

# de brug



parochieblad st. urbanus  
ouderkerk aan de amstel  
juni 2006

## Adressen Urbanusparochie

<b>Pastoraal Werkster</b>	Mw. K.Kint-van Os	<b>4961320</b>
<b>Emailadres</b>	Urbanusparochie [at] xs4all.nl	
<b>Website H.Urbanus</b>	<b>www.kerkenouderkerk.nl/urbanus</b>	
<b>Parochiesecretariaat</b>	Ronde Hoep Oost 31	<b>4961320</b>
<b>en</b>	<b>1191 KC</b> Ouderkerk ad Amstel	
<b>Coördinator</b>	dagelijks van 11.00 tot 12.00	
	Dhr.C.J.Broers privé	<b>4961422</b>
<b>Parochiebestuur</b>	Vice-voorzitter Dhr.A.Schwegler	<b>4965894</b>
	Penningmeester Dhr.N.Wolffenbuttel	<b>4964936</b>
	Secretaris Mw.M.Melchers a.i.	<b>4966088</b>
	Gebouwen Dhr.D.Wessel	<b>4964082</b>
<b>Stichting Vrienden Vollebregt Orgel Ouderkerk</b>	<b>Postbank 4400643</b>	
	<b>Rabobank 300589786</b>	
<b>Stichting Urbanus Ouderkerk a.d. Amstel</b>	<b>Postbank 4401198</b>	
	<b>Rabobank 351821872</b>	
<b>Parochiële Caritas</b>	Mw.W.Out	<b>4964469</b>
<b>Kerkhof</b>	Dhr.R.Cerpentier.	<b>4961853</b>
<b>Werkgroep Liturgie</b>	<b>Vacant.</b>	
<b>Gezinsdiensten 't Kwetternest</b>	Mw.W.Bentinck-van Wieringen	<b>4967466</b>
<b>Jongereengroep</b>	Mw.Jansen&	<b>4722220</b>
	dhr.Ph.Kint	<b>4961320</b>
<b>Communiewerkgroep</b>	Mw.B.Harte-Keizer	<b>4964941</b>
<b>Vormselwerkgroep</b>	Mw.Jansen	<b>4722220</b>
<b>Koor Elckerlyc</b>	Dhr.H.Out	<b>4964469</b>
<b>St.Caeciliakoor</b>	Dhr. M.v.d.Linden	<b>4961635</b>
<b>Bezoekgroep</b>	Dhr.W.Schreurs	<b>4961890</b>
<b>Raad van Kerken</b>	Secretariaat: Mw.H.Alberts	<b>4964139</b>
<b>Redactie parochieblad</b>	Mw.J.Straatman-van Muijen	<b>4964225</b>
<b>Lay-out parochieblad</b>	Mw.J.Wessel-Duivenvoorden	<b>4964082</b>
<b>Bezorging parochieblad</b>	Dhr.M.Schwegler	<b>4965733</b>
<b>Stencilbureau</b>	Gezellenhuis	<b>4961255</b>
	Dhr.A.van de Vall	<b>4961749</b>
<b>R.K.Gezellenhuis</b>	Fam.Post	<b>4963090</b>
<b>Parochiehuis</b> beheerder	Dhr.D.Wessel	<b>4964082</b>
afspraken	Dhr.D.Wessel/Mw.Wessel	<b>4964082</b>
<b>R.k.Begrafenisvereniging</b>	<b>"Antonius de Kluizenaar"</b>	
<b>Uitvaartleiders</b> R.v.d.Velde v.h. J Bouwens Baambrugge		<b>0294-293063</b>
<b>Spierings,Kok en Lemkes Amsterdam</b>		<b>6184771</b>
<b>Bankrekening 35.18.01.855</b>	<b>Postrekening 6259845t.n.v. Urbanus-Parochie</b>	
<b>Bestuur Ouderkerk ad Amstel.</b>		

## Pinksteren: in vuur en vlam het nieuw leven maken

De betekenis van het Pinksterfeest is het minst bekend. Voor de meeste onder ons is Pinksteren toch voornamelijk een paar vrije dagen en er heerlijk op uitgaan. Daar is natuurlijk niets mis mee. Er op uitgaan.....dát deden ook de vrienden en leerlingen van Jezus met Pinksteren. Vijftig dagen na de dood van hun vriend Jezus zaten ze bij elkaar versholten: angstig, verdrietig, onwetend wat te doen. Opgesloten in een bovenkamer veilig met en bij elkaar met in hun hart alleen nog de gedachten aan Hem, aan Zijn idealen, Zijn leven en wat Jezus voor hen betekend had. Zijn vrienden zaten vol van herinneringen die in hen brandden. En dat vlammetje in hun binnenste wakkerde aan tot een warm vuur. Maar ze durfden dit alleen maar in de vertrouwde kring te uiten. Hun hart liep ervan over.....hun geest was er vol van. Totdat er iemand zich voorzichtig afvroeg: moeten wij wel binnen blijven zitten met onze verhalen en goede boodschap? Moeten we de wereld niet in om het verhaal van Jezus en van zijn leven te vertellen. En ze werden enthousiast, geraakt, geestdriftig. De Geest raakte hen letterlijk en figuurlijk aan. Kom op, naar buiten met onze boodschap! En zij legden hun angstige houding af en kwamen in beweging. Door hun optreden maakten zij duidelijk waar zij voor durfden staan: dat de boodschap van Jezus waardevol is voor iedereen die het maar horen wil. En dit was het begin van de Jezusbeweging, de geboorte van de Kerk! Het vuur van het begin! Dat vuur mag ook ons verwarmen en inspireren. Dat vuur mag eigenlijk nooit ophouden te branden. Als we dat loslaten dan raken we eigenlijk een beetje ontworteld. En soms blijft er van dat vuurtje niet veel meer over dan een vonkje en is ons geloof nog maar een lauwe boel. Maar Gods Geest waait waar zij wil. Ik geloof er heilig in, écht! Ik blijf hopen dat Pinksteren het feest mag zijn dat mensen in beweging komen. Dat wij na mogen denken wat ons geloof nog betekent voor onszelf. Wat zegt ons de parochiegemeenschap nog? We hebben héél hard be'geest' derde mensen nodig. Mensen die de uitdaging aan durven te gaan zich met hun kwaliteiten in te zetten om van onze geloofsgemeenschap een echte levende gemeenschap te maken. We dreigen een service-instituut te worden dat diensten verleent: vieringen en sacramenten. En alles op

maat want de mondige mens wil graag individueel behandeld worden. Met te weinig mensen wordt de gemeenschap op dit moment gedragen en dan gaat het over steeds dezelfde mensen die zich al jarenlang inzetten: parochiebladen rondbrengen, bloemenoffer en kerkbalans lopen, de 1<sup>e</sup> communie verzorgen, kosteren, zingen, schoonmaken enz. Men dreigt overbelast te raken en we willen het wel graag leuk, inspirerend, verantwoord en draagbaar houden. Een breed kader ontbreekt en hieraan is al vele, vele jaren geen aandacht besteed. Dan kunnen er ook geen nieuwe plannen ontwikkeld worden (en die hebben we genoeg, er is ook al veel gerealiseerd de laatste 3 jaren!) en dat zou toch vreselijk zonde zijn. Dan doen we afbreuk aan onze gelovige afkomst! Dan doen we afbreuk aan gemeenschap!

Met elkaar moeten we steeds het vuurtje weer aanwakkeren en die vlam van bezieling aan elkaar doorgeven. Die vlam van bezieling kunt u bijvoorbeeld opdoen in **“het land van geloven”** de nieuwe dekenale toerustingscursus van één jaar die in september 2006 start. Op **www.landvangeloven.nl** kunt u er alles over vinden evenals elders in het parochieblad. Echt.....zo’n cursus is ontzettend leuk, inspirerend en verdiepend! Ook in het bisdomblad “Samen Kerk” van de maand mei/juni kunt u van alles lezen over deze cursus en andere opleidingen in ons bisdom Haarlem. Hartverwarmende en aanstekelijke verhalen die u wellicht over de drempel trekken. Dit blad kunt u vinden achterin de kerk en in de stilteruimte! Uiteraard ben ik altijd bereid met u een gesprek hierover aan te gaan. Het is niet alleen in uw eigen belang, maar zeker ook in die van de parochie! Het is u vast niet onbekend dat er te weinig professionele beroepskrachten zijn en dat zullen er in de toekomst alleen maar minder worden. Parochies moeten in de toekomst zélf in staat zijn het pastoraat te dragen en wel op alle vlakken. Dit geldt ook voor Ouderkerk!

Ga ook eens bij uzelf na of u zich niet eens **een paar uurtjes** per maand wilt inzetten voor de parochie. Op **alle** fronten komen we mensen tekort: parochiebladenlopers, koorleden (zingen is leuk: samen zingen is nog veel leuker) in **alle** werkgroepen en in de Raad van Kerken. Soms gaat het om een eenvoudige klus, andere zaken vergen meer kennis. Elders in dit blad vindt u bijvoorbeeld een dringende oproep voor de bezetting van de parochieadministratie waar straks ná het vertrek van Cor Broers niemand meer aanwezig is!

Het staat trouwens op een curriculum vitae heel goed wanneer je vrijwilligerswerk doet! We horen graag van u dat u de SPIRIT in uzelf een kans wilt geven. Laten we ons inspireren door de Geest van Pinksteren –van harte en geestdriftig – opdat wij rijk en inspirerend met en naast elkaar voortbestaan. Laat oude zaken achter u, keer u om en maak het leven nieuw: voor u zelf, voor uw kinderen, voor de parochie, voor de generaties ná ons.

**Van harte wens ik U een vurig Pinksterfeest toe! Pastor K. Kint**

### Familieberichten

#### ☪ Doopsel ☪

In de gemeenschap van de christenen werden door het doopsel opgenomen

*Hervé Rinda en Imelda Kundwa*

zoon en dochter van Anastase Manishimwe en Dative Manishimwe Uzamukunda, de Vijnen 16

”

## { Huwelijk }

Op zaterdag 10 juni as. om 14.00 uur sluit alhier

**Vincent van Driel en Isabel Estevez**

hun kerkelijk huwelijk. In deze viering gaat pater G.A. Brennink-meijer s.j. voor. Het bruidspaar woont Rembrandt van Rijnweg 223.

Wij zijn niet altijd op de hoogte van ziekenhuisopnames of opname in een verpleeghuis. Stelt u een bezoekje op prijs van de bezoekgroep of van de pastor, dan kunt u dit doorgeven aan Dhr. Schreurs, tel: 4961890 of via een telefoontje naar de pastorie: tel: 4961320

## In Memoriam



In het ziekenhuis te Amstelveen overleed op 4 mei jl. in de leeftijd van 84 jaar

**Mevr. Geertruida Alberdina Maria Hageman-Geus,**  
weduwe van Leo Hageman.

Zij was woonachtig in het zorgcentrum Theresia. Haar uitvaart vond plaats in de St. Augustinuskerk aan de Kalfjeslaan te Amsterdam waarna zij werd bijgezet in het familiegraf op de RK. Begraafplaats Buitenveldert. Moge zij rusten in vrede.



## Dringend gezocht: wie o wie?

Vanwege verhuizing naar Brabant gaat onze parochiecoördinator Dhr. Cor Broers na de zomervakantie stoppen met zijn activiteiten en is het secretariaat van de pastorie na zijn vertrek onbemand. Dat is een zeer ongewenste situatie voor u, de parochie en de pastor. Daarom zijn wij dringend op zoek naar een paar enthousiaste vrijwillig(st)ers die overdag bij toerbeurt het secretariaat willen/kunnen bemensen.

Wij zoeken voor de dinsdag-, woensdag- en donderdagochtend van 10.00 – 12.00 uur vrijwillig(st)ers die aanwezig kunnen zijn om o.a. de telefoon aan te nemen, mensen te ontvangen, koffie te zetten, de post sorteren, misintenties inschrijven, de pastor ondersteunen met licht administratief werk en een representatieve taak willen verrichten. Kunnen werken met de computer is een grote pré.

**Hebt u interesse? Lijkt dit u wat en bent u enkele uren per week beschikbaar voor de parochie? Dan kunt u contact opnemen met onze pastor K. Kint 020-4961320**

## Gezocht: parochiebladenlopers

Om alle nieuws uit de parochie te brengen en contact te houden met de parochianen geven wij het blad: 'De brug' uit. Dit parochieblad wordt een keer per maand bezorgd aan de parochianen. Twee lopers van het blad zijn gestopt met het bezorgen van het blad in verband met hun leeftijd en conditie. Zij hebben dit ruim 30 jaar gedaan!

Wij zoeken nu voor twee wijkjes in de Waver een nieuwe looper (fietser?) die het blad bij onze parochianen kan bezorgen.

Het neemt ongeveer 1 á 1 ½ uur per keer in beslag. Hebt u interesse, wat tijd en wilt u zich opgeven?

**Neem dan zo spoedig mogelijk contact op met Marcel Schwegler, tel: 020-4965733**

## Mededelingen van de bestuurstafel

Geachte Parochianen,

Middels dit schrijven geven wij u enkele korte mededelingen van de bestuurstafel, zodat u een idee heeft wat er leeft en gebeurt binnen het bestuur.

- Pastor K. Kint is in goed overleg met de Arbodienst, het Dekenaat en het bestuur weer voor 50% op arbeidstherapeutische basis aan het werk. Na de zomervakantie hoopt zij weer full-time aan het werk te gaan.

- De architect van de 1<sup>e</sup> fase, dhr. Van Vliet maakt de aanzet van een plan om de verwarming in de kerk te vervangen. Zoals u weet kan de huidige verwarming niet meer gerepareerd worden. In de aanzet van het plan zullen zaken zoals luchtvochtigheid, opstooktijd, stookkosten, mogelijke subsidie, temp. verschillen m.b.t. het orgel worden mee genomen. Wij verwachten dat begin juni de aanzet met verschillende betrokkenen besproken kan worden. De nieuwe verwarming moet voor september 2006 geplaatst zijn.

- Binnen het bestuur zijn er verschillende mutaties. Leo Boersma treedt af als penningmeester en zal per 1 juni opgevolgd worden door Nico Wolffenbuttel. Paul Theeuwes is een nieuw lid en er wordt gezocht naar een passende functie voor hem. Gezocht wordt in de richting van ambtelijk secretaris of wellicht een gedeelde secretarisfunctie, daar Marita Melchers deze functie a.i. heeft ingevuld na het overlijden van Cor Jansen. Bernadette Stronkhorst heeft aangegeven het bestuur als lid te willen verlaten. Tevens heeft zij zich teruggetrokken uit de werkgroep liturgie om meer aandacht te kunnen besteden aan haar gezin. Wel zal zij als parochiaan actief bij onze kerk betrokken blijven. Leo en Bernadette bedanken wij voor hun langdurige inzet voor onze geloofsgemeenschap.

-Het voortbestaan van onze parochie kost wilskracht en energie. We zijn constant in beweging, aan veranderingen onderhevig en moeten ons blijvend inzetten om een volwaardige geloofsgemeenschap te zijn. Vrijwilligers zijn erg belangrijk om de parochie gaande en draaiende te houden. Zonder hun inzet kunnen wij geen parochie zijn! Het meest urgente op dit moment is de bezetting van de administratie op de pastorie. We zoeken naar mensen welke licht administratief werk

kunnen doen voor enkele uren per week. Elders in het parochieblad kunt u er meer over lezen.

-We werken aan de budgettering voor de 2<sup>e</sup> fase van de kerk. De cijfers vallen niet mee. Er is een kleine kans dat onze 2<sup>e</sup> fase kan voldoen aan een nieuw project mogelijkheid van de Rijksdienst voor Monumentenzorg. Er wordt op dit moment aan onze subsidie aanvraag gewerkt.

-In juni 2005 hebben wij een eerste aanzet gemaakt voor een evaluatie omtrent gronden en gebouwen in het bezit van de parochie. Er zijn intussen verschillende gesprekken geweest met zowel het Bisdom als onze Gemeente. Het uitgangspunt van het Parochie Bestuur is om op lange termijn zorg te dragen voor zowel instandhouding van de kerk als exploitatie van de kerk. Dit als basis voor een gezonde en sterke geloofsgemeenschap. Het Gezellenhuis is onderdeel van deze evaluatie. Hierover vinden nog onderhandelingen plaats en kunnen wij op het moment van schrijven nog geen concrete mededelingen doen.

-Wij ervaren iedere keer weer dat er veel mensen in deze parochie in het verleden pijn is aangedaan. Het is voor ons bijna onmogelijk om met al deze personen een direct gesprek te hebben, mede doordat het huidige bestuur het verleden niet (altijd) kent. Het is nooit de bedoeling geweest, om mensen verdriet en pijn aan te doen, in het verleden niet en ook nu niet. Mochten wij als bestuur, ondanks alle goede bedoelingen, te kort schieten dan bieden wij u onze verontschuldigen aan.

Pinksteren is het feest van opnieuw beginnen, nieuwe inspiratie, oude zaken achterlaten en opnieuw op weg gaan. In het vuur van Pinksteren willen we vooral deze mensen verzoeken om oude zaken achter zich te laten om weer samen met vernieuwd élan op weg te gaan. We hebben elkaar in de parochie en in de wereld hard nodig!

**Goede en vurige pinksterdagen toegewenst,  
Alfred Schwegler, vice-voorzitter**

## Kerkbalans 2006

**"De Urbanuskerk is u heel wat waard."**

Dat blijkt uit de opbrengst van de kerkbalans 2006 onder het motto :

***"Een kerk is heel wat waard, daar geef je voor".***

Er is een totale toezegging gedaan van 38.224,00 euro. Wij hopen dan ook dat het gehele bedrag in 2006 door ons ontvangen kan worden op

**Postbanknummer: 290535**

**Bankrekeningnummer: 3518.06.210**

Wij danken hierbij alle lopers die weer door weer en wind bij u langs de deur zijn geweest om de enveloppen te halen en te brengen. De vrijwilligers van de Urbanusparochie zijn ons ook heel wat waard!

In het volgende parochieblad houden wij u op de hoogte van de ontvangen toezeggingen.

**Stand van zaken kerkbalans 2005.**

In 2005 was er een bedrag van **43.068,64** toegezegd. Wij mochten een totaal van **39.430,00** ontvangen

**Marita Melchers**

## Viering voor jong en oud

De viering voor jong en oud van de maand juni zal in het kader van de oecumene plaatsvinden in de Nieuwe Kerk en wel op zondag 25 juni. In de viering zullen Ds. Jos de Heer en pastor Kiki Kint voorgaan. De zang wordt verzorgd door de kinderkoren De Regenboog en 't Kwetternest. Het beloofd weer een mooie en gezellige viering te worden. U allen bent van harte welkom voor deze viering. "

## Stichting KiKa

(Kinderen Kankervrij) werft fondsen, die ten goede komen aan de zeven kinderkankercentra in Nederland: Sophia in Rotterdam, Willem-Alexander in Leiden, VU medisch centrum en Emma in Amsterdam, Wilhelmina in Utrecht, Beatrix in Groningen en UMC St. Radboud in Nijmegen.

Dit geld, dat zo dringend nodig is, wordt gebruikt voor onderzoek waarmee deze centra versneld therapieën beschikbaar willen maken voor een betere behandeling en genezing van kinderkanker. Minder pijn en strijd. En meer genezing en kwaliteit.

Daarvoor heeft Stichting KiKa onze steun dringend nodig.

Tijdens de 'Oecumenische dienst voor jong en oud' in de Nieuwe Kerk op 25 juni a.s. willen wij, als Raad van Kerken, uw aandacht vragen voor deze speciale collecte, want kinderen met kanker worden liever gisteren beter dan vandaag.

Het zal je kind maar wezen.....!

Namens de Raad van Kerken,  
Rineke Alberts

”

## Eerste Heilige Communie

Zondag 23 april jl. was een bijzondere dag. Veertien kinderen hebben hun Eerste Heilige Communie gedaan. Met veel spanning en nieuwsgierigheid is naar deze dag toegeleefd. Door de communicanten op de eerste plaats en door de ouders en familie op de tweede plaats. Er is een grondige voorbereiding aan voorafgegaan. In tien bijeenkomsten hebben de communicanten gewerkt aan verschillende thema's, zoals naamgeving, erbij horen, dopen, de schepping, bidden, delen met elkaar enz. Er is gepraat, gekleurd, geknutseld, brood gebakken, gespeeld, gelachen en er was een "kijkje voor en achter de schermen" in de kerk. Dit alles onder de bezielende leiding van Bets Harte en Pastor Kiki Kint, die met heel veel inzet en enthousiasme de veertien kinderen (opnieuw) op de weg naar Jezus hebben gezet. In een persoonlijk werkboek is de hele voorbereiding gedocumenteerd.

Op 23 april was het dan eindelijk zover. De communicanten waren allemaal in hun allermooiste kleren gekleed en kwamen in processie met hun doopkaars de kerk binnen. De kerk was lekker vol, koud van temperatuur, maar het voelde heel erg warm. Het thema van de viering was "Zorgzaam op weg". Centraal stond het verhaal van de Goede Herder. Dat gaat over het verdwenen schaap en de inspanningen van de herder om het schaap te vinden en naar huis te dragen, omdat het schaap lam was geworden aan twee poten en een grote wond had. De kinderen van de herder en alle vrienden en burens werden bij terugkomst van de herder bijeengeroepen. En met elkaar vierden zij feest omdat het verloren schaap weer veilig en gezond thuis was. Dit verhaal werd vertaald naar de dagelijkse zorg in het leven die we voor elkaar moeten hebben: het omzien naar elkaar.

Alle kinderen hadden zelf een gebedje gemaakt en sommigen mochten dat voorlezen. Andere communicanten hielpen met het klaarmaken van de tafel en het opruimen ervan. Aan de communicanten was gevraagd geld te verdienen met klusjes in en om het huis en dit te sparen voor een goed doel. Gekozen is voor *Kinderspeelstad*, onderdeel van het Ronald McDonaldhuis bij het Vu-ziekenhuis waar ernstig zieke kinderen

kunnen spelen om zo even hun ziekenhuisbestaan te vergeten. De kinderen hebben gezamenlijk maar liefst ruim €100 opgehaald. Ook de tweede collecte tijdens de viering was voor dit doel. Hoe groot de opbrengst was, is op dit moment van schrijven niet bekend.

Alle communicanten nodigden om de beurt hun ouders, broers en zussen uit om met elkaar de communie te ontvangen van pastor Van Tillo, de voorganger, en voor 14 kinderen was dat dus de Eerste Heilige Communie. Een heel mooi moment. Het was een heel feestelijke viering, met vele leuke liedjes gezongen door het Kwetternest en leuke gesprekken tussen Pastor Kiki en de kinderen. Ter herinnering aan deze bijzondere gebeurtenis kregen de kinderen een prachtig bronzen kruisje, een écht certificaat en roos en natuurlijk de felicitaties.

Een mooie periode om op terug te kijken. Inmiddels hebben de kinderen en de ouders geëvalueerd. Uit de evaluatie is naar voren gekomen dat wij op een of andere manier met deze groep kinderen communicanten nieuwe activiteiten willen ondernemen rondom de christelijke feestdagen en zo nu en dan ter voorbereiding op een gezinsviering. Hoe en wanneer dat gaan wij nog bedenken. Vanaf deze plaats wil ik alle kinderen die op 23 april of eerder hun Eerste Heilige Communie hebben gedaan – tot 12 jaar - van harte uitnodigen om zich aan te sluiten.

In een van de volgende uitgaven van dit parochieblad hopen wij u concreter te kunnen informeren. Heeft u ideeën of suggesties, laat het dan graag weten aan Pastor Kiki Kint. Zij is heel blij met het voorstel en ondersteunt van harte het initiatief van de ouders!

Namens de ouders van de communicanten,

**Lies Boelrijk (moeder van Fabienne Mouris)**

## Pinksteren – Sjavoet

De joden vieren het Wekenfeest op 4 juni, de zaterdag voorafgaande aan het christelijk Pinksterfeest. De data van beide feesten worden onafhankelijk van elkaar berekend, maar soms vallen ze bijna samen, zoals dit jaar.

### *Zeven weken*

Het Wekenfeest (Sjavoet) is één van de grote joodse feesten, net als bijvoorbeeld het joodse Paasfeest (Pesach) en het Loofhuttenfeest in het najaar. De oorsprong van het feest is agrarisch: het gaat terug op het aandragen van de gaven van de eerste oogst naar de Tempel in Jeruzalem. Later is het verbonden met de herdenking van een belangrijke gebeurtenis uit de joodse geschiedenis: de gawe van de Tora aan Mozes op de berg Sinai.

De naam van het Wekenfeest heeft te maken met de zeven weken tussen Pesach en het feest van Sjavoet. Zeven weken oftewel 49 dagen; Sjavoet valt op de vijftigste dag. Vandaar de Griekse benaming voor het christelijke feest: ‘pentecoste’, de vijftigste dag. In het nieuwtestamentisch verhaal van Pinksteren in Handelingen 2 staat dat er veel mensen aanwezig waren in Jeruzalem. Dat waren joden die er het Wekenfeest kwamen vieren.

### *Samenhang*

Er is een belangrijke samenhang tussen Pesach en het Wekenfeest. Op Pesach is het joodse volk lichamelijk bevrijd uit de slavernij, op Sjavoet is het ook geestelijk bevrijd door de ontvangst van de Tora. Die bevat tenslotte de verhalen over de geschiedenis van het joodse volk dat zijn eigen weg is gegaan, los van de heidense omgeving, en zo zijn eigen identiteit heeft gevonden. In de Tora staan ook de tien leefregels, de tien geboden. In het jodendom benadrukt men dat de Tora werd gegeven op de Sinai, maar dat je deze eigenlijk iedere dag opnieuw ontvangt, wanneer je namelijk de eerste vijf boeken van het Oude Testament leest en erover nadenkt.

Het is traditie om in de eerste nacht van Sjavoet op te blijven en de Tora te bestuderen. Huizen, maar ook de plaats in de synagoge waar de Tora wordt bewaard, worden versierd. Men wil één keer tijdens Sjavoet een maaltijd gebruiken die hoofdzakelijk uit zuivelproducten bestaat, waarschijnlijk omdat de Tora de joodse spijswetten vermeldt. Die zijn nogal specifiek rondom het nuttigen van melkproducten. Het kan ook verwijzen naar de tocht door de woestijn, toen Mozes de tien geboden ontving. Het joodse volk was toen onderweg naar het ‘land van melk en honing’.

Elizabeth Boddens Hosang

*Werkgroep Liturgie en Pastoraat KRI*





## Nieuwe Eenjarige Vormingscursus

van het Dekenaat Amsterdam

*was ik zo geheel en zo bijeen  
Het reizen gaat verbintenissen aan  
met wat zich in de tijd verscholen houdt.  
Ik ben toekomend en voorbij meteen.  
En voel mij door de ogenblikken ga0an  
als eeuwigheid. God is mijn enkelvoud.*

Gerrit Achterberg

In september 2006 start de nieuwe vormingscursus van het dekenaat Amsterdam. De cursus is opgezet als een reis door de mooiste streken in het Land van Geloven, waarbij een bezoek gebracht wordt aan de belangrijkste monumenten en plaatsen. In elke etappe van de reis vindt verkenning en verdieping plaats en staan we stil bij persoonlijke ervaringen.

Deze vormingscursus is een groepsreis waarin ieder zijn of haar eigen bagage meeneemt. Het doel is bekend te raken met de fascinerende geschiedenis, de intrigerende ideeën, de bijzondere rituelen, de centrale plaatsen. U ontmoet een reeks tot de verbeelding sprekende personen in het Land van Geloven, van onze geloofstraditie en de geloofsactualiteit. De reis betekent ook een confrontatie met wat dit alles voor onszelf en voor anderen in de groep betekent. Het programma is afgestemd op mensen die hun geloof willen verdiepen, samen met anderen.

Komend jaar zal deze cursus plaatsvinden op de donderdagavond, en een aantal zaterdag. De cursus duurt één jaar en zal bestaan uit ongeveer 30 bijeenkomsten. Per bijeenkomst moet u rekenen op anderhalf uur voorbereiding thuis. De locatie waar de cursus wordt gegeven is het Houten Huis, Begijnhof 31 Amsterdam. Het Begijnhof is goed bereikbaar per openbaar vervoer. De kosten van deze cursus zijn €

325,-0- inclusief kennismakingsweekend en cursusboek. Voor een tegemoetkoming in de cursuskosten is eventueel een regeling te treffen.

Indien u belangstelling heeft en op de hoogte gehouden wilt worden, neemt u dan contact op met Marcel Elsenaar per email: [elsenaar@dekenaat-amsterdam.nl](mailto:elsenaar@dekenaat-amsterdam.nl) Dit e-mailadres is beschermd door spambots, je hebt Javascript nodig om dit te kunnen bekijken, of telefonisch via het secretariaat van het dekenaal centrum.

**De eenjarige vormingscursus wordt van harte aanbevolen voor leden van alle werkgroepen, bestuursleden en alle parochianen die hun geloof willen verdiepen. Beschouw een dergelijke cursus als een kadootje aan u zelf! Bovendien is sámen studeren verdiepend verrijkend, leerzaam en stimulerend. Van harte aanbevolen: u zult e0r geen spijt van hebben en het geleerde komt niet alleen u zelf ten goed, maar uiteindelijk ook de parochie want u komt dan beslagen ten ijs! Ga de uitdaging eens aan. Dhr. Paul Liesker is met veel enthousiasme aan deze cursus bezig. Wie volgt.....???**



Wie van de parochianen durft naar het Land van Geloven

## **Wandelvakantie De Doorloper: Lopen om stil te staan bij je leven**

Ook dit jaar organiseert het Ignatiushuis te Amsterdam weer een twee weken durende wandelvakantie. De Doorloper is een voettocht, een 'pelgrimstocht'. Naast het met elkaar op vakantie zijn, is het vooral de bezinning waar het om draait. Als je het leven ziet als een reis - een reis op concrete wegen en een reis die je aflegt in jezelf - is een pelgrimstocht een levensreis in het klein. Je laat je dagelijkse leven achter je, om stil te staan bij wat je innerlijk beweegt. Tijdens een pelgrimstocht word je uitgedaagd tot bezinning. Onderweg zijn er vieringen, die met thema's en teksten het landschap van de innerlijke tocht vormen. Maar het belangrijkste is toch wel er gewoon te zijn en mee te lopen: samen afzien op een steile helling; uitrusten in de schaduw; de afwas doen; wachten op een achterblijver. Dat soort dingen. De Doorloper is niet alleen een innerlijke reis. We gaan ook echt op stap.

In **2006** sluit onze Doorloper zich aan bij een internationale pelgrimstocht onder de naam 'Manresa 2006'. Uit Nederland vertrekken we op 31 juli per bus. De tocht start op 1 augustus in Lourdes. We trekken in Nederlandstalige groepjes de Pyreneeën over naar de burcht van Javier, waar Franciscus Xaverius 500 jaar geleden geboren werd. Vervolgens wandelen we door naar Loyola, de geboorteplaats van Ignatius. Ignatius en Franciscus zijn twee van de stichters van de jezuïetenorde. De tocht wordt op 13 augustus feestelijk afgesloten. We keren 14 augustus weer in Nederland terug.

De Doorloper is een 'wandelvakantie met bezinning'. We zullen dus wandelen in het fraaie landschap van de Pyreneeën en het noorden van Spanje en veel gezelligheid hebben onderweg en in het kamp. Je zult er jongeren uit diverse Europese landen kunnen ontmoeten. En er wordt een bezinningsprogramma aangeboden, dat je uitnodigt om bezig te zijn met jouw geloof en stil te staan bij wat in jouw leven belangrijk is. Uitgebreide informatie is aan te vragen bij het Ignatiushuis.

De Doorloper wordt gehouden van 31 juli t/m 14 augustus 2006 en kost €475 voor werkenden en €400 voor studenten. Ben je geïnteresseerd? Kom dan naar de informatiemiddag op 28 mei in het Ignatiushuis.

Voor meer informatie en aanmeldingen kun je ook contact opnemen met het Ignatiushuis:

Beulingstraat 11  
1017 BA Amsterdam  
020 – 679 8207

[www.ignatiushuis.nl](http://www.ignatiushuis.nl), [www.doorloper.org](http://www.doorloper.org) of [www.manresa2006.com](http://www.manresa2006.com)  
e-mail: [ignatiushuis@ignatiushuis.nl](mailto:ignatiushuis@ignatiushuis.nl)

## **Rijksbouwmeester Cuypers rust tijdelijk bij Roermondse bisschoppen**

De stoffelijke resten van de beroemde architect Pierre Cuypers (1827-1921) rusten tijdelijk in de Bisschoppelijke Grafkapel op het Oude Kerkhof van Roermond. Reden is de restauratie van het grafmonument van de rijksbouwmeester en zijn familie in de Limburgse stad.

### **Elf personen**

Bij het ruimen van het graf zijn deze week de stoffelijke resten van elf personen van het geslacht Cuypers aangetroffen en ondergebracht in de crypte van de bisschoppenkapel. Daar liggen zij nu bij de Roermondse bisschoppen, totdat het grafmonument van de familie Cuypers weer in volle glorie is hersteld.

### **Rijksmonument**

Het grafmonument en het ontwerp van de 19de eeuwse begraafplaats zijn van de hand van Cuypers zelf en hebben sinds enkele jaren de status van Rijksmonument. Het monument van Pierre Cuypers was erg vervallen en dringend toe aan restauratie. Daartoe werd in 2004 de 'Stichting Restauratie Grafmonument Dr. Pierre J.H. Cuypers' opgericht.

## Geslacht Cuypers

Petrus Josephus Hubertus Cuypers wordt op 16 mei 1827 in Roermond geboren als negende en jongste kind van Joannes Hubertus Cuypers (1769-1858) en Maria Joanna Bex (1781-1874). Het geslacht Cuypers was oorspronkelijk afkomstig uit Vlodrop, maar woont sinds het midden van de 18e eeuw in Roermond.

## Kerkenbouwer

Cuypers geniet als architect internationale bekendheid en is verantwoordelijk voor de bouw en restauratie van veel kerken in Nederland. Daarnaast heeft hij ook het Rijksmuseum en het Centraal Station te Amsterdam gebouwd. Met de restauratie van het vervallen kasteel De Haar te Haarzuilens bij Utrecht bouwde Cuypers het laatste kasteel van Nederland.



**Pierre Cuypers**

## Openluchtdienst 18 juni a.s. in de Waver.

Elk jaar wordt er in de Waver een openluchtdienst gehouden. Een kerkdienst midden in de mooie Ronde Hoep. Zittend op stobalen een kerkdienst beleven is iets wat maar één keer per jaar voorkomt. Als het regent houden we de dienst natuurlijk in een schuur.

De Werkgroep Waverdiensten nodigt u dan ook van harte uit om zondag 18 juni om 18.45 uur aanwezig te zijn op het erf van de fam. Roos op Waver nr. 40.

[De voorganger is Ds. Jos de Heer.](#)

[De muzikale omlijsting wordt verzorgd door Eric Jan Joesse.](#)

Na afloop is er koffie en thee en natuurlijk de gelegenheid om de boerderij te bezichtigen.

We hopen u te ontmoeten.

**De werkgroep Waverdiensten.**

## Bericht van de redactie.

De kopij voor het **juli-nummer** kunt u t/m **donderdag 25 juni** inleveren bij José Wessel, Jonge Linde 18, e-mail adres: [wesse136@planet.nl](mailto:wesse136@planet.nl)

## Schoonmaken kerk.

**De kerk wordt weer schoongemaakt op**  
Woensdagmiddag 7 juni om 13.00 uur.  
**Mogen wij weer een beroep op u doen?**  
**Bij voorbaat bedankt voor uw inzet**

## Diaconale Zondag op 11 juni

Op de dag na het Amstelzomerfestival, dat ook dit jaar weer een echt Ouderkerks feest zal worden, is het dit jaar diaconale zondag. Voor de feestgangers is het verstandig om thuis het “kerkengeld” achter te laten, want die is dit jaar zeker nodig om een zeer goed doel te steunen.

Dat doel is de Stichting Derde Wereld Hulp, de stichting die zich richt op een structurele verbetering van de positie van de straatkinderen in Viyawada in de Indiase deelstaat Andhra Pradesh.

De Ouderkerkse Margreet van Coeverden is zowel de oprichtster en de grote motor voor de Stichting. De Stichting werkt continu aan de oplossing van “nieuwe” problemen, zoals die van vrouwen met HIV. Een ander aansprekend voorbeeld is die van de meisjes die op de school van de Stichting een basisopleiding hebben gehad, maar die daarna graag een verpleegstersopleiding zouden willen gaan volgen. Op dit moment gaan die meisjes terug naar huis om dan vaak op het land te gaan werken, maar er is een grote groep die heel graag het verpleegstersvak zouden willen leren.

Daarvoor ontbreken op dit moment de financiële middelen. U begrijpt dat de verpleegkundige Margreet niets anders zou willen dan positief te kunnen reageren op een dergelijk verzoek, maar waar haalt zij het geld vandaan?



*grenzen verleggen*

Uw PCI wil graag de opbrengst van de collecte op Diaconale Zondag voor de Stichting bestemmen.

Indien u op 11 juni niet bij de viering aanwezig kunt zijn, maar de Stichting wel wilt steunen, kunt u uw bijdrage overmaken op bankrekening 3518.89.086 t.n.v. Stichting Derde Wereld Hulp te Amstelveen.

Uw PCI en de Stichting danken u hartelijk voor uw financiële hulp om de kinderen in Vijawada een betere toekomst te geven.

## Jaaroverzicht 2005 van uw PCI

Zoals de laatste jaren gebruikelijk, willen wij hierbij een kort overzicht verstrekken van de activiteiten van uw PCI.

In 2005 waren 4 collecten in de kerk bestemd voor uw PCI, namelijk voor de Speel-o-Theek in Chili, de Kerstcollecte 2004 (mede t.b.v. het Albanië-project van Mw. de Kuiper, Hayat e-Nau in Pakistan), voor de Voedselbank Amsterdam en voor de Stichting Derde Wereld Hulp.

Naast deze projecten waren de doelen die konden worden gesteund o.a.:

- de bezoekgroep van onze parochie
- de Diaconale Raad van de Diaconie Amsterdam (regionale projecten)
- de Diaconale Raad van het Bisdom Haarlem (regionale projecten)
- bijdrage voor de stilteruimte van de St. Urbanus
- WarChild
- enige individuele hulpverlening

De PCI doet er alles aan om iedere ingezamelde euro ten goede te laten komen aan de behoeftige medemens. De beheerskosten van de PCI zijn al vele jaren nihil.

U kunt er dan ook verzekerd van zijn dat uw zeer gewaardeerde bijdragen zonder enige inhouding voor gemaakte kosten op de juiste plek terecht komen.

Zonder uw bijdragen zal de PCI weinig steun kunnen verlenen.

Aangezien de verzoeken om hulpverlening toenemen, hoopt de PCI dat u haar activiteiten ook in de toekomst ruimhartig wilt blijven ondersteunen.

Bij voorbaat dank, Nico van Wieringen



## Stichtingen Urbanus en Vollebregt

In het begin van dit jaar heeft Stichting Urbanus een donatie verstrekt aan het Urbanus Parochie Bestuur voor een bedrag van €22.750. Dit geormerkte bedrag dekt geheel de kosten van restauratie van het Caecilia rozet venster in de westgevel, pal boven de hoofdingang van de kerk en het Vollebregt orgel. De donatie werd mogelijk gemaakt door een zeer gulle gift van de Rabobank hier ter plaatse.

Eveneens nam de Stichting Urbanus de kosten voor haar rekening van de aanschaf van drie nieuwe buitenlantaarns, geplaatst naast de ingangen van de kerk. Een donatie van €2.380 van de ABN-AMRO bank, vestiging Amstelveen, aan de Stichting Urbanus stelde de Stichting in staat deze renovatie te bekostigen.

Per 1 juni 2006 vinden enige mutaties plaats in de besturen van de Stichtingen Urbanus en Vollebregt. L.C.M. (Leo) Boersma, die vanaf de oprichting lid is geweest van de besturen, treedt terug. Hij wordt opgevolgd als lid en penningmeester door N.J.F.M. (Nico) Wolffenbuttel. De besturen worden voorts versterkt door toetreden van N. (Nico) van Wieringen als nieuw lid. Geactualiseerde gegevens zijn, zoals vertrouwd, na te slaan op het bovengenoemde internet adres.

Bij het schrijven van dit bericht is de opbouw van het gerenoveerde Vollebregt orgel in volle gang. Het Bestuur van de Stichting Vollebregt is begonnen de officiële ingebruikname vorm en inhoud te geven. Gedacht wordt aan de maand september voor een feestelijk concert met omlijsting. Houdt u er alvast rekening mee! Nadere gegevens zullen uiteraard ruim bekend worden gemaakt.

**C.A.J. Ammerlaan, secretaris Stichtingen Urbanus en Vollebregt**

[www.kerkenouderkerk.nl/urbanus](http://www.kerkenouderkerk.nl/urbanus)

**Voor vragen en/of suggesties m.b.t. de website kunt u per e-mail contact opnemen met Ron Korrel (r.korrel [at] planet.nl) of maak gebruik van het contactformulier van onze website. Via het contactformulier kunt u ook pastor K. Kint bereiken.**

**Op de website vindt u:**

- de laatste nieuwsberichten
- de preken van pastor Van Tillo (in de 'kerkbibliotheek')
- het archief van de parochiebladen
- de agenda waarmee u op de hoogte blijft van alle activiteiten en vieringen
- nieuw in de 'kerkbibliotheek': publicaties uit kranten en tijdschriften
- veel interessante links op gebied van de R.K. kerk, liturgie, catechese, theologie, jongeren enz.
- een link naar de website van de Nieuwe Kerk
- een peiling m.b.t het interieur van onze kerk. Voor ons is uw stem hierover belangrijk!

**Er is een priester in Rome**

**die steeds in het nieuws wil komen.**

**Nu, aan het eind van het seizoen**

**haalt hij zelfs KOEFNOEN**

**En dat is nou het summum van zijn dromen.**

*Liturgie-agenda.**25-05 t/m 09-07*

<i>Datum.</i>	<i>Tijd.</i>	<i>Voorganger.</i>	<i>Bijzonderheden.</i>		
<b>25-05</b>	<b>10.00</b>	<b>Pastor K. Kint p.w.</b>	<b>Woord en comm.viering</b>	<b>Caeciliakoor</b>	<b>Hemelvaartsdag</b>
27-05	19.00	Pastor G. v. Tillo	Eucharistieviering	Orgel en zang	
28-05	10.00	Pastor G. v. Tillo	Eucharistieviering	Caeciliakoor	7 <sup>de</sup> zon.v.Pasen
03-06	19.00	Pastor G. v. Tillo	Eucharistieviering	Piano en zang	
<b>04-06</b>	<b>10.00</b>	<b>Pastor N. Reuzenaar</b>	<b>Eucharistieviering</b>	<b>Caeciliakoor</b>	<b>1ste Pinksterdag</b>
<b>05-06</b>	<b>2<sup>de</sup> Pinksterdag is er géén viering</b>				
10-06	19.00	Pastor K. Kint p.w.	Woord en comm,viering	Orgel en zang	
11-06	10.00	Pastor K. Kint p.w.	Woord en comm,viering	Caeciliakoor	<b>H.Drie-eenheid</b>
17-06	19.00	Pastor J. Adolfs	Eucharistieviering	Piano en zang	
18-06	10.00	Pastor J. Adolfs	Eucharistieviering	Caeciliakoor	<b>Sacramentsdag</b>
24-06	19.00	Pastor K. Kint p.w.	Woord en comm,viering	Orgel en zang	
25-06	10.00	Ds. J. de Heer & Pastor K. Kint p.w. <b>Gezinsvierinbg in de Niueuwe Kerk.</b>	Oecum.viering	't Kwetternest De Regenboog	12 <sup>de</sup> zon.d.h. jaar
01-07	19.00	Pastor K. Kint p.w.	Woord en comm,viering	Piano en zang	
02-07	10.00	Pastor K. Kint p.w.	Woord en comm,viering	Caeciliakoor	13 <sup>de</sup> zon.d.h.jaar
08-07	19.00	Pastor G. v. Tillo	Eucharistieviering	Piano en zang	
09-07	10.00	Pastor G. v. Tillo	Eucharistieviering	Caeciliakoor	14 <sup>de</sup> zon.d.h.jaar