

Juni 2005

*Parochieblad
Sint Urbanus
Ouderkerk a/d Amstel*



Adressen Urbanusparochie.

Pastoraal Werkster e-mailadres	Mw. K.Kint-van Os Urbanusparochie@xs4all.nl	4961320
Web-site H.Urbanus Parochiesecretariaat en	www.kerkenouderkerk.nl	
Coördinator	Ronde Hoep Oost 31 Ouderkerk ad Amstel fax dagelijks van 11.00 tot 12.00	4961320 4963102
Parochiebestuur	Dhr.C.J.Broers privé Vice-voorzitter Dhr.A.Schwegler Penningmeester Dhr.L.Boersma Secretaris Dhr.C.Jansen Gebouwen Dhr.D.Wessel	4961422 4965894 4964936 4964482 4964082
Parochiële Caritas Kerkhof	Mw.W.Out Dhr.R.Cerpentier/Dhr. C.J. Broers	4964469 4961853
Werkgroep Liturgie	Mw.C.Ammerlaan-Beuken	4963324
Gezinsdiensten 't Kwetternest Kinder/Jongerenkatechese	Mw.W.Bentinck-van Wieringen Vacant	4967466
Communiewerkgroep Vormselwerkgroep	Mw.B.Harte-Keizer Mw.Jansen	4964941 4722220
Koor Elckerlyc St.Caeciliakoor	Dhr.D.Wessel Dhr.C.Jansen	4964082 4964482
Bezoekgroep Raad van Kerken	Dhr.W.Schreurs Secretariaat: Mw.H.Alberts Cont.pers:Mw.T.Broersma-van Engen	4961890 4964139 4963938
Redactie parochieblad Lay-out parochieblad Bezorging parochieblad Stencilbureau	Mw.J.Straatman-van Muijen Mw.J.Wessel-Duivenvoorden Dhr.M.Schwegler Gezellenhuis Dhr.A.van de Vall	4964225 4964082 4965733 4961255 4961749
R.K.Gezellenhuis Parochiehuis beheerder afspraken	Fam.Post Dhr.J.Barlag Mw.M.Barlag	4963090 6972478 4964706
R.k.Begraffenisvereniging	“Antonius de Kluizenaar”	
Uitvaartleiders R.v.d.Velde v.h. J Bouwens Baambrugge		0294-293063
Spierings,Kok en Lemkes Amsterdam		6184771
Bankrekening 35.18.01.855	Postrekening 6259845	
t.n.v. Urbanus-Parochie Bestuur	Ouderkerk ad Amstel.	

Uitreiking parochiepenningen

Een geloofsgemeenschap staat of valt met de inzet van vrijwilligers. De betrokkenheid blijkt uit hun vaak jarenlange inzet op terreinen waar hun kwaliteiten liggen. We mogen er op hopen dat hun trouw aan de kerk ooit beloond wordt met een plekje in de hemel! Drie zeer betrokken vrijwilligers hebben het afgelopen jaar te kennen gegeven te willen stoppen met hun werk voor onze geloofsgemeenschap: hetzij vanwege gezondheid, hetzij vanwege leeftijd. Het betrof **Dhr. Ben Sanders, Dhr. Piet de Jong en Mevr. Toos Ammerlaan**. Hoe konden wij als parochie, bestuur en als pastor onze dankbaarheid uitdrukken voor zoveel jaren en talenten die zij besteedden aan onze geloofsgemeenschap? In het bestuur was het idee ontstaan om hen op een bijzondere manier in het zonnetje te zetten. Uiteindelijk werd besloten tot het ontwerpen en laten slaan van een zogenaamde ‘**parochie-penning**’, een aandenken van blijvende waarde. Mevr. Caminada tekende voor het ontwerp en het resultaat is heel mooi geworden. Afgelopen 24 april ná de viering (waar de drie bovengenoemde parochianen stiekem naar toe waren ‘gelokt’) besprak de vice-voorzitter Alfred Schwegler nogmaals het belang van vrijwilligers en nodigde de drie uit om naar voren te komen. Pastor Van Tillo overhandigde Mevr. Ammerlaan en de heren Sanders en De Jong de parochiepenning vanwege hun verdiensten en hij memoreerde hierbij waarom juist zij de penning verdienen.

Dhr. Sanders ontving de parochiepenning vanwege het feit dat hij zich altijd heel sterk heeft gemaakt voor de restauratie van de kerk en zich als een terriër heeft vastgebeten in de problemen hieromtrent. Hierbij was zijn beroep als gemeentesecretaris van onschatbare waarde want alle denkbare wegen wist hij te bewandelen. Door zijn doorzettingsvermogen hebben wij uiteindelijk ‘witte rook’ ontvangen om de restauratie daadwerkelijk aan te vangen. Een andere verdienste van Ben Sanders is dat hij als vice-voorzitter de parochie door een zeer moeilijke periode heeft geloodst en veel zorg heeft besteed aan een hernieuwde opbouw van de parochiegemeenschap waarbij hij steeds bereid was om stappen te zetten en een goede koers te vinden tot een beter verstaan van elkaar.

Piet de Jong, geboren aan de Rondehoep in de schaduw van de Urbanuskerk heeft zijn muzikale kwaliteiten als organist en zanger ruim zestig jaar (!) trouw ingezet voor koor en gemeenschap. Van het begeleiden van het zondagse lof tot de muzikale opluistering van de zaterdagavonden samen met Cor Broers. Zelden heeft Piet verstek laten gaan en met pijn in het hart heeft hij om gezondheidsredenen afscheid moeten nemen van koor en orgel. Piet is door het St. Caeciliakoor in november 2004 tot erelid benoemd en heeft diverse onderscheidingen van de St. Gregoriusvereniging, waarbij nu de zeer verdiende parochiepenning is toegevoegd.

Mevr. Toos Ammerlaan heeft de parochiepenning ontvangen vanwege haar dertig jaar lange verdiensten voor de parochie op allerlei terreinen. Zij is actief geweest in de regio, het dekenaat, in het bisdom en het landelijk pastoraal overleg. Zij was lid van het parochiebestuur en vertegenwoordigde onze parochie op persoonlijke titel in de tijd van bisschop Bomers. Toos maakte deel uit van de werkgroep 'lekenvieringen' en ging op een voortreffelijke manier voor in woord- en communievieringen. Nu heeft Mevr. Ammerlaan zich gestort op de filosofie, reizen, kunst en antiek.

De bij de parochiepenning behorende oorkonde werd overhandigd door pastor Kint. Door de vele aan de kerk bestede uren, komt het natuurlijk voor dat de partners behoorlijk wat tijd alleen doorbrengen. Maar alle drie de partners hebben de jubilarissen al die jaren door dik en dun gesteund. Voor de vele 'eenzame' uren kregen zij bloemen overhandigd. De uitreiking van de welverdiende parochiepenning werd besloten met een gezamenlijk koffiedrinken in de kerk, waarbij de kerkgangers de onderscheiden parochianen konden feliciteren. Kerk zijn wij samen! Zonder al die vrijwilligers lukt het ten ene male niet om gemeenschap te zijn: gemeenschap ben je mét elkaar. Bij deze wil ik alle vrijwilligers die zich op zo veel terreinen inzetten van harte danken. Op dit moment vooral degenen die onze kerk keer op keer voor de vieringen schoonmaken omdat het stof van de restauratie door alle kieren en gaten binnendringt. Hulde hiervoor!
Een hartelijke groet, Pastor Kiki Kint

Familieberichten

Ç Doopsel Ç

In de gemeenschap van de christenen werden door het doopsel opgenomen op 17 april:

Hugo Kroep,

zoon van Chantal Rijken en Bram Kroep, Pr. Bernardlaan 21
23 april:

Stef van Hattem,

zoon van Olivier van Hattem en Maria de Bruijn, J. Benningweg 67

Z Huwelijk Z

Op vrijdag 17 juni as. om 15.00 uur trouwen in onze kerk Arthur van Schie en Vera te Beek. Het huwelijk zal gesloten worden ten overstaan van pastor Adolfs. Het koor Elckerlyc luistert de viering op. Het bruidspaar heeft Vinkeveen tot woonplaats.

ã

Dhr. van Wijk, Koningin Emmalaan 38, is opgenomen in de hospice-afdeling van zorgcentrum Theresia.

Wij wensen hem veel kracht toe en gedenken hem in onze gebeden.

Wij zijn niet altijd op de hoogte van ziekenhuisopnames of opname in een verpleeghuis. Stelt u een bezoekje op prijs van de bezogropof van de pastor, dan kunt u dit doorgeven aan Dhr. Schreurs, tel: 4961890 of via een telefoontje naar de pastorie: tel: 4961320

In Memoriam



In het hospitium van het zorgcentrum 'De Buitenhof' te Amsterdam-Buitenveldert overleed op 16 april jl. in de leeftijd van 87 jaar
de heer Johannes Maria Selier.

Hij was een getalenteerd persoon, die zijn aanleg en kundigheid ten nutte van derden onbaatzuchtig heeft aangewend. Zo heeft hij de beslissing genomen zijn lichaam ter beschikking te stellen van de wetenschap. Tijdens een herdenkingsdienst in onze kerk werd zijn leven in Gods licht gesteld. Moge hij als een bevrijd mens voorgoed gelukkig zijn bij de Heer.



Van de Bestuurstafel

In de bestuursvergadering van 28 april j.l. is o.a. het rooster van aftreden aan de orde geweest.

Dit jaar treden er geen bestuursleden af.

Volgend jaar zal de heer L.C.M. Boersma per 1 juni aftreden.

Daar hij 2 periodes heeft vol gemaakt en vanwege zijn leeftijd zal hij niet meer herkiesbaar zijn.

De restauratie van de 1^e fase kerkgebouw verloopt nu volgens plan. Het vuilste en meest lawaaierige, het uithakken van de voegen, is gebeurd.

De toren is voor het grootste deel al voorzien van nieuw hout.

Als alles voorspoedig blijft gaan zal de klus voor de bouwvakvakantie zijn geklaard.

Cor Jansen,

(secretaris)

Samenwerking binnen de regio

In het afgelopen kerst nummer van ons Parochieblad is er bericht over de dialoog tussen de besturen van de parochies Amstelland en Buitenveldert te weten: H. Anna, H. Geest, de Goede Herder, de Titus Brandsmaparochie en de St Urbanus met betrekking tot samenwerking binnen de regio. Er zijn vorig jaar afspraken opgesteld in een samenwerkingsconvenant, welke gereed was ter autorisatie. Het PB van de St. Urbanus heeft vorig jaar geconcludeerd dat het samenwerken binnen de regio vooral een proces moet zijn en had daarom besloten het convenant alleen als intentieverklaring te zullen ondertekenen.

Dialogoog binnen de regio is essentieel; wat voor kerk geven wij samen door aan de volgende generaties; wat mogen/kunnen/willen we samen gaan doen?

Binnen de regio hebben inmiddels per 1 mei twee benoemingen plaats gevonden:

- 1) Pastor Buitendijk als administrator voor de Titus Brandsma, Goede Herder en Anna waarbij hij pastoor blijft van de Titus Brandsmakerk.
- 2) Dhr. Phil Kint als pastoraal werker in de Goede Herder parochie

Deze benoemingen hebben geholpen in het creëren van twee 'clusters' die binnen de regio met elkaar gaan samenwerken. Een groep Noord met de Anna, de Titus Brandsma en de Goede Herder en een groep Zuid waarin de St. Urbanus zal samenwerken met de Heilige Geest Parochie in Amstelveen. Een eerste oriënterend gesprek met de vice-voorzitters, de pastoraatsgroep van de H. Geestkerk en de pastores Van Tillo, Adolfs en Kint heeft inmiddels plaatsgevonden.

Deze gesprekken zullen worden voortgezet. We hebben duidelijk afgesproken dat beide parochies elkaar zullen ondersteunen en helpen daar waar nodig.

Binnen de samenwerking met de Heilige Geest gaat Pastor K. Kint reeds voor in de Heilige Geest en participeert zij in verschillende werkgroepen.

Wij zien dit als een positieve stap die aansluit met de conclusie van ons PB van vorig jaar; samenwerking binnen de regio is een proces dat veel tijd nodig heeft. Het samenwerkingsconvenant zal echter niet ondertekend worden.

Namens het Parochie Bestuur,
Alfred Schwegler

Actie Kerkbalans

Stand van zaken Kerkbalans per 1 april 2005

Totaal toegezegd:	€ 42.053,22
Totaal ontvangen	€ 27.598,98
Nog te ontvangen	€ 14.053,22

In het toegezegde bedrag is een extra gift verwerkt, geschonken bij gelegenheid van een tachtigste verjaardag.

Namens het parochiebestuur hiervoor heel hartelijk dank.

Girorekeningnummer: 290535
Bankrekeningnummer: 3518.06.210

Vriendelijke groeten namens commissie Actie Kerkbalans,

Cor Jansen.

Vorderingen dagkapel

Wij hebben u beloofd op de hoogte te houden van de vorderingen van de dagkapel in aanbouw. Bij deze.....Zo langzaam aan groeit een 'rommelhok' naar een fraaie, lichte ruimte die hopelijk vóór de zomervakantie in gebruik kan worden genomen als de gewenste stilteruimte/kapel. Maar niet zonder de geweldige inzet van enkele betrokken en enthousiaste mannen die al menig avond besteed hebben aan de verbouwing. Enkele namen willen wij u niet onthouden. Wekenlang hebben de heren **Martin Harte en Martin Kouwenhoven** besteed aan het in orde maken van de buitendeur, het opknappen van het plafond, leidingen in de muur gefreesd en allerlei zeer noodzakelijke klussen. Vanwege hun inzet zou je bijna de kapel wijden aan de heilige Martinus! Hulde en zeer, zeer veel dank voor jullie gouden en werkwillige handen! Ook **Cor Jansen** heeft al menig uur besteed aan de stilteruimte. Timmermannen, klussers en kijkers vinden iedere keer weer een schone, opgeruimde ruimte omdat Cor keer op keer puin, rommel en vuil wegwerkt. Bovendien heeft hij mede de muren voorgelijmd voordat de stukadoor aan de slag kon en bovendien al het houtwerk gesopt voor de schilders. Dat hij na deze ammoniakklus nog kon zingen, mag een wonder heten. **Jan de Kwant** heeft van de onooglijke muren een fraai, glad geheel gemaakt en de ruimte popelt nu om een kleurtje. Ook Jan de Kwant heel hartelijk dank voor de vele dagen dat hij op het steigertje heeft gewerkt.

Na het schilderwerk zal de vloer worden opgeknapt, geschuurd en gelakt. We hopen dat men dan intussen ook begonnen is met het pad naar de stoep. Wanneer we de vaart erin kunnen houden, lukt het vast om de ruimte vóór de zomervakantie in gebruik te nemen. En dan mogen we best trots zijn op het resultaat, verkregen door en met de inzet van een paar enthousiaste parochianen.

Zouden degenen die een bidstoeltje onder zijn of haar hoede heeft genomen om te herstellen, deze weer af willen geven aan de pastorie? Ton van de Vall gaat namelijk het knielgedeelte opnieuw bekleden en ook dit vergt weer enige tijd.

Bij voorbaat hartelijk dank!

De parochie is er ook nog

Nog niet zo lang geleden konden we in de dagbladen paginagrote advertenties zien over het nalaten van gelden voor een goed doel. **"Een testament is een afspiegeling van je leven"** stond erboven. Daarom laten velen een testament maken, waarin mensen of instellingen genoemd worden, die men in zijn/haar hart meedraagt. Kinderen, kleinkinderen, naaste familieleden of goede vrienden zullen meestal de eersten zijn die in aanmerking komen. Maar de advertentie wilde ook aandacht vragen voor instellingen die men vaak al jaren steunt en waarvan men weet dat ze goed werk doen: Memisa, Mensen in nood, Vastenactie, Kerk in nood. Dit zijn bekende en gewaardeerde organisaties, die o.a. vermeld stonden in de betreffende advertentie.

Scheningen of legaten aan deze fondsen zijn in onze ogen goed besteed. Maar wij dachten bij onszelf: in dit rijtje mag ook best onze Urbanusparochie staan. Met elkaar houden wij de parochie al eeuwen in stand. En wij willen met elkaar niets liever dat onze verbondenheid met kerk en gemeenschap nog heel lang zo kan blijven.

Via de kerkbijdrage (kerkbalans) en de collectes leveren we ons deel om de lopende kosten op te vangen. Maar van tijd tot tijd zijn er extra kosten en die dienen zich nu heel duidelijk aan: de restauratie van het grote orgel en van het kerkgebouw. Via de Stichtingen, die daarvoor in het leven geroepen zijn, leest u hierover regelmatig in het parochieblad. Hebt u de mogelijkheid iets na te laten, denk dan ook eens aan de parochie.

Met dank en een hartelijke groet

Het parochiebestuur

Schoonmaken kerk.

De kerk wordt weer schoongemaakt op
Woensdagmiddag 18 juni om 13.00 uur.
Moge wij weer een beroep op u doen?
Bij voorbaat bedankt voor uw inzet .

Stichtingen Urbanus en Vollebregt

In "De Amstelgids" heeft u reeds de enthousiaste aankondiging van het **Amstel Zomer Festival** kunnen lezen. Op vrijdag 17 juni en zaterdag 18 juni zal een feestelijke levendige stemming van Ouderkerk bezit nemen. Geschraagd door het succes van het Festival in 2004 zal een nog breder scala van activiteiten worden geboden. Een blik op het programma laat zien dat aan alle groeperingen is gedacht.

Ook aan de Stichting Urbanus is gedacht. Er zal een tombola worden georganiseerd waarvan de opbrengst ten goede komt aan de restauratie Urbanus kerk. Door de Winkeliersvereniging Ouderkerk zijn fraaie en waardevolle prijzen ingebracht. Maar wellicht heeft u zelf een idee om een prijs aan te bieden en daarmee de prijzenpot te

spekken? Misschien wordt het dan wel een loterij zonder nieten. U zou kunnen denken aan een artikel of dienst op naam van uw familie, firma of vereniging. Neemt u dan contact op met de heer A.J. Tetteroo (tel. 020-4961300).

Zoals u gewend bent zijn de Stichtingen Urbanus en Vollebregt met hun kraam op het festival aanwezig. U kunt er opnieuw de muziek van ons Vollebregt orgel beluisteren en de CD ervan verwerven. Ook gaan op het Festival de driehonderd antieke leien die de torenspits hebben gesierd en gedurende tachtig jaar weer en wind hebben getrotseerd voor een vriendschappelijke donateursprijs van de hand.

C.A.J. Ammerlaan, secretaris Stichtingen Urbanus en Vollebregt



Landelijke parochiedag

Op 19 maart togen Alfred Schwegler en Cor Jansen van het parochiebestuur met pastor Kint richting Hilversum om de 2^e landelijke parochiedag, georganiseerd door het RKK-televisie-programma Kruispunt bij te wonen. Dit jaar was het thema ‘**parochies en jongeren**’. Jongeren zijn vaak niet zichtbaar in de parochie en toch blijkt uit de parochiebestanden wel degelijk dat zij er zijn. Zo’n thema trekt enthousiaste mensen die ervoor willen gaan en - ondanks de tijdgeest - tijd en moeite willen besteden aan het werken met jongeren. Vragen als: “hoe doe je dat en hoe doen we het beter?” werden beantwoord in diverse workshops: o.a. over catechese en diaconie, werken met navormelingen en de wereldjongerendagen in Keulen Voor klagzangen en doemdenken was er gelukkig geen plaats.

Tijdens de workshops werden de deelnemers in kleine groepjes gezet om uit te wisselen wat er zoal in de parochies gebeurt. Hier ging een enorme stimulans van uit, alleen al vanwege het enthousiasme dat eruit sprak. Jongeren blijken net zo geboeid te zijn door diaconale activiteiten als door spirituele uitdagingen. Het is maar net wat voor invalshoek zijzelf kiezen.

“Wat gebeurt er toch ontzettend veel” was een veel gehoorde opmerking. Verrast zijn we na deze zeer goed verzorgde dag naar Ouderkerk teruggekeerd. Blij met onze eigen Jongerengroep in de parochie die, hoewel nog klein, maandelijks in de pastorie bijeenkomt en zelf bepalen op welke wijze zij een invulling willen geven aan hun “kerk-zijn” en kerkelijke betrokkenheid. Verplichten betekent in de praktijk vaak afhaken.

Wat zij zo al ondernemen, valt elders te lezen in dit parochieblad. Ook ligt er nu een initiatief om een eigen jeugddienst te organiseren met de jongeren van de Nieuwe Kerk. We houden u op de hoogte!

Pastor K. Kint

Diaconale collecte 4 en 5 juni voor Voedselbank Amsterdam

Het is de gewoonte dat uw PCI op de Diaconale Zondag (dit jaar 4 en 5 juni a.s.) collecteert voor een doel dat in het teken staat van “diaconie”.

De PCI heeft besloten dit jaar de opbrengst van de collecte te bestemmen voor de Voedselbank Amsterdam.

De Voedselbank verzamelt voedsel van allerhande bedrijven in de regio die, om welke reden dan ook, voedsel over hebben dat zij anders ter vernietiging zouden aandragen.

Dit voedsel wordt uitgedeeld onder een groep mensen die leven onder het bestaansminimum. Dat zijn zeker niet alleen de daklozen op straat, maar net zo goed eenoudergezinnen met meerdere kinderen, ouderen, of ernstig zieke mensen.

Dit is de groep die hard wordt getroffen door een terugtrekkende overheid en door de hedendaagse maatschappij waar steeds meer nadruk op het eigen persoonlijke welzijn lijkt te liggen. Ook uw PCI wordt geconfronteerd met de noodzaak om dergelijke hulpverlening goed te structureren, want er blijkt zeker een toenemende behoefte aan te bestaan.

De Voedselbank Amsterdam deelt nu al wekelijks 200 voedselpakketten uit; per maand worden ruim 900 families uit Amsterdam en Almere voorzien van voedsel.

De Voedselbank Amsterdam, momenteel nog in de opstartfase, levert met minimale middelen maximale hulp en kan daarom alle hulp goed gebruiken (niet alleen goederen maar ook een eigen ruimte en vervoermiddelen). Heeft u een ruimte, goederen of contacten die nuttig kunnen zijn voor het werk van de Voedselbank Amsterdam, laat dat dan weten via stichtingvoedselbank@wanadoo.nl of 06-48693629, of met Merlijn van Hasselt van de Voedselbank (020 – 5317615 of mvhasselt@deregenboog.org).

Uw PCI beveelt de collecte op 4 en 5 juni daarom dringend bij u aan en dankt u bij voorbaat voor uw gewaardeerde bijdrage.

Namens de PCI, Nico van Wieringen

1^{ste} Heilige Communie

Op 10 april j.l. vierden 17 meisjes en jongens hun 1^e Heilige Communie

“Ik wens dat er geen oorlog meer komt en dat iedereen gelukkig is.”

Was een van de wensen die de kinderen als gebedjes hadden geschreven. Eerst er diep over nagedacht, toen in klad en daarna op een van de groene bladeren die samen het ‘ samen groeien in geloof ‘ symboliseerden.

Op 10 april vierden 17 meisjes en jongens in de H. Urbanuskerk in Ouderkerk aan Amstel hun eerste Heilige Communie.

Voorafgaand aan 10 april waren er 9 middagen voor de kinderen, onder de bezielende leiding van Bets Harte en pastor Kiki Kint. Per bijeenkomst werd een onderwerp behandeld. Dit kon een verhaal zijn, een gesprek, een werkje, een lied of een deel van het werkboek. Onderwerpen zoals de doop (voor 7 van hen een zeer recente ervaring omdat zij dit net hadden meegemaakt). Het Onze Vader en bijbehorende kruisteken (ja, eerst links en dan rechts nog even oefenen), de kerk en de symbolen die daarbij horen en een rondleiding die alles deed leven. De schepping kwam aan de orde en onze plaats daarin als gezin en als persoon en het belangrijke thema: *iedereen mag meedoen*. Het verhaal dat daarbij hoort, vertelt van het niet uitsluiten van mensen of kinderen maar ze laten meedoen, niet van tevoren bepalen wat “goed” of “niet goed genoeg” is aan mensen of kinderen maar iedereen betrekken en het samen werkend te maken. Niemand uitsluiten, iedereen hoort erbij, een thema wat in onze tijd ook zeer toepasselijk is.

Hoe hebben zij dit ervaren, de kinderen? Zelfs in deze drukke tijd met spelen, sporten en andere bezigheden, was de maandagmiddag voor de kinderen een fijne middag waar ze iets leerden, iets deden waar zij later op terugkwamen en waar we het thuis nog eens over konden hebben. Op 4 woensdagen hebben zij met veel plezier 's avonds meegezongen met het koor “het Kwetternest”. Het zelf broodbakken bij Bakkerij Out was zeker een hoogtepunt. De mooi gevlochten broodjes mochten niet

worden opgegeten maar moesten minimaal eeuwig bewaard worden, al bleek dat wel wat lang. Een mooie traditie die zeer wordt gewaardeerd. Bakkerij Out wordt van harte bedankt.

Voor de ouders waren er de ouderavonden onder leiding van pastor Kiki Kint en Bets Harte. Door de inhoud ervan, deels praktisch en gericht op de viering en deels het ingaan op onderwerpen die ook met de kinderen werden behandeld, werden zij waardevol. Hier ook de discussie over hoe we nu geloof beleven en hoe verschillend dat is. Vroeger was geloof de verbindende factor, nu neemt het een geheel andere plaats in, zo bleek uit de ervaringen van de ouders. De viering op 10 april was bijzonder, door de feestelijkheid van kleding, versiering van de kerk en de verwachting van het feest thuis uiteraard. Maar ook door het aantal familieleden, vrienden en kennissen dat aanwezig was. Betrokken, en door de zeer toegankelijke moderne dienst, gebracht door de pastores Adolfs en Kint, passend in deze tijd, en uitnodigend tot meedoen.

Wij, de ouders, hebben de viering en de weken op weg ernaartoe als bijzonder ervaren en ook anderen die hierin een rol hebben gespeeld, van harte danken. Bets Harte willen wij extra bedanken voor al haar inspiratie en inspanningen.

Cornelia van der Weijden
Annemieke van Nek

De Bavodag

De Bavodag was zoals altijd de 1^e zaterdag na Pasen en het duurde ook de hele dag tot ongeveer 5 uur.

Aan het begin van de Bavodag kregen we eerst een kaartje in de kleur groen, die moest je op je jas spelden zodat ze konden zien van welke groep je was. Toen we binnen kwamen moesten we als eerst op de banken zitten in de kerk, daarna werd er allemaal gezegd wat we allemaal gingen doen op deze dag. Nadat dat allemaal was gezegd kwam er uit de grond allemaal vuur en van boven kwam er een man naar beneden zeilen via een touw. Toen begon de Bavodag écht. Als eerst moesten wij naar een gebouw naast de kerk waar wij allemaal verschillende spelletjes gingen doen bijvoorbeeld: sjoelen en tafelfootbal. Na een tijdje moesten wij naar een verdieping hoger, daar gingen we met een grote groep iets doen met een groot doek. Nadat we dat hadden gedaan gingen we weer naar buiten want we kregen een tocht door de Bavo kerk. Die tocht heette de gewelventocht. We gingen in die tocht naar het hoogste puntje van de kerk, waar de klokken hangen....heel spannend. Ook gingen we naar plekken in de kerk waar eigenlijk nooit mag komen. Tijdens de tocht zag je allemaal dingen en werden er verhaaltjes aan je verteld. Toen de tocht klaar was moesten we weer naar beneden waar wij verder gingen met allemaal verschillende spelletjes. Bij het eerste spelletje moesten we via planken en boomstammen zo snel mogelijk naar de overkant komen, bij het 2^{de} spelletje kregen we allemaal geluiden te horen van de tv en dan moesten wij op schrijven van welk tv programma het geluid was. Daarna moesten we ergens naar beneden waar we muziek gingen maken met een paar trommels en allemaal andere zaken. Toen we daarmee klaar waren gingen we HINTS spelen. Dan kregen we een gezegde op een kaartje en dat moesten we dan uitbeelden zodat de andere van je groepje moesten raden welk gezegde het was. Daarna moesten we een stukje lopen naar een theater vlakbij de kerk. In dat theater waren toneel spelers die gingen improviseren. Dan moesten wij een woord zeggen en dan gingen zij daar een heel toneelstuk van maken. Dat was heel knap en erg boeiend. Toen dat afgelopen was gingen we eventjes wat eten en drinken. Nadat we alles op hadden moesten we naar “de schatkamer”

van de kerk. In die schatkamer kregen wij een blaadje met vragen die wij moesten invullen in een soort puzzel, als je alle antwoorden had kreeg je een woord en toen moest je jouw brief weer inleveren en naar het volgende onderdeel gaan. Bij dat onderdeel moest je onder een apparaat gaan staan waar allemaal stokken in waren, die stokken vielen omstebeurt naar beneden zodat jij ze dan zou opvangen. Daarna moesten we weer gaan zitten op de banken want de Bavo-trofee werd uitgereikt. Helaas werden wij geen eerste maar kregen we wel een leuke Bavo-mok als herinnering. Na afsluiting van de Bavo-dag gingen we met ze alle weer naar huis toe. Het was een hele leuke dag en we hebben ervan genoten. Phil en José: bedankt voor het rijden naar Haarlem.

Robin Vet namens de vormselgroep.

Vijf vormelingen die zich ruim acht maanden hebben voorbereid op het Vormsel, zullen dit sacrament ontvangen op zaterdag 2 juli as. De vormheer zal oud-vicaris G. Geukers zijn, welbekend in onze parochie. De zang wordt verzorgd door het koor Elckerlyc. We hopen die avond veel parochianen te mogen ontmoeten om deze jongeren te steunen in hun geloofskeuze. Ze verdienen het en zij zijn de toekomst van onze parochie!

Nachttocht naar Heiloo

Ook dit jaar hebben weer enkele jongeren van onze parochie weer meegedaan aan de nachttocht naar Heiloo in de vroege uren van Hemelvaartsdag. Het thema was dit jaar 'Vrijheid delen is de kunst'. Ouderkerk had als startplaats Krommenie, waar voorts nog zo'n 75 á 100 jongeren van elders samenkamen. Na het spelen van een spel, begon de voettocht om ongeveer vier uur. Het was aanvankelijk wat fris, maar al lopend door het prachtige Noord-Hollandse landschap merkte je hier al gauw niet veel meer van. Het breken van het ochtendlicht, de natuur met tal van verschillende vogelgeluiden, de groene weiden met schapen, koeien en heel wat jong vee, de karakteristieke boerderijen en de onderlinge gesprekken maakten de tocht weer tot een heel speciaal gebeuren. Rond zeven uur kwamen de meeste deelnemers bij het genade-oord aan (of in goed Noord-Hollands 'het putje van Heiloo'). Vervolgens was er een korte gebedsviering en daarna een gezamenlijk ontbijt. Moe, maar zeer voldaan werd rond acht uur de terugreis aanvaard en bij aankomst in Ouderkerk gaf eenieder enthousiast te kennen ook volgend jaar weer graag mee te lopen.

Gesprek bij de koffie

Op de eerste donderdag van elke maand bent u welkom bij de pastor op de koffie. Rondom dit samenzijn gaan we met elkaar in gesprek over geloven, ons eigen leven, onze vragen en twijfels en onze eigen beleving aan de hand van een stelling, een tekst of iets wat u zelf wilt inbrengen.

U bent van harte welkom in de werkkamer van pastor Kint op donderdag 2 juni om 10.00 uur. Hoe meer zielen hoe meer vreugd!

Jongerengroep naar de Heilige Landstichting

Op vrijdag 6 mei stond voor de Jongerengroep van de parochie een bezoek aan het bijbels openlucht museum op het programma. Met z'n elfven reden we rond negen uur in twee auto's naar de Heilige Landstichting. Het bezoek aan het museum had als doel om kennis te nemen van de wijze hoe de drie grote religies (jodendom, christendom en islam) zich vooral ook in het verleden in het Midden Oosten manifesteerden. In het museum bezochten we allereerst Beth Juda. Het is een uitgebreid joods dorpje, voorzien ook van een synagoge, zoals dat te vinden was rond het begin van onze jaartelling. Vervolgens begaven we ons op de Via Orientalis en konden we opsnuiven hoe de Romeinen in de tijd van Jezus in de Antieke Wereld geleefd hebben. Bijzonder waren ook het Arabische handelsdorp Tell Arab en daarnaast de Karavanseraï, een grote herberg voor handelsreizigers in de woestijn. Helaas bleef voor het bekijken van het binnenmuseum te weinig tijd over en na het eten van de laatste boterhammen of ook wel een patatje werd de terugreis aanvaard. Ook deze trip is voor herhaling vatbaar, misschien voor de vormelingen van dit jaar, maar misschien ook wel voor andere groepen in onze parochie!

Op zijn plaats is zeker een bedankje aan begeleider/chauffeur Ton van de Vall en aan de familie Stronkhorst voor het uitlenen van hun auto. Hartelijk dank!

Bericht van de redactie

De kopij voor het **juli-augustus -nummer** kunt u t/m **16 donderdag** inleveren bij José Wessel, Jonge Linde 18, e-mail adres wesse136@planet.nl

Uitnodiging

Op zondag 19 juni hopen we weer samen te zijn voor de jaarlijkse **oecumenische dienst voor jong en oud**.

Als thema is gekozen: **Een veldboeket**.

Ook dit jaar zal Kinderkoor "het Kwetternest" o.l.v. Irene Westgeest de dienst opluisteren.

Ds. J. de Heer en pastor K. Kint zijn de voorgangers.

Meestal treft u in dit stukje ook de bestemming aan voor de collecte.

Deze is echter nog niet definitief gekozen, maar dat hoort u uiteraard in de dienst.

Zoals u wellicht weet worden oecumenische diensten afwisselend in de Urbanuskerk en de Nieuwe kerk gehouden. Dit jaar is de dienst om **10.00 uur in de Urbanuskerk**.

Er is crèche voor de allerkleinsten in Rehoboth, het gebouw naast de Nieuwe kerk.

Na de dienst is er koffie, thee en limonade voor in de kerk.

We hopen u allen, jong en oud, in deze dienst te mogen begroeten.

Namens de raad van kerken,

Adri Burger

Wanneer Elckerlyc zingt en waar?

04 juni	19.00	Nes a.d. Amstel
17 juni	15.00	Ouderkerk a.d. Amstel i.v.m. huwelijk
02 juli	19.00	Ouderkerk a.d. Amstel i.v.m. Vormsel
16 juli	19.00	Nes a.d. Amstel

Beginnen met luisteren

Af en toe lees ik brieven van missionarissen van lang geleden. In die brieven staan veel boeiende dingen over inheemse culturen en over de missionarissen zelf. Zo deed Karl Flaus, een pater Marist uit Elzas-Lotharingen, pionierswerk op de Noord-Salomoneilanden in de StilleZuidzee. Er ontstond een bloeiende geloofsgemeenschap. Nu is de Nederlander Henk Kronenberg (afkomstig uit Enschede) er bisschop.

Poporang

Karl Flaus werkte eerst op de Fiji-eilanden, toen op Samoa en kwam in 1898 naar de Noord-Salomoneilanden. Van Samoa was hij via Sydney naar New Britain gereisd en vandaar zeilde hij met een eenvoudige tweemaster, de 'Three Cheers', oostwaarts naar het eilandje Poporang ten zuiden van Bougainville. Daar bouwde hij de eerste missiestatie op. In een brief van september 1899 aan zijn medebroeder Jean Hervier schrijft hij: "Ik ben begonnen met het leren van de taal. Je had eens moeten zien hoe die boys hier grote ogen opzetten, toen ze me zagen schrijven. En vooral toen ik hun de woorden voorlas die ze eerst zelf hadden uitgesproken."

De taal van het hart

Zo'n voorvalletje heeft iets van een parabel. Het evangelie heeft een taal nodig. En die taal wordt aangereikt, niet door de missionaris, maar door de cultuur waarin het evangelie terecht komt. Daarom begint elke verkondiging altijd met luisteren. Natuurlijk niet alleen luisteren naar, de taal van de stem, maar ook naar de taal van het hart. Dat geldt voor de eilanden van Melanesië, maar evengoed vandaag voor Nederland: Paus Paulus VI voelde dat haarscherp aan, toen hij in zijn eerste encycliek zei dat de verkondiging van het evangelie altijd in dialoog gebeurt. Hij zei: "Laten we, alvorens te spreken, luisteren naar de stem van de mens en meer nog naar het hart van de mens."

Jan Hulshof

De Bijbel kent tal van wonderverhalen. .Spectaculair voor wie ze voor heteerst leest. Blinden gaan zien, lammen gaan lopen en doden worden weer tot leven gewekt.

Een van die verhalen vertelt ons over vijf broden en twee vissen die tot voedsel moesten dienen voor een grote menigte toehoorders van Jezus. Het ongeloofelijke werd waar: er was ruimschoots genoeg voor iedereen. Kan niet, zouden wij nuchtere mensen zeggen, tenzij iedereen een kruimel en een schub heeft gekregen. Maar dat staat niet in de tekst. Tovenarij? Of gaat het in dit verhaal minder over het eten en meer over het breken en delen. Mij lijkt dát de kracht van het verhaal, de waarheid ervan. Als iedereen deelt wat hij of zij heeft, heeft iedereen genoeg, ja zelfs houden we er nog aan over.

Breken en delen komen we uiteraard ook tegen in het verhaal over het laatste avondmaal en op nog wel andere plekken in de bijbel.

Breken en delen, dat is wat ons christenen te doen staat. Daar gaat het uiteindelijk om; delen met elkaar, met iedereen die hongert en dorst, niet alleen naar voedsel en drinken, maar ook naar gerechtigheid, naar liefde en aandacht in moeilijke tijden. Breken is iets van jezelf; van je eigen bezit afnemen en het geven aan een ander die dat nodig heeft.

Daarom ligt voor mij niet het hoofdaccent op de' liturgie, maar op wat we er in de praktijk van maken, de diaconie. Liturgie is zeer belangrijk als bron van inspiratie, als je bewust worden van de kracht die samen luisteren, zingen en bidden heeft, als plek waar we Jezus woorden steeds opnieuw tot ons laten doordringen. Maar daarna moet het gebeuren, in onze gezinnen, buurt, school, werk, stad en wereld. Daar komt het erop aan. De wereld in gaan, de vrede bewerken, de liefde brengen. Met al onze talenten en inzet.

Rob de Groot



Nieuws uit het Kofschip.

Wij zijn aan het laatste traject begonnen.

De laatste loodjes, die dit schooljaar een lange periode omvatten omdat we tot en met 22 juli doorgaan!

De hele school is op dit ogenblik aan het klussen om geld op te halen voor het K.N.G.F.

Blindengeleide honden zijn een kostbare zaak en daar willen wij ons steentje aan bijdragen.

In de week van 23 mei kunt U veel Kofschipleerlingen zien meewandelen bij de 5 of 10 km van de avondvierdaagse, die dit jaar voor het eerst in Ouderkerk wordt gehouden.

Daarna is het weer tijd voor de laatste Cito-toetsen.

In alle leerjaren wordt getoetst zodat wij de prestaties van de leerlingen goed in de gaten kunnen houden.

Ook wordt er voor alle groepen een sportdag georganiseerd. Deze dag bestond al voor de groepen 7 en 8 samen met de andere basisscholen.

Het Kofschip zorgt nu ook voor de overige groepen voor een sportieve ochtend. Alleen het weer kan spelbreker zijn, dus duimen voor mooi weer. Het kamp voor groep 8 komt alweer in zicht.

Ook wordt er serieus geoefend voor de eindmusical.

In de kleutergroepen zijn in alle klassen vides geplaatst, daardoor is er meer speel en werkruimte ontstaan. Bent U in de buurt, wandel gerust eens binnen want het ziet er zeer professioneel uit.

Op de Hekgolf is er nieuw buitenspeelmateriaal geplaatst zodat de leerlingen zich naar harte lust kunnen uitleven.

Zelfs een tafeltennistafel is er gekomen!

Tijdens de speeltijd is er nu voor elk wat wils.

U bent weer aardig op de hoogte van het wel en wee bij ons op school.

Tot de volgende maand.

Team Het Kofschip

Namens de PCI – penningmeester M. den Blanken

<i>Datum.</i>	<i>Tijd.</i>	<i>Voorganger.</i>	<i>Bijzonderheden.</i>		
28-05	19.00	Pastor A. Adolfs.	Eucharistieviering.	Piano en zang.	
29-05	10.00	Pastor A. Adolfs.	Eucharistieviering. Pastor K. Kint gaat voor in de H.Geest parochie	Caeciliakoor.	Sacramentsdag
04-06	19.00	Pastor K.Kint. p.w.	Woord en comm.viering.	Piano en zang.	
05-06	10.00	Pastor K.Kint. p.w.	Woord en comm.viering.	Caeciliakoor.	10 ^{de} zon.d.h.jaar.
11-06	19.00	Pastor G. van Tillo.	Eucharistieviering.	Piano en zang.	
12-06	10.00	Pastor G. van Tillo.	Eucharistieviering.	Caeciliakoor.	11 ^{de} zon.d.h.jaar.
18-06	19.00	Pastor K.Kint. p.w.	Woord en comm.viering.	Piano en zang.	
19-06	10.00	Ds. De Heer&Pastor K.Kint. p.w. Gezinsdienst.	Oecumenische viering.	't Kwetternest.	12 ^{de} zon.d.h.jaar.
25-06	19.00	Pastor A. Adolfs.	Eucharistieviering.	Piano en zang.	
26-06	10.00	Pastor A. Adolfs.	Eucharistieviering.	Caeciliakoor.	13 ^{de} zon.d.h.jaar.
02-07	19.00	Mgr. G. Geukers.	Eucharistieviering.	Elckerlyc.	Vormselviering.
03-07	10.00	Pastor G. van Tillo.	Eucharistieviering.	Caeciliakoor.	14 ^{de} zon.d.h.jaar.