

de brug



parochieblad st. urbanus
ouderkerk aan de amstel
juli/aug 2008

Adressen Urbanusparochie

Pastoraal Werkster Mw. K.Kint- van Os **4961320**
E-mail adres : Urbanusparochie [at] xs4all.nl

Parochiebestuur Vice-voorzitter Dhr.A.Schwegler **4965894**
Penningmeester Dhr.N.Wolffenbittel **4967078**
Secretaris Dhr..P.Theeuwes **6790774**

Bouwzaken Dhr. T. Tetteroo **4961300**

Parochiesecretariaat Rondehoep Oost 31 **4961320**

Secretariaat bereikbaar
maandagmiddag 14.00 uur tot 16.00 uur
woensdagochtend 09.30 uur tot 11.30 uur
donderdagochtend 09.30 uur tot 11.30 uur

Website: www.kerkenouderkerk.nl

Stichting Urbanus Ouderkerk a.d. Amstel

Postbank 4401198
Rabobank 35.18.21.872

Stichting Vrienden Vollebregt Orgel Ouderkerk

Postbank 4400643
Rabobank 30.05.89.786

Overige adressen: Zie achterzijde van de Brug.

Onthaasten en genieten

De vakantie staat voor de deur en straks begint weer de zomereodus van volgepakte wagens en koffers richting elders. Wanneer je naar buiten kijkt lijkt het weer mee te werken om al in vakantiestemming te komen. Wat gaan we doen dit jaar? Blijven we in ons eigen mooie land en gaan we kamperen? Of liggen de folders van allerlei exotische oorden op tafel en is er de voorpret van het uitzoeken van de mooiste vakantiebestemming héél ver weg.

Ook het kerkelijk werkjaar nadert zijn einde. Er wordt minder vergaderd, de koren beginnen aan de laatste repetities en met kinderkoor 't Kwetternest hebben we het zangseizoen afgesloten. Ze zijn gaan midgetgolven in Aalsmeer en wel in het donker: glow in the dark. In de tuin van de pastorie hebben we daarna gebarbecued, verzorgd door enige ouders. Foto's hiervan zijn te zien op de website. Enkele druppels regen mochten niet verhinderen dat er erg genoten werd. Patat bakken onder een grote paraplu blijkt heel goed mogelijk te zijn.

Vakantie is tijd nemen voor elkaar, onthaasten van de dagdagelijkse drukte van werk en gezin. Alles mag ineens in een rustiger tempo. Dat vergeet enige omschakeling, want we zijn gewend haastig te leven. We moeten immers zoveel door het jaar. In de vakantie mogen we echter tijd nemen. Tijd nemen om de naaste te ontmoeten die op je pad komt. Tijd nemen om in stilte Zijn schepping te bewonderen. Tijd nemen om dankbaar te zijn. We mogen ook denken aan de thuisblijvers, aan hen die geen mogelijkheden hebben om weg te gaan: zieken, ouderen, eenzamen.....Vergeet niet hun namen om hen een kaart te sturen.

En wat het belangrijkste is: er is altijd Iemand die u/jou ziet staan en mee op weg trekt. En mogen we zeggen: God, trek met ons mee. Blijf omzien naar ons. Dat we mogen genieten van een welverdiende vakantie, maar dat we ook weer veilig thuis mogen komen.

Zelf maak ik met het gezin een verre reis en wel naar Bolivia in Zuid-Amerika. Het is een hele uitdaging en het wordt vast en zeker een heel avontuur. De reden voor onze verre reis hebt u in het vorige parochieblad kunnen lezen. Onze oudste zoon Ward treedt daar in het (wettelijk) huwelijk met zijn Boliviaanse schone, genaamd Globis. De voorbereidingen zijn al in volle gang en allemaal hebben we al menig spuit

in onze bovenarmen gekregen om vooral gezond te blijven. We gaan natuurlijk niet alleen voor het huwelijk naar Bolivia, maar ook rondtrekken in het armste land van dit continent. Het ligt in de bedoeling dat we 17^e eeuwse missieposten bezoeken, enkele weeshuizen, de zoutmijnen en uiteraard kennis maken met de familie van onze aanstaande schoondochter. Dat wordt voor mij dus praten met handen en voeten want de Spaanse taal ben ik niet machtig. In het parochieblad van september hoop ik van onze reis verslag te doen en zullen we verantwoording afleggen van de collecteopbrengst van de diaconale zondag van 15 jl. die we zullen besteden aan projecten in Bolivia met name aan projecten voor kinderen. Op het moment van schrijven is het totaalbedrag nog niet bekend, maar volgens 'insiders' was het een goede collecte. Wij zijn hiervoor erg dankbaar en we weten uit de verhalen van de kinderen dat het in Bolivia goed besteed is.

Ik wens u, mede namens het bestuur, een mooie zomertijd toe. En we hopen u natuurlijk te zien tijdens de jaarlijkse startviering op 14 september. De kerk staat dan weliswaar nog in de steigers, maar daardoor laten we ons niet weerhouden om met elkaar het nieuwe werkjaar te starten: Kom over de (korte) brug.....

Een hartelijke groet,
Kiki Kint, pastoraal werkster



Dagkapel

Ruim drie jaar is onze dagkapel/stilteruimte nu in gebruik en eerlijk is eerlijk: er wordt veel gebruik van gemaakt. Niet alleen door de eigen parochianen, maar vele inwoners van Ouderkerk en tourfietzers lopen even naar binnen om rustig te zitten, een kaarsje op te steken of om iets in het intentieboek op te schrijven. Het is vaak heel ontroerend wat er neergeschreven wordt. Er is heel veel leed, maar gelukkig ook veel dankbaarheid. We mogen dus trots en blij zijn want de dagkapel voorziet in een behoefte. Het is ook fijn dat er zowel in de meimaand als in de oktobermaand gelegenheid is om samen de rozenkrans te bidden. Wekelijks worden er verse bloemen bezorgd en volgens mij beziet Maria alles met grote compassie en vreugde.

's Morgens open ik de dagkapel (en geniet dan van de vroege rust) en 's avonds heeft mijn man de taak op zich genomen om de dagkapel te sluiten. De kaarsjes aanvullen en de bloemen verzorgen zal door de dames van het secretariaat worden gedaan. We doen dit beiden met veel plezier. Voor de vakantie zoeken we iemand die bereid is van **18 juli tot en met 10 augustus** de dagkapel te openen en te sluiten. Indien zich drie personen aanmelden, hoeft iedereen maar één week deze zorg op zich te nemen. De openingstijden liggen in de zomer niet erg vast, maar van ongeveer 9 uur 's morgens tot ongeveer 8 uur 's avonds zou erg prettig zijn. Het zou heel erg fijn zijn als een paar personen (die in de buurt wonen?) deze taak op zich zouden willen nemen, want Maria zélf gaat niet graag met vakantie. Wie, o wie, wil hierover met mij contact opnemen?

K. Kint, 4961320



Familieberichten

In memoriam



25 mei jl. overleed op 89-jarige leeftijd **Christina Cornelia Sieverding – Kolk** in verpleeghuis Het Zonnehuis. Deze sterke vrouw was het gegeven dat ze tot op hoge leeftijd zelfstandig mocht wonen. Ze genoot van haar mooie appartement aan de Ingeland 7. Ze genoot ook van datgene wat ze nog zelfstandig kon doen. En dan is het een hele klap als je na een vervelende val in het Zonnehuis terecht komt. Niet het oud worden, maar het feit dat ze stukje bij beetje lichamelijk moest inleveren maakte het leven op het laatst moeizaam. Op 29 mei jl. was voor haar de afscheidsviering in onze kerk, waarna zij werd begraven in het familiegraf op ons kerkhof. Moge zij nu bij God verenigd zijn met haar man Gerard Sieverding.

Pastor Kint is afwezig van 14 juli tot 14 augustus.

Vanaf 18 juli t/m 10 augustus zal zij met haar gezin in Bolivia zijn. Ten tijde van haar afwezigheid is het secretariaat op maandagmiddag en donderdagochtend gewoon bezet voor vragen omtrent misintenties, doopaanvragen e.d.

In geval van een overlijden nemen de pastores Adolfs en Van Tillo waar.

Geloven thuis

Op **maandagavond 22 september** is er een follow-up avond voor de ouders van de 1^e communicantjes van afgelopen april. We gaan dan met elkaar in gesprek over geloof en leven en geloven thuis met kinderen. Het ligt in de bedoeling dat we zo'n twee keer per jaar een dergelijke avond organiseren. Ook andere ouders zijn uiteraard van harte welkom op deze avond die gehouden wordt in de Cuyperskamer van de pastorie. Ook voor de kinderen willen we geloofsmomenten organiseren. Voor hen op een speelse manier rond de belangrijke christelijke feest- dagen: Kerstmis en Pasen. Ze zullen hiertoe via de ouders benaderd worden.

Artis met de Vormselgroep

Op 2 mei jl. zijn we met de voormalige Vormselgroep (nu jongerengroep) naar Artis geweest. Paul had geregeld dat we achter de schermen mochten kijken, bij onder andere de leeuwen, zebra's en jaguars. We hebben de zebra's wortels mogen voeren. In de middag hebben we een heilig moment gehad: we hadden het over de schepping tegenover evolutie. Daarna mochten we vrij rond lopen. Wij zijn bij de gorilla, giraffen, olifanten en de vlindertuin geweest (waar het erg warm was). We zijn ook met z'n allen bij de zeeleeuwen geweest. Rond 3 uur zijn we achter de schermen geweest bij de roofdieren. Dat was een hele ervaring en erg indrukwekkend. Daarna gingen we even op het gras uitrusten, na deze gebeurtenis.

's Avonds zijn we met een klein groepje nog even de kermis opgegaan. Het was een hele gezellige dag.

Groetjes Sandra, Judith en Lianne uit de Vormselgroep/jongerengroep

PS: binnenkort zijn op de website foto's te zien van dit bijzondere uitje.

Dit gedicht van een parochiaan willen we u niet onthouden!

DE KERK

Als ik langs de kerk loop
en de vele steigers zie staan
dan wordt er toch veel gedaan
om de kerk te laten bestaan.
Voor het heden en het nageslacht.
Het gebouw is toch een pracht.
Wel 140 jaren oud
en kostbaar in onderhoud
Het dak wat lekte, was een groot karwei
maar dat is gelukkig voorbij.
De klok in de toren
laat z'n klanken weer horen.
De wijzerplaat is helder verlicht
dat is een mooi gezicht.
De haan op de toren
is zo mooi als nooit tevoren.
De Urbanuskerk is het bezichtigen waard.
van binnen en van buiten
met die mooie gebrandschilderde ruiten.
Ramen, glas in lood
met mooie voorstellingen.
Dat zijn echt kunstwerken
zo iets ziet men niet in de moderne kerken.
En dan het orgel van Vollebrecht
komt in de Urbanus goed tot z'n recht.
Als de vele restauraties zijn gedaan
hopen op geluk en Gods zegen
dat de Urbanuskerk nog lang blijft bestaan.

Een parochiaan.

Startviering 14 september

Thema

- *Kom over de brug š*



Het is een viering voor jong en oud.
Alle drie onze koren zullen aan deze viering
meewerken, om met nieuwe energie en goede moed
aan het nieuwe werkjaar te beginnen. Er is in de
kosterwoning een kindercrèche aanwezig, dus
iedereen die wil komen, kán komen.
Na de viering kunnen we nog even samenzijn onder
het genot van een kop koffie, thee of limonade in onze
kerk, of misschien als het weer het toelaat in de
pastorietuin !!!

Actie Kerkbalans

Ontvangen kerkbijdrage tot medio juni €34.927,-.
Toegezegd bedrag 2008 is €41.903,-, dus nog te ontvangen €6.976,-.

Indien u nog niet heeft betaald verzoeken wij u vriendelijk uw bijdrage over te maken op Rabobank 3518.06.210.

Nico Wolffenbuttel, penningmeester

MIVA-campagne: ‘Gaan waar geen weg is’

De jaarlijkse MIVA-collecte vindt in 2008 plaats op 30 en 31 augustus. Het thema is ‘Gaan waar geen weg is’. MIVA steunt mensen die pionierswerk verrichten op afgelegen plaatsen. Zoals in het bisdom Mamfe, Kameroen, waar sinds 1969 twee Nederlandse missionarissen werken om de mensen te helpen. Fr. Leonard Ekwelle, een Kameroenese pater, treedt in hun voetsporen.

De ouders van fr. Ekwelle waren arm, maar hij heeft zich met de steun van enkele Nederlandse missionarissen kunnen ontwikkelen. “Ik heb grote waardering voor wat de Nederlandse missionarissen hier gepresteerd hebben. Ik heb heel veel van hen geleerd en ik wil in hun voetsporen verder gaan. Ik wil kunnen blijven dromen”, zegt hij. Dromen is niet altijd makkelijk in een land als Kameroen. De elektriciteit doet het vaak niet, internet en telefoon werken met horten en stoten en in het natte seizoen zijn de wegen praktisch onbegaanbaar. Waar moet een mens beginnen? Bij het geloof! En vertrouwen op elkaar. Fr. Leonard: “Er is altijd hoop in het leven. Eerst woonden we thuis in een lemen hut, daarna in een huis van planken en nu in een stenen huis. Er is een uitweg uit de armoede.”

Grote verdienste van de Kerk

De missie heeft veel gebracht in het bisdom Mamfe. Een afgelegen gebied, waar nooit enige aandacht voor was vanuit de overheid. De Nederlandse

fr. Nol Verhoeven zit er sinds 1969 en fr. Willem op de Weegh sinds 1971. Beiden zijn missionarissen van Mill Hill. Fr. Verhoeven, vicaris-generaal van het bisdom Mamfe: “Het begin was moeilijk, om hier iets op te bouwen. De missie kwam hier al in 1912. Maar later lukte het toch om een middelbare school en een kweekschool voor leraren op te zetten. Het is vooral een grote verdienste van de katholieke Kerk geweest dat er in de jaren ‘60 in de productie van palmolie is geïnvesteerd. We hebben de boeren getraind en georganiseerd, en de palmnoten werden in de fabriek tot palmolie verwerkt. Dat heeft dit gebied veel gebracht.”

Hulp van MIVA is nodig!

De Kerk zet tegenwoordig ook veel sociale activiteiten op: zorg voor gehandicapten en campagnes tegen inheemse tradities als uithuwelijken op zeer jonge leeftijd en vrouwenbesnijdenis. Fr. Ekwelle coördineert 19 comités die het werk uitvoeren. “Het knelpunt om wat van de grond te krijgen is communicatie”, vertelt hij. “Mensen hebben geen telefoon, of de telefoonlijn valt vaak uit. Dus om elkaar te spreken, moet ik er naar toe. Het bisdom Mamfe is een uitgestrekt gebied, waar tienduizenden mensen wonen. De meest ver gelegen parochies zijn zes tot tien uur rijden. Nu doe ik dat met het openbaar vervoer. Al te vaak moet ik nog uren te voet verder, om een dorp te bereiken. Daarom vraag ik steun aan MIVA voor een auto. Zodat ik de verschillende parochies kan bezoeken en we ons werk kunnen doen!”

Steun met een gift de missie in Kameroen en vele andere pioniers. Giro 2950 t.n.v. MIVA, Breda of tijdens de collecte. MIVA brengt mensen in beweging!

MIVA, Vijverstraat 12, 4818 ST Breda,

tel.: 076 5217150,

e-mail: info@miva.nl, www.miva.nl

LITURGIE AGENDA

Datum	Tijd	Voorganger	
05-07	19.00 uur	Pastor G. van Tillo	Eucharistieviering
07	10.00 uur	Pastor G. van Tillo	Eucharistieviering
12-07	19.00 uur	Pastor J.Adolfs	Eucharistieviering
13-07	10.00 uur	Pastor J.Adolfs	Eucharistieviering
19-07	19.00 uur	Pastor G. van Tillo	Eucharistieviering
20-07	10.00 uur	Pastor Reuzenaar	Eucharistieviering
26-07	19.00 uur	Pastor G. van Tillo	Eucharistieviering
27-07	10.00 uur	Pastor G. van Tillo	Eucharistieviering
02-08	19.00 uur	Pastor Reuzenaar	Eucharistieviering
03-08	10.00 uur	Pastor Reuzenaar	Eucharistieviering
09-08	19.00 uur	Pastor G. van Tillo	Eucharistieviering
08	10.00 uur	Pastor G. van Tillo	Eucharistieviering
16-08	19.00 uur	Pastor K.Kint	Woord en Communie
17-08	10.00 uur	Pastor K.Kint	Woord en Communie
23-08	19.00 uur	Pastor G. van Tillo	Eucharistieviering
24-08	10.00 uur	Pastor G. van Tillo	Eucharistieviering
30-08	19.00 uur	Pastor K.Kint	Woord en Communie
31-08	10.00 uur	Pastor K.Kint	Woord en Communie
06-09	19.00 uur	Pastor Reuzenaar	Eucharistieviering
07-09	10.00 uur	Pastor Reuzenaar	Eucharistieviering

JULI/AUGUSTUS 2008

Bijzonderheden	Muzikale invulling
14 ^e zondag door het jaar	Caeciliakoor
15 ^e zondag door het jaar	Caeciliakoor
16 ^e zondag door het jaar	Caeciliakoor
17 ^e zondag door het jaar	Caeciliakoor
18 ^e zondag door het jaar	Caeciliakoor
19 ^e zondag door het jaar	Caeciliakoor
20 ^e zondag door het jaar	Caeciliakoor
21 ^e zondag door het jaar	Caeciliakoor
22 ^e zondag door het jaar	Caeciliakoor
23 ^e zondag door het jaar	Caeciliakoor



Gesprek bij de koffie.

Op **donderdag 28 augustus**
bent u om **10.00 uur** weer van harte welkom
bij de pastor op de koffie.

Rondom dit samenzijn gaan we met elkaar in gesprek over geloof,
ongeloof en ons eigen leven.

Plaats: de werkkamer van pastor Kint op de pastorie.
In de maand juli gaat het gesprek bij de koffie **NIET** door.

Schoonmaken kerk.

In verband met de restauratie van de kerk



is er voorlopig geen vaste datum bekend voor de schoonmaak.



Bericht van de redactie:

De kopij voor het Parochieblad **september**
kunt u inleveren t/m

dinsdag 19 augustus

bij : Berny van Wieringen, Rondehoep Oost 16.
E-mailadres: bernyvanw @hotmail.com

Kopij het liefst inleveren per mail

Ouders actueel: NKO.

De Nederlandse Katholieke vereniging van Ouders (NKO) is de landelijke belangenvereniging voor ouders in het katholiek onderwijs. De NKO zet zich in voor ouders van schoolgaande kinderen. Op onze katholieke scholen zitten 1 miljoen kinderen. De NKO ziet ouders en school als partners en geeft hen de ondersteuning die ze daarbij nodig hebben. Als ouders en scholen goed met elkaar communiceren, voelen de kinderen zich prettiger, waardoor zij beter kunnen leren. Maar ook als er in de relatie tussen ouders en school problemen zijn, kunnen ouders bij de NKO terecht. De NKO is van en voor ouders. De NKO wordt ondersteund door consultants, experts, beleidsadviseurs, dienstverleners, ouders, grootouders, bestuurders van ouderverenigingen, medezeggenschapsraden, leraren, directeuren van scholen, kortom de NKO bestaat dankzij vele vrienden van de NKO.

1 miljoen kinderen

U leest het goed, er zitten 1 miljoen kinderen op onze katholieke scholen. Ruim 34% van het aantal kinderen zit op katholieke scholen. Uit vele wetenschappelijke onderzoeken blijkt: het landelijk percentage (kinderen op katholieke scholen) daalt NIET, maar groeit nog steeds. Het gaat goed met onze scholen. Het aantal zwakke katholieke scholen is opvallend lager dan op andere scholen. Het aantal klachten van ouders is opvallend lager. Kortom: het gaat goed met de katholieke scholen en zijn partners.

Communiceren

Communiceren met zo veel ouders is complex en uitdagend. In de bijlage hebben we OUDERS ACTUEEL toegevoegd. Een wijze van communiceren van vrienden van de NKO. De belangstelling is overweldigend. Het blijkt op dit moment het middel te zijn om met zoveel ouders contact te hebben. Wat ons bindt, uitdaagt, zorgen baart en wat we allemaal willen delen, informeren, communiceren. En, deze nieuwsbrief OUDERS ACTUEEL is gratis.

Ondersteuning

Graag nodigen wij u uit om ons hierbij te ondersteunen! Actuele informatie van uw organisatie willen we ook graag melden aan de lezers van OUDERS ACTUEEL. Uit onderzoek is gebleken dat nieuws over katholiciteit, onderwijs en opvoeding zeer welkom is en dat deze/onze ouders zelf goed kunnen selecteren. Digitale informatie zullen we bij voorrang melden. Elkaar stimuleren, elkaars capaciteiten gebruiken, elkaars netwerken activeren.

Verbinden en delen: het bereiken van de ouders van 1 miljoen kinderen en de nieuwe ouders

We willen al deze ouders bereiken, ook de nieuwe ouders, elk jaar komen er namelijk weer vele nieuwe ouders bij. Duizenden en duizenden. Continu zullen we weer nieuwe actuele instrumenten moeten gebruiken voor deze contacten. Hoe vinden we elkaar, hoe starten we de communicatie met de nieuwe ouder? Vragen die ons dagelijks bezig houden.

Laatste Nieuws

Tot slot, ons laatste nieuwtje, dezer dagen zullen de vele publicaties van de NKO ook geleend kunnen worden in alle openbare bibliotheken

Nederlandse Katholieke vereniging van Ouders (NKO)
Postbus 97805
2509 GE Den Haag
T: 070-3282882
F: 070-3248923
E: nko@nko.nl
Website: www.nko.nl

Andere interessante websites voor gezinnen met kinderen
www.geloventhuis.nl
www.katholiekgezin.nl



Het laatste kerkcafé van dit seizoen was op vrijdag 16 mei jl. het was de feestelijke afsluiting van 4 keren. De zaal zag er weer gezellig uit, de muziek speelde al.

Het aantal bezoekers was deze keer niet zo groot. Wat daarvan de reden is kunnen we niet zo goed achterhalen. Het kan de tijd in het jaar zijn (misschien zijn er al veel mensen weg in het weekend), het kan het thema zijn, het kan de temperatuur zijn (hoewel het toen niet echt warm was buiten), het kan gewoon zijn dat mensen echt wel willen maar andere afspraken hebben. Misschien zijn er nog andere redenen te noemen.

Hoe het ook zij, de opkomst was klein, maar zeker niet minder gezellig!! Er waren goede gesprekken, lekkere muziek. De engelse wals en de cha-cha-cha zijn langs geweest, maar ook muziek waarop we echt met z'n allen hebben gedanst. Er hoeft er maar een te zijn die het voorbeeld geeft en met z'n allen deden we de passen na. Echt iedereen deed mee.

Dit was echt weer zo'n avond waarop je de beslommingen en de problemen van de dag los kon laten en weer energie op kon doen. En dat is zeker gebeurd.

We kunnen dus terugkijken op een geslaagde avond en op een geslaagd (hoewel kort) seizoen!

In de vakantieperiode gaan we dit initiatief evalueren. We zullen er dus zeker na de vakantie op terugkomen.

Wij wensen u dan ook een hele goede vakantieperiode toe.

Met een hartelijke groet,

Huibertje en Jan, Peter en Marja

Kerken Kijken Utrecht.

Voor de 26^{ste} keer vindt deze zomer ‘Kerken Kijken Utrecht’ plaats. Van 24 juni t/m 13 september (Open Monumentendag) zijn ruim 10 bijzondere binnenstadskerken kosteloos te bezichtigen. In de kerken zijn vrijwillige gidsen aanwezig, die gratis rondleidingen verzorgen.

De rijke geschiedenis van de stad Utrecht weerspiegelt zich onder andere in de vele historische kerken in de binnenstad. Centraal daarin staat de Dom, de oudste bisschopskerk met zijn hoge toren. Op deze plaats stichtte Willibrord in 695 twee kerken, St. Maarten en St. Salvator. In de 11^{de} eeuw ontwierp bisschop Bernold een kruis van kerken rondom de toenmalige, romaanse Dom. De Janskerk en de Pieterskerk bezitten nog grote delen uit die periode. Van de Paulusabdij en de Mariakerk is nog weinig over. Deze kerken waren, evenals de volledig verdwenen St. Salvator, kapittel- of kloosterkerken.

Voor het gewone volk waren er de vier parochiekerken. In Utrecht zijn ze alle in hun middeleeuwse vorm bewaard gebleven: de Buurkerk, de Nicolaaskerk, de Jacobikerk en de Geertekerk. Van de kerken van de grote kloosters is alleen de St. Catharinakerk nog over. Van de kleine kloosters hebben de kapellen van het Agnietenklooster en van het St. Ursulaklooster (nu de Lutherse kerk) de tand des tijds weerstaan. Na de Reformatie in 1580 werden de Utrechtse kerken voor de protestantse eredienst gebruikt of kregen ze een niet-kerkelijke functie. Katholieken of niet toegelaten protestanten kwamen bijeen in schuilkerken als de Gertrudiskapel of de Doopsgezinde Kerk. Pas in de 19^{de} eeuw werden er weer katholieke kerken gebouwd: de St. Augustinuskerk, de St. Willibrorduskerk en de St. Martinuskerk. In 1914 kwam de Oud-Katholieke kathedraal Ste. Gertrudis gereed.

Zo’n tien Utrechtse binnenstadskerken zetten hun deuren open voor ‘Kerken Kijken Utrecht’. Op www.kerkenkijken.nl valt te lezen welke dat zijn. Ook is via de plattegrond op de homepage een korte beschrijving van deze kerken te zien.

In alle opengestelde kerken zijn korte beschrijvingen van de bezienswaardigheden in het interieur aanwezig. Omdat veel van de kerken nog in gebruik zijn voor de eredienst, kan een kerk wegens huwelijks- of

rouwdiensten gesloten zijn. Ook concerten of besloten evenementen kunnen tot sluiting leiden. Actuele informatie staat op de website.

Meer informatie: Kerken Kijken Utrecht, e-mail: info@kerkenkijken.nl, website: www.kerkenkijken.nl.

‘Met Passie Geschilderd’ toont religieuze topstukken uit Gouden Eeuw

De expositie ‘Met Passie Geschilderd’ in het Utrechtse Catharijneconvent biedt een unieke verzameling topstukken uit de Gouden Eeuw. Waar andere musea veelal de bekende stillevens en schuttersstukken tonen, kiest Museum Catharijneconvent voor een verrassend andere insteek door meer dan zestig topstukken met bijbelse thema’s in de schijnwerpers te zetten. Aan de hand van werken van grote meesters als Rembrandt van Rijn, Abraham Bloemaert, Frans Hals en de Utrechtse caravaggisten wordt deze relatief onbekende kant van de schilderkunst uit de Gouden Eeuw onder de aandacht gebracht bij het grote publiek.

Naast bijbelse thema’s kwamen in de Gouden Eeuw veel nieuwe genres in trek, zoals overdadige stillevens, weelderige landschappen en imposante schuttersstukken. Tegenwoordig zijn het met name deze nieuwe thema’s die bij het grote publiek bekend zijn. De allergrootste meesters van de zeventiende eeuw vervaardigden echter ook zeer indrukwekkende religieuze voorstellingen. ‘Met Passie Geschilderd’ laat hiervan de absolute hoogtepunten zien, zoals ‘Doop van de Kamerling’ van Rembrandt van Rijn: kortgeleden nog was dit werk uitgebreid in beeld tijdens de doop van prinses Ariane. De meesterwerken van de Utrechtse caravaggisten – ‘de meesters van het Licht’ – spelen een belangrijke rol in ‘Met Passie Geschilderd’, zoals de ‘Doornenkroning’ van Dirck van Baburen en ‘Ecce Homo’ van Gerard van Honthorst. Tijdens de tentoonstelling is er elke zondagmiddag om 14.00 uur een rondleiding langs ‘Met Passie Geschilderd’. Ook worden er rondom het thema diverse lezingen georganiseerd, onder meer over de Utrechtse caravaggisten. Daarnaast biedt het museum op een aantal zondagen zogenaamde ‘Gouden

arrangementen'. Meer informatie over reserveren (soms verplicht), prijzen, actuele data en tijden van alle activiteiten: www.catharijneconvent.nl.
T/m 14 september, Museum Catharijneconvent, Lange Nieuwstraat 38 Utrecht, dinsdag t/m vrijdag 10.00 tot 17.00 uur, zaterdag, zon- en feestdagen 11.00 tot 17.00 uur, tel.: 030 2313835, www.catharijneconvent.nl.

Holland Festival Oude Muziek Utrecht.

Deze zomer vindt voor de 27^{ste} keer het Holland Festival Oude Muziek Utrecht plaats. Het Festival start op vrijdag 29 augustus en eindigt op zondag 7 september. Concertbezoekers kunnen hun muzikale dorst laven aan zowel authentieke als moderne uitvoeringen van de Oude Muziek op diverse locaties in de Utrechtse binnenstad, vooral oude kerken.

Onder de noemer 'Siglos de Oro – Eeuwen van Goud' ligt het thematische accent van het Festival dit jaar op de renaissancepolyfonie van het Iberisch schiereiland. In het magische jaar 1492 werd in Spanje de basis gelegd voor een imperium dat zijn gelijke niet kende en dat 200 jaar lang de wereldgeschiedenis bepaalde. Het is het jaar van de val van Granada, waarmee het katholieke vorstenpaar Ferdinand en Isabella een einde maakte aan zevenhonderd jaar islamitische aanwezigheid. Het is ook het jaar dat Columbus Amerika ontdekte. Het Festival belicht de muzikale cultuur van dit Spaanse imperium. Er klinkt muziek uit de kathedralen, maar ook de meer intieme hoofse en volkse genres komen aan bod. Samen schetsen ze een beeld van de Spaanse 16^{de} en 17^{de} eeuw.

Omdat Muziekcentrum Vredenburg niet beschikbaar is én vanwege de aard van het festivalthema, wijkt het Festival voor de 'primetime' avondprogrammering deels uit naar de grotere kerken in Utrecht. Vier hoofdconcerten vinden plaats in Vredenburg Leidsche Rijn, waaronder het openingsconcert. Als gevolg daarvan is het traditionele luiden van de Utrechtse kerkklokken dit jaar niet op vrijdagavond, maar op zaterdag. Op donderdag 28 augustus neemt het Festival een thematisch voorschot met het gelijknamige symposium 'Siglos de Oro'.

Info, programmabrochure en kaartverkoop: Organisatie Holland Festival Oude Muziek, tel.: 030 2329000 (algemeen) / 030 2329010 (kaartverkoop), www.oudemuziek.nl

Uit handen geven

is de titel van een brochure omtrent uitvaarten in onze parochie. Vanuit de ervaring weet ik dat het praten over de dood niet zo'n makkelijke zaak is. Het blijkt dat ouderen wel over hun eigen dood nadenken, maar er niet altijd aan toe komen om bijvoorbeeld met hun kinderen of naaste familieleden hierover te praten. Soms is er ook de onzekerheid dat hun - niet altijd kerkelijk betrokken- kinderen geen kerkelijke uitvaart meer wensen. Als gelovig mens wil je het afscheid van dit leven wel een diepere dimensie geven. Juist door te laten weten op welke wijze u een afscheidsviering wilt hebben en hoe uw leven herdacht kan worden, kan deze een persoonlijke karakter hebben. Vandaar dat er een brochure is gemaakt, waarin u de regelingen omtrent een kerkelijke uitvaart kunt nalezen. Het is een kleine, handzame brochure in grote letters met ruimte voor belangrijke telefoonnummers en de suggestie om eens -uit voorzorg – een en ander met familieleden te bespreken. Ook kunt u natuurlijk altijd een beroep doen op mij om hierover te praten en eventueel al wat wensen vast te leggen. De brochure ligt achter in de kerk, in de dagkapel, in zorgcentrum Theresia en u kunt telefonisch vragen om deze brochure: 020- 4961320.

Kiki Kint, pastoraal werkster

UITJES MET EEN RELIGIEUS TINTJE

Kerken in Nederland hebben heel wat te bieden op het gebied van kunst, cultuur, architectuur en aangenaam verpozen. Het is daarom zeker de moeite waard deze zomer eens een kijkje te nemen in één van de vele kerken, kloosters of kapellen. Te meer omdat veel kerkgebouwen in de zomermaanden speciaal zijn opengesteld. In de zomer worden bovendien vele exposities, rondleidingen, wandelingen en concerten georganiseerd.

Daarnaast zijn er op tal van plaatsen in het land activiteiten die in meer of iets mindere mate een religieus karakter hebben. In deze 'Toeristische Tips' staat een greep uit de diverse mogelijkheden. Bij alle provinciale en plaatselijke VVV's is meer informatie te krijgen over opengestelde kerken en activiteiten in de regio's. Steeds meer VVV's zijn ook 'online': zie voor een overzicht www.vvv.nl

'Heilige huisjes in Oirschot'

Vanwege het 'Jaar van het Religieus Erfgoed' herbergt Museum De Vier Quartieren in Oirschot de zomerepositie 'Heilige huisjes in Oirschot'. Het museum bezit een uitgebreide collectie devotionalia, maar ook het hele dorp ademt een religieus verleden. Daarom treedt de expositie, met als ondertitel 'Rooms van binnen, Rijk van buiten', buiten de muren van het museum en is in samenwerking van museum, heemkundekring en VVV een wandelroute van circa 1,5 uur uitgezet. De route voert langs kerken, kapellen, kruisbeelden en andere herinneringen aan het Rijke Roomse leven in Oirschot. Bezoekers van het museum ontvangen gratis een boekje met de wandelroute.

T/m 17 augustus, Museum De Vier Quartieren, St. Odulphusstraat 11 Oirschot, tel.: 0499 550599, www.museumdevierquartieren.nl
di-za 12-16.30 uur, zo 13-16.30 uur.

Parochiële Caritas	Mw.W.Out	4964469
Gezinsdiensten 't Kwetternest	Mw.W.Bentinck-van Wieringen	4967466
Jongereengroep	Mw..Jansen & Dhr. Ph.Kint	4722220 4961320
Communiewerkgroep	Mw.B.Harte-Keizer	4964941
Vormselwerkgroep	Mw.Jansen	4722220
Koor Elckerlyc	Dhr.H.Out	4964469
St. Caeciliakoor	Dhr.M.v.d.Linden	4961635
Bezoekgroep	Dhr.W.Schreurs	4961890
Raad van Kerken	Secretariaat: Mw.H.Alberts	4964139
Lay-out parochieblad	Berny van Wieringen Bernyvanw [at] hotmail.com	4964175
Bezorging parochieblad	Dhr.M.Schwegler	4965733
Stencilbureau	R.K.Gezellenhuis Dhr. .A.van de Vall	4961255 4961749
Verhuur Elckerlyc gebouwtje	Dhr. en mevr. Kouwenhoven	4961288
Verhuur parochiehuis (kosterwoning):	via secretariaat	4961320
R.k.Begravenisvereniging	"Antonius de Kluizenaar"	
Kerkhof	Dhr.R.Cerpentier.	4961853
Uitvaartleiders	R.v.d.Velde v.h. J Bouwens Baambrugge Spierings, Kok en Lemkes Amsterdam	0297-583448 6184771
Urbanus-Parochie Bestuur- Ouderkerk a/d Amstel.	Bankrekening 35.18.01.855 Postrekening 6259845 t.n.v.	
Kerkbijdrage:	Bankrekening: 35.18.06.210 / giro: 290535	