

# De Brug



## Sint Urbanus Ouderkerk aan de Amstel

Juli/ Augustus/ September 2019



# Parochie RK Amstelland Geloofsgemeenschap Sint Urbanus Ouderkerk



Adres: Rondehoep Oost 31,  
1191 KC Ouderkerk a/d Amstel  
Telefoon: 020- 496 1320  
e-mail: urbanusparochie@xs4all.nl  
website: www.kerkenouderkerk.nl/urbanus

---

## Openingstijden secretariaat

woensdagochtend 09.00 - 12.00 uur  
donderdagochtend 09.00 - 12.00 uur

---

## Locatieraad

locatieraad.urbanusouderkerk  
@rkamstelland.nl

Mw. Yvette Saan  
Dhr. Jan de Jong  
Mw Hélène van Huizen  
Mw Didy Brugman  
Dhr. Wanderval Santos  
Diaken Eugène Brussee

Locatie coördinator a.i.  
Penningmeester  
Lid a.i.  
Lid  
Lid  
Pastorale zorg  
e.brussee@rkamstelland.nl

---

## Parochiebestuur RK Amstelland

secretariaat@rkamstelland.nl

Voorzitter  
Vice-voorzitter  
Secretaris  
Penningmeester  
Communicatie  
Bouwzaken

Pastoor Eugène Jongerden  
Dhr. Ad Verkleij  
Dhr. Hans ten Rouwelaar  
Dhr. Edwin Saan  
Mw. Yvette Stronkhorst  
Dhr. Gert-Jan Zijp

---

## Rekeningnummers

Sint Urbanuskerk  
Kerkbijdrage  
Parochiële Caritas (PCI)  
Stichting Urbanus  
Stichting Vollebregt

NL 61 RABO 0351 8018 55  
NL 40 RABO 0351 8062 10  
NL 51 RABO 0351 8011 62  
NL 86 RABO 0351 8218 72  
NL 42 RABO 0300 5897 86



# Stilte

## Pastor Eugène Brussee, diaken

Bij een verjaardagsfeest kwam ik iemand tegen die op een stilte retraite was geweest. Niet vanuit een kerk georganiseerd, maar gebaseerd op de Boeddhistische traditie. Het was een bijzonder gesprek over stil kunnen zijn en de confrontatie aangaan met dat wat er in jezelf leeft aan gevoelens en worstelingen.

Nu de vakantieperiode voor ons ligt, wordt het wat stiller. De normale bezigheden van door het jaar komen op een wat lager pitje te staan en voor velen is er de mogelijkheid om even weg te gaan naar een vakantiebestemming dichtbij of ver weg. Maar, stilte is toch nog iets anders. Het is een bewust loslaten van gedachten en even helemaal aanwezig zijn in het nu.

Dat is niet zo makkelijk als het lijkt. Probeer het maar eens. Dan zul je merken dat er een stroom aan gedachten langskomt.

Maar als je wat geduld hebt met jezelf dan kom je op een gegeven moment echt tot stilte. En dat is heel weldadig.

Misschien dat er in die stilte ook iets naar boven komt waar je normaal gesproken geen ruimte voor hebt om daar mee bezig te zijn, of waar je liever geen ruimte aan geeft maar dat zich ongevraagd aandient. Ook dat kan goed zijn, omdat het blijkbaar iets is wat aandacht nodig heeft.

Maar in de stilte kan er ook ruimte komen voor God, als een stille aanwezigheid. Zoals heel mooi beschreven in het Bijbelboek Koningen. De profeet Elia herkent Gods aanwezigheid in een zachte bries. (1Koningen 19,11-13). Als de 'stemmen' in je hoofd zwijgen kun je misschien pas echt horen wat God je te zeggen heeft.

Die ervaring gun ik iedereen. En een rustige periode in het jaar, wat de vakantietijd is, kan daar een uitgelezen moment voor zijn. Om meer aandacht te hebben voor de binnenkant, omdat je als mens anders alleen aan je buitenkant leeft.

Niet voor niets zijn het juist de vakanties waarop mensen een kerk binnenlopen en een kaarsje opsteken, even stil zijn. Iets wat ze thuis niet zo gauw doen misschien. Dat hoor ik mensen tenminste nogal eens zeggen.

Stilte als een oplaadmoment om daarna weer je alledaagse leven op te pakken.

Als je eenmaal ervaren hebt hoe fijn dat is en hoe goed het je doet, dan is er misschien ook gedurende het jaar meer kans dat je momenten voor stilte vindt. Om jezelf terug te vinden, om bewuster te leven en contact te maken met de Onnoembare die altijd dichtbij je is maar waarvan je je niet altijd realiseert dat Hij er is.

## **Nieuws vanuit de locatieraad**

In de vorige Brug heeft u kunnen lezen wat er van de locatieraad verwacht wordt en wie er in de locatieraad zitten. Naast de dagelijkse gang van zaken lopen we ook tegen zaken op als de vallende stenen nabij de koffiehoeke. Zoals u wellicht al heeft opgemerkt, zijn de loszittende stenen in de kraagrand bij de koffiehoeke verwijderd en is de kerk weer beschikbaar. Het wachten is nog op een afspraak met de architect en de aannemer betreffende het maken van afspraken over de vloer en op de offerte die uitstaat wat betreft het uitvoeren van de veiligheidsafspraken. Helaas is het niet zo snel te regelen vanwege drukbezette agenda's van de uitvoerende partijen. Zodra er meer bekend is laten wij u dat natuurlijk weten. Binnen de locatieraad zijn we ook wat meer de verschillende taken aan het ontdekken en aan het kijken hoe we die gaan verdelen. Verderop kunt u over één van de acties van de locatieraad en enkele vrijwilligers lezen: het opruimen van de zolder boven de sacristie. Meer opruimacties staan nog in de planning .

Zoals u ook in Spirit kunt lezen, in het stukje van pastor Dea Broersen en van vice-voorzitter Ad Verkleij, zijn we parochie breed aan het praten over de toekomst van de kerkgebouwen, maar ook over hoe we het pastoraat van nabijheid kunnen behouden. De locatieraad wordt hierover om advies en input gevraagd.

Daarnaast zijn er initiatieven aan het ontstaan hoe we parochie breed de parochianen vanuit onze verschillende geloofsgemeenschappen meer met elkaar kunnen verbinden. Heeft u ideeën, wilt u uw steentje bijdragen, laat u horen en schiet een van de locatieleden eens aan.

Samen komen we een heel eind. [locatieraad.urbanusouderkerk@rkamstelland.nl](mailto:locatieraad.urbanusouderkerk@rkamstelland.nl)

## Vrijwilligersdag 25 mei jl.

Het weer was ons gunstig gezind dus we konden heerlijk in de pastorietauin zitten. Dit keer was het thema: elkaar ontmoeten; lekker met elkaar praten en genieten van de koffie met wat lekkers gemaakt door Tiny. Daarna de lekkere hapjes en drankjes, verzorgd door Pieter, Didy en Wanderval. Heerlijk! Hoe bijzonder was het dat we met elkaar een lied hebben geschreven op de melodie van 'Het Dorp' van Wim Sonneveld. Op veler verzoek, hierbij de tekst:

1. We zitten hier gezellig bij elkaar,  
bijna aan het eind van het werkjaar  
Op deze Sint Urbanus dag,  
De 25<sup>ste</sup> mei, de vijfde keer op rij,  
Zetten we de vrijwilligers centraal.  
Wij danken u voor uw tijd en voor uw  
gezelligheid, uw inzet voor onze kerk  
Zo maken wij het waar, samen met elkaar,  
Want geloven doe je samen.

Refrein:

En langs het water aan de Amstel  
Zie je d' Urbanuskerk staan  
Met vele mensen die er vieren  
Dat dat maar nooit voorbij mag gaan

2. Zo gaan we samen hand in hand,  
De liefde die ons overmand  
We poetsen, dweilen en we zingen  
Belangrijk is het samenzijn  
Veel koffie en een glaasje wijn  
en veel herinneringen.  
Wij allen zijn al hoog bejaard

Maar altijd blij en zeer bedaard  
En komen samen in de keuken  
Dan staat de koffie voor ons klaar  
Met koekjes van Henny reken maar  
Om het allemaal op te leuken. Refr.

3. Gelukkig zijn we nu meer één  
Ons hart is echt niet meer van steen  
We zijn nu meer allen samen  
Al ben je katholiek of niet,  
We delen samen ons verdriet.  
We kijken niet meer naar de namen  
Wij hebben als vrijwilliger altijd een baan,  
we blijven komen en we gaan  
Ieder met z'n eigen talent  
Blijf positief en wees er voor elkaar  
Samen kerk, samen sterk  
Waar je trots op bent. Refr.

4. We zijn begonnen in de wieg  
Doop, communie, vormsel en de biecht  
In het huwelijk ga je verder  
En met de koters op je schoot.

Hoopte je dat de kerk uitkomst bood  
In tussen werd je vrijheid groot  
Dus ga je gezellig op het koor  
en sta je bloot aan religieus gehoor,  
Met samen zingen sta je sterk  
Elke week met veel plezier,  
Een glaasje wijn, een potje bier  
Zo blijf je betrokken bij de kerk. Refr.

5. In onze koele pastorie  
daar heerst een zeer strikte regie  
Dat vinden wij gewoon  
Het werk ligt steeds voor ons klaar,  
dat is voor ons geen bezwaar,  
Koffie drinken om 10 uur  
De schoonmaak, de deurbel en phone  
Op woensdag, donderdag heel gewoon  
En wat dacht je van de mail  
De voorbeden worden ook gedaan  
De intenties zijn nooit van de baan  
dat is een feit ja dat zeker is. Refr.

6. 's Ochtends vroeg een mooi moment  
Ik ben naar de kapel toegerend  
Het is mijn beurt ik open de deur  
De luiken open kaarsjes aan  
Het is met de eerste vast gedaan  
Ik kijk even naar de kleur  
Het is een stilte van weleer  
de dijk, de kerk, een oude heer  
Ik ben rijk, ik mag genieten  
van deze prachtige mooie plek  
"t is mijn geheime stek,  
Voor mijmering en soms verdrieten. Refr.

7. Als ik zondags ben opgestaan  
De kerkklokken luiden gaan  
Spoed ik snel naar de kerk  
Lekker zingen op het koor  
Met Laurens als dirigent ervoor

Dat is ons maandelijks werk  
We zingen Perosi en Gounoud  
Johan Vos op het oude orgel  
We zingen de lucht uit onze longen  
Kyrie Eleison, onze inspiratiebron  
Alle jaren gezongen. Refr.

8. Samen kerk, we staan samen sterk  
Energie wat een ieder gebruiken kan  
Dat scheidt als parochie een sterke band  
Elke zondag telkens weer  
Staat iedereen paraat keer op keer  
We luisteren naar elkaar  
De koffiekannen groot en klein  
Goed gevuld het zal er zijn  
Het wordt ook zeer op prijs gesteld  
Ook een koekje bij de thee  
Iedereen die doet mee  
Tot ieder naar huis toe gaat. Refr.

9. Er is nu een ander tijd,  
De kerk is nu wereldwijd  
Nu niet meer traditioneel  
De viering is nu in elke taal  
De pastoor is nu pastor en de priester 'n  
mentor. Maar verstaan doen we 't allemaal  
De mensen die hier nu komen gaan,  
worden niet gestuurd ,volgen hun hart  
Zij zullen samen blijven komen  
Ik hoop dat dit lang duurt.  
Volg je eigen dromen. Refr.

10. Wij zijn van Caecilia koor  
We hopen op een goed gehoor  
maar we zijn met weinig hoor!  
Laurens een goede dirigent  
Die vroeger lang haar was gewend  
Wie komen ons versterken.  
Man vrouw kom er maar bij  
Dan zij ook wij weer erg blij

Dan zingen we allemaal samen  
Met kerst zingen we in stijl,  
Staan we als koor heel sterk  
Samen met de hele kerk. Refr.

11. De kinderen zijn onmisbaar in de kerk  
Ze maken ons blij, wij komen los van ons  
werk, het Kwetternest met hun prachtige  
gezag. Hopelijk blijven ze aan de gang  
Hun stem is belangrijk in deze tijd,  
Anders raken we ze voor de toekomst kwijt  
We zien dat ze graag naar de  
kindernevendienst gaan en hopen dat hun  
geloof voor altijd mag blijven bestaan  
Zodat ze sterk staan op hun weg in het  
leven en ook zelf aan anderen kunnen  
geven laat geloof, hoop en liefde hun  
leidraad zijn. Samen komen dat is fijn. Refr.



12. Zo kabbelt ons leven rustig door,  
Dus luister wat ik zondag hoor,  
De klokken luiden welkom hier,  
Hoogtij dagen en een trouw,  
Maar dan komt ook eens de rouw  
Ze luiden niet alleen voor het plezier  
Waar wierook soms ten hemel stijgt  
En water waarmee je wordt gewijd  
Het einde van het leven gaat  
Nog 1 uurtje mijmeringen  
Rest ons alleen nog herinneringen  
Dan vertrouwd worden aan d' aard. Refr.



\*\*\*

## Opruimactie

Ondanks de enorme hitte hebben we afgelopen zaterdag 29 juni de sacristie zolder eens goed onder handen genomen met een aantal vrijwilligers. En het resultaat mag er zijn! Fijn dat we dit met elkaar kunnen doen. De volgende opruimdag is gepland op zaterdag 27 juli om 9.00 uur.



# Agenda mei, juni, juli 2019



## Week 23

Wo	10 juli	09.00 uur	Parochiebladen worden verspreid
		08.45 uur	Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk
		11.00 uur	Eucharistieviering in Theresia. Voorganger: Pastor G. van Tillo
Zo	14 juli	10.00 uur	Woord&Communieviering met koor Elckerlyc Voorganger: Pastor E. Brussee

## Week 24

Wo	17 juli	08.45 uur	Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk
Zo	21 juli	10.00 uur	Eucharistieviering met samenzang Voorganger: Pastor G. van Tillo

## Week 25

Wo	24 juli	08.45 uur	Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk
		11.00 uur	Eucharistieviering in Theresia Voorganger: Pastor G. van Tillo
Za	27 juli	09.00 uur	Extra opruimactie kerk; opgave via urbanusouderkerk@xs4all.nl
Zo	28 juli	10.00 uur	Eucharistieviering met samenzang Voorganger: Pastoor E. Jongerden

## Week 26

Wo	31 juli	08.45 uur	Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk
Zo	04 aug	10.00 uur	Eucharistieviering met samenzang Voorganger: Pastor G. van Tillo

## Week 27

Wo	07 aug	08.45 uur	Woensdagochtend gebed in de Urbanuskerk
		10.45 uur	Zanguurtje Theresia
		13.30 uur	Kerkschoonmaken met na afloop koffie
Zo	11 aug	10.00 uur	Woord&Communieviering met samenzang Voorganger: pastor E. Brussee

De agenda is zo veel mogelijk naar waarheid ingevuld, wijzigingen leest u op de website of in het twee wekelijks "Bruggetje".



**Week 28**

Wo	14 aug	08.45 uur	Woensdagochtend gebed in de Urbanuskerk
		11.00 uur	Eucharistieviering in Theresia Voorganger: Pastor G. van Tillo
Do	15 aug	10.30 uur	Maria Tenhemelopneming Eucharistieviering met het gelegenheidskoor v.d. Augustinuskerk. Voorgangers: pastoresteam
Zo	18 aug	10.00 uur	Woord&Communieviering met samenzang Voorganger: pastor E. Brussee

**Week 29**

Wo	21 aug	08.45 uur	Woensdagochtend gebed in de Urbanuskerk
Do	22 aug	19.30 uur	Eucharistieviering met Stille Aanbidding Voorgangers: Pastoor E. Jongerden/ E. Brussee
Zo	25 aug	10.00 uur	Woord&Communieviering met samenzang Voorganger: pastor E. Brussee

**Week 30**

Wo	28 aug	08.45 uur	Woensdagochtend gebed in de Urbanuskerk
Za	30 aug	09.00 uur	Extra opruimactie kerk; opgave via urbanusouderkerk@xs4all.nl
Zo	01 sept	10.00 uur	Startviering met zang van de drie koren Voorgangers: Pastor G. van Tillo en E. Brussee

**Week 31**

Wo	03 sept	08.45 uur	Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk
		10.45 uur	Zanguurtje Theresia
		13.30 uur	Kerkschoonmaken met na afloop koffie
Zo	08 sept	10.00 uur	Woord&Communieviering met zanggroep De Duif Voorganger: Pastor E. Brussee

**Week 32**

Wo	10 sept	08.45 uur	Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk
		09.00 uur	Verspreiden parochiebladen de Brug en Spirit
		11.00 uur	Eucharistieviering in Theresia Voorganger: Pastor G. van Tillo
Zo	15 sept	10.00 uur	Oecumenische viering in de Amstelkerk Voorganger: Pastor E. Brussee en ds. Bos

## Ingezonden brief: De jeugd heeft de toekomst

De oecumenisch viering op zondag 23 juni 2019

Thema: Identiteit. Hoe geloven tieners van nu?

Plaats: St Urbanuskerk, Ouderkerk a/d Amstel

Door: Maaïke, Annika, Matthijs, Stella, Louise, Beaudine en Femke.

Leeftijd tussen 14-18 jaar. Met hulp van pastor Eugene Brussee en dominee Benedikte Bos, onder bezielende begeleiding van Yvette Saan.



Alles aan deze dienst was verrassend! Van het openingslied: 'Leef' van Han van Eijk tot en met het slotlied: 'The Message is Love' van Al Green en daar tussen een snoer van pareltjes: zoals het lied 'Zwart wit' van Frank Boeijen: 'Denk niet wit, denk niet zwart, Denk niet zwart wit, Maar in de kleur van je hart.'

We maakten kennis met een groeps-WhatsApp. Wil je meedoen met de groep of kies je voor jezelf. Oók met WhatsApp kun je buiten de groep vallen!

In de kerk werd de vraag gesteld: Wat kiest u? Wat mij is opgevallen dat de reacties geen andere keuzes waren maar adviezen: o.a. je kunt toch ook afspreken om bij elkaar te komen? Ja dat kan natuurlijk, maar in 2019 gaat het gewoon anders dan vroeger.



Een prachtig gedicht van Beaudine met aansluitend het lied: 'Ken je mij' van Trijntje Oosterhuis dat prachtig vertolkt werd door Beaudine en Femke.

*(Van Huub Oosterhuis naar zijn psalm 139; Het lied verwijst naar de Ene, zoals op te maken valt uit het vers: 'Ben jij beeldspraak voor iemand die aardig is, of onmetelijk ver, die niet staat en niet valt en niet voelt als ik, niet koud en hooghartig'.)*

Ook het lied 'Mooi' van Marco



Borsato, gezongen door Beaudine en Femke, raakte mij. Zij lieten ons meevoeren naar hoe mooi je leven kan zijn als je het maar wilt zien. En dan de foto's en verhalen: kleine filmpjes, tieners met hun grootouders - het verschil en de overeenkomst. In de dienst kregen wij ook de gelegenheid om op te schrijven wat wij in onze jeugd hebben gemist. De antwoorden waren heel divers van *'niets tot nieuwe kleren'*.

De persoonlijke, hardop uitgesproken, gebeden van de tieners: waar ze dankbaar voor zijn, voor wie of waarvoor: waren begrijpelijk en openhartig.



Het was een hele inspirerende dienst! Alle onderdelen stuk voor stuk pareltjes. Dank hier voor.

De jeugd heeft de toekomst, geef ze de ruimte binnen de diensten van de kerk. Daar kan de oudere generatie van leren.

Theresia Paulides-Mosch

\*\*\*

## **Mensen gezocht met een warm hart voor de naaste**

Mensen bezoeken die eenzaam zijn, of een partner hebben verloren of omdat ze een belangrijk jubileum te vieren hebben. Dat is wat de mensen vanuit de bezoekgroep doen en wat hen veel voldoening geeft. Je kunt echt iets betekenen voor die ander. Omdat we met een kleine groep zijn, zou het heel fijn zijn als er een paar mensen bij kunnen komen. Mensen met een warm hart voor de naaste. Voelt u zich aangesproken? Twijfel dan niet om contact te zoeken met Helene van Huizen ([hcvhuizen@upcmail.nl](mailto:hcvhuizen@upcmail.nl) / 4961243) of pastor Eugène Brussee ([e.brussee@rkamstelland.nl](mailto:e.brussee@rkamstelland.nl) / 4961320).

\*\*\*

## **Rouw**

Door het verlies van een dierbare kun je in een rouwproces komen. En dat is voor ieder weer anders. Er is sprake van gemis, boosheid, verdriet. Soms voel je jaren later nog steeds de pijn van het verlies, alsof het nog maar net gebeurd is. Dat kun je dan niet met iedereen delen. Maar misschien heb je daar wel behoefte aan.

Vanuit die gedachte is er in de eerste helft van 2019 een rouwgroep gestart in het Dienstencentrum. Er zijn een paar bijeenkomsten geweest. En na de zomer gaat dit verder. De eerstvolgende bijeenkomst is op woensdag 18 september van 14.00 tot 16.00 uur in het Dienstencentrum in Ouderkerk, Diederick van Haarlemstraat 3. De begeleiding is in handen van Wendy de Pater die een lange ervaring heeft met rouwbegeleiding. Zelf zal ik er in september ook bij zijn. Pastor Eugène Brussee

\*\*\*

## Opbrengst Vastenactie 2019

Namens de MOWA willen wij u hartelijk bedanken voor uw bijdrage. Dankzij uw gulle giften hebben wij het prachtige bedrag van € 16.111,09 opgehaald. Zonder de bankoverschrijvingen droeg Urbanus Ouderkerk daar met een bedrag van € 1525,-- uitstekend aan bij. Met deze opbrengst hopen wij een bijdrage te leveren aan het oplossen van de watercrisis in Niger, Congo, Sierra Leone, Nicaragua en Indonesië. Hiermee worden niet alleen infiltratiesystemen, putten, pompen en opslagtanks aangelegd, maar worden ook sociaal-maatschappelijke problemen aangepakt. Uw bijdrage betekent dan ook veel meer dan alleen schoon water, want water biedt perspectief tot leven voor deze mensen. Nogmaals willen wij u hartelijk danken voor uw steun. Namens de MOWA, Nico van Wieringen

\*\*\*

## Spaart u mee?

U heeft er vast wel eens iets over gehoord of gelezen; doppen sparen voor de geleidehonden. Vanaf nu staat er een bus in het portaal van de kerk waar u uw gespaarde doppen in kunt deponeren. Graag wel schoon zodat we geen gekke luchtjes gaan krijgen. Dank u wel.



## **† In Memoriam Alice Bakker**

Alice Bakker was een zorgzame vrouw, een heel goed mens, liefdevol, een grote schat, open voor alle mensen. Bij zoiets verdrietigs als het overlijden van iemand die je zo na staat, gaan je gedachten als vanzelf naar alles wat je met elkaar hebt meegemaakt, de mooie momenten, de moeilijke momenten, de leuke dingen, de verdrietige dingen. Jan en Alice Bakker waren meer dan 60 jaar met elkaar getrouwd en kenden elkaar sinds haar 17de. Wat heb je dan wel niet allemaal gedeeld met elkaar aan lief en leed. Maar het geldt ook voor de kinderen, directe familie en uiteindelijk voor allen die Alice hebben gekend.

Alice was een vrouw die ondanks haar pijn van de reuma toch altijd een glimlach had als je kwam. Heel waardig droeg ze haar ziekte zonder te klagen. Ze was ook een hele gelovige vrouw die kracht putte uit haar geloof. En als ze samen met haar man Jan in de kerk zat, zagen ze er altijd piekfijn uit. Mooi was dat. Mag zij rust vinden en vrede bij God. En moge wij met dankbaarheid terugkijken op haar leven, wie ze was en wat ze voor ons betekent heeft.

## **† In Memoriam Cor Backer**

Cor Backer was een bekende Ouderkerker, maar bovenal voor zijn familie: een lieve vader, schoonvader, opa en voor de allerkleinsten 'ouwe opa'. Heel bijzonder dat bij de uitvaart ook broer Wim uit Canada aanwezig kon zijn en Frank. Cor genoot van het leven. Dat komt ook sterk naar voren in het boek dat zoon Dick over zijn vader geschreven heeft. In dit boek staat veel over het sporten van Cor. De renwiel fiets die tijdens de uitvaart voorin de kerk stond verwees daarnaar. Op alle foto's zie je vooral een Cor die geniet, samen met vrienden, mensen uit Ouderkerk die voor een deel ook bij zijn afscheid waren. Een aantal van hen is intussen zelf al overleden. In het boek wordt ook het verlies van zijn vrouw Lenie beschreven, in 1973 al. Dat heeft Cor heel veel gedaan. Een paar jaar voor het overlijden van Lenie werd Cor bovendien afgekeurd vanwege een versleten heup. Genoeg reden om dan te denken: voor mij hoeft het niet meer. Maar Cor maakte er wat van.

Het boek over zijn leven laat dat goed zien. Hij was veel weg, deed veel vrijwilligerswerk waarvoor hij zelfs koninklijk onderscheiden is. Maar hij was er ook voor zijn gezin. Hij is 93 geworden, veel jonger dan hij had gewild, maar wel na het leven geleefd te hebben. We vertrouwen hem toe aan zijn Schepper in de verwachting dat hij daar ook zijn vrouw Lenie weer tegen zal komen.

## **† In Memoriam Ans van Putten - Marjot**

Ans Marjot werd op 26 september 1929 geboren als een na jongste in een slagersgezin te Amsterdam- Zuid. Ans had een sterke band met haar moeder, die haar al in 1950 ontviel. Ze heeft tot haar 42ste levensjaar op 17 plekken in Amsterdam gewoond en gewerkt. De laatste 20 werkende jaren tot de AOW in de bejaarden- en interieurverzorging bij Brentano Amstelveen. Tot het laatst hield ze contact met oud collega's. Ans heeft van jongs af een sterke religieuze devotie voor de H. Maria gekregen en gehouden. In 1970 leerde zij Joop van Putten kennen en zijn zij op de Mariadag 25 maart 1972 getrouwd en in Ouderkerk aan de Amstel gaan wonen. Tot 2007 aan de Rembrandt van Rijnweg 169 en tot januari 2019 op de Drieburg 111. Daarna tot het laatst in Zonnehuis Theresia in Ouderkerk a/d Amstel. Haar huwelijk eindigde in 1980, kinderloos, door het overlijden van Joop van Putten. Vanuit de Zonnebloem Ouderkerk/Amstelveen heeft Ans in bijna 40 jaar als gastvrouw/ vrijwilliger, heel veel mensen bezocht die ziek of alleen waren. Ook buiten de Zonnebloem bezocht ze mensen in hun nood, ziekte of eenzaamheid. Ans had een heel groot zorgend hart en veel liefde te vergeven. Tot het laatst vierde ze haar verjaardagen graag en verwende haar gasten met allemaal, vooral hartig, lekkers. Ze is haar hele leven positief ingesteld gebleven met als motto; "altijd blijven lachen".... Ans had veel vriendinnen, waarmee ze tot het laatst, een innig contact onderhield. Na een zware longontsteking in maart jl. namen haar fysieke en mentale krachten snel af. Op 25 april is zij gesterkt door het sacrament van de zieken. Op 21 mei 2019 is zij vredig en rustig ingeslapen. We houden haar in liefdevolle herinnering.

# Contactpersonen Sint Urbanusparochie

## Werkgroepen

Raad van Kerken	Mw. Linda den Hartog	020-496 4759
Parochiële Caritas/PCI	Dhr. Paul Liesker	06-1418 1919
Bezoekgroep	Mw. H��l��ne van Huizen	020-496 1243
Jongerengroep	Dhr. Paul Liesker	06-1418 1919
1� Communiewerkgroep	Via secretariaat	020-496 1320
Kerkhofbeheer	Via secretariaat	020-496 1320
Websitebeheer	Dhr. Ron Korrel	0297 – 582258
Bloemengroep	Mw. Bets Harte	020-496 4941

## Koren

Dirigent	Dhr. Laurens de Boer	0624 226 872
Koor Elckerlyc (di-avond)	Dhr. Marcel v/d Velde	0612 119 204
Sint Caeciliakoor (di-ochtend)	Dhr. Wim Compier	020-496 3146
Kwetternest/gezinsviering	Mw. Bets Harte	020-496 4941

Ledenadministratie	Dhr. Jan de Jong	020-496 4608 jongj@upcmail.nl
Bezorging parochieblad	Dhr. Marcel Schwegler	020-496 5733
Interkerkelijk Stencilbureau	R.K. Gezellenhuis	020-496 1255 interkerkelijkstencil bureau@gmail.com

**Redactie ‘De Brug’/’Bruggetje’: [redactieurbanusouderkerk@gmail.com](mailto:redactieurbanusouderkerk@gmail.com)**

‘De Brug’ is het communicatieblad van geloofsgemeenschap locatie Sint Urbanuskerk in Ouderkerk a/d Amstel welke onderdeel is van parochie RK Amstelland. De Brug komt 5x per jaar uit en bevat naast de agenda van de vieringen en andere activiteiten vanuit de geloofsgemeenschap, ook berichten over opmerkelijke zaken op kerkelijk en sociaal gebied. Ook bijdragen aan geloofsverdieping krijgen aandacht. De redactie geeft de voorkeur aan berichten vanuit de eigen gemeenschap en is daarom graag bereid om bijdragen van parochianen op te nemen, maar behoudt zich het recht voor teksten te weigeren of te veranderen.

**Uiterlijke kopij datum: 20 augustus 2019**

**De nieuwe Brug: 10 september 2019**



## Opgave intenties

---

Intentie voor ..... (naam)

Intentie tijdens de viering van ..... dag, / / (datum)

2<sup>e</sup> intentie tijdens de viering van ..... dag, / / (datum)

Opgegeven door ..... (naam)

Telefoonnummer ..... 06 .....

Emailadres .....

Het is gebruikelijk om bij een intentie ook een “stipendium” aan te bieden. In onze parochie wordt daarbij uitgegaan van € 10,- per intentie. Dit formulier en wellicht uw bijdrage kunt u afgeven bij het secretariaat, Rondehoep Oost 31 of in de brievenbus aldaar. (betaling via de bank is ook mogelijk, **NL61 RABO 0351 8018 55** ). Gelieve op de enveloppe te vermelden: **Intentie**.

## Laat je kennen; help onze administratie

---

Verhuizing of verandering in uw gezin? Geef het door!

Naam .....

Huidig adres .....

Nieuw adres .....

Postcode en plaats .....

Telefoonnummer: .....06.....

Emailadres: .....

Graag ontvangen wij uw gegevens, en die van uw gezinsleden, via [urbanusparochie@xs4all.nl](mailto:urbanusparochie@xs4all.nl) of in de brievenbus aan de Rondehoep Oost 31 te Ouderkerk a/d Amstel. Om u goed te kunnen inschrijven vragen wij om de volledige namen (m/v) en geboorte datum. Dank u wel.

