

# De Brug



**Parochieblad**  
**Sint Urbanusparochie**  
**Ouderkerk aan de Amstel**  
**Juli/Augustus/September 2015**



## Sint Urbanusparochie

---

Rondehoep Oost 31

1191 KC Ouderkerk a/d Amstel

020- 496 1320

e-mail: urbanusparochie@xs4all.nl

www.kerkenouderkerk.nl/urbanus

### Parochiesecretariaat

maandagmiddag	14.00 - 16.00 uur
dinsdagmiddag	13.30 - 16.00 uur
woensdagochtend	09.30 - 11.30 uur
donderdagochtend	09.00 - 11.30 uur
vrijdagmiddag	13.30 - 16.00 uur

### Parochiebestuur

Pastoor/Administrator	Pastoor Tom Buitendijk	020-641 6301
Diaken	Pastor Eugène Brussee	020-496 1320
Vice-voorzitter	Dhr. Alfred Schwegler	020-496 5894
Secretaris	Dhr. Paul Theeuwes	020-679 0774
Penningmeester	Dhr. Edwin Saan	020-496 5310
Kerkopbouw/Regiozaken	Mw. Hélène van Huizen	020-496 1243
Regiozaken	Mw. Hanneke Brummelhuis	020-496 7561
Parochiecoördinator	Dhr. Paul Liesker	020-644 8097 0614-181 919

### E-mailadressen

Pastoor Tom Buitendijk	tom.buitendijk@hetnet.nl
Pastor Eugène Brussee	e.brussee@rkamstelland.nl
Secretariaat RK Amstelland	secretariaat@rkamstelland.nl

### Rekeningnummers

Sint Urbanusparochie	NL 61 RABO 0351 8018 55
Kerkbijdrage	NL 40 RABO 0351 8062 10
Parochiële Caritas (PCI)	NL 51 RABO 0351 8011 62
Stichting Urbanus	NL 86 RABO 0351 8218 72
Stichting Vollebregt	NL 42 RABO 0300 5897 86

## Vanuit het Parochiebestuur

Edwin Saan

Zoals u heeft kunnen zien en eerder heeft kunnen lezen, staat onze pastorie in de steigers voor groot onderhoud. Zoals gezegd, een complete renovatie zat er financieel niet in. Alleen de hoognodige werkzaamheden worden uitgevoerd zodat de pastorie in ieder geval weer goed beschermd is tegen directe weersinvloeden.

Het dak van de traptoren is geheel nieuw bekleed met leien. Al het rotte houtwerk wordt vervangen en scheuren in de gevels worden gerepareerd. Daar waar nodig worden dakgoten gerepareerd of vervangen en worden stukken van de daken vervangen.

Ten slotte worden ramen en kozijnen weer goed in de verf gezet zodat de pastorie er met regulier onderhoud weer een tiental jaren tegen kan.



Het is wel erg leuk dat de windvaantjes die we in de kelder nog teruggevonden hebben, weer zijn teruggeplaatst. Dat is 17 juni jl. gebeurd.

### **Restauratie kerk**

Na de pastorie is het laatste gedeelte van de kerk aan de beurt. Er wordt momenteel de laatste hand gelegd aan de planning. Direct na de werkzaamheden van de pastorie willen we met de restauratie gaan starten. In eerste instantie zal het priesterkoor aan de beurt zijn. Vooral veel aandacht zal de verzakking van het priesterkoor krijgen. Dat probleem moet uiteraard degelijk opgelost worden. In de praktijk betekent dit dat het priesterkoor afgeschermd zal worden met plastic en dat het altaar iets naar voren zal worden geplaatst.

De vieringen kunnen dus gewoon doorgaan, maar voor de komende maanden zal het uitzicht vanuit de kerk even niet zo mooi zijn als u gewend bent.

Afhankelijk van de begroting van de werkzaamheden zullen ook de transepten worden gedaan en ten slotte het zogenaamde schip.

Om alles te doen zijn momenteel de financiële middelen niet toereikend. We zullen dus actief op zoek moeten naar nieuwe fondsen.

### **Invoeren 2e collecte**

Na de zomer, vanaf 1 september willen we gaan starten met een tweede collecte om met elkaar te sparen voor speciale projecten. Het eerste project waar we voor willen sparen is het vervangen van de verlichting. De fel witte lichten zijn eenieder een doorn in het oog en doen geen recht aan de sfeer van onze kerk. En daarbij zullen we zeker kijken naar energiezuinige alternatieven. Wij zijn nog bezig met het opstellen van het kostenplaatje. Zo gauw deze rond is zullen wij deze bekend maken.

En natuurlijk zullen we ook het gespaarde bedrag periodiek bekend maken.

We hopen natuurlijk zeer dat u allen hieraan wilt bijdragen.

### **Vrijwilligersdag**

Ik denk dat ik mag spreken namens alle vrijwilligers om het organiserend comité van de vrijwilligersdag vanaf deze plek nog een compliment te geven. Het was een fijne dag zo met elkaar. Het weer zat gelukkig ook mee en het samenzijn met zo'n grote groep vrijwilligers die onze parochie en kerk draaiend houden was zeer plezierig gezellig. Het geeft aan hoe levend onze parochie is.

### **Nieuw parochieblad Amstelland**

In het nieuwe seizoen zal vanuit de RK Amstelland parochie waar wij nu toe behoren een nieuw parochieblad worden gemaakt. Deze wordt dus samen gemaakt met de andere parochies en zal waarschijnlijk, op termijn, de Brug gaan vervangen. Er wordt met veel energie gewerkt aan dit nieuwe blad en er zal zeker aandacht zijn voor het lokale nieuws.

## **Fijne vakantie**

Ten slotte wil ik, namens het bestuur, iedereen vanaf deze plaats een heerlijke zomerperiode wensen. Graag zien we u na de vakantietijd weer terug tijdens onze startviering op 6 september.



## **Vier parochianen geëerd met parochiepenning**

Pastor Eugène Brussee

Tijdens de vrijwilligersdag op 25 mei jl. zijn vier parochianen onderscheiden met een parochiepenning. Het betreft Bep Pilmeijer-van den Ancker, Joop de Jong, Martin Kouwenhoven en Truus Kouwenhoven-Vesting. Zij hebben vele jaren, vaak meer dan veertig jaar, vrijwilligerswerk gedaan voor de Urbanusparochie veelal in alle bescheidenheid en achter de schermen. Proficiat en van harte gegund.



## **Pastoraal woord:**

### **Vacare in de vakantie**

Pastor Eugène Brussee,

Wat hebben we het toch druk met z'n allen. Ik heb het ook over mezelf hoor. Soms is er weinig aan te doen, dan zit je nu eenmaal in een drukke periode van je leven. Maar dat geldt niet voor iedereen. Er zijn ook mensen voor wie het leven soms weer té rustig is.

De vakantietijd zal dan ook niet voor iedereen hetzelfde zijn. Waar de een bijkomt na een periode van hard werken, voelt de ander zich juist extra eenzaam. En voor sommigen geldt dat ze het juist nog drukker hebben, denk aan mensen die in de horeca werken.

Maar wat betekent het woord vakantie nu eigenlijk? Het komt van vacare, het Latijn voor 'vrij zijn'. De meditatiegroep van onze beide kerken draagt die naam. Daarin wordt vacare verbonden met het zoeken naar rust en balans, een uitnodiging om te zoeken naar diepgang en authenticiteit.

Om dat te bereiken moeten we vrij worden van de hectiek van ons leven, van oppervlakkigheid en uiterlijke schijn en van weet ik niet wat nog allemaal meer. Vrij zijn. Dat betekent ook: niet opgesloten raken in vaste patronen die je beklemmen en vrij zijn van gedachten en gevoelens die je terneerdrukken of in hun greep houden.

Vrij zijn kan dus ook helpen in je relatie met andere mensen. Vrij zijn betekent dan open voor de ander zoals die is, tijd hebben voor een ander, werkelijk kunnen luisteren omdat er niet honderd en een gedachten door je hoofd heen schieten.

En, vrij zijn heeft ook met God van doen. Want als je in beslag genomen wordt door van alles en nog wat, is er geen ruimte in je om naar die zachte stem te luisteren van God. Hij laat zich kennen in de stilte, in een zachte bries, staat er in de Bijbel. God dringt zich niet op maar klopt zachtjes aan de deur van ons hart.

Op de muur van de  
Benedictijnenabdij in Egmond staat  
'Deo Vacare', vrij zijn voor God.  
Het lijkt alsof ze daar altijd  
vakantie hebben maar het is hard  
werken om jezelf leeg te maken  
voor de aanwezigheid van de  
Allerhoogste.  
Het is met recht een  
monnikenwerk.



Maar wij kunnen het ook, in het  
klein misschien of af en toe. Het  
kan je helpen om in drukke of  
moeilijke periodes het hoofd  
boven water te houden, omdat er  
een ruimte is in je hart waar je  
kracht kunt vinden en inspiratie,  
een ruimte waar je vrij bent voor  
God.

De vakantieperiode is een goede  
tijd om je daarin te oefenen. Als  
het lekker weer is en de natuur op  
haar mooist dan kom je wat eerder  
tot ontspanning en kun je soms  
ook wat makkelijker op zoek gaan  
naar die ruimte in jezelf. Want pas  
als er ruimte is, is een ontmoeting  
mogelijk met een ander en met die  
Ander.

**Wat je vasthoudt  
raak je kwijt.  
Wat je loslaat  
blijft bij je.  
Wat je vrijlaat  
komt naar je toe.**

[www.pinterest.com/ritaterbrake](http://www.pinterest.com/ritaterbrake)

## Koperen beeltenis

geschonken door Willy Caminada

Op donderdag 4 juni (Sacramentsdag) heeft mevrouw Willy Caminada een bijzonder kunstwerk geschonken aan de Sint Urbanuskerk. Het betreft een koperen beeltenis van een monstrans gemaakt door de Italiaanse kunstenaar Antonio Calla. Willy Caminada kwam veel in Italië omdat een broer van haar man monnik was in het Kartuizerklooster La Certosa in Serra San Bruno. Het kunstwerk heeft op de achterkant nog een sticker van de Italiaanse vliegtuigmaatschappij Alitalia.

Een monstrans wordt gebruikt om de geconsacreerde hostie te tonen om daar in stilte voor te bidden, iets dat ook in onze Urbanuskerk gebeurt.

Op de koperen afbeeldingen zijn veel symbolen te vinden, zoals verwijzingen naar de Drie-eenheid en brood en wijn bovenin de beeltenis.

In het midden staat de aarde afgebeeld door engelen omgeven en aan de voet van de beeltenis symbolen voor het Oude- en Nieuwe Testament. Onderin staat de Pelikaan die zijn jongen voedt met zijn eigen bloed en daarmee symbool staat voor Christus, die met zijn bloed ons het eeuwig leven schenkt. Namens de Sint Urbanuskerk heel hartelijk dank aan Willy Caminada voor deze mooie gift!

Pastor Eugène Brussee





# Nieuwtjes rond de kerk

## Zomervakantie

Pastor-diaken Eugène Brussee is van 7 juli t/m 22 juli met vakantie.  
Pastor Tom Buikendijk zal van 20 juli t/m 5 augustus met vakantie zijn.  
Het parochiesecretariaat blijft open zoals u gewend bent.



## Thee en koffie in de kerk

Gedurende de zomervakantie zal er geen koffie/thee worden geschonken na afloop van de viering in de kerk. Mochten er nog mensen zijn die na de zomervakantie de koffiegroep willen komen versterken, u bent van harte welkom. U kunt zich melden bij de pastorie, de pastor of het secretariaat: (020) 4961320 of mailen naar [e.brussee@rkamstelland.nl](mailto:e.brussee@rkamstelland.nl).

## Vieringen in Theresia

Eucharistievieringen in Theresia zullen vanaf september weer als vanouds op de zaterdagavond plaatsvinden. En wel op de tweede en vierde zaterdag van de maand. Ze beginnen om 18.30 uur. Voorganger is pastor van Tillo. Iedereen is van harte welkom om deze vieringen bij te komen wonen. Na afloop van de viering is er gelegenheid om samen een kopje koffie te drinken en elkaar te ontmoeten.

## ‘Stille Aanbidding’ om 19.30 uur

Sinds februari van dit jaar is er elke derde donderdag ‘Stille Aanbidding’ in de Urbanuskerk voor de mooie monstrans die onze kerk rijk is. Het is een gebed voor de uitgestelde hostie, het heilig sacrament, vanuit het geloof dat God hierin op bijzondere wijze aanwezig is.

Ik zou daar graag mee door gaan en hoop dat veel mensen hier inspiratie bij op kunnen doen. Ik zou alleen vanaf juli het tijdstip willen vervroegen naar 19.30 uur. De kerk is dan, via de dagkapel, open vanaf 19.15 uur. De aanbidding zal duren tot 20.00 uur. Van harte welkom.

Pastor Eugène Brussee

## **Cursus 'Heb lief en doe dan wat je wilt'.**

In september beginnen dominee Jos de Heer en pastor Eugène Brussee een gezamenlijke cursus met als thema ' Heb lief en doe wat je wilt', aan de hand van de eerste brief van Johannes en de kerkvader Augustinus. Er is een reader met de te gebruiken teksten zodat ieder die dat wil zich goed kan voorbereiden of achteraf alles na kan lezen.

Steeds op de tweede dinsdagavond van de maand, te beginnen op 8 september. Voor meer informatie of opgave: e.brussee@rkamstelland of jos.de.heer@hetnet.nl.



## **Oproep voor middelbare scholieren**

Vind je het leuk om samen met anderen muziek te maken en/of te zingen, dan hebben wij een leuk idee. Wij zijn opzoek naar muzikale mensen, die op de middelbare school zitten en die wekelijks willen samenkomen om muziek te maken en /of te zingen en om dat dan om de maand uit te voeren in de kerk in een eigen viering. Als je denkt dat je misschien niet muzikaal bent maar het lijkt je leuk, kom dan ook langs. Meestal kun je meer dan je denkt.

Wees welkom op vrijdagavond 26 juni om 19.30 uur in de pastorie om samen wat te drinken en hierover te brainstormen.

Tot dan. Groet van pastor Eugène en Laurens

## **Parochieblad RK Amstelland**

Zoals al eerder aangekondigd, verschijnt in de derde week van september de eerste editie van het nieuwe parochieblad van parochie RK Amstelland. Inmiddels zijn de leden van de kernredactie 'bijgeschoold' om met het benodigde opmaakprogramma voor u een mooi parochieblad te maken. Het blad zal bestaan uit een algemeen informatief gedeelte, waarbij informatie die voor de gehele parochie relevant is vermeld staat. Dan volgt een overzicht van de geplande vieringen van alle locaties binnen de parochie Amstelland, gevolgd door een gedeelte waarin voor iedere afzonderlijke locatie plaats is ingeruimd. Hiermee menen wij u een mix aan te kunnen bieden van informatie die voor u vertrouwd en herkenbaar is, als interessante informatie van activiteiten en achtergronden binnen onze gehele parochie. Mocht u kopij of een suggestie hebben voor een passende titel voor het blad, dan hoort de redactie dit graag via: [redactieurbanusouderkerk@gmail.com](mailto:redactieurbanusouderkerk@gmail.com).

De gezamenlijke redacties in opdracht van het parochiebestuur RK Amstelland.

## **Opbrengst Vastenactie 2015**

Het totaal bedrag dat namens onze geloofsgemeenschap is over gemaakt aan de Vastenactie, bedraagt € 17.292,95.

MOWA wil iedereen bedanken voor alle inspanningen en gaven.

Met vriendelijke groet, namens MOWA, Leo van der Vliet en Yvonne van der Wildt



## **Inleverdatum kopij de Brug september/oktober/november 2015:**

Dinsdag 25 augustus, verspreiding woensdag 9 september

Kopij is welkom via de brievenbus van de pastorie of via email:

[redactieurbanusouderkerk@gmail.com](mailto:redactieurbanusouderkerk@gmail.com)

## Agenda juli 2015

### Week 26

Wo	24 juni	12.00 uur	Verspreiding parochieblad 'De Brug'
		08.45 uur	Woensdagochtendgebed in de Urbanuskerk
Vr	26 juni	15.00 uur	Eucharistieviering in zorgcentrum Theresia met pastor van Tillo
Zo	28 juni	10.00 uur	Woord- en Communieviering met zang van koor Elckerlyc. Voorganger is pastor Brussee

### Week 27

Wo	01 juli	08.45 uur	Woensdagochtendgebed in de Amstelkerk
		10.45 uur	Zorgcentrum Theresia: zanguurtje
		13.00 uur	Kerk schoonmaken, daarna gezellig koffie drinken. Wie helpt mee?
Zo	05 juli	10.00 uur	Woord- en communieviering met samenzang Voorganger is pastor Brussee

### Week 28

Wo	08 juli	08.45 uur	Woensdagochtendgebed in de Amstelkerk
Vr	10 juli	15.00 uur	Eucharistieviering in zorgcentrum Theresia met pastor van Tillo
Zo	12 juli	10.00 uur	Eucharistieviering met samenzang Voorganger is pastor van Tillo

### Week 29

Wo	15 juli	08.45 uur	Woensdagochtendgebed in de Amstelkerk
Do	16 juli	19.30 uur	'Stille Aanbidding' in de Urbanuskerk
Zo	19 juli	10.00 uur	Eucharistieviering met samenzang Voorganger is pastor Jansen

### Week 30

Wo	22 juli	08.45 uur	Woensdagochtendgebed in de Amstelkerk
Vr	24 juli	15.00 uur	Eucharistieviering in zorgcentrum Theresia met pastor van Tillo
Zo	26 juli	10.00 uur	Woord- en communieviering met samenzang Voorganger is pastor Brussee

## Agenda augustus 2015

### Week 31

Wo	29 juli	08.45 uur	Woensdagochtendgebed in de Amstelkerk
Zo	02 aug.	10.00 uur	Eucharistieviering met samenzang Voorganger is pastor van Tillo

### Week 32

Wo	05 aug.	08.45 uur	Woensdagochtend gebed in de Urbanuskerk
		10.45 uur	Zorgcentrum Theresia: zanguurtje
		13.00 uur	Kerk schoonmaken, daarna gezellig koffie drinken. Wie helpt mee?
Zo	09 aug.	10.00 uur	Woord- en communieviering met samenzang Voorganger is pastor Brussee

### Week 33

Wo	12 aug.	08.45 uur	Woensdagochtend gebed in de Urbanuskerk
Vr	14 aug.	15.00 uur	Eucharistieviering in zorgcentrum Theresia met pastor van Tillo
Zo	16 aug.	10.00 uur	Eucharistieviering met samenzang Voorgangers zijn pastor Buitendijk en pastor Brussee

### Week 34: Start basisscholen

Wo	19 aug.	08.45 uur	Woensdagochtend gebed in de Urbanuskerk
Do	20 aug.	10.00 uur	'Ontmoetingsmorgen' in Dienstencentrum bij de Drieburg o.l.v. dominee J. de Heer
		19.30 uur	'Stille Aanbidding' in de Urbanuskerk
Zo	23 aug.	10.00 uur	Eucharistieviering met St. Caeciliakoor Voorganger is pastor Bakker

### Week 35

Wo	26 aug.	08.45 uur	Woensdagochtend gebed in de Urbanuskerk
Vr	28 aug.	15.00 uur	Eucharistieviering in zorgcentrum Theresia met pastor van Tillo
Zo	30 aug.	10.00 uur	Eucharistieviering met koor De Duif Voorganger is pastor Adolfs

## Agenda september 2015

### Week 36

Wo	02 sep.	08.45 uur	Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk
		10.45 uur	Zorgcentrum Theresia: zanguurtje
		13.00 uur	Kerk schoonmaken, daarna gezellig koffie drinken. Wie helpt mee?
		20.00 uur	Meditatieavond in de Amstelkerk
Zo	06 sep.	10.00 uur	Startviering; Eucharistieviering met alle koren samen. Voorgangers zijn pastor Stam en pastor Brussee

### Week 37

Di	08 sep.	20.00 uur	Start: Cursus 'Heb lief en doe dan wat je wilt' o.l.v. dominee de Heer en pastor Brussee
Wo	09 sep.	08.45 uur	Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk
		12.00 uur	Verspreiding parochieblad 'De Brug'
		20.00 uur	Meditatieavond in de Amstelkerk
Za	07 sep.	18.30 uur	Eucharistieviering in zorgcentrum Theresia met pastor van Tillo
Zo	13 sep.	10.00 uur	Eucharistieviering met koor 't Kwetternest Voorganger is pastor van Tillo

### Week 38

Wo	16 sep.	08.45 uur	Woensdagochtend gebed in de Urbanuskerk
		20.00 uur	Meditatieavond in de Amstelkerk
Do	17 sep.	10.00 uur	'Ontmoetingsmorgen' in Dienstencentrum bij de Drieburg o.l.v. dominee J. de Heer
		19.30 uur	'Stille Aanbidding' in de Urbanuskerk
Vr	18 sep.	12.30 uur	Lunchtijdconcert in de Urbanuskerk
Zo	20 sep.	10.00 uur	Oecumenische viering met St. Caeciliakoor in de Amstelkerk. Voorgangers zijn dominee de Heer en pastor Brussee

Deze agenda is zo ver mogelijk naar waarheid ingevuld.

Evt. veranderingen leest u in het Bruggetje of op de website.

## Raad van kerken: 'n Samenwerkingsverband tussen Amstelkerk gemeente en Sint Urbanusparochie



### Zanguurtje in Woon- en Zorgcentrum Theresia

Elke 1e woensdag van de maand, de eerstvolgende zijn:

1 juli en 5 augustus. Aanvang 10.45 uur. Een ieder is van harte welkom!

**Woensdagochtendgebed** van 8.45 – 9.00 uur Amstelkerk (oneven maanden)

Sint Urbanuskerk (even maanden) ingang via Maria kapel.

Midden in de week, midden in de dagelijkse drukte en volte van het bestaan, midden in ons mooie dorp en ons leven, is er iedere woensdagmorgen in onze kerken een moment voor u speciaal. Tijd en ruimte om te leven, om te ademen, om tot jezelf, de ander en God te komen. De kerk is open vanaf 8.30 uur. Voorgangers: ds. Jos de Heer en pastor-diaken Eugène Brussee.

### Ontmoetingsmorgen

De teksten van de Psalmen nodigen uit om met elkaar in gesprek te gaan. Dit doen we dan ook één keer per maand op de 3e donderdagmorgen om 10.00 uur in het Dienstencentrum bij de Drieburg. De gesprekken worden geleid door ds. Jos de Heer samen met een lid van de taakgroep Pastoraat. Als het u zinvol lijkt om naar aanleiding van de Psalmen met anderen in gesprek te gaan, dan bent u van harte welkom. Wij lezen op 20 augustus: Psalm 102

### Op Adem Komen

Meditatieve woensdagavonden in Ouderkerk aan de Amstel. Levend in een wereld van voortdurende prikkels, stress, hectiek, snelheid en lawaai gaan veel mensen op zoek naar momenten van stilte en bezinning. Gedreven door het verlangen weer dichterbij de bronnen van je bestaan te komen, is het van belang ruimte en tijd in je leven te maken om hieraan aandacht te geven. Vanaf september ieder woensdagavond in de St. Urbanuskerk (even maanden) of de Amstelkerk (oneven maanden).

Voor meer informatie: Dianne Berendsen: [berendsenvangelderens@hetnet.nl](mailto:berendsenvangelderens@hetnet.nl)

### Bijbelwerkplaats

Na de zomervakantie (in september) wordt er weer verder “gewerkt” in de Bijbelwerkplaats. Dit keer in een samenwerking tussen pastor Eugène Brussee en dominee Jos de Heer. Voor meer informatie: [jos.de.heer@hetnet.nl](mailto:jos.de.heer@hetnet.nl)

## Verslag informatie avond Stichting Derde Wereld Hulp

Op 20 mei jl. gaven Margreet en Peter van Coeverden, samen met het bestuur van Stichting Derde Wereld Hulp , (SDWH) een presentatie over hun werk in India. In een goed gevulde zaal, van het Amstelland Ziekenhuis, werd het reilen en zeilen ten gehore gebracht.

De stichting zet zich in voor inmiddels drie tehuizen in India, te weten: Tulip Garden, een tehuis voor 70 Hiv positieve weeskinderen; Korukollu, een dagopvang en school voor de allerarmste kinderen; Asha Jvothi, een tehuis voor geestelijke en/of lichamelijk beperkte kinderen.

Uit de presentatie komt naar voren dat alles goed op de rit is. Ashat Jvothi wordt steeds meer gesteund door giften van rijke mensen uit India. De andere tehuizen gaan ook goed. Voor het volgende leerjaar is er geld voor studie- en schoolkosten.

Lopende zaken en onderhoud worden goed bijgehouden. De tehuizen voorzien bijna in eigen energie voor het koken enz. d.m.v. een biogas-installatie en zonnepanelen op het dak. Peter is daar erg druk mee geweest. Geregeld komen er mensen over uit Nederland, waaronder onderwijsbegeleiders, werklui en medici om te helpen. Ze bieden een helpende hand als de kinderen vakantie hebben, komen helpen met het klaren van zware klussen of bieden medische hulp en doen onderzoeken. Zo kan gezegd worden dat de gezondheid van de Hiv positieve kinderen heel goed is en zo moet blijven. Dat vereist een constante controle en goede medicijnen. Onderwijs en toekomstperspectief is ook heel belangrijk, zodat de kinderen een zo normaal mogelijk leven hebben.

**STICHTING DERDE WERELD HULP**

U begrijpt; er is wel een 'Wensenlijst' om dit alles goed te continueren. Om maar wat te noemen:

- Nieuwe tandenborstels
- Nieuwe slaapmatten voor de kinderen in Korukollu
- Geld voor een nieuwe jeep.
- Geld voor een opleiding voor de tuinman om zodoende nog beter te kunnen oogsten.



- Financiële middelen om in de communicatie met de regering te kunnen intensiveren.
- Geld om nog meer begeleiding te realiseren voor de kinderen in het onderwijs.
- Een maaltijd van vis of kip kost ong. 50 euro per tehuis.
- Er wordt gespaard (in alle 3 de tehuizen) om voor de kerst elk kind een nieuwe kleding set en een lekkere maaltijd te geven.

Het was een boeiende avond en de bewondering voor al die mensen die zich belangeloos inzetten, met Margreet en Peter als stuwende kracht, groeide met de minuut.

U begrijpt dat er altijd geld nodig is om dit allemaal te runnen.

Giften kunt u storten op bankrekeningnummer:

NL 81 RABO 3518.89.086 te Amstelveen.

Ook kunt u Rob van der Klugt contacten. Hij is van de fondsenwerving.

Zijn telefoonnummer 06-40711799 of thuis 02522 24848.



P.S.

Wist u dat u ook pleegouder voor een kind kunt worden of één van de vrienden van de SDWH worden.

Dan geeft u een vast bedrag per maand en dat bedrag bepaalt uzelf.

Ze zijn overal blij mee.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website: [www.sdwh.nl](http://www.sdwh.nl)

Of mail met: [sdwh@ziggo.nl](mailto:sdwh@ziggo.nl) of [tulipgardenindia@gmail.com](mailto:tulipgardenindia@gmail.com)

Namens de PCI van de Sint Urbanusparochie Ouderkerk, Willy Out.

## Nieuws van het Kofschip

Carla Pfeiffer

Het schooljaar is alweer bijna om. Wat is het snel gegaan. Nog een kleine drie weken en dan zit schooljaar 2014-2015 erop. De leerkrachten zijn momenteel bezig met het maken van de overgangsrapporten.

Groep 8 oefent voor de musical en bereidt zich voor op het afscheid nemen van de basisschool. Ook neemt Het Kofschip afscheid van directeur Jethro Schepers. Hij heeft 15 jaar gewerkt op Het Kofschip. Eerst als leerkracht en de laatste 10 jaar als directeur.

5 juni was het juffendag. Op deze dag vierden de juffen van de onderbouw hun verjaardag. Het thema was "Circus". De kinderen mochten verkleed op school komen. Met behulp van een strippenkaart konden zij diverse spelletjes, die in elk lokaal waren uitgezet, beoefenen. De spellen hadden uiteraard te maken met het gekozen thema, zoals koorddansen, clowntje prik en gewichtheffen.



19 juni is het Zomerfeest. Ook dit feest staat in het teken van het "Circus". De dag eraan voorafgaand is het Circusdag. Deze dag worden er allerlei circusacts geïfend o.l.v. een professionele organisatie n.l. "Circus Kristal" en tijdens het Zomerfeest kunnen de kinderen hetgeen zij geleerd hebben aan hun ouders/verzorgers laten zien.

Wij kijken enorm uit naar deze dagen en hopen op mooi weer.

Tot slot wensen wij iedereen een fijne vakantie met veel zon.

## Urbanus lunchtijd concerten in september en oktober 2015

Op **vrijdag 18 september** (12.30 uur; dus niet op 25 september) zal in de St Urbanuskerk in Ouderkerk aan de Amstel een Lunchtijd Concert worden gegeven door Fritz Heller (zink) en Vincent van Laar (orgel).

Een 'zink' of 'cornetto' is een soort houten trompet, die anders dan de moderne kornet of trompet niet bespeeld wordt d.m.v. pistons maar net als een blokfluit door middel van vingergaten. Het instrument beleefde zijn glorietijd tijdens de Renaissance en de vroege Barok, maar moest daarna voor andere instrumenten wijken. Vanuit de behoefte de oude klankwereld nieuw leven in te blazen zijn er intussen weer enkele vakmensen opgestaan die zich het oude ambacht hebben eigen gemaakt en weer zinken bouwen. In Nederland zijn er op dit moment twee. Eén van hen is Fritz Heller.

Op **vrijdag 9 oktober** (12.30 uur) zal in de St Urbanuskerk in Ouderkerk aan de Amstel een Lunchtijd Concert worden gegeven door Thomas Oltheten (dulciaan en barokfagot) en Marion Boshuizen (orgel).

De dulciaan kan als een voorloper van de fagot worden beschouwd. Dulcianen zijn in heel Europa gebruikt van ±1550 tot ±1750 en in Spanje tot het begin van de 20e eeuw.

Bij het streven de bij de oude muziek passende klankwereld te herontdekken is er weer aandacht voor de dulciaan.

Het programma zal op een later tijdstip bekend gemaakt worden.





Voor beide concerten zal een deurcollecte gehouden worden na afloop van het concert.

## **In Memoriam Dea Fritschy – Kea †**

05 mei 2015

---

‘Mam het is goed zo, het is klaar ....’ Deze tekst stond op de rouwkaart. Het kan bijna geen toeval zijn, dat zij op de nationale bevrijdingsdag van 5 mei afscheid heeft genomen. Ook heel speciaal was, dat de herdenking heeft plaatsgevonden in de glazen zaal van zorgcentrum Theresia. Met het zicht op het gebouw van de Oude Smidse werden herinneringen opgehaald aan haar welbesteed leven. Deze waren natuurlijk sterk verbonden met de geschiedenis van dit café-restaurant. Met dankbare woorden van de kinderen werd zij herdacht en konden de aanwezigen zich hierbij van harte aansluiten. Na afloop van de herdenking werd zij begraven op het kerkhof van de St. Urbanusparochie, in de schaduw van de Oude Smidse. Heel bijzonder was ook, dat de korte afstand van Theresia-oord naar de begraafplaats door de aanwezigen ‘lopend’ werd afgelegd. Dea zal gemist worden, maar zal voortleven bij God en in ons hoofd en hart.

## **In Memoriam Maria Lucia Bart-Dornseiffen †** 26 mei 2015

---

Na een ongelukkige jeugd en met de gedachte dat ze het klooster in wilde, kwam Maria in het voorjaar van 1940 Piet Bart tegen met wie ze het aan durfde het leven te delen. Na de oorlog zijn ze getrouwd. In hun huwelijk werden 8 kinderen geboren: 2 meisjes en 6 jongens. Ze waren gek op hun kinderen. Daar hadden ze letterlijk alles voor over. Maria en Piet hadden weinig geld maar een heel gelukkig huwelijk. Ze wisten thuis een goede sfeer te scheppen van harmonie en geborgenheid. Met weinig middelen werd veel gezelligheid gecreëerd.

Na het overlijden van haar man Piet, in 1985, heeft ze haar leven weer oppakt en werd lid van het Dispuut, een gezelligheidsclub voor mensen met een brede interesse. Als er iets moest worden georganiseerd, was ze haantje de voorste. Na een aantal jaren werd het leven moeilijker; steeds vaker had ze hulp nodig; ze moest kleiner wonen, betrok een aanleunwoning en uiteindelijk is ze opgenomen in zorgcentrum Theresia.

Diverse valpartijen waren het gevolg geweest van hersenbloedingen en zo vielen er steeds meer functies uit. Ook de dementie kreeg haar meer en meer in de greep. Na een ernstige valpartij, op 24 mei, waarbij ze haar heup brak, was het duidelijk dat ze niet lang meer te leven had. Dinsdagavond is ze rustig ingeslapen. Lieve moeder, bedankt voor alles wat je voor ons hebt gedaan.

Je hebt jezelf altijd volledig weggecijferd voor ons. Je was dol op je kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Ik had mij geen lievere en betere moeder kunnen wensen. Je was een fantastische oma/overgrootmoeder voor je kleinkinderen en achterkleinkinderen. We zullen je erg missen.

Rust zacht, het is goed zo.

Paul Bart

## **In Memoriam Geertruida de Wit-Weenink †** 04 juni 2015

---

Op woensdag 10 juni namen we in de parochiekerk afscheid van Truus de Wit-Weenink. Zij was op 4 juni 2015 op 79 jarige leeftijd na een lange ziektegeschiedenis thuis overleden. Truus was een vrouw met als rode draad in haar leven: 'Doe wel en zie niet om'. Ze kon intens genieten van alles wat ze tegenkwam. Ze was creatief. Vele jaren heeft ze ikonen geschilderd en na de dood van haar man Cor is ze gaan beeldhouwen. Daar ontmoette ze haar nieuwe partner Frans met wie ze nog ruim 12 liefdevolle jaren heeft doorgebracht. Truus was kritisch naar de kerk en haar geloof. Voor haar familie en bekenden was zij zorgzaam, hartelijk en gastvrij. Ze verstond de kunst om van 'niets' 'iets' te maken en dat talent kwam tot volle ontplooiing in het beeldhouwen, waar ze uit een klomp steen een prachtig beeld kon toveren. Met haar drie kinderen, haar twee kleinkinderen en zeer veel vrienden en vriendinnen namen we afscheid van haar. Ze lag in een rieten

mand te midden van een zee van prachtige bloemen uit het veld en we begroeven haar op het parochiekerkhof 'als zaad in de aarde'.

Moge zij rusten in vrede.

## **Lees tip: Vier miljoen stappen**

door Rob van den Hove

Rob van den Hove (1968) liep in honderd dagen van Maastricht via Santiago de Compostella naar Cabo Fisterra in Spanje. In Vier miljoen stappen doet hij verslag van zijn pelgrimage: over de vele, soms bijzondere slaapgelegenheden, de pijnlijke voeten, de andere pelgrims, de speciale ontmoetingen met mensen die hem belangeloos een plekje in hun huis aanbieden en over het schitterende landschap waar de tocht hem doorheen voert. Kortom: alles komt aan bod. Hoewel Vier miljoen stappen een feitelijk verslag is van zijn reis, leest het boek als een roman waarin de hoofdpersoon een ontwikkeling doormaakt van altijd-drukke-ondernemer naar een man die de dagen neemt zoals ze komen. En ook de lezer ontkomt er niet aan iets van de inzichten over te nemen die de schrijver opdoet tijdens zijn Camino.



## **Tot slot: 'n Vakantiegroet**

*De echte vakantie ligt niet in het aantal kilometers  
maar wordt bepaald door de stilte,  
de rust en het genieten van de zon.*

*Wandelen in de natuur,  
eten als je honger hebt,  
slapen als je moe bent.*

*Fietsen, tuinieren,  
praten met de bomen en de dieren.*

*Het is fanatisch en volkomen gratis.*

*Laat ieder op zijn manier genieten van de vakantie.*

## Contactpersonen Sint Urbanusparochie

---

### Werkgroepen

Raad van Kerken	Mw. Linda den Hartog	020-496 4759
Parochiële Caritas/PCI	Mw. Willy Out	020-496 4469
Bezoekgroep	Mw. H��l��ne van Huizen	020-496 1243
Jongerengroep	Dhr. Paul Liesker	020-644 8097
1 <sup>e</sup> Communiewerkgroep	Mw. Karin L��tters	020-496 5733
Kerkhof	Dhr. Rob Cerpentier	020-496 1853
Websitebeheer	Dhr. Ron Korrel	rkorrel@kpnmail.nl
Bloemengroep	Mw. Bets Harte	020-496 4941

### Koren

Dirigent	Dhr. Laurens de Boer	0624-226 872
Koor Elckerlyc (di-avond)	Dhr. Hans Out	020-496 4469
Sint Caeciliakoor (do-avond)	Dhr. Wim Compier	020-496 3146
Kwetternest/gezinsviering (ma-middag)	Mw. Bets Harte	020-496 4941

Ledenadministratie	Dhr. Jan de Jong	020-496 4608 jongj@upcmail.nl
Bezorging parochieblad	Dhr. Marcel Schwegler	020-496 5733
Interkerkelijk Stencilbureau	Dhr. Ton van de Vall R.K. Gezellenhuis	020-496 1749 020-496 1255

**Redactie 'De Brug'/'Bruggetje': [redactieurbanusouderkerk@gmail.com](mailto:redactieurbanusouderkerk@gmail.com)**

'De Brug' is het parochieblad van de Sint Urbanusparochie in Ouderkerk a/d Amstel en komt 5x per jaar uit. Het bevat de agenda van de vieringen en andere activiteiten in de parochie alsmede berichten over opmerkelijke zaken op kerkelijk en sociaal gebied, ook elders in de regio. Ook bijdragen aan geloofsverdieping krijgen aandacht.

De redactie geeft de voorkeur aan berichten vanuit eigen gemeenschap en is daarom graag bereid om bijdragen van parochianen op te nemen, maar behoudt zich het recht voor teksten te weigeren of te veranderen.

## Opgave intenties

---

Intentie voor ..... (naam)

Intentie tijdens de viering van ..... dag, / / (datum)

2<sup>e</sup> intentie tijdens de viering van ..... dag, / / (datum)

Opgegeven door ..... (naam)

Telefoonnummer ..... 06 .....

Emailadres .....

Het is gebruikelijk om bij een intentie ook een “stipidium” aan te bieden.

In onze parochie wordt daarbij uitgegaan van € 10,- per intentie.

Dit formulier en wellicht uw bijdrage kunt u afgeven bij het parochiesecretariaat, Rondehoep Oost 31 of in de brievenbus aldaar. (betaling via de bank is ook mogelijk, **NL61 RABO 0351 8018 55** ).

Gelieve op de enveloppe te vermelden: **misintentie**.

## Laat je kennen; help onze administratie

---

Verhuizing of verandering in uw gezin? Geef het door!

Naam .....

Huidig adres .....

Nieuw adres .....

Postcode en plaats .....

Telefoonnummer: .....06.....

Emailadres: .....

Graag ontvangen wij uw gegevens, en die van uw gezinsleden, via urbanusparochie@xs4all of in de brievenbus aan de Rondehoep Oost 31 te Ouderkerk a/d Amstel. Om u goed te kunnen inschrijven vragen wij om de volledige namen (m/v), geboorte datum en godsdienst. Dank u wel.