

De Brug



Parochieblad Sint Urbanus Ouderkerk aan de Amstel

Juli/Augustus/September 2017



Sint Urbanusparochie

Rondehoep Oost 31

1191 KC Ouderkerk a/d Amstel

020- 496 1320

e-mail: urbanusparochie@xs4all.nl

www.kerkenouderkerk.nl/urbanus

Parochiesecretariaat	dinsdagmiddag	14.30 - 16.30 uur
	woensdagochtend	09.30 - 11.30 uur
	donderdagochtend	09.00 - 11.30 uur
	vrijdagmiddag	14.30 - 16.30 uur

Parochiebestuur

Pastoor	Pastoor-deken Ambro Bakker	020-646 0683
Diaken	Pastor Eugène Brussee	020-496 1320
Vice-voorzitter	Dhr. Alfred Schwegler	020-496 5894
Secretaris	Dhr. Paul Theeuwes	020-679 0774
Penningmeester	Dhr. Edwin Saan	020-496 5310
Kerkopbouw/Regiozaken	Mw. H��l��ne van Huizen	020-496 1243
Regiozaken	Mw. Yvette Stronkhorst	0625 012 258
Parochieco�rdinator	Dhr. Paul Liesker	020-644 8097 0614 181 919

E-mailadressen	Pastoor-deken Ambro Bakker	ambro.bakker@bsg.nl
	Pastor Eug��ne Brussee	e.brussee@rkamstelland.nl
	Secretariaat RK Amstelland	secretariaat@rkamstelland.nl

Rekeningnummers

Sint Urbanusparochie	NL 61 RABO 0351 8018 55
Kerkbijdrage	NL 40 RABO 0351 8062 10
Parochi�le Caritas (PCI)	NL 51 RABO 0351 8011 62
Stichting Urbanus	NL 86 RABO 0351 8218 72
Stichting Vollebregt	NL 42 RABO 0300 5897 86

Pastoraal woord

Pastor Eug  ne Brussee

Even iets gas terug nemen, even opladen. Dat hebben we nodig.

De vakantietijd is daar ook voor bedoeld. Je kunt van alles ondernemen in die vakantie. Maar laten we niet vergeten ook even niets te doen.

Veel mensen hebben het druk. Dat geeft aan dat je bezig bent en dat

is op zichzelf genomen natuurlijk prima. Maar het woord 'druk' roept ook op dat er druk op staat, spanning. En dat is voor een korte tijd nog wel te doen maar niet als het te lang duurt.

Daarom is ontspanning ook van belang. Om iets van de druk weg te nemen, lichaam en geest de kans te geven weer nieuwe energie op te doen. Daarmee is ontspanning dus niet 'niets doen' ook al zou je als ontspanning alleen maar stil zitten.

Ik las onlangs een artikel van iemand die een hele drukke baan heeft en voor langere tijd vrij nam, een soort sabbatsperiode. Zijn ervaring was dat die sabbatsperiode van groot belang is geweest voor zijn werk en uiteindelijk heel productief. Want in de rust kom je tot het verwerken van eerdere ervaringen en tot nieuwe inzichten en creatieve ideeën.

Hij pleitte er daarom voor om de rustmomenten wat serieuzer te nemen en de waarde te gaan zien van een goede balans in je leven. De afwisseling van werk en ontspanning is ook van belang om datgene wat je hebt ondernomen en ervaren en de contacten die je

hebt opgedaan te kunnen laten bezinken.

Een plek waar ze die balans goed proberen te beleven is bijvoorbeeld de Benedictijnerabdij in Egmond waar we onlangs een dagje waren met een groep mensen vanuit de Amstelkerk en de Sint Urbanuskerk. De monniken vertelden ons hoe ze de balans zoeken tussen actie en bezinning. Benedictus zegt al in zijn regel: bid en werk. Daar heeft alles met een gezonde balans te maken.

Maar is ontspannen niet heel wat anders dan bidden? In eerste instantie lijkt dat wel zo. Bidden klinkt nog heel actief. Maar als je het iets anders invult wordt het al een stuk meer bezinnend. Bijvoorbeeld: je geest tot rust laten komen bij God. We maken zoveel mee, dat we vaak geestelijk vol zijn. Dan kom je bijvoorbeeld moeilijk in slaap, omdat er nog zoveel door je hoofd spoekt. Om dat allemaal los te laten en bij God te brengen kan heel veel rust geven. Je zegt daarmee eigenlijk: ik geef het over. Zorg Jij er maar voor God.

In de Bijbel zegt Jezus: 'Iedere dag heeft genoeg aan zijn eigen zorgen.' Dus als we opstaan is het

goed de zorgen van de vorige dag niet met ons mee te nemen maar ze 's avonds achter ons te laten en 'af te geven' aan God. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Ik vind het zelf ook lastig. Ik zeg deze woorden daarom ook tegen mijzelf.

Vakantie komt van *vacare* wat vrij zijn betekent. In de abdij van Egmond voegen ze aan dat *Vacare* nog het woord *Deo* toe: vrij zijn voor God. En als dat *Deo* nog wat moeilijk is, laten we dan maar beginnen met het *vacare*: een innerlijke vrijheid creëren ten opzichte van de dingen die we doen.



Christelijke meditatie

Op woensdagavond 6 september start een nieuwe seizoen van christelijke meditatie onder de noemer 'Op Adem Komen' in Ouderkerk aan de Amstel. Er zijn meditaties aan de hand van een korte inspirerende tekst, muziekmeditatie of meditaties aan de hand van een afbeelding of icoon en een enkele keer een loopmeditatie. Meditatie kan helpen om te onthaasten, te ontspannen en de rust in jezelf terug te vinden, zodat je de weg naar binnen gaat ontdekken en tot eenvoud, ontvankelijkheid en verdieping komt. Omdat dit confronterend kan zijn, is er begeleiding. De ervaring leert dat samen mediteren makkelijker is dan in je eentje en dat de onderlinge verbondenheid stimulerend werkt.

Maand september: Amstelkerk
Tijd: 20.00-20.45 uur
(inloop vanaf 19.45 uur)

Vanuit het Parochiebestuur

Beste Parochianen,

Voor de vele parochianen is de vakantie al geboekt en de bestemming duidelijk. Het gebeurt vaak dat tijdens de vakantie een kerk in de buurt van ons vakantieadres wordt bezocht om een kerkdienst bij te wonen of om het gebouw te bezichtigen. Ook Ouderkerk heeft bezoekers. Het is zelfs te verwachten dat de omgeving van Amsterdam in de komende jaren een groeiend deel van de toeristen van onze hoofdstad moet opvangen. Wij hebben ons de vraag gesteld: Hoe kunnen wij zorgen dat bezoekers kunnen genieten van ons prachtige kerkgebouw?

In de komende maanden zullen we hier stap voor stap uitvoering aan gaan geven. U wordt hiervan op de hoogte gehouden.

Wij vragen aandacht voor de website www.urbanus-rc.nl. Deze website is belangrijk in de communicatie - die wij als Parochiebestuur samen met de Ontwikkelaar ter hand hebben genomen. U heeft ondertussen de in april 2017 uitgebrachte nieuwsbrief, waarin uitvoerig, helder en met correcte informatie, met veel uitleg en toelichting is gegeven op de bouwplannen, ontvangen. Wij wijzen er op, dat ondertekenaars van de “zeg nee” acties door actiegroepen mogelijk op het verkeerde been zijn gezet. Door die personen/groepen verstrekte (beeld)informatie over onze bouwplannen en de consequenties daarvan is volstrekt incorrect en gemanipuleerd.

In de gesprekken die wij hebben gevoerd naar aanleiding van de uitvoering van het communicatieplan, zijn er naast terechte vragen die er liggen naar meer en beter inzicht ook andere vragen opgekomen die zorgvuldig beantwoord moeten worden. Op al deze vragen hebben wij antwoorden geformuleerd en tezamen met de vragen die ontstaan zijn tijdens de presentatie in januari hebben wij deze samengevoegd in één document. Dit document treft u aan op de website www.urbanus-rc.nl zodat onze nadere toelichting op de plannen breed en voor iedereen beschikbaar is.

In september beginnen wij met het afsluiten van het kerkplein. Het kerkplein zal actief beheerd worden en alleen opengesteld zijn rondom activiteiten in de kerk of in de kosterswoning. Dit zal zeker voor de gemeenschap een gewenningsproces zijn.

Na de vakantie is op 10 september de startzondag met een kerkdienst van het jubileum bestaan waarvoor wij u allen verwachten te ontmoeten.

Wij hopen u in goede gezondheid terug te zien na de vakantie.

Met vriendelijke groet, het Parochiebestuur

Bijbelwerkplaats start vanaf 12 september

Openbaring van Johannes: visioenen voor alle tijden?

In september gaat de bijbelwerkplaats weer van start.

We gaan ons bezighouden met het laatste boek van het Nieuwe Testament, meestal bekend onder rooms-katholieken als 'de Apokalyps van Johannes' (kortweg: de Apokalyps) en onder protestanten als 'de Openbaring van Johannes' (kortweg: Openbaring). Dit boek staat bekend om zijn kleurrijke beeldspraak en geheimzinnige taal, uitgedrukt in een aantal visioenen aan een zekere Johannes. Het is misschien wel van belang om erop te wijzen dat het boek met de volgende woorden begint: 'Openbaring van Jezus Christus'. Dat wil zeggen: Jezus Christus is de inhoud van de openbaring aan Johannes. Hoe dat precies zit gaan we met elkaar uitzoeken, evenals de relevantie van dit boek voor gelovigen vandaag.

De Bijbelwerkplaats vindt dit jaar plaats onder leiding van pastor Eugène Brussee van de St. Urbanusparochie en oud-hoogleraar Nieuwe Testament Martin de Boer van de Amstelkerkgemeente (hij vervangt het komende seizoen dominee Jos de Heer). En zal op 12 september om 20.00 uur van start gaan. We heten u van harte welkom in de Amstelstroom.

Agenda juli, augustus, september 2017

De agenda is zo veel mogelijk naar waarheid ingevuld, wijzigingen leest u op de website of in het twee wekelijk "Bruggetje".

Week 29

Wo	19 juli	08.45 uur	Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk
		12.00 uur	Parochiebladen De Brug en Spirit verzendklaar
Za	22 juli	18.30 uur	Eucharistieviering in Theresia met pastor G. van Tillo
Zo	23 juli	10.00 uur	Eucharistieviering met samenzang Voorganger: Pastor J. Adolfs

Week 30

Wo	26 juli	08.45 uur	Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk
Zo	30 juli	10.00 uur	Eucharistieviering met samenzang Voorganger: Pastor G. van Tillo

Week 31

Wo	02 aug	08.45 uur	Woensdagochtend gebed in de Urbanuskerk
		10.45 uur	Zorgcentrum Theresia: zanguurtje
		13.30 uur	Kerkschoonmaken met na afloop koffie
Zo	06 aug	10.00 uur	Eucharistieviering met samenzang Voorganger: Pastoor E. Jongerden

Week 32

Wo	09 aug	08.45 uur	Woensdagochtend gebed in de Urbanuskerk
Za	12 aug	18.30 uur	Eucharistieviering in Theresia met pastor G. van Tillo
Zo	13 aug	10.00 uur	Woord&Communieviering met samenzang Voorganger: Diaken E. Brussee

Week 33

Di	15 aug	09.15 uur	Maria Tenhemelopneming in de Augustinuskerk
Wo	16 aug	08.45 uur	Woensdagochtend gebed in de Urbanuskerk
Zo	20 aug	10.00 uur	Eucharistieviering met samenzang Voorganger: Pastoor-deken A. Bakker

Week 34

Wo	24 aug	08.45 uur	Woensdagochtend gebed in de Urbanuskerk
Do	25 aug	19.30 uur	Eucharistie met stille aanbidding Voorganger: Pastoor-deken A. Bakker
Za	26 aug	18.30 uur	Eucharistieviering in Theresia met pastor G. van Tillo
Zo	27 aug	10.00 uur	Woord&Communieviering met samenzang Voorganger: Diaken E. Brussee
			Laatste mogelijkheid tot inleveren kopij voor 'Spirit'

Week 35

Wo	30 aug	08.45 uur	Woensdagochtend gebed in de Urbanuskerk
Zo	03 sept	10.00 uur	Eucharistieviering met samenzang Voorganger: Pastor G. van Tillo
			Laatste inlevermogelijkheid kopij voor 'De Brug'

Week 36

Wo	06 sept	08.45 uur	Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk
		10.45 uur	Zorgcentrum Theresia: zanguurtje
		13.30 uur	Kerkschoonmaken met na afloop koffie
Za	09 sept	18.30 uur	Eucharistieviering in Theresia met pastor G. van Tillo
Zo	10 sept	10.00 uur	Eucharistie/startviering met zang van het St. Caeciliakoor, koor Elckerlyc en 't Kwetternest Voorgangers: Pastoor E. Jongerden en diaken E. Brussee

Week 37

Di	12 sept	20.00 uur	Bijbelwerkplaats in de Amstelstroom
Wo	13 sept	08.45 uur	Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk
		12.00 uur	Uitkomen van de parochiebladen 'De Brug' en 'Spirit'
		20.00 uur	Op ademkomen; meditatie in de Amstelkerk
Zo	17 sept	10.00 uur	Eucharistieviering met gastkoor De Duif Voorganger: Pastor J. Stam

Op 12 augustus 1867 is de Sint Urbanuskerk officieel gewijd, dit vieren wij op zondag 10 september, tijdens de startviering. Wij heten we u van harte welkom om dit samen met ons te vieren. In parochieblad 'Spirit' leest u hier mee over.

Nieuws van het Kofschip

Op Het Kofschip werken wij met de methode "Hemel en Aarde".

Afgelopen periode stond de groeikracht van het leven centraal in de lessen levensbeschouwing. In heel veel religieuze tradities bestaan feesten, rituelen of goden die te maken hebben met de kracht van de natuur. De feesten stammen vaak uit de tijd dat mensen veel afhankelijker waren van de natuur dan wij nu. In de lessen werd aandacht gegeven aan de wonderlijke kracht van de natuur en de manier waarop die kracht in verschillende levensbeschouwingen worden gevierd.

Als je ouder wordt, kijk je anders naar de wereld en kijken mensen anders naar jou. Je houdt je met andere dingen bezig, mensen verwachten iets anders van je dan toen je jonger was, je wordt bij andere dingen betrokken.

In de lessen realiseren kinderen zich dat ze groeien en nodigen we ze uit om hierover na te denken. In alle klassen zijn lessen opgenomen rond overgangsrituelen. Dat zijn gebeurtenissen waarin gevierd wordt dat je van de ene levensfase naar de andere overgaat. We sluiten af met een gedichtje dat we in het kader van dit thema behandeld hebben:

Ik ben een kleine zonnepit
Weet jij waar ik verborgen zit?
Heel goed verborgen, klein en rond.
Ik zit verborgen in de grond.

Straks komen warme zonnestralen
Mij uit mijn bed van aarde halen.
Dan groei ik uit de grond omhoog
Tot bijna bij de regenboog.

Het team van Het Kofschip wenst u een fijne vakantie.

Gezinsvieringen met vakantie



We wensen de kinderen van het Kwetternest
een hele fijne en zonnige vakantie toe en zien jullie
graag weer in de Startviering op 10 september.

Elckerlyc nieuws

In de afgelopen jaarvergadering van het koor Elckerlyc kwamen enkele belangrijke onderwerpen aan de orde. Allereerst een korte evaluatie van The Passion, waar op de organisatie helemaal niets was aan te merken. Voor de leden van het koor is het even moeilijk om nu weer de oude draad op te pakken. We hebben The Passion met grote inzet geoefend en waren zoveel mogelijk aanwezig bij de repetities en zongen uit het hoofd. Dit willen we graag zo continueren. Ook zijn we heel blij dat we er twee mannelijke leden bij hebben gekregen. Alle koorleden kregen een dvd cadeau waar zij op kunnen horen en zien hoe mooi ook het ballet, de band en de hele mis-en-scène er uit ziet. Voor iedereen is deze mooie dvd bij bakkerij Out voor 10 euro te koop, een echte aanrader om het geheel nog eens te beleven of om voor een eerste keer van te genieten.

Een tweede belangrijk punt is de wisseling van onze vertrouwde voorzitter Hans Out naar Marcel van der Velde die al jaren bij ons koor actief is. Hans is twaalf-en-een-half jaar een voortreffelijke voorzitter geweest, met een enthousiaste luide heldere stem heeft hij de vergaderingen geleid. Waarvoor heel veel dank. Na de pauze nam Marcel de voorzittersplaats met veel vertrouwen over. Wij zijn blij met deze nieuwe jonge opvolger en wensen hem heel veel mooie voorzittersjaren toe.

Een derde punt is de liederenkeuze voor de dienst. Er gaan stemmen op om in onze vieringen enkele liederen mee te kunnen zingen. Laat u uw stem horen? Wij horen dat graag maar u kunt dat ook doen via onze website www.koor-elckerlyc.nl of via facebook of een berichtje aan onze muziekcommissie.



Contactpersonen Sint Urbanusparochie

Werkgroepen

Raad van Kerken	Mw. Linda den Hartog	020-496 4759
Parochiële Caritas/PCI	Mw. Isabel Land-dos Santos	020-616 9393
Bezoekgroep	Mw. H��l��ne van Huizen	020-496 1243
Jongereengroep	Dhr. Paul Liesker	020-644 8097
1�� Communiewerkgroep	Mw. Isabel Land-dos Santos	020-616 9393
Kerkhofbeheer	Via secretariaat	020-496 1320
Websitebeheer	Dhr. Ron Korrel	rkorrel@kpnmail.nl
Bloemengroep	Mw. Bets Harte	020-496 4941

Koren

Dirigent	Dhr. Laurens de Boer	0624-226 872
Koor Elckerlyc (di-avond)	Dhr. Hans Out	020-496 4469
Sint Caeciliakoor (do-avond)	Dhr. Wim Compier	020-496 3146
Kwetternest/gezinsviering (ma-middag)	Mw. Bets Harte	020-496 4941

Ledenadministratie	Dhr. Jan de Jong	020-496 4608 jongj@upcmail.nl
Bezorging parochieblad	Dhr. Marcel Schwegler	020-496 5733
Interkerkelijk Stencilbureau	Dhr. Mansvelder R.K. Gezellenhuis	020-496 6256 020-496 1255

Redactie 'De Brug'/'Bruggetje': redactieurbanusouderkerk@gmail.com

'De Brug' is het parochieblad van de Sint Urbanusparochie in Ouderkerk a/d Amstel en komt 5x per jaar uit. Het bevat de agenda van de vieringen en andere activiteiten in de parochie alsmede berichten over opmerkelijke zaken op kerkelijk en sociaal gebied, ook elders in de regio. Ook bijdragen aan geloofsverdieping krijgen aandacht. De redactie geeft de voorkeur aan berichten vanuit eigen gemeenschap en is daarom graag bereid om bijdragen van parochianen op te nemen, maar behoudt zich het recht voor teksten te weigeren of te veranderen.

De nieuwe Brug: 12 september 2017
Uiterlijke kopij datum: 03 september 2017

Opgave intenties

Intentie voor (naam)

Intentie tijdens de viering van dag, / / (datum)

2^e intentie tijdens de viering van dag, / / (datum)

Opgegeven door (naam)

Telefoonnummer 06

Emailadres

Het is gebruikelijk om bij een intentie ook een "stipendium" aan te bieden.

In onze parochie wordt daarbij uitgegaan van € 10,- per intentie.

Dit formulier en wellicht uw bijdrage kunt u afgeven bij het parochiesecretariaat, Rondehoep Oost 31 of in de brievenbus aldaar. (betaling via de bank is ook mogelijk, **NL61 RABO 0351 8018 55**). Gelieve op de enveloppe te vermelden: **Intentie**.

Laat je kennen; help onze administratie

Verhuizing of verandering in uw gezin? Geef het door!

Naam

Huidig adres

Nieuw adres

Postcode en plaats

Telefoonnummer:06.....

Emailadres:

Graag ontvangen wij uw gegevens, en die van uw gezinsleden, via urbanusparochie@xs4all.nl of in de brievenbus aan de Rondehoep Oost 31 te Ouderkerk a/d Amstel. Om u goed te kunnen inschrijven vragen wij om de volledige namen (m/v) en geboorte datum. Dank u wel.