

# de brug



**parochieblad St. Urbanus  
Ouderkerk a/d Amstel**

**juli - augustus 2014**

## Adressen St. Urbanus Parochie

<b>Regioleider:</b>	Pastor Tom Buitendijk tom.buitendijk@hetnet.nl	<b>641 6301</b>
<b>Parochiecoördinator:</b>	Paul Liesker      06 141181919	<b>644 8097</b>
<b>Parochiebestuur</b>	Vice-voorzitter    Dhr.A.Schwegler <b>496 5894</b> Penningmeester    Dhr. Edwin Saan Regiozaken/kerkopbouw Mw.Hélène van Huizen <b>496 1243</b> Regiozaken      Mw.Hanneke Brummelhuis <b>496 7561</b> Secretaris      Dhr. P. Theeuwes <b>679 0774</b>	
<b>Parochiesecretariaat</b>	Rondehoep oost 31 <b>496 1320</b> Secretariaat bereikbaar maandagmiddag 14.00 uur / 16.00 uur woensdagochtend      09.30 uur / 11.30 uur donderdagochtend      09.00 uur / 11.30 uur vrijdagmiddag      14.00 uur / 16.00 uur	
<b>Ledenadministratie</b>	Dhr. Jan de Jong    jongj[at]upcmail.nl <b>496 4608</b>	
<b>Website</b>	<a href="http://www.kerkenouderkerk.nl/urbanus">www.kerkenouderkerk.nl/urbanus</a> .	
<b>Stichting Urbanus Ouderkerk a/d Amstel</b>	Rabo bank <b>NL86 RABO 0351 8218 72</b>	
<b>Stichting Vrienden Vollebregt Orgel Ouderkerk</b>	Rabo bank <b>NL42 RABO 0300 5897 86</b>	
<b>Urbanus-Parochie Bestuur</b>	Rabo bank <b>NL61 RABO 0351 8018 55</b> ten name van Parochie St. Urbanus Ouderkerk a/d Amstel	
<b>Kerkbijdrage</b>	Rabo bank <b>NL40 RABO 0351 8062 10</b>	
<b>Overige adressen</b>	Zie binnenzijde achter in de brug.	

## Nieuws vanuit het parochiebestuur

Beste parochianen,

In het parochieblad van mei hebben wij u geïnformeerd over de stand van zaken en onze voorkeur over de samenwerking van onze Urbanusparochie met de Amstelveense parochies. Zoals toen uiteengezet, ondersteunen wij het streven naar schaalvergroting en de noodzaak om te komen tot een fusie van de parochies in de regio Amstelland. De vraag was niet of er gefuseerd moet maar wanneer en in welk tempo. Een fusie op dit moment met de Amstelveense parochies vonden wij niet gewenst omdat onze parochie een aantal belangrijke onderwerpen heeft die specifieke deskundige en lokale aandacht behoeven. Een van die onderwerpen is de verantwoordelijkheid ten aanzien van de gemeenschap en de restauratie en het onderhoud van vier rijksmonumenten: het Vollebregtorgel, de Sint Urbanuskerk, de pastorie en het Gezellenhuis. Dit moet goed geborgd zijn.

Het goede nieuws is dat er inmiddels overeenstemming is over de wijze van samenwerking in de regio Amstelland.

De samenwerking gaat er, in het kort, als volgt uit zien:

- De Titus Brandsma parochie, De Goede Herder parochie, de Urbanusparochie Bovenkerk, de Augustinusparochie en de Heilige Geest parochie fuseren tot een nieuwe parochie met de naam RK Parochie Amstelland
- Onze Urbanusparochie blijft zelfstandig en gaat een samenwerkingsverband aan met de nieuw gevormde parochie voor in beginsel de periode tot 1 januari 2017. Dan zal onze Urbanusparochie in beginsel fuseren met de nieuwe RK Parochie Amstelland.
- In de regio zal er dus sprake zijn van twee parochies. Deze twee parochies hebben één gezamenlijk pastoraal team alsof

er een parochie is. Beide parochies zullen een en dezelfde administrator hebben. Dit zal Pastor T. Buitendijk zijn want hij is hoofd van het pastorale team. Dit betekent dat Pastor G. van Tillo niet meer de administrator van onze parochie zal zijn. Pastor van Tillo zal wel blijven voorgaan in vieringen in onze kerk.

- De gefuseerde parochies blijven financieel en organisatorisch zelfstandige gemeenschappen. Per kerk in de RK Parochie Amstelland zullen er locatieraden worden benoemd die zorgdragen voor de dagelijkse gang van zaken.

Het voorstel is in de parochievergadering van 4 juni jl. besproken en de parochievergadering heeft haar steun uitgesproken. Daar zijn wij blij mee. Op verzoek van de betrokken parochies heeft onze bisschop Mgr. J.M. Punt per decreet besloten de samenwerking in de regio als hiervoor beschreven te bekrachtigen.

Wij zijn verheugd dat de wijze van samenwerking nu helder is. Het is daarmee ook een nieuwe fase voor de regio samenwerking die voor alle betrokken parochies van groot belang is. Met de gemaakte afspraken in de regio, als ook met de komst van Eugène Brussee als diaken in Ouderkerk hebben wij er alle vertrouwen in dat we in Ouderkerk een levende gemeenschap kunnen blijven.

Met vriendelijke groet,

Uw parochiebestuur.

## Vakantie

Juli en augustus zijn bij uitstek de vakantiemaanden. De vakantietijd is van bijzonder belang voor ons christen zijn. In een tijd dat je een aantal verplichtingen, taken en zorgen even van je af kunt zetten, kom je eindelijk eens toe aan jezelf. Rust en bezinning doen de mens goed. Je realiseert je dan gemakkelijker wie je eigenlijk bent, waar je staat en je stelt je eerder vragen zoals: wat je zou willen en waarom. Je komt er dan ook eerder toe om je eens echt te ontspannen en nieuwe indrukken op te doen, bijvoorbeeld door te genieten van een goed boek of een mooie film, van kunst en muziek, de natuur in te gaan of er op uit te gaan en reizen te maken. Met name reizen is altijd verrijkend. Je leert nieuwe mensen kennen, je doet nieuwe indrukken op en je leert veel van andere leefwijzen en culturen.

Ook Jezus ging er af en toe even uit. Soms ging hij de bergen in om alleen te zijn. Maar soms ging hij ook wat verder weg. Zijn eigenlijke thuis was Galilea. Dat grensde aan Syrië. In het evangelie van de 20<sup>ste</sup> zondag door het jaar (20 aug.) vertelt Matteüs, dat toen Jezus eens even op adem wilde komen, hij de grens met Syrië overstak en naar het gebied van Tyrus en Sidon ging. Geen slechte keuze, want beide steden liggen aan de Middellandse zee. De bevolking daar bestond uit Kanaänieten, vanouds aartsvijanden van Israël, met een andere religie en een andere cultuur. De Israëliische bevolking werd van kleins af aan opgevoed met het idee, dat dit heidenen waren, die in de volksmond dan ook *vijanden van God* en *ongelovigen* werden genoemd.

In het genoemde evangelieverhaal zet Matteüs Jezus neer als kind van zijn tijd. Als een Syrische vrouw een beroep op Jezus doet om haar zieke dochter te genezen, weigert Jezus dat in eerste instantie. Niet omdat hij met vakantie is en nu even geen toestanden wil, maar omdat zij niet Joods is en tot de heidenen behoort.

Als de leerlingen genoeg hebben van haar aandringen en Jezus vragen haar weg te sturen, zegt Jezus hen, waarom hij niets voor de vrouw kan doen. Maar de vrouw houdt vol, smeekt Jezus nogmaals haar dochter te helpen en werpt zich voor hem neer. Dan legt hij ook haar uit, wat de reden is van zijn weigering, wat voor haar uiteraard nogal beledigend is. Maar de vrouw neemt dat op de koop toe. De gezondheid van haar dochter is haar meer waard dan haar eigen trots. Bovendien blijft ze geloven, dat Jezus haar kan helpen en dat

uiteindelijk ook zal doen. *De honden eten tenslotte de kruimels op die van de tafel van de baas vallen.* Jezus is overrompeld door haar vasthoudendheid, geloof en vertrouwen. Hij verzekert haar, dat zij gerust naar huis kan gaan, want dat haar dochter genezen is. Het verhaal leert ons, hoe Jezus ons ook is voorgegaan in het leren van onze eigen ervaringen en dat je bijvoorbeeld juist tijdens vakanties tot het inzicht kunt komen, dat buitenlanders ook mensen zijn, die zieken in de familie kunnen hebben en blij zijn als die weer genezen zijn.

Een dergelijk proces maakte ook de eerste christenen door toen het ging om de vraag of zij het evangelie alleen aan de Joden of ook de heidenen moesten verkondigen. Uiteindelijk was het sint Paulus, de wereldreiziger, die tot het inzicht kwam, dat de liefde van God geldt voor alle volkeren en dat het uitsluiten van mensen of groepen geen optie is.

Diezelfde weg van nauwheid naar ruimhartigheid moeten ook de christenen van deze tijd gaan. Daarom moeten we ons er tegen verzetten als politici, de media of welke instanties dan ook verschil maken tussen de diverse maatschappelijke groeperingen en deze tegen elkaar opzetten en uitspelen, zoals wel gebeurt als het gaat om het onderscheid tussen mannen en vrouwen, arm en rijk, hoog en laag opgeleid, allochtonen en autochtonen, Joden en niet-Joden, christenen en moslims etc. Joden, christenen en moslims bidden tot dezelfde God die allen gelijkelijk liefheeft, zodat elke discriminatie uit den boze is.

Laten ook wij daarom de weg van Jezus en de eerste christenen gaan en leren open te staan voor een ruimer zicht op de dingen en voor mensen die anders zijn. Daarvoor blijft het goed om er op uit te gaan in eigen buurt, stad of verder weg. Misschien ontmoeten we mensen die op een onverwachte manier onze grenzen kunnen verruimen of die wij kunnen helpen hun horizon te verbreden. Daarvoor moeten we leren open en eerlijk naar elkaar te luisteren en elkaar over grenzen heen te helpen. Zo zouden we naar het voorbeeld van de eerste christengemeenten een kerkgemeenschap moeten zijn waar mensen en groepen met verschillende achtergronden een thuis kunnen vinden.

Pastor G. van Tillo

## Familieberichten

---

### In Memoriam



Op 11 juni overleed

**Antonius Johannes Hendricus Witmond.**

(Ton)

Ton is op 17 juni ons Parochiekerkhof of begraven.  
Wij wensen zijn zonen Coen en Sjef, schoondochter Irene, en kleinkinderen heel veel sterkte toe om dit verlies te dragen.

### Misintenties voor de maand juli 2014 opgegeven voor 20 juni

---

#### Zondag 06 juli om 10.00 uur.

Ton Witmond, Agatha te Beek-Broodbakker,  
Overleden ouders van Beek-Boelrijk, Gerrie en Sannie van Beek,  
Overleden ouders v.d.Meer-Verkerk  
Overleden ouders Boom-Driehuis, Sophie Kea,  
Rinie Helsloot-de Groot, Ton de Kort, Theo Kooiman, Ton Le Fèvre,  
André Bremmers en Kitty Bremmers-Geisler.

#### Zondag 13 juli om 10.00 uur.

Ton Witmond, Voor degenen die het moeilijk hebben, Corrie van Leeuwen-Scholten, Elena Kruishaar-Demtschenko, Monique Dols-Lesage, Sophie Kea, Henk Mesman Ben Fakkeldij, Theo Kooiman, Nellie van Buuren

**Zondag 20 juli om 10.00 uur.**

Ton Witmond, Overleden ouders v.d.Kroon-Kemphorst,  
Wil Mortier-van Essen, Kors van Tol en Maria van Tol-van Nes, Overleden  
fam. van Wees-Kolk,Sophie Kea, André Bremmers en Kitty Bremmers-  
Geisler, Annie Mouris, Johnny Baron,  
Agatha Mooren-v.d.Hulst.

**Zondag 27 juli om 10.00 uur.**

Ton Witmond, Riet Zeldenthuis-Flierboom,  
Lenie Lakerveld-Broodbakker, Sophie Kea,  
Gijsbertus Keizer en Margaretha Keizer-Schalkwijk,  
Riki Groen-Hendriks, Cock Rietveld, Ruud Oud, Joop Platje.

**Misintenties voor de maand augustus 2014**

---

**Zondag 03 augustus om 10.00 uur.**

Ton Witmond, Agatha te Beek-Broodbakker,  
Overleden ouders van Beek-Boelrijk, Gerrie en Sannie van Beek, Overleden  
ouders v.d.Meer-Verkerk,  
Overleden ouders Boom-Driehuis, Sophie Kea,  
Rinie Helsloot-de Groot, André Bremmers en  
Kitty Bremmers-Geisler, Theodorus Simon Albers en  
Wilhelmina Adriana Albers van Senten.

**Zondag 10 augustus om 10.00 uur.**

Ton Witmond, Voor degenen die het moeilijk hebben,Sophie Kea, Cock  
Rietveld, Ton de Kort, Elena Kruishaar-Demtschenko,  
Corrie van Leeuwen-Scholten, Piet de Jong,  
Gijsbertus Keizer en Margaretha Keizer-Schalkwijk,

**Zondag 17 augustus om 10.00 uur.**

Overleden ouders v.d.Kroon-Kemphorst, Sophie Kea, Overleden ouders  
v.Wees-Kolk,Kors van Tol en Maria van Tol-van Nes,  
André Bremmers en Kitty Bremmers-Geisler,  
Nellie van Buuren, Ruud Oud, Theo Kooiman, Ton Le Fèvre,

**Zondag 24 augustus om 10.00 uur.**

Lenie Lakerveld-Broodbakker, Wil Mortier-van Essen, Riekie Groen-  
Hendriks, Sophie Kea, Agatha Mooren-v.d.Hulst,  
Annie Mouris, Joop Platje.

**Zondag 31 augustus om 10.00 uur.**

Riet Zeldenthuis-Flierboom, Sophie Kea, Ben Fakkeldij,  
Henk Mesman, Johnny Baron.



**Diocesane Commissie**  
**Bisdom Haarlem - Regiovorming en Kerkopbouw**

*Kruisweg 65, 2011 LB Haarlem*  
*telefoon 023 – 511 26 40*  
*telefax 023 – 511 26 49*  
*bankrekening 56.15.45.189*

Aan de parochianen van de R.K.  
parochies  
van de Regio Amstelland  
t.a.v. de zeereerwaarde heer T.F.  
Buitendijk o.carm  
Westelijk Halfroond 107  
1183 HS AMSTELVEEN

**Betreft:** *brief bij de fusie van de parochies in de regio Amstelland*

*Datum: Haarlem, 10 juni 2014*  
*Onze referentie: 14.0405*

Beste parochianen van de regio RK Amstelland,

In een decreet van 15 juni 2014 besluit Mgr. J.M. Punt, bisschop van Haarlem-Amsterdam, op verzoek van de parochies om de geloofsgemeenschappen van de regio RK Amstelland te verenigen tot één nieuwe parochie, met één team van pastorale krachten, inclusief een samenwerkingsovereenkomst met de parochie van Ouderkerk. Daarmee wordt een lang proces van samenwerking in de regio, dat al vanaf de start van de regiovorming in 2002 loopt, afgesloten en bekroond.

Misschien ervaart u dit resultaat niet op de eerste plaats als een bekroning of succes. De samenwerking heeft natuurlijk ook te maken met de vergrijzing en het kleiner worden van onze Katholieke geloofsgemeenschappen.

Tegelijk mogen we niet uit het oog verliezen dat deze nieuwe start nieuwe kansen biedt om de grote zending op te pakken waar het in de Kerk om gaat: de verkondiging en beleving van het evangelie, de ontmoeting met de Heer in Zijn Woord en in de sacramenten, het vieren en beleven met elkaar dat

we in Christus een gemeenschap vormen, elkaar mogen dragen en inspireren.

Niemand kan de toekomst voorspellen. Daarom is het belangrijk dat wij als katholieke geloofsgemeenschappen elkaar vasthouden en bemoedigen, zodat wij samen sterker staan en samen nieuwe initiatieven nemen om de boodschap van het Evangelie met elan te kunnen uitdragen. Wij hebben er alle vertrouwen in dat wij op die manier bijdragen aan de vitaliteit en de betekenis van onze geloofsgemeenschap in het leven van mensen en de wereld van vandaag.

Het proces heeft veel tijd gevraagd van U allen. Van harte wil ik alle leden van de voormalige kerkbesturen en allen die pastoraal zijn aangesteld danken voor hun grote inzet om dit tot een goede einde te brengen. De nieuw benoemde bestuursleden, de pastoor en allen die pastoraal zijn aangesteld wens ik van harte Gods zegen toe over hun werkzaamheden. In verbondenheid met elkaar en met de grote Kerkgemeenschap – zoals in het visiestuk van het pastorale team staat – kunnen we blijvende vruchten voortbrengen, als die zegen erop rust. Daarom wens ik ook U allen die zegen van harte toe!

Met een hartelijke groet,

† J.W.M. Hendriks  
Hulpbisschop van het bisdom Haarlem-Amsterdam

## LITURGIE AGENDA

<u>Datum</u>	<u>Tijd</u>	<u>Voorganger</u>	<u>Plaats</u>
05-07	<b>geen viering</b>		
06-07	10.00 uur	Pastor G.van Tillo	St. Urbanuskerk
12-07	<b>18.30 uur</b>	Pastor G.van Tillo	<b>Theresia Zorgcentrum</b>
13-07	10.00 uur	Pastor G.van Tillo	St. Urbanuskerk
19-07	<b>geen viering</b>		
20-07	10.00 uur	Pastor J.Adolfs	St. Urbanuskerk
26-07	<b>18.30 uur</b>	Pastor G.van Tillo	<b>Theresia Zorgcentrum</b>
27-07	10.00 uur	Pastor G.van Tillo	St. Urbanuskerk
02-08	<b>geen viering</b>		
03-08	10.00 uur	Pastor G.van Tillo	St. Urbanuskerk
09-08	<b>18.30 uur</b>	Pastor J.Adolfs	<b>Theresia Zorgcentrum</b>
10-08	10.00 uur	Pastor K. Kint	St. Urbanuskerk
16-08	<b>geen viering</b>		
17-08	10.00 uur	Pastor G.van Tillo	St. Urbanuskerk
23-08	<b>18.30 uur</b>	Pastor G.van Tillo	<b>Theresia Zorgcentrum</b>
24-08	10.00 uur	Pastor G.van Tillo	St. Urbanuskerk
30-08	<b>geen viering</b>		
31-08	10.00 uur	Pastor G.van Tillo	St. Urbanuskerk
06-09	<b>geen viering</b>		
07-09	10.00 uur	Alle Pastores	St. Urbanuskerk

## Juli/Augustus 2014

<u>Bijzonderheden</u>	<u>Muzikale invulling</u>
koffiedrinken	Samenzang
	Samenzang
	Samenzang
koffiedrinken	Samenzang
	Samenzang
koffiedrinken	Samenzang
	Samenzang
	Samenzang
	Samenzang
	Samenzang
	Samenzang
Presentatie Eugène Brussee	Alle koren

## Zondag 7 september: Presentatie diaken pastor Eugène Brussee

---

Op zondag 7 september 2014 zal in een feestelijke viering, waarin alle teamleden zullen voorgaan, deken Bakker diaken Eugène Brussee presenteren als nieuw lid. Tegelijkertijd zal hij het pastorale team voorstellen aan de geloofsgemeenschappen. De reden waarom de presentatie van het team en het jongste teamlid in Ouderkerk plaats vindt, is dat Eugène en zijn gezin er in de nabije toekomst gaan wonen. Hij zal de eerst aanspreekbare pastor zijn voor Ouderkerk ook al zullen zijn werkzaamheden plaats vinden in heel de parochie.

Het pastoraal team is erg blij met de komst van Eugène. Een jonge kracht met frisse ideeën, met ervaring van een gezin, met een vernieuwende kijk op liturgie, met kennis van zaken in groepswork. Kortom, een pastor die nieuw verworven kennis van het pastoraat kan inbrengen en waarvan heel het parochieverband kan profiteren.

We hopen dat diaken Eugène Brussee zich spoedig thuis zal voelen in Ouderkerk en een plek zal vinden in de geloofsgemeenschap.

Pastoor T.F. Buitendijk *ocarm.*

## Mag ik mij even voorstellen.....

---

Mijn naam is Paul Liesker. Ik ben reeds zo'n 10 jaar betrokken bij de St. Urbanuskerk, met name voor de jongeren en vormelingen.

Sinds 2 jaar volg ik een opleiding tot catechist aan de Tiltenberg. Vanwege het vertrek van pastor Kint heb ik mij de afgelopen periode tevens voorbereid om parochiecoördinator te worden.

De lopende zaken coördineer ik, en u kunt een beroep op mij doen indien u daarover vragen, opmerkingen of klachten hebt.

Ik hoop op een prettige samenwerking met diaken Brussee.

Paul Liesker 06-14 18 19 19

## Aan de Parochianen van het parochieverband van de RK Parochie Amstelland en van de Sint Urbanusparochie te Ouderkerk aan de Amstel.

---



Op zondag 15 juni 2014 is in alle kerken een brief voor gelezen van Mgr Jan Hendriks, hulpbisschop van Haarlem - Amsterdam over de eenwording van vijf parochies in RK Amstelland en de samenwerking met de Sint Urbanusparochie te Ouderkerk. In deze brief spreekt de bisschop over het soms moeizame proces om elkaar te leren kennen, om elkaar te willen verstaan en om daadwerkelijk naar elkaar toe te groeien. Naast het gemeenschappelijke, wat alle geloofsgemeenschappen hebben, heeft iedere gemeenschap zijn eigenheid. Deze verscheidenheid in eigenheid kunnen we zien als verrijking. Daartoe is kennisname van elkaar en vertrouwen in elkaar nodig.

De beide parochies worden bestuurd door één bestuur, bestaande uit voorzitter, pastoor Tom Buitendijk *ocarm.*; plaatsvervangend voorzitter, pater Ambro Bakker *sma*; vicevoorzitter, de heer Ad Verkleij; secretaris, de heer Hans ten Rouwelaar; penningmeester: de heer Ralph Ferouge en twee leden: mevrouw Hanneke Brummelhuis-Jansen en de heer Guido Smit.

In dit parochieverband zal één pastoraal team werkzaam zijn met vijf leden. Pater Tom Buitendijk *ocarm.* is benoemd tot pastoor van beide parochies. Pater Ambro Bakker is waarnemend pastoor. Paul Koopman is diaken en Jaap van der Meij pastoraal werker. In september zal diaken Eugène Brussee het pastorale team komen versterken.

Ook al staan we voor een nieuwe toekomst, de band met het verleden blijft bewaard in de namen van de geloofsgemeenschappen, die naar de kerken worden genoemd. In zijn brief merkt Mgr. Hendriks op dat niemand de toekomst van de kerk kan voorspellen. Er is veel onzekerheid. Juist daarom is samenwerking geboden en juist daarom is het goed dat parochianen alle andere geloofsgemeenschappen leren kennen.



Op 7 september zal diaken Eugène Brussee gepresenteerd worden als jongste lid van het pastoraal team. Veel van de parochianen hebben vast de majestueuze Sint Urbanuskerk in Ouderkerk nog nooit van binnen gezien. Ga eens kijken en probeer iets van de sfeer van deze gemeenschap te proeven. Datzelfde geldt voor andere kerken. Laat u inspireren in de De Goede Herderkerk. Kom eens luisteren naar een van de vijf koren van de Augustinuskerk. Blijf na de mis in de Titus Brandsmakerk eens gezellig koffie drinken. Bezoek de kerk van de Heilige Geest. Wij bidden vaak om zijn komst. Laten we dan ook eens zijn kerk bezoeken.

De eenwording en samenwerking zijn in de kerkgeschiedenis van RK Amstelland een zeer belangrijke stap. Deze stap is meer dan de afsluiting van het verleden van 'de eigen parochie'. Deze stap is de verlevendiging van de eigen geloofsgemeenschap door samenwerking met andere gemeenschappen.

Heel veel mensen hebben in het traject, dat naar dit parochieverband leidde, hun medewerking verleend. Twee namen willen we apart noemen: de heer Peter Verstraten, die als voorzitter van de regionale samenwerking veel werk verzet heeft. Met hem de heer Harry Lammers, die als vicevoorzitter van de toenmalige Annakerk, zijn kundigheid en ervaring in dienst heeft gesteld van RK Amstelland. Naast deze twee personen hebben vele anderen zich in gezet om de samenwerking gestalte te geven.

"In de kerk gaan de meeste conflicten niet over God, maar over wie het voor het zeggen heeft". Kerk is mensenwerk! De kerk als gemeenschap is echter ook een gave van God aan ons mensen. Waar het in de kerk over moet gaan, is het verhaal hoe God met mensen omgaat en hoe mensen trachten Gods goedheid een gezicht te geven. Het gaat om de verkondiging en de beleving van de Blijde Boodschap vandaag. Paus Franciscus roept ons op de vreugde van het evangelie uit te dragen. De kerk mag en moet een aantrekkelijke gemeenschap zijn, waar mensen zich thuis kunnen voelen. Je voelt je thuis, waar mensen jou je plek gunnen, waar je welkom bent. Iedere geloofsgemeenschap moet die openheid naar alle parochianen toe bieden. Alle parochianen mogen zich welkom voelen in de vijf kerken van ons parochieverband.

Mensen hebben beelden van een gemeenschap, van een pastor, van een koor, van een gebouw. Soms zijn die beelden ook vooroordelen. In plaats van over elkaars geloofsgemeenschap te praten, kunnen we elkaar liever ontmoeten in een geloofsgemeenschap die we nog niet hebben leren kennen.

Door elkaar een hartelijk welkom te bieden, leren we elkaar vertrouwen. Waar mensen elkaar vertrouwen, kan er samenwerking groeien. Waar samenwerking groeit, heeft het katholiek leven toekomst.

Waar leven is, kan het geloof bloeien en groeien. "Het Rijk Gods is midden onder U", zegt Jezus ons. Wij kunnen samen in RK Amstelland laten zien dat dat waar is. Mgr Hendriks eindigde zijn brief met de woorden: "In verbondenheid met elkaar en de grote Kerkgemeenschap kunnen we blijvende vruchten voortbrengen, als Gods zegen erop rust". Gods zegen hebben we in de toekomst nodig. Laten we daar met alle parochianen om bidden.

Uw pastores.

## **Dank, dank, dank.....**

Met veel plezier kijkt ons gezin terug naar mijn afscheidsviering afgelopen 25 mei. Een stralend zonnetje begeleidde de hele dag en veel mensen kwamen mij persoonlijk de hand drukken. De warme woorden tijdens de goedbezochte viering deden ons goed. De koren waren op dreef en het gloria klonk gloedvol en was een ware lofzang. Het aantal goederen dat binnen werd gebracht voor de voedselbank Diemen was overweldigend. Met een overvolle bus producten mochten we hen verrassen. Heerlijk! Heel veel dank voor dit grote afscheidscadeau!

Dank ook aan allen die deze dag hebben georganiseerd, taarten hebben gebakken, koffie gezet en een overheerlijke lunch hebben bereid. Ik kijk heel dankbaar terug en alle lieve, hartelijke en bemoedigende woorden die gezegd en opgeschreven zijn in het speciale intentieboek.

Voor de afscheidsviering had ik gekozen voor o.a. Psalm 1, het krachtige beeld van de mens als boom, stevig geworteld en gevoed met Gods woord. En als ik naar de bomen in de pastorietaan kijk, machtig en oud, regen, wind, zon....kortom alle seizoenen doorstaan, dan kan ik dat oprecht bewonderen. Ook wetend dat zo'n machtige boom uit een klein zaadje is ontstaan en dat hij stevig in de grond verankerd is door een groot wortelstelsel. Juist doordat hij stevig

geworteld is in goede grond groeit en bloeit hij. Op zulke wortels kun je je verlaten.....Ik hoop van harte dat de twee appelbomen die geplant zijn voor mijn afscheid veel vruchten zullen dragen.

Zou ik het beeld van een boom naar mensen vertalen, dan hoop ik dat ook wij stevig geworteld zijn, geplant in goede Ouderkerker grond, hier in deze geloofsgemeenschap gevoed met het Woord en de liefde van God. En dat er tevergeefs stormen kunnen wrikken, maar dat de gemeenschap stevig verankerd blijft.

Hoe de toekomst er uit ziet, weet ik niet. Maar ik vertrouw er op dat de parochie openstaat voor een nieuwe, andere toekomst. Ik beschouw me zelf als degene die de afgelopen jaren heeft gezaaid. Ik vertrouw er ook volledig op dat iets van dit zaad in vruchtbare aarde is gevallen. Ik heb mogen ervaren dat Ouderkerk goede grond is. Nogmaals hoop ik van harte dat wat er is opgebouwd in stand mag blijven.

Ik laat een geloofsgemeenschap achter, maar de relatie pastor en parochie is niet alleen gebaseerd op hen zelf. Zij gaan hun eigen gelovige weg met Jezus en Gods geest. De gemeenschap steunt uiteindelijk niet op de pastor maar op Jezus Hij is het echte baken. Mijn taak was niet jullie aan mij te binden, maar aan elkaar en de boodschap van Jezus Christus. Wanneer iemand vertrekt is er weer ruimte voor iets nieuws, iets anders. Weer ruimte voor de Geest, zo wel voor en in mijzelf, als in en voor de parochie. Bedankt dat ik 11 jaar jullie pastor mocht zijn.

1 juli rijdt de verhuiswagen voor richting Castricum waar een gloednieuw appartement wacht. Ons toekomstige adres is:

Triade 45 1901 GW Castricum

Mocht u eens langs willen komen.....van harte welkom!

Een hartelijke groet, ook namens mijn gezin

Kiki Kint

## Geslaagd!

---

Er hangen weer heel wat vlaggen uit in Ouderkerk. Teken dat er weer jongeren zijn geslaagd voor hun eindexamen. Van harte gefeliciteerd met dit resultaat. Geniet van een lekkere ontspannen vakantie en veel succes met een eventuele vervolgopleiding of mogelijk werk.

En mochten er herexamens zijn: even doorzetten en succes hiermee!  
KK

## Woensdagochtendgebed

---

Woensdagochtend van 8.45 – 9.00 uur .

De kerk is open vanaf 8.30 uur.

In de maanden **juli, augustus en september** in de Amstelkerk.

## Bijbelwerkplaats

---

De Bijbelwerkplaats is afgelopen en start weer in september.

## Zanguurtje

---

Oude kerkelijke liedjes zingen in Zorgcentrum Theresia

Elke 1e woensdag van de maand Aanvang 10.45 uur in de *griazen Zaa!* een ieder is van harte welkom mee te zingen, maar meer nog om even mee te helpen.



## Schoonmaken kerk

---



Woensdagmiddagen **2 juli / 6 augustus** om 13.00 uur

gaan we de kerk weer schoonmaken.

Daarna gezellig koffiedrinken

U bent van harte welkom om mee te helpen.!!!

## Kopij De Brug

---

Inleveren voor **september**: - **dinsdag 19 augustus**

e-mail : [Bernyvanw@hotmail.com](mailto:Bernyvanw@hotmail.com)



## Redactieleden gezocht

'De Brug' is het parochieblad van de Sint Urbanus parochie in Ouderkerk. Het bevat de agenda van de vieringen en andere activiteiten in de parochie alsmede berichten over opmerkelijke zaken op kerkelijk en sociaal gebied, ook elders in de regio. Ook bijdragen aan geloofsverdieping krijgen aandacht. De nieuw te vormen redactie geeft de voorkeur aan berichten vanuit de eigen gemeenschap en is daarom graag bereid om bijdragen van parochianen op te nemen, maar behoudt zich het recht voor teksten te weigeren of te veranderen. Wilt u meewerken aan het tot stand komen van het parochieblad 'De Brug' door plaats te nemen in de redactie of heeft u een mooi (vakantie) verhaal voor ons parochieblad, laat het weten via het parochiesecretariaat onder vermelding van redactie 'De Brug'. Dank u wel, Yvette Saan.



## Vakantietip: Kerken kijken Utrecht

Komende zomer is het thema 'doopvonten'. Een doopvont is een grote schaal, soms met een deksel, en staand op een sokkel, die gebruikt wordt voor het bewaren van het doopwater en de toediening van de doop. Alle kerken beschikken over een doopvont met niet alleen religieuze maar ook cultuurhistorische betekenis. In de katholieke kerken staat de doopvont meestal in een doopkapel, in de protestantse kerken in een dooptuin of liturgisch centrum. U kunt al die doopvonten a.s. zomer bewonderen, en de KKU-gidsen vertellen u meer erover. Zo ontdekt u dat een fraaie marmeren doopvont met messing deksel uit 1808, door koning Lodewijk Napoleon geschonken werd aan de St. Augustinuskerk.

De natuurstenen doopvont uit de Geertekerk is van de hand van de 20e-eeuwse Utrechtse beeldhouwer Pieter d'Hont – de vier evangelisten met hun symbolen zijn erin uitgehouwen. Dus kom deze zomer doopvonten bekijken in 12 Utrechtse binnenstadskerken en dat niet alleen: onze kerken zijn boordevol cultuurhistorie!

28 juni t/m 13 september 2014 Voor meer informatie kunt u terecht op [www.kerkenkijken.nl](http://www.kerkenkijken.nl)



## Doetip: Expeditie Zijderoute; Schatten uit de Hermitage

t/m 5 september 2014

Vanaf 1 maart 2014 ademt de Hermitage Amsterdam de lang verdwenen beschavingen langs de legendarische Zijderoute. De tentoonstelling Expeditie Zijderoute. Schatten uit de Hermitage laat de bezoeker zelf de handelsroutes afleggen, antieke schatten ontdekken en onherbergzame streken doorkruisen, waar eeuwen geleden karavane langs koninkrijken, kloosters en nomadenstammen trokken. De schoonheid van ruim 260 objecten, waaronder muurschilderingen, boeddha's, kostbaarheden van zijde, zilver, glas, goud, terracotta, die zijn opgegraven door Russische expedities in de 19e en 20e eeuw, vult de Hermitage tot en met 5 september 2014. De bezoeker reist in de voetsporen van monniken, handelsreizigers, Marco Polo, en de archeologen, die de verloren rijken van de Zijderoute ontdekten. Voor meer informatie kunt u terecht op [www.hermitage.nl](http://www.hermitage.nl).

## Adressen St. Urbanus Parochie

**Parochiële Caritas** Mw. W. Out **496 4469**  
Rabo bank **NL51 RABO 0351 8011 62**  
Ten name van P.C.I. Ouderkerk a/d Amstel

### Gezinsdiensten 't Kwetternest

**Vormselwerkgroep / Jongerengroep** Dhr. P. Liesker **06-141 81 919** **644 8097**

**Communiewerkgroep** Mw. K. Lötters **496 5733**

**Koor Elckerlyc** Dhr. H. Out  
**496 4469**

### St. Caeciliakoor

**Muzikaal begeleider alle koren**  
Dhr. Laurens de Boer **06-242 26 872**

**Bezoekgroep** Mw. Hélène van Huizen  
**496 1243**

**Raad van Kerken** Secretariaat Mw. Linda den Hartog **496 4759**

**Lay-out Parochieblad** Mw. Berny van Wieringen **496 4175**  
Bernyvanw [at] hotmail.com

**Bezorging parochieblad** Dhr. M. Schwegler **496 5733**

**Administratie parochieblad** Dhr. Jan de Jong **496 4608**

**Stencilbureau** Dhr. A. van de Vall **496 1749**  
R.K. Gezellenhuis **496 1255**

**Verhuur parochiehuis (kosterwoning)** Via secretariaat **496 1320**

**Kerkhof** Dhr. R. Cerpentier **496 1853**

## Opgave intenties

Intentie voor

Intentie tijdens de viering van dag / / uur

2° intentie tijdens de viering van dag / / uur

Opgegeven door telefoon

Het is gebruikelijk om bij een misintentie ook een "stipidium" aan te bieden. In onze parochie wordt daarbij uitgegaan van € 10,- per intentie. Dit formulier en wellicht uw bijdrage kunt u afgeven bij het parochiesecretariaat, Rondehoep oost 31 of in de brievenbus aldaar. (betaling via de bank is ook mogelijk). Gelieve op de enveloppe te vermelden: **misintentie**.

✂-----

## Laat je kennen

Verhuizing of verandering in uw gezin ? Help onze administratie !!

Naam \_\_\_\_\_

Huiding adres \_\_\_\_\_

Verhuisdatum \_\_\_\_\_

Nieuw adres \_\_\_\_\_

Postcode en plaats \_\_\_\_\_

Telefoon nr. \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_

### Gezinsleden

Voorl. Achternaam geboorteplaats/ - datum -godsdienst

1. m/v

2. m/v

3. m/v

4. m/v

5. m/v