

# de brug



**parochieblad st. urbanus  
ouderkerk aan de amstel  
juli - augustus 2012**

## Adressen St. Urbanus Parochie

**Pastoraal Werkster** Mw. K. Kint- van Os **4961320**  
E-mail adres : Urbanusparochie [at] xs4all.nl

**Parochiebestuur** Vice-voorzitter Dhr. A. Schwegler **4965894**  
Penningmeester Dhr. N. Wolffenbuttel **4967078**  
Regiozaken/kerkgebouw  
Hélène van Huizen **4961243**  
Regiozaken Hanneke Brummelhuis **4967561**  
Secretaris Dhr. P. Theeuwes **6790774**

**Beheer Gebouwen** Dhr. F. Assendelft **06-20302388**

**Parochiesecretariaat** Rondehoep Oost 31 **4961320**  
Secretariaat bereikbaar maandagmiddag 14.00 uur tot 16.00 uur  
woensdagochtend 09.30 uur tot 11.30 uur  
donderdagochtend 09.00 uur tot 11.30 uur

**Ledenadministratie** Jan de Jong jongj [at] upcmail.nl  
4964608

**Website** [www.kerkenouderkerk.nl](http://www.kerkenouderkerk.nl)  
[www.rkamstelland.nl](http://www.rkamstelland.nl)

### **Stichting Urbanus Ouderkerk a.d. Amstel**

Rabobank 3518.21.872

### **Stichting Vrienden Vollebregt Orgel Ouderkerk**

Rabobank 3005.89.786

### **Urbanus-Parochie Bestuur- Ouderkerk a/d Amstel.**

Rabobank 3518.01.855  
t.n.v. Urbanus Parochie Bestuur  
Ouderkerk aan de Amstel

**Kerkbijdrage:** Rabobank: 3518.06.210

**Overige adressen:** Zie binnenzijde achter in de Brug

## **Opstekers**

Veel mensen bezoeken tijdens hun vakantie in het buitenland een kerkje. En steken daar een kaarsje op. Ook mensen die in Nederland zelden of nooit naar de kerk gaan, doen dit. Toen Nederlanders in een wetenschappelijke enquête werd gevraagd welke religieuze handelingen zij verrichten, kwam dit met stip op de eerste plaats. Ver voor 'Bidden voor het slapen gaan'. Daarna kwam een hele tijd niks en dan pas – met bijna evenveel procent – 'Kerkbijdrage betalen' en 'Op zondag naar de kerk gaan'. Wat beweegt mensen om in het buitenland een kerk te bezoeken en een kaarsje op te steken? En waarom doen velen die niet thuis, in Nederland? De vraag naar het waarom werd in de enquête niet beantwoord. Misschien gaan de volgende gedachten in de goede richting.

De vakantie is een periode van rust, van weer tot jezelf komen. We hollen het hele jaar aan onszelf voorbij, vaak ook aan onze diepere kern en ons innerlijk verlangen. In de vakantie staan we stil bij de dingen. Genieten we van de mooie dingen om ons heen. Ervaren we weer die verwondering en dankbaarheid waarmee we als kind ooit de wereld gingen ontdekken. Die verwondering voert ons naar zo'n schilderachtig kerkje en de dankbaarheid vindt haar woordeloze uitdrukking in het branden van een kaarsje.

Toch zijn er ook hier in Amstelveen-Bovenkerk ( KK: en óók in Ouderkerk) veel mensen die een kaarsje opsteken. Op zondag bij het Mariabeeld in de grote kerk van de H. Geest Parochie, of bij de wand met de kruisjes voor de overledenen. Maar ook door de week, bij het Mariabeeld in de dagkapel. En heel wat mensen schrijven hun gedachten, gevoelens en gebeden in het boek. Uitingen van dankbaarheid, maar ook van pijn en zorg naast beden om steun en kracht.

Er leeft meer in de harten van de mensen – en in ons eigen hart – dan we ons vaak realiseren. De wijze kerkvader Augustinus schreef ooit: 'God kent ons dieper dan wij ons diepste zelf kennen'. Is dit geen mooie opsteker?

Pastor Jaap van der Meij.

## Vakantie.....

Na twee weken heerlijk genieten in prachtig, zonnig en geurig Toscane is het ook weer goed om thuis te komen. Zeker met het vooruitzicht eind juli weer twee weken vrij te zijn. Een ongekende luxe dit jaar om twee keer met vakantie te gaan! Het werk in de pastorie c.q de kerk heeft niet stil gelegen. Zo blijkt dat ook zonder pastor gelukkig veel zaken gewoon doorgaan dankzij de inzet van collega's, koren en de vele vrijwilligers. Dank hiervoor.



Tijdens mijn afwezigheid is men begonnen aan het opknappen van mijn werkkamer vanwege ongezonde schimmel op de wel zeer vochtige muren. Een tegenvaller is het feit dat de muren niet willen drogen vanwege het vele regenwater dat zich ongegeneerd vrolijk over de dakgoot stort in plaats van in de regenpijp. En regen hebben we genoeg in Nederland gehad gezien enkele treurende plantjes op het terras. Grappig eigenlijk dat we in de Bijbel 40 dagen en 40 nachten regen een plaag noemen en we dit in Nederland zomer noemen. Mijn kamer lijkt wel ingepakt

door de kunstenaar Christo, maar gelukkig heb ik de computer en mijn agenda onder het plastic kunnen uitpulken. Om de rest van mijn zaken te kunnen bereiken, moet enig wring -en bochtenwerk worden verricht in de hoop dat ik hiervan lenig blijf. Maar evengoed: het wordt mooi en vanuit deze gezellige chaos lukt het ook wel om te werken voordat de grote vakantie echt voor de deur staat.

Het ritme van ons dagdagelijkse werkleven mag dan wat minder worden. Het is goed om tijdens de zomermaanden eens wat gas terug te nemen.. Even geen tijd voor vergaderingen, allerlei verplichtingen en anderzijds. We mogen de komende tijd ook ontspannen, op reis gaan veraf of dichtbij, genieten van elkaar en de tijd nemen voor

elkaar. Vergeet ook niet de mensen die niet in de gelegenheid zijn te reizen, maar door ziekte of anderszins noodgedwongen thuis zijn of in verpleeghuizen en ziekenhuizen. Een extra bezoeker aan hen in de vakantieperiode of een kaartje zijn vast heel welkom.

Het zou trouwens ook leuk zijn als u vanaf uw vakantieadres een kaartje stuurt naar de pastorie. Van al die bijzondere plaatsen kunnen we na de vakantie een collage maken om te laten zien wat we zo bijzonder vinden aan die ene mooie plek, dat prachtige dorpje, die bijzondere kerk of ons favoriete land. Doen dus!

In ieder geval mogen we ook weten dat God ons niet alleen in de chaos en de hectiek van het dagdagelijks bestaan draagt, maar ons ook in de rust en ontspanning van de vakantie draagt. Hij, de Eeuwige die altijd met ons meetrekt.

Ik wens u allen een mooie zomer toe. Kom veilig weer thuis en laten we elkaar weer ontmoeten bij het 145-jarig bestaan van onze St. Urbanuskerk op 8 en 9 september, waarover meer in dit parochieblad en het komende septemnummer. Noteer dus deze dat in uw agenda. We kunnen overigens nog veel helpende handen gebruiken om van dit gebeuren een waar feest te maken!

Met hartelijke groet,  
Kiki Kint, pastoraal werkster.

**Pastor Kint is niet bereikbaar van 22 juli tot 6 augustus.**

**Ten tijde van hun afwezigheid is het secretariaat op maandagmiddag woensdagochtend en donderdagochtend gewoon bezet voor vragen omtrent misintenties, doopaanvragen e.d.**

**In geval van een overlijden nemen de pastores Van Tillo en Adolfs waar.**

**Als waarnemend achterban is dhr. Paul Liesker beschikbaar:  
06-14181919 of 020-6448097**

**De dagkapel zal dagelijks geopend en gesloten worden en het woensdagochtendgebed blijft ook doorgaan: in juli in de Amstelkerk en in Augustus in de Urbanuskerk.**

## Zomer

Gij die zon en schaduw geeft,  
leer ons, God,  
onze dagen naar waarde te schatten,  
het licht te zien van de morgen  
waarin alles nieuw is  
en het licht van de avond  
waarin alles tot rust komt.

Gij die ons overvloedig geeft  
de vruchten van de grond,  
maak ons dankbaar voor de aarde  
die ons draagt en voedt.

Leer ons opnieuw de wijsheid van de aarde:  
de kruiden en hun verborgen krachten,  
de bloemen en hun taal,  
de dieren, groot en klein:  
zij doen het werk waarvoor zij gemaakt zijn.

Behoed ons voor het onverstand  
dat schade toebrengt aan uw schepping,  
en leer ons dat alles  
zijn plaats heeft en zijn rol vervult,  
en dat ook het nietigste  
onvervangbaar is.

God die ons laat oogsten  
wat wij gezaaid hebben,  
geef ons vertrouwen in de goede afloop  
van wat wij met liefde begonnen zijn.



## 145 jarig bestaan Urbanuskerk

U heeft in het vorige nummer van het parochieblad kunnen lezen dat in het weekend van 8 en 9 september onze parochie feest zal vieren vanwege het 145 jarig bestaan van de Urbanuskerk. Wij hopen dat u deze data al in uw agenda heeft geschreven!

Het programma voor beide dagen is rond en er wordt al hard aan de voorbereidingen gewerkt. Op 8 september beginnen we met een expositie van creatieve parochianen in het Gezellenhuis. Die dag zullen zij hun kunstwerken exposeren en eventueel te koop aanbieden. Tot nu toe hebben al veel kunstenaars zich aangemeld maar er kunnen er nog altijd meer bij. Bent u creatief in beeldhouwen, schilderen, kaarten maken of anderszins: kom exposeren en een demonstratie geven! Voor u als bezoeker van de kunstexpositie zal er veel te zien en te bewonderen zijn. En bij mooi weer zal er op het Gezellenplein een terras worden gemaakt. 8 September laat de parochie zich van haar kunstzinnige kant zien. Kom kijken!

9 September begint met de startviering om 10.00 u., waarin alle koren aanwezig zijn en pastor Kint zal voorgaan. Het thema van de viering is "Ga open en laat je raken". Wij hopen ouderen en jongeren samen te brengen in een inspirerende, mooie viering. U bent van harte uitgenodigd om in groten getale te komen. Er zal ook zeker weer een crèche zijn voor de allerjongsten.

Aansluitend aan de viering is er een uitgebreide brunch in de pastorietauin. Mocht het weer die dag slecht zijn dan verhuizen we naar het Gezellenhuis.

Tijdens de brunch is er van alles te doen voor de kinderen, maar hierover kunt u verderop in het parochieblad lezen.

Om 14.00 u. is er een gezellige muzikale middag in het Gezellenhuis met een drankje en een hapje voor m.n. ouderen en zieken in de parochie. Er zal gezongen worden en muziek gemaakt terwijl u kunt genieten van lekkernijen gemaakt door de jongerengroepen. Ook als u niet oud of ziek bent, bent u welkom. Kunt u meteen de kunstexpositie



bewonderen.

Wel zouden wij het prettig vinden als u zich van te voren opgeeft.

Dan kunnen we rekening houden met de hoeveelheid inkoppen.

Opgeven kan via het secretariaat (020 4961320) of via de email ([urbanusparochie \[at\] xs4all.nl](mailto:urbanusparochie@xs4all.nl)), ook als u vervoer nodig heeft.

U ziet het, twee dagen vol feestelijke activiteiten. Wij rekenen op uw komst.

Al deze activiteiten vragen om vele handen die mee helpen. Van koffieschenken en helpen bij de brunch, de kerk versieren tot opruimen na afloop. Wilt u meehelpen?

Geef u dan op bij pastor Kint, het secretariaat (0204961320 of [urbanusparochie \[at\] xs4all.nl](mailto:urbanusparochie@xs4all.nl)) of H el ene van Huizen (0204961243).

Werkgroep 145 jarig bestaan

## **St. Urbanuskerk 145 jaar**



### *Kunst in eigen huis*

Omdat wij weten, dat er in onze parochie vele creatieve geesten actief zijn, lijkt het ons een leuk idee om, **op zaterdag 8 en zondag 9 september** tijdens

het feestweekend 145 jaar

Urbanuskerk, een expositie te houden in het Gezellenhuis. Daarom zijn wij op zoek naar amateurschilders, beeldhouwers, kaartenmakers, of andere kunstenaars die onze parochie rijk is om mee te doen aan deze expositie.



Alleen exposeren kan, maar een demonstratie geven en evt. verkoop is natuurlijk ook mogelijk. Schroom niet om uw talenten te tonen

Wilt u meer weten? Dan kunt u voor info bellen met Kiki Kint: 06-24603829 U kunt ook mailen naar: [Urbanusparochie \[at\] xs4all.nl](mailto:Urbanusparochie@xs4all.nl)

Wij wachten hoopvol af!

Er zijn al aanmeldingen binnen, maar we hopen op meer.....

## **Kinderfeest**

Op zondag 9 september organiseren we een kinderfeest in het licht van 145 jaar Sint Urbanuskerk. Na de feestelijke eucharistieviering maken we ons op voor een heus kinderfeest, compleet met speurtocht vanaf ±11.30 tot .....

De eerste plannen zijn gemaakt, maar voordat we deze kunnen uitrollen, willen we eerst een indruk krijgen op hoeveel kinderen we kunnen rekenen. Ook ouders, broers en zussen, opa's en oma's worden uitgenodigd mee te komen doen.

Wil je meedoen? Geef je dan voor 1 september op. Ook helpers zijn welkom om zich op te geven. Zo wordt het een feest voor iedereen!



([ysaan06 \[at\] gmail.com](mailto:ysaan06@gmail.com) o.v.m. kinderfeest)

## **Op ziekenbezoek**

2<sup>e</sup> Pinksterdag kwam pastor Kint op bezoek in het Amstelland ziekenhuis. Een voor haar bekende plaats, want ze had er zelf enkele weken eerder gelegen op dezelfde afdeling. Half suf keek ik haar aan en ze had een grote envelop bij zich met daarin een grote kaart. Daarop stonden de namen, goede wensen en lieve woorden van heel veel parochianen. Ik was met stomheid geslagen toen ik dat zag. Ik wil u allen heel hartelijk daarvoor bedanken en uw wensen komen uit, want het gaat al weer een stuk beter met me. Geen pijn meer in mijn been en zo word ik weer langzaam de "oude." Over enkele weken ga ik mijn taak als koster weer vervullen en hoop u dan weer te zien. Ton van de Vall.

9 september 145 jaar urbanuskerk

feestelijke viering om 10.00 uur met alle koren

## 'Ga open en laat je raken!'



Laat zien dat het mogelijk is onze oren te openen  
en dat we werkelijk kunnen horen als we durven  
geloven  
en het zelf ook willen.  
Je oren, je ogen, je hart openzetten.  
Horen, alles wat te horen is.  
Zien, alles wat er gebeurt.

### Geslaagd!

Er hangen weer heel wat vlaggen uit in Ouderkerk.  
Tekenen dat er weer heel veel jongeren zijn geslaagd voor hun  
eindexamen.

Van harte gefeliciteerd met dit resultaat.  
Geniet van een lekkere ontspannen vakantie en veel succes  
met een eventuele vervolgopleiding of mogelijk werk.

### **Wij zoeken.....**

Onze pastorie heeft een prachtige tuin. Een grote mooie tuin die dus ook behoorlijk wat onderhoud vergt. De tuinmannen verzetten nogal wat werk om de tuin zo mooi te maken en in ieder geval zo goed mogelijk te onderhouden. Werk dat behoorlijk zwaar kan zijn (b.v. kappen van een boom) maar er zijn natuurlijk ook lichtere werkzaamheden, zoals het snoeien van struiken, het aanharken van de kiezels, oude takken verwijderen enz. . In ieder geval zoeken de tuinmannen **dringend extra hulp**. Wie wil onze tuinmannen komen helpen; het kost u slechts één ochtend per week. De tegenprestatie is in ieder geval gezelligheid, een bakkie koffie en altijd frisse, gezonde lucht. Welke (sterke) man (of vrouw natuurlijk) meldt zich z.s.m. voor deze vrijwilligersjob?

U kunt zich wenden tot onze "hoofdtuinman"

de heer Gijs Bosma, 020-4964525.



## Uit handen geven

is de titel van een brochure omtrent uitvaarten in onze parochie. Vanuit de ervaring weet ik dat het praten over de dood niet zo'n makkelijke zaak is. Het blijkt dat ouderen wel over hun eigen dood nadenken, maar er niet altijd aan toe komen om bijvoorbeeld met hun kinderen of naaste familieleden hierover te praten. Soms is er ook de onzekerheid dat hun -niet altijd kerkelijk betrokken- kinderen geen kerkelijke uitvaart meer wensen. Als gelovig mens wil je het afscheid van dit leven wel een diepere dimensie geven. Juist door te laten weten op welke wijze u een afscheidsviering wilt hebben en hoe uw leven herdacht kan worden, kan deze een persoonlijke karakter hebben.

Het is een kleine, handzame brochure in grote letters met ruimte voor belangrijke telefoonnummers en de suggestie om eens -uit voorzorg – een en ander met familieleden te bespreken. Ook kunt u natuurlijk altijd een beroep doen op mij om hierover te praten en eventueel al wat wensen vast te leggen. De brochure ligt achter in de kerken in de dagkapel. U kunt uiteraard ook telefonisch vragen om deze brochure: 020- 4961320.

Kiki Kint, pastoraal werkster



## Vacare Meditatiegroep

Van september tot februari zijn er in de St Urbanus- en Amstelkerk wekelijks op de woensdagavonden van 20.00-20.45 uur vrij toegankelijke meditaties in allerlei vormen.

Naast deze meditaties gaan we voor mensen die ook zelf op de een of andere wijze in hun persoonlijke leven een vorm van meditatie willen gaan beoefenen, beginnen met een ondersteuningsgroep, namelijk een Vacare Meditatiegroep. In de praktijk blijkt het voor de meeste mensen heel moeilijk om meditatie in het persoonlijk leven een plaats te geven. De steun van een groepje gelijkgezinden kan daarbij goed helpen. Wat we vragen is het 'commitment' om de zes onder genoemde bijeenkomsten bij te wonen en de wens om samen met anderen te zoeken naar je eigen vorm van meditatie.

We komen dan steeds bijeen van 18.00-19.30 uur om te praten en delen over de eigen meditatie en volgen daarna de open meditatieavond Op Adem Komen die steeds om 20.00 uur begint. We beginnen om 18.00 met een eenvoudige brood en soepmaaltijd en tijdens de maaltijd spreken we elkaar onder deskundige leiding. Deelnemers committeren zich om een seizoen mee te doen. Ze willen zelf gaan mediteren (of doen dit al regelmatig) en vinden het belangrijk om hier met elkaar over te praten.

Data: 19/9, 31/10, 21/11, 12/12, 16/1 en 6/2.

Plaats: Cuijperkamer St Urbanus en Consistoriekamer Amstelkerk.

Aanmelding voor 1 juli. Informatie: Diana Berendsen:

[berendsenvangelden \[at\] hetnet.nl](mailto:berendsenvangelden[at]hetnet.nl)

Maximaal 10 mensen.

Jos de Heer

## Misintenties voor de maand Juli 2012

### **Zondag 01 juli 10.00 uur**

Jan Compier, Overleden ouders v.d.Meer-Verkerk, Overleden ouders Boom-Driehuis, overleden ouders de Jong-Al, René de Jong, Rob Horstman, Sophie Kea, Jan Goldewijk.

### **Zaterdag 07 juli 19.00 uur en Zondag 08 juli 10.00 uur**

Overleden familie van Beek-Boelrijk, Gerrie en Sannie van Beek, Riny Helsloot-de Groot, Rien Verlaan, Maria van Rijn-Pappot, Sophie Kea.

### **Zondag 15 juli 10.00 uur**

Hennie Compier, Agatha te Beek-Broodbakker, Overleden ouders v.d.Kroon-Kemphorst, Dora v.d.Maagdenberg-Jansen, Overleden familie van Wees-Kolk, André Caminada, Sophie Kea.

### **Zaterdag 21 juli 19.00 uur en Zondag 22 juli 10.00 uur**

Voor degenen die het moeilijk hebben.

Leny Lakerveld-Broodbakker, Kors van Tol en Maria van Tol-van Nes, Cathrien Droog-van Tol, Piet Timmer, Ben Vergouw, Sophie Kea, Siem Bouwman.

### **Zondag 29 juli 10.00 uur**

Riet Zeldenthuis-Flierboom, Jan Dekker, Jos Schrama, Miep de Zwart-Braat, Elena Kruishaar- Demtschenko, Rie van Blokland-de Waal, Overleden familie Wolffenbuttel-Ripken, Sophie Kea.

## Misintenties voor de maand Augustus 2012

### **Zaterdag 04 augustus 19.00 uur en Zondag 05 augustus 10.00 uur**

Overleden ouders van Beek-Boelrijk, Gerrie en Sannie van Beek, Overleden ouders v.d.Meer-Verkerk, Overleden ouders Boom-Driehuis, Sophie Kea, Riny Helsloot-de Groot, Elena Kruishaar-Demtschenko, Overleden ouders Theodorus Simon Albers en Wilhelmina Adriana Albers-van Senten.

### **Zondag 12 augustus 10.00 uur**

Voor degenen die het moeilijk hebben.

Sophie Kea, Kors van Tol en Maria van Tol-van Nes, Jos Schrama, André Caminada, Piet de Jong, Rie van Blokland-de Waal, Johan Berndsen, Kors Johannes Kea en Bert Kea en t.g.v. een 90<sup>ste</sup> verjaardag Nel Kea.

### **Zaterdag 18 augustus 19.00 uur en Zondag 19 augustus 10.00 uur**

Agatha te Beek-Broodbakker, Overleden ouders v.d.Kroon-Kemphorst, Sophie Kea, Jan Dekker, Miep de Zwart-Braat, Overleden familie van Wees-Kolk, Overleden ouders de Jong-Al, Overleden familie Schreurs-v.d.Wurff.

### **Zondag 26 augustus 10.00 uur**

Riet Zeldenthuis-Flierboom, Sophie Kea, Lenie Lakerveld-Broodbakker, Piet Timmer, Dora v.d.Maagdenberg-Jansen, Cathrien Droog-van Tol, Maria van Rijn-Pappot, Ben Vergouw, Overleden familie Wolffenbuttel-Ripken, Overleden leden van de familie Schrama, uit dankbaarheid bij een 60-jarig huwelijk.



## LITURGIE AGENDA

Datum Tijd	Voorganger	Plaats
30-06	geen viering	
01-07 10.00 uur	Pastor K. Kint p.w.	St. Urbanuskerk
07-07 19.00 uur	Pastor K. Kint p.w.	St. Urbanuskerk
08-07 10.00 uur	Pastor K. Kint p.w.	St. Urbanuskerk
14-07 <b>18.30 uur</b>	Pastor K. Kint p.w.	<b>Theresia Zorgcentrum</b>
15-07 10.00 uur	Pastor K. Kint p.w.	St. Urbanuskerk
21-07 19.00 uur	Pastor G. van Tillo	St. Urbanuskerk
22-07 10.00 uur	Pastor G. van Tillo	St. Urbanuskerk
28-07 <b>18.30 uur</b>	Pastor G. van Tillo	<b>Theresia Zorgcentrum</b>
29-07 10.00 uur	Pastor G. van Tillo	St. Urbanuskerk
04-08 19.00 uur	Pastor G. van Tillo	St. Urbanuskerk
05-08 10.00 uur	Pastor G. van Tillo	St. Urbanuskerk
11-08 <b>18.30 uur</b>	Pastor K. Kint p.w.	<b>Theresia Zorgcentrum</b>
12-08 10.00 uur	Pastor G. van Tillo	St. Urbanuskerk
18-08 19.00 uur	Pastor G. van Tillo	St. Urbanuskerk
19-08 10.00 uur	Pastor J. Adolfs	St. Urbanuskerk
25-08 <b>18.30 uur</b>	Pastor K. Kint p.w.	<b>Theresia Zorgcentrum</b>
26-08 10.00 uur	Pastor K. Kint p.w.	St. Urbanuskerk
01-09 19.00 uur	Pastor G. van Tillo	St. Urbanuskerk
02-09 10.00 uur	Pastor K. Kint p.w.	St. Urbanuskerk

## JULI/AUGUSTUS 2012

Bijzonderheden	Muzikale invulling
13 <sup>e</sup> zondag door het jaar	samenzang
14 <sup>e</sup> zondag door het jaar	Elckerlyc
15 <sup>e</sup> zondag door het jaar	samenzang
16 <sup>e</sup> zondag door het jaar	St. Caecillia koor
17 <sup>e</sup> zondag door het jaar	samenzang
18 <sup>e</sup> zondag door het jaar	samenzang
19 <sup>e</sup> zondag door het jaar	samenzang
20 <sup>e</sup> zondag door het jaar	samenzang
21 <sup>e</sup> zondag door het jaar	samenzang
22 <sup>e</sup> zondag door het jaar	samenzang

## Nieuwe bestuursleden voor de PCI gezocht

Het PCI bestuur van de Urbanusparochie bestaat uit 3 leden zijnde Mw. Willy Out (secretaris), Martin den Blanken (penningmeester) en ondergetekende als voorzitter.

De PCI is een separate rechtspersoon naast het parochiebestuur en de leden van de PCI worden benoemd door het Bisdom Haarlem (voor bestuurstermijnen van 4 jaar).

Het huidige PCI bestuur werd in 2001 benoemd.

Het Algemeen Reglement van het Bisdom bepaalt dat er na 3 termijnen geen benoemingsmogelijkheid meer bestaat, en daarom wordt er met spoed gezocht naar opvolgers van de 3 PCI leden.

Ieder PCI-bestuurslid heeft uiteraard een eigen werkgebied, maar de activiteiten kunnen als volgt worden samengevat:

- Ondersteuning van hulpbehoevenden die een beroep doen op de parochie;
- Initiëren en uitvoeren van diaconale acties om diaconale projecten (lokaal/regionaal/elders) te ondersteunen;
- Contact onderhouden met andere instanties zoals gemeentelijke sociale afdelingen, Voedselbank, Bisdom, Diaconale Raad Parochies Amstelland e.d.
- Fondsenwerving en vermogensbeheer.

Het tijdsbeslag van iedere vrijwilligersfunctie is afhankelijk van de persoonlijke invulling van de activiteiten door de betreffende vrijwilliger maar een halve tot hele dag per maand (incl. avonduren) is een indicatie.

Indien u geïnteresseerd en bereid bent om tot het PCI bestuur toe te treden dan kunt u contact opnemen met de huidige bestuursleden, die u ook nader kunnen informeren over de functie-inhoud.

Nico van Wieringen (e-mail: n.wieringen [at] planet.nl )

## Kerk vlucht voor verantwoordelijkheid

"Als het volk niet meer gelooft, is het verloren. Dan verliest het zijn ziel en wordt het toegedekt door het puin van onze beschaving." Dit is geen uitspraak van een verstokte nostalgicus of van een verbitterde cultuurpessimist. Dit is een citaat uit de roman 'Stad der Engelen - of: The Overcoat of Dr. Freud' van de in 2011 overleden Duitse schrijfster Christa Wolf. "Als het volk niet meer gelooft, is het verloren". Volgens Wolf betekent "verloren" het verlies van twee fundamentele dingen: van "ziel" en van "beschaving". Anders gezegd, van identiteit en van cultuur. Identiteit: wie we zijn. Cultuur: hoe we leven. Kortom, als het volk zijn geloof kwijt is, weet het niet meer wie het is en hoe het moet leven. Zijn en doen staan dan op de helling. De essentie van de mens schuift de ravijn in en wordt er, zoals Wolf het schreef, "toegedekt door het puin van de beschaving". Ik denk dat Wolf gelijk heeft. Met het verdwijnen van het geloof verpulvert veel van wat essentieel is voor onze samenleving. Elke week wijst een onderzoek op een of ander verband: het vertrouwen in de instellingen, de zin voor de democratie, het middenveld, de naastenliefde, de (geldelijke) aandacht voor de derde wereld... ze brokkelen allemaal af, en alleen wie kerkt, blijft trouw voortdoen. Maakt de kerk - wij dus, de geëngageerde gelovigen - zich daar zorgen over? Voelen wij ons opgeroepen? Concluderen wij dat wij weer volop kerk in de samenleving moeten zijn?

Ik denk het niet. Integendeel. Ons antwoord daarop luidt voor de zoveelste keer dat we ons bescheiden moeten opstellen, want dat we maar een minderheid zijn. Twee vluchtpogingen om onze verantwoordelijkheid te ontlopen.

De leerlingen van Jezus en hun volgelingen waren ook maar een minderheid. Hadden ze zich daarbij neergelegd, dan was geen kerk ontstaan. Jezus van Nazareth stelde zich wel zeer dienstbaar op, maar allesbehalve bescheiden: "Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven".

Met zo'n 'pretentieuze' erfenis hebben wij niet het recht om ons bescheiden terug te trekken uit de samenleving (wat we volop, enthousiast zelfs, aan het doen zijn). Want als we ons, op dit cruciale

moment van de geschiedenis van onze cultuur, terugtrekken in het getto onze klein(zielig)heid, plegen we vaandelvlucht. We weigeren onze maatschappelijke, culturele, historische verantwoordelijkheid op te nemen: publiekelijk opkomen voor het geloof, evangeliseren.

Temeer, omdat het hele concept van de samenleving die we met z'n allen, gelovigen en ongelovigen, hebben opgebouwd, staat of valt met het geloof dat er het mensbeeld voor leverde. Niet alleen een romanschrijfster als Christa Wolf zegt het, ook enquêteurs en sociologen stellen het vast bij hun enquêtes en onderzoeken: de verbanden verbrossen, de aandacht voor de medemens verdampt, de hoop verdwijnt, behalve... bij gelovigen.

Maar de kerk zegt: we zijn een minderheid. Wat haar blijkbaar vrijpleit om buiten de eigen krimpde kring te denken en te werken. De geschiedenis is nooit door meerderheden vooruitgeholpen, wel altijd door minderheden. Door minderheden die lawaai en indruk maakten, omdat ze opkwamen voor de rechten van de meerderheid. Denk aan de feministes, de arbeidersbeweging, de cultuurverspreiders, de milieuactivisten...

Ook de kerk begon als minderheid. Een minderheid die lawaai en indruk maakte (Paulus), die opkwam voor de armen en de verdrukten, die het recht op geloof en waarheid aan de man bracht, die mensen bewust maakte van de kracht van de liefde en de dynamiek van de hoop...

En wij? Wij trekken ons terug uit de debatten. Wij sluiten liever kerken of hertimmeren onze structuren, waardoor wij nog duidelijker maken aan de samenleving dat we klein zijn en onbelangrijk.

Sommigen willen zelfs nog verder krimpen tot alleen de 'echten' overblijven, want op de massa ("de schare" waar Jezus medelijden mee had, volgens het evangelie) kijken we neer.

"Als het volk niet meer gelooft, is het verloren. Dan verliest het zijn ziel en wordt het toegedekt door het puin van onze beschaving." Als het ervan komt, dan draagt de kerk mede schuld.

Mark Van de Voorde: onafhankelijk publicist en gewezen raadgever van de Belgische politici Herman Van Rompuy, Yves Leterme en van Steven Vanackere.

### Gesprek bij de koffie.



In Juli vervalt het geloofsgesprek maar op donderdag 30 augustus om 10.00 uur bent U weer van harte welkom bij de pastor op de koffie. Rondom dit samenzijn gaan we met elkaar in gesprek over geloof, ongeloof en ons eigen leven.  
Plaats: de werkkamer van pastor Kint op de pastorie.



### Oecumenisch Woensdagochtendgebed.

Midden in de week, midden in de dagelijkse drukte en volte van het bestaan, midden in ons mooie dorp en ons vaak goede, maar drukke leven, is er iedere woensdagmorgen in een van onze fraaie kerken een moment voor u speciaal.  
(Juli in de Amstelkerk)  
(Augustus in de Urbanuskerk)  
Tijd en ruimte om te leven, om op te ademen, om tot jezelf, om tot de ander en God te komen:  
De kerk is open om 8.30 uur.  
De gebedsviering duurt van 8.45 tot 9.00 uur.

### Schoonmaken kerk.



Woensdagmiddag 4 juli om 13.00 uur gaan we de kerk weer schoonmaken  
Daarna U bent van harte welkom om mee te helpen!!!  
gezellig koffiedrinken

### Nieuws uit Het Kofschip.

Dit is alweer het laatste nieuws van het schooljaar 2011-2012. Het eerste jaar voor de bovenbouw aan de Wilhelminalaan is een feit. Alle plussen en minnen bij elkaar opgeteld (we blijven immers een school) heeft het toch veel meer voor- dan nadelen. Hier haal je wat, daar breng je wat maar dat zal altijd zo blijven. Het mooiste zal zijn ,als alle groepen samen in één gebouw komen te zitten maar wanneer dat zal zijn ????

De juffen van de onderbouw hebben hun verjaardagsfeestje samen gevierd, het was een echte beestenbende, waarbij de koeien de overhand hadden.

Het weer werkte mee en mede door de uitstekende hulp van de leerlingen van de groepen 8, werd het een reuze geslaagde ochtend. De ouderraad is al weer maanden aan het werk,om het zomerfeest op vrijdag 6 juli met als thema "de Olympische spelen", tot een waar festijn te maken.

Mocht u eens langs ons gebouw aan de Wilhelminalaan fietsen, dan moet u uw oor te luister leggen, want dagelijks swingt het in de gymzaal beneden.

De groepen 8 zijn hard aan het oefenen voor de eindmusical. De cito-toetsen zijn gemaakt,de leerlingen hebben erg hun best gedaan,en de meesters en juffen hebben alles op de computer ingevoerd,zodat duidelijk is geworden wat de resultaten zijn. Nu op naar de rapporten met aansluitend de oudergesprekken. Daarna alle overdrachten en het schoonmaken van de lokalen,zodat op 20 juli de vakantie kan beginnen.

Wij wensen iedereen een mooie,zonnige,gezonde vakantie toe . Tot het volgende schooljaar, team van Het Kofschip

### Ergens gelezen.....

Ik heb geen tijd,  
Ik heb geen tijd,  
Ik heb geen tijd,  
vandaag.

Ik ben zo druk,  
Ik ben zo druk,  
Ik ben zo druk,  
net nou.

Dit klusje  
was ik al jarenlang van plan,  
ik moèt het nu wel doen,  
begrijp dat dan.

Denk niet dat ik niet zou willen,  
ik help je o zo graag,  
maar door die drukte zie je,  
komt het heel slecht uit vandaag.

Je hebt geen idee  
hoe ik achterna gezeten wordt.  
Zie eens wat ik allemaal moet doen,  
ik kom hopen tijd tekort.

God gaf de tijd,  
aan ieder evenredig veel.  
De vraag is niet of ik tijd heb,  
maar: hoe ik die verdeel.

Zo lang ik ben, heb ik ook tijd;  
straks, gisteren en nou.  
"Ik heb geen tijd", betekent slechts:  
"Ik heb geen tijd..... voor jou."

## MIVA-collecte: ‘Zorg voor zieken in Zimbabwe’

Op 25 en 26 augustus vindt de MIVA-collecte plaats in de katholieke kerken. De collecte staat dit jaar in het teken van de zorg voor zieken in Zimbabwe. MIVA dondeerde onlangs vijf ambulances aan missieziekenhuizen in Zimbabwe. Maar er zijn nog vijf ambulances nodig! Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?

In de afgelopen twintig jaar is de gezondheidszorg in Zimbabwe in verval geraakt, vertelt dokter Elizabeth Tarira: “In deze regio hebben tien van de twintig ziekenhuizen een ambulance. Door het gebrek aan transport overlijden er patiënten. Vaak ontstaat er een noodsituatie als er bij de bevalling een complicatie optreedt. Zonder ambulance overlijdt de moeder, of het kind, of allebei.”

### *Ambulance defect langs de kant van de weg*

“We zijn uitzonderlijk blij met de vijf ambulances die we vorig jaar van MIVA kregen”, vertelt dokter Tarira. Het Mount Melleray Mission Hospital is één van de ziekenhuizen die van MIVA een ambulance ontving. Na een veertig kilometer onverharde, stoffige, rotsachtige weg, kom je aan bij Mount Melleray. De naam zegt het al: bovenop een berg staat het Mission Hospital, vergezeld van een kostschool en een kindertehuis. “De situatie is hier schrijnend”, vertelt dokter Tarira. “Er zijn nauwelijks nog artsen in dit land. Ook dit hospitaal wordt gerund door een verpleegster. We hebben onvoldoende medicijnen, bedden, hulpmiddelen en opgeleid personeel. De oude ambulance staat defect langs de kant van de weg. Zonder hulp van buitenaf redden we het hier niet!” In het hospitaal is een lange gang met oude bedden, de klamboes hangen aan het plafond. Er is vaak geen stroom of stromend water. Het hospitaal draait op gedreven zusters en broeders (vaak zonder opleiding), die van ‘s ochtends vroeg tot ‘s avonds laat helpen om het ziekenhuis draaiend te houden.



### *In drie maanden tijd al vele mensen geholpen*

Drie maanden geleden konden ze dankzij MIVA de nieuwe ambulance in gebruik nemen. Dokter Tarira: “Daardoor hebben we 38 moeders en zwangere vrouwen in een noodsituatie kunnen helpen. De ambulance wordt verder ingezet voor vaccinatieprogramma’s en thuiszorg voor ernstig zieke patiënten. We hebben 924 kinderen bereikt met het vaccinatieprogramma en 128 patiënten met ernstige ziekten, zoals HIV. En dat in een periode van drie maanden tijd. Deze ambulance is een geschenk uit de hemel!”

Er zijn nog vijf ambulances nodig voor de missieziekenhuizen. Zorg ook voor de zieken in Zimbabwe: help mee met uw gift!

U kunt een gift overmaken op giro 2950 t.n.v. MIVA, Breda of tijdens de collecte op 25 en 26 augustus 2012. Meer informatie:

**[www.miva.nl](http://www.miva.nl)**

## Doopnamen

Op 9 januari 2011 doopte paus Benedictus XVI in de Sixtijnse kapel 21 kinderen en spoorde de katholieken aan: 'Geef christelijke voornamen aan uw kinderen.' Een blik in de kerkgeschiedenis wat betreft de doopnamen.



In de oude kerk moesten de doopleerlingen bij het begin van de lange doopvoorbereiding hun naam laten inschrijven bij de plaatselijke bisschop. De aard van die naam was geen probleem, ze behielden hun heidense voornaam. Bij de kerkvader Ambrosius vinden we in 397 dat een kind bij de doop Laurentius werd genoemd, een heilige martelaar, maar dit is een uitzonderlijk geval. Wel creëerden enkele dopelingen of hun ouders een naam die met de christelijke verlossing te maken had, zoals Renatus (herboren), Redemptus (verloste), Paschasius (Pasen), Anastasius (verrijzenis) en Fidelis (gelovige). Pas in de middeleeuwen met een bloeiende heiligenverering bespeuren we de tendens om kinderen een doopnaam te geven die van een christelijke heilige afkomstig is. Die heilige werd als een beschermheilige of patroon

gezien, tot wie men kon bidden. Tegelijkertijd bleven de Grieks-romeinse en Germaanse namen voortbestaan. Na de middeleeuwen gaf het grote hervormingsconcilie van Trente (1545-1563) in zijn *Rituale Romanum* een aanwijzing: 'De pastoors zullen ervoor zorgen dat er aan de kinderen geen aanstootgevende of belachelijke namen gegeven worden of namen die aan legenden, goden en godinnen ontleend zijn, maar de voorkeur moet uitgaan naar namen van heiligen.' In 1917 zegt het kerkelijk recht dat de pastoor of priester bij gebrek aan een heiligennaam er een moet toevoegen en ook in het doopboek moet inschrijven, maar deze hoefde niet de voor- of roepnaam te zijn. Het moderne kerkelijk wetboek (1983) zegt alleen dat ouders, peetouders en pastoor ervoor dienen te zorgen dat er geen naam gegeven wordt die aan het christelijk gevoel vreemd is (canon 855). Het burgerlijk wetboek is nog vager, want het zegt dat de ambtenaar bij de inschrijving een voornaam kan afwijzen die ongepast is. Het verzoek van de paus om kinderen een christelijke naam te geven gaat, historisch gezien, terug op een

tamelijk jonge traditie die nooit een strikte wet is geworden. Er is dus een grote speelruimte om een doopnaam te kiezen.

Toon Brekelmans *Kerkhistoricus*

## **DE BIJBEL IN HET LEVEN VAN ALLEDAG**

'Alle mensen op aarde spraken éénzelfde taal en gebruikten dezelfde woorden.' (Genesis 11, 1)

Spraken we allemaal maar dezelfde taal. Wie dan een ander land zou bezoeken, zou zich daar nét zo gemakkelijk verstaanbaar kunnen maken als in eigen land. Dan hoefde men zich niet meer te verdiepen in bijvoorbeeld Engels, Duits, Frans, etc. Dan was er één geheel van taalregels, bindend voor iedereen. Erg handig, maar helaas is dit niet zo.

Vanaf het vroegste begin van de schepping spraken de mensen dezelfde taal, zo lezen we in de Heilige Schrift. Het hierboven vermelde Bijbelvers komt uit het verhaal van de torenbouw van Babel. De mensen wilden gelijk zijn aan God. Daarom wilden ze een toren bouwen, waarvan de top tot aan de hemel zou moeten reiken. God berispte de toenmalige mensheid vanwege hun hoogmoed. Hij verspreidde hen over de gehele wereld en liet hen verschillende talen spreken. Hierdoor werd het communiceren bemoeilijkt. Aan de bouwwerkzaamheden kwam vervolgens een einde. Wie z'n eigen taal - in woord en geschrift - goed beheerst, staat sterk en beschikt over een goede uitdrukkingsvaardigheid. Eén of meerdere talen goed beheersen is mooi meegenomen. In een ander land sta je dan niet machteloos. Onze eigen taal wordt ook wel de moedertaal genoemd. De eerste woordjes hebben we uit moeders mond geleerd. Er zijn ook situaties dat we in onze eigen taal elkaar niet meer begrijpen. Zo zijn vele mensen, helaas, niet meer vertrouwd met de taal van de Kerk. De begrippen Heilig Misoffer, penitentie, verspers, rozenkransgebed, etc. klinken voor steeds minder mensen vertrouwd in de oren. "Waar heb je het eigenlijk over?" Voor hen die trouw willen blijven, hebben deze woorden een enorme betekenis en draagwijdte. Niet alleen het begrip,



maar ook het gevoel speelt mee in het alledaags taalgebruik. Woorden zijn de dragers van onze gevoelens en van al datgene wat er in ons omgaat. Objectief gezien is de Heilige Schrift een brede verzameling woorden. Deze woorden zijn echter wel de dragers van Gods Boodschap. Het zijn niet louter loze woorden. Uit dit Boek der Boeken hebben heel wat mensen moed, kracht en troost geput door de zielhelende woorden. In de Heilige Schrift attendeert God ons ook op onze levenswandel door vermanende en adviserende woorden. Deze brengen duidelijk en eerlijk ons dagelijks handelen in beeld. Wie deze woorden ter harte wil nemen, kan zien waar hij/zij nou eigenlijk mee bezig is, hetzij goed, hetzij kwaad. God drukt Zich klaar, helder en rechtvaardig uit door Zijn Woord. De geschiedenis van de torenbouw van Babel draagt een vermanend karakter. Het is niet alleen literair gezien een mooi en kunstig geschreven verhaal, maar véélmeer een leerzaam stuk heilsgeschiedenis.

Taal: een middel om gedachten en gevoelens over te dragen. Tijdens de vakantie in het buitenland blijft men niet geheel vrij van een stuk Babylonische spraakverwarring. Het 'torentje' van onze veelweterij, met de daarbij komende trots, stort dan ineen. "Wat was nou ook al weer het Italiaanse woord voor 'pizza'?" In dit geval kunnen we ons ook tevél afvragen. Hoe dan ook: tóch zullen de meesten het waarderen als je iets in hun taal kunt zeggen. Op zo'n moment telt de gedachte, de rode draad. Of het 'die', 'der' of 'das' moet zijn, zal je door niemand kwalijk genomen worden. Kijk echter op het toilet wel goed uit met de bordjes 'Damen' en 'Herren'. Good luck!

Eric Mengerink

## **De Raad van Kerken Amstelveen/Buitenveldert op bezoek bij het Detentiecentrum Schiphol Oost**



*Wanneer hebben wij gezien dat u ziek was of in de gevangenis zat en zijn we naar u toe gekomen? Matteüs 25,39.*

Op uitnodiging van dominee Joop Spoor bracht een delegatie van zes leden van de Raad een bezoek aan het Detentiecentrum. Op verzoek van de Geestelijke Verzorgers van het Centrum schenken de kerken in de omgeving wekelijks een zestal bossen bloemen aan de bewoners van het Centrum. Deze gaan vergezeld van kaarten met groeten en goede wensen. De Raad coördineert de bijdrage van de kerken van Amstelveen /Buitenveldert.

We werden hartelijk ontvangen, ook al word je gescreend zoals op de luchthaven. Alles wat metaal is in een bakje doen dat door een soort röntgenapparaat gaat. Dominee Joop Spoor stond ons op te wachten en gaf een rondleiding voor zover dat mogelijk is. Hij wees ons dus vanuit het raam op zijn werkkamer naar de drie afdelingen waar op dit moment zo'n 125 bewoners wonen. Ooit waren er meer dan driehonderd. Hij wees ons ook op een luchtkooi waar de bewoners op een neer kunnen lopen of een balletje trappen. "Dat is de grootste; de twee andere zijn kleiner. Daar mogen ze ook roken, want in de kamers / cellen mag niet meer gerookt worden."

Ook in het Centrum spreken ze over bewoners. In feite zijn ze gedetineerd, dus gevangenen. Maar aan gevangenen kleeft het woord crimineel. Dat zijn de meesten niet. Ze onderscheiden de bewoners in drie groepen: mensen die in het Huis van Bewaring worden vastgehouden. Dat zijn vooral 'bolletjesslikkers'. Criminelen die in Nederland worden opgepakt komen er ook terecht. Een tweede groep zijn mensen die aan de grens geweigerd zijn en die nu terug moeten. Een derde groep zijn de mensen zonder papieren. Omdat je en mens niet 'illegaal' kunt noemen omdat hij/zij bestaat, kun je beter spreken van ongedocumenteerden of "mensen zonder papieren"



De Geestelijke Verzorging en de werkgroep Bejegening proberen voor deze mensen een zo humaan klimaat als mogelijk is te scheppen. Zo zijn er goede regelingen om vrijwilligers uit kerken toe te laten. Ook zijn er soepele bezoekenregelingen voor familie en vrienden. Het harde feit blijft staan: “deze mensen mogen hier niet blijven”.

De Geestelijke Verzorging – katholiek, protestant, moslim - is voor de bewoners zeer belangrijk. De geestelijke verzorgers delen met elkaar dezelfde werkkamer. Daar hing een grote poster met als opschrift: “Nog nooit heeft een mens het recht gehad op ook maar één korrel zand.” Bijna alle bewoners zijn gelovige mensen die steun zoeken in hun religie. Om de drie onderscheiden groepen niet te mengen worden er iedere zondag drie kerkdiensten gehouden in een stiltecentrum. Een vierkant vertrek waar zo’n man of dertig in kunnen. Deze ruimten dient ook als gebedsruimte voor Moslims die iedere vrijdag een dienst houden. Er is telkens een andere inrichting nodig. De zondagsvieringen zijn meestal Engelstalig. Afwisselend protestants en katholiek. Als er gitaristen of fluitspelers zijn dan mogen die spelen. Als voorganger weet je nooit wat voor mensen je deze zondag in de kerk krijgt. Het is iedere keer een andere groep bewoners. De kerkvrijwilligers zijn belangrijke mensen. Om wat ze doen, maar ook om wat ze voor ze mensen zijn. Ook in het land waar je wordt uitgezet zijn er mensen die met je willen meeleven. Naast de vieringen zijn vooral de persoonlijk contacten belangrijk. Deze ontstaan vooral spontaan. “Wilt u met me bidden”. “Wilt u me zegenen”. “Bid ook voor mijn familie”. Hier raken we aan de bronnen van geloof en spiritualiteit die in de ‘gewone’ kerken nooit zo aan de oppervlakte liggen.

In vergelijking met andere plaatsen van detentie in Nederland is Schiphol-Oost hartelijker en humaner. Voor het welzijn van de mensen, worden regels weleens opzij gezet. Binnenkort wordt het opgeheven en opgenomen in een groter Detentiecentrum voor zeventienhonderd mensen.

De Raad van Kerken Amstelveen/Buitenveldert hoopt de gemeenten en parochies te kunnen interesseren voor deze vorm van

Justitiepastoraat. Ook hier zijn vrijwilligers nodig. Ook hier kunnen kerken hun betrokkenheid tonen. Betrokkenheid van mensen ‘van buiten de poort’, is welkom. Zowel voor de gedetineerden als voor het personeel. Ook hier kunnen we werken van barmhartigheid verrichten. *“Alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.”*

Tom Buitendijk  
Voorzitter Raad van Kerken Amstelveen/Buitenveldert



### **Bericht van de redactie.**

De kopij voor de Parochiebladen kunt u inleveren: voor  
september 14 augustus  
oktober 18 september  
november 16 oktober  
december/jan. (=dubbelnummer!) 20 november

E-mailadres: [bernyvanw \[at\] hotmail.com](mailto:bernyvanw[at]hotmail.com)

## Adressen St. Urbanus Parochie

<b>Parochiële Caritas</b>	Mw.W.Out Rekeningnummer 3518.01.162 t.n.v. P.C.I. Ouderkerk aan de Amstel.	<b>4964469</b>
<b>Gezinsdiensten 't Kwetternest</b>	Mw.. J. van Meerveld - Kouwenhoven	
<b>Vormselwerkgroep/ Jongerengroep</b>	Dhr. P. Liesker <b>06-14181919</b>	<b>6448097</b>
<b>Communiewerkgroep</b>	Mw. K. Lötters	<b>4965733</b>
<b>Koor Elckerlyc</b>	Dhr.H.Out	<b>4964469</b>
<b>St. Caeciliakoor</b>	Dhr.M.v.d.Linden	<b>4961635</b>
<b>Muzikaal begeleider alle koren</b>	Laurens de Boer	<b>06-24226872</b>
<b>Bezoekgroep</b>	Hélène van Huizen	<b>4961243</b>
<b>Raad van Kerken</b>	Secretariaat Linda den Hertog	<b>4964759</b>
<b>Lay-out parochieblad</b>	Berny van Wieringen bernyvanw [at] hotmail.com	<b>4964175</b>
<b>Bezorging parochieblad</b>	Dhr.M.Schwegler	<b>4965733</b>
<b>Klachten adm.parochieblad</b>	Dhr. J. de Jong                      ( na 18.00)	<b>4964608</b>
<b>Stencilbureau</b>	R.K.Gezellenhuis Dhr. A.van de Vall	<b>4961255</b> <b>4961749</b>
<b>Verhuur parochiehuis (kosterwoning):</b>	via secretariaat	<b>4961320</b>
<b>Kerkhof</b>	Dhr.R.Cerpentier.	<b>4961853</b>
<b>Uitvaartleiders</b>	R.v.d.Velde v.h. J Bouwens Vinkeveen	<b>0297-583448</b>

## Opgave intenties

Intentie voor :.....

Intentie tijdens de viering van: ..... dag, .../.../..... ..... uur

2<sup>e</sup> intentie tijdens de viering van: ..... dag, .../.../..... ..... uur

Opgegeven door: ..... Tel.:.....

Het is gebruikelijk om bij een misintentie ook een "stipendium" aan te bieden.

In onze parochie wordt daarbij uitgegaan van €10,- per intentie.

Dit formulier en wellicht uw bijdrage kunt u afgeven bij het parochiesecretariaat

Rondehoep oost 31 of in de brievenbus aldaar. (betaling via de bank is ook

mogelijk). Gelieve op de enveloppe te vermelden: **Misintentie.**

## Laat je kennen

**Verhuizing of verandering in uw gezin ? Help onze administratie !!**

Naam: \_\_\_\_\_

Huidige adres: \_\_\_\_\_

Verhuisdatum: \_\_\_\_\_

Nieuwe adres: \_\_\_\_\_

Postcode en plaats: \_\_\_\_\_

Telefoon nr. \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_

## Gezinsleden:

**Voorn. Achternaam                      geboorteplaats /   -datum   - godsdienst**

1. \_\_\_\_\_ m/v                      -                      -

2. \_\_\_\_\_ m/v                      -                      -

3. \_\_\_\_\_ m/v                      -                      -

4. \_\_\_\_\_ m/v                      -                      -

5. \_\_\_\_\_ m/v                      -                      -