

de brug



**parochieblad st. urbanus
ouderkerk aan de amstel
juli/augustus 2011**

Adressen Urbanusparochie

Pastoraal Werkster Mw. K. Kint- van Os **4961320**
E-mail adres : Urbanusparochie@xs4all.nl

Parochiebestuur Vice-voorzitter Dhr. A. Schwegler **4965894**
Penningmeester Dhr. N. Wolffenbittel **4967078**
Regiozaken/kerkopbouw
Hélène van Huizen **4961243**
Regiozaken Hanneke Brummelhuis **4967561**
Secretaris Dhr. P. Theeuwes **6790774**

Beheer Gebouwen Dhr. F. Assendelft **06-20302388**
Parochiesecretariaat Rondehoep Oost 31 **4961320**

Secretariaat bereikbaar maandagmiddag 14.00 uur tot 16.00 uur
woensdagochtend 09.30 uur tot 11.30 uur
donderdagochtend 09.00 uur tot 11.30 uur

Ledenadministratie Jan de Jong [jongj \[at\] upcmail.nl](mailto:jongj[at]upcmail.nl) **4964608**

Website www.kerkenouderkerk.nl
www.rkamstelland.nl

Stichting Urbanus Ouderkerk a.d. Amstel
Rabobank 3518.21.872

Stichting Vrienden Vollebregt Orgel Ouderkerk
Rabobank 3005.89.786

Urbanus-Parochie Bestuur- Ouderkerk a/d Amstel.
Rabobank 3518.01.855
t.n.v. Urbanus Parochie Bestuur
Ouderkerk aan de Amstel

Kerkbijdrage: Rabobank: 3518.06.210

Overige adressen: Zie binnenzijde achter in de Brug

VAKANTIE



Nog even en de vakanties beginnen weer. Scholen sluiten, bedrijven draaien op halve kracht en zelfs de carnavalsverenigingen en voetbalverenigingen lassen een vakantieperiode in. Want we moeten toch gelegenheid hebben ons één keer per jaar weer op te laden! We verlangen naar ontspanning en rust. Maar komen we wel tot rust in de lange files? Komen we wel tot rust aan de rumoerige en overvolle stranden met hun schetterende transistorradios of op afgeladen kampeerreinen? Kunnen we alleen nog maar rust verwachten na ons pensioen? Maar ik weet dat veel gepensioneerden het drukker hebben dan ooit! Misschien is er alleen nog maar sprake van échte rust, als we onder een stille, zware grafsteen rusten? Daar is het zacht rusten!

Over vakantie zegt de H. Augustinus:

"De mens maakt grote reizen
om zich te verbazen
over de hoogte van de bergen,
over de geweldige golven van de zee,
over de lange loop van de rivieren,
over de uitgestrektheid van de oceaan,
over de eeuwige kringloop
van de sterren,
maar aan zichzelf gaat de mens
zonder verbazing voorbij."

Waar komt dat woord vakantie eigenlijk vandaan? Het woord vakantie stamt af van het woord "vacans". En dat Latijnse woord betekent vrij zijn van. Nu is het bepaald prettig om in een bepaalde periode niets te móeten! Zoveel dagelijkse beslommingen vragen je aandacht, dat het heerlijk is om enkele weken te kunnen doen waar je zin in hebt! Maar toch klinkt in dat "vrij zijn van" iets negatief. Je kunt het ook positief uitdrukken en zeggen dat je vrij bent voor! Vrij voor wat? Voor nieuwe

indrukken? Nieuwe contacten? Leuke schilderachtige plekjes? Romantische rivieren? Indrukwekkend hoge bergen?

Maar het vrij zijn voor nieuwe dingen, is toch wat anders dan het vrij zijn voor elkaar. Want de vakantietijd leent er zich ook uitstekend voor om elkaar weer te leren ontdekken. Tijd vrij maken voor elkaar. Dat is wat anders dan thuis de foto's bekijken van de plaatsen waar je geweest bent. En denkt u ook eens aan de thuisblijvers. Mensen die niet op vakantie kunnen (vanwege ziekte, leeftijd, kinderen, geld of omdat ze het geld dit jaar voor iets anders willen of moeten gebruiken). Zij zullen het zeker op prijs stellen als ze een vakantiegroet krijgen!

Tot rust komen, genieten van elkaar. Misschien zouden we eens een bloemetje kunnen bezorgen bij degenen die niet op vakantie kunnen. Niet omdat bloemen zoveel van mensen houden, maar omdat mensen van mensen houden! Ik wens u een goede gezonde en veilige vakantie toe.

Pater Ambro Bakker s.m.a.
Pastoor-deken H. Augustinus

Pastor Kint en echtgenoot zijn niet bereikbaar van
18 juli tot 15 augustus.

Ten tijde van haar afwezigheid is het secretariaat op maandagmiddag woensdagochtend en donderdagochtend gewoon bezet voor vragen omtrent misintenties, doopaanvragen e.d.

In geval van een overlijden nemen de pastores Van Tillo en Adolfs waar.

Als waarnemend achterban zal dhr. Paul Liesker waarnemen:
06-14181919 of 020-6448097.

De dagkapel zal dagelijks geopend en gesloten worden en het woensdagochtendgebed blijft ook doorgaan:
in juli in de Amstelkerk en in Augustus in de Urbanuskerk.

Loslaten

De vakantie valt dit jaar laat! De scholen zijn vrij vanaf half juli en de vrije periode eindigt pas begin september. De eindexamen-kandidaten mogen nu al genieten van hun vrije tijd en het behaalde succes. Vanaf deze plek: allen die zijn geslaagd voor hun eindexamen: van harte gefeliciteerd! Geniet er van met volle teugen. En mocht er iemand een "herretje" hebben dan wensen wij hen nog enig doorzettingsvermogen toe om het zo fel begeerde papiertje te behalen.

We mogen de komende periode even de tijd nemen om pas op de plaats te maken, vergaderingen achter ons te laten, de regioperikelen wegstoppen, geen koorrepetities meer en tijd vrij maken voor andere dingen en mensen om straks weer met een frisse blik het nieuwe werkjaar in te gaan. Kortom: we mogen even loslaten.....onze zorgen, verdriet, pijn, gemis, vervelende ervaringen en nog veel meer. Nu kan je dat niet een, twee, drie. Dat vergt enige oefening. Maar mijn ervaring is wel dat als je iets loslaat er ruimte komt voor nieuwe, andere zaken. We leven in een tijd waarin we constant onderhevig zijn aan veranderingsprocessen, of we dat nu willen of niet. Eigenlijk is niets meer echt zeker. De enige zekerheid ligt in je zelf, in wie je bent en in wat je doet. En dat laatste komt wel eens in het gedrang! Soms is het dus hard nodig even afstand te nemen van de vaak drukke zaken waarmee je bezig bent en die je heel erg in beslag kunnen nemen. Om straks hopelijk weer fris en uitgerust een nieuw werkjaar in te gaan.

Dat nieuwe werkjaar begint voor de Urbanusparochie met een **startviering op zondag 11 september**. Noteert u deze datum alvast in uw agenda! En op zaterdag 24 september is er een regionale startviering voor jongeren met het tienerkoor Vivace uit de Augustinusparochie. Deze viering vindt plaats in Ouderkerk zelf en wordt georganiseerd door de "regionale werkgroep jongeren" In alle parochies ontvangen de jongeren van 12-20 jaar hiervoor t.z.t. een uitnodiging. Het zal die dag niet blijven bij een viering want op het programma staan o.a gezamenlijk eten en muziek maken. Onze eigen jongerengroepen zijn enthousiast en we hopen van harte jonge mensen uit andere parochies te mogen ontvangen.

Dat nieuwe werkjaar start begin september tevens met een nieuwe, regioglossy waarin het gehele cursusaanbod ‘vorming en toerusting’ van de regio Amstelland en afzonderlijke doelgerichte cursussen voor geïnteresseerde mensen komen te staan. Een bewaarblad dus! Dit naast uw eigen vertrouwde parochieblad. Het betekent dat de parochiebladenlopers wel een keer extra moeten lopen in september wil dit regioblad op tijd zijn!

Het aanbod van de Bijbelwerkplaats (**vanaf september op de dinsdagavond!**) en het maandelijks Geloofsgesprek bij de koffie blijft gelukkig in Ouderkerk bestaan, evenals het wekelijkse woensdagochtendgebed in de afzonderlijke kerken van Ouderkerk.

Tevens starten we in september –onder auspiciën van de Raad van Kerken - in Ouderkerk met een oriëntatiecursus meditatie en meditatieve avonden. In deze cursus kun je kennismaken met een aantal vormen van meditatie, kijken of het je iets brengt en op zoek gaan naar vormen die bij specifiek bij jou passen. Naast het gesprek hierover zullen we vooral praktische meditatieoefeningen doen. We zullen werken met teksten, beeld en muziek, maar vooral met de adem. Het is de bedoeling om na deze kennismakingscursus een vaste meditatieavond op de woensdag te gaan houden in de stille ruimte van de kerk, in aanvulling op het al bestaande ochtendgebed. Zo scheppen we naast de vieringen op zondag ook midden in de week, midden in de dagelijkse drukte van het bestaan, midden in ons mooie dorp en ons leven, op de woensdag in een van onze dorpskerken een moment van rust, stilte, gebed, voor verdieping en meditatie. Tijd en ruimte om te leven, om op te ademen, om tot jezelf, de ander en de Bron van leven te komen. Het zal afwisselend plaatsvinden in de Amstelkerk en de Urbanuskerk. Zonder een goed draagvlak kun je niets nieuws beginnen. Een werkgroep is hard bezig om een en ander te organiseren. U leest het: er wordt zo aan het eind van het werkjaar nog hard gewerkt.....maar daarna is het tijd om even los te laten.

Mede namens het parochiebestuur wens ik u van harte een mooie zomerperiode toe. Gaat u op reis, kom dan veilig weer thuis. Blijft u thuis, geniet dan ook met volle teugen van elkaar. Ik hoop u allen weer gezond en wel te mogen begroeten na mijn vakantie. En wie

weet hebben zich dan inmiddels nieuwe kosters en andere broodnodige vrijwilligers gemeld.

Een hartelijke groet,
Kiki Kint, pastoraal werkster



Deze Zomer
wordt u
aangeboden door

GOD

Visje

WWW.VISJE-POSTERS.NL

“Loslaten betekent tijdelijk het houvast verliezen.
Niet loslaten betekent voor altijd het houvast verliezen”
Soren Kierkegaard

Vormselviering

Op zondag 22 mei j.l. vond er in de Augustinuskerk de regionale vormselviering plaats. Drieëntwintig jongeren uit de regio Amstelland ontvingen tijdens een feestelijke viering het sacrament van het vormsel uit handen van de hulpbisschop, Mgr. Van Burgsteden. De viering was goed voorbereid. Het koor Vivace zong de sterren van de hemel. Gevoelige liederen en het uitbundige 'Hosanna heysanna' uit de musical *Jesus Christ Superstar*. Maar ook de instrumentele solo's op dwarsfluit, piano en viool waren prachtig.

Het is goed, zo is mijn ervaring, om de vormselviering samen in regioverband te doen. Vele mensen uit andere parochies, van de Titus Brandsma, de H. Geestparochie, de Urbanus Ouderkerk en die uit Bovenkerk, de Goede Herder, waren te gast bij ons. Zo merk je dat de kerk groter en wijder is dan de eigen parochie, en de vormelingen zien dat niet alleen zij maar ook andere jongeren, die ze misschien kennen van school of sport, kiezen voor het geloof. Bij het vormsel hoort die bevestiging door anderen. Je kiest zelf maar je kunt dat niet goed doen zonder anderen die je daarbij helpen en bevestigen.

Als u erbij was die zondagochtend, dan hebt u na afloop ook kunnen genieten van de koffie en broodjes. De anderen, die er niet bij waren, weten nu wat ze hebben moeten missen.

Rudi en Annelies te Velde – Schulte Nordholt

De foto's van de vormselviering staan op:

www.kerkenouderkerk.nl/urbanus onder het kopje " fotografie"



Afscheid.....

Na bijna twintig jaar trouw lid te zijn geweest van de Bezoekgroep, heeft Dhr. Wim Schreurs hiervan afscheid genomen.

Hij was een zeer trouwe bezoeker van de zieken in ziekenhuizen en verpleeghuizen en heeft menig bloemetje namens de parochie naar jarigen en jubilarissen.

Wij zijn Dhr. Schreurs zeer dankbaar voor al het vele goede werk in de bezoekgroep, waarvan ook vele jaren als voorzitter. We zullen hem erg missen, maar hem kennende zal hij zeker nog bij menig parochiaan langsgaan.

**Namens het parochiebestuur,
Kiki Kint p.w.**



Miep Oomes, lid van koor Elckerlyc en parochiaan, heeft een geweldige prestatie geleverd door in vijf weken van St. Jean Pied de Port in Frankrijk naar Santiago de Compostella te lopen. Een verslag van haar voettocht willen we u niet onthouden.



**St. Jean Pied de Port (Frankrijk) naar
Santiago de Compostella (West Spanje)**



Voettocht 820 km, 26 april - 29 mei 2011

Op zondag 29 mei om ongeveer 14.00 uur ben ik in Santiago aangekomen samen met Mia uit Amsterdam en twee Duitse mannen waar ik al 1 week mee optrok. Het is een rare ervaring dat je weken bezig bent om iets te bereiken en dan denk je: is dit het nu? Na het bord Santiago was het nog even doorbijten om via de buitenwijken het mooie oude stadscentrum te bereiken. Echt de laatste loodjes wogen het zwaarste ook omdat ik al een week lang een achillespeesontsteking had. Een echt euforisch moment bleef in Santiago bij mij achterwege.

Bij de voorbereidingen ben ik heel erg verrast door al het meeleven van vriendinnen, familie en burens. Ik kreeg kaartjes, cadeautjes en heel veel morele steun. Dank jullie wel.

In eerste instantie wilde ik ooit met vrienden naar Rome lopen, maar dat is een minder echte pelgrimsroute. Dit werd echter steeds maar uitgesteld. Ik heb toen ineens besloten om alleen te gaan en daar heb ik absoluut geen spijt van. Wat je precies te wachten staat, daar kun je je geen voorstelling van maken; het is ook moeilijk over te brengen.

De meeste indruk heeft op mij gemaakt het lopen in alle vroegte in de natuur. Het is een heel bijzondere ervaring om in de schemering, met al die vogelgeluiden om je heen, de zon te zien opkomen en de weg voor je gewoon af te lopen. Ik was dan zo gelukkig, zo iets had ik zelden meegemaakt, de oneindige natuur met zulke mooie vergezichten. Ik liep dan vaak alleen en dan zong ik vanzelf het lied "Bless the Lord my soul". De natuur in het voorjaar is in Noord Spanje geweldig mooi. Er groeit heel veel brem, niet alleen geel maar ook prachtig wit. Velden vol met lavendel, margrietten, klaprozen, kievitsbloemen, boterbloemen en zelfs paarse wilde orchideetjes. De oneindige Rioja wijnvelden heb ik doorkruist. Het rook verrukkelijk en in het laatste stuk van Galicië liep ik alsmaar in de geur van de eucalyptusbomen.

De natuur in de middag was minder aangenaam: die alsmaar schijnende zon, zonder schaduw en een temperatuur van tegen de 30 graden. Wanneer je dan in de schaduw op een terras lekker wat kon drinken en eten dan was het moeilijk om weer op te stappen. Meestal waren het anderen die dan het sein van 'doorgaan maakten'. Daarna liep ik maar zo hard mogelijk door om zo snel mogelijk bij de eindbestemming te zijn.

Die eindbestemming is meestal een herberg waar je met heel veel mensen in stapelbedden slaapt. Ik wilde altijd boven, dan heb ik nog een beetje gevoel dat ik kon ademen. Bij aankomst maakten al die bedden, in vaak te kleine ruimtes, op mij niet altijd een vrolijke indruk maar de sfeer was altijd vrolijk en opgewekt. Iedereen blij dat de klus voor die dag weer was geklaard. Maar nog niet helemaal want na het douchen was iedereen ijverig met z'n wasje bezig. Ik heb nog nooit zoveel mannen tegelijk bezig gezien met hun wasje. Bij de herbergen (of hotels) krijg je een stempel in je pelgrimspaspoort en in Santiago wordt gecontroleerd of je wel alle afstanden hebt gelopen.

In de herbergen was soms een mogelijkheid om zelf te koken maar dan moest je ook ergens boodschappen kunnen doen. Meestal at ik

met vele anderen in restaurants aan lange tafels het pelgrimsmenu. Daar ontmoette je alle nationaliteiten, van over de hele wereld komen de pelgrims aangevlogen om de Camino te lopen.

Voor mij was het ontmoeten van zoveel mensen een heel onverwachte ervaring. Dat had ik mij van te voren niet zo voorgesteld. Iedere dag kom je mensen tegen vanuit de hele wereld, dan loop je een eindje samen, je praat wat, gaat alleen weer verder en dan kom je ze na weken weer opnieuw tegen. In steden waar ik nog nooit ben geweest zitten de terrassen vol met mensen die je kent. Heel vaak hoorde ik mijn naam roepen en dan dacht ik "wie is dat ook alweer". Ik werd een beetje mensen-moe en in Santiago heb ik bewust volle plaatsen vermeden. De contacten waren vaak intensief, je sprak over wezenlijke dingen en dat is heel apart met mensen die je niet kent en ook nooit meer zal zien.

De eerste weken liep ik veel met een groepje Nederlanders en de Duitser Ernst. Daarna weken met Edith uit Huizen die een flink tempo had waar ik door meegetrokken werd. Misschien heb ik mezelf toen teveel geforceerd. Nadat ik bewust alleen verder ben gegaan, begon mijn hiel pijn te doen. Ondertussen liep ik met Dorothea uit Gouda en twee jonge Deense vrouwen. Heel erg fijn, maar naar het been moest worden gekeken dus zij gingen alvast verder terwijl ik een dokter opzocht. De dokter schreef minstens twee rustdagen voor en pillen. Daar zat ik helemaal alleen in Sarria. Na weken aan een stuk lopen moest ik pas op de plaatst maken. Eigenlijk moest ik nog langer rusten omdat het been echt dik en stijf was maar ik wilde verder of terug naar huis. Gelukkig kwam ik een oude bekende tegen, Reinard, die me moed insprak en die tot Santiago is meegelopen. Ook Mia kwam ik weer tegen en die nam weer Hubert mee.

De bezoeken aan de prachtige oude Romaanse kerken waar ik langs ben gekomen, in kleine dorpjes en de steden Bourgos en Leon vond ik ontroerend. Vooral de ramen in de kathedraal van Leon hebben een grote indruk op mij gemaakt. Ook was er vaak mooie muziek waardoor ik geraakt werd. In twee herbergen die door Franciscanen werden beheerd heb ik bijzondere ervaringen meegemaakt. Bij de Ermita de San Nicolas werden voor het eten de voeten van de pelgrims (12) gewassen en gekust. Ook werden er gezamenlijk

heerlijke gemeenschappelijke maaltijden bereid. Dat vond ik prachtig. Maar in de Kathedraal van Santiago kreeg ik een heel ander gevoel. Natuurlijk heb ik de crypte van St. Jacobus bezocht en als een echte pelgrim ben ik langs zijn beeld gelopen. Maar ik beleefde er helemaal niets aan. Ik vond het een soort religieuze Efteling. Veel te opzichtig en te groot met nepgoud. Dat had ik mij anders voorgesteld maar het gaat niet altijd zoals je denkt.

Dat ik nu moet herstellen heb ik aan mezelf te danken, ik heb niet genoeg geluisterd naar mijn lichaam dat aangaf dat er iets niet in orde was. Ik had meer rust moeten nemen maar daar ben ik te ongeduldig voor en dat had ik juist willen leren: meer geduld hebben. Gelukkig heb ik nu thuis weer een nieuwe kans.

Het is moeilijk om weer in het gewone leven te stappen als je 5 weken alleen maar uit je rugzak leeft met geen enkele verantwoording. Ik ben ontzettend blij met de ervaring maar het moet allemaal nog een beetje bezinken.



Miep Oomes

Zondag 3 juli Oecumenische viering voor jong en oud

**om
10.00 uur
in de St. Urbanuskerk**

**In deze viering gaan
K. Kint p.w. en ds. J. de Heer voor.
Kinderkoor het Kwetternest en
kinderkoor de Regenboog zingen
met elkaar weer vrolijke noten
o.l.v. Laurens de Boer
en Marga Ottenbros.**



iedereen is hierbij weer van harte welkom

LITURGIE AGENDA

Datum	Tijd	Voorganger	Plaats
02-07	19.00 uur	Pastor G.van Tillo	St. Urbanuskerk
03-07	10.00 uur	K.Kint p.w./Ds.J.de Heer	St. Urbanuskerk
09-07	18.30 uur	Pastor G.van Tillo	Theresia Zorgcentrum
10-07	10.00 uur	Pastor Reuzenaar	St. Urbanuskerk
16-07	19.00 uur	K.Kint p.w.	St. Urbanuskerk
17-07	10.00 uur	Pastor K.Kint p.w.	St. Urbanuskerk
23-07	18.30 uur	Pastor G.van Tillo	Theresia Zorgcentrum
24-07	10.00 uur	Pastor G.van Tillo	St. Urbanuskerk
30-07	geen viering		
31-07	10.00 uur	Pastor G.van Tillo	St. Urbanuskerk
06-08	19.00 uur	Pastor Reuzenaar	St. Urbanuskerk
07-08	10.00 uur	Pastor Reuzenaar	St. Urbanuskerk
13-08	18.30 uur	Pastor Reuzenaar	Theresia Zorgcentrum
14-08	10.00 uur	Pastor Reuzenaar	St. Urbanuskerk
20-08	19.00 uur	Pastor G.van Tillo	St. Urbanuskerk
21-08	10.00 uur	Pastor Adolfs	St. Urbanuskerk
27-08	18.30 uur	Pastor G.van Tillo	Theresia Zorgcentrum
28-08	10.00 uur	Pastor G.van Tillo	St. Urbanuskerk
03-09	19.00 uur	K.Kint p.w.	St. Urbanuskerk
04-09	19.00 uur	K.Kint p.w.	St. Urbanuskerk

JULI / AUGUSTUS 2011

Bijzonderheden	Muzikale invulling
Eucharistieviering	
Oec.Gezinsviering	't Kwetternest/ Regenboog
Eucharistieviering	St.Caeciliakoor
Woord en Communie	
Woord en Communie	Koor Elckerlyc
Eucharistieviering	Samenzang
Eucharistieviering	Samenzang
Eucharistieviering	Samenzang
Eucharistieviering	Samenzang
Eucharistieviering	Samenzang
Eucharistieviering	Samenzang
Woord en Communie	Samenzang

Op 24 mei jl. vertrokken 5 dames met Kiki Kint naar het landgoed Doornburgh in Maarssen bij de Priorij Emmaus, een prachtig modern klooster van de Bossche school, mooi door de eenvoud. Daar wonen en leven 12 zusters. Wij werden ontvangen door Zr. Mirjam met koffie. Zij nodigde ons uit om de vier gebedstijden bij te wonen (7h30, 12h10, 17h30, 19h30) Dit was niet verplicht, maar wij hebben daar iedere dag aan mee gedaan. Dit was een mooie ervaring!



Voor en na de maaltijden hadden wij een zogenaamde stille tijd, die wij zelf konden invullen. Kiki had ook nog een bezinningsprogramma gemaakt dat werd afgesloten door een meditatie. Wij hadden allen veel vragen en hebben daarom aan Zr. Mirjam gevraagd om op deze vragen te antwoorden. Het was voor ons fijn te horen hoe zij in het leven stond en ook over haar relatie met God. Wij vonden haar een geweldige vrouw

Wat ook zo bijzonder was dat wij elkaar op een heel andere manier hebben leren kennen. Maar het meest fijne was wel de stilte in je zelf te vinden. Wij als gasten hebben de warme ontvangst en de goede verzorging van het klooster ervaren! Kiki, bedankt dat wij dit met jou hebben mogen meemaken en wij hopen dit nog eens te kunnen herhalen.

Didy Brugman-Hoogland

P.S. Bovengenoemde dames zien elkaar eens per maand bij Kiki in de pastorie. Wij gaan dan in gesprek met elkaar over geloof, ongeloof en ons eigen leven.

Actie Kerkbalans 2011

Het toegezegde bedrag voor het jaar 2011 is inmiddels opgelopen tot €48.290,- Hiervan is tot eind juni €39.269,- binnengekomen. Mocht u nog geen bijdrage hebben overgemaakt, dan nodigen wij u van harte uit dat te doen op rekening 3518.06.210 ten name van Urbanus Parochie Bestuur.

Nico Wolffenbuttel, Penningmeester

Misintenties juli 2011

Zaterdag 2 juli 19.00 uur en Zondag 3 juli 10.00 uur

Ina Wijffjes, Overleden ouders van Beek-Boelrijk en Gerrie en Sannie van Beek, overleden ouders v.d. Meer-Verkerk en overleden ouders Boom-Driehuis, Sophie Kea, Rinie Helsloot-de Groot, overleden ouders de Jong-Al, Tonnie v.d. Velde-Ronday.

Zondag 10 juli 10.00 uur

Voor degenen die het moeilijk hebben, Sophie Kea, Kors van Tol en Maria van Tol-van Nes, Kees Bon, Alice Neeven-Hekker, Annie Nelis-van Rijn, Ton Tettero, Riet Copier-Baars, Cor Jansen.

Zaterdag 16 juli 19.00 uur en Zondag 17 juli 10.00 uur

Rien Verlaan, Henny Compier, Agatha te Beek-Broodbakker, Sophie Kea, Wim Pappot, overleden ouders v.d. Kroon-Kemphorst, overleden ouders van Wees-Kolk, Anton van Beek, Loes Witmond-van Leeuwen, Ina Wijffjes, overleden familie de Bueger.

Zondag 24 juli 10.00 uur

Sophie Kea, Leny Lakerveld-Broodbakker, Corrie de Wit-Kooyman, Johan Bernds en Margaretha Dellelijn-Honselaar, Lenie Meesters-van Riel, Jo de Jong-van Rijn

Zondag 31 juli 10.00 uur

Riet Zeldenthuis-Flierboom, Sophie Kea, Jan Kea, Herman van Veen, Rie van Veen-Emous, Ben Meijer, Cornelia Feddema-van As, Jan van Hensbergen, Dirk de Jong.

De misintenties van de maand augustus kunt u achter in de kerk vinden!

Startviering 11 september

Thema:

Nog niet bekend, laat u verrassen



Het is een viering voor jong en oud, voor ouders van de dopelingen en voor nieuwe parochianen: kortom voor iedereen!

Alle drie onze koren zullen aan deze viering meewerken, om met nieuwe energie en goede moed aan het nieuw werkjaar te beginnen. Er is in de kosterwoning een kindercrèche aanwezig, dus iedereen die wil komen, kán komen.

Na de viering kunnen we nog even samenzijn onder het genot van een kop koffie, thee of limonade in onze kerk, of misschien als het weer het toelaat in de pastorietaal!!!

Van harte welkom allen!

Herhaalde oproep! Herhaalde oproep! Herhaalde oproep!

Gevraagd: parochiebladloper

Voor de wijk van Dhr. Wim Schreurs zijn we dringend op zoek naar iemand die daar het parochieblad wil bezorgen. Het gaat om de Amsteldijk Noord. U kunt zich opgeven bij Marcel Schwegler: 4965733.

Voor klachten over bezorging kunt u zich wenden tot Dhr. J de Jong, telefoon: 4964608 (na 18.00 uur) en niet bij het secretariaat of de pastorie. Zij gaan hier niet over!

Interne verhuizingen of nieuwe bewoners worden niet meteen verwerkt in de administratie. In deze is de administratie afhankelijk van de externe input van gegevens.

Mocht u het parochieblad missen, dan liggen er altijd exemplaren in de dagkapel.

Zeer, zeer, zeer dringend gevraagd!

Door ziekte, overlijden en anderszins is ons kostersteam van 4 personen in vrij korte tijd teruggebracht naar slechts één koster. Ton Tetteroo is helaas overleden, Nico Kouwenhoven is jammer genoeg van het lopen met één kruk weer teruggegaan naar twee krukken en Ton van de Vall is helaas door ziekte ook al sinds weken niet meer beschikbaar. Gelukkig hebben we nog Martin v/d Kwartel, maar u begrijpt allemaal: voor één persoon is het vele kosterswerk gewoon te veel. Het gaat immers niet alleen om de vieringen in het weekend, maar ook vallen onder het kosterswerk de dopen, huwelijken en uitvaarten, kaarsen, wijn, hosties bestellen en dies meer. Veel en verantwoordelijk werk dus! In de maand april, zonder meer al druk door de Goede Week, waren er vijf uitvaarten. We hebben echt met de handen in het haar gezeten. Gelukkig hebben we het gered, maar het kostte veel georganiseer en bijspringen van de pastor.

Een dringende oproep in de kerk heeft gelukkig een persoon opgeleverd die graag als koster ingewerkt wil worden. Ook het echtpaar van Dijk verleent hand-en spandiensten! Hiermee zijn we

natuurlijk ontzettend blij. Nog gelukkiger zouden we zijn als er zich nog zeker 2 personen zouden melden. Dan kan men tegelijkertijd worden ingewerkt en kunnen de weekenden verdeeld worden over meerder personen zodat de wekelijkse lasten beperkt blijven. Een koster is als het ware de gastheer van de kerk en zorgt er voor dat alles picobello in orde is: licht, geluid, boekjes/zangbundels klaarleggen enz. enz. Niet alleen in de sacristie voor de voorgangers, maar ook in de kerk verwachten mensen dat alles in orde is. Een koster is onontbeerlijk want zonder hem of haar kan de viering eigenlijk niet plaatsvinden. Ja.....u leest het goed. Er staat ook 'haar' , want waarom zou een vrouw geen koster kunnen zijn?

Trekt liturgie u aan? Vindt u het belangrijk dat er gevierd kan blijven worden? Hebt u altijd al eens de klok willen luiden? Grijp dan NU uw kans en meldt u ALSTUBLIEFT bij
Kiki Kint: 4961320 of kikikint [at] xs4all.nl

Fred Assendelft: Beheer Gebouwen

Tot ons vrijwilligers korps is toetreden Fred Assendelft. Fred heeft zich spontaan gemeld voor de vacature beheer van de gebouwen die is ontstaan door het overlijden van Ton Tetteroo. Fred zal het aanspreekpunt zijn voor onze leveranciers op het gebied van energie, communicatie, brandveiligheid, onderhoud en reparatie etc. Problemen of gebreken die wij in de gebouwen tegenkomen kunnen bij Fred worden gemeld. Als het niet met het vertrouwde team vrijwilligers kan worden opgelost zal een van onze leveranciers door Fred worden ingeschakeld. Fred zal deelnemen aan de bouwvergaderingen van de restauraties. De instandhoudingssubsidie monumenten (Brim) die voor onze kerk loopt tot en met 2015 is in het leven geroepen om het planmatige onderhoud van rijksmonumenten te bevorderen. Fred zal in het onderhoudsplan ook de niet-subsidiabele zaken betrekken. Hierdoor worden incidenten zoveel mogelijk voorkomen. Fred is te bereiken op nummer 06-20302388

Het parochiebestuur.

MIVA-campagne: 'Haar leven, uw zorg?'

Op 27 en 28 augustus vindt de jaarlijkse MIVA-collecte plaats in de katholieke kerken. Tijdens deze collecte staan 3 bijzondere mensen centraal: zuster Josephine Valarmathi, Antony Raj en Murali. Alle drie hebben ze een doel; help de vrouwen en kinderen in India op weg naar een betere toekomst. MIVA wil hen steunen met concrete middelen zoals een bus, auto en riskja. Helpt u ook mee?

Zuster Josephine Valarmathi helpt de thuiswerkers in India. Vrouwen en kinderen verrichten onder vreselijke omstandigheden zwaar lichamelijk werk. Zij hebben geen rechten en als er iets mis gaat zijn de consequenties voor hen vreselijk: lijfstraffen, ontslag of arrestatie door de politie. Met haar organisatie gaat zuster Josephine op zoek naar de thuiswerkers om hen trainingen en voorlichting te geven. In de regio waar Josephine werkt zijn maar liefst 180.000 thuiswerkers. Josephine: "Wij hebben slechts 11% van alle thuiswerkers bereikt. Alle anderen hebben ook hulp nodig! MIVA gaat ons steunen met het schenken van een riksja."

Antony Raj zet zich in voor vrouwen in India. "Wij richten met de vrouwen zelfhulpgroepen op. In iedere groep zitten 20 vrouwen en er zijn 125 groepen, verspreid over 75 dorpen," vertelt hij. De vrouwen leggen elk een klein bedrag in, dat op de bank wordt gezet. "Omdat ze samen een grotere pot hebben, kunnen de vrouwen hieruit geld lenen om een eigen handeltje te beginnen. Zo zijn er vrouwen die zelf zeep maken en dit verkopen, of kaarsen, anderen gaan groenten telen. De vrouwen moeten de lening in termijnen terug betalen. Zo hebben ze hun eigen spaarbank en helpen elkaar om zelf geld te verdienen." "Wij hebben een auto nodig om in de 45 dorpen te komen om de vrouwen daar te bereiken."

Murali strijdt al jaren tegen kinderarbeid in India. "Het gaat vaak om zeer jonge kinderen, tussen 5 en 14 jaar oud. Ze moeten zwaar werk doen, zoals in een bakstenenfabriek werken," vertelt Murali. "In de pauze leren we hen spelenderwijs het alfabet, cijfers, maar ook doen we veel met spelletjes en muziek. Zo kunnen ze even kind zijn." Al 1000 kinderen hebben op deze manier onderwijs gehad. Murali probeert daarnaast met een campagne de kinderarbeid uit te bannen." MIVA wil Murali helpen en steunen door het doneren van een busje

zodat de leraren naar de dorpen kunnen rijden om de kinderen onderwijs te geven.

‘Haar leven, uw zorg?’

Ieder kind telt! Elk leven telt. Laat het leven van deze kindarbeiders, thuiswerkers en arme vrouwen ook uw zorg zijn. En help ons geld in te zamelen. Samen kunnen we hen een betere toekomst geven!

Voor meer informatie: www.miva.nl

WETENSWAARDIGHEDEN

Een rijke oogst - de vruchten van de oecumenische dialoog

Door Kardinaal Walter Kasper

Al meer dan veertig jaar zijn christelijke kerken met elkaar in gesprek. Deze oecumenische dialogen gaan over fundamentele aspecten van het christelijk geloof. Kardinaal Walter Kasper, die jarenlang de oecumene vanuit Rome heeft begeleid, wil met zijn boek over de vruchten van de oecumenische dialoog de ontwikkelingen in beeld brengen. Bovendien wil hij de voortgang van de oecumenische dialoog stimuleren.

Walter Kasper selecteerde vier centrale kwesties uit de oecumenische dialogen:

- Jezus Christus en de heilige Drie-eenheid
- heil, rechtvaardiging, heiliging
- de Kerk
- de sacramenten van doop en eucharistie

Iedere kwestie wordt aan de hand van de gevoerde dialogen besproken. De positieve verworvenheden en resterende kwesties worden door Walter Kasper samengevat en hij tracht een objectieve blik op de toekomst te werpen. Walter Kasper pleit voor verdergaande oecumene. Waar kunnen we en waar moeten we stappen voorwaarts zetten? Als wij het aandurven de dialogen voort te zetten, kunnen we misschien, zo hoopt Walter Kasper, ‘die nadere stappen zetten die ons met Gods hulp ooit leiden tot volledige gemeenschap, die tot uiting komt in deelname aan de ene tafel van de Heer.’

Het boek is te bestellen via www.berneboek.com. De prijs bedraagt 24,90 euro.



Dit is alweer het laatste nieuws van het schooljaar 2010-2011.

We gaan nog door tot en met 22 juli, dan is ons schooljaar afgelopen.

Het eerste jaar met digi-borden, er werd wat tegenop gezien maar het is een echte verrijking gebleken.

Alle groepen zijn een keer naar het Tropenmuseum geweest en weten nu van alles over China. Vandaar ook dat het thema van het zomerfeest China is. De ouderraad is hard aan het werk om er ook dit jaar weer een enorm succes van te maken.

Om een start te maken is er vast chinese versiering in de school opgehangen. Iedere vrijdag wordt het Amstelbad de gehele schooltijd gebruikt om de groepen 4 t/m 8 kennis te laten maken met de verschillende zwemslagen en waterpolo. Het zijn echte kanjers want weer of geen weer, bijna iedereen neemt een duik.

Alle citotoetsen zijn afgerond en de rapporten kunnen worden geschreven.

Begin juli worden ze uitgedeeld zodat er daarna nog de mogelijkheid is voor een gesprek met de leerkracht.

De groepen 8 hebben het verkeersexamen erop zitten en kunnen met een gerust hart uitwaaiëren naar het vervolgonderwijs.

Ze werken nu hard om de eindmusical weer tot een prachtig sluitstuk te maken.

Op de laatste schooldag nemen we afscheid van 3 bekende gezichten.

Juf Els uit groep 8 gaat naar Amstelveen om daar in een kleutergroep te starten

Juf Marion, onze duizendpoot gaat samen met een vriendin een creatief winkeltje starten.

Juf Ria – niet weg te denken uit onze school- gaat na vele, vele jaren(wie zat niet bij haar....) heerlijk van haar pensioen genieten.

Wij hopen dat ze het alle drie erg naar de zin zullen hebben bij hun nieuwe start.

Het team van Het Kofschip wenst iedereen een fijne, zonnige vakantie.

Tot volgend schooljaar.

KERK EN JODENDOM

Antisemitisme. Opnieuw die dreiging ...

In pers en publiciteit duikt sinds enige maanden het onderwerp 'antisemitisme' telkens weer op. Niet alleen door spreekkoren in stadions die venijnig zijn tegen Joden, niet alleen door graffiti die anti-joods zijn, niet alleen bij het politiek debat over de staat Israël en over het ritueel slachten, maar ook rechtstreeks door het bekladden van woningen van Joden en hen op straat bedreigen, onze Joodse medeburgers. Er is reden tot ernstige zorg over deze feiten.

Feiten, die veel oproepen over het verleden, waarin Joden door antisemitisme slachtoffer zijn geworden en miljoenen van hen zijn omgekomen. Een verleden, dat ieder bekend hoort te zijn. Belangrijk is nu, dat wij attent zijn op wat in onze dagen gebeurt en dat er opnieuw uitingen zijn van opkomend antisemitisme. We dachten toleranter geworden te zijn, maar dat blijkt niet waar. Over aanleidingen valt nauwelijks te spreken. Het zijn veelal uitingen van ongecontroleerde gevoelens, waarmee Joden als groep en als individu worden gekwetst. Juist dat ongecontroleerde baart zorgen. Men valt terug op een mechanisme van vooroordeel en kwalijke typering. Dat is onrechtvaardig en moreel onaanvaardbaar.

Daarom een verzoek aan onszelf en iedereen.

- Laten we in ons spraakgebruik zorgvuldig zijn en niet spreken over: 'Joden die dit of dat, zus of zo.'. Dat is veralgemeniseren en typeren. Dat is niet goed. Dat deugt niet.
- Laten we proberen, om allereerst te luisteren en open te staan voor de Joodse gemeenschap en hun cultuur en religie. Waarden, welke zij eeuwen door moedig gedragen hebben in hun traditie en waaraan ook wij veel te danken hebben.
- Weet een onderscheid te maken tussen zaken, die een politiek karakter hebben zoals t.a.v. de staat Israël, en zaken, die het Joodse leven betreffen van je Joodse medeburgers hier.

Gesprek bij de koffie.



In de maand juli vervalt het geloofsgesprek

U bent op **donderdag 25 augustus om 10.00 uur**

weer van harte welkom bij de pastor op de koffie.

Rondom dit samenzijn gaan we met elkaar in gesprek over geloof, ongelof en ons eigen leven.

Plaats: de werkkamer van pastor Kint op de pastorie.



Bijbelwerkplaats

Met ingang van het nieuwe seizoen is de Bijbelwerkplaats voortaan op (de tweede) dinsdagavond.

De data zijn: 13/9, 11/10, 15/11 (derde) en 12/12.

Schoonmaken kerk.



Woensdagmiddag **6 juli/3 augustus om 13.00 uur** gaan we de kerk weer schoonmaken

Daarna gezellig koffiedrinken

Je bent van harte welkom!!!

Bericht van de redactie.

De kopij voor het Parochieblad **september**

kunt u inleveren t/m dinsdag **23 augustus**

Inleveren voor oktober dinsdag 17 september

E-mailadres: bernyvanw [at] hotmail.com



- Er geen reden noch argument, om dit onderscheid niet te maken. Zorgvuldigheid is geboden.
- We kunnen ons meer verdiepen in de Joodse religie. Dat is ook een kwestie van leren luisteren en willen luisteren. Daarom niet op voorhand zeggen, 'maar wij ...'.
- Gesprek, dialoog en discussie zijn belangrijk en dringend nodig, maar dan wel open en ontvankelijk. Humaniteit vraagt dat we leren humaan te zijn en te handelen.
- Dit is een opdracht met het oog op de toekomst voor hen en ons.

Frans Zwarts,
KRI, Katholieke Raad voor Israël

Nieuwe editie regiomagazine Katholiek Amstelland



In december van het vorig jaar vond u het eerste nummer van het blad Katholiek Amstelland bij u op de mat. Het bestuur van de gezamenlijke RK kerken in de regio heeft besloten dat er in september en december van dit jaar weer een magazine zal verschijnen. Het blad zal niet in de plaats van het parochieblad verschijnen, maar als een apart blad waarin u zoveel mogelijk te weten kunt komen over het reilen en zeilen van alle RK parochies in uw regio. Het thema van het blad is dit keer 'De lerende kerk'. Het is de bedoeling dat alle programma's en cursussen, activiteiten en interessante bijeenkomsten, die plaatsvinden vanaf september en die toegankelijk zijn voor iedereen uit de regio, in het blad worden vermeld. Bent u dus verantwoordelijk voor een cursus of programma, mailt u dit dan alstublieft uiterlijk 11 juli naar rkkerkamstelland [at] gmail.com

Hartelijk dank!

Guido van den Berg, redacteur 'Katholiek Amstelland'

Adressen St. Urbanus Parochie

Parochiële Caritas	Mw.W.Out Rekeningnummer 3518.01.162 t.n.v. P.C.I. Ouderkerk aan de Amstel.	4964469
Gezinsdiensten 't Kwetternest	Mw.. J. van Meerveld - Kouwenhoven	
Vormselwerkgroep/ Jongerengroep	Dhr. P. Liesker	06-14181919 6448097
Communiewerkgroep	Mw. K. Lötters	4965733
Koor Elckerlyc	Dhr.H.Out	4964469
St. Caeciliakoor	Dhr.M.v.d.Linden	4961635
Muzikaal begeleider alle koren	Laurens de Boer	06-24226872
Bezoekgroep	Hélène van Huizen	4961243
Raad van Kerken	Secretariaat Linda den Hertog	4964759
Lay-out parochieblad	Berny van Wieringen bernyvanw [at] hotmail.com	4964175
Bezorging parochieblad	Dhr.M.Schwegler	4965733
Klachten adm.parochieblad	Dhr. J. de Jong (na 18.00)	4964608
Stencilbureau	R.K.Gezellenhuis Dhr. A.van de Vall	4961255 4961749
Verhuur parochiehuis (kosterwoning):	via secretariaat	4961320
Kerkhof	Dhr.R.Cerpentier.	4961853
Uitvaartleiders	R.v.d.Velde v.h. J Bouwens Vinkeveen	0297-583448

Opgave intenties

Intentie voor :

Intentie tijdens de viering van: dag, .../.../..... uur

2^e intentie tijdens de viering van: dag, .../.../..... uur

Opgegeven door: Tel.:

Het is gebruikelijk om bij een misintentie ook een "stipendium" aan te bieden.

In onze parochie wordt daarbij uitgegaan van €10,- per intentie.

Dit formulier en wellicht uw bijdrage kunt u afgeven bij het parochiesecretariaat

Rondehoep oost 31 of in de brievenbus aldaar. (betaling via de bank is ook

mogelijk). Gelieve op de enveloppe te vermelden: **Misintentie.**

Laat je kennen

Verhuizing of verandering in uw gezin ? Help onze administratie !!

Naam: _____

Huidige adres: _____

Verhuisdatum: _____

Nieuwe adres: _____

Postcode en plaats: _____

Telefoon nr. _____

E-mail _____

Gezinsleden:

Voorl. Achternaam	geboorteplaats /	-datum	- godsdienst
--------------------------	-------------------------	---------------	---------------------

1.	m/v	-	-
----	-----	---	---

2.	m/v	-	-
----	-----	---	---

3.	m/v	-	-
----	-----	---	---

4.	m/v	-	-
----	-----	---	---

5.	m/v	-	-
----	-----	---	---