

de brug



parochieblad st. urbanus
ouderkerk aan de amstel
juli - augustus 2010

Adressen Urbanusparochie

Pastoraal Werkster Mw. K.Kint- van Os **4961320**
E-mail adres : Urbanusparochie [at] xs4all.nl

Parochiebestuur Vice-voorzitter Dhr.A.Schwegler **4965894**
Penningmeester Dhr.N.Wolffenbuttel **4967078**
Secretaris Dhr..P.Theeuwes **6790774**

Bouwzaken Dhr. T. Tetteroo **4961300**

Parochiesecretariaat Rondehoep Oost 31 **4961320**

Secretariaat bereikbaar
maandagmiddag 14.00 uur tot 16.00 uur
woensdagochtend 09.30 uur tot 11.30 uur
donderdagochtend 09.30 uur tot 11.30 uur

Website: www.kerkenouderkerk.nl

Stichting Urbanus Ouderkerk a.d. Amstel

Rabobank 3518.21.872

Stichting Vrienden Vollebregt Orgel Ouderkerk

Rabobank 3005.89.786

Urbanus-Parochie Bestuur Ouderkerk a/d Amstel

Rabobank 3518.01.855
t.n.v. Urbanus Parochie Bestuur
Ouderkerk aan de Amstel

Kerkbijdrage: Rabobank 3518.06.210

Overige adressen: Zie achterzijde van de Brug.

GEZOCHT VRIJWILLIGER **TBV DE LEDENADMINISTRATIE**

Er is dringende behoefte aan een of meerdere vrijwilligers die mutaties invoeren ten behoeve van de ledenadministratie van de parochie. Het is belangrijk dat de ledenadministratie steeds up to date is. Tijdsbeslag is +/- 1 à 2 uur per week en er kan vanuit de pc thuis gewerkt worden omdat het een online systeem is. Er wordt uiteraard gezorgd voor een opleiding en goede begeleiding. Indien je interesse hebt en nadere informatie wilt kun je contact opnemen met de secretaris van het parochiebestuur Paul Theeuwes (06.51485016 of paul.theeuwes@orange.nl)

Vakantie.....en meer!

De grote vakantie staat voor de deur. Voor veel mensen een periode van rust en bezinning: gewoon lekker luieren of er actief op uit. Verblijven in exotische oorden of in ons eigen mooie Nederland. Maar waar we ook gaan of staan, de vakantieperiode is een tijd om even op adem te komen. Ons dagelijks leven is veelal erg druk. We hebben de zorg voor een gezin, doen veel vrijwilligerswerk, zijn vaak ook nog mantelzorger, rennen van vergadering naar vergadering enz. enz. Het is goed om af en toe langzamer te gaan leven en daar is de vakantie heel geschikt voor. We kunnen uit de vakantietijd ook weer kracht en energie putten om onze levensweg te vervolgen, wetend dat God ook dan weer met ons meetrekt. De vakantie kan en mag een tijd zijn die ons geschonken wordt om vrij te zijn: voor elkaar en voor Hem. En natuurlijk zijn er ook thuisblijvers, mensen die door ziekte of ander ongemak niet op vakantie kunnen. Laten we hen niet vergeten en ook voor hen tijd vrijmaken.

De koren

Na de vakantie gaan we weer met frisse zin van start en zien we elkaar hopelijk op 5 september bij de jaarlijkse startviering terug die als vanouds opgeluisterd zal worden door alle koren. Ook voor de koorleden is het vakantie! De leden van het Caeciliakoor die trouw alle zondagen zingen (en bij uitvaarten!) hebben voor het tweede jaar een zomerreces en zullen wij, de kerkgangers, in de komende maanden in de zondagse vieringen sámen zingen. We zijn in de parochie altijd erg verwend met koorzang en zo blijft de samenzang een enigszins ondergeschoven kindje. Hierin willen we graag verandering aanbrengen en meer aandacht besteden aan samen zingen. Niet alleen om de participatie bij de vieringen te verhogen, maar zeker ook omdat samen zingen gewoon erg leuk is! Het is een verandering, maar wel een die gemotiveerd wordt door een grote wens van Laurens de Boer, de vaste dirigent van alle koren. Hij heeft een zogenaamd korenplan geschreven waarover elders in dit parochieblad. Dit korenplan wordt ondersteund door bestuur en de pastores van de Urbanusparochie. Kort gezegd houdt dit plan in dat de afzonderlijke drie koren eenmaal per maand een zondagse viering muzikaal opluisteren. Dat betekent dus één gezinsviering per maand met 't

Kwetternest, een viering met koor Elckerlyc en een viering met het Caeciliakoor met orgel. Voor het laatstgenoemde koor is het de grootste verandering, maar door zorgvuldig repeteren kunnen zij op deze wijze maximale aandacht schenken aan één klassieke, goede muzikale viering ondersteund door het orgel. Het zal even wennen zijn en een en ander houdt een strakke organisatie in, maar dit plan biedt ook de gelegenheid om op een zondag naar een ander koor te komen luisteren om met elkaar te genieten van de muzikale prestaties. Per slot van rekening zijn we niet voor niets drie parochiële koren rijk. De resterende zondag (of soms zondagen) zal er samenzang zijn en zullen we hopelijk ontdekken dat samen zingen leuk en verrijkend is.

De zaterdagavonden

Een tweede verandering die ook in september van start gaat is het terugbrengen van de zaterdagavondvieringen van alle zaterdagen naar twee per maand en wel de **eerste en derde zaterdag** van de maand. De **tweede en vierde zaterdag** is er om 18.00 een viering in de glazen zaal van zorgcentrum Theresia. Zo lang als ik in Ouderkerk ben -en dat is inmiddels al zeven jaar - wordt er al gesproken over het 'aanschaffen' van de zaterdagavondviering. Nu is de knoop dan uiteindelijk doorgehakt. Een pijnlijke en niet makkelijke beslissing, dat realiseren we ons terdege. Er zijn allerlei redenen tot deze niet makkelijke beslissing. Buiten het kostenplaatje van verwarming en verlichting, wordt het steeds moeilijker om het lectoren- en kosterstrooster rond te krijgen. Op dit moment hebben we maar twee kosteren en ziet het er niet naar uit dat er kosteren bijkomen. Ook het aantal lectoren neemt af en is er weinig of geen interesse om lector te willen zijn. Voor de voorgangers is het vervelend als er geen lector is en helaas is dit het laatste jaar nogal eens voorgekomen. Zeker voor de invallende priesters is dit uitermate vervelend, omdat we ook al geen misdienaars hebben. Kosteren en lectoren worden dus te veel belast en komen te veel aan de beurt. Het is allemaal vrijwilligerswerk en hierin moet je wel plezier blijven houden! Het wordt ook steeds moeilijker om voorgangers te vinden. We zijn heel blij met de inzet van de administrator pastor Van Tillo en de emeriti, maar geen van hen is meer piepjong en het aantal kerken dat hen vraagt om voor te gaan, wordt ook steeds groter. Voordat zij hier aan de viering beginnen, is er

al een viering geweest in zorgcentrum Theresia. Het is dan hollen om op tijd naar de Urbanus te komen en is er geen gelegenheid om met de bewoners koffie te drinken en een praatje te maken. Ook ontbreekt - sinds het vertrek van Cor Broers als cantor- een permanente muzikale invulling van de zaterdagavond-vieringen.

De belangrijkste reden echter van terugbrengen van de zaterdagavondviering naar twee per maand is het aantal bezoekers. In de wintermaanden zijn er vaak niet meer dan vijftien -trouwe-kerkgangers die ook nog eens verspreid zitten in de kerk. Het is de Heer zelf die oproept tot gemeenschap en saamhorigheid. Door drie vieringen in het weekend is die gemeenschap erg versnipperd, hetgeen geen goede zaak is. We hopen dat u begrip hebt voor deze beslissing en zien u graag met zeer velen op de dag des Heren zelf, de zondag. Met het beschreven korenplan hopen we dat u het de moeite waard vindt om op de zondag naar de kerk te komen.

De regio

Samenwerking is noodzakelijk om het geloof aan de volgende generaties door te geven. Het is inmiddels wel bekend dat we als Urbanusparochie deel uitmaken van de regio Amstelland tezamen met de parochies in Amstelveen, Bovenkerk en Buitenveldert. Zeven kerken met nu nog een aantal beroepskrachten. De Annakerk wordt in mei 2011 aan de eredienst onttrokken en de situatie m.b.t. de personeelsbezetting op de korte termijn is urgent. Alle pastores zijn binnen een aantal jaren 65 jaar oud! Als het probleem m.b.t. de personeelsbezetting binnen drie jaar niet wordt opgelost, zullen er grote problemen ontstaan. Zowel het regiobestuur, als de regioraad en de pastores zijn zich dit terdege bewust. Het is dus noodzakelijk om nu al samen te werken op diverse gebieden. Samengewerkt wordt er al m.b.t. het Vormsel. In september start de regio ook met een gezamenlijke doopvoorbereiding voor de ouders van de diverse dopelingen van de verschillende kerken. De pastor (of het secretariaat, al naar gelang het in de afzonderlijke parochie is geregeld) spreekt doopdatum etc. af met de doopouders, maar geeft naam en adres van de ouders ook door aan de regiosecretaris, Guido van den Berg. Deze regelt met de pastor die dan aan de beurt is voor de catechese twee data voor deze catechese en stuurt de ouders hiervoor een uitnodigingsbrief.

De eerstvolgende data voor doopcatechese: **21 september en 5 oktober** door Guido Smit, pastoraal werker. Voor alle duidelijkheid: het gaat in principe om het doopsel zoals toegediend aan kinderen (baby's). We hopen door de catechese aan de gezamenlijke ouders te komen tot meer geloofsverdieping en uitwisseling van geloofservaringen. In het parochieblad van september zult u meer informatie over deze doopvoorbereiding aantreffen.

Eind augustus zal de website van de regio Amstelland de lucht ingaan, waarop u alle regionale activiteiten kunt vinden waarbij ook informatie over het Jongerenpastoraat in de regio Amstelland. Want ook dit begint voorzichtig gestalte te krijgen. Aan het enthousiasme van de diverse begeleiders van jongerengroepen zal het niet liggen. Ze hopen in ieder geval met alle jongeren van de regio op zaterdag 25 september in de Augustinusparochie te beginnen met een startviering voor en door jongeren. Als ouders kunt u dit initiatief stimuleren. Voor alle jongeren zelf is het goed om te weten dat zij niet alleen gelovig in de wereld staan, maar dat er meerdere jongeren zijn die geloof en geloven belangrijk vinden.

Rest mij u een mooie zomer toe te wensen met veel zonnige en ontspannende momenten. Kom ook weer veilig thuis, want we kunnen niet zonder elkaar.

Een hartelijke groet en ik hoop zeer veel mensen te mogen begroeten bij de startviering van 5 september aanstaande.

Kiki Kint, pastoraal werker.

VAKANTIE IS...

Vrije tijd gebruiken om iemand te verrassen met een onverwacht bezoek!

Amusement met een spannend boek, sportief bezigzijn!

Knutselen, e-mailen of tekenen voor een ander!

Af en toe ongevraagd een handje toesteken in het huishouden!

Natuur herontdekken met z'n bloemen, dieren en kleurenpracht!

Tijdens een tocht die onbekende kerk binnenstappen en de stilte opzoeken!

Iedere dag “ dank u wel “ zeggen voor iets dat je bijzonder vond!

Energie opdoen om altijd weer in Jezus' spoor school, werk en ons leven op te pakken!



Kiki Kint, pastoraal werkster is afwezig van 12 juli t/m 8 augustus. Het secretariaat zal in die tijd bereikbaar zijn op maandagmiddag, woensdag en donderdagochtend. De pastores van Tillo en Adolfs nemen in deze periode waar. Bij calamiteiten zoals een overlijden kan Paul Liesker gebeld worden: 020-6448097 en hij zal er voor zorg dragen dat de zaken naar behoren worden geregeld.

De dagkapel zal gewoontegetrouw dagelijks geopend en gesloten worden en ook het woensdagochtendgebed gaat gewoon door. In verband met de restauratie in de maand juli in de Amstelkerk.

Mededelingen van het parochiebestuur

Het is al weer ruime geleden dat u bent geïnformeerd over onderwerpen 'van de bestuurstafel.' Met de vakantie voor de deur, geven wij graag wat inzicht.

Dit seizoen is er veel vooruitgang geboekt op belangrijke onderwerpen.

-De regiovorming vordert gestaag. Voor de vakantie zal er door het regiobestuur een notitie namens de 7 parochies in Amstelland naar het Bisdom verstuurd worden inzake de visie op gebouwen en de toekomst. Verdergaande samenwerking in Amstelland is noodzakelijk om een sterke, vitale en levenskrachtig gemeenschap te behouden voor de toekomst. Er is al samenwerking op het gebied van o.a. gezamenlijke doopvoorbereiding en het Jongerenpastoraat. Het Vormsel en de voorbereiding hiertoe is regionaal al een feit.

-Binnen het bestuur hebben we afscheid genomen van Marita Melchers. Marita heeft enkele jaren in verschillende functies het bestuur ondersteund. Marita blijft beschikbaar voor de toekomst in een rol van kerkopbouw. Er zijn 2 nieuwe bestuursleden bijgekomen: Helene van Huizen en Hanneke Brummelhuis. Meer info hierover vindt u bij de mededelingen van de secretaris, Ppaul Theeuwes.

-Er is na lange tijd weer een parochievergadering gehouden om alle ins en outs met elkaar te bespreken. Met de parochievergadering zijn we het eens geworden over een nieuw vergaderschema en zullen dit volgend seizoen gaan toepassen.

-De eerste besprekingen met de gemeente omtrent het gebied ten noorden van de Schoolweg gaan plaatsvinden. Deze besprekingen zijn van uiterst belang voor het voortbestaan van de St Urbanus kerk c.q. parochie. Als bestuur zetten wij duidelijk in om het voortbestaan tot ver in de 2^e helft van deze eeuw te kunnen garanderen.

Namens het parochiebestuur wensen wij U een prettige en rustgevende vakantie en verwachten u gezond terug te zien tijdens de startviering op 5 september as. Met vriendelijke groet,
Alfred Schwegler, vicevoorzitter

Mutaties parochiebestuur.

Op 3 februari jl heeft Marita Melchers afscheid genomen als lid van het Parochiebestuur. Sinds juni 2004 maakte Marita deel uit van het bestuur en wij zijn zeer erkentelijk en dankbaar voor haar inzet en betrokkenheid.

Tot onze vreugde zijn er twee nieuwe bestuursleden toegetreden: Hanneke Brummelhuis en H  l  ne van Huizen. Hanneke brengt een enorme bagage aan bestuurlijke ervaring mee die zeer wel van pas zal komen. H  l  ne is van huis uit theologe en is voorzitter van de bezoekgroep en lid van de PCI. H  l  ne is als geestelijk verzorger werkzaam geweest in een verzorgingstehuis en de psychiatrie, heeft ervaring met kerkelijke en non-profit organisaties en is afgestudeerd in kerkopbouw.

Het parochiebestuur is blij met deze versterking. Hanneke en H  l  ne brengen waardevolle ervaring mee om als Parochiebestuur in staat te zijn haar taak goed te kunnen vervullen en te kunnen bijdragen aan een levende geloofsgemeenschap waarin we samen ge  nspireerd zijn door het woord van God en met elkaar vieren, leren, bouwen en delen. Namens het Parochiebestuur,

Paul Theeuwes,
Secretaris.

In Memoriam

V

Pater Joop Ruijter, karmeliet

Op 29 mei 2010 overleed pater Joop Ruijter na een korte doch hevige ziekte. Hij werd geboren op 23 juli 1934, trad in in de Orde van Karmel op 27 september 1954; werd priester gewijd op 10 juli 1960. Sinds 1981 was hij werkzaam als pastor in de parochies van Amstelveen, Aalsmeer en in de Buitenhof te Amsterdam. Joop Ruijter was een hartelijke en trouwe pastor die door zijn vriendelijke uitstraling de mensen kon raken. In de Buitenhof heeft hij vele mensen begeleid in de laatste fase van hun leven. Joop was een echte Karmeliet, een zoeker naar God en naar Gods beeld in iedere mens. De goedheid van God zag hij weerspiegeld in de schoonheid van de schepping. Hij genoot van de natuur, vooral van de vogels. Hij was een sportieve man die van wandelen, fietsen en vissen hield. Sinds een ongelukkige val van de fiets op 30 september 2008 heeft hij zijn oude krachten nooit meer terug gekregen. Op 2 juni hebben we hem uitgeleide gedaan vanuit de Titus Brandsmakerk waar hij van 1981 – 1997 de pastor van was. Heel veel mensen hebben afscheid genomen van deze beminlijke en hartelijke religieus bewogen mens. Moge Joop geborgen zijn in Gods liefde. (TB)

V

Maandag 31 mei 2010 overleed in het Tergooi ziekenhuis te Blaricum de zeereerwaarde heer

Adrianus Bernardus Maria Fritschy.

Ad Fritschy werd geboren te Ouderkerk aan de Amstel op 31 juli 1935 en op 27 mei 1961 tot priester gewijd van het bisdom Haarlem. Hij was achtereenvolgens kapelaan in 't Veld, H.Martinus (1961), kapelaan te Heemskerk, H.Maagd Maria (1964), moderator te Amsterdam Lyceum Fons Vitae, deken van het dekenaat Schagen en pastoor te Schagen, H.Christophorus (1971), pastor te Amsterdam City-kerk voor het wijkpastoraat in de Jordaan en de Haarlemmerbuurt (1981), pastoor-teamleider samenwerkende parochies O.L.Vrouw, H.Hart en St. Vitus te Bussum (1987), tevens pastoor H.Joseph te Bussum (1988). Op 1 juni 2001 ging hij met emeritaat en werd hij priester op afstand voor de H.Maria parochie te Bussum.

Ad Fritschy was voor zichzelf veeleisend om zijn taak zo goed mogelijk te vervullen. Daarom leek hij wel eens wat gesloten, maar het was goed mogelijk om een heel open contact met hem te hebben.

Ad heeft op verschillende plaatsen in ons bisdom gewerkt en ook in uiteenlopende functies. In het parochiepastoraat gaf hij veel aandacht aan de mensen persoonlijk en in zijn jonge jaren was hij een goed organisator in verschillende vormen van jeugdwerk. Ook heeft hij altijd veel werk gemaakt van zijn preken, die hij altijd heel zorgvuldig voorbereide.

Als moderator-godsdienstleraar van het Amsterdamse Fons Vitae was het altijd zijn streven om de voor zijn leerlingen moeilijke geloofsleer zo duidelijk en zo nabij mogelijk over te brengen.

In Bussum waar hij drieëntwintig jaar werkzaam was, zullen zij Ad Fritschy in herinnering houden als een volstrekt integer priester, volledige trouw aan zijn roeping. Hij had een luisterend oor voor iedereen en al wat hem werd toevertrouwd bewaarde hij in zijn hart.

Dan was Ad een zeer belezen, maar evenzeer bescheiden persoon. In discussies luisterde hij nauwgezet naar iedereen om dan voorzichtig zijn visie te ontvouwen. Nooit drong hij die op, maar het natuurlijke gezag dat Ad kenmerkte, leidde er als vanzelf toe dat anderen zijn opvatting gingen delen.

Liturgie, preken en schrijven verzorgde pastor Fritschy met uiterste nauwgezetheid. Nooit schreef hij een preek uit. Altijd heeft hij zijn

woorden zo goed voorbereid en overwogen dat hij direct sprak uit het hoofd en uit het hart.

Hij heeft ernstig geleden onder een erg gewelddadige overval in 2001. Ook na zijn emeritaat bleef Ad met volledige inzet en betrokkenheid verbonden met de Bussumse geloofsgemeenschap.

Velen van onder de Koepel en velen van daarbuiten zullen Ad in herinnering houden als een bijzonder, inspirerend priester.

Collecteopbrengst oecumenische viering voor jong en oud dd. 22 juni

De collecte in deze drukbezochte viering met het thema 'Bagage....' heeft € 545, 95 opgebracht voor Hayat-e - Nau (Nieuw leven) in Hyderebad, Pakistan. Dit kleinschalige project, geleid door Christenen, vangt verstandelijk en lichamelijk gehandicapte kinderen op met een diverse religieuze achtergrond. Zij ontvangen er onderwijs, eten, kleding en fysiotherapie. Tevens worden hun ouders ondersteund in de omgang met en opvang van hun kinderen. Vanuit Pakistan heel, heel veel dank voor deze fantastische gift!

De Urbanus staat weer in de steigers

Woensdag 9 juni is de aannemer begonnen met het plaatsen van de steigers voor de derde fase van de restauratie. Het buitenwerk aan het priesterkoor, de dagkapel, de sacristie en de gang naar de pastorie zullen in deze fase worden voltooid.

De daken worden voorzien van nieuwe leien, de betonnen goten worden vervangen door koper, er komen koperen hemelwaterafvoeren, het voeg- en metselwerk wordt hersteld, het houtwerk wordt waar nodig vernieuwd. Kortom alles wordt in de staat gebracht waarin het reeds gerestaureerde gedeelte van de kerk zich reeds bevindt. Voor

het buitenwerk is een periode gepland van 7 juni tot uiterlijk 1 december 2010.

Binnen worden alleen steigers geplaatst om de twee glas-in-lood raampartijen op het priesterkoor te kunnen restaureren. In dat gedeelte (de eerste koortravee) wordt ook het laatste gedeelte van het houten gewelf in originele kleur en schildering gebracht.

Inmiddels is tot onze verassing gebleken dat de originele schildering een witte hemel is met gouden sterren. De rand is versierd met de gestileerde bloemen zoals in de rest van het gewelf. Het binnenwerk is ook op 7 juni begonnen en zal uiterlijk 7 augustus 2010 gereed zijn.

De overige werkzaamheden aan het interieur (vloeren, kruisweg-staties, muren beneden zes meter en het liturgisch centrum, kunnen we met de ervaring die we nu gaan opdoen plannen voor volgend jaar. Hierbij moeten nog keuzes gemaakt worden voor de inrichting waarvoor ook goedkeuring van het bisdom nodig is.

De subsidieregeling die een looptijd heeft van zes jaar, maakt het mogelijk de uitvoering overzichtelijk te houden en geen lange periodes van grote overlast in de kerk zelf te hebben.

Alle vieringen, huwelijksinzegeningen en geplande concerten kunnen doorgang vinden.

Helemaal zonder aanpassen en extra werk voor alle mensen die in onze kerk taken vervullen zal het niet gaan. Wij vertrouwen op uw begrip en medewerking en zijn ervan overtuigd, dat u zult genieten van de Urbanus die meer en meer in oude glorie herrijst.

Namens het parochiebestuur,

Nico Wolffenbuttel

Vanwaar het korenplan?

-Muziek geeft energie, muziek maakt je wakker.

-Muziek stemt tot nadenken, muziek maakt je ontvankelijk.

-Muziek brengt je in beweging, muziek vraagt je te dansen.

-Zingen is leven, zingen lest de dorst.

-Zingen brengt rust en stemt mild.

-Zingen is ademen en communiceren

Er zijn dus niet voor niets drie parochiële koren... Er moet geleefd, geademd, gedanst worden.

Wij hebben een bruisend kinderkoor, **'t Kwetternest**, dat eens per maand de zang verzorgt in de gezinsviering.

Wij hebben een klassiek liturgisch koor, **St. Caecilia**, dat eens per maand de zang verzorgt in een viering met mooie klassieke muziek en begeleiding van ons mooie orgel.

Wij hebben een liturgisch popkoor, **Elckerlyc**, dat zo "nu" mogelijk probeert de inhoud van de viering tot het hart te laten spreken. Ook zij zingen eens per maand.

Welnu: om dit zo goed te laten zijn als dat het er uitziet, is in overleg met de besturen van de koren, het parochiebestuur en de pastores een nieuw korenplan opgesteld.

Het komt er eigenlijk op neer dat elk koor eens per maand zingt in de viering en dat we minstens één viering per maand zelf zingen (=ademen, leven, communiceren...) als kerkgangers. Voor het Caeciliakoer betekent het plan de grootste verandering: doordat er in minder vieringen gezongen wordt, kan er in de repetitie langer en met meer aandacht naar één viering toegewerkt kan worden. Hierdoor kan er aan interessantere programma's gewerkt worden. De tijd die het

kost om bij het Caeciliakoor te komen zingen wordt bovendien voor werkende en anderszins drukke mensen realistischer: elke donderdagavond repetitie en eens per maand op zondagochtend een viering.

Zit je vanwege tijdsrapte nog niet op het Caeciliakoor? kom dan nu vooral eens meezingen (repetitie elke donderdagavond, 19:45 tot 22:00 in het parochiehuis). Het is echt bijzonder fijn om je bezig te houden met klassieke koorzang en het is altijd heel gezellig! Ook bij Elckerlyc (dinsdagavond, 19:45 tot 22:00 in het Elckerlycgebouw) is iedereen welkom, vooral bassen! 't Kwetternest repeteert op donderdagavond van 18:45 tot 19:30 in het parochiehuis. Vanaf groep 4 t/m de brugklas ben je welkom om mee te zingen. (voor jongens totdat ze de baard in de keel krijgen.) Bel mij even op -0624226872- voordat je komt, dan weet je zeker dat er gerepeteerd wordt.

We hopen dat met dit korenplan de drie koren verzekerd zijn van een goede toekomst, en wellicht komt er nog eens een koor/muziekgroep bij, want de jeugd tussen 12 en 16 kan op dit moment bij ons haar muzikale ei niet echt kwijt...

Laurens de Boer

Startviering 5 september

Thema:

Nog niet bekend, laat u verrassen



Het is een viering voor jong en oud.

Alle drie onze koren zullen aan deze viering meewerken, om met nieuwe energie en goede moed aan het nieuw werkjaar te beginnen. Er is in de kosterswoning een kindercrèche aanwezig, dus iedereen die wil komen, kán komen.

Na de viering kunnen we nog even samenzijn onder het genot van een kop koffie, thee of limonade in onze kerk, of misschien als het weer het toelaat in de pastorietuin!!!

Van harte welkom allen!

LITURGIE AGENDA			
Datum	Tijd	Voorganger	
26-06	19.00 uur	Pastor Reuzenaar	Eucharistie
27-06	10.00 uur	Pastor Reuzenaar	Eucharistie
03-07	19.00 uur	p.w. K.Kint	Woord en Communie
04-07	10.00 uur	p.w. K.Kint	Woord en Communie
10-07	19.00 uur	Pastor Adolfs	Eucharistie
11-07	10.00 uur	Pastor Adolfs	Eucharistie
17-07	19.00 uur	Pastor G.van Tillo	Eucharistie
18-07	10.00 uur	Pastor Reuzenaar	Eucharistie
24-07	19.00 uur	Pastor G.van Tillo	Eucharistie
25-07	10.00 uur	Pastor G.van Tillo	Eucharistie
31-07	19.00 uur	Pastor G.van Tillo	Eucharistie
01-08	10.00 uur	Pastor G.van Tillo	Eucharistie
07-08	19.00 uur	Pastor Reuzenaar	Eucharistie
08-08	10.00 uur	Pastor Reuzenaar	Eucharistie
14-08	19.00 uur	p.w. K.Kint	Woord en Communie
15-08	10.00 uur	p.w. K.Kint	Woord en Communie
21-08	19.00 uur	pastor Reuzenaar	Eucharistie
22-08	10.00 uur	pastor Reuzenaar	Eucharistie
28-08	19.00 uur	p.w. K.Kint	Woord en Communie
29-08	10.00 uur	p.w. K.Kint	Woord en Communie
04-09	19.00 uur		Geen viering
05-09	10.00 uur	p.w. K.Kint	Woord en Communie

JULI / AUGUSTUS 2010	
<u>Bijzonderheden</u>	<u>Muzikale invulling</u>
	Caeciliakoor
	Caeciliakoor
	samenzang
	samenzang
	samenzang
	samenzang
	samenzang
Maria tenhemelopneming	samenzang
	samenzang
	samenzang
Startviering	Alle koren

Gesprek bij de koffie.

U bent op **donderdag 26 augustus om 10.00 uur** weer van harte welkom bij de pastor op de koffie.

Rondom dit samenzijn gaan we met elkaar in gesprek over geloof, ongeloof en ons eigen leven.

Plaats: de werkkamer van pastor Kint op de pastorie.



Oecumenisch Woensdagochtendgebed

Midden in de week, midden in de dagelijkse drukte en volte van het bestaan, midden in ons mooie dorp en ons vaak goede, maar drukke leven, is er vanaf nu **iedere woensdagmorgen** in onze fraaie kerken een moment voor u speciaal. Tijd en ruimte om te leven, om op te ademen, om tot jezelf, om tot de ander en God te komen:

De maand Juli in de Amstelkerk

De maand augustus in de Urbanuskerk

De kerk is open om 9.30 uur.

De gebedsviering duurt van 8.45 tot 9.00 uur.



Bericht van de redactie.

De kopij voor het Parochieblad september kunt u inleveren **t/m dinsdag 17 augustus**

bij : Berny van Wieringen,

E-mailadres:

bernyvanw@hotmail.com

CATECHESE RONDOM HET DOOPSEL

Je kind laten dopen is heden ten dage niet vanzelfsprekend. Het is een belangrijke beslissing en soms hebben ouders er lang over nagedacht. Om ouders, die besloten hebben hun kind te laten dopen, te ondersteunen is er de catechese rondom het doopsel. Binnen het pastoresteam van de regio Amstelland hebben de pastores afgesproken om deze catechese voortaan regionaal te organiseren. Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen gewoon, als vanouds met het parochiesecretariaat afspreken door welke pastor zij hun kind willen laten dopen en wanneer. Voorafgaand aan het doopsel zullen er echter voortaan ook twee (regionale) catecheseavonden worden georganiseerd, die bij toerbeurt door een pastor uit de regio wordt verzorgd. De avonden starten in september voor ouders die vanaf 1 september hebben aangegeven hun kindje te willen laten dopen. De ouders worden per brief voor de catecheseavonden uitgenodigd. Wie vragen heeft over de catecheseavonden kan een mailtje sturen naar: rkkerkamstelland@gmail.com

WERELDJONGERENDAGEN 2011 'HASTA MADRID'

Van 10 tot en met 23 augustus 2011 worden in Madrid, Spanje de Wereld jongerendagen georganiseerd. Een groots opgezet *event* voor katholieke jongeren uit de hele wereld. Jongeren die al eens eerder de wereld jongerendagen hebben bezocht, zoals bijvoorbeeld in Sydney, Australië, een jaar geleden, zijn ontzettend enthousiast teruggekomen. Wat zijn de wereld jongerendagen?

- Een groots opgezet *event*. Je ontmoet katholieke jongeren uit de hele wereld
- Catechese, workshops, muziek en toneel in allerlei talen
- Pelgrimage en een keer slapen in de open lucht
- Viering in de open lucht met de paus

- Veilig gevoel; anderen zijn net als jou jongeren uit alle delen van de wereld die nadenken over zaken als, geloof, twijfel, wat te doen met je leven
- Voor jongeren vanaf 16 jaar.

Wie dit stukje leest zal vooral heel veel vragen hebben. In de komende periode zal er in de regio aandacht worden gegeven aan 'Hasta Madrid'. Maar als je concrete vragen hebt, of foldermateriaal wilt hebben, stuur dan gerust een mailtje naar: rkkerkamstelland@gmail.com

DE PASSIESPELEN.

De Passiespelen beelden de laatste dagen van het leven van Jesus uit. 400 Medewerkers werken er aan mee. De regie is in handen van Cees Rullens.

De dagreis naar Tegelen (bij Venlo) vindt plaats op Zondag 8 Augustus en iedereen uit de regio Amstelland is van harte uitgenodigd mee te gaan. De kosten zijn €65,- en dat betekent: busreis heen en terug, toegang tot de spelen en aansluitend diner. Vertrek Amstelveen 11.30 uur, thuiskomst 21.30 uur. Tot nu toe hebben zich 34 personen gemeld. Er zijn nog plaatsen beschikbaar.

De zitplaatsen zijn overigens allemaal overdekt, dus een Holland regenbuitje heeft geen verdere consequenties. U zit op vaste kuipstoelen en er is een half uur pauze. Bovendien is er een ringleiding. Er zijn vrijwilligers beschikbaar om Uw plaatsen te wijzen en U van dienst te zijn.

Nadere details als opstapplaats, betalen, etc. volgen tegen de tijd dat het zover is. Contactpersoon: Arthur Onderstal, E-mail: a.onderstal@planet.nl of telefoon: (020) 6453080 (Eventueel voicemail aanwezig).

GELOOF IN BEELD: Bisschopsring

De voornaamste insignes of attributen van de bisschoppelijke waardigheid zijn de ring, de staf, de mijter en het borstkruis. Wellicht is de ring het oudste. Augustinus spreekt al over een bisschoppelijke brief die verzegeld is door een ring die een gezicht voorstelt. We hebben hier te maken met een zegelring die ook in gebruik was bij wereldlijke functionarissen zoals keizers, prefecten, senatoren en adellijke personen. Zo'n ring had in de vlakke bovenkant een gravure



LM

in spiegelschrift met de naam of een teken van de eigenaar. Dit werd op een document afgedrukt in was of in een aanhangsel van lood. De kerkvader Isidorus van Sevilla (ca. 560-636) schrijft over de bisschopswijding: 'Hem wordt een ring gegeven als teken van zijn bisschoppelijke waardigheid en voor de verzegeling van geheime stukken.' Uit de zegelring van de bisschoppen is

hoogstwaarschijnlijk de bisschopsring ontstaan. In de middeleeuwen krijgt hij een bijzondere betekenis die beïnvloed is door de verlovings- of trouwring. Honorius (van Autun) die in het begin van de 12e eeuw in zijn 'Gemma animae' een verklaring geeft van de liturgie en de kerkelijke ambten, zegt duidelijk: 'De bisschop draagt een ring om zich ervan bewust te zijn dat hij de bruidegom van de kerk is'. Paus Innocentius III ziet een eeuw later de bisschopsring als een teken van trouw zoals God of Christus zich verbonden heeft met de kerk als zijn bruid. Concreet gezien, werd met de kerk het bisdom bedoeld, waarvoor een bisschop was gewijd en waarin hij was geïnstalleerd. Zoals voor gehuwden levenslange trouw gold en echtscheiding verboden was, zo was het eigenlijk ook voor een bisschop verboden om van bisdom te veranderen.

Vanaf de middeleeuwen tot in de moderne tijd is de betekenis van de bisschopsring dezelfde gebleven. Het ceremoniaal van de bisschoppen, door Rome in 1984 uitgegeven, zegt dan ook dat de

bisschop altijd zijn ring moet dragen, teken van de trouw en de huwelijksverbintenis (unio sponsalis) met de kerk, zijn bruid (nr. 58). Of beiden, zowel Christus als de bisschop, worden als bruidegom van de kerk gezien. Zo zegt volgens een huidige ritus de wijdende bisschop, wanneer hij de ring aan de rechterhand van de wijdeling steekt: 'Ontvang de ring, teken van trouw... Bescherm de heilige kerk, Christus' bruid'.

Toon Brekelmans
Kerkhistoricus

DE BIJBEL IN HET LEVEN VAN ALLEDAG

"Toen Jezus In de boot stapte, volgden Zijn leerlingen Hem. Opeens raakte de zee in hevige beroering, zodat de golven over de boot sloegen ... " (Matteüs 8,23.24)

Een aantal maanden geleden, in april, vond er een vulkaanuitbarsting plaats op IJsland. De gevolgen voor de bewoners van dit land waren groot. Vele landen plukten hiervan ook zure druiven: het vliegverkeer lag een aantal dagen stil. Enige tijd daarvóór richtte een enorme aardbeving op Haïti een ontzettende schade aan. De reportages op TV toonden ons de vreselijke beelden. Het leven van alledag wordt door dergelijke gebeurtenissen ontregeld.

Of we nu wel of niet op vakantie gaan, we mogen hopen dat we voor (grote) rampen gespaard mogen blijven. Stormen en orkanen, watersnoden, perioden van enorme droogte, etc. ontregelen de algehele samenleving. Of de storm op het meer, zoals beschreven in de evangelietekst, nu ook zo'n grote ramp was, denk ik niet. Het heeft er wel enorm gespookt. Duidelijk is dat Jezus' leerlingen het bijna bestierden van angst. Letterlijk en figuurlijk zat Hij in hetzelfde schuitje. Hij sliep. Niet zo verwonderlijk, want kort daarvoor had hij een aantal genezingen verricht en onderricht gegeven. Zijn leerlingen maakten Hem wakker en riepen: "*Heer, red ons, wij vergaan!*" (Mt. 8,

25). De band tussen de lotgenoten is door dit noodweer een flink stuk hechter geworden; hun Godsvertrouwen werd steeds groter. Jezus echter is midden onder hen en roept hen op niet bang te zijn. Grote of kleine rampen roepen iets op van de grote God en de kleine mens. Een hevige onweersbui, bijvoorbeeld, is geen grote ramp. De felle bliksems en enorme donderslagen kunnen ons wel de stuipen op het lijf jagen. Je voelt je klein, het overkomt je. Die 'heilige vrees', om het zo maar uit te drukken, heeft God in het hart van de mens gelegd. Niet dat wij als bange, angstige wezentjes moeten leven, maar als door God zeer geliefde schepselen, vervuld met eerbied en ontzag voor Hem. De mens is wel ontwikkeld, maar is geen god!

Te midden van alle onheil blijft Gods stem klinken. In dit verband lezen we in Job 38,1: "*Toen begon de Heer in storm en wind tot Job te spreken: ...*". Job is gelouterd door rampen. Zijn geloof is hierdoor enorm beproefd. Zo werd hem o.a. aangezegd: "*Uw zonen en dochters hielden hun feestmaal in het huis van hun oudste broer; daar komt een machtige windhoos uit de woestijn en valt op alle vier de hoeken van het huis: het stort in en uw kinderen vinden de dood.*" (Job 1, 18.19). Job had geestelijk veel te verwerken, kon het allemaal niet verkroppen en werd opstandig. Heel begrijpelijk. Tóch heeft hij God niet de rug toegekeerd, integendeel: hij heeft opnieuw zijn leven aan Hem gegeven. Uiteindelijk voelde Job aan, dat de beproevingen standvastigheid in zijn leven bewerkten (vergelijk Jakobus 1, 3). Zo bleef hij op de been het leven gaat immers dóór.

---Heer Jezus Christus, wij bidden U: stap in ons levensbootje, ga mee met ons. Wees onze reisgenoot. Alleen dan voelen we ons veilig. Help ons, red ons, als onheil zich meester van ons dreigt te maken. Laat ons niet vergaan in de drukte en de stress van alledag. Laat ons niet verstrikken in ideologieën die haaks staan op Uw plan met ons leven. Geef dat we U in het zicht blijven houden. Jezus, bedaar de storm van onze opstandigheid en geef ons met U in dialoog te blijven, net als de leerlingen en Job. Dank U, Heer, dat U er bent en ons de moeite waard vindt, ondanks onze klein gelovigheid. Amen.

Eric Mengerink

KERK EN JODENDOM: Tisja be-Av

Rouwen, vasten, troosten en doen van gerechtigheid in de zomer

Een Russisch volksverhaal verhaalt hoe Napoleon, gedurende zijn veldtocht tegen Rusland, de wens uitsprak om de synagoge van een kleine Joodse gemeenschap van binnen te bekijken. Die dag was het Tisja be-Av en zaten de Joden in het duister weeklagend en biddend op de vloer van de synagoge. Nadat zij aan Napoleon hadden uitgelegd dat de verwoesting van de Tempel de reden van hun rouwen was, vroeg hij hun: "Wanneer is dit dan gebeurd?" "Ongeveer tweeduizend jaar geleden", antwoordden zij hem. "Als een volk", aldus Napoleon, "er in slaagt om tweeduizend jaar lang de herinnering aan zijn land te blijven koesteren, dan zal het ook zeker de weg tot terugkeer kunnen vinden."

Op 20 juli a.s. valt dit jaar de Joodse rouw- en vastendag Tisja be-Av (de Negende Av), ook wel 'Treurdag om Jeruzalem' genoemd. Deze treurdag wordt allereerst gehouden ter herinnering aan de verwoesting van zowel de Eerste als de Tweede Tempel in Jeruzalem, respectievelijk in 568 v. Chr. en 70 n. Chr. De vernietiging van deze twee tempels staat symbool voor alle pijn van het Joodse volk, en voor de eeuwenlange ballingschap en vervolgingen die zich in de loop van de geschiedenis hebben voorgedaan. Hierdoor is Tisja be-Av binnen het Jodendom de rouw- en treurdag bij uitstek geworden.

Ook worden op Tisja be-Av andere rampen herdacht die, volgens de Joodse traditie, zich op of rond deze dag hebben afgespeeld. Zoals bijvoorbeeld in 1096 waar, tijdens de Eerste Kruistocht, kruisvaarders vele moordpartijen aanrichtten in Joodse gemeenschappen langs de Rijn in Duitsland. Zo werden in 1290 Joden uitgewezen uit Engeland, wat geleid heeft tot pogroms en inbeslagname van boekrollen en andere Joodse bezittingen. In 1492 tekenden koning Ferdinand en koningin Isabella het decreet dat Joden dwong om Spanje te verlaten,

hetgeen opnieuw gepaard ging met pogroms. Veel Joden werden gedood, families raakten gescheiden, land en bezittingen werden geconfisqueerd. Na de Duitse vijandelijkheden in 1914 verklaarden Engeland en Rusland Duitsland de oorlog. Tijdens en direct na de Eerste Wereldoorlog vonden meer dan 400 pogroms plaats in Hongarije, Oekraïne, Polen en Rusland. In juli 1942 tenslotte vond vanuit het getto van Warschau het begin van de deportaties plaats naar het vernietigingskamp Treblinka.

Maar toch, ondanks het verdriet bij de herinnering van al deze verschrikkelijke gebeurtenissen uit de verre en recente historie, wekt de dag van Tisja be-Av ook positieve gevoelens op en weet men hieraan levenslessen te onttrekken. Het is op Tisja be-Av dat men wordt opgeroepen tot grotere verantwoordelijkheid en tot het trachten alle gebeurtenissen, zowel de goede als de slechte, een plaats te geven binnen zowel de messiaanse geschiedenis alsook in het eigen leven. Historische gebeurtenissen kunnen van invloed zijn op de geloofwaardigheid van bepaalde Bijbelse beloften, zoals de ervaring van de Uittocht laat zien. Deze ervaring vormt een van de belangrijkste fundamenten van het Joodse verlangen naar een menswaardige wereld, een wereld waarin vrede en gerechtigheid zullen zegevieren voor alle mensen. Wanneer dan een dergelijke positieve ervaring tot hoeksteen van een religie wordt gemaakt, dient men ook de negatieve belevenissen, zoals de vernietiging van de Tempel, een plaats te geven. Dergelijke historische gebeurtenissen werden, en worden ook nu, vaak aangegrepen om mensen op te roepen tot religieuze verdieping en tot een grotere verantwoordelijkheid om in het leven van elke dag mee te bouwen aan een menswaardige samenleving. Het verhaal van rabbi Jochanan ben Zakkai illustreert dit treffend:

Op een keer verliet rabbi Jochanan ben Zakkai Jeruzalem. Rabbi Jehosjoea volgde hem en zag de Tempel totaal verwoest, en zei: "Wee ons, vanwege dit huis dat verwoest is,

de plaats waar verzoening gedaan werd voor de fouten van Israël.” “Mijn zoon”, zei Rabbi Jochanan toen, “laat dit je niet verdrieten. Wij bezitten een middel tot verzoening dat hieraan gelijk is, en wel: het doen van liefdadigheid, want er is gezegd door de profeet Hosea ‘want ik schep behagen in liefdadigheid en niet in offers’.”

Drs. Max. G. L. van de Wiel, pr., Katholieke Raad voor Israël

MIVA 75 jaar op de bres voor pioniers

In het weekend van **28-29 augustus** wordt er in de kerken gecollecteerd voor de MIVA. De MIVA zet zich al 75 jaar in voor missionarissen en pioniers door hen te helpen met vervoer en communicatiemiddelen. In de Missionaire agenda een portret van twee zusters die centraal staan in de campagne van dit jaar. Allereerst zuster Redempta Bogers, die zich al sinds 1962 inzet voor kinderen in het noord-oosten van Brazilië. Zij heeft daar een school opgericht en runt daarnaast nog zes crèches in het binnenland. In Thailand zijn de zusters van de Goede Herder actief in de opvang van kinderen en vrouwen die slachtoffer zijn van mensenhandel. Zuster Jiemjit Thamphichai is hier betrokken een onderwijsprogramma voor de kinderen, van wie de moeders slachtoffers zijn van vrouwenhandelaren. Meer informatie over deze pioniers kunt u vinden op www.miva.nl

Religieuze doe-tips voor de vakantie

1) Open Restauratie! De restauratie van een uniek monument

Museum Ons' Lieve Heer op Solder in Amsterdam wordt gerestaureerd. Het 17de – eeuwse interieur en de beroemde kerk op zolder zullen teruggebracht worden tot wat het museum in feite is: een Historisch Huis waar bijna 350 jaar lang mensen woonden, werkten en naar de mis gingen. Tijdens de restauratie blijft de kerk open voor

publiek, zo kunnen de bezoekers de werkzaamheden volgen. De kerkruimte is ontdaan van alle sier en kunstwerken en is in alle puurheid te bekijken. De historische gelaagdheid is daardoor duidelijk te zien. Om het proces van interieurrestauratie inzichtelijk te maken, is een tentoonstelling ingericht die inzoomt op de verschillende werkzaamheden. In "OPEN!Restauratie", komen diverse restaurateurs en conservatoren aan het woord.

Tot en met december 2010; iedere zondag is er een gratis familierondleiding. Start 14.00 uur. Gratis voor bezoekers van het museum.

Meer informatie: www.opsolder.nl

2) Missiemuseum Steyl

Uniek en van bijzondere waarde is het Missiemuseum in Steyl. Een museum, dat zelf tot museum geworden is. Geheel in oude stijl bewaard, kunt u hier een sfeer proeven zoals die begin vorige eeuw, ten tijde van de inrichting van het museum, bestond. Sinds 1931 werd niets meer veranderd. De indeling van het museum in volkenkundige en natuurhistorische afdelingen stammen uit deze tijd.

Missionarissen brachten in hun tijd de voorwerpen vanuit alle delen van de wereld naar Steyl. De opzet van het museum was om de toenmalige bezoekers meer zicht en informatie te geven op/over verre landen en culturen. Een indrukwekkende wonderwereld met vele curiositeiten bleef zo voor onze tijd bewaard.

Het Missiemuseum Steyl biedt groepsarrangementen aan. Een bezoek aan het Missiemuseum Steyl kan eventueel gecombineerd worden met één of meer van de volgende mogelijkheden: de kloostertuin met grotten en de beneden- en bovenkerk St. Michaël.

Voor meer informatie: www.steyl.eu

3) Heiligenbeeldenmuseum in Kranenburg

De H. Antonius van Paduakerk te Kranenburg (tussen Vorden en Ruurlo) is elke dinsdag, donderdag en zondag van 11.00 tot 17.00 uur voor het publiek open.

Na de afsluiting van de succesvolle kerstgroepenexpositie is de kerk weer opnieuw ingericht voor het komende seizoen en zijn circa 500 heiligenbeelden te bezichtigen, waarvan een aantal nog niet eerder te zien was. Bijzonder is een aantal uit was vervaardigde, aangeklede Mariabeelden die meer dan 150 jaar oud zijn.

Dit jaar belicht het museum de zeven sacramenten die de katholieke kerk kent, namelijk het Doopsel, het Vormsel, de Biecht, de Eucharistie, het Huwelijk, het Priesterschap en het Oliesel. Er wordt aandacht besteed aan de aard, symboliek en vorm van deze sacramenten, waarbij met behulp van levensechte poppen ook de uitbeelding veel nadruk krijgt.

Voor groepen is het nu mogelijk om niet alleen het Heiligenbeeldenmuseum te bezichtigen, maar op dezelfde dag ook een bezoek te brengen aan 2 andere monumentale kerken in de gemeente Bronckhorst, namelijk de H. Willibrorduskerk in Vierakker en de H. Martinuskerk in Baak. In een vorig jaar gehouden competitie werd de pas gerestaureerde kerk in Vierakker uitgeroepen tot mooiste kerk van Gelderland en eindigde de eveneens gerestaureerde kerk van Baak op de 2e plaats. Bij dit dagarrangement dat via de VVV kan worden geboekt, is een ontvangst met koffie/thee en een Achterhoekse koffietafel in het Ludgerusgebouw in Vierakker bij de totaalprijs inbegrepen. Het arrangement kan op iedere dag van de week worden geboekt.

Voor meer informatie: www.heiligenbeeldenmuseum.nl

4) Krabbels en Klodders: De Bezetting in unieke strips

‘Krabbels en Klodders’ is een bijzonder manuscript uit de Tweede Wereldoorlog.

Het geeft een getekend beeld van het laatste jaar van de bezetting, van april 1944 tot en met de Bevrijding in mei 1945. Radiotechnicus Frans Brouwer heeft het manuscript in het grootste geheim geschreven en getekend. Destijds hechtte ook Loe de Jong (oprichter van het NIOD en schrijver van het standaardwerk De Geschiedenis van het Koninkrijk Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog) veel belang aan het werk van Frans Brouwer.

Het Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 in Groesbeek laat voor het eerst in de geschiedenis aan een groot publiek dit meesterwerk zien: van 21 april – 31 december 2010.

In zeven intieme ruimtes in het museum wordt telkens een beeldverslag (‘brief’) uit het manuscript meer dan levensgroot afgedrukt, waarin steeds een ander thema naar voren komt. Heel bijzonder is dat de originele pagina’s van deze briefcorrespondentie ook in de tentoonstelling te lezen zijn. De prachtige stripbeelden en de bijtende humor geven na 65 jaar nog een uitstekende ingang om thema’s als de NSB, hongerwinter, nazi-propaganda, Arbeitseinsatz, schaarste, D-Day en de Bevrijding voor het voetlicht te brengen. De kracht van het beeldverhaal en daarmee het leven en denken in het laatste bezettingsjaar is door de strips *voelbaar*.

De verschillende thema’s komen via objecten, films, foto’s en geluidsfragmenten tot leven. Veel van wat Frans Brouwer 65 jaar geleden met grote precisie heeft getekend (zoals noodkacheltjes, buizenradio’s, landwachtuniformen, Duitse helmen en Oekraïense sigaretten) is te bewonderen in de tentoonstelling. De in totaal 33 stripverhalen zou je in moderne termen kunnen beschouwen als een blog, maar dan nog zonder computer, zonder internet en lange tijd ook zonder lezers. Alleen het medium is veranderd.

Aan het einde van het bezoek aan de tentoonstelling bestaat de mogelijkheid om met een (distributie)bonnenkaart het laatste bezettingsjaar en de opmaat naar de bevrijding te proeven.

Tegelijk met de tentoonstelling verschijnt het boek: 'De Bezetting in beeld. Het beeldverhaal van Frans Brouwer 1944-1945'. In deze uitgave van Matrijs Utrecht (ISBN 9789053453803) zijn de 33 beeldverslagen van Frans Brouwer integraal opgenomen, aangevuld met een biografie, enige redactionele bijdragen en relevante documentatie.

Voor meer informatie; Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945, www.bevrijdingsmuseum.nl

5) Hedendaagse ikonen in Kampen

Schitterend gelegen op een historische plek in de oude Hanzestad Kampen is het Ikonenmuseum Kampen gevestigd.

Met de opening van het Ikonenmuseum Kampen werd op 16 december 2005 voor het eerst in Nederland een museum geopend dat zich uitsluitend richt op ikonen. Het initiatief tot het museum werd genomen door de Alexander Stichting voor Russisch-orthodoxe kunst. De ikonen die in het museum tentoongesteld zijn vormen een dwarsdoorsnede van de collectie van de Alexander Stichting en variëren sterk in leeftijd, thematiek en stijl. Maak kennis met de 'Beelden van het Licht' en ervaar wat ikonen ons te zeggen hebben.

Tot en met 28 augustus 2010 zal in de Timmertoren van het museum een collectie van 20 hedendaagse ikonen van de kunstenaar Wasili Wasin worden geëxposeerd.

Wasili Wasin werd in 1957 geboren in Tseljabinsk, een stad in de Oeral. Sinds 1984 woont hij in Kaliningrad. Door zijn opleidingen is hij zowel ambachtelijk als kunstzinnig gevormd. Hij maakte verschillende monumentale werken voor Russische gebouwen. Zijn werk is te vinden in de vaste collectie van Russische musea en in privé collecties in Duitsland, Japan, Polen en Nederland.

Sinds een tiental jaren heeft Wasili zich gespecialiseerd in het maken van ikonen. Hij ontwikkelde een geheel eigen stijl met een moderne uitstraling, zonder voorbij te gaan aan de oude technieken en voorschriften. Zowel de afbeeldingen als de kleuren en de ondergrond komen overeen met de traditie van de Russische ikonenschilders, die

zijn oorsprong vindt in de bekende schildersboeken. Wasili gebruikt, net als zijn grote voorgangers, lindehouten panelen. Vernieuwend is de manier waarop hij de structuur van het hout een onderdeel laat vormen van de voorstelling. Zo maken knoesten en schors, maar ook de sporen van het zaagwerk onderdeel uit van zijn voorstellingen. Hij gebruikt voor de opbouw van de voorstelling klassieke materialen zoals vislijm, krijtpoeder, pigment, tempera en bladgoud. Vele laklagen geven zijn werk een bijzondere glans.

Meer informatie: www.ikonmuseumkampen.nl

6) Vasa sacra, het serviesgoed van de Katholieke Kerk

17 juli tm 24 oktober 2010

Gemeentemuseum Weert, locatie Jacob van Horne, is gevestigd in het voormalige stadhuis aan de Markt te Weert. Het museum, dat religieuze kunst herbergt, opende zijn deuren in 1982. Het museum bezit een van de grootste en fraaiste collecties oude kunst van Limburg. Die is onder te verdelen in Limburgse religieuze kunst en Franciscaanse kunst en cultuur.

Van 17 juli tot en met 24 oktober 2010 is in het museum een overzichtstentoonstelling van het liturgische vaatwerk, dat door de eeuwen heen in gebruik is geweest bij de katholieke kerk te bezoeken. De objecten worden op een bijzondere wijze gepresenteerd.

Voor meer informatie: <http://www.museumweert.nl/>

7) Puur Water

moderne sculptuur in de Hortus Conclusus tot en met 26 september 2010.

Liefdespoëzie uit het Oude Testament vormde de inspiratiebron voor negen kunstenaars van Beeldhouwerscollectief ABK. Water speelt een belangrijke rol in deze teksten uit het Hooglied, en staat dan ook centraal in de tentoonstelling in de Hortus Conclusus van het Bijbelmuseum. Puur Water is poëzie in beeld en kan zich geen betere

locatie wensen dan de stille, omsloten stadstuin achter de statige Cromhouthuizen aan de Amsterdamse Herengracht.

De Hortus Conclusus is een historische symmetrisch aangelegde tuin, vol met bijbelse bomen, planten en waterpartijen. De opzet toont veel symboliek en verwijzingen naar verhalen uit het Oude en Nieuwe Testament. Deze zomer wordt de tuin verrijkt met beelden die verwijzen naar het zuivere water van “de verzegelde bron” uit het bijbelse Hooglied. In een beeldende, erotische passage van dit huwelijkslied, is de verzegelde bron een metafoor voor de zuiverheid en onschuld van de bruid, onaangetast door de onreinheid van de wereld.

In de tuin zijn beelden te zien van Alice Bakker, Wim Bakker, Ank van Engelen, Petra Groen, Jissy Keuenhof, Barbara Kluiver, Welmoed Koekebakker, Hanneke de Munck, en Anja Vosdingh Bessem. Iedere kunstenaar geeft op zijn of haar eigen wijze vorm aan dit kristalheldere en tegelijkertijd onbereikbare mysterie. Is de Hortus Conclusus een paradijs op aarde of juist een tuin der lusten? De spanning tussen schuld en onschuld, zuiverheid en onreinheid, openheid en beslotenheid, kreukbaarheid en integriteit is van alle tijden en vormt de kern van de tentoonstelling Puur Water.

Puur Water is samengesteld door gastconservator Marieke van Vlieden.

Meer informatie:
www.bijbelmuseum.nl



Parochiële Caritas	Mw. W. Out Rekeningnummer 3518.01.162 t.n.v. P.C.I. Ouderkerk aan de Amstel	4964469
Gezinsdiensten 't Kwetternest	Mw. J. van Meerveld-Kouwenhoven	
Vormselwerkgroep Jongerengroep	Dhr. P. Liesker	06-14181919
Communiewerkgroep	Mw. K. Lötters	4965733
Koor Elckerlyc	Dhr. H. Out	4964469
St. Caeciliakoor	Dhr. M. v.d. Linden	4961635
Bezoekgroep	Hélène van Huizen	4961243
Raad van Kerken	Secretariaat: Linda den Hertog	4964759
Lay-out parochieblad	Berny van Wieringen Bernyvanw [at] hotmail.com	4964175
Bezorging parochieblad	Dhr. M. Schwegler	4965733
Stencilbureau	R.K. Gezellenhuis Dhr. .A. van de Vall	4961255 4961749
Verhuur parochiehuis (kosterwoning):	via secretariaat	4961320
Kerkhof	Dhr. R. Cerpentier	4961853
Uitvaartleiders	R.v.d.Velde v.h. J. Bouwens Vinkeveen	0297-583448
	Spierings, Kok en Lemkes Amsterdam	6184771