

de brug



parochieblad st. urbanus
ouderkerk aan de amstel
juli/augustus 2009

Adressen Urbanusparochie

Pastoraal Werkster Mw. K.Kint- van Os **4961320**
E-mail adres : Urbanusparochie [at] xs4all.nl

Parochiebestuur Vice-voorzitter Dhr.A.Schwegler **4965894**
Penningmeester Dhr.N.Wolffenbuttel **4967078**
Secretaris Dhr..P.Theeuwes **6790774**

Bouwzaken Dhr. T. Tetteroo **4961300**

Parochiesecretariaat Rondehoep Oost 31 **4961320**

Secretariaat bereikbaar
maandagmiddag 14.00 uur tot 16.00 uur
woensdagochtend 09.30 uur tot 11.30 uur
donderdagochtend 09.30 uur tot 11.30 uur

Website: www.kerkenouderkerk.nl

Stichting Urbanus Ouderkerk a.d. Amstel

Postbank 4401198
Rabobank 35.18.21.872

Stichting Vrienden Vollebregt Orgel Ouderkerk

Postbank 4400643
Rabobank 30.05.89.786

Overige adressen: Zie achterzijde van de Brug.

Waarheid en waarachtigheid

In de liturgie gaan we in juli en augustus verder met de *Tijd door het Jaar*, waaruit we ook al geput hebben in de zeven weken tussen de *Doop van de Heer* (6 jan.) en de veertigdagentijd, en waarvan we op de zondag (21 juni) na Sacramentsdag (13 juni) de draad weer hebben opgepakt. Daarin worden we vertrouwd gemaakt met de prediking van Jezus. Met name in de B-cyclus, die voor dit kerkelijk jaar geldt, is daarin de periode juli en augustus (14^e t/m 22^{ste} zondag door het jaar) cruciaal, omdat daarin belangrijke hoogtepunten van die prediking bij elkaar staan. Op de veertiende zondag (5 juli) lezen we bij Marcus, hoe Jezus in zijn eigen vaderstad niet welkom was om daar in de synagoge te onderrichten, en verwonderd stond over hun ongelooft.

Het aardige van zo'n doorkijkje door de evangeliieverhalen van de zondagen is, dat je goed kunt zien dat die verhalen elkaar niet alleen aanvullen, maar elkaar ook voorbereiden en op elkaar vooruitlopen. Want in het verhaal van de zondag daarop zendt Jezus zijn leerlingen erop uit om overal te gaan prediken. Ze moeten dan niet verwachten dat iedereen op hen zit te wachten. *Als ze niet luisteren schudt dan het stof van uw voeten...* Wij zouden zeggen: *Bekijk het maar.* In het evangelie van het volgende weekend (16e zondag) zijn de leerlingen weer terug en doen zij verslag van hun ervaringen. Jezus nodigt hen uit om naar een eenzame plaats te gaan, *want zij hadden zelfs geen tijd om te eten.*

De diepere betekenis hiervan zal pas in de pericopen van de volgende zondagen duidelijk worden, als gelezen wordt uit de broodverhalen van Johannes. Op de 17de zondag (26 juli) is dat het verhaal over de broodmaaltijd in de buitenlucht, waaruit bleek dat iedereen te eten heeft als je deelt met elkaar, en de waarde van wat je hebt verdubbelt als je het aan een ander geeft. In het verhaal van het weekend daarna (2 aug.) grijpt Jezus terug op deze gebeurtenis als hij in antwoord op de vraag over het brood uit de hemel dat de Vader geeft, stelt: *Ik ben het brood des levens...* Als daarom eerder van de leerlingen gezegd werd, dat zij geen tijd hadden om te eten, betekent dat ook, dat zij zich ondanks hun drukke werkzaamheden voortdurend aan die bron moesten laven om hun prediking op peil te houden.

Het evangelie van de 19de zondag (9 aug.) doet denken aan dat van de 14de, waarin Jezus' prediking in de synagoge niet in goede aarde viel. Nu pikken de omstanders ook niet meer wat hij buiten de synagoge zegt. Maar Jezus doet geen concessies. Hij spreekt niet alleen namens en met het gezag van zijn Vader (*Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag*), maar scherp zijn identificatie met het brood des levens nog verder aan: *Het brood dat ik zal geven is mijn vlees, ten bate van het leven van de wereld*.

Het weekend daarna (16 aug.) lezen we het vervolg op deze tekst van Johannes. Daarin worden de zaken van twee kanten op scherp gezet. De omstanders vragen zich vertwijfeld af waar hij mee bezig is. Maar Jezus gaat stug door op het onderwerp en aarzelt niet om daaruit de laatste consequenties te trekken: *Als gij het vlees van de Mensenzoon niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt gij het leven niet in u...Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt blijft in mij en ik in hem*. Hij licht deze uitspraak nog toe door te zeggen dat iedereen die dat doet, leeft door hem zoals hij zelf leeft door de Vader.

Het evangelie van de 21^e zondag (23 aug.) sluit hierbij aan. Daarin schetst Johannes, dat Jezus' volgelingen het nu welletjes vinden en dat veel van zijn leerlingen het gezelschap verlieten. Dit brengt Jezus tot de vraag aan de twaalf, of zij het soms ook voor gezien wilden houden. Maar mede namens de andere apostelen betuigde Petrus zijn geloof in Jezus als de *Heilige Gods*.

In het laatste weekend van augustus lezen we weer uit Marcus. Als mensen het met iemand niet eens zijn, proberen ze hem soms te pakken op uiterlijkheden. Dat overkomt Jezus in dit stukje evangelie. Daar maakt hij zich verschrikkelijk kwaad over en stelt, dat wat mensen kan bezoedelen niet van buiten af komt, maar van binnen uit. Hij geeft voorbeelden van wat daar zoal aan kwaadaardigs uit kan komen. Die voorbeelden zijn niet mis. Wie aanmerkingen heeft op het uiterlijk gedrag van de leerlingen, moet eens naar zichzelf kijken, en dan met name naar waar het innerlijk aan schort.

Pastor G. van Tillo

Familieberichten

Op vrijdag 19 juni werd door pastor Adolfs het kerkelijk huwelijk gesloten tussen
Martin Hilbrands en Sylvia van Saaze.
Zij wonen op de Hendrick van Avercampweg 43.



Op zaterdag 27 juni werd de zegen voor het huwelijk gevraagd van Chris Faber en Fransje Reesink.



Op zaterdag 4 juli zullen
Tom Bramse en Joanna Velazquez Mesa in het huwelijk treden.
Hun kerkelijk huwelijk wordt ingezegend door Pater Theo Beusink

In Memoriam

?

Annette Kroon-Spaan

op 3 juni jl. overleed
Annette (Nettie) Kroon-Spaan
geboren 13 oktober 1927.
Zij is de weduwe van
Leonardus Gerardus Kroon.

Zomerreces voor het Caeciliakoor

In onze St. Urbanuskerk zijn we erg verwend met de zang van het Caeciliakoor op bijna alle weekenden door het jaar. Omdat er in de vakantieperiode niet wordt gerepeteerd, is dit jaar besloten dat van zondag 4 juli t/m zondag 16 augustus **niet** door het koor gezongen wordt.

Betekent dat dan dat er geen muzikale invulling op de zondagen is? Nee, er zal pianobegeleiding zijn en wij gaan gewoon lekker met elkaar samen zingen. De leden van het Caeciliakoor die in de kerk(banken) aanwezig zijn voor de zondagsviering, gaan mede de kar trekken en wat er gezongen wordt, zal zo veel mogelijk uitgezocht zijn.

Geen reden dus om weg te blijven, maar juist een extra reden om te komen! Want sámen zingen werkt gemeenschapsverhogend.

De restauratie van onze Urbanus

In dit eerste halfjaar zijn de laatste puntjes op de i gezet wat betreft fase 1 en 2 van de restauratie. Het venster boven de biechtstoel “aan de vrouwenkant” kon weer worden teruggeplaatst nadat een replica van de natuurstenen rozet was gemaakt. Het originele rozet had de tand des tijd niet overleefd. De schilder heeft de toegangsdeuren en de laatste dakkapel onder handen genomen en daarmee was het werk gebeurd.

Wij hebben overeenstemming bereikt met de aannemer over het meer- en minderwerk en wij kunnen nu de financiële eindverantwoording doen aan Monumentenzorg.

Inmiddels hebben wij van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (de nieuwe naam van Monumentenzorg) bericht gekregen dat de subsidieaanvraag voor fase 3 van de restauratie is afgewezen. Er worden nu eenmaal honderden aanvragen ingediend en er is geld voor enkele tientallen. Maar ...

Gelukkig is er inmiddels een nieuwe mogelijkheid, de Brim regeling die in het leven is geroepen om monumenten op basis van een doorlopend onderhoudsplan in stand te houden.

Voor deze regeling kunnen wij vóór 1 september 2009 een aanvraag indienen gebaseerd op een zesjarig instandhoudingsplan. Met deze regeling kunnen wij de restauratie afmaken en de kerk verder in goede conditie houden. Het subsidiepercentage in deze regeling is 65% en de maximale subsidiabele kosten voor zes jaar bedragen €1.000.000,-.

Aan onze architect Paul van Vliet hebben wij inmiddels verzocht een aanvraag voor te bereiden.

De daarbij behorende begroting zal uitwijzen hoeveel geld wij nodig hebben. Vervolgens heeft het bisdom door de verplichte toestemming bij elke grote uitgave een kardinale stem in het kapittel.

Wij houden u van de ontwikkelingen op de hoogte.

Namens het parochiebestuur,
Nico Wolffenbuttel.

Activiteiten overzicht van de PCI in 2008.

Na de goedkeuring door het Bisdom van het financieel overzicht over 2008 is het gebruikelijk daarover een kort overzicht in het parochieblad op te nemen.

De totale inkomsten (collectes, rente en giften) bedroegen €4980,-, waarbij de collecte voor het “diaconale Bolivia reisfonds” van €950,- voor pastor Kint een uitstekend project was.

Bolivia is het armste land van Zuid Amerika en onze pastor zorgde er persoonlijk voor dat de bijdrage van de parochianen niet beter kon worden besteed; een fraai voorbeeld van directe diaconale zorg.

De andere uitgaven in 2008 betroffen o.a.:

- Noodfonds van het Allochtonenpastoraat Amsterdam €500,--
- Vaste bijdragen aan Bisdom en Dekenale diaconie projecten €800,--
- Collectes voor Albanië en Stichting Derde Wereldhulp India € 1850.—
- Stipendia en Vensteractie Urbanusparochie €375,--
- Bijdrage voor bezoekgroep en kerstgroet €375,--
- Individuele hulpverlening binnen parochie €525,--

Het mag duidelijk zijn dat uw PCI door het geringe budget heel veel keuzes moet maken in de projecten die worden gesteund.

Maar de projecten die dan worden gekozen zijn vrijwel altijd direct bij het doel dat wordt gediend en dus verdwijnen uw bijdragen niet in grotere organisaties.

Indien de activiteiten van uw PCI u aanspreken om een bijdrage te doen, dan kunt u die bijdrage overmaken op de bankrekeningnummer 3518.01.162 van de PCI bij de RABO te Ouderkerk aan de Amstel.

Uiteraard zijn alle bijdragen (behoudens de algemene drempel) aan de PCI aftrekbaar als persoonlijke giften. Wij danken de parochianen voor de steun en bijdragen en wij vertrouwen dat wij die ook in de toekomst mogen blijven ontvangen zodat de diaconale zorg kan worden voortgezet.

Namens de PCI, Nico van Wieringen.

Vakantie voor het Kwetternest



De oecumenische viering van 21 juni was voor het Kwetternest en de werkgroep de laatste voor de zomervakantie.

Het Kwetternest heeft in deze viering afscheid genomen van Tobias van de Marck, Rik Hilbrands, Grace en Herve Manishimwe.

Geweldig bedankt voor jullie jarenlange inzet bij het Kwetternest.

We wensen jullie veel succes op jullie nieuwe school.



Wij wensen iedereen een super zonnige vakantie.



LITURGIE AGENDA

| Datum | Tijd | Voorganger | |
|-------|-----------|---------------------|--------------------|
| 27-06 | 19.00 uur | Pastor G. van Tillo | Eucharistieviering |
| 28-06 | 10.00 uur | Pastor G. van Tillo | Eucharistieviering |
| 04-07 | 19.00 uur | Pastor Reuzenaar | Eucharistieviering |
| 05-07 | 10.00 uur | Pastor Reuzenaar | Eucharistieviering |
| 11-07 | 19.00 uur | Pastor G. van Tillo | Eucharistieviering |
| 12-07 | 10.00 uur | Pastor G. van Tillo | Eucharistieviering |
| 18-07 | 19.00 uur | Pastor G. van Tillo | Eucharistieviering |
| 19-07 | 10.00 uur | Pastor Reuzenaar | Eucharistieviering |
| 25-07 | 19.00 uur | Pastor G. van Tillo | Eucharistieviering |
| 26-07 | 10.00 uur | Pastor J. Adolfs | Eucharistieviering |

JULI 2009

| Bijzonderheden | Muzikale invulling |
|--------------------------------------|--------------------|
| | Elckelyk |
| 13 ^e zondag door het jaar | Samenzang |
| 14 ^e zondag door het jaar | Samenzang |
| 15 ^e zondag door het jaar | Samenzang |
| 16 ^e zondag door het jaar | Samenzang |
| 17 ^e zondag door het jaar | Samenzang |

LITURGIE AGENDA

| Datum Tijd | Voorganger | |
|-----------------|---------------------|--------------------|
| 01-08 19.00 uur | Pastor Reuzenaar | Eucharistieviering |
| 02-08 10.00 uur | Pastor Reuzenaar | Eucharistieviering |
| 08-08 19.00 uur | Pastor G. van Tillo | Eucharistieviering |
| 09-08 10.00 uur | Pastor G. van Tillo | Eucharistieviering |
| 15-08 19.00 uur | Pastor G. van Tillo | Eucharistieviering |
| 16-08 10.00 uur | Pastor K. Kint | Woord en Communie |
| 22-08 19.00 uur | Pastor G. van Tillo | Eucharistieviering |
| 23-08 10.00 uur | Pastor G. van Tillo | Eucharistieviering |
| 29-08 10.00 uur | Pastor K. Kint | Woord en Communie |
| 30-08 19.00 uur | Pastor K. Kint | Woord en Communie |
| 05-09 | GEEN VIERING | |
| 06-09 10.00 uur | Pastor K. Kint | Woord en Communie |

AUGUSTUS 2009

| Bijzonderheden | Muzikale invulling |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 18 ^e zondag door het jaar | Samenzang |
| zondag door het jaar | Samenzang ^{19^e} |
| Maria ten hemelopneming | |
| 20 ^e zondag door het jaar | Samenzang |
| 21 ^e zondag door het jaar | Caeciliakoor |
| 22 ^e zondag door het jaar | Caeciliakoor |
| GEEN VIERING | |
| Startviering | Alle Koren |



Gesprek bij de koffie.

Donderdag 27 augustus

bent u om **10.00 uur** weer van harte welkom

bij de pastor op de koffie.

Dan gaan we met elkaar in gesprek over
geloof, ongeloof en ons eigen leven.

Plaats: de werkkamer van pastor Kint op de pastorie.

(Het geloofsgesprek vervalt ook in de maand juli.)

Schoonmaken kerk.

Woensdagmiddag 1 juli en

Woensdagmiddag 5 augustus

v.a. 13.00 uur

gaan we de kerk weer schoonmaken.

Daarna gezellig koffiedrinken.

Je bent van harte welkom!!!



Bericht van de redactie:

De kopij voor het parochieblad van **september**

kunt u inleveren t/m **21 augustus**

Berny van Wieringen,

E-mailadres: [bernyvanw \[at\] hotmail.com](mailto:bernyvanw@hotmail.com)

Actie Kerkbalans 2009

De stand van de actie Kerkbalans per medio juni 2009 is €38.631,-.

Voor het gehele jaar werd toegezegd €42.696,-.

Het streefbedrag is natuurlijk de € 45.010,- die vorig jaar is gerealiseerd.

Zij die nog geen bijdrage hebben overgemaakt worden hiertoe van harte uitgenodigd. De instandhouding van de parochie en van onze Urbanus kerk verdienen zeker uw steun.

Nico Wolffenbuttel, penningmeester.

Kruisen en kapellen in Sevenum

Bij pelgrimeren denk je al snel aan de lange voettochten naar Santiago de Compostela, Rome of Assisi. Maar misschien is een fiets- of wandeltocht langs kruisen en kapellen ook wel een vorm van pelgrimeren. Bij pelgrimeren is immers de intentie belangrijk.

En als je niks met pelgrimeren hebt, is de 25 kilometer lange fietstocht langs meer dan 50 kruisen en kapellen in de omtrek van Sevenum, een plaatsje in de buurt van Venlo, toch de moeite waard: uit sportief oogpunt en cultureel oogpunt. De tocht voert ook nog eens door het prachtige landschap van midden Limburg.

Met Jos Schreurs van de Stichting Kruisen en Kapellen Sevenum fietste onze Kitty Mul een deel van de route en kwam terecht in Mariakapellen, maar ook een kapel gewijd aan de heilige Donatus, de beschermheilige tegen onweer en een kapel ter ere van Sint Apollonia, die tegen kiespijn is.

Meestal is zo'n kapel gebouwd door een familie die een devotie voor betreffende heilige heeft ontwikkeld. Ook nu nog verzorgen de families de kapellen en kruisen.



- Wie de route wil fietsen kan deze downloaden op www.kruisenenkapellen.nl

Uit: **Het Klooster**

Kerken kijken Utrecht

Voor de 27ste keer opent 'Kerken Kijken Utrecht' de deuren van twaalf prachtige monumentale kerkgebouwen in de binnenstad van Utrecht, ruim 180 gidsen staan klaar om u gedurende de hele zomer kennis te laten maken met de architectuur en de cultuurgeschiedenis van deze kerken.

Programma zomerseizoen 2009:
Kerken Zingen:

Op 4 juli en 22 augustus wordt er de hele dag gezongen in de kerken en tijdens de (gratis) workshops kunt u meezingen

Het programma van 4 juli:

10.00-11.00 Gregoriaans koor Utrecht o.l.v. Jaap Goetzee:
Concert 'Lauden Translatie St.Martinus' in de Pieterskerk.
11.00-13.00 Vrouwenschola o.l.v. Ike de Loos:
Workshop Gregoriaans zingen in de Pieterskerk.
13.30-14.00 Cantemus Domino olv Paul van der Woude:
Concert in de Augustinuskerk.

14.15-15.15 Doopsgezind koor olv Annejet Bennink:
Workshop Taizé-liederen zingen in de Doopsgezinde kerk.
15.30-16.30 Wouter Koelewijn: Orgelconcert 'Bach's jonge jaren'
in de Domkerk.

Het programma van 22 augustus:

Het programma is nog niet geheel bekend maar deze dag zal een vergelijkbaar karakter hebben. Vast staat: De Koninklijke Oratorium vereniging Utrecht die om 13.00 uur in de Geertekerk, met circa 30 leden, werken van Haydn, Brahms en Rossini ten gehore zal brengen en samen met het publiek een canon zal zingen.

Pelgrimspas:

Een 'pelgrimstocht' langs de twaalf kerken in de binnenstad van Utrecht. De tocht voert u langs plekken met een spirituele betekenis en kerken, die al dan niet een pelgrimstraditie hebben. Het einddoel van deze route is de Domkerk. Heeft u alle kerken bezocht en uw pelgrimspas laten afstempelen dan wacht u bij het einddoel een attentie. U heeft de hele zomer om de stempels te verzamelen.

Ga voor actuele informatie naar: www.kerkenkijken.nl

| | | |
|--|---|--------------------------------------|
| Parochiële Caritas | Mw.W.Out | 4964469 |
| Gezinsdiensten 't Kwetternest | Mw.W.Bentinck-van Wieringen | 4967466 |
| Jongerengroep | Mw..Jansen & Dhr. Ph.Kint | 4722220 4961320 |
| Communiewerkgroep | Mw.B.Harte-Keizer | 4964941 |
| Vormselwerkgroep | Mw.Jansen | 4722220 |
| Koor Elckerlyc | Dhr.H.Out | 4964469 |
| St. Caeciliakoor | Dhr.M.v.d.Linden | 4961635 |
| Bezoekgroep | Dhr.W.Schreurs | 4961890 |
| Raad van Kerken | Secretariaat: Mw.H.Alberts | 4964139 |
| Lay-out parochieblad | Berny van Wieringen Bernyvanw [at] hotmail.com | 4964175 |
| Bezorging parochieblad | Dhr.M.Schwegler | 4965733 |
| Stencilbureau | R.K.Gezellenhuis Dhr. .A.van de Vall | 4961255 4961749 |
| Verhuur Elckerlyc gebouwtje | Dhr. en mevr. Kouwenhoven | 4961288 |
| Verhuur parochiehuis (kosterwoning): | via secretariaat | 4961320 |
| R.k.Begraffenisvereniging | "Antonius de Kluizenaar" | |
| Kerkhof | Dhr.R.Cerpentier. | 4961853 |
| Uitvaartleiders | R.v.d.Velde v.h. J Bouwens Baambrugge Spierings, Kok en Lemkes Amsterdam | 0297-583448 6184771 |
| Urbanus-Parochie Bestuur- Ouderkerk a/d Amstel. | Bankrekening 35.18.01.855 Postrekening 6259845 t.n.v. | |
| Kerkbijdrage: | Bankrekening: 35.18.06.210 / giro: 290535 | |