

# de brug



parochieblad st. urbanus  
ouderkerk aan de amstel  
juli/augustus 2007

## Adressen Urbanusparochie

**Pastoraal Werkster** Mw. K.Kint- van Os **4961320**  
E-mail adres : Urbanusparochie [at] xs4all.nl

**Parochiebestuur** Vice-voorzitter Dhr.A.Schwegler **4965894**  
Penningmeester Dhr.N.Wolffenbuttel **4967078**  
Secretaris Dhr..P.Theeuwes **6790774**

**Bouwzaken** Dhr. T. Tetteroo **4961300**

**Parochiesecretariaat** Rondehoep Oost 31 **4961320**

Secretariaat bereikbaar  
maandagmiddag 14.00 uur tot 16.00 uur  
woensdagochtend 09.30 uur tot 11.30 uur  
donderdagochtend 09.30 uur tot 11.30 uur

**Website:** [www.kerkenouderkerk.nl](http://www.kerkenouderkerk.nl)

### **Stichting Urbanus Ouderkerk a.d. Amstel**

Postbank 4401198  
Rabobank 35.18.21.872

### **Stichting Vrienden Vollebregt Orgel Ouderkerk**

Postbank 4400643  
Rabobank 30.05.89.786

**Overige adressen:** Zie achterzijde van de Brug.

## **Bekijk dit eens**

Neem even de tijd  
de tijd  
héél even maar  
om je naaste  
te zien - te ontmoeten  
op je weg.

Neem even de tijd  
héél even maar  
om in stilte Zijn schepping  
te bewonderen op je weg

Neem even de tijd  
héél even maar  
om te genieten  
en dankbaar te zijn op je weg.

Neem even de tijd  
héél even maar  
om te denken  
dat elke nieuwe dag een gave,  
maar ook een opgave is  
op je weg

Neem even de tijd  
héél even maar  
om te kijken  
waar je kunt helpen  
op je weg.

Neem ook de tijd  
om gelukkig te zijn  
door uit jezelf te treden  
ruimte te geven  
aan de ander op je weg.

We staan vlak voor de grote vakantie en het ritme van ons dagdagelijkse werkleven mag wat minder worden. Het is goed om tijdens de zomermaanden eens wat gas terug te nemen.. Even geen tijd voor vergaderingen, allerlei verplichtingen en anderzijds. Maar we mogen de komende tijd ook ontspannen, op reis gaan veraf of dichtbij, genieten van elkaar, tijd nemen voor elkaar. Vergeet aub. ook niet de mensen die niet in de gelegenheid zijn te reizen, maar door ziekte of anderszins noodgedwongen thuis zijn of in verpleeghuizen en ziekenhuizen. Een extra bezoekje aan hen in de vakantieperiode is vast heel welkom. Door de chaos en de hectiek van het dagdagelijks bestaan mogen we ons gedragen weten door God, de Eeuwige die met ons meetrekt en ons draagt.

Ik wens u allen een mooie zomer toe. Kom veilig weer thuis en laten we elkaar écht ontmoeten bij het 140-jarig bestaan van onze St. Urbanuskerk op 8 en 9 september, waarover meer in dit parochieblad en het septembernummer. We kunnen overigens nog veel helpende handen gebruiken om van dit feest een groots gebeuren te maken!

Met hartelijke groet, mede namens het parochiebestuur

K. Kint – van os, pastoraal werkster.

## FAMILIEBERICHTEN

Door het heilig doopsel werd in onze geloofsgemeenschap opgenomen:



**Yaël Eveline**



Dochter van Marcel en Myrna Lammers,  
Reinier Noomsstraat 47.

## In Memoriam

### V

Op 8 juni jl. overleed **Franciscus Schreuder** na een kort ziekbed in een hospice in Dokkum. Frans, zoals we hem kennen, werd 80 jaar.

Frans was een innemende, bescheiden man met een grote passie voor het orgel en het orgelspel. Hij heeft als organist jarenlang het Caeciliakoor begeleid bij de vieringen in zorgcentrum Theresia. Na de restauratie van ons Vollebregtorgel ondersteunde hij met zijn orgelspel de vieringen in de kerk. Frans was lid van de Stichting Vollebregtorgel en heeft door deze functie mede bijgedragen het grote succes van het orgelconcert op 5 mei jl. Verdriet, ziekte en lijden zijn hem niet bespaard gebleven in zijn leven. Maar altijd wist Frans op waardige wijze zijn leven weer opnieuw zin te geven. De afscheidsviering voor Frans was 13 juli in onze kerk, waarna hij begraven werd in het familiegraf in Castricum. Dat hij geborgen mag zijn in de palm van Gods hand, verenigd met allen die hem lief waren

## Club van 140 St. Urbanusparochie

De St. Urbanusparochie viert op 8 en 9 september haar 140-jarig bestaan. De organisatiecommissie belast met de voorbereiding, vraagt aan de parochianen en overige belangstellenden om een kado aan de parochie te geven van blijvende waarde.

Het feest staat in het teken van de sociale cohesie van de parochie ten behoeve van de samenleving in Ouderkerk aan de Amstel. De parochie is een levende gemeenschap van mensen. De leden van de parochie doen heel veel om de gemeenschap in stand te houden. Veel parochianen tonen grote inzet bij verschillende activiteiten in onze parochie, maar ook ten behoeve van onze dorpsgemeenschap. Te denken valt aan het vrijwilligerswerk, hulp aan diegenen die hulpbehoevend zijn en nog vele andere activiteiten die onze parochianen verrichten.

Jong geleerd is oud gedaan.

Gaarne willen we met uw hulp activiteiten met en voor jongeren van onze parochie opzetten om deze waarden en normen van onze parochie levend te houden. We willen investeren in activiteiten voor onze jeugd zodat zij nu maar ook op latere leeftijd deze noodzakelijke activiteiten kunnen voortzetten.

Pastor Kint zal met behulp van een aantal vrijwilligers in het komend seizoen en ook in de volgende seizoenen regelmatig activiteiten ondernemen met en voor onze jongeren. Deze activiteiten zijn divers van aard en hebben een vormend en scholend karakter.

Om de kosten voor een deel te financieren vragen wij u een jaarlijkse bijdrage te doen van €50 . U wordt hierdoor lid van de **Club van 140**, refererend aan de verjaardag van onze kerk. De middelen zullen beheerd worden door het bestuur van de parochie. We hopen tijdens ons feestweekend bekend te maken dat de **Club van 140** daadwerkelijk 140 leden heeft.

Het bestuur van de parochie zal regelmatig in haar verslag mededelingen doen op welke wijze deze middelen besteed zijn en met welk resultaat.

We rekenen op u!

A.Schwegler (vice-voorzitter)

---

Naam:

Adres:

Woonplaats:

---

*In te leveren bij de pastorie.*



**St. URBANUSPAROCHIE**

---

Ter ere van het 140jarige bestaan van de kerk is er op zaterdag 8 juni vanaf 20.00 uur een feest voor en door jongeren in het gezellenhuis:

**De Nacht van Ouderkerk.**

Alle jongeren uit de Ouderkerkse gemeenschap zijn van harte uitgenodigd.

***NACHT VAN OUDERKERK***

*16+ FEEST*

*8 SEPTEMBER 2007*

*VOORVERKOOP: 13 EN 27 AUGUSTUS EN 3 SEPTEMBER VAN  
19.00 TOT 20.30 VOOR HET GEZELLENHUIS*

*KAARTJE: 7.50 EURO*

*VOORVERKOOP: 5 EURO*

## Vormsel: stap voor stap.....en weer verder

Afgelopen 20 mei jl. ontvingen zeventien jonge mensen het sacrament van het Vormsel uit handen van vormheer Deken A. Bakker s.m.a. Enigszins gespannen verzamelden zij zich om 10 uur in de pastorie, stiller dan normaal en de doopkaars in de soms klamme handen. Zelf hadden zij voor het thema 'stap voor stap' gekozen, omdat zij zelf vonden dat hun geloofsleven zich stap voor stap voltrok. Grote, zelfversierde voetstappen hingen bovenin het priesterkoor. De kerk was mooi versierd, de kleuren van de bloemen symboliseerden vuur, de zang van koor Elckerlyc, de inspirerende preek van Deken Bakker, de zelfgemaakte gebeden maakten deze viering tot een mooi en waardevol geheel. Door de zalving ontvingen de kinderen de kracht van de H. geest, bevestigd door het uitspreken van de geloofsbelijdenis als hernieuwing van het doopsel.

Uit handen van de werkgroep Vormsel ontvingen de jongens en meisjes een fraaie sleutelhanger met een medaille van Christoffel, de beschermheilige van mensen onderweg. Hij voorkomt ongelukken en zorgt dat je veilig thuiskomt. Want wij zijn als volk Gods steeds onderweg. Al met al een feestelijke viering en we mogen trots zijn op deze zeventien jongeren die zélf gekozen hebben om iets met hun geloof te doen. De meesten van hen gaan verder in een jongerengroep die tweemaandelijks bij elkaar zal komen. Er wordt dan eerst samen gegeten en daarna is er tijd voor gesprekken, film, een diaconale activiteit, catechese, een uitje naar een museum enz. enz. In de parochie proberen wij hen zoveel mogelijk bij de geloofsgemeenschap te betrekken. Met elkaar willen we naar antwoorden zoeken wat geloof in ons leven betekent en hoe we hieraan op een goede wijze invulling kunnen geven. Het is dus weer een hele, maar ontzettend leuke uitdaging!

We hopen dat het optrekken met onze jongeren gemeenschapsvormend is. Overigens kunnen zich altijd anderen jongeren aansluiten in de leeftijd van 13 en 14 jaar. Voor oudere jongeren is er ook een jongerengroep. Paul Liesker gaat de jongerengroepen begeleiden. Intussen gaat hij ook een cursus catechese volgen bij instituut Luce in Utrecht. Hoera, de eerste die een bewuste stap zet in vorming en toerusting om op deze wijze straks het pastoraat mee te dragen en ondersteunen.

## Heilige Christoffel

De beschermheilige; hij voorkomt ongelukken en zorgt dat je veilig thuiskomt. Zijn verhaal voor alle mensen onderweg, nu, in de vakantie en in de toekomst.

Een grote man zocht zijn leven lang naar iemand die hij kon dienen. Hij was sterk en groot dat de mensen hem een reus noemden. Zijn naam was Offerus. Offerus was een harde werker. De boeren waren altijd blij als hij hun knecht wilde zijn, maar hij bleef nooit lang op dezelfde plaats. Het leek wel alsof Offerus iets zocht, maar het niet kon vinden. Overal waar Offerus kwam vroeg hij aan de mensen: "wie is de machtigste?" Zo kwam hij terecht bij de koning. De koning was heel blij met zo'n sterke man, want er was net een oorlog aan de gang die hij graag wilde winnen. Offerus ging vechten voor de koning en diezelfde dag vluchtte het andere leger voor die grote sterke reus. 's Avonds was er een groot feest in het paleis en Offerus mocht naast de koning aan tafel zitten. Er werd gegeten, gedronken en gepraat. Aan het eind werd het heel stil, er klonk prachtige harpmuziek en een stem zong zo mooi, dat je er stil van werd. Plotseling maakte de koning een kruisteken. Offerus wist niet wat de koning deed en vroeg hem waarom hij zo'n kruisteken maakte. De koning keek een beetje angstig om zich heen en fluisterde dat in het liedje gezongen werd over de duivel. Offerus stond op, want de koning was dus niet de machtigste, de duivel was nog veel machtiger. Offerus ging op zoek naar de duivel en vond hem. Hij wist helemaal niet wie het was en zeker niet dat de duivel altijd slechte en gemene dingen deed. Offerus hielp de duivel tot ze op een dag langs een kruis kwamen, dat aan de kant van de weg stond. De duivel schrok, sloeg zijn handen voor zijn gezicht en rende weg. Offerus wilde weten wat er aan de hand was en vroeg de duivel waarom hij zo bang geworden was van die twee houten paaltjes. De duivel fluisterde: " Er is maar een die de machtigste is, dat is de grote Koning" Offerus ging op zoek naar die Koning. Na dagen lopen kwam hij terecht bij een oude man, een kluizenaar. Die vertelde hem over Jezus Christus. De echte Koning die was gekomen om mensen te helpen, om mensen gelukkig te maken. Offerus wilde die koning vinden, maar ja, bidden en vasten hoorden niet zo bij hem. Hij

wilde met zijn grote handen werken. Elke dag bracht hij mensen over de rivier. Hij droeg ze op zijn schouders en zorgde ervoor dat ze veilig aan de overkant kwamen. Dat deed hij zeven jaar lang. Tot hij op een nacht wakker werd van een stem. Hij liep naar het water, maar zag niemand. Terug in bed hoorde hij die stem weer, maar ook de tweede keer zag Offerus niemand. Pas na drie keer vond hij een kind. Hij nam het op zijn schouders en droeg het over de rivier. Maar halverwege werd het kind zwaarder en zwaarder. Offerus dacht dat hij zou verdrinken. Hij keek omhoog naar het kind op zijn schouders en zag zo iets moois. Het kind straalde als de zon en zei " Ik ben de Koning die jij zoekt, ik ben Jezus Christus. Je leven lang heb je naar mij gezocht en zeven jaar heb jij mensen gedragen, daarom zal ik je nu dopen in mijn naam en vanaf dit moment heet je Christoffel, Christusdrager" De volgende morgen vonden mensen Christoffel in zijn hut, hij was dood. De oude kluizenaar begreep dat Christoffel gevonden had, waar hij zijn hele leven naar gezocht had. Christoffel, Christusdrager, de drager van mensen. Patroon van de reizigers, omdat hij mensen veilig naar de 'overkant' brengt en weer terug.



Afscheid.....bedankt!

José Jansen is jarenlang het gezicht geweest van de werkgroep Vormsel. Zij was de grote motor van het opnieuw opstarten van het Vormsel toen ik vier geleden in Ouderkerk kwam werken.

Met groot enthousiasme en deskundigheid heeft José zich vier jaar lang ingezet om jonge mensen te benaderen, te begeleiden en bij te staan op hun weg naar dit sacrament.

Ook heeft zij zich vier jaar ingezet als begeleidster van de Jongerengroep.

Met haar gezin is José inmiddels naar Uithoorn verhuisd.

We zullen haar altijd goede humeur, betrokkenheid en daadkrachtige inzet heel missen.



erg

José, vanaf deze plek heel erg bedankt voor alles wat je voor de parochie hebt gedaan.

Het ga je goed in Uithoorn,

Paul Liesker, Mirjam Bindels en Kiki Kint.

## LITURGIE AGENDA

Datum Tijd	Voorganger	
30-06 19.00 uur	Pastor K. Kint	Woord en Communie
01-07 10.00 uur	Pastor K. Kint	Woord en Communie
07-07 19.00 uur	Pastor G. van Tillo	Eucharistieviering
08-07 10.00 uur	Pastor G. van Tillo	Eucharistieviering
14-07 19.00 uur	Pastor G. van Tillo	Eucharistieviering
15-07 10.00 uur	Pastor G. van Tillo	Eucharistieviering
21-07 19.00 uur	Pastor N. Reuzenaar	Eucharistieviering
22-07 10.00 uur	Pastor N. Reuzenaar	Eucharistieviering
28-07 19.00 uur	Pastor J. Adolfs	Eucharistieviering
29-07 10.00 uur	Pastor L. Koot	Eucharistieviering

## Juli 2007

Bijzonderheden	Muzikale invulling
	Elckerlyc
13 <sup>e</sup> zondag door het jaar	Caecilliakoor
(zomervakantie)	Orgel en samenzang
14 <sup>e</sup> zondag door het jaar	Caecilliakoor
15 <sup>e</sup> zondag door het jaar	Caecilliakoor
16 <sup>e</sup> zondag door het jaar	Caecilliakoor
17 <sup>e</sup> zondag door het jaar	Caecilliakoor

## LITURGIE AGENDA

Datum	Tijd	Voorganger	
04-08	19.00 uur	Pastor G. van Tillo	Eucharistieviering
05-08	10.00 uur	Pastor G. van Tillo	Eucharistieviering
11-08	19.00 uur	Pastor K. Kint	Woord en Communie
12-08	10.00 uur	Pastor K. Kint	Woord en Communie
18-08	19.00 uur	Pastor N Reuzenaar	Eucharistieviering
19-08	10.00 uur	Pastor N. Reuzenaar	Eucharistieviering
25-08	19.00 uur	Pastor G. van Tillo	Eucharistieviering
26-08	10.00 uur	Pastor G. van Tillo	Eucharistieviering
01-09	19.00 uur	Pastor G. van Tillo	Eucharistieviering
02-09	10.00 uur	Pastor G. van Tillo	Eucharistieviering

## Augustus 2007

Bijzonderheden	Muzikale invulling
18 <sup>e</sup> zondag door het jaar	Caecilliakoор
19 <sup>e</sup> zondag door het jaar	Caecilliakoор
20 <sup>e</sup> zondag door het jaar	Orgel en samenzang
21 <sup>e</sup> zondag door het jaar	Caecilliakoор
22 <sup>e</sup> zondag door het jaar	Orgel en samenzang
	Caecilliakoор



## Dagkapel

Ruim twee jaar is onze dagkapel nu in gebruik en eerlijk is eerlijk: er wordt veel gebruik van gemaakt. Niet alleen door de eigen parochianen, maar vele inwoners van Ouderkerk en tourfietzers lopen even naar binnen om rustig te zitten, een kaarsje op te steken of om iets in het intentieboek op te schrijven. Het is vaak heel ontroerend wat er neergeschreven wordt. Er is heel veel leed, maar gelukkig ook veel dankbaarheid. We mogen dus trots en blij zijn want de dagkapel voorziet in een behoefte. Het is ook fijn dat er zowel in de meimaand als in de oktobermaand gelegenheid is om samen de rozenkrans te bidden. Wekelijks worden er verse bloemen bezorgd en volgens mij beziet Maria alles met grote compassie en vreugde.

's Morgens open ik de dagkapel (en geniet dan van de vroege rust) en 's avonds heeft mijn man de taak op zich genomen om de dagkapel te sluiten, de kaarsjes aan te vullen en het geldblikje te legen. We doen dit beiden met veel plezier. Voor de vakantie zoeken we iemand die bereid is van **21 juli tot en met 4 augustus** de dagkapel te openen en te sluiten. De openingstijden liggen in de zomer niet erg vast, maar van ongeveer 9 uur 's morgens tot ongeveer 8 uur 's avonds zou erg prettig zijn. Het zou heel erg prettig zijn als iemand (die in de buurt woont?) deze taak op zich zou willen nemen, want Maria zélf gaat niet graag met vakantie.

Wie, o wie, wil hierover met mij contact opnemen?

Pastor Kint, 4961320



---

## 140 jaar St. Urbanuskerk

---

In het parochieblad van juni 2007 heeft u kunnen lezen dat er in het weekeinde van **8 en 9 september 2007** een feestelijk programma zal zijn omtrent het 140-jarig bestaan van de St. Urbanuskerk.

Het voorlopige programma ziet er als volgt uit:

### **Zaterdag 8 september: Cultuurdag.**

- **Open monumentendag vanaf 10.00 – 14.00 uur.**  
Er zijn rondleidingen door de kerk onder leiding van ervaren gidsen. De kerk is immers een religieus monument met een zeer dynamische geschiedenis;
- Vanaf 15.00 uur: Inleidingen en paneldiscussie met o.a. Pastoor Berkhout en Pastoor Fritschy en enkele leden van onze parochie met als thema **“Het belang van een religieuze gemeenschap voor de sociale cohesie in de samenleving”**. U kunt meedoen aan de discussie met een panel. In dit panel zullen de inleiders zitting hebben en enkele leden van de parochie;
- **Receptie:** voor genodigden en parochianen is er een receptie vanaf 16.30 tot 18.00 uur;
- **Feest** voor en door jongeren uit de Ouderkerkse gemeenschap en omgeving vanaf 20.00 uur in het Gezellenhuis; **De Nacht van Ouderkerk** georganiseerd door jongeren van de St. Urbanusparochie;

### **Zondag 9 september: Familiedag**

- **Openingsviering** in de St. Urbanuskerk  
Tijdens de zondagsviering zal nadrukkelijk stil worden gestaan bij het 140-jarig bestaan. Jong en oud zijn van harte uitgenodigd om

deze viering bij te wonen o.l.v. Vicaris Geukers, Pastor Van Tillo en K. Kint, pastoraal werkster.

- **Brunch** in de pastorietaan; Direct na de viering kunt u gebruik maken van de mogelijkheid gezamenlijk te brunchen in pastorietaan á €2,50 per persoon;
- **Kinderspelen** in de pastorietaan;
- **Buitenbar en nog veel meer**
- De middag zal spectaculair worden afgesloten met.....

In *de Brug* van eind augustus zullen we u op de hoogte houden van het nieuws over het 140-jarig feest van onze kerk. In deze uitgave zijn elders ook berichten over dit feest. Wij wensen iedereen een prettige en gezonde zomervakantie toe en kunnen ons nu al verheugen op de verjaardag van onze kerk.

De organisatiecommissie

## 1e Heilige Communie

Op zondag 22 april 2007 vierden 14 jongens en meisjes hun 1e Heilige Communie .

Na 9 weken voorbereiding met vele onderwerpen zoals: Geroepen bij je naam / Dopen / De Schepping en Bidden. De Kerk bezichtigen (veel kinderen vonden de uitleg prachtig, en helemaal naar boven lopen, dat doen de ouders niet eens dagelijks in een kerk.) / Iedereen mag meedoen / Delen met elkaar / brood om niet te vergeten / Bij Bakkerij Out met het samen delen van het zelf gemaakte brood...was ook een hoogtepunt / samen vieren.

Er waren ook 3 ouderavonden samen met pastor Kiki Kint. Samen met de ouders worden ook kennis en leermomenten besproken om te begrijpen hoe hun 1<sup>e</sup> Communie is geweest en hoe de Bijbel er nu tegenaan kijkt...Ons geloof kunnen wij doorgeven aan de kinderen, ga je mee?

Op 22 april startte de processie samen met de pastores van Tillo en Kint . De kinderen hadden hun Doopkaars vast en hun knuffel, die ze in de ark naast het altaar tafel neerlegden.

Daarna stelden zij zich allen voor en gaven hun doopkaars een mooie plaats.



De kinderen hebben een gebedje geschreven op een klavertje vier, een wens die ook aan allen gegeven werd. Zoals: samen met papa en mama wil ik een zonnetje zijn dat warmte straalt voor alle mensen groot en klein.

Het symbolische thema was: “Samen onder Gods Regenboog.”

Het is ontstaan uit de Schepping. Verhalen van mensen gaan wondere wegen. Pastor Kint is in gesprek geweest met de communicanten, begrepen zij wel het verhaal over de Ark van Noach, wilde zij er ook iets over vertellen?

Het prachtige hoogtepunt voor alle Communicanten was hun 1<sup>e</sup> Heilige Communie.

Het samen delen van brood en wijn.

Na het samen zingen met hun ouders kregen de Communicanten een felicitatie, die in de vorm was van een bronzen kruisje, onze kinderen herinneren nog steeds wat in de Urbanuskerk werd gedaan.



Wij danken het Kwetternest voor de mooie liederen, die wij mee hebben gezongen.

Wij danken Jan Maarten Koeman, die de muzikale leiding gaf.

Wij danken de beide pastores, Karin Lotters en Bets Harte die er zo ontzettend veel tijd aan hebben besteed.

Terugkijkend genieten wij ook na van de prachtige foto's, gemaakt door Ron Korrel.

Dank allen voor de aanwezigheid tijdens de mooie momenten in het leven van een kind.

De kinderen kijken er nog vak naar terug,...hun 1<sup>e</sup> Heilige Communie...ze horen er nu echt bij in de RK kerk.

Angela van der Marck



### Al de dagen van ons leven

is de titel van een boek dat sinds onze kinderen klein waren veelvuldig gebruikt werd om allerlei zaken omtrent het geloof in op te zoeken en te gebruiken. Het staat nog steeds in de boekenkast van mijn werkkamer en ik zoek er nog regelmatig een en ander in op. Lange tijd was het niet meer verkrijgbaar. Maar afgelopen mei is een herdruk verschenen en van harte kan ik dit boek aanbevelen aan ouders met jonge kinderen die het geloof een plek willen geven in hun gezin. Het boek bevat duidelijke theologische toelichtingen bij alle dagen van het gehele jaar, verrassende verhalen, mooie gebeden, creatieve spelletjes, smakelijke recepten, foto's en nog veel meer. Het boek is verschenen bij uitgeverij Averbode/Kok Kampen en kost €32,50. Dat is prijzig, maar de moeite waard om aan te schaffen. U zult er veel plezier aan hebben. Doen dus!

### Uit handen geven

is de titel van een brochure omtrent uitvaarten in onze parochie. Vanuit de ervaring weet ik dat het praten over de dood niet zo'n makkelijke zaak is. Het blijkt dat ouderen wel over hun eigen dood nadenken, maar er niet altijd aan toe komen om bijvoorbeeld met hun kinderen of naaste familieleden hierover te praten. Soms is er ook de onzekerheid dat hun - niet altijd kerkelijk betrokken- kinderen geen kerkelijke uitvaart meer wensen. Als gelovig mens wil je het afscheid van dit leven wel een diepere dimensie geven. Juist door te laten weten op welke wijze u een afscheidsviering wilt hebben en hoe uw leven herdacht kan worden, kan deze een persoonlijke karakter hebben. Vandaar dat ik een brochure gemaakt heb, waarin u de regelingen omtrent een kerkelijke uitvaart kunt nalezen. Het is een kleine, handzame brochure in grote letters met ruimte voor belangrijke telefoonnummers en de suggestie om eens -uit voorzorg - een en ander met familieleden te bespreken. Ook kunt u natuurlijk altijd een beroep doen op mij om hierover te praten en eventueel al wat wensen vast te leggen. De brochure ligt achter in de kerk, in de dagkapel, in zorgcentrum Theresia en u kunt telefonisch vragen om deze brochure: 020- 4961320.

Pastor Kiki Kint

## **“Katholiek van huis uit! Wat geloven we ?”**

Er zijn meer dan een miljard katholieken over de hele wereld. In Nederland vormen ze een belangrijk deel van de bevolking. Toch leeft bij velen de vraag wat het katholieke geloof met het dagelijks leven heeft te maken. Ook vragen velen zich af wáár katholieken in geloven. Wat betekent hun geloof voor hun leven en handelen? Wat inspireert hen, wat geeft hun vreugde, vanuit welke bron leven en werken zij? Wij gaan hier op in op de genoemde vragen tijdens vier informatieve lezingen over het katholieke geloof. We hopen hiermee vele mensen te bereiken in de regio Amstelland om een eerste beeld te krijgen wat katholieken bezielt of om ons bestaande beeld te verrijken. We starten eind september met vier onderstaande avonden.

## **“Katholiek van huis uit! Wat geloven we ?”**

### Vier informatieve lezingen over het katholiek geloof.

- 26 september : **pastor Phil Kint**, De katholieke kerk.  
Een gemeenschap met een geschiedenis.  
Klein begonnen, nu wereldwijd.
- 3 oktober : **pastor Kiki Kint**, God die nabij komt.  
In Jezus komt God ons tegemoet.  
Menselijke ervaring van God die zich te kennen geeft.
- 10 oktober : **pastor Tom Buitendijk**, Zeven tekens van  
Gods aanwezigheid bij kernmomenten van ons  
leven: de Sacramenten.

17 oktober : **pastor Guido Smit**, De praktijk van alledag.  
Richtingwijzers in het dagelijks leven:  
de Tien geboden en de Bergrede.

Plaats: **Annazaal** ( links achter de H. Annakerk)  
Amsterdamseweg 20  
1182 HD Amstelveen

Tijd: 20.00 – 20.15 uur ontvangst met koffie.  
20.15 – 21.00 uur lezing.  
21.00 – 21.30 uur gesprek  
21.30 – 22.30 uur ontmoeting bij een glas en een hapje.

Kosten : €15 voor vier avonden  
€ 5 euro per avond.

**Opgave voor 15 september:** Pastorie Titus Brandsmakerk.  
Westelijk Halfroond 1  
1183 HN Amstelveen  
of:  
[tom.buitendijk@hetnet.nl](mailto:tom.buitendijk@hetnet.nl).

-----

Ik/wij komen op 26 september; op 3 oktober ; 10 oktober ; 17 oktober.

Naam.....

Adres.....

Telefoon.....

Email.....

**Pastor Kint is i.v.m. haar vakantie van 13 juli t/m 8 augustus niet bereikbaar. In deze periode nemen de pastores Van Tillo en Adolfs waar. In deze periode is ook het secretariaat op woensdag niet bereikbaar op 25 juli en 1 en 8 augustus. Op maandagmiddag en donderdagochtend kan men in deze periode wel terecht bij het secretariaat.**

**Schoonmaken kerk.**

De kerk wordt weer schoongemaakt op woensdagmiddag  
**4 juli om 13.00 uur**



Mogen wij een beroep op U doen ?

Bij voorbaat bedankt voor uw inzet.

**Bericht van de redactie:**

De kopij voor het septembernummer kunt u t/m  
**dinsdag 22 augustus**

inleveren bij:

Berny van Wieringen, Rondehoep Oost 16.

E-mailadres: [bernyvanw@hotmail.com](mailto:bernyvanw@hotmail.com)

Kopij het liefst inleveren per mail.





## Het Kwetternest gaat met vakantie



Na de viering van 24 juni gaan wij –werkgroep en het Kwetternest- er even heerlijk tussenuit.

Het schooljaar loopt ten einde en dus gaan ook wij met vakantie. We hebben een heel moeilijk jaar we achter de rug vanwege het ontbreken van muzikale begeleiding.

Ik wil daarom graag namens de werkgroep alle kinderen geweldig bedanken dat zij trouw zijn gebleven en steeds zijn komen zingen.

We zijn hartstikke trots op jullie.

We nemen (officieel) afscheid van 6 kinderen met name; Simone, Desiree, Martijn, Gerard, Jurgen en Joachim. Maar we hopen stilletjes dat zij nog een poosje bij het Kwetternest willen blijven zingen. Wij wensen alle kinderen een hele fijne en zonnige vakantie en zien jullie graag eind augustus gezond weer terug.



de werkgroep Gezinsdiensten wenst iedereen een hele fijne vakantie.

### Nieuws uit Het Kofschip.

**Juf Elly, juf Elly wie kent haar niet!**

Elly van Ingen gaat het onderwijs verlaten!

Na 42 jaar met kleuters in Ouderkerk te hebben gewerkt gaat zij genieten van haar verdiende rust. Velen van U zullen haar kennen.

Misschien wel bij haar in de klas gezeten of kinderen en kleinkinderen.

Het Kofschip zonder juf Elly, het kan bijna niet maar het gaat echt gebeuren.

Haar laatste schooldag is op 5 juli bij haar leerlingen.

Wij wensen Elly heel veel geluk bij de nieuwe uitdaging: vrije tijd.

Groep 8 heeft een fantastische 3 daagse gehad.

Op de fiets naar Ter Aar en daar hun “tenten” opgeslagen op een prachtige net nieuwe logeerboerderij.

Alles was aanwezig voor 3 superdagen. Zelfs het weer werkte mee en moe maar voldaan kwamen ze op vrijdagmiddag weer teruggefietst.

De laatste eindsprint is ingezet en iedereen werkt keihard om alles tot een goed eind te brengen.

De oudste kleuters nemen afscheid van hun groep, de andere leerlingen van hun juf of meester en de 8ste groepers van hun basisschool.

Iedereen is toe aan een welverdiende vakantie

Half augustus starten we weer dus U zult ons even moeten missen.

Allemaal een fijne vakantie.

Team Het Kofschip.

## ALZHEIMERCAFÉ VAN START OP 11 SEPTEMBER

Verschillende organisaties in Duivendrecht, Ouderkerk a/d Amstel, Amsterdam- Oost/ Watergraafsmeer en Diemen hebben hun krachten in een werkgroep gebundeld om samen met Stichting Alzheimer Nederland een Alzheimercafé op te richten voor deze regio.

Het Alzheimercafé is bedoeld voor iedereen die op de één of andere manier te maken heeft met dementie. Het café wil een trefpunt zijn voor mensen met dementie, hun partners, familieleden, vrienden en hulpverleners. In het café krijgt u onder leiding van een deskundige gespreksleider voorlichting over allerlei aspecten van dementie. Voor elke bijeenkomst zal ook een gastspreker worden uitgenodigd die het onderwerp van de betreffende avond zal inleiden. De bijeenkomsten zullen vaak beginnen met een interview met een deskundige of een videofilm. Dit zal een half uur tijd in beslag nemen waarna er een pauze wordt ingelast. Na de pauze is er tijd om vragen te stellen of voor eventuele discussie. Er is achteraf altijd gelegenheid om nog even wat te drinken en ervaringen met elkaar uit te wisselen.

Door de ongedwongen sfeer kunnen de bezoekers hun problemen in alle openheid brengen, dit hoeft natuurlijk niet!

Het Alzheimercafé start op dinsdag 11 september en zal daarna gehouden worden op elke tweede dinsdag van de maand. De bijeenkomsten worden gehouden in Grand Café Frankendael, Middenweg 116 in Amsterdam. Bezoekers kunnen binnenlopen vanaf 19.00 uur, het programma zal rond 19.30 beginnen en is rond 21.30 afgelopen. De toegang is gratis. Het thema van de eerste bijeenkomst is **”Leven met dementie: wat doet het met je?”**

Voor meer informatie en vragen kunt u contact opnemen met leden van de werkgroep:

- Ans Baard, WZC 't Reijgersbosch, 6991991 (wo/do, 10.00-13.00uur, maar niet tussen 21 juli en 14 augustus)
- Ietje de Groot, 06-2111.28.87 (na 2 augustus).

De werkgroep draagt zorg voor vervoer, indien gewenst!

Parochiële Caritas	Mw.W.Out	4964469
<b>Gezinsdiensten 't Kwetternest</b>	Mw.W.Bentinck-van Wieringen	4967466
<b>Jongerengroep</b>	Mw..Jansen & Dhr. Ph.Kint	4722220 4961320
<b>Communiewerkgroep</b>	Mw.B.Harte-Keizer	4964941
<b>Vormselwerkgroep</b>	Mw.Jansen	4722220
<b>Koor Elckerlyc</b>	Dhr.H.Out	4964469
<b>St. Caeciliakoor</b>	Dhr.M.v.d.Linden	4961635
<b>Bezoekgroep</b>	Dhr.W.Schreurs	4961890
<b>Raad van Kerken</b>	Secretariaat: Mw.H.Alberts	4964139
<b>Lay-out parochieblad</b>	Berny van Wieringen Bernyvanw [at] hotmail.com	4964175
<b>Bezorging parochieblad</b>	Dhr.M.Schwegler	4965733
<b>Stencilbureau</b>	R.K.Gezellenhuis Dhr. .A.van de Vall	4961255 4961749
<b>Verhuur Elckerlyc gebouwtje</b>	Dhr. en mevr. Kouwenhoven	4961288
<b>Verhuur parochiehuis (kosterwoning):</b>	via secretariaat	4961320
<b>R.k.Begravenisvereniging</b>	“Antonius de Kluizenaar”	
<b>Kerkhof</b>	Dhr.R.Cerpentier.	4961853
<b>Uitvaartleiders</b>	R.v.d.Velde v.h. J Bouwens Baambrugge Spierings, Kok en Lemkes Amsterdam	0297-583448 6184771
<b>Urbanus-Parochie Bestuur- Ouderkerk a/d Amstel.</b>	Bankrekening 35.18.01.855 Postrekening 6259845 t.n.v.	
<b>Kerkbijdrage:</b>	<b>Bankrekening: 35.18.06.210 / giro: 290535</b>	