

*Juli-augustus 2005*

*Parochieblad  
Sint Urbanus  
Ouderkerk a/d Amstel*



## Adressen Urbanusparochie.

<b>Pastoraal Werkster e-mailadres</b>	Mw. K.Kint-van Os	<b>4961320</b>
<b>Web-site H.Urbanus Parochiesecretariaat en</b>	<a href="mailto:Urbanusparochie@xs4all.nl">Urbanusparochie@xs4all.nl</a> <a href="http://www.kerkenouderkerk.nl">www.kerkenouderkerk.nl</a>	
<b>Coördinator</b>	Ronde Hoep Oost 31	<b>4961320</b>
	Ouderkerk ad Amstel fax	<b>4963102</b>
	dagelijks van 11.00 tot 12.00	
	Dhr.C.J.Broers privé	<b>4961422</b>
<b>Parochiebestuur</b>	Vice-voorzitter Dhr.A.Schwegler	<b>4965894</b>
	Penningmeester Dhr.L.Boersma	<b>4964936</b>
	Secretaris Dhr.C.Jansen	<b>4964482</b>
	Gebouwen Dhr.D.Wessel	<b>4964082</b>
<b>Parochiële Caritas</b>	Mw.W.Out	<b>4964469</b>
<b>Kerkhof</b>	Dhr.R.Cerpentier/Dhr. C.J. Broers	<b>4961853</b>
<b>Werkgroep Liturgie</b>	Mw.C.Ammerlaan-Beuken	<b>4963324</b>
<b>Gezinsdiensten 't Kwetternest</b>	Mw.W.Bentinck-van Wieringen	<b>4967466</b>
<b>Kinder/Jongerenkatechese</b>	Vacant	
<b>Communiewerkgroep</b>	Mw.B.Harte-Keizer	<b>4964941</b>
<b>Vormselwerkgroep</b>	Mw.Jansen	<b>4722220</b>
<b>Koor Elckerlyc</b>	Dhr.D.Wessel	<b>4964082</b>
<b>St.Caeciliakoor</b>	Dhr.C.Jansen	<b>4964482</b>
<b>Bezoekgroep</b>	Dhr.W.Schreurs	<b>4961890</b>
<b>Raad van Kerken</b>	Secretariaat: Mw.H.Alberts	<b>4964139</b>
	Cont.pers:Mw.T.Broersma-van Engen	<b>4963938</b>
<b>Redactie parochieblad</b>	Mw.J.Straatman-van Muijen	<b>4964225</b>
<b>Lay-out parochieblad</b>	Mw.J.Wessel-Duivenvoorden	<b>4964082</b>
<b>Bezorging parochieblad</b>	Dhr.M.Schwegler	<b>4965733</b>
<b>Stencilbureau</b>	Gezellenhuis	<b>4961255</b>
	Dhr.A.van de Vall	<b>4961749</b>
<b>R.K.Gezellenhuis</b>	Fam.Post	<b>4963090</b>
<b>Parochiehuis</b> beheerder	Dhr.J.Barlag	<b>6972478</b>
afspraken	Mw.M.Barlag	<b>4964706</b>
<b>R.k.Begraffenisvereniging</b>	“Antonius de Kluizenaar”	
<b>Uitvaartleiders</b> R.v.d.Velde v.h. J Bouwens Baambrugge		<b>0294-293063</b>
<b>Spierings,Kok en Lemkes Amsterdam</b>		<b>6184771</b>
<b>Bankrekening 35.18.01.855</b>	<b>Postrekening 6259845</b>	
<b>t.n.v. Urbanus-Parochie Bestuur</b>	<b>Ouderkerk ad Amstel.</b>	

## Berichten vanuit de pastorie.

Dit keer geen lang openingsstukje van mijn kant, maar een keur aan berichten waar we zo al aan het eind van het werkjaar mee bezig zijn. Daarnaast enkele aankondigingen waarmee wij na de zomervakantie willen starten en tevens informatie over cursussen en bijscholing van vrijwilligers. Héél belangrijk in een tijd waarin wij meer en meer een vrijwilligerskerk worden.

Omdat de schoolvakantie laat begint, gaan we ook wat langer door met alle activiteiten in de kerk o.a. een vrijwilligersdag, de opening van de dagkapel en een laatste gezinsviering. U leest er alles over in dit blad en u noteert natuurlijk meteen de data! Want zonder u kunnen wij niet vieren en zijn wij geen kerkgemeenschap. Dat neemt natuurlijk niet weg dat wij vanuit de pastorie iedereen een heerlijke, welverdiende zomerrust gunnen. Ons dagelijkse leven is veelal erg druk. Maar zoals het oudtestamentische boek Prediker zegt: “voor alles is een tijd” Er is een tijd van werken en een tijd van rusten, een tijd van zaaien en een tijd van oogsten, een tijd van huilen en een tijd van lachen. In allerlei tijden geven we vorm aan ons leven. Er zijn tijden die geluk brengen en een andere tijd gaat weer met moeizaamheid gepaard. Niets blijft voor altijd, dat weten we nu eenmaal. Prediker erkent dat er verschillende tijden zijn: goede en slechte. Het een heft het andere niet op. Het bestaat naast elkaar en om elkaar heen.

We mogen de drukte van ons dagelijks bestaan in de vakantie even loslaten. Even tot ons zelf komen, genieten van elkaar en tijd nemen voor elkaar. We mogen een beetje tot inkeer komen: stilte en inkeer brengen ons altijd dicht bij God. Waar u ook naar toegaat, ik wens u een mooie en goede vakantie toe en kom veilig weer thuis. Blijft u in ons mooie Ouderkerk.....ook u wens ik een fijne tijd toe.

- Pastor Kint is vanaf **18 juli t/m 10 augustus** afwezig in verband met haar vakantie. Voor pastorale zaken is in die periode het secretariaat in de ochtenduren bereikbaar en nemen mede de pastores Van Tillo en Adolfs waar.

- Op **2 juli** zullen vijf vormelingen **het Vormsel** ontvangen uit handen van **vicaris G. Geukers**. Het thema van de viering is: [www.opweg.nl](http://www.opweg.nl)  
Het koor Elckerlyc luister deze viering op met hun zang en combo.  
Laten wij deze vijf jonge mensen van harte welkom heten in onze geloofsgemeenschap! Ze maken zélf de keuze om erbij te willen horen. Door onze steun -van jong tot oud- kunnen wij hun keuze bevestigen. Het belooft een vrolijke viering te worden. Gevormd gaan worden: *Tom Bindels, Ruben Baas, Joshua de Groot en Remco en Robin Vet*. Komt allen.

- De **laatste gezinsdienst** voor de vakantie is op **10 juli** en we hopen dat heel veel gezinnen en andere parochianen hieraan deelnemen. In deze viering gaan we al een beetje op reis.....  
**Welkom dus allemaal, in het bijzonder ook de eerste communicantjes van afgelopen april.**

**-10 juli willen wij tevens alle vrijwilligers in het zonnetje zetten.** We kunnen het niet vaak genoeg zeggen.....zonder hen lukt het niet om onze gemeenschap 'draaiende' te houden. Zij allen hebben intussen een uitnodiging ontvangen en we hopen op een grote en gezellige opkomst.

**-Ook op 10 juli: de opening van de dagkapel/stilteruimte om 14.00 uur!** We sluiten de vrijwilligersbijeenkomst af met de opening van de dagkapel met een korte viering door de pastores Van Tillo en Kint, waarna de eerste de nieuwe ruimte zal inzegenen. Uiteraard zijn alle parochianen en belangstellenden van harte welkom!  
Op het moment dat u dit leest zijn we met de laatste werkzaamheden bezig. **Dhr. Frits te Beek** heeft het karwei op zich genomen om het plafond vakkundig te schilderen. We kunnen beter zeggen: besnijden, want dit schijnt de vakterm te zijn voor het schilderen van de randen. Een andere theologische uitdrukking die in het schildervak voorkomt is 'een heilige dag'. Mocht u, net zoals ik, denken dat dit over de zondag gaat, dan hebt u het mis. Een heilige dag is een overgeslagen plekje. In onze dagkapel echter géén heilige dagen, want alles ziet er fraai uit. Vele handen hebben de muren, luiken en deuren van een verf/beitslaag

voorzien. Dank, dank, dank aan al de mensen die hieraan hebben meegewerkt!

-Het nieuwe werkjaar willen wij weer beginnen met een **startviering** en wel op **zondag 10 september**. Evenals de 2 vorige jaren verlenen alle koren hun medewerking aan deze viering die als thema heeft: **“Ons geloof vieren”**. Net zoals vorig jaar, willen wij graag daarna met iedereen koffie drinken in de pastorietaan. Zoals gebruikelijk met koffie en cake, die gebakken zullen worden door de verschillende werkgroepen. We hopen dus op goed weer en een grote opkomst. Voor wie is deze viering? **Voor alle parochianen: voor de nieuw ingeschreven parochianen om kennis te maken met onze geloofsgemeenschap, voor de eerste communicanten van 2005, voor de ouders van onze dopelingen (er is opvang mogelijk voor de allerkleinsten) , voor gezinnen met jonge kinderen, voor de jongeren in onze parochie, voor de vrijwilligers. Kortom voor iedereen! Het is een goede manier om sámen het nieuwe werkjaar te beginnen en te laten zien dat we sámen kerk zijn. Welkom dus!**



-Het **AmstelZomerfestival** was een daverend succes, mede door het prachtige weer. Er werd een tombola gehouden t.b.v de restauratie van de Urbanuskerk, waarvoor prijzen beschikbaar waren gesteld door de winkeliers, bedrijven en particulieren uit Ouderkerk. Daarnaast werden

er ook de ruim 80 jaar oude leien van de kerktoren verkocht à €8,-. Ter herinnering is er een afbeelding op afgedrukt van de St. Urbanuskerk naar een ontwerp van Mevr. W. Caminada.

De leien zijn nog verkrijgbaar en wel via Ton Tetteroo. Het beste kunt u hem even bellen op tel. nr. 020 - 4961300. U hebt hiermee een originele versiering in huis en u steunt hiermee de restauratie van de kerk. Ook heel leuk om cadeau te geven!



**- op zondag 18 september is er een jongerenviering in de open lucht en wel om 13.00 uur.** Het thema zal zijn: 'vriendschap'. Met bootjes gaan we de Botshol in. In het volgende parochieblad volgt meer informatie hierover, maar noteer deze datum al vast in je agenda.

- Onze kerk is een plek waar we lief en leed met elkaar willen delen. Ook een plek waar we de namen in herinnering houden van mensen die ons door de dood zijn voorgedaan. Tijdens de uitvaartdiensten plaatsen wij altijd een gedachteniskruisje ten teken dat men gekend is bij God en bij de mensen. Tijdens de viering van Allerzielen op 2 november krijgen de nabestaanden dit gedachteniskruisje terug ter herinnering aan hun lieve dode.

Ten teken dat alle namen in de palm van Gods hand zijn opgeschreven willen wij met ingang van het nieuwe werkjaar ons ook de namen van alle dopelingen blijven herinneren. Wij zullen dan de kinderen gaan dopen met een schelp die tijdelijk als herinnering blijft hangen in de doopkapel. In een speciale viering krijgen de ouders van de dopelingen deze doopschelp dan mee als herinnering aan het feit dat door de doop hun kind op de weg van Jezus is gezet.

-De **Raad van Kerken** is een samenwerkingsverband tussen de Nieuwe Kerk en de Urbanus. We hebben een goede en hartelijke verstandhouding en doen al jaren vele dingen samen. De website was een gezamenlijk initiatief, de bijbelwerkplaats, de kinderkerstmusical en we vieren ook diverse malen per jaar samen. De Korte Brug tussen beide kerken is in de loop der jaren gelukkig steeds korter geworden en dit willen we graag zo houden. Toch zouden we graag meer in de richting willen van een 'samen-doen-oecumene' bijvoorbeeld samenwerking op diaconaal gebied, jongeren, lezingen enz. Kortom: we zijn een beetje in stilstaand water terecht gekomen en we willen heel graag de loop van de rivier een beetje verleggen. Zoals u weet zorgen stenen in een rivier ervoor dat deze loop ook daadwerkelijk wordt verlegd. U kunt die steen zijn die het water weer laat sprankelen en stromen. Na het vertrek van drie mensen uit de Raad van Kerken wil deze weer dolgraag aangevuld worden met jonge, enthousiaste mensen die mede allerlei initiatieven bedenken en uitvoeren. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan echtparen waarvan man en vrouw vanuit de twee denominaties afkomstig zijn en de beide kerken een warm hart toedragen. Christus is ons fundament en onze eenheid ligt ten diepste in ons geloof in één God die alle verschillen overstijgt. Wereldwijd wordt er op oecumenisch gebied samengewerkt.

Laten wij dit ook blijven doen in Ouderkerk.

Denkt u....dit is wat voor mij, dit vind ik belangrijk, hiervoor wil ik mij graag inzetten.....Dan bent u van harte welkom voor een gesprek hierover met Ds. Jos de Heer (4965767) en/of pastor Kiki Kint (4961320)

-In **zorgcentrum Theresia** zal met ingang van september -in goed overleg met de directie - een maal per twee weken een Eucharistieviering of woord-en communieviering plaatsvinden op de zaterdagavond. We realiseren ons dat dit een grote overgang zal zijn voor de bewoners. Maar de werkdruk op de pastores wordt door de regiovorming steeds groter. Pastor Van Tillo is voorganger in zeven kerken en daarnaast werkzaam in het AMC. Pastor Kint gaat naast de vieringen in de Urbanuskerk en in Theresia ook 1 maal per maand voor in de H. Geestkerk te Amstelveen. We hopen dat de bewoners van zorgcentrum Theresia via de kerktelefoon de vieringen in de Urbanuskerk kunnen volgen. Hiervoor zal door de directie van Theresia maatregelen worden getroffen. We hopen op begrip van iedereen voor de nieuwe situatie. De eerste viering zal plaatsvinden op 3 september. Pastor Kiki Kint

### Gesprek bij de koffie

Op de eerste donderdag van elke maand bent u welkom bij de pastor op de koffie. Rondom dit samenzijn gaan we met elkaar in gesprek over geloven en ons eigen leven. De laatste keer dat we voor de zomervakantie bij elkaar komen is op **donderdag 7 juli**. In augustus genieten we van de rust en na de vakantie starten we weer op **1 september**.  
Pastor Kiki Kint

### Familieberichten

#### ☪ Doopsel ☪

In de gemeenschap van de christenen werden door het doopsel opgenomen

*Christiaan Gerrit Hendrik Leonardus*

Zoon van Dhr. en Mevr. M.G.L. Agricola-van der Schaft te Eemnes

*Gijs Johannes*

Zoon van Dhr. en Mevr. L.H Klarenbeek-Hikke, Bankrasweg 14b

17 april:

*Hugo Kroep,*

zoon van Chantal Rijken en Bran Kroep, Pr. Bernardlaan 21

23 april:

*Stef van Hattem,*

zoon van Olivier van Hattem en Maria de Bruijn,

*Jan Benningweg 67*

#### In Memoriam

V

Op 5 juni jl. overleed in het ziekenhuis te Amstelveen

*Mevr. Maria Geertruida Horstman-Vink,*

weduwe van Jan Horstman en eerder weduwe van Jan Bus. Zij is 85 jaar geworden. Rie Horstman was een zeer maatschappelijk en kerkelijk betrokken vrouw. Elke zondagmorgen was zij in onze kerk aanwezig om de viering in verbondenheid met de Heer mee te beleven. Tot voor enkele jaren terug was zij de bindende kracht om ter versiering van de kerk het bloemenoffer bij de parochianen als actie te doen slagen. Moge voor haar het licht van de Heer in het hemels Jeruzalem zijn opgegaan.

V



Op 8 juni jl. overleed in zorgcentrum Theresia,

*Mevr. Theodora Zuidinga-Eijmaal*

in de leeftijd van 88 jaar. Aansluitend in de viering in de kapel van de R.K. begraafplaats Buitenveldert te Amsterdam werd haar lichaam bijgezet in het familiegraf aldaar.

Moge zij rusten in vrede.

V

In de hospice-afdeling van het zorgcentrum Theresia overleed op 14 juni in de leeftijd van 91 jaar

*Dhr. Cornelis Gerardus van Wijk.*

Het grootste deel van zijn lange leven bracht Cor van Wijk door in Duivendrecht, waar hij als kleermaker zijn zaak tot grote ontwikkeling bracht. Daarnaast vond hij gelegenheid om als middenstander zijn maatschappelijke betrokkenheid inhoud te geven. Ook het kerkelijk leven in Duivendrecht ging hem als parochiebestuurder zeer ter harte. In de aankondiging bij zijn overlijden staat als aanhef vermeld: "Hij leefde zijn leven zoals het kwam". Hieruit kan afgeleid worden dat hij ook leefde in groot vertrouwen op Zijn schepper.

Moge hij nu rusten in vrede.

V

Op 16 juni jl. overleed onverwacht in het zorgcentrum Theresia op 96-jarige leeftijd Mevr. Jacoba Maria Albers-Olijhoek. Na aanvankelijk gewoond te hebben in een aanleunwoning op het Gezellenplein, werd zij bewoonster van het voornoemd zorgcentrum.

Zij was een godsdienstige, opgewekte en meelevende vrouw. In de vieringen zong zij de sterren van de hemel. Moge het koor der engelen haar ontvangen hebben om de Heer ook in het hemels paradijs lof toe te zingen.

V

Zondag 10 juli

## Gezinsdienst

*Vakantie, even tijd voor elkaar.*

Pastor Kint zal in deze viering voorgaan  
en het Kwetternest zorgt weer  
♪ voor een vrolijke noot. ♪  
♪ ♪ ♪



*Wij wensen  
iedereen een fijne en zonnige vakantie*

-- 11 --

## Stichtingen Urbanus en Vollebregt

Het zal u niet zijn ontgaan dat de restauratie van de Urbanus kerk in volle gang is. De dikke groene toren ontlokt aan velen opmerkingen over de imposante vorm die bijvoorbeeld aan een drietraps raket op de lanceerbasis Cape Kennedy doet denken. Inmiddels is de gehele houten torenopbouw vernieuwd. Het vermolmd hout dat werd aangetroffen liet aan duidelijkheid niets te raden over: de vernieuwing was uiterst urgent. Er zijn ook nieuwe leien aangebracht. Door de zorg van de restauratie werkers zijn de

ruim 200 oude leien behouden. De meningen over de ouderdom lopen uiteen, sommigen spreken over 1867.

Meer realistische schattingen, mijns inziens, houden het op de vorige eeuw. Hoe dan ook, de leien zijn gegarandeerd antiek. Op verzoek van de Stichting Urbanus heeft mevrouw Willy Caminada een geheel eigentijdse originele tekening van de Urbanuskerk gecreëerd. Door middel van een zeefdrukprocédé is de tekening op de oude leien aangebracht. Er is een unieke combinatie ontstaan van antieke lei en 21-eeuwse tekening die iedereen die de kerk in gedachten wil houden

niet aan zich voorbij mag laten gaan. Voor de prijs van €8,00 wordt u de bezitter van een exemplaar. Op het Amstel Zomer Festival zijn



**De Stichting Urbanus dankt Willy Caminada voor deze originele tekening van de Urbanuskerk**

gisteren 18 juni en eergisteren 17 juni al ruim 125 van deze historische verzamelaarsobjecten verkocht. Haast u, want de voorraad wordt kleiner en kleiner.

De Stichting Urbanus, en in het kielzog daarvan ook een beetje de orgel Stichting Vollebregt, waren te gast op het Amstel Zomer Festival, uitgenodigd door de Stichting Promotie Ouder-Amstel. Niet alleen verschaftte dit ons de gelegenheid tot verkoop van de leien, ook werd de opbrengst van de traditionele loterij geschonken aan de restauratie van de kerk. Door de winkeliersvereniging en andere begunstigers waren nabij de 700 attractieve prijzen ingebracht. De stemming tot het kopen van loten onder de festivalgangers was willig en het heeft ons dus een mooi bedrag opgeleverd. Exacte getallen zijn nu het festival nog loopt niet te geven maar een opbrengst van zo'n € 8000 lijkt een verantwoorde schatting. Heel veel dank dus aan onze Ouderkerkse winkeliers, in het bijzonder aan de energieke voorzitter Hans Out.

Bij "De Amstelgids" van 12 mei j.l. heeft u de promotiefolder over de Urbanus restauratie aangetroffen (tenminste als u uw brievenbus daarvoor niet had geblokkeerd). Vele tientallen van de lezers hebben in milde stemming een overschrijving naar onze Stichting gemaakt, variërend van 5 tot 1000 Euro. Uw respons heeft onze meest optimistische verwachtingen overtroffen en we zijn u zeer erkentelijk voor de donatie.

C.A.J. Ammerlaan, secretaris Stichtingen Urbanus en Vollebregt

## Vanuit de Parochievergadering.

Woensdagavond 1 juni j.l. is de parochievergadering bijeen geweest. Als belangstellende parochiaan was dhr. Tetteroo aanwezig. Tijdens deze bijeenkomst zijn de te verwachten problemen aan de orde geweest m.b.t. het invullen van de roosters van voorgangers. Door terugloop van het aantal voorgangers zal het steeds moeilijker worden om voor alle drie de vieringen in het weekeinde, t.w. zaterdag 18.00 in Theresia, 19.00 uur Urbaneskerk en zondag 10.00 uur in de Urbanuskerk, een voorganger te vinden. Dit heeft met name nu reeds gevolgen voor de vieringen in zorgcentrum Theresia. Vanaf september zal er daar nog slechts een maal per veertien dagen een liturgische viering zijn. Of de zaterdag avondviering in de parochiekerk nog wekelijks gehouden kan worden is nog niet helder. Wij streven er uiteraard wel naar.

Iets heel anders: voor dopelingen zal er een bord worden vervaardigd waar voor de dopeling een herinneringsschelp, voorzien van naam en datum, zal worden opgehangen. Deze zal dan in een z.g. terugkomviering worden uitgereikt.

Uiteraard is ook de mooie folder, vervaardigd en uitgegeven door de stichtingen, besproken. Veel lof voor de mensen die dit voor elkaar gebracht hebben.

Tot zover een impressie van deze bijeenkomst.

De volgende bijeenkomst van de Parochie Vergadering is op woensdag 7 september a.s. om 20.00 uur in de pastorie. U bent van harte uitgenodigd.

Cor Jansen  
(secretaris)

Wij zijn niet altijd op de hoogte van ziekenhuisopnames of opname in een verpleeghuis. Stelt u een bezoekje op prijs van de bezoekgroep of van de pastor, dan kunt u dit doorgeven aan Dhr. Schreurs, tel: 4961890 of via een telefoontje naar de pastorie: tel: 4961320

## Van de bestuurstafel.

Als u dit bericht leest zijn zijn kruis en haan weer op de toren geplaatst. Vanaf nu zal de steiger, daar waar de werkzaamheden klaar zijn, worden afgebroken.

De aannemer streeft er nog steeds naar om voor de bouwvakvakantie de steiger in zijn geheel neer te hebben.

De klokkenmaker gaat 1 week eerder op vakantie en wil voor die tijd de klokken en het uurwerk teruggeplaatst hebben. (Kunnen we eindelijk de klok weer horen luiden).

Over de vorderingen van de dagkapel c.q. stilteruimte kunt u elders meer lezen.

Rest mij nog u allen namens het parochiebestuur een fijne vakantie te wensen en indien u gaat reizen een behouden terugkomst.

Cor Jansen,  
(secretaris)

## Actie Kerkbalans.

Stand van zaken Kerkbalans per 31 mei 2005

Totaal toegezegd:	<b>€ 42.403,64</b>
Totaal ontvangen	<b><u>€ 30.647,07</u></b>
Nog te ontvangen	<b>€ 11.756,57</b>

Girorekeningnummer:	<b>290535</b>
Bankrekeningnummer:	<b>3518.06.210</b>

Vriendelijke groeten namens commissie Aktie Kerkbalans,

Cor Jansen.



## Eric Jan Joosse in het zilver

Negentien jaar was Eric Jan Joosse toen hij solliciteerde naar de post van cantor-organist in de destijds gereformeerde kerk aan het J:loger Einde Zuid. De benoemingscommissie zag wel wat in de jongeman, net begonnen aan het conservatorium en leerling van een gerenommeerd organist, Albert de Klerk. De sollicitatiecommissie voorzag echter dat Joosse, eenmaal afgestudeerd wel naar elders zou vertrekken.

Edoch, op zondag 3 juni jongstleden kon de nu verenigde hervormde en gereformeerde kerk het feit vieren dat Eric Jan Joosse 25 jaar in Ouderkerk werkzaam is. Sinds de fusie is hij de muzikaal leider van de Nieuwe Kerk en het liturgisch koor Capelia Nova. Zoals gebruikelijk speelde Eric Jan een mooie orgelinleiding voor de dienst, maar toen dominee De Heer de dienst had geopend, riep hij zijn jubilerende organist naar beneden en moest hij plaatsnemen in het midden van de gemeente. Gijs de Haat nam geroutineerd zijn oude plaats achter het orgel in, en Willem Vogel leidde een groot koor van Cantate Deo en Capella Nova. Het werd een echte muziekdienst Eric Jan Joosse waardig. Met o. a. twee prachtige liederen uit de tijd dat ds Bart Thijs als tekstdichter en Eric Jan als componist veel ontwikkelden op liturgisch gebied in de gereformeerde kerk. Na ds Thijs kwam ds Esther de Boer, met wie Eric Jan ook een stevige en inspirerende combinatie vormde. Het was een grote verrassing dat ds De Boer vervoegde in liturgisch gewaad de kerk binnentrad en mede voorging in deze feestdienst. Zij hield de preek, en uiteraard ging die over Maria Magdalena en haar rol bij de kruisdood van Jezus.

Na de dienst werd er in de Nieuwe Kerk een zeer vrolijk en ook muzikaal rijk gevuld feestje gebouwd rond de jubilaris. Het was ds De Boer die in een toespraak de verdiensten van Eric Jan omschreef, onder meer op oecumenisch gebied, in de samenwerking met het Caecilia-koor van de Urbanuskerk. Dominee de Heer sprak er zijn bewondering over uit dat Eric Jan altijd op zulk een positieve wijze falende koorzangers het gevoel kon geven dat het best goed ging, maar dat het nog een ietsje beter kan.

Een zeer druk bezochte receptie sloot het feest af. Gezien het feit dat Eric Jan Joosse enkele maanden geleden van Uithoorn naar Ouderkerk verhuisd is en ook getrouwd met een Ouderkerkse ingezetene, mag worden aangenomen dat deze geweldig aardige en ook uitstekende musicus nog 25 jaar lang de muzikale spil zal zijn in het liturgisch leven van de Nieuwe Kerk, en dat hij ook de Urbanuskerk nog tot vreugd zal zijn. Tenslotte speelde hij op originele wijze een cd-tje vol vlak voor het Vollebregt-orgel werd gedemonteerd. Hopelijk zal hij er ook op concerteren als het instrument na restauratie weer in volle glorie op de orgelzolder terugkeert.

Franz Straatman. '



## Iets voor jou?

Misschien hebt u er als vrijwilliger behoefte aan om u bij te scholen. Wellicht denkt u als parochiaan: ik wil mijn steentje wel bijdragen, maar ik mis de kennis ervoor. Wellicht zijn onderstaande cursussen dan iets voor u!

Bedenk ook dat in de toekomst meer en meer een beroep zal worden gedaan op de geschoolde vrijwilliger. Beschouw leren als een cadeautje aan u zelf! Voor informatie hierover kunt u altijd terecht bij pastor Kint (die na de toerustingscursus uit enthousiasme theologie is gaan studeren en zo het vak is ingerold!) en achter in de kerk kunt u folders vinden.

## Inschrijving Diocesane kadervorming catechese.

In september 2005 gaat de nieuwe cursus Diocesane Kadervorming Catechese van start. Tot 1 augustus kunt u zich hiervoor aanmelden. Maximaal vijftien deelnemers kunnen worden geplaatst. Een intakegesprek maakt deel uit van de inschrijvingsprocedure.

De cursus is bedoeld voor mensen uit parochies in het bisdom Haarlem. Toelatingseisen zijn:

- Met succes de TVT/Pastorale school hebben doorlopen.
- Een aanbeveling van de verantwoordelijke pastor of het parochiebestuur; plus de mogelijkheid van coaching ter plaatse.
- Voldoende tijd: twaalf zaterdagen met zes uur zelfstudie per keer; een praktijkproject op de eigen werkplek van 5x3 uur.
- Motivatie, doorzettingsvermogen en bereidheid tot leren.
- Een levensstijl die past bij de toekomstige taak en de verantwoordelijkheid.

Aanvullende informatie bij de Dienst Catechese, Kruisweg 63, 2011LB Haarlem; tel 023 - 511 2629; [fgeels@bisdomhaarlem.nl](mailto:fgeels@bisdomhaarlem.nl)

## Voor de jongeren van onze parochie



Eén weekend per jaar een landelijk sociaal-diaconaal jongerenproject. In 2005 is dat 4, 5 en 6 november. De spotlights extra gericht op activiteiten, die jongeren voor hun omgeving Samen DOEN! Jongeren worden uitgenodigd om te laten zien wat ze in hun mars hebben. Ze mogen zelf de projectopdracht bedenken! Het is de bedoeling dat ze in hun omgeving kijken waar ze iets voor hun medemens kunnen betekenen.

Om ze op weg te helpen is een PR-pakket samengesteld, met o.a. een lijst met concrete projectmogelijkheden. Tevens wordt op [www.diaconaction.nl](http://www.diaconaction.nl) actuele informatie gegeven over het project. 23 mei jl. is een inspirerende informatie-avond gehouden in Hoorn. Er waren vertegenwoordigers uit Amstelveen, Amsterdam, Andijk, Bovenkarspel, Enkhuizen, Haarlem, Heiloo, Hensbroek, Hoorn, Nibbixwoud, Spanbroek, Vijfhuizen, Venhuizen, Zaandam en Zwaag. Elke vertegenwoordigde groep kreeg een PR-pakket mee om hun jongerengroepen enthousiast te maken.

In 2004 heeft een aantal jongerengroepen deelgenomen aan DiaconAction. Zij vonden het zeker voor herhaling vatbaar. Wij hopen ook in 2005 weer veel jongerengroepen warm te krijgen voor dit diakonale jongerenproject.

Voor meer informatie: [www.diaconaction.nl](http://www.diaconaction.nl)

## Verdiep je geloof.

In september start wederom de twee-jarige cursus Toerusting en Vorming een cursus, gegeven door het Dekenaat Amsterdam. Dhr. Paul Liesker volgt deze cursus al en heeft een verslag van zijn ervaringen geschreven. Wellicht inspirerend genoeg voor u/jou om óók de toerustingscursus te gaan volgen. We hebben héél hard toegeruste en opgeleide mensen nodig. Zeker met het oog op de toekomst, waarin steeds meer kerken zonder vaste beroepskracht komen. We willen toch ook over tien jaar nog kerk/gemeenschap zijn?

De cursus vindt plaats op het Begijnhof in Amsterdam en u verdiept zich samen met anderen in bijbelse, kerkelijke en spirituele onderwerpen. Gaandeweg zal uw kennis en vaardigheden groeien. U hoeft het niet alleen te doen! U bent met andere mensen die dezelfde interesse hebben. Het is dus ook een delen van ervaringen. Dit is zeer verrijkend en inspirerend. Daarnaast mag u rekenen op deskundige begeleiding.

In het eerste jaar ligt de nadruk op geloofsinhoud en op persoonlijke vormen van spiritualiteit. In het tweede jaar ligt de nadruk meer op het vertalen van uw eigen inspiratie naar de parochiegemeenschap.

De cursus begint met een kennismakingsweekend (vrijdagavond en zaterdag) en loopt van september 2005 tot juni 2007. De normale lesdag is op donderdagavond van 19.30 tot 22.00 uur. Een enkele keer wordt op zaterdag een cursusdag gepland. Tijdens de schoolvakanties zal er geen les zijn.

De prijs van de cursus bedraagt 325 euro per cursusjaar inclusief lesmateriaal en eventuele excursies. Voor een gehele of gedeeltelijke tegemoetkoming in deze kosten is een regeling te treffen met het parochiebestuur.

Folders hierover kunt u achter in de kerk vinden en informatie kunt u ook inwinnen bij pastor Kint.

Ook het **bisdom Haarlem** biedt diverse cursussen aan om je geloof te verdiepen en je toe te rusten voor je werk in de kerk. Het Willibrordhuis biedt de mogelijkheid aan om aan twee, aansluitend op elkaar te volgen cursussen, deel te nemen: de theologische cursus en de catechistenopleiding.

In de theologische cursus wordt kennis gemaakt met een overzicht van de geloofsschat en met de theologische doordenking ervan. De cursus begint altijd in september en duurt twee jaar. De kosten bedragen 130 Euro per studiejaar.



De catechistenopleiding kan gevolgd worden na afronding van de theologische cursus. In de catechistenopleiding wordt gewerkt aan het verwerken van de nodige kennis en vaardigheden in praktijkgerichte vakken en stages. Na afronding van de cursus en bij gebleken geschiktheid kan door de bisschop een zending worden verleend. Deze cursus duurt 2 á 3 jaar.

Eens in de drie à vier weken is er een studiedag (zaterdag), waarin de thuis bestudeerde literatuur (120 pagina's) en gemaakte opdrachten worden besproken. Info: [www.willibrordhuis.nl](http://www.willibrordhuis.nl)

## Verslag van een deelnemer van de toerustingcursus.

Beste mensen,

Zoals eerder beloofd zou ik jullie op de hoogte houden van de ontwikkelingen met betrekking tot de toerustingcursus.

In januari zijn we met 15 mensen uit de verschillende parochies van het dekenaat Amsterdam begonnen met de cursus. Inmiddels zijn er 11 overgebleven. De woensdagavond van kwart voor acht tot tien uur en 3 zaterdagavonden van 10 tot 4. De zaterdagavonden gingen we op pad, onder meer naar Ons'Lieve Heer op Solder, een kerk in de rosse buurt.

De eerste vier lessen waren gewijd aan exegese, het leren lezen van de bijbel. Ik moet zeggen dat ik er erg veel moeite mee heb; de hulp van de docent heb ik er echt bij nodig.

Het volgende blok was kerkgeschiedenis. Wat een belevenis was dat voor mij. Een geweldig vak wat ongetwijfeld ook kwam door de docent, een priester uit een parochie in Amsterdam Noord. Een verteller pur sang. De tijd vloog voorbij en wat mij betreft had de les ook wel tot 11 of 12 uur mogen duren.

We zijn een keer naar het Franciscanerhuis geweest, vlakbij de Mozes en Aäronkerk. Eén avond ging over spiritualiteit die werd gehouden in het Ignatiushuis (bij de Krijtberg).

**Het huiswerk is vooral veel lezen.** Van bijna alle cursisten heb ik overigens gehoord dat als ze eenmaal beginnen met het huiswerk het zó interessant is, dat de tijd omvliegt. Ook ik heb die ervaring.

Een laatste woord tenslotte voor de coördinator die bij elke les aanwezig is en de lessen begeleidt. Dat doet hij op een uitstekende manier. Alle lof voor hem.

Begin juli is de laatste les van dit jaar, maar ik kijk al uit naar begin september als het 2<sup>e</sup> jaar van start gaat. Doet u mee? Tot dan!

Paul Liesker

Op [www.ducinatum.net](http://www.ducinatum.net) kunt u informatie vinden om opgeleid te worden tot jongerenwerker in de katholieke kerk. Ook leuk!

## Jonggehuwendag 2005.

Heerlijk ontspannen in de zomerzon en tegelijkertijd je relatie verdiepen en vrienden maken? Op zondag 10 juli organiseert het bisdom Haarlem weer een JongGehuwdenDag! Ditmaal in het prachtige kloostercomplex in Heiloo. Midden in de natuur.

Het is echt een soort mini-vakantie met inhoud. Je eten voorgezet krijgen en de kans hebben om eens echt samen te zijn. Geniet van de vrijheid en de natuur, terwijl het programma aandacht besteedt aan inhoudelijke zaken. De roeping van het huwelijk wordt uitgediept door een inleiding en een keuzeworkshop. Door de 'stellentijd' en de 'gezinstijd' is er veel ruimte voor elkaar. De dag wordt speciaal georganiseerd voor jonge stellen. Ben je korter dan 8 jaar getrouwd, of zit je in de huwelijksvoorbereiding, dan ben je van harte welkom.

Ook kinderen zijn hartelijk welkom! (tot ± 8 jr.) Gedurende het inhoudelijke programma is er een apart programma voor de kinderen. Tevens is er voor de allerjongsten de mogelijkheid een middagslaapje te doen in een stille ruimte.

De dag is geheel verzorgd. Het lunchbuffet en de barbecue zorgen ervoor dat ook de fysieke mens tot zijn recht komt. Mgr. Van Burgsteden, hulpbisschop van Haarlem, celebreert de eucharistieviering.

### Praktische informatie:

**Wanneer:** zondag 10 juli 2005

10.00 uur: koffie met gebak

18.00 uur barbecue!

**Plaats:** Kloostercomplex, Hoogeweg 65, 1851 PJ Heiloo

**Kosten:** 15 euro p.p, kinderen tot 4 jaar gratis.

Geef je nu op via [www.hoeksteen.org](http://www.hoeksteen.org), of mail: [info@hoeksteen.org](mailto:info@hoeksteen.org).  
Bellen kan ook: 023-5112683

## Ga mee naar Kevelaer.



De jaarlijkse bedevaart van de regio Haarlem en Omstreken naar Kevelaer gaat dit jaar met de regio Rijnland van maandag 29 tot én met woensdag 31 augustus op bedevaart naar Kevelaer, waar Maria al sinds 1642 wordt vereerd als Troosteres van de bedrukten, dus van mensen die om een of andere reden onder druk leven.

### **Het thema van de bedevaart.**

Het jaar 2005 werd door paus Johannes Paulus II z.g. gemaakt tot het jaar van de Eucharistie. Daarom is zowel voor het bedevaartseizoen in Kevelaer als voor de Wereldjongerendagen die in augustus in Keulen worden gehouden, als thema gekozen wat de Wijzen uit het Oosten bij hun aankomst in Jeruzalem aangaven als de reden van hun komst: 'WE ZIJN GEKOMEN OM HEM HULDE TE BRENGEN'.

Moge alwie dit jaar op weg gaat naar Kevelaer overkomen hetgeen de Wijzen overkwam: dat hij of zij dan wel niet langs een andere weg, maar toch wel als een ander mens naar huis terugkeert.

### **Reisinformatie**

De tocht wordt gemaakt met touringcars. De deelnemingskosten zijn €40 p.p., hotelkosten niet inbegrepen, inclusief verzekering tegen ziekte en ongevallen. Een geldig paspoort of identiteitsbewijs is vereist.

Aanmelden tot uiterlijk zaterdag 6 augustus.

Adressen voor inlichtingen en aanmeldingen:

Haarlem en Heemstede:: Mevr.B.A.Schouten-Ebbelaar, Jan v. d.

Bergstr. 41, 2101 XA-Heemstede, tel.023-547.00.81;

Mevr.J.Versteeg-van der Westen, Forelstraat 325,2037 KX-Haarlem, tel.023-536.06.15.

## Bedevaart naar het "PUTJE VAN HEILOO"

In de maand mei is het eeuwfeest geweest van de 100-jarige heropleving van de kapel van Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo, beter bekend als het "putje van Heiloo" Ter gelegenheid hiervan verscheen er o.a een jubileumboek, werd er een tentoonstelling geopend, was er een symposium onder de titel "Naar de bron van levend water" (bijgewoond door bestuurslid Bernadette Stronkhorst en pastor Kint) en een Ave Maria contest. De Heilige Geestparochie in Amstelveen gaat jaarlijks o.l.v. pastor Adolfs met de bus op bedevaart. Als samenwerkende parochies kunnen en mogen wij als Urbanusparochie dit jaar aansluiten bij hun bedevaart. Deze zal gehouden worden op **donderdag 22 september** o.l.v. pastor Adolfs. Jong en oud kunnen deelnemen en opgave is als volgt:

**Telefonisch bij Mevr. C. Bruinsma-van Veen: 6418807 of Mevr. M. Kershof-de Wilde, 6435210**

**De kosten bedragen 12,50 euro en wij verzoeken u vriendelijk dit bedrag over te maken op postbankrekeningnummer 133868 van de H. Geestparochie te Amstelveen o.v.v. bedevaart naar Heiloo.**

## Voedselbank Amsterdam springt in het gat tussen overschot en tekort

Vele malen per jaar houden levensmiddelenfabrikanten speciale acties om hun goederen aan de man te brengen. Of worden bepaalde middelen uit de handel genomen, worden ze in een nieuw jasje gestoken of blijken ze door een verkeerde streepjescode onverkoopt. Zo gebeurt het dat in Nederland tonnen aan voedsel niet meer geschikt is voor verkoop, simpelweg vanwege de verpakking. Maar dat voedsel is nog wel degelijk prima te eten.

Stichting Netwerk heeft het voortouw genomen om in Amsterdam een Voedselbank op te zetten, volgens de werkwijze en beginselen van stichting Voedselbank Nederland. Volgens die methode is op efficiënte wijze een connectie te maken met allerhande bedrijven in de regio die, om welke reden dan ook, voedsel over hebben dat zij anders ter vernietiging zouden aandragen. Dat voedsel wordt door de Voedselbank verzameld en uitgedeeld onder een groep mensen die leven onder het bestaansminimum. En dat zijn niet alleen de daklozen op straat, maar net zo goed eenoudergezinnen met meerdere kinderen, ouderen, of ernstig zieke mensen. Dit is de groep die hard wordt getroffen door een terugtrekkende overheid en door de hedendaagse maatschappij waar steeds meer nadruk op het eigen persoonlijke welzijn lijkt te liggen.

De Voedselbank Amsterdam blijkt in een grote behoefte te voorzien: ondanks het gebrek aan een eigen ruimte en eigen vervoersmiddelen worden diverse sociale restaurants bevoorradt en deelt de Voedselbank Amsterdam nu al wekelijks minimaal 200 voedselpakketten uit. In samenwerking met Regina Mac-Nack en stichting Netwerk worden per maand ruim 900 families uit heel Amsterdam en Almere voorzien van voedsel.

De Voedselbank Amsterdam, momenteel nog in de opstartfase, levert met minimale middelen maximale hulp en kan daarom alle hulp goed gebruiken. Wij doen een beroep op Amsterdam: heeft u een ruimte, goederen, contacten die nuttig kunnen zijn voor ons werk, laat dat weten via [stichtingvoedselbank@wanadoo.nl](mailto:stichtingvoedselbank@wanadoo.nl) of 06-48693629.

## Tuinconcerten en hedendaagse beelden in Bijbels Museum

Voor de derde keer vormt de fraai aangelegde tuin met waterpartijen en bijbelse planten van het Bijbels Museum deze zomer de entourage voor een concertpodium. Het gevarieerde programma, dat is opgebouwd rond de het thema 'de bijbel: een bron van inspiratie', biedt licht klassieke muziek van de Middeleeuwen tot heden. Vanaf juli zijn nog te beluisteren:

- Zondag 10 juli: 'Susanna in het bad' door Ensemble Corona. Het concert is gebaseerd op het apocriefe bijbelverhaal van Susanna en de twee ouderlingen. Een warmbloedig programma met 16de eeuwse muziek, rond het chanson 'Susanne un jour' van Orlando di Lasso.

- Zondag 14 augustus: 'Traurigheid & Freude' door Accademia Amsterdam, met aria's van onder anderen Bach, Telemann en Händel met bijbelse thema's, plus instrumentale intermezzis.

- Zondag 11 september: Het AmstelSaxofoonKwartet speelt 'Fratres', met onder meer werken van J.S. Bach, A. Pärt, J.P. Sweelinck en F. Uszt. Een concert met 5 componisten uit 5 eeuwen met allen 2 gezamenlijke passies: muziek en religie.

In de museumtuin zijn deze zomer werken te zien van vier Nederlandse beeldend kunstenaars.

'Tij' is een tentoonstelling over verhalen en gevoelens van alle tijden. Zoals het tij komt en gaat, zo zijn ook verhalen en menselijke gevoelens aan schommelingen onderhevig: de ene periode lijken ze sterker, pijnlijker of troostender aanwezig dan de andere. In 'Tij' is te zien hoe kunstenaars deze voortdurende beweging

Ook is de multimediapresentatie 'De Bijbel NU' nog te zien. De bijbel is van deze tijd en heeft voor een groot publiek betekenis. Dat blijkt onder meer uit de vorig jaar verschenen Nieuwe Bijbelvertaling. 'De Bijbel NU' laat in een mix van beelden, teksten, geluid en muziek zien dat de inhoud van het boek veel meer om de mensen heen is dan ,ze misschien denken.



Een aantal thema's bij elke levensfase keert als een rode draad terug, zoals 'rites de passage' als doop, trouwen en begraven, maar ook bijbelse symboliek in reclame of mode.

- Voor alle concerten geldt: Aanvang: 12.30 uur, entreeprijs inclusief bezoek museum: €12,50.

Kaartverkoop: van tevoren en op de dag van het concert bij de receptie van het museum.

Telefonisch reserveren: 020 6242436. Bij slecht weer worden de concerten binnen gehouden;

- Tij: t/m 2 oktober;

- De Bijbel NU: t/m 30 juni 2006.

Bijbels Museum, Herengracht 366-368 Amsterdam, tel.: 020

6242436, [www.bijbelmuseum.nl](http://www.bijbelmuseum.nl),

maandag t/m zaterdag 10.00-17.00 uur, zon- en feestdagen 11.00-17.00 uur.

## Kerken Kijken Utrecht

Deze zomer vindt voor de 23ste keer 'Kerken Kijken Utrecht' plaats. Van 5 juli t/m 10 september zijn twaalf bijzondere binnenstadskerken kosteloos te bezichtigen. In de kerken zijn in totaal ruim 150 vrijwillige gidsen aanwezig.

Utrecht is een stad met een rijke geschiedenis. Dat weerspiegelt zich onder andere in de vele historische kerken in de binnenstad. Centraal daarin staat de Dom, de oudste bisschopskerk met zijn hoge toren. Op deze plaats stichtte Willibrord in 695 twee kerken, St. Maarten en St. Salvator. In de 11de eeuw ontwierp bisschop Bernold een kruis van kerken rondom de toenmalige, romaanse Dom. De Janskerk en de Pieterskerk bezitten nog grote delen uit die periode. Van de Pauluskerk en de Mariakerk is nog maar weinig over. Deze kerken waren, evenals de volledig verdwenen St. Salvator, kapittel- of kloosterkerken.

Voor het gewone volk waren er de vier parochiekerken. In Utrecht zijn ze alle in hun middeleeuwse vorm bewaard gebleven: de Buurkerk, de Nicolaaskerk, de Jacobikerk en de Geertekerkerk. Van de kerken van de grote kloosters is alleen de St. Catharinakerk nog over. Van de kleine kloosters hebben de kapellen van het Agnietenklooster en van het St. Ursulaklooster (nu de Lutherse kerk) de tand des tijds weerstaan. Na de Reformatie in 1580 werden de Utrechtse kerken voor de protestantse eredienst gebruikt of ze kregen een niet-kerkelijke functie.

Katholieken of niet toegelaten protestanten kwamen bijeen in schuilkerken, zoals de Gertrudiskapel of de Doopsgezinde Kerk. Pas in de 19de eeuw werden er weer katholieke kerken gebouwd: de St. Augustinuskerk, de St. Willibrorduskerk en de St. Martinuskerk. In 1914 kwam de Oud-Katholieke kathedraal Ste. Gertrudis gereed. Twaalf Utrechtse binnenstadskerken zetten hun deuren open voor 'Kerken Kijken Utrecht'. Op [www.kerkenkijken.nl](http://www.kerkenkijken.nl) valt te lezen welke dat zijn, Ook is via de plattegrond op de home page een korte beschrijving van deze kerken te zien.

In alle opengestelde kerken zijn korte beschrijvingen van de bezienswaardigheden in het interieur aanwezig. Tevens verzorgen de aanwezige gidsen gratis rondleidingen.

Omdat veel van de kerken nog in gebruik zijn voor de eredienst, kan het voorkomen dat een kerk wegens huwelijks-of rouwdiensten gesloten is. Ook concerten of besloten evenementen kunnen tot sluiting leiden.

Actuele informatie staat op de website.

Meer informatie: Bezoekerscentrum RonDom, Domplein 9 Utrecht, tel.: 030 2333036 of de VVV,

Vinkenburgstraat 19 Utrecht, tel.: 0900 1288732 en op

[www.kerkenkijken.nl](http://www.kerkenkijken.nl).

### Bericht van de redactie.

De kopij voor het **september-nummer** kunt u t/m **donderdag 18 augustus** inleveren bij José Wessel, Jonge Linde 18, e-mail adres [wesse136@planet.nl](mailto:wesse136@planet.nl)

### Schoonmaken kerk.

De kerk wordt weer schoongemaakt op

**Woensdagmiddag 18 juni om 13.00 uur.**

Moge wij weer een beroep op u doen?

Bij voorbaat bedankt voor uw inzet.

### Wanneer Elckerlyc zingt en waar?

02 juli	19.00	Ouderkerk a.d. Amstel i.v.m. Vormsel
16 juli	19.00	Nes a.d. Amstel

### Drie exposities in Museum Catharijneconvent

In de maand juli is in het Utrechtse Museum Catharijneconvent de expositie 'Gezondheid! De werken van barmhartigheid' te bewonderen. 'De hongerigen spijzen, de dorstigen te drinken geven, de naakten kleden, de vreemdelingen herbergen, de gevangnen bezoeken, de zieken bezoeken en de doden begraven':

het Catharijneconvent toont in het kader van het Festival van de gezondheidszorg 2005 een kleine presentatie met schilderijen rond het thema barmhartigheid.

In hetzelfde museum is tot en met 14 augustus nog de tentoonstelling 'Verstilde emotie.

Beeldhouwkunst uit heden en verleden te zien. Deze expositie laat een spannende dialoog zien tussen beeldhouwwerken uit de Middeleeuwen en beelden uit de 20ste eeuw van de Utrechtse kunstenaar Pierrède Grauw. De befaamde middeleeuwse sculpturencollectie van Museum Catharijneconvent was lang niet te zien, maar is nu in volle glorie teruggekeerd.

Vanaf 3 september start de tentoonstelling 'De Kruistochten': Een unieke combinatie van objecten die het verhaal van de middeleeuwse kruistochten naar het Heilige Land vertellen. De expositie belicht het fenomeen kruistochten vanuit verschillende religies. Naast christelijke bronnen uit de tijd zelf vertellen islamitische en joodse ooggetuigen hun eigen verhaal. Het is de eerste keer dat de kruistochten op deze manier gepresenteerd worden. De kruistochten kenmerkten zich niet alleen door vechten en veroveren; uitwisseling van wetenschap en cultuur was evenzeer aan de orde. In de expositie zullen ook rekwisieten te zien zijn van de film 'Crusade in Jeans' die in het najaar van 2005 verschijnt, naar het boek 'Kruistocht in spijkerbroek' van Thea Beckmann.

- Gezondheid!: t/m 31 juli;

- Verstilde emotie: t/m 14 augustus;

- De Kruistochten: 3 september t/m 5 maart 2006.

Museum Catharijneconvent, Lange Nieuwstraat 38 Utrecht, tel.: 030-2317296, [www.catharijneconvent.nl](http://www.catharijneconvent.nl), dinsdag t/m vrijdag 10.00-17.00 uur, zaterdag, zon- en feestdagen 11.00-17.00 uur. Gesloten op maandag (behalve op feestdagen), op 1 jan. en 30 april.

*Liturgie-agenda.**25-06 t/m 03-07.*

<i>Datum.</i>	<i>Tijd.</i>	<i>Voorganger.</i>	<i>Bijzonderheden.</i>		
25-06	19.00	Pastor A. Adolfs.	Eucharistieviering.	Piano en zang	
26-06	10.00	Pastor A. Adolfs.	Eucharistieviering.	Caeciliakoor.	13 <sup>de</sup> zon.d.h.jaar.
<b>02-07</b>	<b>19.00</b>	<b>Mgr. G. Geukers.</b>	<b>Eucharistieviering.</b>	<b>Elckerlyc.</b>	<b>Vormselviering.</b>
03-07	10.00	Pastor G. van Tillo.	Eucharistieviering.	Caeciliakoor.	14 <sup>de</sup> zon.d.h.jaar.
09-07	19.00	Pastor K. Kint p.w.	Woord en comm. viering.	Piano en zang.	
10-07	10.00	Pastor K. Kint p.w. <b>Gezinsdienst.</b>	Woord en comm. viering.	't Kwetternest.	15 <sup>de</sup> zon.d.h.jaar.
16-07	19.00	Pastor G. van Tillo.	Eucharistieviering.	Piano en zang.	
17-07	10.00	Pastor G. van Tillo.	Eucharistieviering.	Caeciliakoor.	16 <sup>de</sup> zon.d.h.jaar.
23-07	19.00	Pastor N. Reuzenaar.	Eucharistieviering.	Piano en zang.	
24-07	10.00	Pastor N. Reuzenaar.	Eucharistieviering.	Caeciliakoor.	17 <sup>de</sup> zon.d.h.jaar.
30-07	19.00	Pastor A. Adolfs.	Eucharistieviering.	Piano en zang.	
31-07	10.00	Pastor A. Adolfs.	Eucharistieviering.	Caeciliakoor.	18 <sup>de</sup> zon.d.h.jaar.

*Liturgie-agenda.**06-08 t/m 11-09.*

<i>Datum.</i>	<i>Tijd.</i>	<i>Voorganger.</i>	<i>Bijzonderheden.</i>		
06-08	19.00	Pastor G. van Tillo.	Eucharistieviering.	Piano en zang.	
07-08	10.00	Pastor G. van Tillo.	Eucharistieviering.	Caeciliakoor.	19 <sup>de</sup> zon.d.h.jaar.
13-08	19.00	Pastor K. Kint p.w.	Woord-en comm.viering.	Piano en zang.	
14-08	10.00	Pastor K. Kint p.w.	Woord-en comm.viering.	Caeciliakoor.	Maria ten hemelopneming.
20-08	19.00	Pastor N. Reuzenaar.	Eucharistieviering.	Piano en zang.	
21-08	10.00	Pastor N. Reuzenaar.	Eucharistieviering.	Caeciliakoor.	21 <sup>ste</sup> zon.d.h.jaar.
27-08	19.00	Pastor K. Kint p.w.	Woord-en comm.viering.	Piano en zang.	
28-08	10.00	Pastor K. Kint p.w.	Woord-en comm.viering.	Caeciliakoor.	22 <sup>ste</sup> zon.d.h.jaar.
03-09	19.00	Pastor G. van Tillo.	Eucharistieviering.	Piano en zang.	
04-09	10.00	Pastor G. van Tillo.	Eucharistieviering.	Caeciliakoor.	23 <sup>ste</sup> zon.d.h.jaar.
10-09	19.00	Pastor K. Kint p.w.	Woord-en comm.viering.	Piano en zang.	
<b>11-09</b>	<b>10.00</b>	<b>Pastor K. Kint p.w.</b>	<b>Woord-en comm.viering.</b>	<b>Alle 3 de koren.</b>	<b>Startviering.</b>