

juni 2004

*Parochieblad
Sint Urbanus
Ouderkerk a/d Amstel*

Adressen Urbanusparochie.

Pastoraal Werkster e-mailadres Web-site H.Urbanus Parochiesecretariaat en Coördinator	Mw. K.Kint-van Os Urbanusparochie@xs4all.nl www.kerkenouderkerk.nl Ronde Hoep Oost 31 Ouderkerk ad Amstel fax dagelijks van 11.00 tot 12.00 Dhr.C.J.Broers privé	4961320 4961320 4963102 4961422
Parochiebestuur	Vice-voorzitter Dhr.A.Schwegler Penningmeester Dhr.L.Boersma Secretaris Dhr.C.Jansen Gebouwen Dhr.D.Wessel	4965894 4964936 4964482 4964082
Parochiële Caritas Kerkhof Werkgroep Liturgie	Mw.W.Out Dhr. C.J. Broers a.i. Mw.C.Ammerlaan-Beuken	4964469 4961422 4963324
Gezinsdiensten 't Kwetternest Kinder/Jongerenkatechese Communiewerkgroep Vormselwerkgroep Koor Elckerlyc St.Caeciliakoor	Mw.W.Bentinck-van Wieringen Vacant Mw.B.Harte-Keizer Mw.Jansen Dhr.D.Wessel Dhr.C.Jansen	4967466 4964941 4722220 4964082 4964482
Bezoekgroep Raad van Kerken	Dhr.W.Schreurs Secretariaat: Mw.H.Alberts Cont.pers:Mw.T.Broersma-van Engen	4961890 4964139 4963938
Redactie parochieblad Lay-out parochieblad Bezorging parochieblad Stencilbureau	Mw.J.Straatman-van Muijen Mw.J.Wessel-Duivenvoorden Dhr.M.Schwegler Gezellenhuis Dhr.A.van de Vall Fam.Post Dhr.J.Barlag Mw.M.Barlag	4964225 4964082 4965733 4961255 4961749 4963090 6972478 4964706
R.k.Gezellenhuis Parochiehuis beheerder afspraken		
R.k.Begravenisvereniging Uitvaartleiders Spierings,Kok en Lemkes Bankrekening 35.18.01.855 t.n.v. Urbanus-Parochie Bestuur	"Antonius de Kluzenaar" R.v.d.Velde v.h. J Bouwens Baambrugge Amsterdam Postrekening 6259845	0294-293063 6184771

ZOMERRUST

Zo vlak voor de zomervakantie realiseer je je hoeveel energie het kost om echt als parochiegemeenschap in beweging te blijven..Dat geldt niet alleen voor mij, maar zeker voor allen die zich het afgelopen werkjaar weer met heel veel enthousiasme en energie hebben ingezet voor onze parochie. Vaak is vrijwilligerswerk niet zichtbaar, maar zonder vrijwilligers is er geen sprake van een parochiegemeenschap. Een kleine greep uit al het werk: kerkschoonmaak, secretariaat, verzorging parochieblad, het kosterschap om alle vieringen goed en verzorgd te laten verlopen, collectanten, verzorging kerkhof enz. Tel daarbij alle werkgroepen op en de koren..... Dan is het goed om eens even gas terug te nemen en tijdens de zomermaanden rust bij te tanken. Even geen vergaderingen, geen wekelijkse repetities en geen verplichtingen. Het is dan goed om de tijd te nemen voor jezelf en voor al degenen die je lief zijn. Tijd te nemen om je te bezinnen of we wel op het goede spoor zitten en wellicht te ontdekken dat we misschien toch meer aandacht kunnen besteden aan de wezenlijke dingen in het leven, aan de dingen waar het écht om gaat. Een kerk is er immers niet voor zichzelf, maar om samen met anderen het spoor naar God te zoeken en om voor elkaar en voor de omgeving het leven goed te maken. Aan het Rijk van God, ons ideaal, moeten we constant blijven bouwen.De zomertijd kunnen we besteden aan verre reizen om eens elders in de wereld een kijkje te nemen. Maar het is ook een goede tijd om heerlijk thuis te blijven: klusjes te doen waar we door het jaar niet aan toekomen, eens die tante te bezoeken die al zo lang op jou wacht, naar de buurman gaan die in het ziekenhuis ligt. Kortom: neem de tijd om te ontspannen. Wanneer u op reis gaat, geniet en kom veilig terug. Als u hier blijft, geniet ook dan. Ik wens u allen een goede tijd toe, om u **allemaal** in ieder geval op zondag 5 september weer te mogen begroeten in de kerk tijdens de startviering "Samen bouwen aan de toekomst" mét nieuwe bestuursleden, mét een jongerengroep, mét actieve Stichtingen omtrent de restauratie, mét nieuwe energie en élan.

Met hartelijke groet, u een goede vakantie toewensend,

Pastor Kiki Kint

Familieberichten

ã

Opgenomen in verpleeghuis Groenelaan, Amstelveen
Dhr. J. Th. de Jong uit de Prins Bernardlaan 22

Opgenomen in het ziekenhuis Amstelveen, kamer 204
Dhr. P. H. de Jong, Rondehoep Oost

Opgenomen in verpleeghuis het Zonnehuis, Amstelveen, afdeling E
Dhr. A. C. Rietveld, De Drieburg 302

In Memoriam

Op 12 mei j.l. overleed thuis volkomen onverwacht mevr.

Janna Jantje Geels-Biemolt,

Gijsbrecht van Aemstelstr. 19.

Zij is bijna 68 jaar geworden. Voor haar man en de thuis wonende zoon Tom is het verlies bijzonder groot; zij was de spil van het gezin.

De crematieplechtigheid heeft plaatsgevonden te Driehuis.

Moge zij de hemelse vreugde deelachtig geworden zijn.

V

In het O. L.V.G. te Amsterdam overleed op 6 juni j.l. mevr.

Allegonda Wilhelmina Gertruda Klaasen.

Zij werd 90 jaar oud en woonde in Zorgcentrum Theresia.

Haar positieve en vrolijke aard heeft haar onvergetelijk gemaakt bij familie en vrienden. Oud collega-instructrices bij de P.T.T. herinneren zich haar als een geboren lerares:duidelijk, stipt, met veel gevoel voor humor. Een vrouw die op een goede manier haar mening gaf, loyaal en betrouwbaar was. Op 11 juni vond zij haar laatste rustplaats op de R.K. begraafplaats Buitenveldert.

Zij keek gelovig uit naar haar overgang naar een beter leven.

Op 16 juni j.l. overleed in het ziekenhuis AMC te Amsterdam na een kortstondige, ernstige ziekte de heer

Nicolaas Theodorus Bruinsma,

Rembr. van Rijnweg 28.

Slechts enkele dagen scheidde hem van zijn 65^{ste} verjaardag.

Hij was een man, die zorg droeg. Deze zorg heeft hij ook besteed aan de parochie, toen hij gedurende enkele jaren de Actie Kerkbalans heeft begeleid.

Moge hij rusten in vrede.

V

Op 17 juni j.l. overleed in het zorgcentrum Theresia op 81-jarige leeftijd mevrouw de weduwe

Christina Carolina Janssen-Cremers.

Haar echtgenoot heeft jarenlang als huisarts in Ouderkerk en omstreken gepraktiseerd. Als moeder van een groot gezin meet een drukke dokterspraktijk aan huis, heeft zij een welbesteed leven gehad.

Velen zijn haar dankbaar voor de zorg, die zij voor hen had.

Moge zij nu rusten in vrede.

Uit de pastorie.

-Zondag 5 september willen we het nieuwe werkjaar weer aanvangen met een **Startviering**. Het thema van deze viering is

“Samen bouwen aan de toekomst”.

Evenals vorig jaar wordt de zang verzorgd door de drie koren. Zij laten ieder wat van hun eigen repertoire horen, maar er wordt ook gezamenlijk gezongen. Het belooft een creatieve viering te worden, waarin de nieuwe bestuursleden zich zullen voorstellen. Het wordt een viering voor jong en oud, gezinnen zijn dus van harte welkom! Na de viering is er gelegenheid om samen koffie te drinken. Bij mooi weer in de pastorietuin, maar wanneer de weergoden ons ongunstig gestemd zijn, drinken we gezamenlijk koffie in de kerk. Noteer deze datum in uw agenda.

-De gevormde jongeren van 2004 willen in september verdergaan als zelfstandige jongerengroep. Jonge mensen zijn tot nu toe niet echt zichtbaar in onze Urbanusparochie. Het is uitermate positief dat zij op de een of ander manier “iets” met de kerk willen. Maandelijks zal er met hen een activiteit worden ondernomen en zij zijn ook bereid te helpen met de website en de startviering. Wij zijn heel blij met hen en hopen dat hun enthousiasme aanstekelijk werkt voor de hele parochie. Zij verdienen onze steun!

-Pastor Kint is vanaf 5 juli t/m 26 juli afwezig in verband met haar vakantie. Voor pastorale zaken is in die periode het secretariaat in de ochtenduren bereikbaar.

-Eind september wordt er weer gestart met de vormselroute die jongeren toeleidt naar het sacrament van het Vormsel. De vormselroute bestaat uit 9 bijeenkomsten waarbij met elkaar gesproken wordt over onderwerpen als spiritualiteit, verhalen uit de bijbel en over zaken waar je als jongere mee bezig bent. Er zitten ook veel leuke activiteiten in de route: een gezamenlijke maaltijd, een speurtocht door de kerk en de spectaculaire Bavodag. Ook de ouders worden via ouderavonden betrokken bij de geloofsopvoeding van hun kinderen. De vormselroute is bedoeld voor jongeren die ná de grote vakantie

naar de brugklas of naar de tweede klas van het middelbare onderwijs gaan..Degenen die staan ingeschreven in de parochie krijgen een persoonlijke uitnodiging. Mochten er jongeren zijn die onverhoopt géén uitnodiging hebben ontvangen en ook interesse hebben voor deze vormselroute, dan kunnen zij zich opgeven bij pastor Kint, tel: 4961320.

-Hebt u al een kijkje genomen op de website www.kerkenouderkerk.nl die 20 juni officieel de lucht is ingegaan? De website is ontstaan als initiatief van de Raad van Kerken. Zowel de Nieuwe Kerk als de St. Urbanus hebben op deze site een duidelijk gezicht naar buiten gekregen. Via de prachtige, bewegende openingssite kunt u doorklikken naar de beide kerken. We mogen er met recht trots op zijn. Webmaster Ron Korrel heeft er een fantastisch stuk werk van gemaakt en tevens de pastor ingewijd in de geheimen van de computer. Bedankt voor de vele dagen werk en de gezamenlijke ontspannen en leerzame uren. Elders in dit blad schrijft hij zelf een en ander over de website en wat de vele mogelijkheden zijn. Meld je aan als lid, stuur in wat u ter harte gaat, wat u de moeite waard vindt en word ook digitaal een actieve parochiaan. Maak er gebruik van!

-Wij heten van harte welkom bij de lectoren, Mevr. R. Hilhorst, Hoofdenburg 37. Wij hopen dat zij zich thuis zal voelen in onze geloofsgemeenschap en wensen haar een goede tijd toe.

-Onlangs is de beleidsnota van de bisschop verschenen: "Nieuwe tijden, nieuwe wegen". Deze nota zal worden behandeld in het bestuur en ook de leden van de parochievergadering hebben zich inmiddels over de nota gebogen. Er is sprake van reorganisatie in het bisdom als gevolg van het tekort aan pastorale beroepskrachten: priesters, diakens en pastorale werk(st)ers. Er zijn eenvoudigweg te weinig mensen om het parochieleven op peil te houden. Dit geldt ook voor de vrijwilligers. De beleidsnota gaat uitgebreid in op de regiovorming. Kern van de nota is dat meerdere parochies in een regio gaan samenwerken om kostbare menskracht beter te verdelen, missionaire kerk te zijn en het sacramentele leven van de kerk opnieuw onder de aandacht te brengen. De regio wordt daarmee een gemeenschap van gemeenschappen. Parochies worden niet opgeheven, maar worden onderdeel van de regio. Een regio omvat 4 tot 6 parochies met ongeveer 15.000 nominaal katholieken. Ouderkerk aan de Amstel

maakt deel uit van de regio Amstelland en is ingedeeld bij de Anna, de H. Geestkerk, de Titus Brandsma, de Goede Herder en de Augustinus (Buitenveldert) met dien verstande dat de indeling van Ouderkerk nog niet definitief is vastgesteld. Vooralsnog gaan we ervan uit dat bovenstaande indeling blijft gehandhaafd en dat is ook het streven van het dekenaat en het parochiebestuur. Alles over de beleidsnota en de regio-indeling kunt u vinden op www.bisdomhaarlem.nl

Zoals u wellicht weet gaat pastor Adolfs per 27 juni met emeritaat. Dat betekent dat de H. Geestkerk geen vaste voorganger meer heeft. Pastor Adolfs blijft gelukkig 2 maal per maand in 'zijn' parochie voorgaan. Hij heeft -in overleg met zijn bestuur en liturgiewerkgroep- pastor Kint, verzocht een maal per maand in hun kerk voor te gaan. In overleg met het parochiebestuur en de parochievergadering van onze gemeenschap zal zij per september aan dit verzoek voldoen. Zij heeft al contact met de liturgische werkgroep aldaar. Voor de Urbanus heeft het voorlopig geen consequenties, daar pastor Kint in die weekenden zal voorgaan dat er hier een eucharistieviering is.

We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen in de regiovorming.

- leden van de liturgiewerkgroep, koster Ton van de Vall en pastor Kint zijn een dagje naar het klooster van de zusters Trappistinnen in Brecht (België) geweest om twee broodnodig nieuwe kazuifels aan te schaffen: een groen kazuifel voor de liturgisch 'rustige' tijd en een crème-kleurig kazuifel voor de hoogfeestdagen. Het was een avontuurlijke dag met boordcomputer "Truus" die ons feilloos naar Brecht bracht tot aan een kapotte brug, alwaar een breed water ons scheidde van het klooster. Op hetzelfde moment gaf ook de auto er de brui aan. Gelukkig zijn er mobiele telefoons en bestaan er internationale hulptroepen. Na een zéér late lunch zijn we weer veilig thuisgekomen, voldaan over de geslaagde aankoop.

-In het parochieblad van juni is gesproken over het opstarten van geloofscommunicatie om tot vernieuwing te komen van de parochiegemeenschap. Om een vitale geloofsgemeenschap te worden/zijn, is het noodzakelijk hieraan te werken. Een vitale geloofsgemeenschap ontstaat daar waar mensen meedoen met vreugde en inzet. Dit geldt niet alleen voor bestuur, werkgroepen en vrijwilligers, maar ook voor de parochianen onderling. Opbouw van de kerk oftewel de geloofsgemeenschap kan alleen verwezenlijkt

worden, dáár waar mensen bereid zijn met elkaar in gesprek te gaan, elkaar écht te ontmoeten. Daar waar mensen met elkaar in gesprek raken over wat hen raakt, hen boeit, hen bezighoudt, dáár kan iets nieuws groeien.

Het ligt in de bedoeling **iedere eerste donderdag van de maand** met een groepje parochianen samen met de pastor én koffie bij elkaar te komen. Om met elkaar in gesprek te gaan over allerlei boeiende onderwerpen. Dit kan een artikel zijn uit de krant of uit een tijdschrift dat handelt over actuele zaken die we dan vanuit een gelovig gezichtspunt benaderen. We kunnen óók samen met elkaar een boek lezen en hierover in gesprek gaan. Uiteraard mág het gezellig zijn, maar het moet meer zijn dan een gesprek over koetjes en kalfjes. **Hebt u interesse om mee te doen? We starten donderdag 2 september om 10.00 uur in de Cuyperskamer van de pastorie.** Dan bekijken we ook of we op de eerste donderochtend van de maand blijven of wellicht naar een avond uitwijken.

Geef u op bij pastor Kint, tel: 4961320. Van harte welkom!

Tijdens de zomermaanden is er GÉÉN koffiedrinken in de kerk, op de 1^{ste} zondag van de maand, maar u kunt evt. in kleiner verband, koffie komen drinken en napraten in de Cuyperskamer in de pastorie.

Van de bestuurstafel.

Het bestuur is op dinsdag 25 mei 2004 in vergadering bijeen geweest o.l.v. pastor van Tillo.

-Aan de orde is geweest het plotselinge vertrek van de dhr. Van de Kroon als vice-voorzitter en bestuurslid. Hoewel het overige bestuur de reden van zijn vertrek betreurt, respecteert men zijn beslissing (zie artikel elders in dit blad). Hierna werden de kandidaat bestuursleden voorgedragen, stelden ook zij zelf zich voor en gaven aan waarom zij een bestuurstaak in de parochie ambiëren. Het gaat om de heren Alfred Schwegler, Paul Liesker en de dames Bernadette Stronkhorst en Marita Melchers. Inmiddels heeft ook dhr. Dick Wessel zich kandidaat bestuurslid gesteld voor de portefeuille gebouwen en terreinen. De zolang verwachte bestuursuitbreiding, sinds september 2003 al een agendapunt, is nu een feit. We hopen op een goede, open en positieve samenwerking met elkaar.

-Zoals u wellicht al gezien hebt is het kerkhof uitgebreid.

Het zand is opgereden en op korte termijn zal een inrichtingsplan gemaakt worden.

-Voor het Gezellenhuis is een taxatierapport gemaakt.

Dit rapport is gezonden aan het bisdom. Vanuit het bisdom is nog geen terugkoppeling ontvangen.

Het bestuur wenst u een goede, zonnige vakantie toe.

Cor Jansen
(secretaris)

Bericht van de redactie.

De kopij voor het **nummer** kunt u t/m **donderdag 19 aug.** inleveren bij José Wessel, Jonge Linde 18.

Vanuit de Parochievergadering.

Woensdagavond 2 juni j.l. is de parochievergadering wederom bijeen geweest. Behalve de leden van de parochievergadering mochten wij ook enkele belangstellende parochianen welkom heten.

Na de opening met gebed, werd het onverwachte vertrek -voor zover nog niet bekend - van vice-voorzitter J.v.d. Kroon vermeld. Daar men al langere tijd in gesprek was met nieuwe bestuursleden, werden de namen voorgelegd van de nieuwe kandidaat bestuurders: dhr. Liekser, dhr. A. Schwegler, mevr. M. Melchers en mevr. Stronkhorst.

De vergadering ging met 1 stem tegen akkoord met de voordracht. De namen zijn inmiddels doorgegeven aan de Deken voor benoeming.

-Daar er 2 kandidaten voortgekomen zijn uit de parochievergadering worden voor deze dus 2 nieuwe leden gezocht. Gedacht wordt aan leden van de werkgroepen welke zich bezighouden met diaconie en kerkopbouw.

Deze avond is ook lang stilgestaan bij de beleidsnota van de bisschop "Nieuwe tijden – Nieuwe wegen".

Eén van de onderwerpen in deze nota is de regiovorming.

Zij die over internet beschikken kunnen op de site van het bisdom, www.bisdomhaarlem.nl lezen dat de indeling van Ouderkerk nog niet definitief is vastgesteld bij de regio Amstelland, er staat n.l. nog een * bij onze Urbanus.

Pastor Kint zal vanaf september -op verzoek van Pastor Adolfs en het parochiebestuur van de H. Geest- in het kader van de regiovorming ééns per maand voorgaan in een viering in genoemde kerk. Er is dus al voorzichtig een opening gemaakt naar samenwerking in de regio. Het voorgaan in Amstelveen heeft geen consequenties voor onze eigen parochie, daar het om weekenden gaat waarin pastor Kint niet is ingeroosterd. Het bestuur heeft derhalve gemeend het verzoek positief te honoreren en ook de parochievergadering gaat akkoord.

Deken Stam en het dekenaat Amsterdam houden voorlopig vast aan de indeling van Ouderkerk bij Amstelveen. Pastor Kint is destijds ook als zodanig benoemd: deels Ouderkerk, deels de regio.

De volgende bijeenkomst van de parochievergadering is woensdag 1 september 2004. Deze is wederom in de pastorie en openbaar. U bent dus allen welkom.

Verder wenst de parochievergadering eenieder een goede vakantie toe.

Cor Jansen
(secretaris)

Veranderingen in het parochiebestuur.

Per 1 juni is dhr. J van der Kroon teruggetreden als vice-voorzitter van het Parochiebestuur. Uit bepaalde voorvallen meende hij te moeten opmaken, dat hij niet het volledig vertrouwen had om zijn beleid te kunnen doorvoeren. Daarom schreef hij een ontslagbrief aan het bisdom en het dekenaat, die hem eervol van zijn taak als voorzitter van het parochiebestuur hebben ontheven. Het wordt algemeen betreurd, dat dhr. van der Kroon zich als vice-voorzitter heeft teruggetrokken, omdat hij zich in de periode dat hij het Parochiebestuur leidde, een krachtadig voorzitter toonde met een groot zakelijk inzicht. De parochie is hem dan ook veel dank verschuldigd, die ik bij deze als administrator van de parochie graag onder woorden breng. Verder is het jammer dat dhr. van der Kroon om een voor hem negatieve reden is afgetreden. Het spoort ons als parochie aan om zuinig te zijn op onze medewerkers en er geen aanleiding toe te geven dat mensen zich terugtrekken. Want we kunnen niemand missen, en wat nog belangrijker is, niemand is uitgesloten en iedereen is welkom. De parochie moet een thuis zijn voor iedereen die mee wil doen. We hopen dan ook dat dhr. van der Kroon en zijn gezin actief aan het parochiegebeuren zullen blijven deelnemen.

Inmiddels hebben zich verschillende nieuwe kandidaten voor het parochiebestuur aangemeld en zijn enkele van de huidige bestuursleden beschikbaar voor een nieuwe periode. Als kandidaat voor het vice-voorzitterschap heeft zich dhr. A. Schwegler aangemeld, maar hij wil daarover pas een definitief besluit nemen op de bestuursvergadering van 29 juni. Dhr C. Jansen is bereid voor een

nieuwe periode het secretariaat op zich te nemen.. Dhr L. Boersma, de huidige penningmeester, stelt zich eveneens kandidaat voor een nieuwe periode. Als kandidaten voor het bestuurslidmaatschap hebben zich verder aangemeld: mevr. B. Stronkhorst, mevr. M. Melchers en dhr. P. Liesker. Mw. Stronkhorst stelt wel als voorwaarde, dat de Parochievergadering geen bezwaar heeft. Als dat zo is, en zij toetreedt tot het parochiebestuur, zal zij het lidmaatschap van de Parochievergadering neerleggen, daar het lidmaatschap van Parochiebestuur en Parochievergadering alleen door de vice-voorzitter en de secretaris gecombineerd kan worden. De genoemde nieuwe kandidaat bestuursleden werden als zodanig geregistreerd in de bestuursvergadering van 25 mei en voorgedragen aan de parochievergadering van 3 juni. We wensen het bestuur in zijn nieuwe samenstelling veel succes toe.

Pastor G. van Tillo

Schoonmaken kerk.

Ondanks de a.s. vakantietijd wordt de kerk weer schoongemaakt gemaakt op de **woensdagmiddagen 24 juli en 25 augustus om 13.00 uur.** Moge wij weer een beroep op u doen? Bij voorbaat bedankt voor uw inzet en een prettige vakantie toegewenst

Sabbat - rustdag - vrij-zijn - vakantie

Een geschenk van de Allerhoogste, zo mogen we de sabbat wel noemen. Vanuit Israëls geloofstraditie hebben wij die rustdag ontvangen. Voor ons is het de zondag geworden en in toenemende mate - tegenover de werkdagen - de vrije dag. Dat niet-werken heeft zich zelfs ontwikkeld tot recht op vrije dagen, recht op vakantie en verplichte vrije dagen. We kennen ook dat iemand een 'sabbatical' heeft: een tijd voor bezinning en studie, los van het werk. Sabbat een geschenk. Met een geschenk ga je zorgvuldig om. De sabbat is in de joodse traditie omgeven met een rijkdom aan gebruiken in de huiselijke kring en een heel eigen sfeer. Met huisliturgie bij de maaltijden en op vele momenten van de avond en dag. De beleving van 'tijd' krijgt een heel eigen accent. Zo wordt gezegd: 'met de sabbat krijgen we een extra ziel', een bijzondere band tussen God en mens. De rust van het niet-werken krijgt een diepe betekenis door de sabbat tot een bijzondere dag te maken, een dag van zegening en heiliging (vgl. Ex 20,8-11). Van ophouden met werken en datgene doen wat de mens tot die bijzondere verbondenheid brengt met God en elkaar en Zijn schepping. Dat bijzondere kan ons helpen te leren wat vrij-zijn is. Wat zijn kenmerken van dat geschenk? We kunnen drie dragende elementen noemen: Besef wie je bent schepsel van God. En dus dankbaar beleven en vieren wat wij ontvangen hebben. Dagen van vrijheid kunnen ons hiervan weer bewust van maken. Je mag op adem komen, levensadem die de Schepper aan ons en alles geeft. Bewustwording van je verantwoordelijkheid: Vrijheid is voorwaarde daartoe. God geeft Zijn gebod van de rustdag, opdat we leren om vrijheid en verantwoordelijkheid in onze wereld waar te maken. Zijn wil leren doen tot zegen en heiliging van het leven. De Allerhoogste bevrijdt uit slavernij en dwang. Uitzien naar het goede, verlangen naar goede toekomst. Positieve beleving doet verlangen naar vervulling van al wat goed en waardevol is. Dat raakt aan de messiaanse toekomst van vrede, geluk. Het geschenk sabbat is een boodschap over kwaliteit van leven, over omgaan met 'tijd', over levenskunst en vieren, over vertrouwen op onze Schepper en Verlosser.

Frans Zwarts Werkgroep Liturgie en Pastoraat KRI

Een uniek feest.

In de Eucharistieviering van zondag 6 juni j.l. waren er twee bijzondere intenties. Daar was eerst een robijnen huwelijk Juist: 40-jarig. Nog gefeliciteerd Martin en Riny v.d. Linden. Als tweede bijzondere intentie was er een familiefeest van 1000 levensjaren.

Een familie, die samen 1000 wordt, hoe kan dat ?

Pastor Reuzenaar was ook onder de indruk en sprak van een origineel idee om zo'n feest te vieren.

Intussen de mensen in de kerk maar rekenen: hoe is dit mogelijk? 1000 jaar. Zijn de kleinkinderen ook meegerekend? Of de schoonzons en de schoondochters

Maar wat blijkt? De familie van 't Schip, voormalige bewoners van de boerderij Elsenhove, omvat 15 kinderen, die samen 1000 levensjaren hebben volgemaakt! Daarvoor wilden de 3 emigranten (Canada) wel naar Nederland reizen om dit unieke feest te vieren.

De blijdschap en de dankbaarheid over dit heuglijke en uitzonderlijke feit werd die zondag ook in de kerk gevierd. De overige parochianen baden graag mee met deze sympathieke familie. Tussen de familie en de parochie waren altijd goede banden Zus Jannie was lange tijd een trouwe medewerkster van de ploeg voor de kerkschoonmaak .De zussen Truus en Nel hebben jaren via het Caeciliakoor hun zangkunst en zanglust ingebracht en doen dat nog, zoals ze zich ook allebei inzetten voor het parochieblad, de een bij de samenstelling en de ander door het bijhouden van de omvangrijke adressen-administratie voor de bezorging.

Ook vanaf deze plaats nogmaals hartelijke felicitaties voor alle 15!

Website

Al eerder in dit blad is er geschreven over onze nieuwe website in aanbouw. Als u dit leest is de website al "in de lucht". Op 20 juni, op de dag van de oecumenische viering, is de gezamenlijke website van de Nieuwe Kerk en de Urbanuskerk officieel in gebruik genomen. In de afgelopen maanden is er hard gewerkt om de website voor u zo compleet mogelijk te maken. In goede samenwerking met pastor Kiki Kint heeft de website langzamerhand gestalte gekregen. Op de website treft u vele pagina's aan met nuttige informatie over de kerk en de kerkgemeenschap.

Voor de mensen die de website nog niet hebben bezocht geef ik hieronder nog een korte toelichting. Vanaf de homepage www.kerkenouderkerk.nl heeft u de mogelijkheid om door te klikken naar óf de Nieuwe Kerk óf de Urbanuskerk.

Eenmaal op de Urbanus website kunt u via het horizontale menu de pagina's van uw keuze opvragen.

Naast deze informatiepagina's heeft u de mogelijkheid om met het *Optie Menu* extra functies aan te klikken. U kunt onder andere gebruik maken van het forum, zelf nieuwsberichten inzenden, gebruik maken van de zoekmachine, weblinks bekijken en deze ook zelf inzenden en uw eigen artikelen op het "prikbord" hangen. Het parochieblad kan maandelijks via de website worden gelezen en er is een kalender aanwezig met een compleet activiteitenoverzicht.

Bij het ontwerp van de website heb ik rekening gehouden met een interactieve opzet ervan, zodat u als bezoeker ook plezier kunt beleven aan wat andere parochianen publiceren op de website. Hiertoe dient u zich wel te registreren. De reden hiervan is niet alleen dat u dan als bezoeker herkend kunt worden, maar ook om onderling met elkaar te kunnen communiceren door middel van privé berichten en het kunnen ontvangen van een nieuwsbrief. Aanmelden is niet moeilijk; wel biedt het u veel meer mogelijkheden. Het is natuurlijk niet verplicht.

Het ontwerp van de website was er tevens op gericht om wijzigingen in pagina's en het plaatsen van nieuwsberichten door meerdere personen te laten uitvoeren. Dit biedt gemak en het beheer van de website wordt hiermee niet afhankelijk van slechts één persoon. Op onze beginpagina kunt u daarom regelmatig nieuws- en

familieberichten aantreffen welke door de pastor, de administrator of door de webmaster worden geplaatst.

Ik hoop dat u veel van de website gebruik zult gaan maken en dat u er voor uzelf uithaalt wat er in zit. De website is er namelijk voor de parochianen maar komt ook tot stand door de parochianen. Indien u vragen heeft m.b.t. de website kunt u mij via e-mail of een privé bericht bereiken. U vindt de gegevens op de website.

Ron Korrel, webmaster

Economie in dienst van het leven !

Een aantal Europese kerken organiseerde in 2003 een internationale conferentie onder het motto 'Economie in dienst van het leven'. Daaruit is een tekst voortgekomen, die door de Nederlandse Raad van Kerken is uitgebracht en die de bisschop-referent voor de oecumene, mgr. Van Burgsteden S.S.s., van harte aanbeveelt. Het document, waarvan hier het eerste van zes delen volgt, geeft aan wat economie heel concreet betekent in het dagelijkse leven van gelovigen. De volledige tekst van de brief is te vinden op www.rkkerk.nl. Economisering verschaalt het leven. Een donor geeft zijn bloed gratis omdat hij anderen wil helpen. Om meer donoren te krijgen, denkt men, zou je donoren moeten gaan betalen. Wat gebeurt er? Het aantal donoren stijgt niet, maar loopt zelfs fors terug. Donoren willen hun bloed, iets heel persoonlijks, 'geven' in plaats van het te 'verkopen'. De kindercrèche sluit stipt om 6 uur 's avonds. Ouders spannen zich extra in om op tijd te komen. Als dat soms niet lukt, blijft de leiding van de crèche even wachten. Komen ouders wel op tijd als je hen voor het te laat komen een boete laat betalen? Nee, er komen nu méér ouders te laat. Als gevolg van de invoering van een boete gebeurt er iets heel fundamenteels: de persoonlijke zorg voor elkaar, - 'het extra' - vermindert of verdwijnt zelfs. De relatie verandert van karakter. Zij

vernauwt tot een economische transactie. Door de introductie van de boete, het geld, verwerven ouders nu 'het recht' om te laat te komen. Deze twee voorbeelden, afkomstig uit wetenschappelijk economisch onderzoek illustreren twee zaken. Mensen hebben iets voor elkaar over, 'het extra'. Door de economisering van het leven verschaalt het echte contact, vaak ongewild. Als gevolg van de mondialisering, de globalisering en vele andere factoren lijkt het geld en de economie het leven van arm en rijk, van arme en rijke landen, steeds sterker te gaan beheersen. Hoe meer economische groei hoe meer welvaart en daarmee meer welzijn en geluk, althans dat is de gedachte. Tussen welvaart en geluk bestaat echter een wezenlijk verschil. Alléén kun je rijk zijn, maar voor geluk zijn er twee of méér nodig. Geluk is iets 'samen', is afhankelijk van het persoonlijke contact, het is een vrucht van een geven aan elkaar, van delen met elkaar, van onbaatzuchtigheid, van wederzijdse liefde voor elkaar. Dit tilt de mens boven zijn natuur uit. Is het niet tekenend dat veel mensen die zich vanwege hun gezondheid, pensionering of anderszins uit deze harde maatschappij moeten terugtrekken graag bereid zijn om gratis 'vrijwilligerswerk' te doen en zo weer echte persoonlijke relaties op te bouwen.

Beste parochianen,

Hieronder volgt de door het Bisdom van Haarlem
goedgekeurde begroting van 2004 van de

Urbanusparochie

Omschrijving	Budget	Budget	Resultaat
Bedragen*1000 euro	2004	2003	2002
KOSTEN	Euro	Euro	Euro
Personeelskosten	59,8	46,7	23,2
Kerkelijke gebouwen	44,8	39,2	38,8
Overig Kerkelijk o.g.	23,4	48,1	17,1
Gezellenhuis, Parochiehuis, Elckerlyc			
Kosten eredienst	5,8	6,8	3,9
Kosten pastoraat	6,5	5,6	5,5
Verplichte en vrijwillige bijdrage	19,5	17	17,3
Beheerskosten	3,5	5,5	5,6
Voordeilig saldo	-	-	27,5
	<u>163,2</u>	<u>168,9</u>	<u>139</u>
OPBRENGSTEN			
Bijdragen parochianen	69,6	67,5	69,1
Opbrengsten bezit en belegging	72,4	59,9	69,9
Incidentele baten	-	-	-
Nadelig saldo	21,3	41,5	-
	<u>163,2</u>	<u>168,9</u>	<u>139,0</u>

L.C.M. Boersma, penningmeester

Landelijke MIVA -CAMPAGNE

28 en 29 augustus 2004

Vrede, verzoening en wederopbouw

In veel landen is de oorlog een permanent gegeven. Wereldwijd raken miljoenen mensen ontheemd. Na de oorlog die meestal niemand gewonnen heeft, het vredesproces, de verzoening in de erkenning van wat er gebeurd is en de wederopbouw. Dát is de opdracht die het Evangelie ons geeft en daar ligt een grote taak voor kerken en hulporganisaties. Zonder vrede en verzoening geen Rijk Gods.

In de MIV A campagne van dit jaar laten we enkele missionarissen en pioniers aan het woord die zich inzetten voor vrede, verzoening en wederopbouw. Uw steun aan hun werk betekent hoop op een beter leven voor duizenden mensen in de regio's waar ze werkzaam zijn. Zonder uw steun kunnen ze niets.

Sri Lanka.

In dit land is onlangs formeel een einde gekomen aan 20 jaar oorlog. Velen hebben hun leven op het slagveld verloren maar ook de repressie heeft zijn tol geëist: tienduizenden mensen zijn verdwenen, vooral in de jaren 1987-1992, opgepakt door paramilitaire groepen en weggevoerd in vrachtwagens zonder kentekens. Van hen is nooit meer iets vernomen. Van de ene dag op de andere zaten duizenden families zonder kostwinner. Shanta Pathirana, directeur van de mensenrechtenorganisatie OPFMD en zijn staf staan de families in het hele land bij o.a. met het verkrijgen van financiële compensatie. Om veelvuldig de grote afstanden te overbruggen tussen de getroffen families en de verantwoordelijke instanties is de beschikking over enkele motoren absoluut noodzakelijk.

Sudan.

Na dertig jaar burgeroorlog lijkt er in dit land vrede te komen of tenminste een eind aan de gevechten. Pater Hans Putman, jezuïet, schrijft ons: " In de stad Wau is veel verwoest en alles moet weer van de grond af worden opgebouwd. Onze parochie telt heel veel vluchtelingen, veel oudere mensen worden aan hun lot overgelaten, jarenlang is er geen onderwijs gegeven. We staan de mensen bij in het opnieuw bouwen van hun huizen, we helpen waar we kunnen de kinderen met hun scholing en in de acht centra van onze uitgestrekte

parochie geven we noodhulp. We hebben nu een fiets en een oude motor. Echter om mensen en bouwmaterialen te kunnen vervoeren is een pick-up truck hard nodig. Help ons daarbij!"

Filippijnen.

Het grootste eiland van de Filippijnen, Mindanao, was ooit het land van overloed. Nu is het al vele jaren het toneel van een militair conflict tussen de regering enerzijds en de rebellen anderzijds. Beide partijen voeren aan dat het hier om een religieus en cultureel conflict gaat tussen moslims, christenen en de inheemse volkeren. In de periode van februari tot juni 2003 zijn honderdduizenden mensen op de vlucht geslagen. Lorena dela Cruz van BALAY: "Vooral de jongeren zijn slachtoffer van deze oorlog. Zij groeien op in een cultuur van vijandigheid en agressie. Dat dragen zij mee voor de rest van hun leven. Wij zien het als onze taak de wonden te helpen helen, mensen met elkaar te verzoenen en zo de vrede een kans te geven.

We hebben nog een lange weg te gaan maar we zijn ervan overtuigd dat de drie bevolkingsgroepen op dit eiland met elkaar in vrede moeten kunnen leven. "

MIVA helpt deze mannen en vrouwen op weg. Tijdens de landelijke campagne met een actie onder haar donateurs en een collecte in de r.k. kerken op 28 en 29 augustus vraagt MIVA speciaal aandacht voor hen. Mede dankzij de landelijke campagne en collecte is MIVA in staat jaarlijks vele honderden vervoer- en communicatiemiddelen te financieren. Ook u kunt het werk van MIVA ondersteunen door een gift tijdens het collecteweekende of door uw bijdrage te storten op giro 2950 t.a. v. MIVA in Breda

MIVA, Vijverstraat 12,4818 ST Breda, tel. 076-5217150,

fax 076-5203530

e-mail: info(@,miva.nl

Meer informatie kunt u vinden op www.miva.nl en www.oneMen.org

‘Van Doop tot Dood-Verhalen op Solder’

In Museum Amstelkring/Ons' Lieve Heer op Solder is de opmerkelijke tentoonstelling Van Doop tot Dood-Verhalen op Solder te zien, met als leidraad de zeven sacramenten: doop, vormsel, priesterschap, huwelijk, eucharistie, biecht en ziekenzalving. Door het hele museum staan bijzondere voorwerpen die een relatie hebben met één van de sacramenten. Te zien zijn bijvoorbeeld een zilveren 18de eeuwse godslamp, maar ook een set miniatuurvoorwerpen waarmee kinderen 'priestertje' speelden. Het is voor het eerst dat een Nederlands museum zo stilstaat bij dit onderwerp. Daarnaast stelt het museum alle bezoekers in staat om hun persoonlijke reacties, verhalen, herinneringen en anekdotes achter te laten in het museum. De mooiste verhalen gaan in de loop van de tentoonstelling deel uitmaken van de presentatie.

Bovendien belicht een audiotour de verschillende invalshoeken over de zeven sacramenten. Zo geeft prof. Henk van Os zijn (kunst)historische visie. Daarnaast geven een priester en bezoeker hun verrassende blik op hun katholieke (belevings)wereld.

Het museum biedt ook een speciale rondleiding voor de jeugd aan. Kinderen worden hierbij gestimuleerd verhalen te zoeken en te vertellen, waardoor de objecten in de tentoonstelling tot leven komen. De rondleiding is te reserveren op tel.: 020 6246604. Kosten bedragen €3,50 per kind (exclusief toegang museum, maximaal 16 kinderen per groep). Voor de kleintjes tot 8 jaar is er de route Ons lieveheersbeestje op Solder, waarbij ze het museum ontdekken aan de hand van een lieveheersbeestje.

T/m 3 oktober, Museum Amstelkring/Ons Lieve Heer op Solder, Oudezijds Voorburgwal 40

Amsterdam, tel.: 0206246604,

www.museumamstelkring.nl/ www.verhalenopsolder.nl.

Maandag t/m zaterdag 10-17 uur, zondag 13-17 uur.

350 jaar Krijtberg.

Van schuilkerk tot neogotische droom

Ter gelegenheid van het 350-jarig bestaan van de Jezuïetenkerk de Krijtberg in Amsterdam toont het Bijbels Museum de geschiedenis van deze kerk en de jezuïeten die haar al die tijd bedienden. Door de mooie blik op de kerk vanuit de zaal is de Krijtberg als het ware ook zélf in de tentoonstelling aanwezig. Sinds 1654 staat aan het Singel een kerk van de jezuïeten, gewijd aan Franciscus Xaverius, maar van meet af aan 'De Krijtberg(en)' geheten. Omdat destijds katholieke godshuizen van buitenaf niet zichtbaar mochten zijn, was dit een huis- of schuilkerk. Deze functioneerde tot ver in de 19de eeuw. In 1834 werd de huidige pastorie gebouwd met daarachter, nog steeds niet zichtbaar, een nieuwe kerk. Pas in 1883 werd deze vervangen door een 'neogotische droom' van een kerk met twee spitse torens die nog altijd prominent in het straatbeeld aanwezig is. Na recente restauraties is de Krijtberg weer een van de mooiste neogotische kerken van Nederland, die bovendien nog steeds volop in gebruik is. Het Bijbels Museum toont het exterieur van de achtereenvolgende kerkgebouwen met behulp van prenten, plattegronden, bouwtekeningen en foto's. Bovendien is uit het interieur van het gebouw een grote verscheidenheid aan objecten gekozen: onder andere kerkzilver, reliekhouders, schilderijen uit het atelier van Rubens (1577-1640) en François Joseph Navez (1787-1869) en beelden van Wilhelm Mengelberg (1837-1919) en Pierre Cuypers (1827-1921), met speciale aandacht voor de patroonheilige Franciscus Xaverius. Zangbundels en gebedenboeken brengen ook de spiritualiteit van de jezuïeten in beeld. Een apart onderdeel is gewijd aan de relatie tussen de Amsterdamse jezuïeten en hun medebroeders in China. Hierbij is in opdracht gemaakt 'jesuïeten-porselein' te zien. Twee altaarstukken uit het atelier van Rubens, een 17de-eeuws Italiaans doek van een Poolse martelaar en een recent ontdekt portret van een kapelaan van de kerk door Jan Toorop vormen de entree tot de tentoonstelling.

T/m 12 september, Bijbels Museum, Herengracht 366-368
Amsterdam, tel.: 020 6242436, bijbelmuseum.nl. Maandag t/m zaterdag 10-17 uur, zondag 11-17 uur.

750 jaar Domkerk in Utrecht

De Utrechtse Domkerk viert dit jaar zijn 750ste verjaardag: bisschop Hendrik van Vianden legde in 1254 de eerste steen voor deze kerk. Tot 11 november wordt daarom een groot aantal festiviteiten georganiseerd. Zo verrijst onder het motto 'Terug van weggewaaid' het middenschip van de kerk, dat op 1 augustus 1674 door een orkaan werd verwoest. Meermalen is in de eeuwen daarna gepleit voor herbouw, maar dit plan strandde steeds, doorgaans op geldgebrek. In 2004 komt het er dan eindelijk van, zij het als tijdelijke buizenconstructie. Van liefst 260.000 kilo steigerpijp wordt het schip zoveel mogelijk in zijn oorspronkelijke vorm herbouwd. Het schip is 44 meter hoog en heeft twee zijbeuken met een hoogte van twintig meter. Wie precies in het midden eronder gaat staan, bevindt zich in een open ruimte van twintig meter hoog, tien meter breed en bijna vijftig meter lang. In september wordt de constructie weer afgebroken. Naast symposia, concerten en diensten (voor een volledig overzicht: www.domkerk.nl) krijgt het Domjubileum ook in enkele exposities aandacht.

- Museum Catharijneconvent t/m 26 september 2004, dinsdag t/m vrijdag 10-17 uur, zaterdag en zondag 11-17 uur,
- Lange Nieuwstraat 38 Utrecht;
- Centraal Museum t/m 4 september 2004, dinsdag t/m zondag van 11-17 uur, Nicolaaskerkhof 10 Utrecht;
- Domkerk tot eind augustus, maandag t/m vrijdag van 10-16 uur, zaterdag van 11-15.30 uur.

Culturele Zondag rond Domjubileum

Tijdens dit jubileumjaar voor de Utrechtse Domkerk vinden tal van activiteiten plaats. Zo staat op 4 juli de Culturele Zondag in het teken van de jubilaris. Deze dag kunnen bezoekers op en rond het Domein, in de Domkerk, de Domtoren, het Pandhof en het Academieggebouw van 's morgens vroeg tot 's avonds laat genieten van gratis openluchtconcerten, (straat)theater, dans, vertellingen, onverwachte rondleidingen, streetpainters, een middeleeuwse markt en nog veel meer. Het programma omvat activiteiten op het gebied van kunst (architectuur, muziek, theater), religie (godsdiens, levensbeschouwing, godsdienstige rituelen, interculturaliteit) en kennis

en wetenschap (o.a. lezingen van de Illustere School). De toegang is gratis! Zie voor meer informatie www.750jaardomkerk.nl.

'Ikonen: het Goddelijke verbeeld'

Museum Catharijneconvent presenteert met de expositie 'Ikonen: het Goddelijke verbeeld' ruim 100 iconen uit privé-collecties. De getoonde kunstwerken zijn normaal gesproken niet voor publiek toegankelijk. Bijzonder is dat alle objecten van Nederlandse verzamelaars afkomstig zijn.

Aanleiding voor de tentoonstelling vormt een schenking van ruim twintig, kwalitatief zeer hoogwaardige iconen, een welkome aanvulling op de bestaande museumcollectie. Er is een aantal zeer zeldzame iconen te zien, zoals de Moeder Gods met het 'Vurige Gelaat'. Deze icoon valt op vanwege de rode gloed over het gezicht van de Moeder Gods. De voorstelling verwijst waarschijnlijk naar het bijbelverhaal waarin de Moeder Gods in het brandende braambos verschijnt aan Mozes.

Kerken Kijken in Utrecht

Jaarlijks vindt vanaf half juli tot half september 'Kerken Kijken Utrecht' in de oude binnenstad van Utrecht plaats. Ook deze zomer is er weer een scala aan unieke binnenstadskerken gratis te bezichtigen. Vrijwillige gidsen staan klaar om rondleidingen te geven, vragen te beantwoorden en alle ins en outs van 'hun' kerk te vertellen. In de kerken liggen informatiebladen over de aanwezige kerkorgels en boekjes met achtergrondinformatie over de kerk en haar geschiedenis. Ook is er een Kerken Kijken Routegids te verkrijgen met achtergrondinformatie over de kerken en een route erlangs. Bovendien zijn er concerten in diverse kerken, bijvoorbeeld tijdens het Holland Festival Oude Muziek Utrecht.

Info: RonDom Bezoekerscentrum voor Cultuurhistorie Utrecht, Domplein 9, 3512 JC Utrecht, tel.: 0302333036
of op de website www.kerkenmaand.nl.

Nieuws uit het Kofschip.

Dit is alweer het allerlaatste nieuws van het schooljaar 2003-2004. Alle afsluitende toetsen zijn afgenomen en iedereen is hard bezig met het invullen van de rapporten.

Groep 8 gaat de komende week (wanneer U dit leest zijn ze al weer terug) op kamp naar Blaricum als afsluiting van hun basisschooltijd. Daarna volgt nog de musical waar zeer hard op geoefend is en dan varen ze uit naar allerlei windstreken.

Afgelopen vrijdag was er weer het jaarlijks terugkerende zomerfeest, georganiseerd door de ouderraad.

Vanwege de slechte weersvoorspelling was alles verplaatst maar de Bindelwijk.

Dit bracht voor de ouderraad weer extra werk mee maar zij kunnen terugkijken op een zeer geslaagd oranjegekleurd zomerfeest.

Het was als vanouds en de stemming zat er meteen al in.

Zowel jong als oud hebben genoten. Nu nog de laatste loodjes. Alle boeken moeten uit zodat in de volgende groep weer verder gebouwd kan worden.

We kunnen terugzien op een heel goed en voorspoedig schooljaar. Voor het komende schooljaar blijft de personele bezetting bijna als vanouds, wat op zich al een goed teken is.

Juf Conny is na haar zwangerschap weer terug en daarom verlaat juf Anneke ons weer, die bijna het hele schooljaar voor juf Conny is ingevallen. Wegens uitbreiding met een nieuwe groep komt meester Peter Dekens uit Naarden ons team versterken. Hopelijk zal hij het bij ons naar zijn zin hebben. Wij wensen U allen een behouden vaart en U leest weer van ons in het parochieblad van september.

Prettige vakantie. Team Het Kofschip.

Liturgie-agenda.**26-06 t/m 01-08.**

Datum.	Tijd.	Voorganger.	Bijzonderheden.		
26-06	19.00	Pastor K. Kint p.w.	Woord-en comm.viering.	Orgel en zang.	
27-06	10.00	Pastor K. Kint p.w.	Woord-en comm.viering.	Caeciliakoor onder v.b.h.	13 ^{de} zon.d.h.jaar.
03-07	19.00	Pastor A. Fritschy.	Eucharistieviering.	Elckerlyc.	
04-07	10.00	Pastor K. Kint p.w.	Woord-en comm.viering.	Caeciliakoor onder v.b.h.	14 ^{de} zon.d.h.jaar.
10-07	19.00	Pastor G. van Tillo.	Eucharistieviering.	Orgel en zang.	
11-07	10.00	Pastor G. van Tillo.	Eucharistieviering.	Caeciliakoor onder v.b.h.	15 ^{de} zon.d.h.jaar.
17-07	19.00	Pastor G. van Tillo.	Eucharistieviering.	Orgel en zang.	
18-07	10.00	Pastor N. Reuzenaar.	Eucharistieviering.	Caeciliakoor onder v.b.h.	16 ^{de} zon.d.h.jaar.
24-07	19.00	Pastor J Adolfs.	Eucharistieviering.	Orgel en zang.	
25-07	10.00	Pastor J. Adolfs.	Eucharistieviering.	Caeciliakoor onder v.b.h.	17 ^{de} zon.d.h.jaar.
31-07	19.00	Pastor K. Kint p.w.	Woord-en comm.viering.	Orgel en zang.	
01-08	10.00	Pastor K. Kint p.w.	Woord-en comm.viering.	Caeciliakoor onder v.b.h.	18 ^{de} zon.d.h.jaar.

*Liturgie-agenda.**07-08 t/m 08-09.*

<i>Datum.</i>	<i>Tijd.</i>	<i>Voorganger.</i>	<i>Bijzonderheden.</i>		
07-08	19.00	Pastor G. van Tillo.	Eucharistieviering.	Orgel en zang.	
08-08	10.00	Pastor N. Reuzenaar.	Eucharistieviering.	Caeciliakoor onder v.b.h.	19 ^{de} zon d.h.jaar.
14-08	19.00	Pastor G. van Tillo.	Eucharistieviering.	Orgel en zang.	
15-08	10.00	Pastor G. van Tillo.	Eucharistieviering.	Caeciliakoor.	Maria hemelopneming.
21-08	19.00	Pastor K. Kint. p.w.	Woord-en comm.viering.	Orgel en zang.	
22-08	10.00	Pastor K. Kint. p.w	Woord-en comm.viering.	Caeciliakoor onder v.b.h.	21 ^{ste} zon.d..jaar.
28-08	19.00	Pater E. Bolsius SJ	Eucharistieviering.	Orgel en zang.	
29-08	10.00	Pater E. Bolsius SJ	Eucharistieviering.	Caeciliakoor onder v.b.h.	22 ^{ste} zon.d.h.jaar.
04-09	19.00	Pastor G. van Tillo.	Eucharistieviering.	Orgel en zang.	
05-09	10.00	Pastor K. Kint. p.w.	Woord-en comm.viering.	Alle 3 de koren.	Startzondag.
Woe.08-09	19.30	Pastor K. Kint. p.w.	Gebedsviering.	Muzikale omlijsting.	Maria Geboorte.