

# De Brug



**Parochieblad  
Sint Urbanusparochie  
Ouderkerk aan de Amstel**

**Februari/Maart/April 2015**



## Sint Urbanusparochie

---

Rondehoep Oost 31

1191 KC Ouderkerk a/d Amstel

020- 496 1320

e-mail: urbanusparochie@xs4all.nl

www.kerkenouderkerk.nl/urbanus

### Parochiesecretariaat

maandagmiddag	14.00 - 16.00 uur
dinsdagmiddag	13.30 - 16.00 uur
woensdagochtend	09.30 - 11.30 uur
donderdagochtend	09.00 - 11.30 uur
vrijdagmiddag	13.30 - 16.00 uur

### Parochiebestuur

Pastoor/Administrator	Pastoor Tom Buitendijk	020-641 6301
Diaken	Pastor Eugène Brussee	020-496 1320
Vice-voorzitter	Dhr. Alfred Schwegler	020-496 5894
Secretaris	Dhr. Paul Theeuwes	020-679 0774
Penningmeester	Dhr. Edwin Saan	020-496 5310
Kerkopbouw/Regiozaken	Mw. Hélène van Huizen	020-496 1243
Regiozaken	Mw.Hanneke Brummelhuis	020-496 7561
Parochiecoördinator	Dhr. Paul Liesker	020-644 8097
		0614-181 919

### E-mailadressen

Pastoor Tom Buitendijk	tom.buitendijk@hetnet.nl
Pastor Eugène Brussee	e.brussee@rkamstelland.nl
Secretariaat RK Amstelland	secretariaat@rkamstelland.nl

### Rekeningnummers

Sint Urbanusparochie	NL 61 RABO 0351 8018 55
Kerkbijdrage	NL 40 RABO 0351 8062 10
Parochiële Caritas (PCI)	NL 51 RABO 0351 8011 62
Stichting Urbanus	NL 86 RABO 0351 8218 72
Stichting Vollebregt	NL 42 RABO 0300 5897 86

Ik hoop dat u net als ik terug kunt kijken op een fijne kerst- en nieuwjaarsperiode. De kerstvieringen waren zeer goed bezocht en voor het eerst organiseerde de parochie een gezellig samenzijn bij de kerststal voor de pastorie na afloop van de nachtmis. Dank aan de vrijwilligers die hieraan hebben bijgedragen. Het is zeker voor herhaling vatbaar. Het samen even (na)praten over dingen die ons bezighouden, willen we ook meer ruimte geven na de zondagse vieringen. Voorbereidingen voor een kopje koffie na de viering zijn in gang gezet. Parochie-zijn doe je samen en contact met elkaar na een viering kan iets waardevols zijn.

De kop van het nieuwe jaar is er al weer af en vooruitkijkend zal dit jaar in het teken staan van de laatste fase van de restauratie van de kerk. We kunnen hiervoor nog gebruik maken van een groot deel van de subsidie maar die subsidie krijgen we alleen als we zelf ook investeren. We willen daarom dit jaar uw speciale aandacht vragen voor de actie Kerkbalans waarover u in deze 'Brug' meer zult lezen.

De offertes voor de restauratie betreffende het gedeelte van de kerk, lager dan tien meter, zijn aangevraagd. We hopen spoedig te kunnen beginnen. Na deze restauratie is de kerk weer in goede conditie en gaan we een lange termijnplanning opstellen voor het jaarlijks onderhoud, zodat dit soort grote restauraties eigenlijk niet meer nodig hoeven zijn.

Ongetwijfeld heeft u het in de krant gelezen of van iemand gehoord, dat de lopende aanvraag voor bebouwing van de gronden van de kerk zijn afgewezen door de gemeente. Dit betekent overigens niet dat we helemaal opnieuw moeten beginnen. Er zijn in de plannen genoeg aanknopingspunten voor de gemeente om op basis daarvan nieuwe aangepaste plannen te ontwikkelen. Wij hopen u daarover in de volgende 'Brug' meer te kunnen vertellen.

Ik wens u verder veel plezier bij het lezen van deze 'Brug'. Graag willen wij u uitnodigen om ons eens te laten weten hoe u ons blad ervaart, wat u eventueel mist, of wat u er juist prettig aan vindt, of misschien wilt u de 'Brug' digitaal ontvangen? Laat het ons weten per email aan: [redacteurbanusouderkerk@gmail.com](mailto:redacteurbanusouderkerk@gmail.com). Dank u wel.

We zitten nog midden in de winter maar kijken verlangend uit naar de lente, teken van nieuw leven, het leven dat overwint op de dood, Pasen. Misschien wel een beeld van ons eigen gevoel. Dat we in de winter zitten van ons leven, en verlangend uitzien naar betere tijden. De wintertijd is voor veel mensen toch al niet de meest vrolijke tijd van het jaar. Het is ergens een saaie tijd, na de feestdagen, met lange nachten, slecht weer en kou. Je zou er een beetje van gaan somberen. Als je dan persoonlijk ook nog een moeilijke tijd doormaakt, kan het extra zwaar zijn.

### **Een woestijntijd**

In de Bijbel lezen we ook over een woestijntijd. Hoe het volk van God veertig jaar door de woestijn zwerft om uiteindelijk aan te komen bij het Beloofde Land. Die tijd in de woestijn staat dan in het teken van voorbereiding, op weg naar een doel, het Beloofde Land.

Onze veertigdagentijd verwijst naar die veertig jaar in de woestijn, alleen al door het getal veertig. Ook hier geldt dat het om een tijd van voorbereiden gaat, op weg naar Pasen. Het is een tijd waarin we ons bezinnen op ons leven, versoberen, ons meer op een ander richten en minder op onszelf. In die zin leven we dan op het ritme van de natuur waarin eerst alles kaal wordt om vervolgens opnieuw te kunnen opbloeien. Mensen kunnen de ervaring hebben dat ze door bijzondere gebeurtenissen in hun leven, positief of negatief, tot de kern van hun leven komen en heel veel andere zaken kunnen relativeren. Dat kan heel verrijkend zijn. Het achterlaten van ballast kan daar een onderdeel van zijn.

In zo'n voorbereidingstijd op Pasen kunnen we misschien een zelfde ervaring opdoen, door bewust dingen los te laten die niet ter zake doen of die ons terneer drukken, door bewust te gaan relativeren en hoofdzaken van bijzaken te scheiden, door terug te gaan naar de kern van ons leven en de bron van ons bestaan.

Als je midden in een moeilijke tijd zit, kun je dat misschien niet. Dan zit je ergens nog midden in de woestijn en is er geen Beloofde Land te bekennen. Dan zijn er geen makkelijke antwoorden, alleen de belofte van de Heer dat Hij juist dan dichtbij je is. Toch hoop ik dat ieder van ons deze tijd van voorbereiding kan gebruiken om iets te ervaren van die bron van ons bestaan.

Misschien dat de negatieve berichten op de TV van aanslagen ons er nog meer bewust van maken, dat die bezinning nodig is. Om andere mensen te worden, mensen naar Gods hart.

Als we zo toegroeien naar Pasen, kan dat feest teken worden van een nieuw begin, een uitdrukking van een verrijzenisgeloof. Dat niet de woestijn, niet dood en verderf het laatste woord hebben maar de Levende God die met ons is en ons innerlijk vernieuwt.

## **‘Mijn kerk in balans houden’**

---

Ouderkerk is een prachtig dorp waar mensen graag wonen. En de Sint Urbanuskerk neemt daarin een voorname plaats in. Allereerst natuurlijk als onderdeel van ‘het gezicht’ van Ouderkerk. Maar ook omdat in deze kerk een belangrijk stuk geschiedenis ligt van veel mensen. U bent hier zelf wellicht gedoopt, heeft er uw Eerste Communie gedaan, bent misschien getrouwd in deze kerk en hebt de uitvaart meegemaakt van een familielid, geliefde of vriend. Zo is deze kerk u dierbaar geworden en onderdeel van uw eigen geschiedenis.

Er hebben zich in het afgelopen jaar ook wat veranderingen voorgedaan. Pastor Kiki Kint heeft afscheid genomen. Zelf ben ik enige maanden daarna als pastor begonnen op deze plek en met mijn gezin komen wonen in de pastorie. Ouderkerk is in pastoraal opzicht bovendien deel uit gaan maken van de parochie Amstelland.

Maar te midden van alle veranderingen is het kerkgebeuren in de Sint Urbanus doorgedaan en heeft het haar eigenheid behouden.

Onze kerk heeft toekomst. Daarom staat de laatste fase van de restauratie van de kerk gepland voor dit jaar, om dit prachtige gebouw, een rijksmonument en ontwerp van Pierre Cuypers, haar volle glorie terug te geven en ook voor toekomstige generaties te behouden. Voor die toekomst is het ook nodig om naar buiten te treden, nieuwe mensen te bereiken, aantrekkelijk te zijn voor een brede groep parochianen. Daar wil ik mij met hart en ziel voor inzetten.

Maar voor die toekomst heeft de Sint Urbanuskerk u nodig. De vaste bezoekers alleen kunnen de kerk niet in stand houden. Daarom wil ik u, die betrokken bent bij deze kerk, om hulp vragen. Want de parochie heeft jaarlijks een flink tekort op de begroting, wel meer dan € 30.000,- . Dat lossen we niet in één keer op. Maar u kunt wel uw steentje bijdragen. Het is geweldig dat u dat in het afgelopen jaar heeft willen doen.

Mag ik u vragen om ook dit jaar de kerk te steunen met uw concrete financiële bijdrage door middel van de actie Kerkbalans?

Uw gift wordt gebruikt voor het kerkgebouw en alle vieringen die daarin plaatsvinden. Maar ook voor het onderhoud van de begraafplaats.

En om het pastorale werk hier te kunnen voorzetten en uit te bouwen: voor mensen die zorg en aandacht nodig hebben, voor mensen die een beroep doen op de kerk in blijde en droevige momenten, voor zoekers en voor momenten van bezinning en verdieping.

Als u uw bijdrage schenkt aan Kerkbalans, bestemd voor onze plaatselijke Sint Urbanuskerk, dan zorgt u ervoor dat de kerk niet uit balans raakt. Daarom is het thema van dit jaar: 'Mijn kerk in balans houden', ook voor de toekomst, omdat deze kerk u aan het hart gaat.

Hartelijk dank voor uw gift en een hartelijke groet,  
Eugène Brussee, pastor-diaken.

## **Uitgelicht: Evangelii Gaudium van paus Franciscus**

---



In de eerste apostolische brief van Paus Franciscus 'Evangelii Gaudium', ofwel 'De vreugde van het evangelie', beschrijft de paus de noodzaak van de ontmoeting met Christus. Hieronder een korte samenvatting.

'De vreugde van het evangelie' vult de harten en levens van allen die Jezus ontmoeten. De mensen, die geloven in de verlossing van Jezus, zijn bevrijd van zonde, droefheid, innerlijke leegte en eenzaamheid.

In Christus wordt de vreugde steeds opnieuw geboren. Met deze Exhortatie wil de paus de christengelovigen aanmoedigen om een nieuw hoofdstuk van evangelisatie te openen, getekend met deze vreugde, en nieuwe wegen wijzen voor de reis van de Kerk in de komende jaren. Het grote gevaar van de moderne wereld, vol van consumptisme, is de verlatenheid en angst die voortkomen uit een zelfgenoegzaam en hebzuchtig hart, het koortsachtig nastreven van lichtzinnige pleziertjes en een afgestompt geweten. Steeds wanneer ons innerlijke leven verstrikt raakt in de eigen interesses en zorgen is er niet langer ruimte voor anderen. Laat staan ruimte voor de armen. De stem van God wordt niet langer gehoord, de stille vreugde van Zijn liefde wordt niet meer gehoord, en het verlangen om het goede te doen vervaagd. Ook voor gelovigen is dit een gevaar. Velen worden er het slachtoffer van. Dat is niet de manier om een waardig en vervuld leven te leiden. Zo heeft God het niet bedoeld.

De paus nodigt alle christenen uit tot een hernieuwde persoonlijke ontmoeting met Jezus Christus. De paus vraagt iedereen om dit elke dag te doen. Niemand moet denken dat deze uitnodiging niet voor hem of haar bedoeld is, want niemand is uitgesloten van de vreugde die de Heer brengt. De Heer stelt degenen die dit risico nemen niet teleur. Elke keer als wij een stap in de richting van Jezus zetten, komen we tot het besef dat Hij er al is en ons met open armen opwacht.

Nu is het de tijd om te zeggen: “Heer, ik heb mijzelf laten misleiden; op duizenden manieren heb ik uw liefde afgewezen, maar hier ben ik opnieuw, om mijn verbond met U te hernieuwen. Ik heb U nodig. Verlos mij nogmaals, Heer, ontvang mij nogmaals in Uw verlossende omhelzing”.

Hoe goed voelt het om naar Hem terug te keren, steeds als wij verdwaalt zijn! God is nooit moe ons te vergeven, wij zijn degenen die het zat worden. Laten wij niet vluchten voor de verrijzenis van Jezus, laten we nimmer opgeven, wat er ook gebeurt.

### **Het doel en de beperkingen van de Exhortatie**

Tallose onderwerpen die betrekking hebben op de evangelisatie zouden hier besproken kunnen worden, maar de paus heeft ervoor gekozen om deze vele vragen die verdere bezinning en studie vereisen niet te behandelen. De paus heeft gekozen een aantal richtlijnen te geven die de hele Kerk kan aanmoedigen en een nieuwe fase van evangelisatie inleidt. Een fase gekenmerkt door enthousiasme en vitaliteit. In dit verband, en op basis van wat de Dogmatische Constitutie *Lumen Gentium* leert, heeft de paus besloten om, naast andere onderwerpen, de volgende vragen uitgebreid te bespreken:

- a) de hervorming van de Kerk in haar missionair bereik;
- b) de verleidingen van werkers in het pastoraat;
- c) de Kerk, begrepen als het hele Volk van God dat evangeliseert;
- d) de homilie en de voorbereiding ervan;
- e) het opnemen van de armen in de maatschappij;
- f) vrede en dialoog binnen de maatschappij;
- g) de geestelijke motivatie voor de missie.

### **Samenwerking**

Tot slot spoort de paus ons aan tot dialoog en samenwerking met politieke, sociale, religieuze en culturele instellingen en groepen. Daartoe behoort ook de oecumene, die onlosmakelijk onderdeel is van de verkondiging en die een geloofwaardig getuigenis van christenen bevordert. Hij pleit tevens voor dialoog en vriendschap met de ‘kinderen van Israël’ en voor de versterking van de interreligieuze dialoog, met wederkerigheid op het gebied van de geloofsbeleving. De Heilige Geest verleent de kracht de nieuwheid van het evangelie met vrijmoedigheid te verkondigen, met luide stem, in alle tijden en op alle plaatsen, ook tegen de stroom in.



## Aanbidding

---

Op verzoek wil ik in februari beginnen met eens per maand een half uur stille aanbidding in de kerk. De eerste keer zal dat zijn op 19 februari en vervolgens elke derde donderdag van de maand. Het begint telkens om 20.00 uur en wordt om 20.30 uur afgesloten met een zegen.

Wat houdt deze aanbidding in? Het is een gebed voor de uitgestelde hostie, het heilig sacrament, vanuit het geloof dat God hierin op bijzondere wijze aanwezig is. Het gaat om een verborgen aanwezigheid in een stukje brood. Het geheim van ons geloof komt erin tot uitdrukking: dat we verder kijken dan wat we waarnemen en wel met de ogen van ons geloof. In de stille aanbidding kun je aanwezig zijn bij de Heer en bij Hem je leven neerleggen, verdriet en vreugde, alles wat je bezighoudt. En in de stille aanwezigheid bij Hem kun je kracht vinden voor je dagelijks leven, om te leven in navolging van Jezus.

We starten op 19 februari, zo aan het begin van de veertigdagentijd. Een goed moment om juist op weg naar Pasen te beginnen met aanbidding.

De stille aanbidding zal telkens afgesloten worden met een gebed en de zegen met het allerheiligste. Iedereen is welkom.

Pastor Eugène Brussee

### **Tip: The Passion, 2 april 2015 20.30 uur LIVE OP NPO 1**

---

De vijfde editie van deze grote live tv-productie wordt opgevoerd in de binnenstad van Enschede en op andere karakteristieke plekken van deze universiteitsstad. The Passion vertelt tijdens een groots en uniek muziekenvenement over het lijden, sterven en de opstanding van Jezus. Net als voorgaande jaren trekt er een processie met duizend mensen en een groot verlicht kruis door de straten op weg naar het hoofdpodium.

## Vastenactie 2015: Even iets minder. Voor een ander

---

Tijdens de vastentijd gaat het om zelf iets laten, zodat er meer is voor een ander. Juist in deze tijd staan we stil bij wat we kunnen betekenen voor mensen om ons heen. Dichtbij en ver weg. Want de wereld groeit als we delen.

Vasten is bij uitstek de tijd om ruimte te maken voor de ander. Jezelf beperken, creëert ruimte. In deze ruimte komt de ander tot zijn recht en wat blijkt: je voelt jezelf ook meer mens worden. Je doet er toe, omdat je voor de ander iets doet. We werken vanuit barmhartigheid, vanuit liefde voor elkaar, aan een wereld waarin het goed leven is voor iedereen, dichtbij en ver weg.

Wij doen dat omdat het ons gevraagd is door Jezus. Hij inspireert ons en geeft ons Zijn voorbeeld. Hij vertelt dat het kan en vraagt ons met Hem mee te doen. Als we ons tijdens de Vasten ook openstellen voor wat Hij ons nog steeds te zeggen heeft, komen we vast een stukje dichterbij de hemel op aarde. We verbinden ons tijdens de Vasten niet alleen met Hem, we verbinden ons ook met de mensen die het nu overal over de wereld doen.

Ook voor jonge mensen: Doe ook mee! Denk tijdens de vastentijd eens na over waar jij goed in bent. Wat zijn jouw talenten en vooral: hoe gebruik je ze om anderen te helpen?

Wat ga jij doen? Hoe bereid jij je voor op het Paasfeest?

Bij het uitkomen van deze 'Brug' is nog niet bekend welke vastenactie de PCI gaat volgen. In 'het Bruggetje' leest u meer.

<p>Creatief Vasten kan ook zijn: Zes weken geen ruzie maken. Zes weken je troep meteen opruimen. Zes weken stoppen met roken. Zes weken lang geen luxe artikelen kopen. Zes weken lang geen televisie kijken, niet gamen.</p>
---

Wij wensen u een goede vastentijd!

## Kalender: Op weg naar Pasen

---

### **Carnaval** (Zeven weken voor Pasen)

Feest voorafgaand aan de voorbereidingstijd voor Pasen. Nog even uitbundigheid en daarna begint de vasten – het afzien van het eten van vlees (carne vale = vlees tot ziens).



### **Aswoensdag** (De woensdag na Carnaval)

Begin van de vastentijd: de periode van voorbereiding op het Paasfeest. In de Rooms Katholieke Kerk is er een boeteviering, zowel vroeg in de ochtend als in de avond. De kerkgangers nemen de ooit groene (buxus)takjes, die een jaar eerder met Palmzondag zijn meegegeven, mee naar de viering en daar worden ze verbrand. Zo eindigt de ‘oude mens’. Met de as van de takjes, vermengd met wat water als teken van leven, krijgen de kerkgangers een kruisje op hun voorhoofd getekend als ‘*teken van vergankelijkheid*’ – je wordt met beide benen op de grond gezet. De avond van Aswoensdag wordt ook wel *vastenavond* genoemd.



*Woensdag 18 februari 2015 om 19.00 uur:*

*Oecumenische viering in de Urbanuskerk. Pastor Brussee en dominee de Heer gaan ons voor.*

### **Veertigdagentijd**

Periode van voorbereiding op Pasen, tijd van bezinning en ommekeer. De katholieke term is vastentijd, in protestante kerken wordt op deze periode van zes weken ook wel de lijdenstijd genoemd. Geteld vanaf Aswoensdag zijn het meer dan veertig dagen, maar de zes zondagen in deze periode worden niet meegeteld, omdat zondag een dag om te vieren blijft.

## **Palmzondag** (De zondag voor Pasen)

Viering van de intocht van Jezus in Jeruzalem, rijdend op een ezel. De toeschouwers zwaaiden met palmtakken en er werd Hosanna geroepen, 'gezegend die hij komt'. Het is een zondag met twee gezichten, want op deze dag begint ook de goede of stille week, waarin het lijden van Jezus centraal staat. Werd Jezus eerst toegejuicht, een paar dagen later werd er geroepen 'kruisigt hem'.

Op deze dag zijn vaak uitvoeringen van de Mattheüs- of Johannes-Pasion van Johann Sebastian Bach.

*Zondag 29 maart 2015 om 10.00 uur: Palmzondagviering met medewerking van 't Kwetternest. Pastor Brussee gaat ons voor.*



## **Witte Donderdag** (De donderdag voor Pasen)

In de Katholieke Kerk wordt in de ochtenddienst de zalving van Jezus door een vrouw herdacht. Op de avond van deze donderdag gedenkt men dat Jezus de voeten van zijn leerlingen waste (deze voetwassing wordt soms ook door een priester uitgevoerd). Deze gebeurtenissen worden verteld in de hoofdstukken 12 en 13 van het Evangelie van Johannes. Men gedenkt ook hoe Jezus met zijn leerlingen de Joodse paasmaaltijd (Sederavond) vierde. In de protestantse kerken wordt deze laatste maaltijd van Jezus met een avondmaalsviering herdacht.

*Donderdag 02 april 2015 om 19.00 uur is de Witte Donderdag viering met medewerking van koor Elckerlyc. Pastor van Tillo en pastor Brussee gaan ons voor.*

## **Goede Vrijdag** (vrijdag voor Pasen)

De kruisdood van Jezus wordt herdacht. In de Katholieke Kerk is een dienst om 15.00 uur, het tijdstip waarop Jezus zou zijn gestorven aan het kruis; er is een processie langs de kruisweg, 12 afbeeldingen van het lijden en de dood van Jezus, waarbij wordt gebeden.

In de avondviering leggen de aanwezigen bloemen bij het kruis en kussen het. Dat is de *Kruisverering*. Protestanten lezen in een avonddienst het lijdensverhaal vanaf de gevangenneming tot de dood van Jezus. Bij de laatste woorden die Jezus sprak voor hij stierf, 'het is volbracht', wordt de Paaskaars gedoofd. De Paaskaars is een grote kaars die het gehele jaar door brandt tijdens de kerkdiensten. De aanwezigen gaan in stilte en zonder zegen naar huis.

*Vrijdag 03 april 2015 is er om 15.00 uur de Kruiswegviering met medewerking van 't Kwetternest. Pastor Brussee gaat ons voor. Om 19.00 uur is de Goede Vrijdagviering, de kruishulde. Een meditatieve viering met medewerking van het Caeciliakoor. Pastor Brussee gaat ons voor.*

## **Stille Zaterdag en Paaswake**

Op deze dag wordt stilte in acht genomen, Jezus ligt immers in het graf. 's Avonds laat begint de viering van Pasen met de Paaswake. Een nieuwe Paaskaars wordt binnengebracht en aangestoken. Voor het eerst na veertig dagen mag men weer 'Halleluja' zingen. Uit de Bijbel wordt gelezen over de schepping. Volwassene en kinderen kunnen worden gedoopt. Water is het symbool van nieuw leven en groeikracht. Soms eindigt deze wake in een vroeg paasontbijt.

*Zaterdag 04 april 2015 om 22.00 uur; Paaswake met medewerking van het koor Elckerlyc. Pastor van Tillo en pastor Brussee gaan ons voor in deze viering.*

## **Paaszondag**

Viering van het feest van de opstanding of verrijzenis van Jezus, de overwinning op de dood. Paasklokken worden geluid. De toegang tot God is voor iedereen voorgoed geopend. Op de avond van Pasen wordt het verhaal van de Emmaüsgangers gelezen, twee teleurgestelde en verdrietige mensen nodigen een vreemdeling uit aan hun tafel en herkennen Jezus in hem, op het moment dat hij het brood breekt.

*Zondag 05 april 2015 om 10.00 uur; Hoogfeest van Pasen met medewerking van het Caeciliakoor. Pastor Jansen en pastor Brussee gaan ons voor in deze viering.*

## **Beloken Pasen (De zondag na Pasen)**

Elk groot feest duurt volgens de joodse traditie, zoals beschreven in de Bijbel, acht dagen lang, zo ook het feest van Pasen. Op de achtste dag wordt het feest gesloten en gaan de luiken dicht rond het Paasfeest. Men viert de verschijning van Jezus aan de ongelovige Thomas, een van zijn leerlingen.



*Zondag 12 april 2015 om 10.00 uur: Beloken Pasen met medewerking van 't Kwetternest. Pastoor Buitendijk en pastor Brussee gaan ons voor in deze gezinsviering.*

Er is een weg,  
een lange weg van inkeer  
die in drukte van de dagen  
in rust en stilte  
even Gods nabijheid laat ervaren.

Er is een weg,  
een lange weg van goedheid  
die ons mild doen delen  
en niet alles schraperig  
naar ons toehaalt.

Er is een weg,  
een lange weg van vergeving  
die geen wrok laat aanslibben  
op de bodem van ons gemoed  
en ons leert vergeven en vergeten.

Er is een weg,  
een lange weg  
veertig dagen lang  
waarin sterven aan onszelf  
ons naar vreugde van Pasen brengt.



## Nieuwtjes op een rij

---

### Koffieschenkers gezocht

Een aantal parochianen heeft aangegeven dat ze er prijs op zouden stellen als er elke zondag gelegenheid is om koffie te drinken in de kerk, na afloop van de viering. Nu hebben we een trouwe koffieschenkploeg waarvan Ans Sweers en Bep Pilmeijer de dragende krachten zijn. Maar om hen niet teveel te belasten hebben we meer mensen nodig om dit te kunnen realiseren. De zondag dat het koor Elckerlyc zingt, zorgen zij voor de koffie in de kerk. Daarnaast hebben we nog twee ploegen van twee mensen nodig voor het koffieschenken. Wie biedt zich aan?



### Vervoersdienst voor de kerkdiensten

Wilt u naar de kerk maar bent u slecht ter been of al op leeftijd? Dan is er de mogelijkheid dat een van de vrijwilligers van de kerk u met de auto oppikt. Een aantal mensen uit onze parochie hebben aangegeven dit te willen doen. Zo is er een ploegje dat elkaar afwisselt en is het voor iedereen te doen.

U kunt zich opgeven bij de pastorie, bij de pastor of het secretariaat: (020) 4961320 of e.brussee@rkamstelland.nl.

### Huisbezoek

In de eerste maanden dat ik werkzaam ben in de Urbanusparochie heb ik al wat mensen kunnen bezoeken. Soms vragen mensen zelf om een bezoek of ik hoor ik via iemand anders dat het aardig zou zijn bij die of die eens langs te gaan. Laat het dus gerust weten als u prijs stelt op een bezoek of als u iemand kent die dat fijn zou vinden.



### Telefonische bereikbaarheid

Ik ben telefonisch te bereiken op het telefoonnummer van de parochie: 4961320. Als u mij niet treft spreek dan gerust in. Ik luister elke dag de voicemail af en probeer zo snel mogelijk op dezelfde dag terug te bellen.

Pastor Eugène Brussee



## Huwelijkscursus

Op 29 januari start er een cursus voor hen die kerkelijk willen gaan trouwen. We komen om 20.00 uur samen in de pastorie van de St. Urbanusparochie. Een paar stellen doen al mee. Maar er is ruimte voor nog meer stellen. Info en opgave bij Eugène Brussee, tel. (020) 4961320 of [e.brussee@rkamstelland.nl](mailto:e.brussee@rkamstelland.nl)

## Vieringen in Theresia

Eucharistievieringen in Theresia zijn elke tweede en vierde vrijdag van de maand. Ze beginnen om 15.00 uur. Voorganger is pastor van Tillo. Na afloop van de viering is er gelegenheid om samen een kopje koffie te drinken en elkaar te ontmoeten.

## Kindernevendienst

Vanaf 2015 is er iedere 2e zondag van de maand een gezinsviering waar alle kinderen van harte welkom zijn en is er voor de allerkleinsten een crèche in de pastorie. Op iedere 4e zondag zal er een kindernevendienst zijn. Alle kinderen van de basisschool zijn hierbij van harte welkom.



## Opgeven Vormsel

Ook dit jaar is het mogelijk om het sacrament van het heilig Vormsel te mogen ontvangen. Het Vormsel zal plaatsvinden op 30 mei.

Voor meer informatie en opgave kunt u zich richten tot pastoor Tom Buitendijk: [tom.buitendijk@hetnet.nl](mailto:tom.buitendijk@hetnet.nl)  
020 – 6416301.

## Vespers in de Amstelkerk

Op de 2<sup>e</sup> zondagavond van de maand wordt er een vesper in de Amstelkerk gehouden. Het is een ingetogen viering van een half uur met lezingen, zang, gebed en meditatie. Om 19.00 uur zingen we in en om 19.30 uur begint de vesper. Op 8 februari gaat voor Corrie van Til, op 8 maart André van der Stoel en op 12 april Heleen Luyt.

U bent allen van harte welkom.

Namens de vespergroep, Corrie van Til tel: 4963937

## Bijbelwerkplaats

Iedere 2e dinsdagavond van de maand bent u van harte welkom bij de Bijbelwerkplaats in onze pastorie o.l.v. dominee Jos de Heer.

Te weten: 10 februari, 10 maart en 14 april. Aanvang 20.00 uur.

Heeft de Bijbel mij nu eigenlijk nog wat te zeggen? Kan ik daar persoonlijk nog wat van leren wat mijn leven kan verrijken? Zoals in een workshop wordt u uitgedaagd zelf aan de slag te gaan met de gepresenteerde tekstgedeeltes uit het evangelie van Marcus aan de hand van deel 3 van het Doorns Evangelie, 'Marcusopnieuw' (2014 Kok, Kampen).

Voor meer informatie kunt u terecht bij: dominee Jos de Heer ([jos.de.heer@hetnet.nl](mailto:jos.de.heer@hetnet.nl)).

## Kopij inleveren voor de Brug

**Inleverdatum kopij:**      **Betreft de maanden:**      **Uitkomen van 'De Brug':**

di 14 april 2015

mei/juni

wo 29 april 2015



Stichting  
Vrienden  
Valtrecht Orgel  
Ouderkerk

## Agenda Urbanus Concerten 2015

Eerste helft seizoen (maart - juni)

Dag	Datum	Type Concert	Uitvoerenden
Vrijdag	20 maart	Lunchtijd Concert	Eric Jan Jooisse (orgel) Gerlieke Aartsen (hobo).
Vrijdag	24 april	Lunchtijd Concert	Laurens de Boer (piano) Solist
Zondag	17 mei	Zondagmiddag Concert	<i>Operaconcert</i> Susanne Brussee - Van de Vosse (sopraan) Valérie Friessen (alt) c.a. Hans van Beelen (vleugel)
Het programma van bovenstaande concerten wordt te zijner tijd bekend gemaakt in de plaatselijke pers en op de websites <a href="http://www.kerkenouderkerk.nl">www.kerkenouderkerk.nl</a> <a href="http://www.ouder-amstel.nl">www.ouder-amstel.nl</a> <a href="http://www.cultuurplatformouder-amstel.nl">www.cultuurplatformouder-amstel.nl</a>			
In de tweede helft van 2015 wordt in september en in oktober een Lunchtijd Concert gegeven. Op 13 december een <i>Kerstconcert</i> door Choralen van de O.L.V.kerk Breda o.l.v. Henri de Grauw m.m.v. Jelena Basova (orgel en piano)			

## Agenda februari – maart - april 2015

---

### Week 05.

Wo	28 jan.	12.00 uur	Verspreiding parochieblad 'De Brug'
		08.45 uur	Woensdagochtendgebed in de Amstelkerk
		20.00 uur	Meditatieavond in de Amstelkerk
Do	29 jan.	20.00 uur	Huwelijkscursus in de pastorie
Zo	01 febr.	10.00 uur	Eucharistieviering met samenzang Voorganger is pastor van Tillo

### Week 06.

Wo	04 febr.	08.45 uur	Woensdagochtend gebed in de Urbanuskerk
		10.45 uur	Zorgcentrum Theresia: zanguurtje Kerkelijke liedjes zingen in de Glazen zaal.
		13.00 uur	Kerk schoonmaken, daarna gezellig koffie drinken. Wie helpt mee?
		20.00 uur	Meditatieavond in de Urbanuskerk
Zo	08 febr.	10.00 uur	Gezinsviering met 't Kwetternest Voorganger is pastor Brussee
		19.30 uur	Vesper in de Amstelkerk 19.00 uur inzingen o.l.v. Eric Jan Joosse

### Week 07.

Di	10 febr.	20.00 uur	Bijbelwerkplaats: pastorie Urbanuskerk. Met Ds. Jos de Heer
Wo	11 febr.	08.45 uur	Woensdagochtend gebed in de Urbanuskerk
		19.00 uur	Meditatieavond in de Urbanuskerk
Vr	13 febr.	15.00 uur	Zorgcentrum Theresia: Pastor van Tillo
Zo	15 febr.	10.00 uur	Eucharistieviering met het Caeciliakoor Voorganger is pastor Jansen

### Week 08.

Wo	18 febr.	08.45 uur	Woensdagochtend gebed in de Urbanuskerk
		19.30 uur	Aswoensdag; Oecumenische viering in de Urbanuskerk met voorgangers: dominee de Heer en pastor Brussee
Do	19 febr.	20.00 uur	'Aanbidding' in de Urbanuskerk

Zo	22 febr.	10.00 uur	1ste zondag van de Veertigdagentijd Eucharistieviering met koor Elckerlyc Voorganger is pastor Adolfs Kindernevendienst
----	----------	-----------	--

### Week 09.

Wo	25 febr.	08.45 uur	Woensdagochtend gebed in de Urbanuskerk
		20.00 uur	Meditatieavond in de Urbanuskerk
Vr	27 febr.	15.00 uur	Zorgcentrum Theresia: Pastor van Tillo
Zo	01 maart	10.00 uur	2 <sup>e</sup> zondag van de Veertigdagentijd Eucharistieviering met koor 'De Duif' Voorganger is pastor van Tillo

### Week 10.

Wo	04 maart	08.45 uur	Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk
		10.45 uur	Zorgcentrum Theresia: zanguurtje
		13.00 uur	Kerk schoonmaken, daarna gezellig koffie drinken. Wie helpt mee?
		20.00 uur	Meditatieavond in de Amstelkerk
Zo	08 maart	10.00 uur	3 <sup>e</sup> zondag van de Veertigdagentijd Gezinsviering met 't Kwetternest Voorgangers: pastor van Tillo en pastor Brussee

### Week 11.

Di	10 maart	20.00 uur	Bijbelwerkplaats: pastorie Urbanuskerk. Met dominee Jos de Heer
Wo	11 maart	08.45 uur	Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk
		20.00 uur	Meditatieavond in de Amstelkerk
Vr	13 maart	15.00 uur	Zorgcentrum Theresia: Pastor van Tillo
Zo	15 maart	10.00 uur	4 <sup>e</sup> zondag van de Veertigdagentijd Eucharistieviering met het Caeciliakoor Voorganger: pastor Jansen en pastor Brussee
		19.30 uur	Vesper in de Amstelkerk. 19.00 uur inzingen

**Week 12.**

Wo	18 maart	08.45 uur	Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk
		20.00 uur	Meditatieavond in de Amstelkerk.
Do	19 maart	20.00 uur	'Aanbidding' in de Urbanuskerk
Zo	22 maart	10.00 uur	5 <sup>e</sup> zondag van de Veertigdagentijd Eucharistieviering met koor Elckerlyc Voorganger is pastor Adolfs Kindernevendienst

**Week 13.**

Wo	25 maart	08.45 uur	Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk.
		20.00 uur	Passieconcert 'Stabat Mater' in de Urbanuskerk
Vr	27 maart	15.00 uur	Zorgcentrum Theresia: Pastor van Tillo
Zo	29 maart	10.00 uur	Palmpasen Gezinsviering met 'Kwetternest'. Voorganger zijn pastor Stam en pastor Brussee

**Week 14.**

Wo	01 apr.	08.45 uur	Woensdagochtend gebed in de Urbanuskerk.
		10.45 uur	Zorgcentrum Theresia: zanguurtje
		13.00 uur	Kerk schoonmaken, daarna gezellig koffie drinken. Wie helpt mee?
Do	02 apr.	19.00 uur	Witte Donderdag Eucharistieviering met koor Elckerlyc Voorgangers: pastor van Tillo en pastor Brussee
Vr	03 apr.	15.00 uur	Goede Vrijdag/ Kruiswegviering met 't Kwetternest. Voorganger is pastor Brussee
		19.30 uur	Goede Vrijdag/ Kruishulde Woord- en communieviering met het Caeciliaoor. Voorganger is pastor Brussee
Za	04 apr.	22.00 uur	Paaswake Eucharistieviering met koor Elckerlyc Voorgangers: pastor van Tillo en pastor Brussee
Zo	05 apr.	10.00 uur	Hoogfeest van Pasen Eucharistieviering met het Caeciliaoor Voorgangers: pastor Jansen en pastor Brussee

**Week 15.**

Wo	08 apr.	08.45 uur	Woensdagochtend gebed in de Urbanuskerk
Vr	10 apr.	15.00 uur	Zorgcentrum Theresia met pastor van Tillo
Zo	12 apr.	<b>10.30 uur</b>	Beloken Pasen Eerste Communieviering met 't Kwetternest Voorgangers: pastoor Buitendijk en pastor Brussee.
		19.30 uur	Vesper in de Amstelkerk. 19.00 uur inzingen

**Week 16.**

Di	14 apr.	20.00 uur	Bijbelwerkplaats: pastorie Urbanuskerk. Met dominee Jos de Heer
		24.00 uur	Laatste mogelijkheid tot inleveren kopij voor De 'De Brug' betreffende de periode mei/juni 2015
Wo	15 apr.	08.45 uur	Woensdagochtend gebed in de Urbanuskerk
Do	16 apr.	20.00 uur	'Aanbidding' in de Urbanuskerk
Zo	19 apr.	10.00 uur	Woord- en communieviering met het Caecilia koor. Voorganger is pastor Koopman

**Week 17.**

Wo	22 apr.	08.45 uur	Woensdagochtend gebed in de Urbanuskerk
Vr	24 apr.	15.00 uur	Zorgcentrum Theresia met pastor van Tillo
Zo	26 apr.	10.00 uur	Eucharistieviering met koor Elckerlyc Voorganger is pastor van Tillo Kindernevendienst

**Week 18.**

Wo	29 apr.	12.00 uur	Verspreiding parochieblad 'De Brug'
		08.45 uur	Woensdagochtendgebed in de Urbanuskerk
Zo	03 mei	10.00 uur	Eucharistieviering met samenzang Voorganger is pastor van Tillo



Zondag 8 februari om 10.00 uur  
In deze viering gaat pastor Brussee voor.



Zondag 15 maart om 10.00 uur  
In deze viering gaan pastor Jansen en pastor Brussee voor.



**Palmzondag** 29 maart om 10.00 uur  
In deze viering gaan pastor Stam en pastor Brussee voor.



Alle kinderen worden uitgenodigd om met hun zelfgemaakte palmpaasstok mee te lopen in de Paasprocessie (in de kerk).



### **Goede Vrijdag**

Op Goede Vrijdag 29 maart om 15.00 uur herdenken wij in de kerk het lijden en sterven van Jezus, speciaal voor kinderen in een Kruiswegviering. Het is een kruiswegviering voor kinderen en volwassenen.



### **Kruishulde**

's Avonds is er om 19.30 uur een meditatieve viering omtrent de lijdensweg van Jezus. Het Caeciliakoor verzorgt hierbij de muziek. Er is gelegenheid om bloemen bij het kruis te leggen.



## 25 maart Passieconcert: Het Stabat Mater van Pergolesi

---

In het kader van het gezamenlijke 40-dagen programma van de Sint Urbanusparochie en de Amstelkerk zal op woensdagavond 25 maart om 20.00 uur in de Urbanuskerk, een passieconcert worden gegeven waarin het 'Stabat mater' van Pergolesi op het programma staat.

Medewerking aan het concert verlenen Susanne Brussee - van de Vosse (sopraan), Marianne Selleger (alt), Eric Jan Joosse (kistorgel) en een strijkersensemble.

Het 'Stabat Mater' is een middeleeuws gedicht over de Moeder Gods die onder het kruis treurt om haar Zoon. Het is genoemd naar de beginwoorden van het gedicht: 'Stabat mater dolorosa' ('De moeder stond door smart bevangen ...').

Het gedicht is in de loop van de geschiedenis door veel componisten op muziek gezet. De beroemdste toonzetting is die van Giovanni Battista Pergolesi (1710-1736). Deze componist, die op 26-jarige leeftijd aan longtuberculose overleed, legde de laatste hand aan dit werk op zijn sterfbed.



In 2006 werd deze compositie, eveneens in het gezamenlijke 40-dagen programma van de Sint Urbanusparochie en de Amstelkerk, voor het laatst in Ouderkerk uitgevoerd. Bij velen heeft het toen een diepe indruk nagelaten. Ongetwijfeld zal het weer een bijzondere belevenis worden.

U bent allen van harte welkom op woensdagavond 25 maart.

De toegang is vrij, maar er is wel een collecte bij de uitgang om de kosten te dekken.



Vorige week zijn alle parochianen benaderd om deel te nemen aan de Kerkbalans. Eerder in dit parochieblad vindt u de aanbeveling van onze pastor-diaken met de oproep om de parochie en de kerk te steunen met de jaarlijkse bijdrage.

Liever zouden wij niet in dit parochieblad aandacht willen besteden aan geld. Maar het is wel een randvoorwaarde om onze gemeenschap levend te houden en de monumenten te behouden. Uw deelname aan de kerkbalansactie is voor de parochie dan ook zeer belangrijk. De Sint Urbanus parochie kampt met een structureel tekort. Dit komt omdat de parochie verantwoordelijk is voor een aantal monumenten: de St. Urbanuskerk, het Vollebregtorgel, de pastorie en het Gezellenhuis. Wij zijn trots op deze monumenten maar ze drukken zwaar op de begroting van de parochie. Voor de langere termijn zou dat tekort gedekt moeten worden met het rendement op het vermogen wat we willen genereren door de verkoop van de gronden. Zover is het helaas nog niet, ook al wordt daar hard aan gewerkt.

### **Hoe kunt u deelnemen aan de actie Kerkbalans**

U kunt deelnemen middels een eigen overboeking of middels een machtiging. Het gebruik van een machtiging bevelen wij graag aan. Het geeft de parochie zekerheid van uw structurele steun.

### **Fiscaal aftrekbare gift**

Wilt u de parochie en haar prachtige monumenten extra ondersteunen, dan kunt u gebruikmaken van de mogelijkheid om een fiscaal aftrekbare periodieke gift te doen. Met de parochie spreekt u een jaarlijkse gift af voor een periode van 5 jaar die u kunt aftrekken van de belasting. Voor nadere informatie hierover verwijzen wij u naar onze website en u kunt contact hierover opnemen met het parochiebestuur. Wij hopen dat deze fiscale faciliteit zal leiden tot een extra financiële ondersteuning van de parochie. [www.schenken.nl/bereken-uw-voordeel](http://www.schenken.nl/bereken-uw-voordeel)

## Bedrag deelname Kerkbalans

De kerk kent niet zoiets als een vaste contributie. De hoogte van het bedrag waarmee wordt deelgenomen aan de actie Kerkbalans is afhankelijk van ieders eigen omstandigheden en ieders eigen afweging en verantwoordelijkheid.

We verzoeken u ook dit jaar weer stil te staan wat de kerk en haar gemeenschap u persoonlijk waard is. Zonder toereikende financiële ondersteuning is een levende gemeenschap en behoud van de monumenten niet mogelijk. Wij hopen dat ook de parochianen met reeds langlopende incasso machtigingen het bedrag van deelname zullen overwegen met inachtneming van inflatie en toegenomen kosten. Iedere steun wordt gewaardeerd en wij danken u bij voorbaat voor uw deelname.

Parochiebestuur Sint Urbanuskerk

***Rectificatie:*** In de brief van Actie Kerkbalans is een foutje geslopen. Het rekeningnummer van de ING is verkeerd opgenomen. Excuses hiervoor. Het juiste rekeningnummer is: **NL97 INGB 0000 290535**

## Zoek niet naar mijn graf

C.M. Gutiérrez

---

Zoek niet naar mijn graf  
want dat zul je niet vinden  
Mijn handen zijn nu de handen  
Van anderen die strijden  
Mijn stem roept  
In andere stemmen,  
Mijn droom leeft voort  
Bij anderen  
En weet, dat ik pas sterf,  
Als jullie de moed opgeven



## Bedevaart naar Rome

---



Bisdombedevaart naar Rome – inschrijven nog slechts enkele dagen mogelijk! Een unieke kans om met jong en oud het geloof te beleven

In de meivakantie organiseert het bisdom in samenwerking met reisorganisatie VNB een busreis (30 april t/m 9 mei 2015) en een vliegreis (2 t/m 7 mei 2015) naar Rome. Het is een reis voor jong en oud! De jongere generatie wordt dan ook van harte uitgenodigd om mee te gaan. Naast een programma voor volwassenen, een tiener- en jongerenprogramma, is er ook voorzien in een gezinsprogramma tijdens de bedevaart. Het is een unieke kans om als gezin de eeuwige stad te ontdekken en met jong en oud het geloof te beleven.

Meer informatie vindt u op [www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl](http://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl) en [www.facebook.com/bisdombedevaart](https://www.facebook.com/bisdombedevaart)

### Kosten / kortingsregeling

De kosten voor volwassenen voor de 10-daagse busreis zijn € 999,- en voor de 6-daagse vliegreis € 839,-.

Voor kinderen, tieners en jongeren studerend t/m 25 jaar is er een speciale kortingsregeling. Zij betalen € 485,- voor de busreis en € 325,- voor de vliegreis. De korting wordt mogelijk gemaakt door VNB, het bisdom en de parochie.

### **Inschrijven is mogelijk tot 1 februari 2015.**

Dit kan via de website van VNB [www.vnbreizen.nl](http://www.vnbreizen.nl) of telefonisch: 073-6818111

## Stille Omgang 21 maart 2015

---

### **Een pelgrim gaat voort, ontvankelijk voor 't onverwachte...**

Amsterdam wordt ook wel eens 'Mirakelstad' genoemd. Deze kwalificatie ontleent Amsterdam aan het feit dat het een oude bedevaartsplaats is, waar al sinds de middeleeuwen een wonder of mirakel wordt geëerd. Deze verering leeft nog steeds en heeft sinds het einde van de 19e eeuw vooral gestalte gekregen via de jaarlijkse Stille Omgang. Duizenden gelovige mensen uit het hele land nemen er aan deel. De Stille Omgang wordt gelopen in de nacht van zaterdag 21 maart 2015. Vanuit de regio zal er ook het een en ander georganiseerd worden, dit is vooralsnog niet bekend. U wordt via 'het Bruggetje' op de hoogte gehouden.

### **Het Mirakel**

Op 15 maart 1345, zo vertelt de overlevering, lag een man in een huis aan de Kalverstraat ziek op bed en vreesde te sterven. Hij liet een priester roepen om hem te bedienen en van het Heilig Sacrament (de hostie) te voorzien. Na het eten van de hostie kreeg de zieke braakneigingen en moest tenslotte overgeven in het brandende haardvuur van zijn kamer.

Maar na verloop van tijd bleek dat hij niet alleen de hostie onbeschadigd had uitgebraakt, maar dat bovendien het vuur het Heilig Sacrament niet had aangetast. Was dat nog niet mirakuleus genoeg: de hostie die de volgende dag door de priester van de Oude of Nicolaaskerk weer was opgehaald, keerde vanuit de Oude Kerk op wonderbaarlijke wijze in het huis van de man terug. Het was een nieuw mirakel dat zich daarna nog eens tweemaal herhaalde. Voor de middeleeuwse mens was dit de noodzakelijke bevestiging om in de gebeurtenissen definitief de hand van God te kunnen herkennen. Het duidde tevens Gods klaarblijkelijke wens aan om op de plaats waar het Mirakel had plaatsgevonden, 'dese gracie ende ghenade' openbaar te maken en gestalte te geven. De betrokkenen besloten daartoe de woning tot een devotie- of bedevaartkapel om te bouwen. Meer over de geschiedenis van Mirakel en Stille Omgang: [www.stille-omgang.nl](http://www.stille-omgang.nl)

## **Terugblik: Diaconale zondag 9 november 2014**

---

De PCI ontving onderstaande bedankbrief van Stichting Faranfare Mali:

*‘Op 9 November 2014 is er op diaconale zondag gecollecteerd voor Stichting Faranfare Mali. Met de opbrengst van die collecte hebben we een gedeelte van het land in het dorpje Seke in Mali kunnen omheinen. Wij konden daardoor met telen beginnen en inmiddels hebben we meloenen, okra's ( Afrikaanse groente) en sperziebonen geoogst. De okra's en de meloenen hebben we ook op de lokale markt kunnen verkopen want nadat het dorp was bediend, bleef er nog genoeg over. Met deze opbrengst worden de mensen in Seke betaald als ze op het land werken. Het is de bedoeling dat ze hierdoor helemaal zelfstandig worden. Stichting Faranfare Mali wil hierbij de parochianen van de Sint Urbanus bedanken voor deze collecte die ons verder heeft geholpen met onze projecten in Mali. Indien u op 9 november niet in de gelegenheid was maar alsnog iets wilt bijdragen aan onze projecten dan kan dat op het IBAN-nummer: NL28 RABO 0183614925. Met vriendelijke groet, Anita Pilmeijer’*

De PCI hoopt de Stichting van deze actieve parochianen met uw hulp ook in de toekomst te kunnen ondersteunen met hun effectieve ontwikkelingsprojecten. Nogmaals bedankt, Nico van Wieringen

## **Nieuws over Stichting Speel-o-theek ‘San Miguel’ in Chili**

---

Met het motto: ‘Lerende spelen, lerende leren’ is er in 1994 de stichting Speel-o-theek "San Miguel" in Chili opgericht, met als doel om de kansarme kinderen in de buitenwijken van Santiago te helpen. Momenteel zijn er tien speel-o-theken in Chili, waar wij heel trots op zijn.

De Stichting in Nederland kon in 2014 opgeheven worden, om als Stichting in Chili geheel zelfstandig verder te gaan. Met veel steun van velen, o.a. van de PCI is dit mooie werk tot stand gekomen.

Van Isabel Pineida ontvingen we een brief. Hieronder een verkorte inhoud:

*‘Lieve vrienden van de Stichting Speel-o-theek SAN MIGUEL,  
Het is alweer ruim een jaar geleden, dat Afra en Alphons Vogel ons voor de 4e keer een bezoek brachten om te kijken naar ons project, voor de kinderen in Chili. Een speciaal bezoek, want met ingang van 2014 werd onze zusterorganisatie in Nederland opgeheven en de Stichting in Chili ging zelfstandig verder. Voor het bestuur een hele uitdaging. Maar ik kan met vreugde en dankbaarheid zeggen, dat het werken voor onze kinderen in de speel-o-theken heel goed gaat.*

*Zo krijgt de speel-o-theek in La Serena een nieuwe organisatie, waarmee het bestuur wil bewerkstelligen, dat meer kinderen gebruik kunnen maken van het speelgoed via kinderopvang en scholen. Ook de speel-o-theek in Temuco gaat erg goed. De kinderen komen van gezinnen van een vrouwen organisatie voor kansarme families.*

*Bij de speel-o-theek in Pichilemu was er geen vaste leidster. Vier dames hebben van mij een opleiding gekregen en zijn met energie en veel interesse weer van start gegaan. Er zijn zelfs plannen om de speel-o-theek onder te brengen in een basis school zodat nog meer kinderen hiervan gebruik kunnen maken.*

*Een voorbeeld van hoe dat zou kunnen gaan is de speel-o-theek in La Cisterna. Ook daar is de speel-o-theek het een onderdeel van een school “Esperanza Joven” geworden. En ook al is de ruimte niet zo groot, iedere ochtend tijdens de twee pauzes komen er 36 kinderen op bezoek.*

*Maatschappelijk werker Ana Campos werkt dan met ze en ze genieten van het nieuwe speelgoed dat is aangekocht. Zelf werk ik hier 's middags met de kleintjes. Ik doe veel origami met ze.*

*Ook de directie en leerkrachten van deze school zijn zeer gemotiveerd met ons project. Zo heb ik samen met een lerares van deze school, een expositie gegeven van het origami werk van de kinderen. Het was een groot succes. Wat waren de kinderen trots!*

*Over een paar speel-o-theken ben ik minder tevreden, maar ik heb geduld. Het goed functioneren van een speel-o-theek is van veel zaken afhankelijk en van goed gemotiveerde vrijwilligers.*

*Leuk om te vertellen is ook dat er plannen zijn om een nieuwe speel-o-theek te openen in het zuiden van Chili. De dochter van onze maatschappelijk werker, Natali Altamirano, gaat deze opzetten. Zij heeft jaren gewerkt in de speel-o-theek in San Miguel. Ze is zeer deskundig en zeer gemotiveerd om met kinderen te werken.*

*Ik wil mijn dankbaarheid overbrengen aan alle vrienden en medewerkers in Nederland, die altijd bereid waren om te helpen en ook om ons financieel te ondersteunen. Ik wil, dat u weet dat al het speelgoed nog goed gebruikt wordt en de kinderen bij ons in de speel-o-theken gelukkig en altijd blij zijn om met ons te spelen.*

*Veel groeten en dank, ook van mijn bestuur, maar in het bijzonder van mij, Isabel Pineida'*

## **Goede opbrengst Diaconale Kerstcollecte**

---

De PCI is verheugd dat zij kunnen melden dat de opbrengst van de diaconale kerstcollecte tijdens de 3 vieringen met Kerstmis een totaalbedrag van € 1550,- heeft opgebracht.

In een tijd dat het economisch voor vele gezinnen/huishoudens in Nederland minder gaat, is het fijn om te constateren dat de opbrengst van de kerstcollecte € 200,- hoger was dan in 2013.

Daarom wil de PCI de aanwezigen bij de kerstvieringen hartelijk bedanken voor hun zeer gewaardeerde bijdragen. De penningmeester zal aan de drie projecten: Stichting Derde Wereld Hulp, Artsen zonder Grenzen en Oudezijds Honderd een bedrag van € 600,- overmaken.

Indien door omstandigheden de kerstvieringen niet konden worden bijgewoond maar men alsnog een bijdrage zou willen overmaken dan verwijzen wij naar de websites van deze projecten.



Het zal u dan snel duidelijk worden wat er met de PCI bijdrage kan worden gerealiseerd.

Namens de PCI nogmaals bedankt en uiteraard ook de collectanten voor hun goede werk, Nico van Wieringen

## Vakantietip 2015: Celebrate

---

Misschien is één van uw goede voornemens voor 2015: 'Dit jaar eens meer met mijn geloof bezig zijn'. Dat kan, als u uw vakantie nog niet helemaal heeft ingevuld is Celebrate een goede stap daarin. Van 24 t/m 31 juli bent u welkom in Pagedal te Stadskanaal.

Thema: " in UNITY "

In eenheid je geloof vieren met jong en oud. Ik kan u verzekeren dat is zeer inspirerend. Celebrate is een combinatie van vakantie houden en je geloof beleven. Er is een programma voor kinderen, tieners, jongeren en volwassenen. Echt feest om dat mee te maken.

U kunt kamperen, in een appartement of in een huisje.

U bent vrij om delen van het programma mee te maken, maar kunt ook alle inleidingen, vieringen en workshops volgen.

Voor meer info, kijk op de lectuurtafel voor de brochure, bel Marlies van der Lelij tel. 567848, de site [www.celebratefestival.nl](http://www.celebratefestival.nl). of op kijk op You Tube: @Celebrate@the movie

Tot slot, laat het niet alleen bij een goed voornemen blijven, want u weet, de weg naar de hel is geplaveid met.....



## Nieuws van 'Het Kofschip'

---

Allereerst wensen wij iedereen een gelukkig en gezond 2015!

Zoals gezegd, kijken we graag met u terug op de sint- en kerstviering. Woensdag 26 november was het "Pietenochtend". Dit is een gezellige ochtend waarop de kinderen als piet verkleed op school mogen komen en er in de klassen verschillende spellen gespeeld worden. Maar vrijdag 5 december was natuurlijk de grote dag. Om 08.45 uur stonden alle kinderen enigszins zenuwachtig op het schoolplein te wachten op de komst van Sinterklaas. Ook waren er veel ouders aanwezig. Na een aantal liedjes gezongen te hebben, zagen wij Sinterklaas met paard en wagen aankomen. Sinterklaas werd begeleid door 4 pieten en de kinderen van de groepen 8 die verkleed waren als pieten. Dit is ieder jaar weer een fantastisch gezicht, wat een feest. Daarna werd Sinterklaas welkom geheten in het "Ruim" van het Kofschip door meester Jethro, de directeur. Na de verwelkoming kon Sinterklaas zijn ronde door de school gaan doen. Mooie cadeaus werden er in de onderbouw uitgedeeld en in de bovenbouw (groep 5 t/m 8) hadden de kinderen voor elkaar prachtige surprises gemaakt. Al met al was het een geslaagde dag en kon iedereen na afloop tevreden naar huis gaan.

Woensdag 17 december vierden wij het Kerstfeest. 's Morgens werd er voor alle groepen de kerstmusical "de Geheime Brief" opgevoerd door de leerkrachten en 's avonds vond het kerstdiner plaats. Dit gebeurde per groep in de eigen klas, die mooi versierd was met gezellige lichtjes. Voor het diner had elk gezin iets lekkers gemaakt.

Ook bent u ons misschien tegengekomen op de kerstmarkt. Daar hadden we een kraampje met door de kinderen zelf gemaakte spulletjes. De opbrengst van deze spulletjes is bedoeld voor ons goede doel dit jaar: **De KNGF Geleidehonden**. In de maand maart, "ons Goede Doel maand", zullen er meer acties volgen om dit doel te steunen. Het prachtige bedrag dat we inmiddels hebben behaald, nl. € 350,-, hopen we dan graag te verhogen. Hoe dat allemaal is gegaan, leest u in de volgende 'Brug'

Carla Pfeiffer namens "KBS Het Kofschip"

## Eerste Heilige Communie

---



**Wanneer:** Zondag 12 april 2015  
**Waar:** Sint Urbanuskerk  
**Tijd:** 10.30 uur

In deze feestelijke viering zal een aantal kinderen de Eerste Heilige Communie ontvangen. Pastoor T. Buitendijk en pastor E. Brussee gaan in deze viering voor en 't Kwetternest o.l.v. Laurens de Boer zal de muzikale bijdrage verzorgen.

In acht bijeenkomsten gaan de kinderen op een speelse wijze 'door de poort' naar het land van God waar iedereen welkom is, waar niemand wordt buitengesloten en waar om vergeving wordt gevraagd. Een land waar samen wordt gegeten, samen wordt gedeeld en waar nog veel meer wordt beleefd. Ook de ouders gaan een paar keer 'door de poort' om zich samen met hun kinderen voor te bereiden op de Eerste Communie.

*"Er is een land voorbij de poort,  
je kunt er heen, bent niet alleen.  
Het is een thuis waar je welkom bent  
en waar iedereen je kent.*

*Er is een land voorbij de poort,  
je kunt er heen bent er niet alleen.  
Brood en wij geven jou de kracht,  
ga op weg, je wordt verwacht."*

U bent van harte uitgenodigd deze viering bij te wonen.



Wij wensen de kinderen en hun ouders een goede voorbereiding en een mooie, fijne dag toe.

Op 23 oktober overleed op 78 jarige leeftijd Wim de Koning. Geboren in Ouderkerk in een groot gezin, noemde hij Ouderkerk 'het heilig land.' Alleen hier wilde hij wonen. Hij volgde een grafische opleiding en specialiseerde zich in boekbinden. Een prachtig vak om alle bladzijden van een uit elkaar gevallen boek weer met elkaar te verbinden. Zaken met elkaar verbinden was een gave van Wim. 50 jaar gelukkig getrouwd met Ans. Samen kregen zij 2 zonen en 6 kleinkinderen en op allen was hij erg trots. Geen speelvader en speel-opa, maar wel een doe-vader en doe-opa. Ook een groot voetballiefhebber zowel actief als passief betrokken bij Nea. Zijn ja was ja en zijn nee was nee, maar het werd altijd gebracht op een rustige, vrede scheppende manier. Deze kwaliteiten kon Wim ook inbrengen in de Bindelwijk waar hij als beheerder werd aangesteld. Nadat Wim in de VUT was gegaan, lonkte het goede, gezellige leven: samen fietsen, samen genieten van de kleinkinderen, samen een toekomst. Helaas mocht dat niet zo zijn toen Wim in de laatste jaren vergeetachtig werd en beetje bij beetje de grip op het leven verloor. Wim werd opgenomen in zorgcentrum Theresia waar hij genoot van bezoek en samenzijn. Tot hij getroffen werd door een ernstige hersenbloeding en Wim in het bijzijn van zijn vrouw overleed. Op 30 oktober werd in de kerk van Wim afscheid genomen. Wij wensen Ans, zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe dit verlies te dragen.

*Je bent niet meer  
daar waar je was,  
maar overal waar wij zijn.*

## **In Memoriam Ton van Lange †**

28-11-2014

---

Ton van Lange is op 22 december 1950 geboren en op 28 november van dit jaar overleden. Hij was een zorgzame en warme echtgenoot, vader, schoonvader, broer en opa. Iemand die altijd klaarstond voor zijn gezin. Rosa was zijn grote liefde. In zijn werk als accountmanager was hij heel precies. Hij had een krachtige mening, waar hij voor stond, maar was ook een man die zijn geluk vond in de kleine dingen en daarin juist weer bescheiden was. Ondanks zijn ziekte, die in verschillende vormen lang geduurd heeft, was hij hoopvol, gehecht aan het leven als hij was, positief denkend. Ook had hij veel pijn. Maar hij ging niet bij de pakken neerzitten. Heel bewust heeft hij in de laatste dagen afscheid kunnen nemen van zijn dierbare gezin. Bidden we voor hen en voor allen die hem moeten missen.

## **In Memoriam Corry Kort †**

15-12-2014

---

Corry Kort - van der Linden overleed 15 december. Zij was de oudste dochter in een bekend Ouderkerks gezin, een dochter die moederde over de andere kinderen daar haar eigen moeder veel ziek was. Zij leerde haar man Dirk kennen op het bevrijdingsfeest in Ouderkerk, maar moest haar man weer vroeg verliezen na een huwelijk van 25 jaar. Zij had toen nog de zorg voor dochter Ans. Corry was altijd het middelpunt van het gezin: zorgzaam, gezellig en met een actief, sociaal leven. Een echt mensenmens. Verdriet is haar niet bespaard gebleven want zij verloor ook nog een zoon en dochter. Maar zij bleef optimistisch en praktisch in het leven staan. 19 december was haar afscheidsviering in de Urbanuskerk waarna zij begraven werd op ons kerkhof. Moge haar Schepper voltooien wat Hij eens met Corry begonnen is in het geloof dat zij nu verenigd is met haar man en kinderen.

## **In gedachten Silvia Erna Peelen-Späth †**

18-12-2014

---

Woensdag 24 december is mevrouw begraven op ons kerkhof en herenigd met haar man. Dat zij mogen rusten in vrede.

## **In Memoriam Helma Bon †**

03-01-2015

---

Wilhelma Antonetta Theresia Bon – van Rijbroek, Helma is op 18 oktober 1947 in 's Hertogenbosch geboren. Een vrouw met een onvoorwaardelijke liefde voor haar man Huub, kinderen en kleinkinderen en vele anderen. Iemand die de spil was van haar gezin maar ook voor velen een centrale persoon, een bindende factor, een vrouw die meer aan anderen dacht dan aan zichzelf. Ze was heel actief op veel gebieden, in Duivendrecht en in Ouderkerk. En iedereen kon altijd binnenwaaien, mee-eten ook. Heel bijzonder was ook haar zorg voor kinderen die het even moeilijk hadden thuis en dan tijdelijk bij haar en haar gezin in huis kwamen wonen. Qua gezondheid ging het niet zo goed. Na 7 magere jaren kreeg ze rond Kerstmis veel te verduren, hetgeen haar aan het begin van het jaar fataal werd. Op 3 januari overleed ze in Amsterdam. Velen zullen haar missen, met name haar man Huub, haar kinderen en kleinkinderen. We bidden voor hen en dat Helma het goed mag hebben bij haar Schepper.

## **In Memoriam Toon de Jong †**

12-01-2015

---

Antoon de Jong, Toon, geboren op 10 november 1930, was een man die moeilijk te doorgronden was en die meer in de concrete zorg voor zijn gezin liet zien dat hij van hen hield, dan dat hij dat met woorden uitte. Na een niet al te makkelijke jeugd leerde hij meer dan zestig jaar geleden Rie, zijn latere vrouw, kennen. Na hun huwelijk in 1954 gingen ze in een bovenwoning aan de Kloosterstraat wonen in Duivendrecht. Hun zonen Bas en Eric zijn er geboren. Toon ging werken als boekbinder, iets wat hij zo'n 45 jaar gedaan heeft. Drie jaar geleden kreeg hij een kunstheup en begon het wat slechter te gaan. Hij en Rie hebben in september nog heel bewust hun zestigjarig huwelijk kunnen vieren bij de Oude Smidse. Maar een paar maanden later kreeg Toon lichamelijk zoveel klappen dat het hem fataal werd. Op 12 januari overleed hij. Zijn gezin denkt met dankbaarheid terug aan alles wat hij voor hen betekend heeft. Bidden we voor hen en voor de zielenrust van Toon.

*Als iets liefs je verlaat  
Blijft nog altijd de liefde*

## Tot slot: 'n Paasgedachte

---

Want als Hij is opgestaan vannacht

Dan ook onze moed

Om te doen zoals Hij

Want als Hij is opgestaan

in deze vroege ochtend

Dan ook onze wil

Hem te volgen

Want als Hij is opgestaan

Dan ook ons geloof

Dat het donker niet

Het laatste woord spreekt

Als er iets nieuw is deze dag

Is het onze liefde

Geboren uit Hem

En bestemd voor de wereld

Want als er iets is opgestaan

Is het ons antwoord op:

'Heb je me lief?'



## Contactpersonen Sint Urbanusparochie

---

### Werkgroepen

Raad van Kerken	Mw. Linda den Hartog	020-496 4759
Parochiële Caritas/PCI	Mw. Willy Out	020-496 4469
Bezoekgroep	Mw. H��l��ne van Huizen	020-496 1243
Jongeregroep	Dhr. Paul Liesker	020-644 8097
1 <sup>e</sup> Communiewerkgroep	Mw. Karin L��tters	020-496 5733
Kerkhof	Dhr. Rob Cerpentier	020-496 1853
Websitebeheer	Dhr. Ron Korrel	rkorrel@kpnmail.nl
Bloemengroep	Mw. Bets Harte	020-4964941

### Koren

Dirigent	Dhr. Laurens de Boer	0624-226 872
Koor Elckerlyc (di-avond)	Dhr. Hans Out	020-496 4469
Sint Caeciliakoor (do-avond)	Dhr. Wim Compier	020-496 3146
Kwetternest/gezinsviering (ma-middag)	Mw. Bets Harte	020-4964941
Ledenadministratie	Dhr. Jan de Jong	020-496 4608 jongj@upcmail.nl
Bezorging parochieblad	Dhr. Marcel Schwegler	020-496 5733
Interkerkelijk	Dhr. Ton van de Vall	020-496 1749
Stencilbureau	R.K. Gezellenhuis	020-496 1255

**Redactie 'De Brug'/'Bruggetje': [redactieurbanusouderkerk@gmail.com](mailto:redactieurbanusouderkerk@gmail.com)**

'De Brug' is het parochieblad van de Sint Urbanusparochie in Ouderkerk a/d Amstel en komt 5x per jaar uit. Het bevat de agenda van de vieringen en andere activiteiten in de parochie alsmede berichten over opmerkelijke zaken op kerkelijk en sociaal gebied, ook elders in de regio. Ook bijdragen aan geloofsverdieping krijgen aandacht.

De redactie geeft de voorkeur aan berichten vanuit eigen gemeenschap en is daarom graag bereid om bijdragen van parochianen op te nemen, maar behoudt zich het recht voor teksten te weigeren of te veranderen.

## Opgave intenties

---

Intentie voor ..... (naam)

Intentie tijdens de viering van ..... dag, / / (datum)

2<sup>e</sup> intentie tijdens de viering van ..... dag, / / (datum)

Opgegeven door ..... (naam)

Telefoonnummer ..... 06 .....

Emailadres .....

Het is gebruikelijk om bij een intentie ook een “stipidium” aan te bieden.

In onze parochie wordt daarbij uitgegaan van € 10,- per intentie.

Dit formulier en wellicht uw bijdrage kunt u afgeven bij het parochiesecretariaat, Rondehoep Oost 31 of in de brievenbus aldaar. (betaling via de bank is ook mogelijk, **NL61 RABO 0351 8018 55** ).

Gelieve op de enveloppe te vermelden: **misintentie**.

## Laat je kennen; help onze administratie

---

Verhuizing of verandering in uw gezin? Geef het door!

Naam .....

Huidig adres .....

Nieuw adres .....

Postcode en plaats .....

Telefoonnummer: .....06.....

Emailadres: .....

Graag ontvangen wij uw gegevens, en die van uw gezinsleden, via [urbanusparochie@xs4all](mailto:urbanusparochie@xs4all) of in de brievenbus aan de Rondehoep Oost 31 te Ouderkerk a/d Amstel. Om u goed te kunnen inschrijven vragen wij om de volledige namen (m/v), geboorte datum en godsdienst. Dank u wel.