

de brug



**parochieblad St. Urbanus
Ouderkerk a/d Amstel**

Februari 2014

Adressen St. Urbanus Parochie

Pastoraal Werkster Mw. K. Kint- van Os **496 1320**
E-mail adres : Urbanusparochie [at] xs4all.nl

Parochiebestuur Vice-voorzitter Dhr.A.Schwegler **496 5894**
Penningmeester Dhr. Edwin Saan
Regiozaken/kerkopbouw
Mw.Hélène van Huizen **496 1243**
Regiozaken Mw.Hanneke Brummelhuis **496 7561**
Secretaris Dhr. P. Theeuwes **679 0774**

Beheer gebouwen

Parochiesecretariaat Rondehoep oost 31 **496 1320**
Secretariaat bereikbaar maandagmiddag 14.00 uur / 16.00 uur
woensdagochtend 09.30 uur / 11.30 uur
donderdagochtend 09.00 uur / 11.30 uur
vrijdagmiddag 14.00 uur / 16.00 uur

Ledenadministratie Dhr. Jan de Jong jongj [at]upcmail.nl **496 4608**

Website www.kerkenouderkerk.nl/urbanus.

Stichting Urbanus Ouderkerk a/d Amstel
Rabo bank **NL40 RABO 0351 8218 72**

Stichting Vrienden Vollebregt Orgel Ouderkerk
Rabo bank **NL40 RABO 0300 5897 86**

Urbanus-Parochie Bestuur
Rabo bank **NL40 RABO 0351 8062 10**
ten name van Parochie St. Urbanus
Ouderkerk a/d Amstel

Kerkbijdrage Rabo bank **NL40 RABO 0351 8062 10**

Overige adressen Zie binnenzijde achter in de brug.

Beste Parochianen,

Het begin van het nieuwe jaar is het geëigende moment om vooruit te kijken. Wat gaat 2014 ons brengen? In ieder geval zullen er drie onderwerpen zijn in 2014 die ons als parochiegemeenschap om aandacht vragen.

Allereerst de pensionering van onze pastor.

Onze pastor gaat met pensioen. Dat gunnen wij haar van harte. Onze pastor is de spil van de parochie, bijvoorbeeld wat betreft pastorale zorg en organisatie van veel activiteiten. We gaan haar missen. De parochie moet wel kunnen blijven functioneren als pastor Kint niet meer onze pastor is. Vanwege de regiovorming verwachten wij niet dat er in Ouderkerk een nieuwe benoeming door de bisschop zal plaatsvinden. Het zal dus anders worden. Het is een uitdaging om deze verandering op te vangen en het functioneren van de parochie te organiseren. We zijn hier druk mee bezig. In september jl. is er een parochieavond georganiseerd om dit met elkaar te bespreken. Gezien de opkomst en de discussie was het goed om te constateren dat er betrokkenheid is. Betrokkenheid is de basis van een parochiegemeenschap. Duidelijk is dat we als gemeenschap samen verantwoordelijk willen zijn voor de parochie in Ouderkerk. Actieve betrokkenheid van parochianen is en blijft belangrijk en met het vertrek van pastor Kint nog belangrijker. We hebben vertrouwen dat het vertrek van de pastor samen met elkaar kunnen opvangen en een actieve parochiegemeenschap blijven.

Ook de regiovorming zal van invloed zijn hoe we de parochie gaan organiseren als onze pastor met pensioen is.

Zoals u weet wordt er over regiovorming al lang gesproken. Maar het proces is nu in een stroomversnelling gekomen. Vanuit het bisdom wordt druk op het proces gezet om te komen tot grotere parochies die eenvoudiger zijn aan te sturen en te organiseren. Thans ligt voor om tot één parochie te komen in Amstelland in de eerste helft van 2014. Dit betekent één parochiebestuur in de regio waarmee de

individuele parochies hun bestuurlijke zelfstandigheid uit handen geven. Wij staan open voor samenwerking in de regio. Ons uitgangspunt is dat er vertrouwen moet zijn dat in Ouderkerk de lokale betrokkenheid kan blijven bestaan. Een eigen gemeenschap die onderdeel is van een grotere parochie maar met een eigen identiteit, een gezonde financiële basis en pastorale aandacht/zorg: dit kwam ook uit de parochieavond.

Naast de eucharistie moet er dus voldoende aandacht zijn om diaconie, catechese en pastorale zorg te organiseren en te stimuleren in Ouderkerk.

Voor ons gaat het proces van regiovorming nu te snel. Komende week hebben wij een afspraak met de bisschop om met hem te bespreken hoe de pastorale zorg, de Eucharistie en de beschikbaarheid van de andere sacramenten in onze gemeenschap kunnen waarborgen. Dan weten we ook wat onze ruimte is als parochie.

Een derde onderwerp dat in 2014 aandacht zal krijgen is het zekerstellen van een gezonde financiële basis voor onze parochie. Immers, zonder geld, geen gemeenschap. De OG ontwikkeling naast Ons Tweede Thuis speelt hierin een grote rol. Over dit onderwerp is al veel over gesproken. Belangrijk is dat we ons moeten realiseren dat er al het nodige is bereikt: door alle inspanning *mag* er ontwikkeld worden. De vraag richt zich nu op *wat* ontwikkeld kan worden.

In 2014 zijn belangrijke onderwerpen aan de orde waarvan het vertrek van pastor Kint met stip bovenaan staat. Genoeg uitdagingen maar ook genoeg lichtpunten. We hebben als parochiebestuur er vertrouwen in dat we samen met elkaar als gemeenschap de juiste beslissingen zullen nemen en de juiste dingen zullen doen.

Namens het parochiebestuur wens ik u allen een zalig 2014.

Naschrift

Inmiddels heeft het parochiebestuur een gesprek gehad met Mgr. Hendriks, hulpbisschop van het bisdom Haarlem. Het vertrek van pastor Kint en de bezetting van het pastorale team in de regio heeft bijzondere aandacht van de bisschop. Hij is volledig op de hoogte van de stand van zaken in de parochie en de regio. Het parochiebestuur heeft alle vertrouwen dat in deze goede beslissingen zullen worden genomen.

De Goede Herder

De tekst onder het beeld van de Goede Herder dat de voorgevel van de pastorie siert, had een onleesbare tekst. Nieuwsgierig als ik ben, zijn inmiddels de letters weer opgevuld en beschermd tegen weer en



wind. De tekst in het Latijn luidt vertaald: “Ter ere der Allerheiligste en ondeelbare Drievuldigheid en onder aanroeping der allerzalgste en Onbevleete Moeder Maagd is deze pastorie in de loop van het jaar des Heeren Jesus Christus 1863 gebouwd geworden” En dan de namen van C.L. Rijk, Pastoor en

Deken. J. Timmer, G. de Wit, D. Voordewind en P. Kooijman, kerkmeesters.

16 juni 1864 werd de nieuwe pastorie in gebruik genomen. De gedenksteen werd ontworpen door architect Cuypers. De gebeitelde tekst luidt in het Latijn: † In. Honorem. S.S. & Indiv. Trinitatus. & Sub. Inv: B. Im. V. Mariae. h. domum. Parōc. Aedif. Cur. A. Dmni. Nostri Jes. Chr. MDCCCLXIII.

C. L. Rijk. Paroch. & decan. J. Timmer. G. de. Wit. D. Voordewind. & P. Kooyman. Aeditui.

De namen van de kerkmeesters zijn -hoop ik – voor de komende generaties weer bewaard.

Mogen wij ons het komend jaar toevertrouwen aan de zorgzaamheid van de Goede Herder en ons onder zijn bescherming stellen

Een hartelijke groet, Kiki Kint, p.w.

Weekend Rome met jongerengroep 1

Zaterdag 23 november 2013, vandaag vliegen we met de jongerengroep en Paul en pastor kiki Kint naar Rome. Op de afgesproken tijd vinden we elkaar bij het meetingpoint op Schiphol Plaza. Bij de incheckbalies aangekomen neem ik afscheid van mijn vriend die ons komt uitzwaaien en gaan we door de douane. Gelukkig verloopt alles volgens schema en vertrekt het vliegtuig keurig op tijd.

In Rome aangekomen staat de taxi ons al op te wachten, dus als we onze tassen en koffers allemaal hebben worden we naar het hotel, een klooster gerund door zusters, gebracht waar we een half uurtje blijven om onze spullen uit te pakken. Daarna vertrekken we naar het Sint Pietersplein voor een eerste indruk. Helaas regent het heel erg hard en besluiten we om eerst iets te gaan eten in een restaurantje. Maar als we klaar zijn met eten is het nog niet veel droger, dus stappen we alsnog in de stromende regen naar buiten. Kiki, Alex en Wim zijn al eerder in Rome geweest, maar Marcel, Mariëlle, Paul en



ik nog niet en het plein is heel indrukwekkend. De kerk en het plein zijn prachtig verlicht en we lopen een klein rondje om alles te bekijken, maar omdat het pittig door blijft regenen gaan we nog even een cafeetje zoeken om iets te drinken en te wachten tot we bericht krijgen van Phil Kint, die volgens de planning om 21.00 uur aankomen in het hotel. Als we horen dat hij geland is gaan we terug naar het hotel, waar hij om 22.00 uur aankomt. We spreken

nog even af hoe laat we de volgende ochtend gaan ontbijten en wat we willen doen. Daarna is het bedtijd, want tot grote verbazing van de heren sluit het hotel om 23.00 uur zijn deuren en kun je er daarna niet meer in.

Tijd voor een kroeg 's avonds is er niet bij....

Zondag 24 november Na het ontbijt vertrekken we met zijn achten naar het Sint Pietersplein om daar de Eucharistie bij te wonen ter afsluiting van het Jaar van het Geloof. We staan al vroeg vooraan bij de dranghekken waar de Paus langs zal komen na de viering. Na iets meer dan een uur begint de dienst. Op het plein staan grote schermen waarop het altaar en de paus goed te zien zijn. Het plein stond helemaal vol met gelovigen en toeristen en dat maakte een grote indruk op mij, dat je met zoveel andere mensen hetzelfde geloof belijdt en met dezelfde intentie luistert en kijkt naar wat er gebeurt. Toen de communie werd uitgedeeld werd er niemand overgeslagen. Al werd het toen wel wat onrustiger omdat een hoop mensen die verder naar achteren stonden ineens naar voren kwamen en daar ook niet meer weg wilden. Na de Eucharistie zou de Paus daar namelijk langs rijden en iedereen wilde dat graag van dichtbij zien. En dat is begrijpelijk, want het is inderdaad indrukwekkend om deze man te zien. Hij straalt zo veel warmte en liefde uit.

Ondertussen waren we wel erg koud geworden, de zon scheen nog niet 's morgens en we stonden natuurlijk al uur op dezelfde plek. We hebben even geluncht en bij kachel gezeten en toen weer terug gelopen naar het plein.



De bedoeling was om de Sint Pieterskerk te bezoeken, maar de wachtrij was erg lang en daarom zijn we gaan lopen door de stad. We hebben veel gezien en kregen bij veel bezienswaardigheden zoals het monument van Victor Emanuel een mooie uitleg van Phil en Alex die allebei al meerdere malen in de stad geweest zijn en veel weten van de geschiedenis van Rome. Na een hele dag lopen door de stad hebben we gezamenlijk gegeten en besproken wat we de volgende dag zouden gaan doen. De Sint Pieter wordt in ieder geval in het lijstje opgenomen, want die

hebben we nog steeds niet van binnen bekeken en dat is toch de reden dat we deze mooie reis maken! En de mannen bleven napraten met Phil.....

Maandag 25 november:

Vandaag gaan we als eerste naar de Sint Pieterskerk. We kijken eerst even binnen, maar op dat moment is er een Eucharistie bezig en is de kerk te vol en te druk om rustig rond te kunnen kijken. Gelukkig kunnen we ook naar boven, naar de koepel op de kerk. Dus we kopen een kaartje en beginnen aan de klim. Niet iedereen gaat mee naar boven, het is een heel eind trappen lopen! Maar in een rustig tempo is het goed te doen en het is de klim dubbel en dwars waard. De zon scheen over de stad en de lucht was stralend blauw, beter hadden we het niet kunnen treffen. We kunnen de koepel helemaal in het rond lopen waardoor je alle kanten van de stad kunt bekijken. Als we terug komen beneden gaan we toch nog even kijken in de kerk, maar de dienst is nog niet afgelopen dus we besluiten iets anders te gaan doen. Na de lunch zijn we lopend naar de andere kant van Rome gegaan. Daar is het historische centrum van de stad. Prachtige gebouwen, overblijfselen van hoe het er uitgezien heeft in de Romeinse tijd, beelden, het Pantheon en het Colosseum, het is allemaal even mooi en indrukwekkend. Gelukkig kon ik overal foto's van maken om het nog eens terug te kijken. Samen met Phil, Alex, Marcel en Mariëlle heb ik het Colosseum bezocht, de rest wachtte buiten op ons. Er is heel veel bewaard gebleven en gerestaureerd waardoor je een heel goed beeld krijgt van hoe het vroeger geweest moet zijn. Ongelofelijk mooi om te zien en te beseffen hoe oud dit al is.

Weer buiten aangekomen is een deel van de groep al terug naar het hotel vanwege de bittere kou en wil een ander deel nog verder door de stad lopen om de kerk van 'Petrus buiten de muren' te bezoeken. Zij hebben via Trastevere een pittige wandeling terug naar het hotel gemaakt met zicht op het verlichte Rome.

Alex en ik besluiten om ook terug te gaan naar het hotel, maar toen we daar bijna waren zagen we dat de rij voor de Sint Pieterskerk niet

lang meer was en zijn we toch nog even binnen gaan kijken. Nu konden we alles op ons gemak bekijken en hebben we nog een aantal foto's gemaakt binnen. Leuk om met iemand rond te lopen die ook veel kan vertellen over wat we gezien hebben, dat kijkt toch anders dan wanneer je geen verhaal weet achter een beeld of schilderij. Al met al weer een hele leuke en gezellige dag die we ook gezamenlijk afsluiten met een diner. Morgen is alweer de laatste dag. En de mannen bleven napraten met Phil.....

Dinsdag 26 november:

Vandaag vliegen we alweer naar huis. Een deel van ons wil nog graag de stad in om het graf van Petrus te zien in de Sint Pieter, de graven van de pausen onder de kerk, het beeld van petrus met zijn afgesleten voet en de beroemde Pieta van Michelangelo. De rest blijft in het hotel om nog even wat te lezen. Op het afgesproken tijdstip worden we opgehaald door dezelfde taxichauffeur als die ons zaterdag afgezet heeft.

Ook de terugvlucht verloopt perfect en rond 17.00 uur namen we afscheid van elkaar op Schiphol Plaza.

Ik denk dat ik namens ons allemaal kan spreken van een hele mooie, indrukwekkende en gezellige reis waar we heel veel herinneringen aan hebben.

Terwijl ik dit zit te schrijven bedenk ik me ineens dat het al twee maanden geleden is dat we in Rome waren, maar het voelt alsof het afgelopen weekend was. Ik ben heel dankbaar dat ik deze reis mede dankzij de parochie heb kunnen maken!

Sylvia van de Velde

De pastoriehal

Enkele maanden geleden viel er enig stukwerk in de hal van de pastorie naar beneden. Er bleek bij nadere inspectie dat er zich onder het stukwerk (in 1995 aan-gebracht) de originele ver-sieringen van de pastorie bevonden en wel uit de tijd van de bouw. Het was geen echt hets karwei om het stukwerk in zijn geheel te ver-wijderen, op enkele



plekken na

Waar flink geschuurd moest worden. Op één muur werden zelfs de bijna puntgave tekeningen geheel zichtbaar. Tevens vond men bij het wassen van de muren ook weer de originele kleur: zacht terracotta. Zelfs het onder het gestuukte randje kwam een bijna puntgave sierbies te voorschijn....

Door een restaurateur is er enkele weken heel hard gewerkt om het stukwerk te verwijderen, de tekeningen bij te werken en één hele slechte muur zodanig te herstellen dat alles weer in de originele staat is. Echt monnikenwerk om de wél beschadigde afbeeldingen terug te brengen naar het origineel en ze de oorspronkelijke kleur terug te geven. Het geheel is heel fraai geworden en de entree van de pastorie lijkt nu een beetje op een oude Romeinse villa.



De meest beschadigde afbeelding



Jammer dat de foto's in zwart-wit zijn, maar kom gerust eens een kijkje nemen. Het is héél bijzonder om de hal in de geheel originele staat te zien. En het plafond is ook meteen meegenomen en heeft een ander kleurtje gekregen dat beter past bij het subtiele kleurenspeel van de schilderijen. Wellicht zijn ze ook van hand van Cuypers. Laten we trots zijn op ons erfgoed.



Boven de toegangsdeur naar de pastorie

LITURGIE AGENDA

<u>Datum</u>	<u>Tijd</u>	<u>Voorganger</u>	<u>Plaats</u>
25-01	18.30 uur	Pastor J.Adolfs	Theresia Zorgcentrum
26-01	10.00 uur	Pastor J.Adolfs	St. Urbanuskerk
<hr/>			
01-02	geen viering		
02-02	10.00 uur	Pastor G.van Tillo	St. Urbanuskerk
<hr/>			
08-02	18.30 uur	Pastor G.van Tillo	Theresia Zorgcentrum
09-02	10.00 uur	Pastor G.van Tillo	St. Urbanuskerk
<hr/>			
15-02	geen viering		
16-02	10.00 uur	Pastor K.Kint p.w.	St. Urbanuskerk
<hr/>			
22-02	18.30 uur	Pastor J.Adolfs	Theresia Zorgcentrum
23-02	10.00 uur	Pastor J.Adolfs	St. Urbanuskerk
<hr/>			
01-03	geen viering		
02-03	10.00 uur	Pastor G.van Tillo	St. Urbanuskerk

FEBRUARI 2014

<u>Bijzonderheden</u>	<u>Muzikale invulling</u>
	't Kwetternest
<hr/>	
	Samenzang
<hr/>	
	Koor Elckerlyc
<hr/>	
	't Kwetternest
<hr/>	
	St. Caeciliakoor
<hr/>	
	Samenzang

Zondag 16 februari

Viering

voor jong en oud

om 10.00 uur

in de St. Urbanuskerk.

Pastor K. Kint

zal in deze viering voorgaan

en o.l.v. Laurens de Boer zingt

‘t Kwetternest weer vrolijke noten.



Iedereen is hierbij weer van harte welkom

Familieberichten

Op 20 december jl. overleed in hospice Immanuel

Will Mortier-van Essen

Will werd 77 jaar. Hoewel zij pas viereenhalf jaar in Ouderkerk woonde, was het verbazingwekkend hoe snel ze hier haar eigen plek vond, een vriendenkring opbouwde en haar weg vond naar allerlei activiteiten in dorp en kerk. Want Will was naast een zorgzaam en dienstbaar mens, ook een leergierig mens. Will deed mee met het maandelijks geloofsgesprek bij de koffie en –hoewel niet altijd het hoogste woord, vaak meer luisterend,- had zij wel een uitgesproken eigen mening over geloofszaken en kon ze soms oprecht verontwaardigd zijn over regels en uitspreken van hogerhand. Will die met dezelfde groep meeging op retraite naar het klooster in Maarssen. Hoewel zeer slechtziend deed ze volop mee aan de activiteiten en was het voor niemand in de groep een probleem Will af en toe te helpen met iets, integendeel. Zij was iemand die zorgde voor harmonie en verbondenheid. Ondanks haar handicap, gevolg van een erfelijke ziekte, had ze er een hekel aan om zielig te doen. Meeleven: ja, medelijden: nee. Will wilde vooral ook niet zielig gevonden worden toen ze ruim een half jaar geleden te horen kreeg dat ze kanker had en er voor koos om niet meer behandeld te worden. Ze was al vaak genoeg heel ziek geweest in haar leven. Haar grote angst was niet om te sterven, maar om chagrijnig te worden op haar laatste stuk levensweg. Zelfstandigheid stond hoog in het vaandel en Will wilde alles vóór haar dood geregeld hebben zoals de afscheidsviering en de verdeling van haar spullen. Ze hield graag de regie in eigen handen.

Ze genoot van de liefdevolle zorg in het hospice, de zorgzaamheid en betrokkenheid van haar familie en de vele vrienden en kennissen die op bezoek kwamen. Will was bijzonder in het gewone en gewoon in het bijzondere.

Vanwege haar erfelijkheidsziekte heeft ze haar lichaam aan de wetenschap afgestaan. Op 4 januari was er een mooie en warme gedachtenisviering en hebben velen haar persoonlijk in het Licht

gezet. Moge God voltooien wat Hij eens met Will begonnen is en haar eeuwige Leven schenken, verenigd met haar man Bep Mortier.

Op 29 december overleed op 94-jarige leeftijd, thuis in haar vertrouwde omgeving

Riki Groen-Hendriks

In een persoonlijke viering werd op 3 januari afscheid genomen van haar genomen in crematorium Bouwens. Haar vier kinderen haalden persoonlijke herinneringen op aan hun moeder en haar leven, afgewisseld met door hen gekozen muziek. Zo ook enkele kleinkinderen, die niet alleen hun oma in het licht hadden gezet, maar ook op humoristische wijze enige markante karaktertrekken van hun oma schetsten. En een leven van ruim 94 jaar kun je natuurlijk niet schetsen op een paar A-viertjes. Uit de verhalen kwam een zorgzame, liefdevolle moeder en oma naar voren, gek op spelletjes en –hoewel klein van stuk – groot in uitspraken en eigenheid. Ondanks haar hoge leeftijd is zij altijd zelfstandig blijven wonen waarvan de laatste jaren in de Prins Hendrikstraat. Haar gastvrije woning bleef een zoete inval voor kinderen en kleinkinderen. Vlak na kerstmis kwam zij ten val en, hoewel niets gebroken, was haar bed daarna de meeste comfortabele plek. En langzaam doofde haar kaarsje.....en nu alleen nog maar het lichaam los te laten, naar het sterkte wenkende licht.....

Moge zij rusten in vrede, verenigd met haar man Leo Groen. Kinderen en kleinkinderen wensen we veel sterkte dit verlies te verwerken.

8 januari overleed volkomen onverwacht in de leeftijd van 72 jaar

Johnny Baron

Johnny werd in 1941 geboren in Garoet, Indonesië, in een groot gezin met toen 10 kinderen. In 1952 kwam het gezin met de Willem Ruis naar Nederland waar de jongste, Ruud, werd geboren. Indische Nederlanders in Indonesië gezien als Nederlanders, in Nederland mensen uit Indonesië. Dat is zoeken naar een thuis hier, maar met een meegebrachte eigen cultuur en achtergrond. Maar kinderen passen zich snel aan, zo ook Johnny die hier in Ouderkerk op de H. Hartschool terecht kwam. Men woonde met het grote gezin in de Gosewijnstraat, waar gezelligheid troef was, stoelen aan de kant gingen voor de vele muzikale talenten in het gezin Baron. De kinderen groeiden op en volgden hun eigen weg, emigreerden en gingen hun eigen leven leiden. Ook John werd volwassen, leerde zijn Helen kennen en samen kregen ze 2 mooie dochters. Helen was de spil van het gezin en John een vader die dolde met zijn dochters, heerlijke flauwekulgrapjes met hen uithaalde en hen graag in de maling nam. Als je als groot liefhebber van vissen je jongste spruit laat geloven dat komkommers ook tot de vissoorten behoren, dan is dat humor van grote klasse. Naast vissen beoefende Johnny als sport het voetballen en uiteraard bij NEA. Hij was geen man van grote woorden, maar wel een gezins- en familieman

Na de dood van zijn vrouw Helen in 2008 was de glans van het leven voor Johnny verdwenen, Helen was zijn grote liefde. Geen grote prater van nature, werd John steeds stiller. Het liefst was hij in huis bezig, gordijnen dicht, huiselijk, op zich zelf. Maar als er sambal werd gemaakt, dan ging er altijd een potje naar George, zijn broer in Ouderkerk. En de kleinkinderen schonken hem veel vreugde. Met Maarten, de oudste kleinzoon, had hij een bijzondere band. Via skype tijdens een buitenlandse stage van Maarten, was er dagelijks contact. Helaas is Brabant dan niet naast de deur. Gelukkig kwam Annette trouw iedere week op woensdag naar Ouderkerk en vaak nog in het weekend. En Christine, jongste kleindochter en inmiddels 5 jaar oud, schonk haar opa veel vreugde. Johnny bloeide weer op en er was dagelijks contact en veel logeerpartijtjes in het weekend.

Mensen leven en sterven uiteindelijk op hun eigen manier. Zittend op de bank, met kleindochter Christine televisie kijkend, werd Johnny overvallen door de dood, eenzelfde dood als zijn broer George in mei 2013. Te plotseling, te onverwacht, te jong.....Er was geen afscheid.

In een drukbezochte viering werd er op 16 januari afscheid genomen van Johnny Baron waarna hij werd bijgezet bij zijn geliefde vrouw Helen. Mogen zij samen de rust en vreugde vinden hun Schepper. De kinderen Annette en Natascha en de kleinkinderen wensen we veel sterkte om met dit grote verlies te leven.

Op 67-jarige leeftijd overleed op 10 januari volkomen onverwacht

Nellie van Buuren

woonachtig aan de Amsteldijk Zuid 73 B. waar zij de zorg had voor haar twee broers Coen en Ton. Nellie was de spil van het gezin en had vele sociale contacten. Door haar werk bij de K.L.M. had zij de mogelijkheid gehad tot reizen en heeft zij in haar drukke leven vele werelddelen gezien. In een druk bezochte viering, waar vele collega's van de K.L.M. aanwezig waren, werd er van Nellie op 17 januari afscheid genomen. Haar broers blijven achter met de vele mooie en warme herinneringen aan haar en zullen haar liefdevolle zorgzaamheid node missen.

Na de plechtigheid werd Nellie begraven op ons kerkhof. Moge de Schepper voltooien wat Hij eens met haar begonnen is en haar eeuwig leven schenken.

Misintenties februari 2014

Zondag 2 februari 10.00 uur

Nellie van Buuren, Johnny Baron, Will Mortier-van Essen, Riki Groen-Hendriks, Agatha te Beek-Broodbakker, overleden ouders Van Beek-Boelrijk, Gerrie en Sannie van Beek, Sophie Kea, overleden ouders Van der Meer-Verkerk, overleden ouders Boom-Driehuis, Rinie Helsloot-de Groot, André Bremmers en Kitty Bremmers-Geijsler

Zondag 9 februari 10.00 uur

Nellie van Buuren, Johnny Baron, Will Mortier-van Essen, Riki Groen-Hendriks, voor diegenen die het moeilijk hebben, Sophie Kea, Elena Kruishaar-Demtschenko, Wim van Beek, Leo van Dijk, Riet Jansen-Reijsbergen, Monique Dols-Lesage, Ben Fakkeldij, André Caminada, Wes Korrel en Riet Korrel-Pappot, Theo Kouwenhoven

Zondag 16 februari 10.00 uur

Nellie van Buuren, Johnny Baron, Will Mortier-van Essen, Riki Groen-Hendriks, Sophie Kea, overleden ouders Van der Kroon-Kemphorst, Kors van Tol en Maria van Tol-van Nes, overleden familie Van Wees-Kolk, Ton van Thienen, Willemien van Emmerik, André Bremmers en Kitty Bremmers-Geijsler, Corrie van Leeuwen-Scholten,

Zondag 23 februari 10.00 uur

Nellie van Buuren, Johnny Baron, Will Mortier-van Essen, Riki Groen-Hendriks, Riet Zeldenthuis-Flierboom, Sophie Kea, Lenie Lakerveld-Broodbakker, Sohia Jooren-Timmer, Lucia Copier-v.d. Heide George Baron, Gijsbertus Keizer, Annie Mouris, Henk Mesman, André Caminada, overleden leden van de familie Schrama

Woensdagochtendgebed

Woensdagochtend van 8.45 – 9.00 uur St. Urbanuskerk - Amstelkerk
Midden in de week, midden in de dagelijkse drukte en volte van het bestaan, midden in ons mooie dorp en ons leven, is er iedere woensdagmorgen in onze kerken een moment voor u speciaal. Tijd en ruimte om te leven, om op te ademen, om tot jezelf, de ander en God te komen. De kerk is open vanaf 8.30 uur.

Voorgangers: Kiki Kint, p.w., ds. Jos de Heer.

**de even maanden in de St. Urbanuskerk, (ingang via de dagkapel)
de oneven maanden in de Amstelkerk**

Bijbelwerkplaats: eerstvolgende 10 december.

De toegang is vrij, aanmelding niet nodig. Wanneer u via e-mail werk materiaal wilt ontvangen of het boek wilt bestellen (ook bij Sprey en de andere boekwinkels verkrijgbaar), graag een mailtje naar: jos.de.heer[at]hetnet.nl

Data: 11/2, 11/3, 8/4 (tweede dinsdag van de maand).

Aanvang: 20.00 (-21.30) uur

Plaats: Pastorie Urbanuskerk, Cuyperskamer, Ronde Hoep Oost 31

Zanguurtje

(oude kerkelijke liedjes) in Zorgcentrum Theresia

Elke 1e woensdag van de maand Aanvang 10.45 uur (glazen zaal)

een ieder is van harte welkom mee te zingen, maar meer nog om even mee te helpen.

Gesprek bij de koffie.

donderdag 27 februari om 10.00 uur bent U weer van harte welkom bij de pastor op de koffie.

Rondom dit samenzijn gaan we met elkaar in gesprek over geloof, ongeloof en ons eigen leven.

Plaats: de werkkamer van pastor Kint op de pastorie.

Kindermonumentje



Op 3 november werd op ons kerkhof een mooi kindermonumentje ingezegend. Tevens werden er twee groenblijvende boompjes bij geplant als verwijzing dat de overleden kinderen altijd in de harten van de ouders blijven bestaan. De aanwezige kinderen lieten na deze

korte plechtigheid ballonnen op. Dat de zegen van boven er op rust was duidelijk, want het plensde. Het monumentje is een verrijking voor ons kerkhof en nogmaals hartelijk dank aan allen die dit hebben mogelijk gemaakt. Niet alleen creatief, maar ook financieel want dankzij de opbrengst van de collecte tijdens 2 startvieringen is dit mogelijk geworden!



25 jaar Bezoekgroep

Op 9 december 1988 werd door pastoor van Ombergen de bezoekgroep opgericht. We vieren dit jaar dus een klein jubileum. Sinds die tijd hebben veel verschillende dames en een enkele heer 25 jaar lang heel veel mensen bezocht in de parochie. Eigenlijk is het heel vanzelfsprekend geworden dat de bezoekgroep er is en dat er aandacht wordt gegeven aan jubilarissen en mensen die om welke reden dan ook wat aandacht behoeven. Toch is het niet zo vanzelfsprekend.

In onze parochie hechten we sterk aan elkaar. Daar hoort bij dat we elkaar aandacht geven op belangrijke momenten in ons leven en als het allemaal eens wat minder gaat.

Omdat dit niet altijd lukt zoals we wel zouden willen is er in de parochie de bezoekgroep. Op gestructureerde wijze probeert zij te doen wat er van een hechte gemeenschap verwacht wordt. Hiervoor hebben mensen die kunnen luisteren en hun eigen verhaal even opzij kunnen zetten, zich beschikbaar gesteld. Dat deze dames en heren er zijn is niet zo vanzelfsprekend. Dat merkt de bezoekgroep aan de moeilijkheid om nieuwe leden te vinden. Drempelvrees is vaak de reden en het idee alleen zware gesprekken te moeten voeren terwijl er veel fijne en vrolijke bezoeken worden afgelegd.

In de laatste jaren heeft de bezoekgroep moeten besluiten om niet meer alle jubilarissen te bezoeken; er is gewoon te veel werk voor de kleine groep. Daarom krijgen de mensen die 25 jaar of 40 jaar zijn getrouwd nu een kaart van de parochie. Gelukkig is men daar ook blij mee. De bezoekgroep hoopt dat ze niet meer mensen alleen een kaart moet gaan sturen in de toekomst maar dat ze haar bezoeken onverminderd voort kan zetten.

Wat de vanzelfsprekendheid van de bezoekgroep betreft zal de komende tijd uitwijzen als pastor Kint met pensioen gaat. De berichten van zieken en aanvragen voor bezoek zullen dan niet meer via haar maar op een andere wijze bij de bezoekgroep terecht moeten komen. Dat vraagt meer actie van de gemeenschap om berichten door te gaan geven. De bezoekgroep hoopt

nog zeker 25 jaar door te gaan, met bezielde mensen en uit belangeloze naastenliefde voor elkaar. Wij rekenen op u.
Helene van Huizen (voorzitter bezoekgroep) Tel: 020 4961243

Vesper in de Amstelkerk.

Zondag 9 februari is er om 19.30 weer een vesper in de Amstel kerk met zang, lezingen, gebed en meditatie. Heleen Luyt gaat voor. Om 19.00 uur is er inzingen o.l.v. Eric Jan Joosse in de consistorie. Iedereen is welkom.

Namens de vespergroep, Corrie van Til tel. 4963937

Schoonmaken kerk.

Woensdagmiddag **5 februari** om 13.00 uur gaan we de kerk weer schoonmaken.

Daarna gezellig koffiedrinken

U bent van harte welkom om mee te helpen.!!!

kopij De Brug

Inleveren voor parochieblad maart **dinsdag 18 februari**
e-mail : Bernyvanw [at] hotmail.com



Pelgrimstocht naar Banneux 2013

Er wordt door het bisdom Haarlem weer 2 keer een bedevaart naar Banneux georganiseerd.

Voor sommige een jaarlijks terugkerend iets en voor andere een nieuwe kennismaking met Maria.

In mei is het 1^e triduüm en wel van vrijdag 16 mei tot en met dinsdag 20 mei.

In augustus kunt u ook mee en wel van vrijdag 22 augustus tot en met dinsdag 26 augustus.

De kosten zijn voor het gehele verblijf 275,00 euro p.p. Ook onderweg zijn de maaltijden verzorgd.

Alle ruimtes zijn goed bereikbaar, het geheel is rolstoelvriendelijk, en er is voldoende zorg aanwezig.

Voor informatie kunt u bij Cor Onderwater of Ellen van der Laan terecht.

Tel. Cor 0297-569966

Tel. Ellen 06-30918592

Adressen St. Urbanus Parochie

Parochiële Caritas Mw. W. Out **496 4469**
Rabo bank **NL40 RABO 0351 8011 62**
Ten name van P.C.I. Ouderkerk a/d Amstel

Gezinsdiensten 't Kwetternest

Vormselwerkgroep / Jongerengroep Dhr. P. Liesker **06-141 81 919** **644 8097**

Communiewerkgroep Mw. K. Lötters **496 5733**

Koor Elckerlyc Dhr. H. Out
496 4469

St. Caeciliakoor

Muzikaal begeleider alle koren
Dhr. Laurens de Boer **06-242 26 872**

Bezoekgroep Mw. Héléne van Huizen
496 1243

Raad van Kerken Secretariaat Mw. Linda den Hartog **496 4759**

Lay-out Parochieblad Mw. Berny van Wieringen **496 4175**
Bernyvanw [at] hotmail.com

Bezorging parochieblad Dhr. M. Schwegler **496 5733**

Administratie parochieblad Dhr. Jan de Jong **496 4608**

Stencilbureau Dhr. A. van de Vall **496 1749**
R.K. Gezellenhuis **496 1255**

Verhuur parochiehuis (kosterwoning) Via secretariaat **496 1320**

Kerkhof Dhr. R. Cerpentier **496 1853**

Opgave intenties

Intentie voor _____

Intentie tijdens de viering van _____ dag / / _____ uur

2^e intentie tijdens de viering van _____ dag / / _____ uur

Opgegeven door _____ telefoon _____

Het is gebruikelijk om bij een misintentie ook een "stipidium" aan te bieden. In onze parochie wordt daarbij uitgegaan van € 10,- per intentie. Dit formulier en wellicht uw bijdrage kunt u afgeven bij het parochiesecretariaat, Rondehoep oost 31 of in de brievenbus aldaar. (betaling via de bank is ook mogelijk). Gelieve op de enveloppe te vermelden: **misintentie**.

✂-----

Laat je kennen

Verhuizing of verandering in uw gezin ? Help onze administratie !!

Naam _____

Huiding adres _____

Verhuisdatum _____

Nieuw adres _____

Postcode en plaats _____

Telefoon nr. _____

E-mail _____

Gezinsleden

Voorl. Achternaam _____ geboorteplaats/ _____ - datum _____ -godsdienst _____

1. _____ m/v

2. _____ m/v

3. _____ m/v

4. _____ m/v

5. _____ m/v