

de brug



parochieblad st. urbanus
ouderkerk aan de amstel
februari 2010

Adressen Urbanusparochie

Pastoraal Werkster Mw. K.Kint- van Os **4961320**
E-mail adres : Urbanusparochie [at] xs4all.nl

Parochiebestuur Vice-voorzitter Dhr.A.Schwegler **4965894**
Penningmeester Dhr.N.Wolffenbittel **4967078**
Secretaris Dhr..P.Theeuwes **6790774**

Bouwzaken Dhr. T. Tetteroo **4961300**

Parochiesecretariaat Rondehoep Oost 31 **4961320**

Secretariaat bereikbaar
maandagmiddag 14.00 uur tot 16.00 uur
woensdagochtend 09.30 uur tot 11.30 uur
donderdagochtend 09.30 uur tot 11.30 uur

Website: www.kerkenouderkerk.nl

Stichting Urbanus Ouderkerk a.d. Amstel

Rabobank 3518.21.872

Stichting Vrienden Vollebregt Orgel Ouderkerk

Rabobank 3005.89.786

Urbanus-Parochie Bestuur Ouderkerk a/d Amstel

Rabobank 3518.01.855
t.n.v. Urbanus Parochie Bestuur
Ouderkerk aan de Amstel

Kerkbijdrage: Rabobank 3518.06.210

Overige adressen: Zie achterzijde van de Brug.

Allerhande

Een bekend kerkslied zingt van het dromen over een witte kerst. En dit mochten we dus meemaken: een witte kerst, compleet met weeralarm. Dat mocht echter niet verhinderen dat veel mensen de weg vonden naar de sfeervol versierde en verlichte Urbanuskerk om met elkaar Kerstmis te vieren: de geboorte van Gods geliefde mensenkind. Midden in die wonderlijk witte en stille nacht ging de hemel weer open. Koren, koster, bloemversierder, schoonmakers, kerststalopbouwers zowel binnen als buiten, organist en pianisten, dirigent.....kortom heel veel mensen hebben er voor gezorgd dat we tevreden kunnen terugkijken naar alle kerstvieringen 2009. Allen hartelijk dank!

Nog steeds in een witte wereld vergleed het oude jaar 2009 in het nieuwe jaar. Voor veel mensen met champagne, oliebollen en veel geknal. Andere mensen zijn weer blij dat de feestmaand er weer op zit en dat het gewone leven zijn gangetje gaat.

-Ongemerkt zitten we al een paar weken in het nieuwe jaar. De goede wensen zijn uitgesproken, goede voornemens en plannen gemaakt en de agenda noteert 2010. Aan het begin van het jaar werden we geconfronteerd met de schokkende beelden van de vreselijke aardbeving in een van de armste landen ter wereld: Haïti. Moge de bewoners van dit land in staat zijn dit drama te overleven en met hulp van de gehele wereld hun land weer op te bouwen. Laten we ook voor hen bidden dat zij niet moedeloos raken en de hoop niet verliezen.

-Voor je het weet buig je je alweer over de Veertigdagentijd, vastentijd die al weer op 17 februari start met de Aswoensdag. Sinds een aantal jaren is het de gewoonte in Ouderkerk de Aswoensdag samen te vieren in een gebedsdienst met de broeders en zusters van de Amstelkerk. Zo is het ook al weer een paar jaar dat de Raad van Kerken aan iedereen de gelegenheid biedt om zich in de veertigdagentijd met elkaar te bezinnen op Pasen. Dit jaar hebben we als thema gekozen voor "*Leven met compassie*", geïnspireerd door de publicatie van het '**Handvest voor Compassie**'. De zeven werken van

barmhartigheid zullen centraal staan in deze voorbereidingstijd op Pasen. Het beloven weer boeiende avonden te worden waarop we iedereen van harte uitnodigen. Het “Handvest voor compassie” kunt u lezen in het parochieblad maar ook achter in de kerk vinden en in de dagkapel. Het gehele programma voor de veertigdagentijd is als gekleurd binnenblad opgenomen in dit parochieblad. Zeer de moeite waard om met elkaar de woensdagavonden te beleven, ons te verdiepen in welke dingen onze compassie oproepen om hierover met elkaar in gesprek te gaan. Wat raakt ons nog? Wat beweegt ons? Welke betekenis hebben de zeven werken van barmhartigheid nu nog? En zeg nu eerlijk: wat betekent één avond per week bezinning en verdieping? Gewoon een verrijkend cadeautje aan u zelf!

Stiekem hoop ik op een grotere deelname van de kant van onze parochie en dat de jaarlijkse verhouding 1/3 R.K. en 2/3 PKN groeit naar 1/2.

Uiteraard hebben we ook weer een ‘sobere maaltijd’ waarvan de opbrengst bestemd zal zijn voor de Vastenactie waarover meer in dit parochieblad. Plus een fantastische film. Ik daag u uit en ik weet zeker dat deze avonden meehelpen om in de vastentijd bewust naar Pasen toe te groeien.

-Iedereen weet dat een uur 60 minuten heeft, een etmaal 24 uur en een week zeven dagen. Dat is $60 \times 24 \times 7 = 10080$ minuten per week. Tel dat eens uit in spliterwten en spreid deze uit over uw tafel. Dat is een heleboel en misschien is uw tafelblad wel te klein. Wat een werk, hé? Dan neemt u er 30 spliterwten vanaf.....een klein handjevol dus. Zoveel tijd, 30 minuten, kost het om deel te nemen aan het **wekelijkse ochtendgebed op woensdagochtend**, een initiatief van de Raad van Kerken om in alle eenvoud, stilte en gebed uw dag te beginnen. U mag er zelfs nog minder tijd aan besteden, want het ochtendgebed duurt slechts 15 minuten! Een kwartier daarvoor kunt u van de stilte genieten. De kerk gaat om half negen open en het gebed begint om kwart voor 9.

In januari-maart-mei-juli-september-november vindt het ochtendgebed plaats in de Amstelkerk.

In februari-april-juni-augustus-oktober-december is dit in de Urbanuskerk via de ingang pastorie.

30 spliterwten.....30 minuten.....voor uw broodnodige relatie met God. Vóór dat uw naar uw werk gaat, nadat u uw kinderen naar school hebt gebracht. Onze medechristenen van de Amstelkerk weten de weg te vinden naar deze oeroude christelijke traditie. Nu wij nog!

-Intussen zijn we ook met 20 jongeren begonnen aan de voorbereiding op het Vormsel dat op zondag 9 mei zal worden toegediend door Mgr. J. Punt, bisschop van Haarlem-Amsterdam. Als project gebruiken we ‘In vuur en vlam’, een missionair vormselprogramma met interactieve momenten. Uiteraard hoopt de werkgroep dat deze 20 jongeren uiteindelijk ook daadwerkelijk kiezen voor het sacrament van het Vormsel. We vinden het belangrijk dat ze weten dat God ook met hen een eigen weg gaat. Zijn hand blijft altijd uitgestoken, Zijn uitnodiging blijft altijd staan! Bij Hem mogen ze zijn zoals ze zijn.

-In februari gaan we ook op weg met 18 communicantjes. De voorbereiding hiervan zal uitlopen op een feestelijke viering zondag 18 april. Het is altijd weer spannend en een uitdaging om jonge kinderen iets te laten ervaren van God, ze te vertellen over Jezus, geloof en de 1^e Communie. Een mooie uitdaging is ook de ouders zo goed mogelijk te betrekken bij de voorbereiding en ze een helpende hand te bieden bij de geloofsopvoeding. Want geloven kunnen kinderen alleen maar als ze als voorbeeld hun eigen ouders hebben. Aan ouders spiegelen kinderen zich immers. Alleen op deze manier kan het geloof worden doorgegeven: door erover te praten, door samen te vieren, door het voor te doen.

- Op verzoek herhaal ik nog eens de regels en gewoonten die gelden in de Eucharistie c.q. Communieviering:

Hoe moet het nu eigenlijk wel en wanneer?

Wanneer moet men nu knielen of staan? Om heel veel regels **absoluut** te stellen gaat wat erg ver, maar elke houding heeft zijn eigen betekenis. Zo zal het sommige mensen verbazen dat in het Oosten (Griekenland, Rusland, etc. het *staan* als de meest eerbiedige houding wordt beschouwd en was het vóór het Tweede Vaticaans Concilie (1962 – 1965) ook bij ons gebruikelijk het gehele Eucharistisch gebed te staan. Er werd ook veel meer geknield, afgewisseld met staan. Voordat men de bank inging knielde men al en sloeg men een kruisteken. Eigenlijk een mooie gewoonte om de altijd aanwezige Heer eerbiedig te begroeten.

Nu zijn er nog minimale regels en wel de volgende:

-staan bij het hallelujavers vóór het evangelie

-staan onder het Evangelie en de geloofsbelijdenis,

-knielen onder het Eucharistisch gebed ná het Sanctus

(dit geldt uiteraard niet voor een Woord -en Communieviering waarin het Eucharistisch gebed niet wordt gebeden. In plaats daarvan wordt een Communiegebed gebeden. U mag dan knielen uit eerbied voor wat komen gaat: de uitreiking van de H. Communie)

-na de communie knielen als overgave/meditatie/bezinning

-staan onder de zegen en wegzending

En hoe de communie te ontvangen?

Je rechterhand vouw je onder de linkerhand als ‘kommetje’. Men beaamt het ontvangen van de communie na de woorden “het lichaam van Christus/het bloed van Christus” met een welgemeend Amen (het zei zo!). Op de plek van uitreiking zélf, nuttigt men de communie en niet al lopende. Een kruisteken daarbij maken misstaat niet.



Wanneer we ons samen aan bovenstaander vijf regels houden (uitgezonderd ouderen die wellicht moeilijk kunnen knielen) tonen we eerbied en respect voor God in Zijn huis.

- **Vastenactie** komt op voor mensen die het minder hebben dan wij in onze westerse wereld van overvloed en welvaart. Over het doel van de vastenactie kunt u elders in dit parochieblad meer informatie vinden. In dit parochieblad treft u een zakje om geld in te doen dat u weer kunt deponeren in de grote collectebus in de hal van de kerk.

-Het is bijna onmogelijk om iedereen persoonlijk te danken voor de vele mooie kerstkaarten en attenties die ik als pastoraal werkster rond de kerstdagen mocht ontvangen. Hartverwarmend en het stemt me heel dankbaar. Hartelijk dank, ook mede namens mijn man.

U leest het: er is voldoende te doen om ons voor te bereiden op Pasen. Laten we er met elkaar de tijd voor nemen! Om de hectiek van het dagdagelijkse leven even achter ons laten om ons bewust te worden waar het in het leven wérkelijk omgaat en te zoeken naar wat wij écht belangrijk en waardevol vinden.

Ik wens u een mooie en zinvolle Veertigdagentijd toe waarin ik hoop velen van u te mogen ontmoeten en begroeten.

Met hartelijke groet

Kiki Kint Pastoraal werkster.

Familieberichten

Door het doopsel is in onze geloofsgemeenschap opgenomen

Iza Gijsbertha Yvonne

dochter van Davina Harte en Jeroen Belt,
woonachtig in Amsterdam

In Memoriam

V

10 december 2009 overleed op 88-jarige leeftijd in een verpleeghuis te Zeist **Jopie Bunnik - van der Heide**, weduwe van Joop Bunnik. Jopie was iemand die hield van het leven, die onbaatzuchtig hield van mensen en niets liever deed dan er te zijn voor anderen. Het was haar en haar man helaas niet gegeven om eigen kinderen te krijgen, maar hun huis aan de Emmalaan in Ouderkerk is altijd een gastvrije haven geweest voor vele pleegkinderen. Pleegkind Jos mocht door adoptie hun eigen zoon worden.

De laatste jaren waren niet altijd makkelijk. Het oud worden viel niet mee. Zachtjes is het kaarsje uitgegaan. De uitvaart vond plaats op 15 december en de begrafenis op ons kerkhof. Moge Jopie nu verenigd zijn met haar man Joop in de liefde en vrede van de Heer.

V

Op 2^e kerstdag overleed thuis in nabijheid van zijn vrouw Hannie **Kees Jansen**. Hij werd 72 jaar. “Heel bijzonder, heel gewoon, gewoon een heel bijzondere man”. Zo stond er op de rouwkaart. Een echte familieman en levensgenieter. Wie kent hem niet in Ouderkerk als de beheerder van het Gezellenhuis waar hij vele bruiloften en partijen verzorgde, te samen met zijn vrouw Hannie? Kees was een ondernemend type, hardwerkend en een gezellig mens die met iedereen goed overweg kon. Vele jaren is hij ziek geweest, waarin goede en minder goede tijden elkaar afwisselden. Maar Kees bleef vrolijk in het leven staan.

Liefdevol verzorgd door zijn vrouw Hannie en de twee dochters overleed Kees in zijn eigen vertrouwde omgeving. Op de laatste dag van het jaar vond de viering rond zijn afscheid plaats, waarna Kees werd begraven op het kerkhof van de Urbanuskerk. Moge hij zijn opgenomen in het eeuwig Licht. Zijn vrouw Hannie en de kinderen wensen wij kracht toe dit verlies te dragen.

In Memoriam

V

Jan Kea, slechts 53 jaar oud, overleed op 27 december in het AMC. Jan heeft jaren getobd met een steeds afnemende gezondheid. Velen kennen hem in het dorp, op een bankje zittend onder een boom bij de Amstelkerk. Altijd bereid om een praatje te maken.

Zijn enige broer woont in Hawaï en kon niet bij de uitvaart zijn. Maar vele neven en nichten woonden de gebedsdienst rond zijn afscheid bij op 31 december, waarna Jan begraven werd in het familiegraf. Moge God voltooien wat Hij eens met Jan begonnen is.

V

Geheel onverwacht overleed op 27 december **Alie van der Lee** uit de Waver. Zij werd 77 jaar. Geboren en getogen in de Waver op boerderij Bouwlust was Alie de spil van de familie van der Lee. Altijd gastvrij, zorgzaam en klaarstaan voor iedereen. Ook van humor was Alie beslist niet gespeend. Vele jaren heeft zij gezorgd voor haar ouders, broers en zus Bep. Na de dood van Bep bleef Alie achter met broer Jan. Samen hadden ze het goed, ook al was er de toenemende zorg van het ouder worden. En soms worden kleine zorgen grote zorgen. In de nacht van zaterdag op zondag –de dag des Heren – heeft God haar bij zich opgenomen.

Heel veel mensen woonden op 2 januari 2010 de uitvaartplechtigheid bij, waarna Alie werd begraven in het familiegraf. Moge zij nu verenigd zijn met haar broers en zussen in de liefde van God. Broer Jan wensen we veel sterkte toe dit grote verlies te dragen.

28 februari

Gezinsdienst

10.00 uur

In deze viering gaat
pastor J. Adolfs voor
en zingt het Kwetternest
o.l.v. Laurens de Boer
weer vrolijke noten.



'Kom naar beneden!'

 **Het Kofschip**
katholieke basisschool

Iedereen is hierbij weer van harte welkom

Nieuws uit het Kofschip.

Na een winterse kerstvakantie is iedereen weer met "frisse" moed het nieuwe jaar begonnen.

We hopen dat 2010 iedereen zal brengen waar men naar verlangt.

Op de eerste donderdagochtend heeft de hele school geschaatst op de ijsbaan. Een waar feest voor groot en klein, met warme chocolademelk als toegift.

Wie was uitgeschaatst kon in de sneeuw zijn gang gaan.

De laatste weken van januari staan in het teken van de cito-toetsen.

Bij groot en klein wordt heel wat afgetoetst op een kindvriendelijke ontspannen manier.

Voor de groepen 8 is een voorlichtingsavond geweest waarbij afgevaardigden van veel bezochte scholen aanwezig waren om de ouders en leerlingen vast wat wegwijs te maken.

Nu volgen de open dagen waarbij de leerlingen op de scholen kunnen gaan kijken.

De hele school heeft nieuwe computers gekregen. Na een gedegen uitleg aan de leerkrachten kan iedereen nu zijn gang gaan en veel uitdagingen aangaan. Een ware verademing voor een ieder die er mee mag werken.

Tijdens de nationale voorleesdagen is er dagelijks bij alle groepen voorgelezen door vaders, moeders, opa's en oma's.

Burgemeester Blankers gaf het startschot op woensdag bij de groepen 1 t/m 4 en op vrijdagochtend las zij voor aan de groepen 5 t/m 8. Behalve besturen kan zij ook goed voorlezen.

Alle leerlingen hebben nu op een leuke manier kennis kunnen maken met de burgemeester van Ouderkerk.

Dit was het voor deze maand.

Team Het Kofschip.

LITURGIE AGENDA

Datum Tijd	Voorganger	
30-01 19.00 uur	Pastor K. Kint	Woord en Communie
31-01 10.00 uur	Pastor Adolfs	Eucharistieviering
06-02 19.00 uur	Pastor K. Kint	Woord en Communie
07-02 10.00 uur	Pastor K. Kint	Woord en Communie
13-02 19.00 uur	Pastor G. van Tillo	Eucharistieviering
14-02 10.00 uur	Pastor G. van Tillo	Eucharistieviering
17-02 19.30 uur	Pastor K. Kint/Ds.J.de Heer	
20-02 19.00 uur	Pastor K. Kint	Woord en Communie
21-02 10.00 uur	Pastor K. Kint	Woord en Communie
27-02 19.00 uur	Pastor Adolfs	Eucharistieviering
28-02 10.00 uur	Pastor Adolfs	Gezinsviering
05-03		
06-03 19.00 uur	Pastor K. Kint	Woord en Communie
07-03 10.00 uur	Pastor K. Kint	Woord en Communie

FEBRUARI 2010

Bijzonderheden	Muzikale invulling
	Caeciliakoor
	Caeciliakoor
Aswoensdag	
	Koor Elckerlyk
	't Kwetternest
Wereldgebedsdag in Amstelkerk	
	Caeciliakoor



Collecte Cordaid Memisa voor veilig moederschap in Malawi

De kans dat een vrouw in Malawi bij haar bevalling overlijdt is 200 keer zo groot als in Nederland. Vooral in afgelegen dorpen kunnen eenvoudige complicaties als bloedarmoede of een infectie aanstaande moeders fataal worden. **De collecte van Cordaid Memisa in het weekend van 6 en 7 februari is bestemd voor veilig moederschap in Malawi.** Onder het motto 'Veilig bevallen doe je samen' betreft Cordaid Memisa mannen en dorpsgenoten volop bij de gezondheid van moeder en kind.

Zwangere vrouwen in het Mangochi-district staan er bij een bevalling vaak alleen voor. Er is geen verloskundige of arts in de buurt. Bij complicaties krijgen vrouwen vaak niet op tijd de hulp die zij nodig hebben. Vervoer naar een gezondheidscentrum is niet voorhanden of te duur. Mannen lopen soms tientallen kilometers met hun vrouw op de schouders om bij een kliniek te komen, maar bereiken deze vaak te laat. De sterfte onder moeders en kinderen in het district is enorm.

Samen met de Medische Faculteit van de Universiteit van Malawi zet Cordaid Memisa zich de komende jaren in om moedersterfte in 255 plattelandsdorpen in het district Mangochi terug te dringen. Dat doen we door niet alleen vrouwen, maar ook mannen en dorpsleiders voor te lichten over zwangerschap en bevalling. Mannen leren hoe een bevalling verloopt, hoe zij hun vrouw kunnen bijstaan en bij welke complicaties zij hun dorpsleider moeten waarschuwen. Dorpsleiders leren bij welke complicaties en in welk stadium zij een vrouw moeten doorverwijzen naar een gezondheidscentrum. Ook worden verloskundigen opgeleid en lopen geneeskundestudenten stages in de

dorpen. Jongeren krijgen voorlichting over HIV/AIDS en fietsambulances maken sneller vervoer mogelijk. In een dorp waar we al volgens deze aanpak werken, is de moedersterfte het afgelopen jaar met 84% gedaald. Dat betekent heel concreet, dat er 16 vrouwen minder zijn overleden, zodat 16 baby's nu mét hun moeder kunnen opgroeien, die zij anders hadden moeten missen.

Als gezondheidsfonds van Cordaid geeft Cordaid Memisa mensen die leven in armoede een steuntje in de rug, waarmee zij hun situatie zelf blijvend kunnen verbeteren. In het Mangochi-district helpt Cordaid Memisa mensen samen te werken aan veilig moederschap. Met de opbrengst van de collecte trainen we de hele gemeenschap, zodat vrouwen tijdig worden doorverwezen. We leiden verloskundigen op en zorgen voor fietsambulances. Hierdoor gaat de hele gemeenschap zich verantwoordelijk voelen voor het welzijn van moeder en kind. Zo staan we samen sterk voor veilig moederschap.

Voor het gezondheidsprogramma in het Mangochi-district vragen wij uw steun. Helpt u ons mee?
Cordaid Memisa, giro 5657 te Den Haag, onder vermelding van Veilig moederschap Malawi.

50 jaar Vastenactie

**Vastenactie viert dit jaar een jubileum:
de komende Vastenactie-campagne,
van 17 februari tot 4 april 2010, is de vijftigste
Vastenactie.**

Het past bij het thema van een vijftigste Vastenactie om niet alleen stil te staan bij wat er is gedaan in die voorbije halve eeuw, hoe Vastenactie zich ontwikkelde, maar om ook vooruit te blikken naar hoe de wereld eruit zal zien over twintig, dertig of nog eens vijftig jaar.

“Op deze aarde is er plaats voor iedereen. De hele menselijke familie kan er de bronnen vinden voor een leven in waardigheid.’ Dat schrijft paus Benedictus XVI in zijn nieuwe rondzendbrief Caritas in Veritate van juli 2009. Het kan een samenvatting zijn van de boodschap van de Vastenactie 2010.

De Vastenactie 2010 gaat, onder de noemer 'Behoud de Schepping', in op hoe boerenfamilies in ontwikkelingslanden streven naar een beter bestaan en zich daarbij teweerstellen tegen de dreigende klimaatverandering. De gevolgen van het wereldwijde broeikaseffect raken ons vroeg of laat allemaal, maar niet allemaal gelijk, en de een vroeger dan de ander. In Malawi merken mensen nu al de gevolgen van de opwarming van de atmosfeer aan den lijve.

Voor hen gaan we ons sterk maken. Niet alleen door geld in te zamelen. Ook door stil te staan bij hoe wij zelf omgaan met schaarse hulpbronnen en met ons leefmilieu. En hoe we ons laten raken door de zorg voor een leefbare toekomst voor onszelf, mensen verder weg en hen die na ons komen.

Diaconale avond speel-o-theek in Chili.

Op dinsdag 16 februari is er in de Amstelstroom vanaf 20.00 uur een diaconale avond, die is gewijd aan de Stichting Speel-o-theek “San Miguel” in Chili. De Ouderkerkse Afra Vogel, die de spil van deze organisatie is, zal de avond verzorgen. Ze heeft in 2009 de verschillende Speel-o-theeken bezocht en heeft een film gemaakt. Die zal ze ons vertonen en van een passende toelichting voorzien.

Bij aankomst is er koffie of thee en aan het eind van de avond gaat de bar open. Alle belangstellenden uit Ouderkerk en omstreken zijn van harte voor deze avond uitgenodigd.

De diaconie van de Amstelkerk

Handvest voor Compassie

Het principe van compassie of mededogen ligt ten grondslag aan alle religieuze, ethische en spirituele tradities; steeds opnieuw wordt daarmee een beroep op ons gedaan alle anderen te behandelen zoals wij zélf behandeld willen worden.

Compassie is onze drijfveer om ons onvermoeibaar in te zetten voor het verzachten van het leed van onze medeschepselen, om terug te treden uit het middelpunt van onze wereld en een ander voor het voetlicht te plaatsen, en om recht te doen aan de onschendbare heiligheid van ieder mens en een ieder, zonder enige uitzondering, te behandelen met volstrekte waardigheid, billijkheid en respect.

Daarbij hoort tevens de opdracht om er zowel in het openbare als in het privé-leven voor te waken geen enkele vorm van leed te veroorzaken. Door gewelddadig te handelen, door de kwaliteit van het leven van een ander te verslechteren, door de grondrechten van die ander te misbruiken of te ontkennen, en door haat te zaaien met laatlunkende uitingen over anderen - zelfs over onze vijanden - doen wij de menselijkheid die wij allen met elkaar delen geweld aan. Wij erkennen dat wij er niet in zijn geslaagd een leven te leiden vervuld van compassie en dat sommigen uit naam van hun religieuze overtuiging het totale menselijke leed zelfs groter hebben gemaakt.

Daarom roepen wij iedere man en vrouw op om

~ compassie opnieuw te maken tot de kern van moreel handelen en van religie

~ terug te keren naar het oude principe dat iedere interpretatie van geschriften die aanzet tot geweld, haat of minachting geen enkele legitimiteit heeft

~ garant te staan voor de verstrekking van correcte en respectvolle informatie over andere tradities, godsdiensten en culturen aan jongeren

~ positieve waardering van culturele en religieuze verscheidenheid te stimuleren

~ bij te dragen aan medeleven, gebaseerd op kennis, voor het leed van alle mensen, ook van hen die wij als onze vijanden zien.

Het is van wezenlijk belang dat wij compassie in onze gepolariseerde wereld maken tot een duidelijke, lichtende en dynamische kracht. Indien compassie is geworteld in principiële vastbeslotenheid om uit te stijgen boven egoïsme, kan zij politieke, dogmatische en religieuze grenzen slechten.

Als product van onze wezenlijke afhankelijkheid van elkaar, speelt compassie een fundamentele rol binnen menselijke relaties en bij een volwaardig mensdom. Compassie voert naar verlichting en is onmisbaar voor het realiseren van een eerlijke economie en een harmonieuze wereldgemeenschap die in vrede leeft met elkaar.

www.charterforcompassion.org

Actie Kerkbalans

Het jaar 2009 is wat de Kerkbalans betreft mooi afgesloten.

De eindstand is €52.148 en dat is een grote vooruitgang ten opzichte van 2008 toen €45.913 binnen kwam. Iedereen die aan dit resultaat heeft meegewerkt wordt van harte bedankt.

Inmiddels is de Kerkbalans Actie 2010 alweer gestart. Tussen 17 en 30 januari wordt u gevraagd ook dit jaar uw bijdrage te leveren. U ontvangt via de Kerkbalans-lopers een enveloppe met folder, brief van pastor Kint en een intekenformulier.

Heeft u al eerder een machtiging of periodieke overschrijving afgegeven dan ontvangt u wel de folder en de brief maar geen intekenformulier; uw bijdrage ligt immers al vast.

Als u nog niet eerder meedeed aan de Actie Kerkbalans kunt u ook zonder intekenformulier uw bijdrage overmaken op rekening 3518.06.210 ten name van het Urbanus Parochie Bestuur.

Nico Wolffenbittel, penningmeester.

Restauratie Urbanus kerk kan worden voltooid

In de eerste week van januari 2010 kregen we het goede bericht, dat aan ons subsidie is verleend voor de instandhouding van onze monumentale Urbanus kerk voor een bedrag van €587.800,-.

Van de totale begroting van €1.043.451,- is door de Rijksdienst voor het Culturele Erfgoed de subsidiabele kosten bepaald op €904.307,-. Het subsidiepercentage is 35, waardoor de subsidie dus €587.800,- groot is.

De eigen bijdrage van de parochie komt dan uit op €455.651,-. Zoals ook in de eerdere fases van de restauratie zullen door de Stichting Urbanus Ouderkerk aan de Amstel sponsors, instanties en fondsen worden benaderd om bij te dragen in de restauratiekosten.

De restauratie omvat in grote lijnen het priesterkoor, zowel binnen als buiten, de sacristie en de gang van sacristie naar de pastorie. Het gaat om de daken, goten, hemelwaterafvoeren en muren. Maar ook om glas-in-lood ramen en voorzetglas en herstel van het koorkruis. Binnen worden de vloeren hersteld en vloerverwarming aangelegd. De muren worden ontzout en de kruiswegstatie wordt gerestaureerd. Schilderwerk zal waar mogelijk in oude luister worden hersteld.

De subsidie is verleend voor het voltooien van de restauratie en het doen van onderhoud gedurende zes jaar, namelijk van 2010 tot en met 2015. Er zal in overleg met de architect een planning worden gemaakt waarin de restauratie in de eerste twee tot drie jaar wordt uitgevoerd. De kerk zal tijdens de werkzaamheden in gebruik blijven.

Namens het parochiebestuur,

Nico Wolffenbittel.

Gesprek bij de koffie.



U bent op **donderdag 25 februari** om **10.00 uur** weer van harte welkom bij de pastor op de koffie. Rondom dit samenzijn gaan we met elkaar in gesprek over geloof, ongelooft en ons eigen leven.
Plaats: de werkkamer van pastor Kint op de pastorie.

Oecumenisch Woensdagochtendgebed

Midden in de week, midden in de dagelijkse drukte en volte van het bestaan, midden in ons mooie dorp en ons vaak goede, maar drukke leven, is er vanaf nu **iedere woensdagmorgen** in onze fraaie kerken een moment voor u speciaal. Tijd en ruimte om te leven, om op te ademen, om tot jezelf, om tot de ander en God te komen:

De kerk is open om 9.30 uur.
De gebedsviering duurt van 8.45 tot 9.00 uur.

De Bijbelwerkplaats.

8 februari. over de grensoverschrijding van het evangelie van Israël naar de (heiden)volken, Handelingen 8,1-11,19.

Plaats: Pastorie Urbanuskerk, Ronde Hoep Oost 31
Tijd: maandag van 14.00-16.00 en van 20.00 – 22.00 uur (zelfde programma).

In de regel de tweede van de maand: 8/3, 12/4 in 2010.
info: ds.Jos de Heer, Kerkstraat 20, 4965767 of jos.de.heer [at] hetnet.nl Op de website van de kerk staat meer info en is het materiaal verkrijgbaar.

Schoonmaken kerk.



Woensdagmiddag **3 februari** om 13.00 uur gaan we de kerk weer schoonmaken
Daarna gezellig koffiedrinken
Je bent van harte welkom!!!



Bericht van de redactie.

De kopij voor het Parochieblad maart kunt u inleveren
t/m dinsdag 16 februari

bij : Berny van Wieringen,
E-mailadres:
bernyvanw [at] hotmail.com



Kerkcafé op 5 januari.

Onder bizarre winterse omstandigheden buiten verwelkomden we deze avond toch nog 11 geïnteresseerden in wat, oorspronkelijk uit Iran afkomstig, mevrouw Shida Afshar ons zou gaan vertellen in de Amstelstroom.

Het Perzische volk waartoe Shida behoorde werd gedwongen het Islamitisch geloof te belijden. Na de val van de Sjah, is zij gevlucht voor het bewind van de Ayatollah's en in Nederland terecht gekomen.

Eenmaal hier gevestigd kwam haar de christelijke bijbel onder ogen en ging een wereld voor Shida open. Met name werd zij getroffen door het boek Genesis, en wel in het bijzonder het verhaal over Abraham, Sarah en Hagar, de slavin van Sarah. Zoals wellicht bekend kreeg Hagar een kind, Ismaël, van Abraham omdat Sarah

geen kinderen kon krijgen. Later baarde Sarah toch nog een kind, Isaak. Door onenigheid tussen Sarah en Hagar, toen Hagar nog zwanger was, vluchtte ze weg, maar een engel stuurde haar terug. Toen Ismaël 12 jaar was, ontstond er weer jaloezie tussen Sarah en Hagar. Nu stuurde Abraham Hagar en Ismaël weg. Bijna kwamen ze om, maar God redde hen en beloofde dat Ismaël stamvader zou worden van een groot volk, de Arabieren.

De islamitische traditie zegt: de Arabieren stammen evenals de Joden af van Abraham. Diens zoon Ismaël werd door hem de woestijn ingestuurd, waarna hij naar Mekka trok en daar later met Abraham de Ka'aba herbouwde. Vrome moslims geloven dat zij afstammen van Ismaël, terwijl Joden geloven dat zij afstammen van Isaak.

Volgens Shida is het feit dat Abraham zijn zoon en diens moeder de woestijn instuurde een traumatische gebeurtenis voor moslims, waar veel van hun gedrag en cultuur uit te verklaren valt. In haar visie ligt hier ook de sleutel voor een oplossing om moslims, christenen en joden in vrede met elkaar om te leren gaan.

Gaande het verhaal werd, de recht uit haar hart sprekende, Shida steeds enthousiaster, maar rond tien uur hebben we er toch een punt achter gezet en de avond met een glaasje afgesloten.

De Kerkcafé commissie heeft wat te maken met afzeggingen en is noodgedwongen de thema's voor het programma van het verdere seizoen iets aan te passen.

Het volgende café is op vrijdag 5 februari. Die avond zal als thema hebben: Volksdansen. Coby Roelofsens komt met een volksdansgroepje demonstraties geven en er zal gelegenheid zijn voor de liefhebber om mee te doen.

Op 12 maart verwachten we AEdske van Steenberg, die een workshop "Intuïtief Schilderen" zal geven.

We sluiten dit seizoen af op 16 april met een dansavond. In ieder geval is er begeleiding bij modern dansen. We hopen ook nog deskundige ondersteuning te strikken voor een mini spoedcursus ballroom dansen.

Ten slotte nog dit. In het dagelijks leven adviseer ik anderen o.a. over klanttevredenheid en continu verbeteren. De kerkcafé commissie hecht er ook waarde aan om uw mening te leren kennen en mogelijkheden te ontdekken om te verbeteren. Graag zouden we willen horen wat we kunnen veranderen om u nog beter van dienst te zijn.

Als u ideeën of opmerkingen heeft mag u mij mailen op: p.kosters [at] upcmail.nl. Bellen mag ook, het meest trefzekere nummer is, 06 30390676. Uiteraard mag u mij of een van de andere commissie leden ook in het voorbijgaan gerust aanspreken.

Tot ziens in het café!
Paul Kösters

Parochiële Caritas	Mw. W. Out Rekeningnummer 3518.01.162 t.n.v. P.C.I. Ouderkerk aan de Amstel	4964469
Gezinsdiensten 't Kwetternest	Mw. J. van Meerveld-Kouwenhoven	
Vormselwerkgroep Jongerengroep	Dhr. P. Liesker	06-14181919
Communiewerkgroep	Mw. K. Lötters	4965733
Koor Elckerlyc	Dhr. H. Out	4964469
St. Caeciliakoor	Dhr. M. v.d. Linden	4961635
Bezoekgroep	Hélène van Huizen	4961243
Raad van Kerken	Secretariaat: Linda den Hertog	4964759
Lay-out parochieblad	Berny van Wieringen Bernyvanw [at] hotmail.com	4964175
Bezorging parochieblad	Dhr. M. Schwegler	4965733
Stencilbureau	R.K. Gezellenhuis Dhr. .A. van de Vall	4961255 4961749
Verhuur parochiehuis (kosterwoning):	via secretariaat	4961320
Kerkhof	Dhr. R. Cerpentier.	4961853
Uitvaartleiders	R.v.d.Velde v.h. J. Bouwens Vinkeveen	0297-583448
	Spierings, Kok en Lemkes Amsterdam	6184771