

# de brug



parochieblad st. urbanus  
ouderkerk aan de amstel  
februari 2009

## **Adressen Urbanusparochie**

**Pastoraal Werkster** Mw. K.Kint- van Os **4961320**  
E-mail adres : Urbanusparochie [at] xs4all.nl

**Parochiebestuur** Vice-voorzitter Dhr.A.Schwegler **4965894**  
Penningmeester Dhr.N.Wolffenbuttel **4967078**  
Secretaris Dhr..P.Theeuwes **6790774**

**Bouwzaken** Dhr. T. Tetteroo **4961300**

**Parochiesecretariaat** Rondehoep Oost 31 **4961320**

Secretariaat bereikbaar  
maandagmiddag 14.00 uur tot 16.00 uur  
woensdagochtend 09.30 uur tot 11.30 uur  
donderdagochtend 09.30 uur tot 11.30 uur

**Website:** [www.kerkenouderkerk.nl](http://www.kerkenouderkerk.nl)

### **Stichting Urbanus Ouderkerk a.d. Amstel**

Postbank 4401198  
Rabobank 35.18.21.872

### **Stichting Vrienden Vollebregt Orgel Ouderkerk**

Postbank 4400643  
Rabobank 30.05.89.786

**Overige adressen:** Zie achterzijde van de Brug.

## **Vanuit de pastorie**

Bij het schrijven voor het parochieblad realiseer ik me dat Kerstmis amper een maand geleden werd gevierd en dat we eind februari alweer de Veertigdagentijd ingaan met de Aswoensdag op 25 februari. Dat neemt niet weg dat ik toch even wil terugblikken op de kerstdagen en met name de vieringen. Niet in het minst om iedereen die hieraan heeft meegewerkt van harte te bedanken. Ieder jaar vergeet ik weer hoe druk het is rondom kerstmis en hoeveel mensen er in touw zijn om de vieringen sfeervol en goed te laten verlopen: de koren met hun dirigent en muzikale begeleiders, de kosters, de werkgroep gezinsvieringen, de dames die de kerk prachtig in kerstsfeer brengen en het drukken van de boekjes. Zowel binnen als buiten was er een kerststal te bewonderen en de pastorietaan werd veelvuldig bezocht door jong en oud, zowel door mensen uit – als van buiten Ouderkerk. Heel veel dank aan allen die zich zo ingezet hebben!

In januari was Nederland ruim een week in de greep van het ijs en werd de hoop gekoesterd dat er weer eens een Elfstedentocht zou komen. Maar helaas zette de vorst niet voldoende door voor de tocht der tochten. Ijspret was er echter voldoende, ook in Ouderkerk en wij mochten voor de eerste keer sinds wij in hier wonen, meemaken dat er op de Bullewijk werd geschaatst. In de afgelopen maand werd ook de actie Kerkbalans opgestart en kwamen de lopers persoonlijk bij u het bijdrageformulier afgeven. Wij –bestuur en ik – hopen dat er gul en door vele huishoudens wordt bijgedragen. Onze prachtige St. Urbanuskerk is het immers waard om behouden te blijven als plek van samenkomst waar we voor het aanschijn van God ons leven mogen vieren in lief en leed. Ons vieren in de kerk staat in relatie tot ons persoonlijk zoeken naar God. Om uiteindelijk te ontdekken dat God op zoek is naar ons.

Naast de actie Kerkbalans is inmiddels ook begonnen aan de voorbereiding voor de Eerste Communie. Hun ouders hebben al een voorlichtingsavond achter de rug en een catechesebijeenkomst. Het groepje kinderen is klein dit jaar, maar begin februari gaan we weer enthousiast met hen op weg naar een voor hen belangrijke dag: zondag 19 april.

Verder vindt u in dit parochieblad het inmiddels bekende ‘Vastenzakje’ dat u kunt deponeren in de bus achter in de kerk. Over het thema van dit jaar **“Ontmoet de ander”** kunt u in dit blad een bijdrage vinden.

In het midden van het parochieblad treft u ook een aparte bijlage met het Programma dat de Raad van Kerken heeft samengesteld om met elkaar in de Veertigdagentijd toe te groeien naar Pasen. We vangen deze tijd aan met de viering van **Aswoensdag** op **25 februari**. Zoals al een paar jaar gebruikelijk, doen we dit weer samen met onze broeders en zusters van de Amstelkerk. Verder biedt de Raad van Kerken op alle woensdagavonden in de veertigdagentijd activiteiten aan, omdat wij als christenen niet voorbij kunnen gaan aan de tijd voor Pasen. Het beloven boeiende en mooie avonden te worden en deze bieden volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten, ervaringen uit de wisselen en te delen met elkaar om op deze wijze met en aan elkaar te groeien in geloof.

Alvast een voorproefje.....

### *Aswoensdag*

Keer terug tot God die barmhartig is!  
Vorbereiding op Pasen.  
Tijd van terugkeer, van inkeer en stilte.  
Vertrouwen op nieuw leven.

De kale boom zien,  
getekend met het kruis,  
en geloven dat er leven stroomt  
en opnieuw groeien zal:  
Tussen hemel en aarde,  
tussen mens en mens.

Een hartelijke groet,  
K. Kint, pastoraal werkster

### Thema vastenaktie 2009: Ontmoet de ander.

Ontmoet de Ander. Met het thema voor de Vastenaktie 2009 maken we de drieslag vol die we in 2007 begonnen. Eerst ‘Leef in Eenvoud’, toen ‘Zorg voor Elkaar’ en nu dan de ontmoeting, kroon op een driejarige thematiek over onze leefstijl in relatie tot ons geloof en tot elkaar.

Het is vooral dringend om elke vorm van verachting van het leven en van uitbuiting van de menselijke persoon te bestrijden, en om de dramatische vereenzaming en verlatenheid van veel mensen te verlichten. Zo wordt de vastentijd voor elke christen tot een nieuwe ervaring van Gods liefde die ons in Jezus Christus geschonken is – een liefde die we van onze kant verder schenken aan onze naasten, vooral aan hen die lijden en in nood verkeren. Paus Benedictus XVI, vastenbrief 2007.

Met aandacht voor wie uitgesloten is, groeit de mogelijkheid van verbondenheid met de andere wereld, die ook onze wereld is. De samenhang wordt duidelijk. Dat is pas globalisering! Aandacht voor de millenniumdoelen bijvoorbeeld en verdieping in de achtergronden, helpen hierbij. En dan komt er ook verandering, omdat mensen saamhorigheid ervaren en niet langer genoeg nemen met gevoelens van onmacht en acceptatie. Globalisering produceert verdeeldheid en onderdrukking. Maar mensen die wakker zijn, zien samenhangen en verbanden. Dat bepaalt de keuzes in hun doen en laten. Het ideaal van gerechtigheid heeft te maken met de ervaring van aandacht, je kunnen verplaatsen in de ander. Uitsluiten is dan achterhaald, want er is geen binnen en buiten. Saamhorigheid en verbondenheid doen goed. Doen recht aan mensen en de wereld waarin we leven. Irmgard Busch, Vastenaktie-vrijwilliger

Dit thema heeft alles te maken met onthechting en openheid. Onze samenleving, vooral ook onze economie, is doordrenkt van het tegendeel. We moeten overal mee in de jacht naar sneller en naar meer, naar doelmatigheid en doeltreffendheid. E-mails eisen nog dezelfde dag een antwoord, de papiermolen draait maar door. En we moeten zorgen voor onszélf, alsof dat is wat we tekort komen. Maar door al die razernij en zelfzucht schiet er vaak weinig meer over voor

elkaar. Terwijl dat toch ook een behoefte is. Hoe sterk is soms die neiging om alleen aan onszelf te denken. Terwijl het evangelie ons juist steeds weer aanspoort ruimte en tijd te scheppen voor de Ander en de ander, voor onze verbondenheid met God en met elkaar. Die oproep klinkt extra duidelijk door in de vastentijd, een tijd van bespiegeling op ons doen en laten, op de relaties met onszelf, met anderen en met de Ander, met God. Soberheid en solidariteit hebben in die periode niet alleen een materiële betekenis. Het gaat ook immaterieel om onthechting en om openheid. Zonder onszelf iets te ontzeggen is het moeilijk om meer ruimte te maken voor elkaar, om voldoende aandacht op te brengen voor de ander en de Ander.

Het thema 'Ontmoet de Ander' haalt de spiritualiteit van onze vastentraditie naar de voorgrond. Onthechting van de jachterigheid om ons heen, openheid voor wat de ander ons vraagt of vertelt, het zijn stappen naar echte ontmoeting. Niet gemakkelijk, want vaak zijn we ons er niet van bewust hoe vooringenomen onze kijk op de wereld en het leven is, hoe weinig we daarin ruimte scheppen voor anderen.

Een harmonische samenleving, of het nu dichtbij is of op wereldschaal, heeft pas kans als we bereid zijn elkaar werkelijk te leren kennen. Het aangaan en onderhouden van relaties is de kern van alle missie en diakonie. Maar zelfs als er sprake is van ware ontmoeting, is het nog de vraag wat we doen met de wensen van anderen. Met de Vastenactie zetten we ons ervoor in dat armen greep krijgen op hun eigen bestaan, dat ze zelf het heft in handen kunnen nemen. Maar zij zullen hun ongelijke afhankelijkheid pas overwinnen als wij ook zélf respect opbrengen voor wat zij zelf belangrijk vinden. En ruimte laten aan andere gebruiken en opvattingen.

### **Bijbelwerkplaats.**

Kom naar de bijbelwerkplaats om met andere mensen samen je te verdiepen in de betekenis van de Bijbel voor jouw leven hier en nu!



**Maandagmiddag én avond 9 februari**

**Middag 14.00 uur tot 15.30**

**Avond: 20.00 uur tot 22.00 uur.**

De toegang is vrij, aanmelding niet nodig.

Plaats: Pastorie Urbanuskerk, Ronde Hoep Oost 31



### **Gesprek bij de koffie.**

Op **donderdag 26 februari**

bent u om **10.00 uur** weer van harte welkom bij de pastor op de koffie.

Rondom dit samenzijn gaan we met elkaar in gesprek over geloof, ongelooft en ons eigen leven.

Plaats: de werkkamer van pastor Kint op de pastorie.

### **Schoonmaken kerk.**

Woensdag **4 februari om 13.00**.uur gaan we de kerk weer schoonmaken

Daarna gezellig koffiedrinken

Je bent van harte welkom!!!



## Familieberichten

Door het doopsel zijn in onze geloofsgemeenschap opgenomen:



**Florian,**

zoon van Vincent van Driel en Isabel van Driel- Estévez

**Tijmen,**

zoon van Stefan van Walbeek en Carolina Out

**Stijn,**

zoon van Marc de Rijk en Caroline de Rijk-Sluter

## In memoriam



Op 2 januari jl. overleed op 88-jarige leeftijd **Wil Willemse-Holtslag**, weduwe van Cor Willems. Samen kregen ze in hun huwelijk 10 kinderen. Ondanks het grote gezin was huize Willemse een gastvrij huis, waar de koffie altijd klaarstond, men een warm nest vond en altijd een luisterend oor. Wil was een blij en opgeruimd mens, ondanks het feit dat ze al vrij vroeg reuma kreeg, een pijnlijke ziekte. Met alle wilskracht die ze in haar had bleef ze haar hobby's op creatief vlak uitoefenen, want –zo zeiden de kinderen- wat haar ogen zagen, maakten haar handen. Ook toen ze met haar man naar de Drieburg verhuisde, stond de deur altijd open en de pot koffie klaar. 23 Jaar geleden overleed haar man Cor en moest ze alleen verder, uiteraard met de steun van al haar kinderen. Klagen was haar vreemd en ze

maakte van het leven wat er van te maken viel. Na een val ruim twee jaar geleden, brak zij haar heup en thuis wonen was niet langer mogelijk. Na een verblijf in Gaasperdam ging zij naar de Groenelaan, waar zij na een kort ziekbed kalm en rustig is heengegaan. Zij laat een grote lege plek achter. Op 8 januari hebben we in de viering afscheid van haar genomen, waarna zij werd begraven op ons kerkhof. Moge Wil Willemse nu verenigd zijn met haar man in de rust en de vrede van haar Schepper.

## In memoriam



Thuis in zijn vertrouwde omgeving aan het Hogereinde Zuid overleed 10 januari jl. **Gerard van der Linden**, echtgenoot van Riet van der Linden-Kragtwijk en vader van drie dochters: Karin, Yvonne en Suzan Veel Ouderkerkers woonden op 15 januari de gezongen uitvaart bij van deze markante en sociale man die tezamen met zijn broer Martin het fundament vormde van het bouwbedrijf Gebroeders van der Linden.

Gerard was een betrouwbare man, stevig als een boom, een zeer sociaal iemand die zich onvermoeibaar inzette voor zijn eigen bedrijf, zijn gezin én het gemeenschapsleven in zijn dorp Ouderkerk: een mensen-mens en in het gezin een vangnet voor zijn kinderen. De strijd tegen zijn ziekte is hij, sámen met Riet en zijn dochters hoopvol aangegaan, maar het bleek een verloren strijd. Wij wensen hen veel kracht dit grote verlies te dragen.

Moge Gerard rusten in het licht van Hem op wie hij zijn leven bouwde.

## LITURGIE AGENDA

Datum Tijd	Voorganger	
31-01 19.00 uur	Pastor K. Kint	Woord en Communie
01-02 10.00 uur	Pastor K. Kint	Woord en Communie
07-02 19.00 uur	Pastor G. van Tillo	Eucharistieviering
08-02 10.00 uur	Pastor G. van Tillo	Eucharistieviering
14-11 19.00 uur	Pastor K. Kint	Woord en Communie
15-11 10.00 uur	Pastor K. Kint	Woord en Communie
21-02 19.00 uur	Pastor G. van Tillo	Eucharistieviering
22-02 10.00 uur	Pastor G. van Tillo	Eucharistieviering
25-02 <b>19.30 uur</b>	Pastor K. Kint/J.de Heer	
28-02 19.00 uur	Pastor K. Kint	Woord en Communie
01-03 10.00 uur	Pastor K. Kint	Woord en Communie

## FEBRUARI 2009

Bijzonderheden	Muzikale invulling
4 <sup>e</sup> zondag door het jaar	Caeciliaoor
5 <sup>e</sup> zondag door het jaar	Koor Elckerlyc Caeciliaoor
6 <sup>e</sup> zondag door het jaar	Caeciliaoor
7 <sup>e</sup> zondag door het jaar	Caeciliaoor
Aswoensdag	Caeciliaoor
1 <sup>e</sup> zondag van de veertigdagentijd	Caeciliaoor

Zondag 8 maart  
**Gezinsdienst**

Pastor G. van Tillo en pastor K. Kint  
gaan in deze viering voor.

en o.l.v.



**Laurens de Boer**

zingt het Kwetternest weer vrolijke noten.



## Eerste Communie

De eerste voorbereidingen rondom de  
Eerste Communie zijn alweer in volle gang.  
Maandag 9 februari komen 7 kinderen bij elkaar  
op de pastorie voor een eerste kennismaking.  
Het thema deze middag is dan ook  
'Iedereen is welkom'.  
Wij wensen de ouders samen met hun kinderen een  
fijne voorbereiding toe.

## Nieuws uit het Kofschip.



Het nieuwe jaar begon met het uitbrengen van een toast.  
Daarna nog wat uitwisselingen over de vakantie en met frisse moed  
het nieuwe jaar in.  
Op woensdagmorgen ging de hele school schaatsen op de ijsbaan.  
Wat een feest, schaatsen, glijden, sneeuwballen maken, chocomel  
drinken.  
Alle groepen hebben afgelopen week een uur kinderyoga gehad in de  
speelzaal van het hoofdgebouw.  
Dit is met veel enthousiasme ontvangen.  
De laatste twee weken van januari zijn gereserveerd voor de  
citotoetsen.  
Hierbij worden de vorderingen getoetst op het gebied van technisch  
lezen, begrijpend lezen, rekenen, spelling en luisteren.  
Een uitgebreid geheel wat een indicatie geeft van het niveau waarop  
de leerlingen zich bevinden.  
De groepen 8 bereiden zich voor op de eindcito, die begin februari zal  
plaatsvinden.  
Het hoofdgebouw heeft een ware metamorfose ondergaan.  
De lokalen en overige ruimtes zijn allemaal geschilderd en alles ziet er  
weer fris en zonnig uit.  
U leest het, er is alweer hard gewerkt in 2009.  
Tot het volgende parochieblad.

Team Het Kofschip

### Data gezinsvieringen met medewerking van 't Kwetternest

- 8 maart** Eucharistie met pastor Van Tillo  
**5 april** woord -en communieviering (Palmпасen):  
voorganger K. Kint, p.w  
**10 april** kruiswegviering om 15.00 uur met 't Kwetternest  
**19 april** 1<sup>e</sup> Communieviering, voorganger Pastor Adolfs/Kint p.w  
**17 mei** Eucharistie met pastor Reuzenaar  
**21 juni** oecumenische gezinsviering in de Urbanuskerk, tevens  
laatste gezinsviering vóór de zomervakantie.



Het kerkcafé van 6 februari a.s. zal worden ingevuld door Lizette Schoenmaker. Zij studeert Kunstgeschiedenis en wil graag met ons delen waar zij mee bezig is.

Zij neemt ons mee naar 'de tijd van Duccio', 1290 - 1350 n.Chr. Het gaat om het Maestà altaar en met name over twee scènes daarop: de aankondiging van de geboorte van Jezus en de twaalfjarige Jezus en de schriftgeleerden. Het geloof en de wereld van toen, en de praktijk van Duccio komen aan de orde en Lizette zal niet alleen vertellen maar ons ook veel laten zien.

Het wordt interessant! We nodigen u en jullie dan ook van harte uit om deze avond in het café te komen.

Inmiddels is het wel bekend: het café is voor iedereen, de toegang is gratis, bij de uitgang staat een pot voor een vrijwillige bijdrage. En een boekje waarin u uw ideeën en suggesties kunt opschrijven. Maar ook wat u juist mist.

Het gaat ons om de ontmoeting en om de inspiratie.

Wilt u informatie, dan kunt u terecht bij Jan en Huibertje Koningen, tel. 4961875 of bij Peter en Marja de Boer, tel. 4961278.

### Winterse warme Lourdes bedevaart naar Onze Lieve Vrouw ter Nood

Woensdagavond 11 februari bent u van harte welkom om mee te doen met de

Bisdombedevaart naar het heiligdom van Maria in Heiloo om Maria van Lourdes te eren.

Vorig jaar zijn duizenden Nederlanders naar Lourdes gereisd om het 150 jarig jubileum te vieren. Velen zijn dankbaar voor het goede dat zij in Lourdes hebben ontvangen en ervaren.

De bedevaart begint om 18.30 uur met het bidden van de Rozenkrans gevolgd door de viering van de Eucharistie om 19.00 uur in de Bedevaartskerk. De bisschop van Haarlem-Amsterdam, Mgr J.M.Punt is de hoofdcelebrant. In de viering wordt gezongen door de zusters van Amsterdam. Aansluitend lichtprocessie door het bedevaartspark naar het beeld van Maria van Lourdes.

Na afloop opent de bisschop de tentoonstelling: *een pelgrimage naar Lourdes-genade in beelden gevat*. De fotograaf Steef Pardoën heeft een indrukwekkend en ontroerend beeldverslag samengesteld van mensen in Lourdes in opdracht van het bisdom Haarlem-Amsterdam. De tentoonstelling is iedere dag te bezichtigen van 12 februari tot 1 april in de Bedevaartskapel; geopend van 10.00 uur tot 17.00 uur.

Het pelgrimshuis Oesdom wordt grondig gerenoveerd. Daarom zijn rond de Mariabron (of Runxputte) vuurkorven ontstoken om licht en warmte te geven aan de pelgrims die elkaar kunnen ontmoeten in de kruisgang onder het genot van een kop warme chocolade.

Onze Lieve Vrouw ter Nood is de grootste bedevaartsplaats in Noord-Nederland en viert in 2009-2010 haar 600-jarig jubileum. Sinds 2005 is het aangewezen als geloofscentrum voor het bisdom van Haarlem-Amsterdam. De hoofdingang ligt aan de Kapellaan te Heiloo, dat u gemakkelijk met de auto kunt bereiken via de A9 en de N203 (afslag Kapellaan, naast het Golden Tulip Hotel)  
Geïnteresseerd in Onze Lieve Vrouw ter Nood? [www.olvternood.nl](http://www.olvternood.nl)



## GELOOF IN BEELD: Askruisje.

‘In zak en as zitten’ is een gebruikelijke uitdrukking die een treurige toestand betekent. Ze stamt uit een ver verleden, maar had toen een godsdienstige betekenis.

In de eerste eeuwen van de kerk bestond er nog geen privé-biecht. Christenen die zware zonden hadden bedreven en berouwvol waren, werden opgenomen in de publieke boetestand. De boetelingen mochten en moesten alleen aanwezig zijn bij de woorddienst van de eucharistieviering. Na lange tijd boetedoening konden ze weer volledig deelnemen aan de gemeenschap van de kerk. De opname in de boetestand vond plaats aan het begin van de vastentijd. Dan moesten ze ‘in zak en as’ voor de bisschop of priester in kerk aanwezig zijn. De zak was een zwart harig kleed zonder mouwen, ook boetekleed genoemd, en op hun hoofd werd as gestrooid. Dit was een teken van berouw en boetvaardigheid. Deze symboliek is van bijbelse oorsprong. De zondige bewoners van de stad Nineve kwamen tot inkeer, trokken boeteklederen aan en de koning legde zijn statiegewaad af en ging op de grond in het stof zitten (Jona, 9, 5-6). Volgens Mattëus verweet Jezus de steden van Galilea dat ze zijn boodschap niet hadden aanvaard, met de woorden: ‘Als in Tyrus en Sidon de machtige daden waren verricht die bij u zijn gebeurd, zouden ze zich al lang in zak en as bekeerd hebben’ (11, 21).

Toen de openbare boete in de Middeleeuwen door de privé-biecht werd vervangen, is het symbool van de as op het hoofd zeer populair gebleven en tot op heden blijven bestaan. Het werd een kruisje dat op de schedel of het voorhoofd werd getekend. Paus Urbanus II schreef het in 1091 voor iedereen voor. Het rituele van Florianus citeert in de 12<sup>e</sup> eeuw de begeleidende woorden: ‘Bedenk wel dat gij stof zijt en tot stof zult wederkeren.’ Deze gedachte aan de dood heeft met boetvaardigheid te maken. De zondige mens zonder berouw en boete wacht immers bij zijn dood de veroordeling door God. Een middeleeuws gebed van de aswijding zegt: ‘Almachtige God, zegen deze as die op onze hoofden wordt gestrooid zoals bij de inwoners van

Nineve. Geef dat wij vergiffenis van onze zonde mogen verkrijgen en zodanig de vastentijd beginnen, dat we met een gezuiverde geest de dag van Pasen tegemoet gaan en in de toekomst de eeuwige glorie ontvangen.’

Zo is het askruisje gezien zijn oorsprong een symbool van berouw, boetvaardigheid en voorbereiding op het paasfeest.

**Toon Brekelmans**

*Kerkhistoricus*

## KERK EN JODENDOM: Vasten en onthouding.

In het Jodendom kent men meerdere jaarlijkse vastendagen. Men bereidt zich, net als de christenen, op feestdagen voor met vastendagen. De grootste periode is die vóór **Grote Verzoendag** (*Iom kipoer*) Dan vraagt men God en de medemens om vergeving. In de periode van **Joods Nieuwjaar** (*Rosj hasjana*) tot **Grote verzoendag** kent men daarom ‘*De tien dagen van inkeer*’.

Een andere Joodse vastendag is **Jom hasjoa** (*Dag van de vernietiging*). Men staat stil bij de grote vervolging, vernedering en moord op miljoenen Joden tijdens de Tweede wereldoorlog van de jaren ’40-’45.

Nog een belangrijke vastendag is **Tisja be Av**: De negende dag van de maand Av. Men herdenkt dan de verwoesting van de 1<sup>e</sup> en 2<sup>e</sup> tempel te Jeruzalem. Ook worden op deze treurdag de grote pogroms (in de Middeleeuwen en daarna) herdacht.

Men herdenkt jaarlijks op **Asara betevet** het beleg van Jeruzalem in Bijbelse tijden (2 *Kon* 25). Ook kent men **Ta’aniet Ester**, de vastendag van Esther (*Esther 4,16*), één dag voor het Joodse Poeriem. (*Poeriem (Lotenfeest) is het Joodse carnavalsfeest om te vieren dat de dreiging van uitroeiing tijdens de Babylonische ballingschap was weggenomen*).

Dan kennen de Joden nog **Ta’aniet bechoriem** (*Vasten der eerstgeborenen*). Men herdenkt dan de vermoorde eerstgeborenen.

kinderen tijdens de gevangenschap in Egypte. Op **Jom hazikaron** (*Dag van de gedachtenis*) herdenkt men de omgekomenen bij de verdediging van de staat Israel. Tevens vast men op de 17<sup>e</sup> dag van de maand Tammoez. Men herdenkt op deze dag dat Mozes de eerste twee stenen tafelen uit woede kapotsloeg. (*Ex 32*).

Het valt op dat in het Jodendom veel vastendagen verbonden zijn met treuren. Tevens valt op dat het aantal vastendagen hoog is.

Vasten is in alle drie de godsdiensten vanuit Abraham (Jodendom, Christendom en Islam) een tijd van inkeer, zelfreflectie en soberheid. De gelovigen bezien hun relatie met God en met hun medemens. Vasten is voor allen een tijd van nadenken en solidariteit met de armen en zwakkeren in de (wereld)samenleving. De vastende gelovigen geven van hun inkomsten een deel weg aan de minder bedeelden.

**Simon Nagelmaeker**

**KRI werkgroep 'Liturgie en pastoraat'**



### Bericht van de redactie:

De kopij voor het Parochieblad **maart**  
kunt u inleveren t/m

**dinsdag 19 februari**

bij : Bery van Wieringen, Rondehoep Oost 16.  
E-mailadres: beryvanw @hotmail.com

Kopij het liefst inleveren per mail.

<b>Parochiële Caritas</b>	Mw.W.Out	<b>4964469</b>
<b>Gezinsdiensten 't Kwetternest</b>	Mw.W.Bentinck-van Wieringen	<b>4967466</b>
<b>Jongereengroep</b>	Mw..Jansen & Dhr. Ph.Kint	<b>4722220</b> <b>4961320</b>
<b>Communiewerkgroep</b>	Mw.B.Harte-Keizer	<b>4964941</b>
<b>Vormselwerkgroep</b>	Mw.Jansen	<b>4722220</b>
<b>Koor Elckerlyc</b>	Dhr.H.Out	<b>4964469</b>
<b>St. Caeciliakoor</b>	Dhr.M.v.d.Linden	<b>4961635</b>
<b>Bezoekgroep</b>	Dhr.W.Schreurs	<b>4961890</b>
<b>Raad van Kerken</b>	Secretariaat: Mw.H.Alberts	<b>4964139</b>
<b>Lay-out parochieblad</b>	Bery van Wieringen Beryvanw [at] hotmail.com	<b>4964175</b>
<b>Bezorging parochieblad</b>	Dhr.M.Schwegler	<b>4965733</b>
<b>Stencilbureau</b>	R.K.Gezellenhuis Dhr. .A.van de Vall	<b>4961255</b> <b>4961749</b>
<b>Verhuur Elckerlyc gebouwtje</b>	Dhr. en mevr. Kouwenhoven	<b>4961288</b>
<b>Verhuur parochiehuis (kosterwoning):</b>	via secretariaat	<b>4961320</b>
<b>R.k.Begraffenisvereniging</b>	"Antonius de Kluizenaar"	
<b>Kerkhof</b>	Dhr.R.Cerpentier.	<b>4961853</b>
<b>Uitvaartleiders</b>	R.v.d.Velde v.h. J Bouwens Baambrugge Spierings, Kok en Lemkes Amsterdam	<b>0297-583448</b> <b>6184771</b>
<b>Urbanus-Parochie Bestuur- Ouderkerk a/d Amstel.</b>	Bankrekening 35.18.01.855 Postrekening 6259845 t.n.v.	
<b>Kerkbijdrage:</b>	<b>Bankrekening: 35.18.06.210 / giro: 290535</b>	