

de brug



parochieblad st. urbanus
ouderkerk aan de amstel
februari 2007

Adressen Urbanusparochie

Pastoraal Werkster Mw. K.Kint- van Os **4961320**
E-mail adres : Urbanusparochie [at] xs4all.nl

Parochiebestuur Vice-voorzitter Dhr.A.Schwegler **4965894**
Penningmeester Dhr.N.Wolffenbuttel **4967078**
Secretaris Dhr..P.Theeuwes **6790774**

Bouwzaken Dhr. T. Tetteroo **4961300**

Parochiesecretariaat Rondehoep Oost 31 **4961320**

Secretariaat bereikbaar
maandagmiddag 14.00 uur tot 16.00 uur
woensdagochtend 09.30 uur tot 11.30 uur
donderdagochtend 09.30 uur tot 11.30 uur

Website: www.kerkenouderkerk.nl

Stichting Urbanus Ouderkerk a.d. Amstel

Postbank 4401198
Rabobank 35.18.21.872

Stichting Vrienden Vollebregt Orgel Ouderkerk

Postbank 4400643
Rabobank 30.05.89.786

Overige adressen: Zie achterzijde van de Brug.

Kerkbijdrage: Bankrekening: 35.18.06.210
Girorekening: 290535

Veertig dagen op weg.....

Wanneer dit parochieblad bij u wordt bezorgd breekt de veertigdagentijd al weer aan zo ruim halverwege februari: een tijd van inkeer, bezinning en concentratie op waar het in het leven op aan komt met het oog op het grote Paasfeest.

We noemen deze tijd ook wel Passietijd, Vastentijd of Lijdenstijd. Iedereen kiest een eigen naamgeving voor de tijd op weg naar Pasen al naar gelang de eigen beleving. Als christenen kunnen we niet voorbijgaan aan de tijd vóór Pasen. Het getal veertig roept de herinnering op aan vele Bijbelverhalen o.a. de tocht van Israël door de woestijn naar het beloofde land en de veertig dagen waarin Jezus zich op zijn roeping voorbereidde. Ook wij kunnen en mogen wat met de Veertigdagentijd doen, persoonlijk, in het gezin of samen. Het is een tijd van stilte, van inkeer, van omkeer, concentratie en bezinning.

Er blijkt in onze tijd een groeiende behoefte aan tegenwicht tegen enkele tendensen van onze moderne wereld die wij bedreigend vinden: het jachtige leven, de 24-uurs economie waarin bedrijven en winkels steeds later en meer open zijn en zo hun stempel zetten op het leven; de overvloed aan consumptiegoederen en het gigantische aanbod aan verstrooiing door de t.v., het internet en noem maar op. Wij hebben het af en toe broodnodig om stil te staan om te beseffen waar het om draait in het leven; om onze grenzen te beseffen, om dingen te laten die heel vanzelfsprekend zijn binnen ons leefpatroon - in één woord: om iets van 'vasten' te beoefenen. Niet omdat we een hekel hebben aan het leven, maar juist omdat we er zo van houden en het goed willen houden. Het is moeilijk om dat alleen te doen. Daarom is het goed om iets gezamenlijks te doen als teken van verbondenheid met elkaar, als teken van onze verbondenheid met God.

Evenals vorig jaar ontvangt u bij dit parochieblad een boekje van de Raad van Kerken met informatie, bezinnende gedachten en gezamenlijke activiteiten van de beide kerken in Ouderkerk. De moeite waard om eens rustig te lezen, stil te staan bij een mooie gedachte en een keuze te maken aan welke activiteiten u in de vastentijd zou willen meedoen. In ieder geval kunt u beginnen met de traditionele Aswoensdag, een boeteviering

aan het begin van de veertigdagentijd die we weer samen vieren met onze broeders en zusters van de Amstelkerk. Een prachtig en goed markeermoment van oud naar nieuw leven.

Als ander bezinningsmoment in de Veertigdagentijd wordt U van harte uitgenodigd voor deelname aan de zogeheten 'sobere maaltijd' op woensdag 28 februari in de pastorie.

Een uur van samen eten, luisteren en praten.

Van harte aanbevolen! Eveneens bevelen wij van harte de drie opeenvolgende woensdagavond aan die in de Amstelstroom worden gegeven over Marc Chagall door Eef Ephraïm. U leest het: er is voldoende te



doen om ons voor te bereiden op Pasen. Laten we er met elkaar de tijd voor nemen! Om de hectiek van het dagdagelijkse leven even achter ons laten om ons bewust te worden waar het in het leven wérkelijk omgaat en te zoeken naar wat wij écht belangrijk en waardevol vinden.

Ik wens u mooie en zinvolle veertig dagen toe waarin ik hoop velen van u te mogen ontmoeten en begroeten,
Met hartelijke groet

K. Kint –van Os,
Pastoraal werkster.

Jeugd en jongeren

Data gezinsvieringen met medewerking van 't Kwetternest

- 11 maart** woord -en communieviering met pastor Kint
- 01 april** woord -en communieviering (Palmpasen):
voorganger pastor Kint.
- 06 april** kruiswegviering om 15.00 uur met 't Kwetternest
- 22 april** 1^o Communieviering, voorganger Pastores van Tillo/Kint
- 13 mei** moederdag, woord – en communieviering met pastor Kint
- 24 juni** oecumenische viering in de Urbanuskerk, tevens
laatste gezinsviering vóór de zomervakantie.

Van de vormselwerkgroep

Nog een paar maanden van voorbereiding op het H. Vormsel dat 20 mei door deken A. Bakker aan 17 jongeren zal worden toegediend. Maandelijks komen we bij elkaar om samen of in groepjes te werken aan opdrachten, te luisteren naar verhalen of met elkaar te praten over diverse onderwerpen. Wat is er zo al aan de orde geweest? Een speelse kennismaking met elkaar over wie we zijn, afgesloten met een groepsfoto die u achter in de kerk kunt bewonderen. Er is gesproken over spiritualiteit en 'mensen en hun inspiratie'. Wat is de bijbel voor soort boek en hoe we ons kunnen laten raken door de geest van Jezus? Binnenkort volgt er een speurtocht door de kerk en gaan de vormelingen met elkaar in gesprek over hun eigen parochie. Uiteraard gaan we op 14 april met zoveel mogelijk vormelingen naar de jaarlijkse Bavodag, een activiteit voor vormelingen van het bisdom Haarlem. We zullen ons uiterste best doen om de begeerde Bavo-trofee in de wacht te slepen.

In de Goede Week zal op Witte Donderdag een Seidermaaltijd plaatsvinden! U ziet het.....een druk en afwisselend programma en we hopen straks dat zij zich aansluiten bij de Jongerengroep die maandelijks bijeenkomt in de pastorie en een eigen programma heeft.

Het móét toch mogelijk zijn dat er ook voor hen een eigen plaats is in onze gemeenschap. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst!

Een kerk is van blijvende waarde

De afgelopen maand, namelijk van 14 t/m 28 januari 2007, werden **alle ingeschreven** parochianen benaderd voor de jaarlijkse bijdrage 2007. Deze bijdrage is geheel bestemd voor onze kerk, waarvan u ingeschreven lid bent. Daarom vragen wij u een financiële bijdrage om het kerkenwerk mogelijk te maken, want onze kerk is van blijvende waarde.

* De kerk is de plaats waar je samenkomt om God te ontmoeten, zoals vele generaties vóór ons ook al deden. Waar het niet gaat om wat je bezit of wat je presteert, maar om wie je bent. Een plaats waar iedereen welkom is. Dat is iets van blijvende waarde.

* De kerk is vaak letterlijk een baken: een markant herkenningspunt in de stad of in het dorp. Als het goed is dan is de kerkelijke gemeenschap ook daadwerkelijk een houvast in het leven. Een geestelijk thuis en een onbetaalbaar sociaal vangnet voor mensen die dat nodig hebben.

* De kerk is ook voor mensen die geen speciale binding met onze kerkelijke gemeente hebben een plek van ontmoeting en inspiratie. We komen er samen voor de grote momenten in het leven, zoals doop en huwelijk, en voor momenten van rouw en verdriet.

Kerkbalans, daar geef je voor!

Als christenen en kerkelijk medeleven willen wij dat alles behouden en kunnen doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen. Uw bijdrage aan Kerkbalans 2007 is daarom hard nodig, want die maakt het mede mogelijk dat onze kerkelijke gemeente haar unieke en onmisbare functie kan blijven vervullen. Dat is van waarde. Van blijvende waarde!

Alle in de ledenadministratie opgenomen personen zijn benaderd. Het kan mogelijk zijn dat u abusievelijk in onze administratie staat, of nog staat terwijl u dit niet meer wilt. Het kan voorkomen dat u voor de eerste keer benaderd wordt, maar niet wenst mee te doen met de kerkbalans. Wij zouden het zeer op prijs stellen wanneer u dit aangeeft aan de lopers of

telefonisch aan het secretariaat. Slechts op deze wijze kunnen wij de ledenadministratie up-to-date houden. Dit geldt ook voor het wel of niet willen ontvangen van het parochieblad. Alleen op deze manier kunnen wij de ledenadministratie opschonen,

Uiteraard hopen we toch dat u mee wilt doen aan de kerkbalans, ook al hebt u geen directe band meer met de kerk.

Hartelijk dank voor uw gift

Het was te wensen
dat de mensen
niet zo keken
naar andermans gebreken
dan zouden ze 't wel laten
om over elkaar te praten.

Cor Broers en zijn vrouw maken het bijzonder goed in het Brabantse Goirle. Zij laten vanaf deze plek alle vrienden en bekenden groeten.

Hun adres:

**St. Jansstraat 6-03
5051 RH Goirle
Tel: 013-5303803**

Aswoensdag

Voorgangers tijdens deze oec. viering van Aswoensdag in de St. Urbanuskerk zijn: pastor K. Kint van Os en ds. Jos de Heer

De viering wordt gehouden in de St. Urbanuskerk, om 19.30 uur.

Dit jaar valt 'Aswoensdag' op 21 februari a.s.. Aswoensdag het begin van de veertigdagentijd.

Helaas heeft de protestantse traditie deze bijzondere vierdag laten liggen. Het bijzondere van de Aswoensdag in de rooms-katholieke traditie is het zogenaamde 'askruisje' halen. De as is symbool voor 'stof': *stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren* (Genesis 3:19). Ze herinnert ons aan het feit, dat ons leven broos en afhankelijk van God is en dat we geroepen zijn uit de adem Gods te leven. Want uit het stof van de aardbodem zijn we gevormd door God en juist doordat God de levensadem ons in de neus blies, leven we (Genesis 2:7): *alzo werd de mens tot een levend wezen*. Zo ook worden we vanuit de doodsheid van het bestaan tot leven geroepen en gewekt door het opstandingsleven van Christus, de eerstgeborene uit de doden - dat is Pasen vieren en beleven.

De as wordt gemaakt door verbranding van de palmtakken die in het vorige jaar op Palmzondag gebruikt zijn om Jezus' intocht in Jeruzalem te vieren. Daarmee gedenken wij tegelijk onze dubbelheid: heden 'hosanna', morgen 'kruisigt Hem'. De dienst is een boeteviering. We worden genodigd naar voren te lopen om een askruisje op ons voorhoofd te ontvangen als teken van vergeving naar hoopvol perspectief, van oud naar nieuw leven.

De Raad van Kerken nodigt u van harte uit om deze viering bij te wonen.

Namens de Raad van Kerken,
Rineke Alberts, secr.

Familieberichten

Doopsel

In onze geloofsgemeenschap werd door het doopsel opgenomen:



Willemijn Josephine Angelique

dochter van Bram Kroep en Chantal Rijken
Prins Bernhardlaan 21

in memoriam

V

V

Op 20 november overleed te Emmeloord **Trees Kooijman – Bart** op de leeftijd van 65 jaar. Zij was weduwe van Albertus Kooijman en zij hadden jarenlang in Ouderkerk gewoond. Vanwege haar afnemende gezondheid is zij bij haar zoon Ab in Emmeloord gaan wonen die haar jarenlang liefdevol verzorgd heeft. De uitvaart was 24 november in de St. Urbanuskerk, waarna zij werd begraven in het familiegraf alhier op ons kerkhof. Moge zij nu herenigd zijn met haar man en samen geborgen zijn bij de Heer.

in memoriam



Op 20 december overleed in haar eigen vertrouwde en huiselijke omgeving ***Gijsberta van der Lee***, Waver 34. Bep zoals we haar kennen werd 81 jaar. Haar werken en leven lagen in de Waver. Bep was een sterke vrouw, gelovig, humoristisch en bijzonder in het gewone. De laatste jaren nam haar gezondheid af. Zeer liefdevol en met lieve aandacht werd Bep verzorgd door haar zus Alie, broer Jan en de mensen van de thuiszorg. De Eucharistieviering voor haar afscheid vond plaats op zaterdag 23 december waarna zij werd begraven in het familiegraf. Moge Bep rusten in vrede bij de Heer. Jan en Alie wensen we veel sterkte bij de verwerking van het verlies van hun zus.



Op zaterdag 30 december vond op ons kerkhof de bijzetting plaats van ***Mevr. C.E.M. Konst-Jansen*** in het familiegraf Jansen en van Kempen.



Op 4 januari overleed op 70-jarige leeftijd in het ziekenhuis te Aalsmeer ***Laurentius van der Geest***, Gezellenplein 206. Lau zoals velen hem kennen was een vredevolle, een aimabele man die altijd bereid was tot een praatje: een mensenmens. Wie kent hem niet de man met de hoed achter de rollator ? Hoewel het leven van Lau grote tegenslagen heeft gekend, bezat hij het vermogen om steeds weer uit het dal te krabbelen. Zijn geloof in een liefdevolle en barmhartige God heeft hem hierbij ongetwijfeld geholpen. Veel kracht putte Lau ook uit de liederen, teksten en gebeden van Toon Hermans van wie hij een groot bewonderaar was. Lau laat twee zonen na die hem hier begraven hebben op het parochiekerkhof. Moge Lau geborgen zijn in de palm van Gods hand verenigd met zijn vrouw Thea.

in memoriam



Op vrijdag 5 januari vond in de St. Urbanuskerk de uitvaart plaats van ***Anna de Zwart – Teerlink***, overleden op 1 januari te Amstelveen. Pastor Adolfs ging voor in deze Eucharistie. Mevr. De Zwart is bijgezet in het familiegraf alhier op ons kerkhof. Moge zij in vrede rusten bij God.



Martinus Laurentius van Bentheim, Jas zoals hij genoemd werd, wondende in de Drieburg 106, overleed onverwacht op 6 januari in de leeftijd van 81 jaar. Jas was een echte ‘Schipholman’, geïnteresseerd in alles wat met techniek en vliegtuigen te maken had. Jarenlang woonde hij met zijn vrouw Anna op de Cordesweg. Na de verhuizing naar de Drieburg nam hij de verzorging van zijn vrouw op zich totdat Anna begin december 2006 naar zorgcentrum Theresia moest. Op donderdag 11 januari vond de uitvaart plaats, waarna crematie volgde op de Nieuwe Ooster te Amsterdam. Moge hij opgenomen zijn in Gods eeuwige Licht.



Op 15 januari overleed zeer onverwacht op de leeftijd van 72 jaar ***Theresia Anna Christina Bakker - Overwater***, weduwe van Adrianus Bakker. Zij woonde aan de Amsteldijk Noord 155. De Eucharistie ten afscheid was op vrijdag 19 januari waarna aansluitend de bijzetting in het familiegraf plaatsvond op begraafplaats Zorgvlied. Moge zij rusten in vrede, tezamen met haar man.

LITURGIE AGENDA

Datum	Tijd	Voorganger	
27-01	19.00 uur	Pastor G.van Tillo	Eucharistieviering
28-01	10.00 uur	Pastor G.van Tillo	Eucharistieviering
03-02	19.00 uur	Pastor K. Kint	Woord en Communie
04-02	10.00 uur	Pastor K. Kint	Woord en Communie
10-02	19.00 uur	Pastor G.van Tillo	Eucharistieviering
11-02	10.00 uur	Pastor G.van Tillo	Eucharistieviering
17-02	19.00 uur	Pastor K. Kint	Woord en Communie
18-02	10.30 uur	Pastor K. Kint	Woord en Communie
21-02	19.30 uur	Pastor K. Kint / Ds. Jos de Heer	gebedsdienst
24-02	19.00 uur	Pastor G. van Tillo	Eucharistieviering
25-02	10.00 uur	Pastor G. van Tillo	Eucharistieviering
17-02	19.00 uur	Pastor K. Kint	Woord en Communie
25-02	10.00 uur	Pastor G. van Tillo	Eucharistieviering
02-03		Pastor K. Kint	gebedsdienst
03-03		Pastor G. van Tillo	Eucharistieviering
04-03		Pastor G. van Tillo	Eucharistieviering

Van 27 januari t/m 4 maart 2007

Bijzonderheden	Muzikale invulling
4 ^e zondag door het jaar	Gezinsviering 't Kwetternest
5 ^e zondag door het jaar	Caeciliakoor
6 ^e zondag door het jaar	Caeciliakoor Elckerlyc
7 ^e zondag door het jaar	Caeciliakoor
Aswoensdag	Caeciliakoor
Voorjaarsvakantie t/m 4 maart	Caeciliakoor
1^e zondag van de veertigdagen tijd	Caeciliakoor
Wereldgebedsdag Urbanuskerk	Samenzang
2^e zondag van de veertigdagentijd	Caeciliakoor

Vastenactie 2007 gaat van start

De wereld groeit als we delen

De meeste bedrijven beginnen hun verslagen of presentaties met een 'mission statement'. Kort en bondig wordt samengevat waar men voor staat en gaat. Het mission statement van de vastenactie, die deze maand weer van start gaat luidt: "Het wereldwijd willen verkondigen van de Blijde Boodschap in woord én daad, zoals Jezus Christus ons daarin is voorgegaan."

De roep van mensen uit de zogeheten zuid-landen, maar ook elders op de wereld om een menswaardig en duurzaam bestaan, klinkt steeds harder in onze oren. Als volgelingen van Jezus Christus willen we daarop reageren. Door onze rijkdom te delen met mensen die minder hebben, brengen we het evangelie in praktijk en maken we de wereld een stukje beter.

„Wat in we in deze tijd moeten doen, is misschien niet zozeer over Christus spreken, maar laten zien dat hij leeft in ons,“ zei de in 2005 zalig verklaarde Franse missionaris Charles de Foucauld. Tijdens de vastenactie willen we duidelijk laten zien dat Christus in ons leeft.

In dit parochieblad treft u een vastenzakje aan. U kunt erop lezen dat voor een paar euro een vrouw in Ghana een akker met maïs heeft. We hopen van harte dat u die paar euro's voor haar overheeft. U kunt het enveloppe deponeren in de grote collectebus achter in de kerk of natuurlijk zélf een bedrag storten. In de Urbanuskerk zullen we in de gehele vastenperiode aandacht besteden aan de vastenactie middels posters, spaarbusjes, de sobere maaltijd op woensdag 28 februari, in de vieringen middels gebeden en een hongerdoek en op 2 maart in de kerk een zogenaamde "koffiestop". We sluiten hiermee aan bij de landelijke actie. Op deze manier willen we ook meer aandacht besteden aan het diaconale aspect van de kerk. Ieder eerste weekend van de maand drinken we gezamenlijk koffie in de kerk. Op 2 maart echter met aandacht voor de vastenactie! In het programma 'Heb ik genoeg?' van de KRO/RKK en Vastenactie zal aandacht worden

besteed aan de landelijke koffiestop. Op www.vastenactie.nl kunt u veel materiaal en achtergrondinformatie vinden.

Doet u mee met de vastenactie want de wereld groeit als we delen!

Parochiepenning en oorkonde

Afgelopen december en wel de 19^e mocht José Wessel uit handen van bestuurslid Marita Melchers en pastor Kint de parochiepenning ontvangen met bijpassende oorkonde vanwege haar grote verdiensten voor onze parochie. Zoals u wellicht weet heeft José vorig jaar september al haar werkzaamheden voor de parochie neergelegd omdat zij vanwege haar voortschrijdende MS alle energie hard nodig heeft voor zichzelf. José heeft de keuze gemaakt om de parochiepenning niet tijdens een viering te ontvangen maar gewoon gezellig bij haar thuis. Ze heeft deze penning verdiend omdat ze zich ruim 20 jaar ingezet heeft op allerlei terreinen van onze geloofsgemeenschap: kindje wiegen, tikken parochieblad, jongerenwerk, administratief werk, koor Elckerlyc, werkgroep gezinsvieringen en werkgroep liturgie, benaderen van voorgangers enz. enz. José: vanaf deze plek nogmaals héél veel dank. We zullen je missen en het ga je goed!



De Bijbelwerkplaats

Wie geïnteresseerd is in de betekenis van de Bijbelverhalen in het “hier en nu”, het boeiend vindt daar enige achtergrondinformatie over te krijgen en het gesprek met anderen erover aan te willen gaan, is ook deze maand weer van harte welkom in de Bijbelwerkplaats.

Denkt u niet dat het alleen voor hele serieuze mensen is. De bijbel staat voor humor en we lachen ook heel wat af.

De bijbelwerkplaats is een activiteit van de Raad van Kerken van Ouderkerk. De inleidingen worden gegeven door ds.Jos de Heer.

Toegang is vrij, aanmelding niet nodig.

Datum 12 februari – van 14.00 uur tot 16.00 uur

Plaats : Pastorie Urbanuskerk, Rondehoep oost 31.

Studiedag Bisdom Haarlem: “ik had honger”

Op zaterdag 2 februari a.s. zal deze studiedag, die wordt georganiseerd door het Bisdom Haarlem en het Protestants Dienstencentrum NH, worden gehouden in de Ter Coulsterkerk te Heiloo. De studiedag is de derde conferentie in de serie rond de (zeven) werken van barmhartigheid, en gaat dit keer over het eten geven aan wie honger heeft.

In een rijk land als Nederland zijn mensen die ondanks de vele voorzieningen en hulp onvoldoende te eten hebben.

In een aantal gevallen zijn de wetgeving en de geboden voorzieningen dus kennelijk ontoereikend om te voorkomen dat er mensen in hun (nood)situatie moeten aangeven dat ze regelmatig honger lijden. Ik had honger.....

U wordt verzocht uzelf zo spoedig mogelijk aan te melden voor deze studiedag. Wij verwijzen daarvoor naar de informatie die achter in de kerk ter inzage ligt, de folder met de rode kaft.

Namens de PCI, Nico van Wieringen.

Misintenties

Naar aanleiding van enkele vragen omtrent misintenties;

Misintenties worden gelezen bij elke viering op zaterdag, zondag en de feestdagen.

Na een uitvaart van een **overledene** wordt twee maanden lang **wekelijks** in de weekenden de naam afgelezen. Hiervoor is de collecte tijdens de uitvaart bestemd. Om lief en leed met elkaar te delen en de namen te noemen van hen die ons zijn ontvallen, moeten we onze kerk onderhouden. Na deze 2 maanden wordt een jaar lang 1 weekend per maand de naam van de overledene genoemd.

Dus de overledene wordt 14 maanden lang herinnerd. Eventueel in de vieringen die u graag zou willen. Uiteraard moet u dit dan aangeven!

Ik noem even een voorbeeld: Uw man/vrouw heeft in één van de zangkoren gezongen, u wilt dan dat de misintentie gelezen wordt bij dat bepaalde zangkoor dat in het weekend zingt. Er kan ook een voorkeur zijn voor de gezinsviering, eucharistie of woord- en communieviering. Het kan ook bij een verjaardag of trouwdatum. Alles is mogelijk. **Maar laat het ons weten!** Indien er géén speciale voorkeur is, worden de namen over de weekenden van de maand verdeeld. **Achter in de kerk op de boekenplank liggen de uitgetikte intenties voor één maand en deze formulieren kunt u mee naar huis nemen.**

Wilt u ná die 14 maanden nog misintenties laten lezen dan kunt u contact opnemen met het secretariaat. U kunt dan vragen naar mevr. Riet Hilhorst (ook 4965287) Zij is altijd op maandagmiddag van 14-16 uur aanwezig. U kunt aan haar uw wensen bekend maken.

Er zijn zelfs parochianen die voor één of meerdere jaren hun intenties laten vastleggen om met feestdagen af te laten lezen.

De bijdrage voor de misintentie is €10 per keer .

Ik hoop u met dit bericht enige duidelijkheid gegeven te hebben omtrent de misintenties.

met vriendelijke groet,

Riet Hilhorst. Bijbelwerkplaats

Heeft u problemen met de nieuwe WMO wet – de wet maatschappelijke ondersteuning?

Er is al veel over geschreven in De Amstelgids en in andere publicaties, maar de WMO die vanaf 1 januari 2007 van kracht is vervangt de Welzijnswet en de Wet Voorziening Gehandicapten. Daarnaast is het onderdeel huishoudelijke verzorging uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten erin ondergebracht.. Het uitgangspunt van de WMO is dat mensen zo lang mogelijk volwaardig kunnen meedoen aan de samenleving. "Meedoen" is in eerste instantie een verantwoordelijkheid van de mensen zelf.

Als dat niet meer kan met vrijwillige ondersteuning en hulp van familieleden, burens of andere vrijwilligers, dan kan de gemeente professionele hulp inschakelen, een hulpmiddel verstrekken of maatschappelijke organisaties betrekken. Voor de parochianen van de Urbanus-parochie is het belangrijk te weten dat de gemeentegrenzen bepalend zijn voor het WMO loket waar men de hulp en ondersteuning moet aanvragen. Parochianen uit het gebied "over de Amstel" moeten naar de gemeente Amstelveen, en er zijn ook parochianen die naar de gemeente Abcoude moeten. De gemeente Ouder Amstel heeft twee zogenaamde zorgloketten, waarbij voor de meeste parochianen het loket in het gemeentehuis het aanspreekpunt zal zijn. Bij dit loket kan men bij Mw. Elsbeth Oostendorp terecht met vragen op het gebied van wonen, welzijn, zorg voor ouderen en mensen met een handicap. Zij is ook iedere werkdag van 9.30 uur tot 10.30 uur op telefoonnummer 020 – 472 2159 bereikbaar voor het telefonische spreekuur, en op dinsdag en vrijdag van 11.00 tot 12.00 uur voor het inloopsprek uur in het gemeentehuis. Schroomt u vooral niet om hulp te vragen als dat nodig is of gaat worden, en geeft u vooral op tijd de noodzakelijke signalen aan dit WMO loket door.

De PCI en de bezoe ksgroep van de Urbanus parochie zijn voor het WMO loket eveneens een mogelijkheid om "zicht te houden" op burgers die hulp nodig hebben, en die problemen hebben om dit loket uit eigen beweging te

benaderen.

De mensen van de bezoe ksgroep en de PCI zullen echter voornamelijk een signaalfunctie kunnen hebben en zorgen dat de contacten met het WMO loket tot stand worden gebracht. De inhoudelijke vragen dienen altijd door het WMO loket te worden beantwoord.

Voor de parochianen die om een of andere reden problemen hebben om het WMO loket te "vinden", zullen de leden van de bezoe ksgroep en de PCI altijd een "luisterend oor" hebben. Namens de PCI en de bezoe ksgroep Nico van Wieringen en Wim Schreurs

Persbericht

Lieddag 'Kostbare Bronnen'

De 'Laatdiensten' organiseert op 3 maart 2007 in samenwerking met het "Nieuw LiedFonds" een lieddag in de Kapelkerk, Laat 80 te Alkmaar.

Op deze lieddag zal onder leiding van professionele musici een aantal liederen ingestudeerd worden van "Kostbare Bronnen", de laatste CD van het Nieuw LiedFonds. Tevens staan enkele nog niet eerder uitgevoerde liederen uit eigen kring op het programma.

Aan deze lieddag werken mee:

Teresa Takken - dirigente, solo's

Conny Kriek - dirigente

Bert Rootmensen - dirigent

Felicity Goodwin - orgel, piano

deelname: €10,00

inloop en koffie vanaf 10:00 uur, aanvang 10:30 uur

afsluiting: ca 16:15 uur

inlichtingen: www.laatsdiensten.nl/lieddag

opgave: [lieddag \[at\] laatsdiensten.nl](mailto:lieddag@laatsdiensten.nl) of
Bordewijkstraat 49, 1822 JB Alkmaar

lunch zelf regelen, voor koffie en thee wordt gezorgd.

Gezinsdienst

de eerste gezinsdienst
dit jaar is

Zondag 28 januari
om 10.00 uur



waarbij iedereen natuurlijk
weer van harte welkom is.

Gesprek bij de koffie



Op de eerste donderdag van elke maand bent u welkom bij de pastor op de koffie. Rondom dit samenzijn gaan we met elkaar in gesprek over geloof, ongeloof en ons eigen leven.

Donderdag **1 februari** en wel om **10.00 uur** in de werkkamer van pastor Kint op de pastorie.

Denkt U: dit is niets voor mij... dat durf ik niet goed...
Weet U welkom om het eens te proberen.

Schoonmaken kerk



De kerk wordt weer schoongemaakt op woensdagmiddag **7 februari om 13.00 uur**.
Mogen wij een beroep op U doen ?
Bij voorbaar bedankt voor uw inzet.

Bericht van de redactie: let op !!!!!!!

De kopij voor het volgende nummer kunt u t/m **woensdag 21 februari** voor blad maart inleveren bij Berny van Wieringen, Rondehoep Oost 16.

E-mailadres:

Bernyvanwieringen [at] planet.nl

bernyvanw [at] hotmail.com

Kopij het liefst inleveren per mail!

Sobere maaltijd

Opnieuw nodigt de Raad van Kerken u uit om uw hart en maag te laten vullen door een “sobere maaltijd” voor gemeenteleden en parochianen in de Cuyperskamer van de R.K.-pastorie op woensdag 28 februari a.s., om 18.30 uur..

De maaltijd zal bestaan uit soep en brood.



De disgenoten

Het simpele gerei
het brood, dat is gesneden
de stilte, de gebeden
want de avond is nabij.

Uit tranen en uit pijn
dit samenzijn verkregen:
bij sober brood de zegen
twee in uw naam te zijn.

Waar aan de witte dis
uw teken wordt beleden
verschijnt Gij: ‘u zij vrede’
gij brood - gij wij - gij vis.

Voor de maaltijd zal een bijdrage gevraagd worden van €7.50,
welk bedrag bestemd zal worden voor een goed doel.

Namens de Raad van Kerken,
Rineke Alberts, secr.

Parochiële Caritas	Mw.W.Out	4964469
Gezinsdiensten 't Kwetternest	Mw.W.Bentinck-van Wieringen	4967466
Jongereengroep	Mw..Jansen & Dhr. Ph.Kint	4722220 4961320
Communiewerkgroep	Mw.B.Harte-Keizer	4964941
Vormselwerkgroep	Mw.Jansen	4722220
Koor Elckerlyc	Dhr.H.Out	4964469
St. Caeciliakoor	Dhr.M.v.d.Linden	4961635
Bezoekgroep	Dhr.W.Schreurs	4961890
Raad van Kerken	Secretariaat: Mw.H.Alberts	4964139
Lay-out parochieblad	Berny van Wieringen Bernyvanw [at] hotmail.com	4964175
Bezorging parochieblad	Dhr.M.Schwegler	4965733
Stencilbureau	R.K.Gezellenhuis Dhr. .A.van de Vall	4961255 4961749
R.K.Gezellenhuis	Fam. Post	4963090
Verhuur parochiehuis (kosterwoning):	via secretariaat	4961320
R.k.Begravenisvereniging	“Antonius de Kluizenaar”	
Kerkhof	Dhr.R.Cerpentier.	4961853
Uitvaartleiders	R.v.d.Velde v.h. J Bouwens Baambrugge Spierings, Kok en Lemkes Amsterdam	0297-583448 6184771
Urbanus-Parochie Bestuur- Ouderkerk a/d Amstel.	Bankrekening 35.18.01.855 Postrekening 6259845 t.n.v.	