

Februari 2005

*Parochieblad
Sint Urbanus
Ouderkerk a/d Amstel*



Adressen Urbanusparochie.

| | | |
|---|---|--|
| Pastoraal Werkster e-mailadres | Mw. K.Kint-van Os Urbanusparochie@xs4all.nl | 4961320 |
| Web-site H.Urbanus | www.kerkenouderkerk.nl | |
| Parochiesecretariaat en | Ronde Hoep Oost 31 Ouderkerk ad Amstel fax | 4961320 4963102 |
| Coördinator | dagelijks van 11.00 tot 12.00 Dhr.C.J.Broers privé | 4961422 |
| Parochiebestuur | Vice-voorzitter Dhr.A.Schwegler Penningmeester Dhr.L.Boersma Secretaris Dhr.C.Jansen Gebouwen Dhr.D.Wessel | 4965894 4964936 4964482 4964082 |
| Parochiële Caritas | Mw.W.Out | 4964469 |
| Kerkhof | Dhr.R.Cerpentier/Dhr. C.J. Broers | 4961853 |
| Werkgroep Liturgie | Mw.C.Ammerlaan-Beuken | 4963324 |
| Gezinsdiensten 't Kwetternest | Mw.W.Bentinck-van Wieringen | 4967466 |
| Kinder/Jongerenkatechese | Vacant | |
| Communiewerkgroep | Mw.B.Harte-Keizer | 4964941 |
| Vormselwerkgroep | Mw.Jansen | 4722220 |
| Koor Elckerlyc | Dhr.D.Wessel | 4964082 |
| St.Caeciliakoor | Dhr.C.Jansen | 4964482 |
| Bezoekgroep | Dhr.W.Schreurs | 4961890 |
| Raad van Kerken | Secretariaat: Mw.H.Alberts Cont.pers:Mw.T.Broersma-van Engen | 4964139 4963938 |
| Redactie parochieblad | Mw.J.Straatman-van Muijen | 4964225 |
| Lay-out parochieblad | Mw.J.Wessel-Duivenvoorden | 4964082 |
| Bezorging parochieblad | Dhr.M.Schwegler | 4965733 |
| Stencilbureau | Gezellenhuis Dhr.A.van de Vall | 4961255 4961749 |
| R.K.Gezellenhuis | Fam.Post | 4963090 |
| Parochiehuis beheerder | Dhr.J.Barlag | 6972478 |
| afspraken | Mw.M.Barlag | 4964706 |
| R.k.Begraffenisvereniging | "Antonius de Kluizenaar" | |
| Uitvaartleiders | R.v.d.Velde v.h. J Bouwens Baambrugge | 0294-293063 |
| Spierings,Kok en Lemkes Amsterdam | | 6184771 |
| Bankrekening 35.18.01.855 | Postrekening 6259845 | |
| t.n.v. Urbanus-Parochie Bestuur Ouderkerk ad Amstel. | | |

Bij het schrijven voor dit parochieblad is Kerstmis net gevierd met vele parochianen. Kerstmis 2004 zal in onze herinnering de kerstmis blijven met een rouwrandje vanwege het grote drama dat zich op 2^e kerstdag afspeelde in Azië. Zoveel natuurgeweld en zo ontstellend veel leed is nauwelijks te bevatten. Wat daar gebeurd is, gaat onze menselijke begrippen te boven. De vele acties die in bijna alle kerken zijn gehouden in het weekend van oud -en nieuwjaar zijn spontaan ontstaan. Ook in woord en gebed is er stilgestaan bij dit onmenselijke leed. Laten we niet alleen nu, maar ook in de toekomst helpen bij de wederopbouw van de getroffen gebieden opdat chaos en puinhoop ooit verdwijnen. Het is een van de weinige dingen die we kunnen doen vanaf deze afstand. Voor de nabestaanden zal het heel lang duren voordat het leven weer een beetje leefbaar wordt.

En toch...het leven gaat verder, soms moeizaam en soms met vreugde, soms langzaam en soms in grote haast. De dagen worden weer wat langer en in en om de kerk staat veel te gebeuren. De voorzijde van de kerk staat in de steigers en wordt er een begin gemaakt met de grote restauratie. Een en ander zal enig overlast geven, maar dat mag ons er niet van weerhouden samen de veertigdagentijd in te gaan op weg naar Golgotha. Een vroege Pasen in 2005 die begint met de Aswoensdag op 9 februari. Elders kunt u in het parochieblad een stukje lezen over de betekenis van deze bijzondere dag die wij in Ouderkerk samen willen vieren met onze broeders en zusters van de Nieuwe Kerk. Laten wij voor hen een welkom thuis zijn.

Ook de sobere maaltijd die de Raad van Kerken organiseert in de komende tijd, willen wij van harte aanbevelen als bezinningsmoment in de veertig-dagen om samen op het spoor te komen waar het in het leven nu écht om gaat. Ook hierover vindt u een stukje en we hopen op een goede opkomst om onze verbondenheid met God en met elkaar gestalte te geven.

Met hartelijke groet,
Pastor Kiki Kint

Familieberichten

V

Op 14 december j.l. werd op ons kerkhof begraven onze oud-parochiaan

Mevr. Johanna Josephine van de Vall-Scholte.

Zij overleed thuis in de echtelijke woning te Breukelen op 9 december in de leeftijd van 80 jaar.

Mogen haar echtgenoot en kinderen de kracht ontvangen om het voor hen zo grote verlies te boven te komen en moge Ans rusten in vrede bij de Heer.

V

Op 14 december j.l. overleed onverwacht in het VU-ziekenhuis te Amsterdam

Mevr. Susanna Gerarda van Beek.

Zij is 69 jaar geworden.

Tot in april vorig jaar vormde zij met haar zus Gerrie en haar broer Jan een gelukkig gezin. Aan dit geluk kwam een einde door het overlijden van zus Gerrie. Gelovige mensen als zus Sannie en broer Jan zijn, pakten zij de draad van het leven echter met de nodige pijn weer op. Het voorjaar diende zich aan en het werk op de boerderij vroeg de nodige inzet. Nu zus Sannie eveneens uit het leven is weggenomen, moet het voor broer Jan een bittere gewaarwording zijn om binnen 8 maanden alleen te komen te staan. Slechts de herinnering blijft aan gelukkige tijden van met elkaar de vreugde van het leven te delen.

Moge Sannie zijn bij de Heer, verenigd met haar zus Gerrie en moge Jan bij God de kracht vinden het leven aan te blijven kunnen. Wij wensen hem hier alle kracht toe.

V

Verhuisd naar 't Theresia zorgcentrum: Mevr. J. de Jong uit de Abraham Rademakerstraat.

Sobere maaltijd in de veertigdagentijd

Woensdag **23 februari** wil de Raad van Kerken een zogenaamde "sobere maaltijd" organiseren voor gemeenteleden en parochianen. De maaltijd zal bestaan uit soep en brood en begint om **19.00 uur** in de Cuyperskamer van de pastorie van de Urbanuskerk. Rond deze eenvoudige ingrediënten willen we samen zoeken naar een moment van rust en bezinning in de aanloop naar Pasen. We doen dit aan de hand van teksten uit de Schrift, enige gebeden en gedichten die passen in de veertigdagentijd op weg naar Pasen. De veertigdagentijd vangt aan op Aswoensdag waar Jezus ons die dag de drieslag vasten-bidden-aalmoezen geven aanreikt. Een sobere maaltijd samen kan een goede aanleiding zijn om hierover eens met elkaar van gedachten te wisselen, elkaar tot steun te zijn of om gewoon eens bij elkaar te komen. We sluiten met een sobere maaltijd aan bij de vele parochies die in de vastentijd eenvoudige maaltijden organiseren als bezinnende bijeenkomst.

Voor de maaltijd zal een bijdrage gevraagd worden van €7,50, welke bestemd zal worden voor een goed doel.

U bent van harte welkom om uw maag en hart te laten vullen.

U kunt zich opgeven bij de pastorie van de Urbanuskerk: 4961320 of per e-mail: urbanusparochie@xs4all.nl

**Namens de Raad van Kerken,
Pastor Kiki Kint**

Mede namens mijn gezin wil ik iedereen hartelijk danken voor de vele mooie, lieve kaarten en attenties die wij mochten ontvangen tijdens de kerstdagen.

Wij ervaren dit als hartverwarmend en inspirerend. Dank, dank, dank. Pastor K. Kint

Aswoensdag en de veertigdagentijd.

De veertigdagen breken snel aan: een tijd van inkeer, bezinning en concentratie op waar het in het leven op aan komt met het oog op het grote Paasfeest. Er blijkt in onze tijd een groeiende behoefte aan tegenwicht tegen enkele tendenzen van onze moderne wereld die wij bedreigend vinden: het jachtige leven, de 24-uurs economie waarin bedrijven en winkels steeds later en meer open zijn en zo hun stempel zetten op het leven; de overvloed aan consumptiegoederen en het gigantische aanbod aan verstrooiing door de t.v., het internet en noem maar op. Wij hebben het af en toe broodnodig om stil te staan om te beseffen waar het om draait in het leven; om onze grenzen te beseffen, om dingen te laten die heel vanzelfsprekend zijn binnen ons leefpatroon - in één woord: om iets van 'vasten' te beoefenen. Niet omdat we een hekel hebben aan het leven, maar juist omdat we er zo van houden en het goed willen houden. Het is moeilijk om dat alleen te doen. Daarom zouden we iets eenvoudigs gezamenlijks moeten bedenken als teken van verbondenheid in deze veertigdagentijd. Hiertoe is de zogenaamde 'sobere maaltijd' wellicht geschikt. U kunt hierover elders in het parochieblad lezen en uiteraard hopen we dat veel mensen zich hiervoor zullen opgeven.

Woensdag 9 februari is het Aswoensdag, het begin van de 40 dagentijd. De protestantse traditie heeft deze bijzondere vierdag laten liggen. Het bijzondere van de Aswoensdag in de R.K. traditie is het zogenaamde 'askruisje' halen. De as is symbool voor 'stof': *stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren* (Genesis 3,19). Ze herinnert ons aan het feit dat ons leven broos en afhankelijk is van God en dat we geroepen zijn uit de aanademing Gods te leven. Want uit het stof van de aardbodem zijn we gevormd door God en juist doordat God de levensadem ons in de neus blies, leven we (Genesis 2,7): *alzo werd de mens tot een levend wezen*. Zo ook worden we vanuit de doodsheid van het bestaan tot leven geroepen en gewekt door het opstandingsleven van Christus, de eerstgeborene uit de doden - dat is Pasen vieren en be-leven.

De as wordt gemaakt door verbranding van de palmtakken die in het vorige jaar op Palmzondag gebruikt zijn om Jezus' intocht in Jeruzalem te

vieren. Daarmee gedenken wij tegelijk onze dubbelheid: heden 'hosanna', morgen 'kruisigt Hem'. De dienst is een boeteviering rondom woord en gebed. We worden uitgenodigd naar voren te lopen om een askruisje op ons voorhoofd te ontvangen. Om kennis te maken met de katholieke traditie van de Aswoensdag en op deze manier als christenen elkaar te naderen, samen te gedenken en samen te vieren, zullen Ds. Jos de Heer en pastor Kiki Kint in deze viering gezamenlijk voorgaan
U bent van harte welkom in de Urbanuskerk op 9 februari om 19.30!
Pastor K. Kint



In en rond de kerk

Tijdens de parochievergadering van 12 februari kwamen oude artikelen uit vroegere parochiebladen ter tafel. We praten dan over 1983! Destijds verscheen er met grote regelmaat een afbeelding van de glas in loodramen van onze kerk, knap getekend door Mevr. Caminada en van tekst voorzien van Dhr. van Deenen, oud schoolhoofd te Ouderkerk. Nu op 9 februari de lijdenstijd begint met de Aswoensdag is afgebeeld raam wellicht daarbij een punt ter overdenking. Het gaat om het 3^e raam van links in de 2^e rij boven het hoofdaltaar. De titel van dit raam, dat het tweede droeve geheim uit de rozenkrans uitbeeldt, luidt: Jezus wordt gegeseld. De tekst bij Matteüs 26, 67 e.v. is de volgende:

Daarop spuwden zij Hem in het gezicht en sloegen Hem. Anderen sloegen Hem met een stok en zeiden: "Profeteer nu eens voor ons, Messias. Wie was het die U geslagen heeft?"

Een Kinderpassie in Ouderkerk.

Oproep voor jonge zangers, zangeressen (6/8 – 12/14 jaar) voor een ad hoc kinderkoor, om een kinderpassie uit te voeren o.l.v. Gert Jan Slump

Gert Jan schrijft over het ontstaan en de inhoud van de kinderpassie: het volgende

Het idee voor een kinderpassie is vier jaar geleden ontstaan. Werkend met een kinderkoor in Amstelveen groeide bij mij de grote wens om iets met teksten van kinderen zelf te doen. Kinderen zijn immers feilloos in staat zonder omhaal van woorden de kern te raken.

Na flink wat afwegingen heeft de gedachte dat het een kinderpassie zou moeten worden vaste vorm gekregen. Dat zou de gelegenheid bieden om het verhaal over lijden, sterven en opstanding van Christus, waarin de spanning tussen leven en dood centraal staat, samen met kinderen op een heel nieuwe manier te ontdekken en te doorleven.

Op een zaterdagochtend heb ik met een aantal kinderen tussen de 8 en 10 jaar gewerkt aan het schrijven van de ruwe teksten. Ik ben begonnen met hen het verhaal te lezen uit de kijkbijbel van het NKG met prachtig schilderwerk van Kees de Kort. Vervolgens hebben de kinderen associaties verzameld bij de vier delen waaruit de passie zou worden opgebouwd. Dat zijn achtereenvolgens 'Het Lijden', 'Het Sterven', 'De Stille' en 'De Opstanding'. Op basis van de kinderteksten van die zaterdag (die intact zijn gebleven) heb ik uiteindelijk in vijf tekstbewerkingen de definitieve tekstcompositie gereed gemaakt.

Nico Ph. Hovius is met de tekstcompositie aan de slag gegaan en heeft deze op wat mij betreft sprekende en treffende wijze getoonzet. De muziek en de tekstcompositie versmelten zo op bijzondere wijze tot een passievol stuk voor de tijd rond Pasen.

De as van het stuk wordt gevormd door de vraag 'Waarom gaan de mensen dood?' (slot van deel 2). De 'keerzijde' wordt gevonden in het laatste koraal: 'Midden in de dood staan wij in het leven' (slot van deel 4). Dat de kinderpassie opnieuw in een tijd die lijkt te zuchten naar

geweld en lijden uitgevoerd wordt maakt deze vraag wel heel indringend

De kinderpassie is opgebouwd uit recitatieven, (koor)aria's en koralen. De recitatieven, gezongen door solisten uit het kinderkoor, vormen de verhaallijn. De (koor)aria's geven uitdrukking aan gedachten en gevoelens rond het lijdensverhaal. De (koor)aria's worden gezongen door het kinderkoor. De koralen kunnen worden gezongen door gemeente of een kleinkoor van grote mensen.

Daarmee is in feite de spanningsboog in de kinderpassie helemaal compleet. Grote mensen mogen, aangevoerd door de kinderen, deel hebben aan het muzikale lijdensverhaal. Maar misschien is wel de belangrijkste rol in de kinderpassie weggelegd voor de goede luisteraar, jong en oud.

De kinderpassie is nu twee achtereenvolgende jaren uitgevoerd in Amstelveen. In 2003 gebeurde dat in twee delen als onderdeel van de kerkdiensten op Goede Vrijdag en Pasen, in 2004 integraal en concertant op Stille Zaterdag. In 2003 is in eigen beheer tevens een CD opname van de kinderpassie gemaakt.

Ik vind het een grote eer dat de kinderpassie nu voor het derde achtereenvolgende jaar kan klinken, nu bij u in Ouderkerk aan de Amstel. Ik hoop van harte dat de kinderpassie ook bij u in 2005 de juiste snaar zal raken.

De uitvoering zal hier plaatsvinden onder auspiciën van de Raad van Kerken.

**Repetities: dinsdagavond van 19 –20.00 uur
te beginnen op dinsdag 8 februari**

Plaats van de repetities wordt nog nader bekendgemaakt.

Uitvoering: Stille Zaterdag : 26 maart 2005 in de Nieuwe Kerk

Opgave bij: Marga Ottenbros, Coen van Boshuizenstraat 17.
tel 4967336. Willy Bentinck, tel: 4967466

Gezinsdienst

Zondag 6 februari
om 10.00 uur
Pastor v. Tillo zal in deze viering
voorgaan en het Kwetternest
zorgt weer voor
♪ een vrolijke noot ♪
♪ ♪ ♪



een viering waarbij iedereen weer
van harte welkom is.

Elckerlyc nieuws

We kunnen terugzien op 2 mooie kerstvieringen, in Nes aan de Amstel en in Ouderkerk aan de Amstel. Het was een lange avond voor de koorleden, maar wel de moeite waard. De kerken waren tijdens de diensten goed gevuld.

4 januari j.l. werd een goed bezochte nieuwjaarsreceptie gehouden. Kompleet met oliebollen, appelflappen en champagne. Er werd een toast uitgebracht op een goede en muzikale toekomst van het koor. Door inzet van onze koorleden Fred van Schaik en Marcel van de Velde is het sinds kort mogelijk om ook met rolstoel het Elckerlyc gebouw te betreden.

(zie onderstaande foto) Degene voor wie dit tot stand gebracht is, is heel erg blij met deze voorziening en zegt nogmaals heel hartelijk dank.!!!



Eerste Communie



Samen groeien in het geloof.

Op 10 april zullen 15 kinderen hun eerste communie doen. Op maandag 31 januari zijn 10 meisjes en 5 jongens voor de eerste keer bij elkaar geweest om zich hierop te gaan voorbereiden. Het worden negen gezellige middagen waarin veel verteld en besproken zal worden. Thema's zoals; geroepen bij je naam, dopen, delen, plaats voor iedereen, eucharistie en zeker het bidden niet te vergeten. We wensen de kinderen en hun ouders een fijne voorbereiding toe.



De communie werkgroep

NOODKREET

Onze parochie kan niet bestaan zonder vrijwilligers. Zichtbaar en onzichtbaar zijn zij de motor van vieren, dienen, leren en opbouwen: de vier pijlers waarop de kerk als gemeenschap rust. Het afgelopen jaar hebben enige vrijwilligers aangegeven te willen stoppen, hetzij vanwege leeftijd, hetzij vanwege de gezondheid.

Ton van de Vall, vrijwilliger van het eerste uur, onvermoeibaar inzetbaar als koster en voor het stencilwerk van het Interkerkelijk Stencilbureau wil zich dolgraag blijven inzetten voor de parochie. Helaas laat zijn gezondheid hem op dit moment in de steek. Altijd aanwezige, inzetbare en bereikbare Ton moet het -met pijn in zijn hart- noodgedwongen wat rustiger aandoen. Het kosterwerk komt hiermee in gevaar, ook al omdat Jos Stuijt door ziekte heeft af moeten haken. Koster hebben een onmisbare functie in de kerk. Zij zijn als het ware de gastheren en gastvrouwen van het kerkgebouw: steun en toeverlaat voor de bezoekers en voorgangers. Zonder koster kunnen de vieringen eenvoudigweg niet plaatsvinden. Dat willen we toch niet? We willen toch in het weekend niet voor een gesloten deur staan? We mogen toch geen uitvaarten, huwelijken en doopplechtigheden afzeggen omdat er geen koster is? Dat kan en mag toch niet?

Hierbij een dringend beroep op parochianen die zich als koster in willen zetten. Mannen én vrouwen zijn welkom voor deze verantwoordelijke functie. U wordt bij toerbeurt ingedeeld en hoeft dus niet ieder weekend beschikbaar te zijn. U wordt degelijk ingewerkt en dankbaarheid valt u ten deel.

U kunt zich opgeven bij pastor Kint (4961320) of Ton van de Vall (4961749). Wij zien heel graag uw reactie tegemoet, waarna een uitnodiging volgt voor een gesprek.

Dat hij/zij bij ons in het licht mag staan.

“Is er iemand ziek, roep dan de oudsten van de gemeente en zij bidden voor hem in de naam van de Heer” Deze tekst uit de brief van Jakobus wordt vaak gelezen bij de ziekenzalving of ziekenzegen. Wanneer een mens ernstig ziek is, staan er mensen om hem of haar heen en zoeken naar ondersteuning, willen biddend samenzijn om kracht en zegen. Bij de rituelen en symbolen rond de ziekenzalving/zegen hoort een brandende kaars als verwijzing naar het licht van de verrezen Christus. Daarmee drukken we ten diepste de kern van ons geloof uit en geven hiermee aan dat wij samen met de zieke mens willen staan in het Licht. Het licht dat Jezus zelf is. Hij die op weg is gegaan om licht te brengen. Ook in onze geloofsgemeenschap ontvangen veel zieken het sacrament van de zieken of de ziekenzegen om kracht en bemoediging. Het zijn ontroerende en indringende momenten om zieken te laten ervaren dat de hand van God op hen mag rusten waar menselijke handen te kort schieten.

Op verzoek van de familie wordt dan tijdens de viering bij de intenties de naam van de zieke afgelezen om te bidden om kracht en bemoediging. Soms acht men dit niet nodig en dit willen we graag respecteren.

Als teken dat er iemand uit ons midden ziek is en de ziekenzalving of ziekenzegen heeft ontvangen, zullen we voortaan een kleine kaars branden op het hoofdaltaar. Als geloofsgemeenschap weten we dan dat er een ernstig zieke is die zich verzekerd mag weten van ons gebed.

Pastor K. Kint



Lopend naar Amsterdam (Stille Omgang)

De Dominicusparochie in Utrecht organiseert ook dit jaar weer een wandeltocht naar Amsterdam om in de nacht deel te nemen aan de Stille Omgang. Op **zaterdag 12 maart** vertrekken we om 8.30 uur vanaf de Dominikuskerk (Handelstraat). We lopen richting Vleuten, hebben interessante stops in de godshuizen van Kockengen en Wilnis en zullen de avondmaaltijd gebruiken in **Ouderkerk aan de Amstel (Chinees Restaurant)**. Dan is het nog tien kilometer langs de Amstel en in de hoofdstedelijke binnenstad lopen en zullen we rond 22.00 uur op onze bestemming aankomen in Amsterdam. Er zit dan ongeveer 45 kilometer in de benen. We lopen dit jaar een vrij westelijke route door prachtig Hollands landschap, langs mooie dorpjes en plaatsen. In Amsterdam maken we de viering mee in de Krijtberg. Aansluitend lopen we met 10.000 anderen de Stille Omgang, een tocht die teruggaat op een wonderverhaal van 1345. Dit Godswonder heeft Amsterdam in de middeleeuwen tot een van de grootste bedevaartplaatsen van Europa gemaakt. Het is een wandeltocht, die mede het karakter heeft van een pelgrimstocht. Afgelopen vijf jaar hebben we gelopen met een aantal deelnemers van 12 tot 38. Terug wordt busvervoer geregeld. De inschrijvingskosten zijn 30 euro, waarin o.a. de busreis en de warme avondmaaltijd in Ouderkerk zijn opgenomen.

Inschrijven is mogelijk tot uiterlijk 5 maart bij het secretariaat van de pastorie, schriftelijk (Palestrinastraat 1, 3533 EH) of bij Will Kuijpers, schriftelijk (Chopinstraat 19, 3533 EK Utrecht), telefonisch 030 2934683 of per e mail wagnTkuijpers@hotmail.com

Het verschuldigde bedrag gelieve tijdig over te maken op gironummer 4444643 ten name van W, Kuijpers, o/v Stille Omgang 2005 en (bij girotel) uw naam. Een bevestiging van inschrijving en meer exacte informatie volgt.

17.45 uur aankomst bij Chinees restaurant Ouderkerk aan de Amstel om 19.45, na de maaltijd, van daaruit te vertrekken. Ouderkerk is dus een opstapmogelijkheid. Van hieruit nog 10 kilometer langs de Amstel!!

Bijbelwerkplaats maandagmiddag en –avond 17 januari: ‘angst voor de zee’

Vanaf de advent 2004 is het zogenaamde A- jaar aangebroken, waarin het eerste evangelie, dat naar Matteüs, wordt gelezen.

Op het programma van de komende keer staat de bespreking van Matteüs 14,22-33 uit de Nieuwe Bijbelvertaling. In dit verhaal loopt Jezus over de woelige wateren en stilt Hij de storm op de zee. Een verhaal dat ongekende actualiteit gekregen heeft na de grote ramp van de zeebeving in Azië!

De toegang is vrij, aanmelding niet nodig. Wanneer u via e-mail werkmateriaal wilt ontvangen, graag een mailtje naar:

jos.de.heer@hetnet.nl

Aanvang: 14.00 (-16.00) en 20.00 (-22.00) uur (zelfde programma).

Plaats: Pastorie Urbanuskerk, Ronde Hoep Oost 31

Achtergrondinformatie Stille Omgang.

Vanaf 1345 is door het Mirakel de stad Amsterdam gedurende meerdere eeuwen een belangrijke bedevaartstad. Na de Alteratie van 1578 is de toe-loop van de zijde van het stadsbestuur ontmoedigd. Met de sloop in 1908 van de Heilige Stede, de middeleeuwse kerkgebouwd op de plaats waar het wonder zich zou hebben voltrokken, leek er een eind te zijn gekomen aan Amsterdam als bedevaartsplaats. Het processieverbod leek elke toekomst onmogelijk te maken. Het antwoord was de zogeheten Stille Omgang, een nachtelijke processie, ontdaan van alle uiterlijk vertoon. Elk jaar wordt deze gehouden, in de zaterdagavond, met de laatste jaren steeds ongeveer 10.000 deelnemers. In de Stille Omgang komen twee werelden bij elkaar: die van ingetogen geloof en die van het uitbundige uitgangscentrum van het nachtelijke Amsterdam. Beide werelden blijven in deze nacht gescheiden. In de katholieke kerken van de hoofdstedelijke binnenstad wordt de zaterdagavond in overvolle kerken meerdere keren de eucharistie gevierd.

Kindje Wiegen.

Wij zijn met onze kinderen naar het kindje wiegen geweest in de katholieke kerk op eerste kerstdag.

We kwamen de kerk in en namen een kijkje bij de kerststal die in de kerk stond. De kinderen vonden het wel leuk om even te kijken wie daar allemaal in de stal stonden en herkenden ze ook allemaal.

Daarna ging iedereen in de banken zitten. Pastor Kint had een verhaal over een kerst-mus. De kinderen zaten ademloos te luisteren. Ook had ze nog een mooi trucje met een kaars. Ze vroeg een kindje om het kaarsje uit te blazen. Het kaarsje was uit, maar begon even later toch weer te branden. En weer vroeg zij een kind om het uit te blazen, en weer ging het branden. Zo ging het een tijdje door. We hebben daarna nog wat kerstliedjes gezongen, die de kinderen hadden bedacht. Er waren zelfs ene paar kinderen die in de microfoon een liedje wilde zingen. De andere kinderen begeleiden de liedjes met allerlei muziek instrumentjes.

Van al dit zingen was het kindje in de kribbe (een pop) wakker geworden.

Na ongeveer een uur gingen we naar huis. Wij vonden het heel leuk, vooral voor de kleinere kinderen.

Beppie Klomp

Bestuursmededeling.

Aan het einde van het afgelopen jaar hebben alle vrijwilligers, voor zover bekend bij het secretariaat, een attentie ontvangen namens de parochie.

Wanneer er vrijwilligers zijn die deze niet hebben ontvangen worden deze verzocht zich in verbinding te stellen met de secretaris opdat zij alsnog de attentie kunnen ontvangen.

Cor Jansen.

Kinderkerstfeest

Om 18:30 ging de kerk open en stonden er al mensen voor de deur.
18:45 zat de kerk al bijna vol.

Om 19:00 begon het orgel te spelen en zongen we met z'n allen
"Midden in de winternacht".

Jos had een welkomswoord. Hierna kwamen de de spelers binnen. De feen begonnen te vertellen over de houtsnijder en de houten poppen die tot leven kwamen.

Het publiek (kinderen en grote mensen) zaten ademloos te kijken en te luisteren.

Ik kende de liedjes ook al uit mijn hoofd omdat ze thuis regelmatig gedraaid werden. Het meespelen vonden mijn kinderen fantastisch, ook al was het al voor de Herfstvakantie elke donderdagmiddag oefenen en niet met vriendjes spelen.

Het applaus en de complimentjes vonden ze heel fijn.

Dank je wel Theresia, Bets & Bets voor dit fijne kerstfeest voor heel veel kinderen.

Beppie Klomp

Bericht van de redactie.

De kopij voor het **maart-nummer** kunt u t/m **donderdag 10 februari** inleveren bij José Wessel, Jonge Linde 18.

Schoonmaken kerk.

De kerk wordt weer schoongemaakt op **woensdagmiddag 23 februari om 13.00 uur**.
Moge wij weer een beroep op u doen?
Bij voorbaat bedankt voor uw inzet .

Musical Jozef

Een nieuwe oproep!

Na de eerste samenkomst van 8 januari 2005 zijn er nog steeds niet voldoende aanmeldingen. Het spijt ons u te moeten meedelen dat we de planning die was opgesteld niet haalbaar achten. Zaterdag 8 januari, de eerste samenkomst, is naar voren gekomen dat de mensen die aanwezig waren, toch heel graag in september opnieuw willen starten. Zij zullen zelf in eigen omgeving kijken of er meer mensen, m.n. ook mannen belangstelling hebben

De werkgroep heeft het volgende besloten:

- Opnieuw oproepen doen om mee te willen spelen of zingen;
- 5 of 12 of april 2005 een informatieavond met videobeelden over de musical Jozef te houden;
- We hopen dan in september opnieuw te kunnen starten en de opvoering naar 2006 te tillen;
- **Zaterdagochend blijft als repetitiedag onze voorkeur. E.v. dinsdagavond.**
- **Opgeven om mee te doen kan tot 5 april!**

Als werkgroep willen we het héél graag door laten gaan. Maar met onvol-doende spelers en zangers lukt het écht niet. Voor vragen of meer informatie kunt u terecht bij het onderstaande adres.

Met een vriendelijke groet van de werkgroep:

Herman Woltering, Emmy Stuy, Willem van Bloemen en Marijke van Barneveld;

Teun van den Broek, dirigent;

Bets van Stegeren, secretaris;

Theresia Paulides, projectleider en regisseur.



Secretariaat:

Bets van Stegeren,

Jan de Beyerhof 11

1191 EN Ouderkerk a/d Amstel.

Tel. 020 4963140

E-mail:

betsievd@hetnet.nl

www.kerkenouderkerk.nl (klik op tabblad musical van de Nieuwe Kerk)

Gesprek bij de koffie

Op de eerste donderdag van elke maand bent u welkom bij de pastor op de koffie. Rondom dit samenzijn gaan we met elkaar in gesprek over geloven, ons eigen leven, onze vragen en twijfels en onze eigen beleving aan de hand van een stelling, een tekst of iets wat u zelf wilt inbrengen. Iedereen die belang stelt in een gesprek dat verder gaat dan koetjes en kalfjes is van harte welkom op **donderdag 3 februari om 10.00 uur** in de pastorie.

Pastor Kiki Kint.

Januari 2005 Lourdes bedevaarten.

In 1858 is Maria meerdere malen in Lourdes verschenen aan een eenvoudig meisje, Bernadette Soubirous. Nu bezoeken jaarlijks zo'n 6 miljoen mensen deze bijzondere plaats. Met elkaar geven mensen in Lourdes uiting aan hun geloof, tijdens vieringen, processies en andere bijeenkomsten.

De V.N.B. Nationale Bedevaarten organiseert ook in 2005 weer bedevaarten naar Lourdes, per trein, per bus, per vliegtuig.

De reisgids 2005 ligt voor u klaar en informeert u over alle mogelijkheden.

Indien u belangstelling heeft voor een van onze reizen, kunt u contact opnemen met **Truus Groen tel. 020 - 699 22 43**. Ik geef u graag alle inlichtingen.

Willibrordtochten

Voor tochten naar andere bekende bedevaartplaatsen zoals Rome - Santiago de Compostela Fatima verwijst ik u naar de Willibrordtochten die ook georganiseerd worden door V.N.B. Nationale Bedevaarten. De gids met Willibrordtochten 2005 kunt u aanvragen bij:

V.N.B. Nationale Bedevaarten
Antwoordnummer 103
5200 VC DEN BOSCH

Back to the 'Soos'...in 2005!

Een nieuwe lente, een nieuw geluid, waarschijnlijk een cdtje van Bart... In de Soos is het 't afgelopen half jaar heel gezellig gebleken en daarom komt binnenkort weer een nieuw programma uit!!!! Zodra het af is staat het op de jongeren pagina van www.kerkenouderkerk.nl, klik op activiteiten/ soos.

Voor diegenen die nog niet weten wat de Soos nu precies is: Soos .. het klinkt ouderwets, maar in feite is de naam een knipoog naar alle vergezochte namen die er bestaan voor jongerenclubs. De Soos is een groepje jongeren uit de Protestantse kerk die samen een clubhuis hebben opgeknapt en daar met elkaar in gesprek gaan over zelfgekozen thema's. Er is wel een programma, maar in praktijk blijkt het gesprek vaker te gaan over wat de jongeren zelf bezig houdt.

Elke maand is er een activiteit. Zo waren er het afgelopen half jaar een filmavond en een (zeer geslaagde) 'oudhollandse spelletjes'-avond, maar ook een gesprek over engelen en een avond over de figuur (ongelovige) Thomas. Deze lente staan er meer doe-activiteiten op het programma, zoals een wandeling. Als afsluiting is er altijd een borrel aan de bar in de Soos.

De groep is nu nog vrij klein, maar **IEDEREEN IS WELKOM**. Gelovig of niet, Katholiek of Protestant. Als je meer wil weten over geloof, of gewoon eens wat meer mensen wil leren kennen... voel je vrij en kom langs. De Soos is gevestigd in 'de Basis', naast de vroegere Gereformeerde kerk aan het Hoger Einde Zuid.

Tot ziens... in de Soos!

Voor meer informatie kan je ons mailen (jongeren_soos@hotmail.com) of bellen Lizette (0655371299) en Beppie (020-4964069)

Interactieve catechesesite online

Zoals u misschien al gehoord hebt, is op zaterdag 20 november jl. de eerste katholieke catechesesite in ons taalgebied online gegaan. De naam van de site is www.steenindevijver.nl Door deze site wordt de catechese regionaal versterkt en krijgen ouders en vrijwilligers middelen voor eigentijdse, herkenbare geloofsopvoeding. De site richt zich op materiaal voor 4-18 jarigen. Alle parochies van het bisdom Haarlem hebben een eigen toegangscode ontvangen voor het downloaden van leermateriaal (o.a. programma's voor avonden en activiteiten) op het afgeschermd deel.

De website www.geloventhuis.nl richt zich op de geloofsopvoeding van jonge kinderen. Een hele leuke website met veel informatie, gelegenheid om vragen te stellen, tips enzovoorts. 'Geloven thuis' helpt ouders om thuis op een speelse manier met geloven om te gaan.

Via 'geloven thuis' kunnen ouders een inspirerend en handig koffertje bestellen onder de naam: beginnen maar! In dit koffertje valt veel te ontdekken. De bijgevoegde handleiding vertelt hoe je momenten en accenten aanbrengt in het huiselijk leven die voelbaar maken dat wij met God en met elkaar verbonden zijn. Denk aan kaarsjes branden, verhalen vertellen, zingen en bidden. Het belangrijkste is dat men merkt dat thuis geloven niet moeilijk is. Het koffertje bevat een handleiding, een minibijbel, een prentenboek, memoryspel, plafondmobile, vloerpuzzel, luisterboek cd met verhalen, versjes en liedjes, 6 gebedskaarten met houder en 4 tekstonderzetter. Beginnen maar.....van harte aanbevolen! Een prachtig geschenk bij de geboorte, de doop of eerste verjaardag van en kind.

U kunt het koffertje bestellen via de website Geloventhuis.nl of in de boekhandel. Uitgave KBS/VBS ISBN 90 6173920 9. **Doén** wanneer u uw kind iets wilt meegeven van het geloof in een liefdevolle God.

*Liturgie-agenda.**29-01 t/m06-03.*

| <i>Datum.</i> | <i>Tijd.</i> | <i>Voorganger.</i> | <i>Bijzonderheden.</i> | | |
|---------------|--------------|---|------------------------|----------------------|--|
| 29-01 | 19.00 | Pastor G.van Tillo. | Eucharistieviering. | Piano en zang. | |
| 30-01 | 10.00 | Pastor G.van Tillo. | Eucharistieviering. | Caeciliakoor. | 4 ^{de} zon.d.h.jaar. |
| 05-02 | 19.00 | Pastor G.van Tillo. | Eucharistieviering. | Piano en zang. | |
| 06-02 | 10.00 | Pastor G.van Tillo. Gezinsdienst. | Eucharistieviering. | 't Kwetternest. | 5 ^{de} zon.d.h.jaar. |
| 09-02 | 19.30 | Pastor K.Kint p.w.& Ds.J.de Heer | Gebedsdienst. | Caeciliakoor. | Aswoensdag. |
| 12-02 | 19.00 | Pastor K.Kint p.w. | Woord-en comm.viering. | Piano en zang. | |
| 13-02 | 10.00 | Pastor K.Kint p.w. | Woord-en comm.viering. | Caeciliakoor. | 1^{ste} zon.v.d.Vastentijd. |
| 19-02 | 19.00 | Pastor G.van Tillo. | Eucharistieviering. | Elckerlyc. | |
| 20-02 | 10.00 | Pastor G.van Tillo. | Eucharistieviering. | Caeciliakoor. | 2^{de} zon.v.d.Vastentijd |
| 26-03 | 19.00 | Pastor J.Adolfs. | Eucharistieviering. | Piano en zang. | |
| 27-03 | 10.00 | Pastor J.Adolfs. | Eucharistieviering. | Caeciliakoor. | 3^{de} zon.v.d.Vastentijd |