

de brug



parochieblad st. urbanus
ouderkerk aan de amstel
december 2007, januari 2008

Adressen Urbanusparochie

Pastoraal Werkster Mw. K.Kint- van Os **4961320**
E-mail adres : Urbanusparochie [at] xs4all.nl

Parochiebestuur Vice-voorzitter Dhr.A.Schwegler **4965894**
Penningmeester Dhr.N.Wolffenbittel **4967078**
Secretaris Dhr..P.Theeuwes **6790774**

Bouwzaken Dhr. T. Tetteroo **4961300**

Parochiesecretariaat Rondehoep Oost 31 **4961320**

Secretariaat bereikbaar
maandagmiddag 14.00 uur tot 16.00 uur
woensdagochtend 09.30 uur tot 11.30 uur
donderdagochtend 09.30 uur tot 11.30 uur

Website: www.kerkenouderkerk.nl

Stichting Urbanus Ouderkerk a.d. Amstel

Postbank 4401198
Rabobank 35.18.21.872

Stichting Vrienden Vollebregt Orgel Ouderkerk

Postbank 4400643
Rabobank 30.05.89.786

Overige adressen: Zie achterzijde van de Brug.

Paaslicht in de Kerstnacht

“Heden is voor u de Redder geboren: *Christus de Heer* in de stad van David” Dit is de boodschap van vreugde die met kerstmis door een engel wordt aangekondigd als een licht in het duister van de nacht. *Christus de Heer* is de paastitel van Jezus, Naam boven alle namen.

Als wij zeggen ‘Jezus is de Heer’ is dit de kortste samenvatting van de blijde boodschap. Wellicht komt het u wat vreemd over om een paar weken voor kerstmis nog iets over Pasen te zeggen. Maar met Pasen ging voor de leerlingen van Jezus een licht op over de weg die Jezus ging. Zij herinnerden zich wat er over hem geschreven stond en op welke wijze hij de Schrift had vervuld. De leerlingen herinnerden zich hoe Jezus had geleefd, wat Hij had gezegd en wat Hij had gedaan. De evangeliën werden daarvan het getuigenis. Wanneer wij het evangelie lezen zoals het ontstaan is, dan lezen we van achter naar voren. Zo zijn de geboorteverhalen van Jezus niet ontstaan als een historisch verslag, maar als een geloofsgetuigenis in de komst van de Heer, het ware Licht.

We kennen het verhaal van de geboorte van Jezus, een verhaal dat wordt omgeven met bekende figuren: engelen, herders en koningen. Nu hebben die figuren een bepaalde betekenis en staan ze er niet voor niets. De verkondiging door een engel duidt op de zending van de Vader uit. Engelen zijn immers Gods boodschappers. En dan de herders, een beroep dat door de minsten der minsten werd gedaan. Zij staan voor de verloren schapen van het huis Israël voor wie Jezus is gekomen. De drie koningen, ofwel de wijzen uit het Oosten, staan voor de ‘heidene’, de vreemde, niet-joodse volken. Ook voor hen is Jezus gekomen. De kindermoord in Bethlehem vertelt ons dat vanaf het begin van de geboorte van Jezus er dreiging over zijn leven hangt, echte doodsdreiging. Maar het gaat uiteindelijk in het verhaal om Christus, de Heer, woorden waarin wij ons hele geloof uitdrukken.

Het latere kerstfeest zoals wij kennen, ontleent op deze manier zijn glans aan het Paasgeloof. Vandaar dus dat ik hierover schrijf. In de geboorteverhalen over Jezus horen wij de uitnodiging aan de herders en koningen én aan ons: Venite adoremus, komt laat ons hem aanbidden, Christus de Heer.

Ik wens u van harte, mede namens mijn man, een goede voorbereiding op het kerstfeest toe. Dat kerstmis u vrede en vreugde mag brengen. Dat er licht mag zijn in onze ogen, in onze harten, in onze gedachten, in onze huizen, in de omgang, op onze wegen, licht in alle uithoeken. Licht om elkaar bij te lichten, elkaar toe te schijnen met geloof in hem die eens geroepen heeft:

‘Ik ben het licht van de wereld’

K. Kint –van Os, pastoraal werkster.

PS: leest u ook de **Allerhande** verderop in dit blad voor informatie over een en ander?



Beste Parochianen,

Het is nog vroeg in de namiddag, maar ondertussen is het al weer donker buiten. De donkere dagen voor Kerstmis.

Veel eenzame mensen hebben het moeilijk gedurende deze periode en zien uit naar licht, liefde, warmte en vrede wat kerstmis brengt.

Als we onze visie “kerk als herberg”, openstaan voor iedereen, ook in de kerstperiode uit willen dragen, zullen we als parochie juist voor deze mensen open moeten staan en hen actief uitnodigen om deel te nemen aan het kerstfeest in en rondom onze kerk.



2007 is in vele opzichten een “tussen jaar” geweest. Een jaar tussen de afronding van de 1^e fase restauratie en het begin van de 2^e fase. De restauratie is nog niet afgerond. We kunnen niet meteen verder met onze plannen om het kerkgebouw in hogere mate multicultureel te gaan gebruiken. Het orgel zal begin volgend jaar immers ingepakt worden en er zal ook een werkplafond aangebracht worden in het kerkgebouw.



Het “mooie en warme” van onze kerk zal gedurende een periode van tussen de 12 en 18 maanden aan ons oog onttrokken worden en eerst weer goed zichtbaar worden na het concluderen van de 3^e fase.

De voortgang van restauratie legt een grote verantwoording op de parochie, niet alleen materieel. We moeten immers zorgen dat in donkere tijden, wij het gemis aan “mooi en warm” in het uiterlijk van het gebouw, als parochie gecompenseerd wordt door levenskrachtig parochianen, met een duidelijke gedeelde visie over de toekomst van onze parochie.

In 2007 zijn de eerste stappen genomen voor het maken van een visie voor de toekomst. In 2008 zullen de parochianen om advies gevraagd worden alvorens tot uitvoering over te kunnen gaan. Beslissingen over het

Gezellenhuis, de kosterswoning en het gebied rondom de schoolweg zullen zorgvuldig genomen moeten worden en gebaseerd op een draagvlak in de parochie.



Alle mensen willen vooral in de periode rond Kerstmis gelukkig zijn en zoeken naar manieren om dit geluk te bekomen. Het geluk van Kerstmis ligt vaak niet in de overvloedige tafel of de vele mooie cadeaus. Het geluk van Kerstmis vinden we als we de vrede van kerst in ons hart binnen laten. Open staan voor de ander, goed doen zonder goed terug te willen krijgen. Licht en warmte van binnen uit die ons hart doen gloeien.....voor elkaar.

Wij nodigen u van harte uit om het kerstfeest met ons te komen vieren in een van de vele vieringen, opdat Kerstmis ons allen vrede, liefde, licht en warmte kan brengen en wij die innerlijke warmte aan elkaar door kunnen geven.



Zalig Kerstfeest en een gelukkig nieuw jaar.

namens het Parochie bestuur,
Alfred Schwegler, vice-voorzitter.



Familieberichten

In memoriam V

Op 27 oktober jl. overleed in zorgcentrum Theresia

Truus van Hoften – Wagemaker

op de leeftijd van 82 jaar. Een paar dagen voor haar overlijden ontving zij de ziekenzegen. Truus was een kunstzinnige vrouw die op vrij jonge leeftijd haar man Ton verloor. Alleen voedde zij zes kinderen op, kinderen die op een persoonlijke wijze in de viering op 1 november afscheid van haar namen. Truus werd begraven op ons kerkhof in het graf van haar man. Moge zij nu met hem en hun dochter Ria verenigd zijn in de vrede van onze Heer.

Allerhande.

Ü Geloof en bijgeloof in Ouderkerk

Het Gemeentelijk Historisch Museum Ouderkerk gaat een tentoonstelling organiseren **over geloof en bijgeloof** in Ouderkerk. In het najaar van 2008 zal deze geopend worden.

Ik ben op zoek naar **religieuze gebruiksvoorwerpen** van particulieren die tentoongesteld mogen worden. Ik denk bijvoorbeeld aan bidprentjes, rozenkransen, oude missaaltjes, brevieren of beeldjes, maar andere religieuze voorwerpen zijn ook welkom. Ook voor oude foto's zal zeker plaats zijn op de tentoonstelling! Als u iets leuks heeft dat u wilt uitlenen voor de periode van ongeveer een half jaar, meld u het dan bij pastor Kint. Namens het museum alvast hartelijk bedankt!

Peter Lichtenveldt

Ü **Tussen Kerstmis en Oud/Nieuwjaar is pastor Kint en haar gezin een paar dagen vrij.** Voor noodgevallen en overlijden zal de pastor wél bereikbaar zijn. U kunt natuurlijk altijd het antwoordapparaat inspreken voor bijzonderheden. Ook de administratie is in die dagen niet bereikbaar. In het nieuwe jaar 2008 staan we weer voor u klaar!

Ü Op 11 november jl. mochten we 's middags genieten van een prachtig orgelconcert, afgewisseld met pianospel door onze eigen Laurens de Boer. Bijna 150 mensen genoten van het fraaie spel van de twee organisten Dick Koomans en Yu Nagayama die mooie arrangementen lieten horen, speciaal geschreven voor vier handen. Laurens liet een prachtige Fantasie in d-klein van Mozart horen en speelde de sterren van de hemel met de Rhapsody in blue van Gershwin. Het concert werd afgesloten met een vrolijke 'entertainer' van Joplin op het orgel. Daarna volgde een geanimeerde receptie waarbij de drank vrijelijk stroomde en eenieder genoot van elkaar en de lekker hapjes. Hulde aan de perfecte organisatie door de leden van de Stichting Vrienden Vollebregt Orgel, de fraaie uitnodigingen, de koster, de mensen die de receptie hebben georganiseerd en uitgeserveerd en uiteraard heel veel dank aan de sponsors Hans Out, Wim Stronkhorst en Plus Ingrid van der Neut. Mede dank zij hen was het wederom mogelijk ons op zo'n goede en gastvrije manier te presenteren. Bedankt! KK

Ü **De derde zondag van de Advent**, 16 december, zal de Eucharistie geheel opgeluisterd worden met **gregoriaanse gezangen**, gezongen door de mannen van het Caeciliakoor. Een must voor de liefhebber dus.

En wellicht werkt de zang zo aanstekelijk dat er zich nieuwe leden aanmelden om bij het Caeciliakoor te komen zingen. Niet alleen hebben zij dringend mannenstemmen nodig, ze zullen ook heel hartelijk worden onthaald door de dames van het koor en hartelijk welkom worden geheten door Laurens de Boer, zeer muzikaal begeleider van het koor. Dus.....kom luisteren en breng uw burens en familie mee. Zingen is dubbel bidden, zei Augustinus al.



De **kerstnachtviering** om 22.00 uur wordt opgeluisterd door het Caeciliakoor waarbij het orgel wordt bespeeld door Johan Vos. Om de kerstsfeer te verhogen klinken ook nog twee trompettisten. Het orgel klinkt dan voor de laatste keer want in 2008 wordt ons Vollebregt ingepakt vanwege de 2^e fase restauratie.

Ü Het traditionele **Kindje wiegen** is op eerste kerstdag 's middags om drie uur in de kerk. Dit kindje wiegen is bedoeld voor de allerkleinsten in de parochie. Ze zijn welkom samen met hun ouders en of grootouders. Bij droog weer gaan we ook weer naar buiten om naar de kerststal te kijken.



Ü Bent u nog op zoek naar een origineel cadeautje voor in de schoen of onder de kerstboom? Er zijn nog een paar dozen met die mooie **vensterflessen** over. Met de aankoop van een fles wijn steunt u de restauratie van de ramen. Een fles kost € 9, drie flessen voor €25 en een doos met 6 flessen kost €50. Voor de aankoop kunt u terecht bij het secretariaat van de pastorie op maandagmiddag, woensdag of donderdagochtend.



Ü **De rozenkrans is niet weg te denken uit de rooms-katholieke traditie. Het bidden van de rozenkrans is een pure vorm van gebed dat zo eenvoudig dichtbij is dat men het steeds kan herhalen. Nu wij als parochie over een mooie ruimte hiervoor beschikken, willen wij de gelegenheid te bieden om samen de rozenkrans te bidden. Dit buiten de mei en oktobermaand om. We willen dit graag doen op veler verzoek, maar zeer zeker ook omdat heel veel mensen ons gebed nodig hebben.**



Mevr. Bernadette Stronkhorst zal deze gebedsbijeenkomsten leiden in de Advent en wel iedere woensdagavond in de Advent om 19.30 's avonds in de stilteruimte. De eerste keer dus op 5 december. Vervolgens op 12 en 19 december U bent van harte welkom bij dit meditatieve gebed dat ons kan bemoedigen en steunen in onze voorbereiding op Kerstmis.

Ü Hebt u nog ergens **papiergeld** in guldens en doet u er niets meer mee? Het PCI zou er erg blij mee zijn. Zij zouden dit dan inwisselen bij de Nederlandse Bank zodat het PCI weer mensen en projecten kan ondersteunen. Papiergeld kan in een envelop in de brievenbus van de pastorie gedaan worden en Dhr. Martin den Blanken, penningmeester van het PCI, zal ervoor zorg dragen dat het geld wordt ingewisseld en een goede bestemming krijgt. Met grote dank namens het PCI.

Ü Op zaterdag 1 december geeft het ons welbekende NEVA –ensemble uit Sint Petersburg een concert in de Amstelkerk om 20.00 's avonds. Voor de pauze wordt Slavisch-Byzantijnse kerkmuziek ten gehore gebracht en na de pauze beroemde Russische volksliederen. Na afloop is er een collecte door de leden van het ensemble.

Ü Op zaterdag 22 en 29 december zijn er géén vieringen in de kerk vanwege de drukte rondom de kerstmis en de eindejaarviering op 31 december 's avonds. We reken op uw begrip hiervoor.

Advent

In de advent zien wij uit naar de geboorte van Jezus als mens hier op aarde. Zoals elke vrouw die in verwachting is, op een intensieve wijze meeleeft met het kind dat zij in haar schoot draagt, zo gold dit ook voor de Maagd Maria. Wanneer wij dus uitzien naar de geboorte van Jezus kan dit niet zonder daarbij ook zijn moeder te betrekken.

Daarom wordt in de liturgie van de advent van oudsher aan haar bijzondere aandacht geschonken.

Maria Maggiore

In de liturgie van vóór de vernieuwing van de liturgie kwam dit tot expressie in de zogenaamde 'gulden mis'. Met meer dan gewone luister werd op de quateremperwoensdag van de advent een gedachtenis gevierd ter ere van de Maagd Maria. Vroeger vond de pausliturgie op deze woensdag plaats in de voornaamste Mariakerk in Rome, de Maria



Maggiore. Dit blijkt uit de aanduiding in het Romeinse missaal van Trente waar wordt vermeld dat deze kerk op die dag de zogenaamde statiekerk was.

De liturgische teksten van die dag stonden in het teken van de boodschap van de engel Gabriël aan Maria, de maagdelijke ontvangenis en de blijde verwachting van Maria. In de Ambrosiaanse liturgie van Milaan werd echter de blijde verwachting en het moederschap van Maria met een speciaal misformulier gevierd op de laatste zondag van de advent.

Weesgegroet

Thans wordt ook in de vernieuwde Romeinse liturgie op de vierde zondag van de advent de gedachte aan het moederschap van Maria gevierd. In het openingsgebed wordt herinnerd aan de boodschap van de aartsengel Gabriël aan de Maagd Maria. In het jaar B wordt het verhaal van de blijde boodschap in het evangelie gelezen. De communietekst is ontleend aan de aankondiging van de profeet Jesaja aan koning Achaz: “De maagd zal ontvangen en een zoon ter wereld brengen: zijn naam zal zijn Immanuël (God-met-ons).” In deze tekst komt tot uiting dat Jezus zowel God als mens is.

In het jaar A horen wij deze passage uit het oudtestamentische boek van de profeet Jesaja in de eerste lezing. In datzelfde jaar A wordt uit het evangelie van Matteüs het gedeelte gelezen over de verschijning van de engel aan Jozef waarin hem wordt gezegd dat Maria in verwachting is van een kind door de tussenkomst van Gods Geest.

In het jaar C is de evangelielezing ontleend aan het eerste hoofdstuk van Lucas, die de ontmoeting van Maria met haar nicht Elisabet beschrijft en waaraan de woorden van het weesgegroet ontleend zijn: “Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot.”

Evert de Jong

Zondag 2 december
Gezinsdienst
1e Zondag van de Advent

10.00 uur

Op deze eerste zondag van de Advent
gaan pastor G. v.Tillo en pastor K. Kint voor.
Kinderkoor het Kwetternest
begeleid door Tijmen Veltman
verzorgt weer de muziek.



In deze viering is iedereen weer van harte welkom.



Kerstmis

Gezinsdienst



Op Kerstavond 24 december
19.30 uur is er een
een woord en communieviering.
Pastor K. Kint zal in deze dienst voorgaan.
Het Kwetternest zorgt weer voor
vrolijke musicale kerst-noten.



Kindje Wiegen

De viering op kerstavond is minder geschikt
voor kleine kinderen. Voor de allerkleinsten
is er op Eerste Kerstdag om 15.00 uur
het traditionele kindje wiegen.
Nieuws uit Albanië



Uit de nieuwsbrief van begin dit jaar:

Geef ons heden ons dagelijks brood.....

Het schemert al als er een klein jongetje aan de poort staat. “We hebben honger”, zegt hij aarzelend. “Mijn ene broertje is nog maar een baby”, gaat hij verder. “Waar woon je?” vragen we hem. Zijn vinger wijst naar het begin van onze straat. Als we eten uit de keuken halen, vragen we ons af waar zijn huis kan zijn, omdat we de meeste families in de straat nu wel kennen. Blij kijkt hij naar de tas met eten. “Morgen komen we even bij je kleine broertje kijken”, beloven we. “Echt waar mevrouw?” “Écht waar”, bevestig ik. Op veel te grote schoenen loopt het magere jongetje de poort uit, de tas met eten half op zijn rug geslingerd.

Diezelfde avond besluiten we dat er in de ruimte die nog over is naast de kaarsenfabriek een eenvoudige broodbakkerij komt om de allerarmsten van dagelijks brood te voorzien.

Na dit verslag kan ik u melden dat er al heel snel door drie instanties gedoneerd is en er een compleet nieuwe broodmachine kon worden aangeschaft. Elke dag wordt er brood gebakken en uitgedeeld en ik kan u verzekeren dat is heel hard nodig. Pater Piet vertelde jaren geleden al dat er een miljoen Albanezen in het buitenland werken. Heel veel daarvan sturen trouw hun verdiende geld naar huis maar er zijn ook mensen die na verloop van tijd niets meer van zich laten horen en dat is een groot probleem. Een moeder met 9 kinderen krijgt van de gemeente €50,- per maand. Een oma die haar kleinkinderen verzorgt en met weinig rond moet zien te komen. Nog heel veel trieste situaties. Het brood dat zij dagelijks mogen komen halen is daar zeer welkom. De mensen werken hard maar zien bijvoorbeeld deze zomer bijna hun gehele oogst verdorren omdat het 4 maanden bloedheet is geweest.

Deze winter zullen er dus zeker weer veel mensen afhankelijk zijn van de broden die gebakken gaan worden. Gelukkig gaat er ook weer een vrachtauto met goederen want, tegen de winter, als het koud wordt en de feestdagen voor de deur, is het zo belangrijk een extra steuntje in de rug te kunnen geven voor degene die het nodig hebben.

U begrijpt wel dat voor het meel van de broden veel geld nodig is. Wilt u hiervoor geld overmaken dan kan dat op rekeningnummer 3518.01.162 t.n.v. P.C.I. St. Urbanus, Ouderkerk a/d Amstel onder vermelding van “Älbanië”.

Degene die trouw elk jaar aan mij doneren wil ik bij deze heel hartelijk danken. In het januari nummer zal ik verslag geven van het transport dat voor mij de laatste zal zijn.

Hartelijke groeten Cathrien de Kuiper-Barlag.

De kerstcollecte 2007 **voor de diaconie “veraf” en “dichtbij”.**

Een cryptische aanhef voor deze korte toelichting betreffende de bestemming van de diaconale kerstcollecte.

De reden is dat uw PCI met de doelen die zijn gekozen er de aandacht op wil vestigen dat overal op onze wereld diaconale ondersteuning noodzakelijk is. Op de ene plek betreft dat meer materiële ondersteuning, op een andere meer geestelijke ondersteuning – “er voor de ander zijn die hulp in welke vorm dan ook nodig heeft”, is vrijwel “overal” bitter noodzakelijk.

Dat geldt zeker voor de twee doelen waaraan de kerstcollecte 2007 zal worden overgemaakt: het Noodfonds van het Allochtonenpastoraat in Amsterdam en de Stichting Derde Wereldhulp Het Noodfonds van het Allochtonenpastoraat ondersteunt de allochtonen van alle culturen die in grote problemen zijn gekomen, vaak buiten hun eigen schuld en die in Nederland vaak niemand hebben op wie zij kunnen terugvallen om de noodzakelijke hulp te bieden. De PCI heeft regelmatig contact met de collega's van het

Allochtonenpastoraat en daar komt dan aan de orde welke schrijnende gevallen door het Noodfonds worden ondersteund en met welke geringe middelen zij zo fantastisch diaconaal werk doen in Amsterdam. Zo dichtbij, maar waar onze medemensen regelmatig radeloos bij het Noodfonds moeten aankloppen.

De Stichting Derde Wereldhulp behoeft mogelijk geen nadere introductie meer. Aan nieuwe projecten is geen gebrek: een speelveld bij het tehuis van de HIV besmette kinderen, een toilet in de lokale school, het leren lezen en schrijven aan de 25 jongens van koelies die onderdak vonden bij de lokale priester (en het verbeteren van hun zeer gebrekkige huisvesting), het maken van een afvaloven ter verbranding van het risicovolle/gevaarlijke afval van het HIV tehuis. Margreet van Coeverden en haar echtgenoot Peter verrichten fantastisch diaconaal werk in één van de armste regio's van India en de PCI wil hen graag bij dat werk ondersteunen.

De PCI beveelt daarom de kerstcollecte voor de diaconie ("de tweede schaal") van harte bij u aan en wenst u allen een gelukkig en vredig kerstfeest toe.

Nico van Wieringen



Nieuws uit het Kofschip

Het schip vaart op de woelige baren. De maanden november en december zijn topmaanden op school. Voorafgegaan door de kinderboekenweek, het nationaal schoolontbijt, de fietsencontrole, het bezoek aan de boerderij enz enz, zijn we nu aanbeland bij het schrijven van de rapporten waarbij aansluitend de gesprekken met de ouders. En dan natuurlijk Sinterklaas. Woensdag 28 november is de Pietenochtend. Een gezellige ochtend vol sint en pietspelletjes en wie weet....misschien komen er nog wel pieten langs.

Woensdag 5 december komt Sint Nicolaas hoogst persoonlijk langs en maken de groepen 5 t/m 8 surprises voor elkaar.

Daarna wordt alles weer snel veranderd in de kerstsfeer en gaan we op weg naar kerstmis. De leerkrachten zijn daar nu al mee bezig want dit jaar voeren zij voor de leerlingen een kerstmusical op. Zij gaan twee maal optreden, eerst voor de onderbouw en daarna voor de bovenbouw. Aansluitend is er dan een kerstdiner voor alle leerlingen.

Tijdens een studiedag hebben alle leerkrachten afspraken gemaakt om het zelfstandig werken in alle groepen als een rode draad door de school te laten lopen.

Het team van het Kofschip wenst u allen een hele fijne en gezellige decembermaand.

Team Het Kofschip

Gesprek bij de koffie.



Op donderdag 31 januari om 10.00 uur

bent u weer van harte welkom bij de pastor op de koffie.
Rondom dit samenzijn gaan we met elkaar in gesprek over geloof,
ongeloof en ons eigen leven.

Plaats: de werkkamer van pastor Kint op de pastorie.

Schoonmaken kerk.

De kerk wordt weer schoongemaakt op woensdagmiddag

12 december om 13.00 uur

en

9 januari om 13.00 uur



Mogen wij een beroep op U doen ?
Bij voorbaat bedankt voor uw inzet.

Bericht van de redactie:

De kopij voor het Parochieblad van februari kunt u t/m

dinsdag 22 januari

inleveren bij:

Berny van Wieringen, Rondehoep Oost 16.
E-mailadres: bernyvanw @hotmail.com

Kopij het liefst inleveren per mail



Wees waakzaam

Wees waakzaam, let goed op:
de Komende die wordt verwacht
'van al zo hoog van al zover'
komt onverwachts anders.

Wees waakzaam.

Open de ogen van je verlangen.

Luister met je oren

die het fluisteren weten op te vangen.

Wees waakzaam.

Schep ruimte in jezelf.

Kom tot stilte om de Komende te horen.

Die komt op onverwachte wijze,
op een niet verwachte plaats.

Wees waakzaam.

Bereid je hart en wordt ontvankelijk
om de Komende te ontvangen.

Hij komt voor wie zich richt
op zuivere menselijkheid
met een goddelijk gehalte.

Marinus van den Berg

LITURGIE AGENDA

Datum Tijd	Voorganger		
24-11 19.00 uur	Pastor G. van Tillo		Eucharistieviering
25-11 10.00 uur	Pastor G. van Tillo		Eucharistieviering
01-12 19.00 uur	Pastor G. van Tillo		Eucharistieviering
02-12 10.00 uur	Pastor G. van Tillo		Eucharistieviering
08-12 19.00 uur	Pastor K. Kint		Woord en Communie
09-12 10.00 uur	Pastor K. Kint		Woord en Communie
15-12 19.00 uur	Pastor G. van Tillo		Eucharistieviering
16-12 10.00 uur	Pastor G. van Tillo		Eucharistieviering
22-12	vervalt i.v.m kerstmis		
23-12 10.00 uur	Pastor K. Kint		Woord en Communie
24-12 19.30 uur 22.00 uur	Pastor G. van Tillo / Pastor K. Kint Pastor G. van Tillo / Pastor K. Kint		
25-12 10.30 uur	Pastor G. van Tillo / Pastor K. Kint		
26-12	Geen viering		
29-12	vervalt		
30-12 10.00 uur	Pastor G. van Tillo		Eucharistieviering

DECEMBER 2007

Bijzonderheden	Muzikale invulling	
		Stille viering
Christus Koning		Caecilia-koor
		Orgel en samenzang
1 ^e zondag van de Advent	Gezinsdienst	't Kwetternest
		Orgel en samenzang
2 ^e zondag van de Advent		Caecilia-koor
		Orgel en samenzang
3 ^e zondag van de Advent	Heren v/h Caecilia-koor zingen	Gregoriaans
		vervalt
4 ^e zondag van de Advent		Caecilia-koor
Kerstavond Kerstmacht	Gezinsdienst Nachtdienst	't Kwetternest Caecilia-koor
1 Kerstdag		Elckerlyk
2 ^e Kerstdag	Geen viering	
		Caecilia-koor

LITURGIE AGENDA

Datum	Tijd	Voorganger	
01-01	10.30 uur	Pastor K. Kint	Woord en Communie
05-01	19.00 uur	Pastor K. Kint	Woord en Communie
06-01	10.00 uur	Pastor K. Kint	Woord en Communie
12-01	19.00 uur	Pastor G. van Tillo	Eucharistieviering
13-01	10.00 uur	Pastor G. van Tillo	Eucharistieviering
19-01	19.00 uur	Pastor G. van Tillo	Eucharistieviering
20-01	10.00 uur	Pastor Kint/Ds.De Heer	Oecumenische viering
26-01	10.00 uur	Pastor G. van Tillo	Eucharistieviering
27-01	19.30 uur	Pastor Reuzenaar	Eucharistieviering
02-02	19.00 uur	Pastor G. van Tillo	Eucharistieviering
03-02	10.00 uur	Pastor G. van Tillo	Eucharistieviering

JANUARI 2008

Bijzonderheden	Muzikale invulling
Nieuwjaarswensen in de Kerk met koffie.	Caeciliakoor
	Caeciliakoor
Week van de eenheid	Capella Nova, Caeciliakoor
gezinsviering	't Kwetternest
40 jarig huwelijk	Elckerlyc

Kerkbalans 2008

Kerkbalans 2008

Eind december staan we weer bijna aan het begin van een nieuw jaar en



wensen wij elkaar in alle opzichten een voorspoedig en gelukkig jaar toe. Wij hopen dan dat veel van onze voornemens die we voor het nieuwe jaar van plan zijn uit te voeren, gerealiseerd kunnen worden.

Ook het bestuur van de Urbanusparochie waarvan u lid bent, hoopt dat. Van 13 t/m 27 januari 2008, worden de parochianen benaderd voor de jaarlijkse bijdrage 2008. Deze bijdrage is geheel bestemd voor onze parochie. Daarom vragen wij u een financiële bijdrage om het kerkenwerk mogelijk te maken, want onze

kerk is van blijvende waarde.

Ⓜ De kerk is de plaats waar je samenkomt om God te ontmoeten, zoals vele generaties vóór ons ook al deden. Waar het niet gaat om wat je bezit of wat je presteert, maar om wie je bent. Een plaats waar iedereen welkom is. Dat is iets van blijvende waarde.

Ⓜ De kerk is vaak letterlijk een baken: een markant herkenningspunt in de stad of in het dorp. Als het goed is dan is de kerkelijke gemeenschap ook

daadwerkelijk een houvast in het leven. Een geestelijk thuis en een onbetaalbaar sociaal vangnet voor mensen die dat nodig hebben.

Ⓜ De kerk is ook voor mensen die geen speciale binding met onze kerkelijke gemeente hebben een plek van ontmoeting en inspiratie. We komen er samen voor de grote momenten in het leven, zoals doop en huwelijk, en voor momenten van rouw en verdriet.

Kerkbalans, daar geef je voor!

Als christenen en kerkelijk meelevendenden willen wij dat alles behouden en kunnen doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen. Uw bijdrage aan Kerkbalans 2008 is daarom hard nodig, want die maakt het mede mogelijk dat onze kerkelijke parochiegemeenschap haar unieke en onmisbare functie kan blijven vervullen.

Schenk naar vermogen, wanneer men straks bij u aanklopt voor de Actie Kerkbalans. Geef, jong en oud,

want een kerk is van blijvende waarde!

Actie Kerkbalans

In de periode van **13 tot en met 27 januari 2008** zal de Actie Kerkbalans 2008 worden gehouden. Zoals gebruikelijk zullen enveloppen met informatie en het intekenformulier parochiebijdrage 2008 in de hele parochie worden bezorgd en weer opgehaald. Dit jaar wordt het ook mogelijk de parochie te machtigen om de bijdrage periodiek van uw rekening af te schrijven.

De Actie Kerkbalans 2007 heeft nu de stand bereikt van 43.907,- euro. Het toegezegde bedrag van 42.599,- is hiermee al overschreden. We bedanken alle gulle gevers.

Kerkbalans lopers gevraagd.

Voor de Actie Kerkbalans willen wij graag het korps vrijwilligers uitbreiden.

De taak is het bezorgen en ophalen van de Kerkbalans enveloppen in ons mooie dorp. Het kost u tweemaal enkele uren. Meldt u aan bij een van de bestuursleden of bij pastor Kint.

Nico Wolffenbuttel, penningmeester.

Bijbelwerkplaats maandagavond 10 december met Martin de Boer

Op maandagavond 10 december komt Martin de Boer (professor NT aan de VU) weer als gastdocent op de Bijbelwerkplaats. Hij is gespecialiseerd in het evangelie van Johannes, dus ook bij uitstek degene die ons kan inleiden in de zo boeiende maar ook moeilijke proloog van Johannes.

Deze keer alleen op de avond, geen middagprogramma dus.

De toegang is vrij, aanmelding niet nodig. Wanneer u via e-mail werkmateriaal wilt ontvangen, graag een mailtje naar: jos.de.heer@hetnet.nl

Aanvang: 20.00 (-22.00) uur

Plaats: Pastorie Urbanuskerk, Ronde Hoep Oost 31

Bijbelwerkplaats maandagmiddag en –avond

Wie geïnteresseerd is in de betekenis van de Bijbelverhalen in het ‘hier en nu’, het boeiend vindt daar enige achtergrondinformatie over te krijgen en het gesprek met anderen erover aan te gaan, is ook het volgende jaar weer van harte welkom in de Bijbelwerkplaats. Denkt u niet dat het alleen voor hele serieuze mensen is. De bijbel staat voor humor en we lachen ook heel wat af.

De toegang is vrij, aanmelding niet nodig. Wanneer u via e-mail werkmateriaal wilt ontvangen, graag een mailtje naar: jos.de.heer@hetnet.nl

De data: van de bijbelwerkplaats

14/1 , 11/2, 10/3, 14/4

Aanvang: 14.00 (-16.00) en 20.00 (-22.00) uur (zelfde programma).

Plaats: Pastorie St. Urbanuskerk, Ronde Hoep Oost 31

Aanbeveling: De bijbelwerkplaats staat open voor iedereen, dus niet alleen voor de mensen van de protestantse kerk. Katholieken zijn niet echt opgegroeid met het Woord en daardoor hiermee minder vertrouwd. De bijbelwerkplaats is laagdrempelig, boeiend en het is leuk en interessant met elkaar van gedachten te wisselen. U allen bent van harte welkom, jong en oud!

DOEN DUS !!

Stichtingen Urbanus en Vollebregt

Eind oktober mocht de Stichting Urbanus van de Rabobank Amstel en Vecht, meer precies van het Coöperatief Fonds van de bank, het heugelijke bericht ontvangen dat de bank ons verzoek tot sponsoring van de restauratie van gebrandschilderde ramen heeft gehonoreerd. De keuze van de bank is gevallen op het rozetvenster in de noordgevel van het middenschip en het dubbele spitsboogvenster in de zuidgevel, direct rechts bij het binnentreden van de kerk. De toegezegde donatie ten behoeve van de restauratie van de beide vensters tezamen bedraagt € 6.925 en daarmee vergoedt de bank de restauratie ten volle, dus inclusief de fractie die door Monumentenzorg wordt gedragen. We herinneren ons de grote donatie voor het herstel van het Caecilia rozet venster uit de eerste fase van het kerkrestauratie project en stellen in dankbaarheid vast dat de Rabobank tot onze zeer grote sponsors gerekend mag worden.



Rabobank

De Stichting Urbanus betuigt voorts dank voor donaties ontvangen van A.J. Tieken, D.N. van 't Schip-Stoeckart, H.P. Blok, A.J. Tetteroo en J.B.M. Beukeboom uit Ouderkerk aan de Amstel, en H.G. Beke uit Heiloo.

C.A.J. Ammerlaan, secretaris Stichtingen Urbanus en Vollebregt

Restauratie Vensters

De sponsoractie is aanzienlijk versterkt met de bijdragen van het Prins Bernhard Cultuurfonds en van de Rabobank Amstel en Vecht. Ook van particuliere zijde krijgen wij regelmatig bedragen binnen. De stand is nu 35.304,00 euro.

Op weg naar het streefbedrag van 90.000,- euro houden wij ons graag aanbevolen.

Stichting Urbanus, rekening 3518.21.872 onder vermelding van "Vensters"



Solidaridad

‘Het leven is meer waard dan goud’

‘Geroofd goud van de Maya’s’ is dit jaar het motto van de Solidaridad campagne; een voortzetting van de actie ‘Voor geen goud’ van vorig jaar. Er is veel gebeurd in San Marcos in Guatemala, en toch ook weer niet. Het mijnbouwbedrijf delft gewoon door, de bevolking blijft tegen. Maar het verzet groeit, de bevolking organiseert zich meer en beter en ook in andere delen van Guatemala spreekt de bevolking zich in volksraadplegingen uit tegen mijnbouw. De regering legt de protesten vooralsnog naast zich neer, wel ‘rechtsgeldig maar niet bindend’ zei het Hooggerechtshof, maar wat zal er gebeuren nu de belangstelling uit het buitenland toeneemt en de buitenlandse NGO’s elkaar beter weten te vinden?

De weerstand tegen de goudwinning van het Canadese bedrijf Goldcorp in San Marcos groeit nu de negatieve effecten (nog geen een procent van de opbrengst komt aan Guatemala ten goede; waterbronnen drogen op, het mijnafval vervuult de bodem) steeds duidelijker worden. Het bedrijf doet er alles aan het protest de kop in te drukken.

Solidaridad onderneemt actie

Solidaridad voert actie, in afstemming met COPAE (Commissie voor Vrede en Ecologie, voorheen de diocesane mijnbouwcommissie) om de bevolking te ondersteunen. Solidaridad heeft contact met Aqua for All om te kijken of het mogelijk is vanuit Nederland het wateronderzoek technisch te begeleiden. Voorts wordt met netwerken als het Guatemala Platform tegen Straffeloosheid in Nederland en op Europees niveau gelobbyd. Maar Solidaridad werkt ook aan de ontwikkeling van ‘eerlijk goud’.

Oro Verde, goud zonder zwart randje

Grondonteigening, watervervuiling, uitbuiting, het kopen van gouden sieraden lijkt je medeplichtig te maken aan de kwalijke gevolgen van grootschalige goudwinning. De consument zou moeten kunnen kiezen

voor goud dat op een mens- en milieuvriendelijke manier is gewonnen. Dat kan nu. Het ‘eerlijke’ goud uit de Choco-regio in Colombia, onder de naam Oro Verde, groen goud. Het initiatief voor het Oro Verdeproject kwam van de lokale bevolking. Het gebied was zo aangetast door grootschalige goudwinning dat duidelijk was dat het anders moest. Het goud wordt nu gewonnen op een eeuwenoude manier: kleinschalig en zonder gebruik van giftige extractiestoffen. Van uitbuiting van mijnwerkers is geen sprake meer, want ze verdienen 15-20 % meer dan in de reguliere mijnbouw. Bovendien blijft 90 % van de opbrengsten in het gebied zelf, terwijl bij industriële mijnbouw verreweg het grootste deel de regio verlaat. Het project maakt deel uit van een groter programma, waarin de schade van de mijnbouw wordt hersteld en het regenwoud de kans krijgt zich te herstellen. Inmiddels zijn in Nederland sieraden te krijgen die met Oro Verde zijn gemaakt. Flamingo BV gebruikt het duurzame goud, zowel in een speciale ‘Oro Verdecollectie’ als in de reguliere collectie.

Solidaridad ondersteunt kleinschalige mijnbouw maar zoekt ook wegen om de negatieve effecten van grootschalige goudwinning te verkleinen. Ook de promotie van het duurzame goud is belangrijk. Solidaridad hoopt het Internationaal Olympisch Comité zover te krijgen dat de gouden medailles van de Spelen in 2008 van ‘groen goud’ worden gemaakt.

Steun de Maya’s in Guatemala, steun ook de bijzondere andere projecten van Solidaridad en word donateur.

Ga naar www.solidaridad.nl, bel: 030-2720313 of stort uw bijdrage op giro 1804444 t.n.v. Solidaridad in Utrecht.

Of doe uw gulle bijdrage in de envelop die in dit parochieblad zit en deponeer deze in de grote bus achter in de kerk.

**Zonder Jezus
is je
kerst mis**

Visje

Week van Gebed voor de Eenheid van de Christenen

‘**Bid onophoudelijk**’ – dat is het thema van de Week van Gebed voor de Eenheid van de Christenen in 2008. De honderdste editie van de gebedsweek vindt plaats van 20-27 januari. Zoals gebruikelijk stelt de Raad van Kerken een Nederlandse vertaling en bewerking van het materiaal voor deze gebedsweek ter beschikking.

Het materiaal voor de Week van Gebed komt dit jaar uit de Verenigde Staten, de bakermat van de oecumenische gebedsweek. Het werd voorbereid door een oecumenisch samengestelde groep christenen die bijeenkwam in Graymoor, de plaats waar de episcopale priester Paul Wattson in 1908 de gebedsweek lanceerde. Zestig jaar later, in 1968, werd het materiaal voor de Week van Gebed voor de Eenheid van de Christenen voor het eerst gezamenlijk voorbereid door de Wereldraad van Kerken en de Pauselijke Raad ter Bevordering van de Eenheid van de Christenen. Tegenwoordig werken anglicaanse, protestantse, orthodoxe en katholieke geloofsgemeenschappen samen bij de voorbereiding en viering van de gebedsweek.

Voor Nederland is het jaar 2008 ook bijzonder omdat voor het eerst de gebedsweken van de Raad van Kerken in Nederland en de Evangelische Alliantie in dezelfde periode (20-27 januari) gehouden worden.

Wij vieren samen met onze broeders en zusters van de Amstelkerk de week van Gebed voor de eenheid van de Christenen **op zondag 20 januari 2008** in de Urbanuskerk, muzikaal ondersteund door Capella Nova en het



Caeciliakoor. Christus is ons gezamenlijk fundament. Laten wij onze theologische verschillen overbruggen door écht samen te vieren, samen te zijn en oprecht te tonen aan elkaar dat we streven naar eenheid.

Kerstconcert



Op zaterdagavond 15 december zal het



Ouderkers Kleinkoor
een concert geven in de Amstelkerk
Aanvang 20.00 uur

Het koor zingt werken van o.a.

Eccard, Praetorius, Nieland, Toebosch,
Ook wordt een adventscantate van J.S. Bach uitgevoerd.

De instrumentale begeleiding wordt verzorgd
door

Peter Suring, cello en Eric Jan Joose, orgel

Het geheel staat onder leiding van dirigent
Ton Gerlof.



De toegang is vrij.
Collecte bij de uitgang.

"Your Song Projects" presenteert:

Adventsatorium

"Eerste Licht"

**gecomponeerd door Teresa Takken
op teksten van Marja Ligterink**

**Welkom aan iedereen die van zingen houdt of wil
komen luisteren.**

Op de eerste zaterdagochtend in de adventstijd wordt het gloednieuwe
Adventsatorium "Eerste Licht"
ingestudeerd en uitgevoerd.

De teksten en melodieën vormen een ontroerend en hoopvol geheel.
Zo kunnen we samen deze tijd van hoop en verwachting vieren en zingen.

Dit met muzikale ondersteuning van onder andere
vleugel, trompet, hobo en fluit.

Teresa Takken zal deze ochtend leiden.

Welkom ook voor leden van muziekcommissies en dirigenten
om inspiratie op te doen voor uw eigen koor.

plaats: Westerhoutkapel
Van Houtenkade 3, Alkmaar
datum: 8 december 2007
tijd: 10.00 – 13.00 uur
inloop vanaf 09:30 uur
kosten: €7,50 te betalen bij de ingang
informatie en opgave: www.eerstelicht.tk
lieddag@eerstelicht.tk
072 – 515 42 05

Kerstviering voor- en door verstandelijk gehandicapten

Op zondag **16 december a.s. zal om 14.30** uur de **Kerstviering** voor- en
door mensen met een verstandelijke beperking plaatsvinden in Kerkelijk
Centrum **"De Bron"**, Middenweg 74 te Amsterdam/Watergraafsmeer.
(kerkzaal open om 14.00 uur)

Deze speciale Kerstviering wordt geleid door:
mw. pastor Marja van Gaalen-van Veen

Medewerking wordt verleend door: "Huisband H.J. Smit" en "Het
Geuzenborgkoor".

De band en het koor bestaan uit enthousiaste muzikanten en zangers, die
met hun spel en zang blijheid en warmte uitstralen. Het thema is:

"Stille Nacht!!!"

en zal op een aangepaste wijze de Bijbelse Kerstboodschap volgen, met als
hoogtepunt het kerstspel:

"Geen Stille Nacht !!!"

waarin wij de geboorte van de Here Jezus vieren.

Het wordt een vreedevolle kerstdienst, waarin veel te zien en te zingen is.
De dienst zal een uitloop hebben tot ongeveer 16.30 uur.
Na afloop van de dienst is er gelegenheid om gezellig na te praten met een
kopje koffie, thee of fris en een sneetje kerstbrood.

IEDEREEN IS HARTELIJK WELKOM!

Wil jezelf meespelen in dit kerstspel, laat het ons weten!

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:
Mw. Marja van Gaalen tel. 023 565 7743
Mw. Hetty Peereboom tel. 020 665 56 28

2008



De eerste
Gezinsdienst

in dit nieuwe jaar
zal zijn op

Zondag 27 januari



Waarbij iedereen weer van harte welkom is.



Wij wensen u allen
een
gezond en Voorspoedig
Nieuwjaar



Inleverdatum kopij De Brug

Inleveren voor februari:	dinsdag 22 januari
Inleveren voor maart: = Paasnummer,	dinsdag 19 februari
Inleveren voor april:	dinsdag 18 maart
Inleveren voor mei:	dinsdag 22 april
Inleveren voor juni:	dinsdag 20 mei
Inleveren voor juli/augustus	dinsdag 17 juni
Inleveren voor september	dinsdag 19 augustus
Inleveren voor oktober	dinsdag 23 september
Inleveren voor november	dinsdag 21 oktober
Inleveren voor december/januari	dinsdag 19 november

coherente

BAZAR

ZATERDAG
10 NOVEMBER A.S.

VAN 10.00 TOT 15.30 UUR

IN HET
DIENSTENCENTRUM
D. Van Haarlemstraat 3
met o.a.

RAD VAN AVONTUUR
 HANDWERKVERKOOP
 POFFERTJES
 DELICATESSENMAND
 STERRENBOOM
 HAPJES EN DRANKJES
 ENVELOPPENSPEL
 MINI - ROMMELMARKT
 SPEELGOEDKRAAM

Kleine dingen voor de (mini) rommelmarkt
 ontvangen wij graag op vrijdag 9 november
 tussen 14.00 en 19.00 uur

OUDERKERK A.D. AMSTEL. 2007.

Parochiële Caritas	Mw.W.Out	4964469
Gezinsdiensten 't Kwetternest	Mw.W.Bentinck-van Wieringen	4967466
Jongereengroep	Mw..Jansen & Dhr. Ph.Kint	4722220 4961320
Communiewerkgroep	Mw.B.Harte-Keizer	4964941
Vormselwerkgroep	Mw.Jansen	4722220
Koor Elckerlyc	Dhr.H.Out	4964469
St. Caeciliakoor	Dhr.M.v.d.Linden	4961635
Bezoekgroep	Dhr.W.Schreurs	4961890
Raad van Kerken	Secretariaat: Mw.H.Alberts	4964139
Lay-out parochieblad	Berny van Wieringen Bernyvanw [at] hotmail.com	4964175
Bezorging parochieblad	Dhr.M.Schwegler	4965733
Stencilbureau	R.K.Gezellenhuis Dhr. .A.van de Vall	4961255 4961749
Verhuur Elckerlyc gebouwtje	Dhr. en mevr. Kouwenhoven	4961288
Verhuur parochiehuis (kosterwoning):	via secretariaat	4961320
R.k.Begravenisvereniging	"Antonius de Kluizenaar"	
Kerkhof	Dhr.R.Cerpentier.	4961853
Uitvaartleiders	R.v.d.Velde v.h. J Bouwens Baambrugge Spierings, Kok en Lemkes Amsterdam	0297-583448 6184771
Urbanus-Parochie Bestuur- Ouderkerk a/d Amstel.	Bankrekening 35.18.01.855 Postrekening 6259845 t.n.v.	
Kerkbijdrage:	Bankrekening: 35.18.06.210 / giro: 290535	