

# De Brug



## Sint Urbanus Ouderkerk aan de Amstel

december/ januari/ februari 2021

Parochie RK Amstelland



# Locatie Sint Urbanus Ouderkerk

---

Adres: Rondehoep Oost 31,  
1191 KC Ouderkerk a/d Amstel

Telefoon: 020- 496 1320

e-mail: urbanusparochie@xs4all.nl

website: www.kerkenouderkerk.nl/urbanus

## Openingstijden Secretariaat

woensdagochtend 09.00 - 12.00 uur  
donderdagochtend 09.00 - 12.00 uur

## Locatieraad

locatieraad.urbanusouderkerk@rkamstelland.nl

Mw. Trudy de Ruiters  
Dhr. Jan de Jong  
Dhr. Paul Liesker  
Mw. Didy Brugman  
Dhr. Wanderval Santos  
Pastor Eugène Brussee

Voorzitter locatieraad  
Financiën, gebouwen, ledenadm.  
Begraafplaats, secretariaat  
Projecten en acties  
Projecten en acties  
Liturgie, pastorale zaken

## Parochiebestuur RK Amstelland

Secretariaat  
@rkamstelland.nl

Voorzitter  
Vicevoorzitter  
Secretaris  
Penningmeester  
Communicatie  
Bouwzaken

Deken Eugène Jongerden  
Dhr. Ad Verkleij  
Dhr. Hans ten Rouwelaar  
Dhr. Edwin Saan  
Mw. Yvette Stronkhorst  
Dhr. Gert-Jan Zijp

## Priester

Deken Eugène Jongerden

e.jongerden@rkamstelland.nl  
06-51265724

## Lokale pastor

Diaken Eugène Brussee

e.brussee@rkamstelland.nl  
020-4961320

## Rekeningnummers

Sint Urbanuskerk NL61 RABO 03518018 55  
Kerkbijdrage NL40 RABO 03518062 10  
Parochiële Caritas (PCI) NL51 RABO 03518011 62  
Stichting Urbanus NL86 RABO 03518218 72  
Stichting Vollebregt NL42 RABO 03005897 86



## Licht van een nieuw begin

**Pastor Eugène Brussee, diaken**

Een stukje schrijven in deze tijd op weg naar Kerstmis kan ik niet zonder de gedachte aan dat wat ons leven al zo lang bepaalt: het coronavirus. En hoe zal het gaan met Kerst. Met hoeveel mensen zullen we dit bijzondere feest kunnen vieren, in de kerk en thuis? Het zal ongetwijfeld anders worden dan we gewend zijn. Zoals dat voor het hele afgelopen jaar geldt. Hoe hadden we dat kunnen bedenken aan het begin van 2020?

De vraag is ook: wat heeft dat alles met ons gedaan? Was het alleen vervelend en verdrietig wat we hebben meegemaakt of waren er ook lichtpuntjes en hebben we misschien ook onverwachte positieve dingen ervaren? En heeft ons geloof ons geholpen in deze afgelopen periode of zijn we juist meer gaan twijfelen aan God en alles wat met geloof te maken heeft?

Misschien is het goed met al die vragen en gevoelens naar Kerstmis te kijken.

En dan bedoel ik niet allereerst de feestelijkheden rond dit mooie feest maar eerder het Kerstverhaal zelf. Dan denk ik aan Maria en Jozef die nergens een plek vonden na een lange en barre tocht naar Bethlehem en die tenslotte in een stal hun kind geboren zagen worden in een voederbak, een kribbe.

Als je er van een afstandje naar kijkt en niet te romantisch, dan is het eigenlijk een vreselijk moeilijke tijd geweest waarin zij verkeerden: geen plek waar je welkom bent, geen vriendelijke mensen om je heen en slechts een armoedige omgeving waar je kind geboren moet worden. Je zou er moedeloos van worden. En misschien hebben Maria en Jozef dat ook gevoeld: die moedeloosheid. Misschien kwam hen de vraag op de lippen: hoe kan dat nou God, dat U dit zo laat gebeuren? We hebben toch uw plan gevolgd?

Maar te midden van de ellende waarin Maria en Jozef verkeerden waren er, na de geboorte van hun

kind, ook de engelen die uitriepen dat er een redder was geboren. De naam Jezus zegt dat ook al. Het betekent: God redt. En dan had je nog de drie wijzen die met geschenken aankwamen en die zeiden: dit is een bijzondere koning, dit kind hier in de kribbe.

Woorden vol hoop en verwachting dus in deze hopeloze situatie van Maria, Jozef en Jezus. Blijkbaar versterkt dat elkaar ook. Zoals je in het donker ook meer oog krijgt voor het licht. En dat is wat we uiteindelijk ook vooral meenemen van dit verhaal: de hoop die eruit spreekt.

Het licht van een nieuw begin. Als ik zo met nieuwe ogen en vanuit onze situatie naar dit Kerstverhaal kijk, dan roept dat ook de overtuiging op dat als God mens is willen worden om ons mensen weer met Hem te verbinden, ik me niet kan voorstellen dat Hij ons vervolgens in de steek zou laten. Dat kan gewoon niet. Nu niet en nooit niet. En dat alles geeft me dan weer nieuwe moed en vertrouwen in de toekomst. En ik hoop dat dat voor jou ook mag gelden.

Van harte: Zalig Kerstmis

\*\*\*

## Hebt u al gegeven voor Actie Kerkbalans 2020?

In de vorige Brug hebben wij uw aandacht gevraagd voor de Actie Kerkbalans. Velen van u hebben inmiddels een bijdrage geleverd. Mogelijk heeft u de Kerkbalans envelop niet ontvangen of is het u ontschoten. U kunt nog steeds uw bijdrage overmaken op een van de volgende rekeningnummers of door gebruik maken van deze QR-code.

**NL40 RABO 0351 8062 10** of **NL97 INGB 0000 2905 35**,



Alvast hartelijk dank!

## **Kerstmis 2020**

Graag zouden we iedereen die dat wil op Kerstavond de gelegenheid willen geven om in onze St. Urbanuskerk te komen en de gezinsviering of de nachtmis mee te maken. Maar vanwege de beperkingen die door het coronavirus gelden, kunnen we dat helaas niet waarmaken. Bovendien is het selecteren van mensen op kerstavond ondoenlijk. Daarom willen we op de avond van 24 december een livestream aanbieden van zowel een gezinsviering als een nachtmis.

De livestream van de gezinsviering is op 24 december om 19.00 uur.

De livestream van de nachtmis is op 24 december om 21.00 uur

De directe link voor deze vieringen kunt u op 24 december vinden op de website van de St. Urbanuskerk in Ouderkerk: via

<https://www.kerkenouderkerk.nl/>

**Op Eerste Kerstdag**, 25 december is de kerk geopend tussen 14.00 en 16.00 uur. Er zal dan ook kerstmuziek te horen zijn.

**Op 25, 26 en 27 december**, zal er voor mensen gelegenheid zijn om een Eucharistieviering mee te maken in de kerk, waarbij u zich van tevoren moet opgeven. Op dit moment is echter nog niet duidelijk hoeveel mensen per viering we kunnen ontvangen, maar daarover zal in de tweede helft van december meer duidelijkheid zijn.

U kunt een plekje reserveren op woensdag- en donderdagochtend tussen 09.00 en 12.00 uur via het secretariaat op nummer 020 4961320.

### **Extra collectes:**

De 2<sup>e</sup> collecte tijdens de Advent is bestemd voor Nepal.

De 2<sup>e</sup> collecte tijdens de Kerstdagen is bestemd voor de Voedselbank.

Op 14 februari 2021 is de 2<sup>e</sup> collecte bestemd voor de Voedselbank.

17 feb t/m 3 april 2021: Bisschoppelijke Vastenactie.



## Het parochieblad van onze parochie RK Amstelland 'Spirit'

Zoals u ondertussen gewend bent, vindt u in Spirit het rooster van de zondagse vieringen. Maar ook op de achterzijde van Spirit kunt u lezen waar, in welke kerk, de door de weekse vieringen gehouden worden. Graag verwijzen we u dus voor het rooster naar Spirit. Maar er valt meer te beleven in Spirit zoals:

De Kerstkaartenactie: laten we samen het licht van Kerstmis doen stralen.

Lees bijvoorbeeld over de 'Drie geschenken van Kerstmis' of 'Eer zij God in de diepte' door deken Bakker. Ook leest u een uitgebreid verslag over de Adventsactie welke bestemd is voor 'Help kinderen in Nepal naar school'. En wordt er aandacht gevraagd voor de Voedselbank. Centraal staat misschien wel de vraag: Hoe vieren we het feest van de geboorte.

Eventuele wijzigingen in het vieringen rooster vindt u op onze website of in het maandelijkse Bruggetje waar u zich gratis voor kunt abonneren. Laat u kennen via: [locatieraad.urbanusouderkerk@rkamstelland.nl](mailto:locatieraad.urbanusouderkerk@rkamstelland.nl).



## **Diaconale kerstcollecte voor de Voedselbank**

Tijdens de vieringen van Kerstmis doet Caritas Amstelland een beroep op alle parochianen om de Voedselbank (zowel Voedselbank Diemen als Voedselbank Amstelveen) te ondersteunen.

De diaconale collecte in de Kerstnacht zal dan worden bestemd voor de Voedselbank, zodat ook de afnemers van de Voedselbank in 2021 hun boodschappenpakketten kunnen blijven ontvangen.

Het is bekend dat de Voedselbanken in deze COVID-19 minder producten voor de pakketten ontvangen (o.a. vanwege sluiting horeca) maar tegelijkertijd meer cliënten/afnemers moeten inschrijven.

Het is dan ook uiterst noodzakelijk dat zij financieel worden ondersteund zodat ook meer afnemers kunnen worden bediend.

Caritas Amstelland beveelt deze acties dan ook zeer bij u aan.

Bent U niet in de gelegenheid om aan deze actie deel te nemen, dan kunt u als "Urbanus-parochiaan" de Voedselbank ook steunen met een donatie of misschien donateur worden.

Het banknummer is: NL 78 INGB 0004 8963 40 t.n.v. Stichting Voedselbank Steunpunt Diemen o.v.v. actie Sint Urbanuskerk Ouderkerk a/d Amstel.

Bedankt voor uw bijdrage en een zalig en vredig Kerstmis toegewenst  
Namens de PCI-werkgroep, Nico van Wieringen

## **Ook de PLUS steunt Voedselbank Diemen**

Het is inmiddels een goede Ouderkerkse traditie dat tijdens de PLUS boodschappenpakketten-actie van november tot begin januari 2021 er bij de kassa's van PLUS Vreeswijk een inleverton staat voor klanten die graag hun zegels voor een goed doel doneren. De bestemming van de ingezamelde zegels is dit jaar Voedselbank Diemen.

De lokale diaconie van de Ouderkerkse kerken beveelt deze actie dan ook van harte aan en hoopt dat er veel zegels in de inleverton worden gedeponereerd.

ALS VOORUIT KIJKEN  
JE BANG MAAKT.

EN ACHTEROM KIJKEN  
JE PIJN DOET.

KIJK DAN OMHOOG,  
GOD ZAL JE HELPEN.





## Vrijwilligers gezocht

Wil jij écht iets betekenen voor anderen?

Word dan vrijwilliger bij Hospice Zuider-Amstel.

Je gaat mensen begeleiden in de laatste, kwetsbare fase van hun leven.

Je hebt geen specifieke vooropleiding nodig - die verzorgen wij – alleen een warm hart en een flexibele geest.



Hospice Zuider-Amstel opent haar deuren in Ouderkerk aan de Amstel in het voorjaar van 2021. De professionele zorgverleners gaan dan samen met jullie als vrijwilligers kwalitatieve en liefdevolle palliatieve zorg verlenen. Meer informatie en de mogelijkheid tot aanmelden vind je op: [www.hospice-zuideramstel.nl](http://www.hospice-zuideramstel.nl) Of neem voor vragen contact op met initiatiefneemster Marion Snoek via 06-18 03 20 17.

## Eerste steen

Een parochiaan maakte mij attent op de steen die in de eerste hal van de kerk (bij binnenkomst in de klokkentoren) in de muur gemetseld zit.

Daarop staat: IN DEN JARE 1820. DEN 26STEN OCTOBER. IS DE EERSTE STEEN AAN DEZE KERK GELEGD DOOR DEN WEL EERWAARDEN HEER IOANNES GEORGIUS VAN DER AA; PASTOR DEZER GEMEENTE

Deze steen herinnert ons aan buitenplaats 'Overkerk' die van 1820 t/m 1865 dienst deed als RK kerk.

Later kreeg deze steen een plek in onze Urbanuskerk. 200 jaar geleden: een bijzonder feit dat we niet onopgemerkt voorbij kunnen laten gaan.

Pastor Eugène Brussee



## Eerste Heilige Communie 2021



Informatie voor de ouders/verzorgers van kinderen die mogelijk komend jaar hun Eerste Communie willen doen.

De Eerste Communie in de St. Urbanus Ouderkerk zal op 11 April 2021 plaats vinden. De voorbereiding voor de kinderen zal starten op vrijdag 29 januari 2020. Kinderen worden wekelijks verwacht om 15.15 uur in de pastorie van de St. Urbanuskerk. Rond 16.45 uur kunt u ze komen ophalen of mogen ze in overleg met u zelfstandig naar huis.

De werkgroep Eerste Communie nodigt u uit voor een eerste ouderavond op: donderdag 21 januari 2020 om 20.30 uur in de kerkruimte van de St. Urbanuskerk in Ouderkerk. (Inloop via pastorie, koffie en/of thee vanaf 20.15 uur). Op deze avond krijgt u alle informatie over “hoe, wat, wie, waar en wanneer” van de Eerste Communie in onze parochie.

Heeft u een zoon/dochter die in aanmerking komt, dan bent u van harte welkom. Op school zitten deze kinderen in groep 4 of hoger en kunnen dan al redelijk zelfstandig lezen en schrijven.

Bent u geïnteresseerd, dan kunt u zich via de mail [e.brussee@rkamstelland.nl](mailto:e.brussee@rkamstelland.nl) opgeven met onderstaande gegevens: naam ouder, voornaam kind, geboortedatum van uw kind, naam van de school van uw kind en groep, uw adres, mobiele telefoonnummer en email-adres.

Graag horen we of we u kunnen verwachten op 21 januari met ..... persoon/personen. Alvast hartelijk dank.

Pastor Eugène Brussee, Ronde Hoep Oost 31 (pastorie) – tel.: 020 4961320  
Mevr. Marita Melchers

## † **In Memoriam Jopie de Jong - Beek**

Jopie de Jong – Beek is op 14 september overleden op 93 jarig leeftijd. Haar familie herinnert zich vooral de zorg en liefde die ze had voor haar kinderen en partners en kleinkinderen. Maar ook dat ze kogelhard was voor zichzelf, hoogstwaarschijnlijk door het verlies van twee kleine kinderen. Ze heeft veel zorg gehad voor haar man die vier jaar geleden overleed. En ze heeft bij een brand bijna alle bezittingen verloren, behalve een mooie grote Bijbel. Maar naast de droeve momenten in haar leven waren er ook de feesten waar ze echt van kon genieten. Zoals op Oudejaarsdag als er de hele dag olieballen werden gebakken met het hele gezin. Al die herinneringen neemt de familie met zich mee. Wij vertrouwen haar toe aan haar Schepper.

## † **In Memoriam Janny Koenders -Beukeboom**

Zeven maanden na het afscheid van Theo Koenders namen we op 23 oktober afscheid van zijn vrouw: Janny Koenders – Beukeboom, opnieuw in kleine kring. Ze was een zorgzame moeder, die snel na elkaar vier kinderen kreeg en daar de handen ook aan vol had. Ze nam de rol van huismoeder op zich, al had ze daarnaast ook haar eigen talenten. Zo had ze een opleiding tot coupeuse gedaan en maakte ze haar kleren, ook voor de kinderen. En ze hielp haar man Theo in het transportbedrijf, op de achtergrond. Die band tussen hen noemden de kinderen ook: de onvoorwaardelijke liefde die er was tussen Theo en Janny. Ze zijn 62 jaar getrouwd geweest. Sinds 2017 woonde Janny in Theresia waar ze liefdevol verzorgd is. Moeilijk was het dat ze in de eerste *Lock down* vanwege Corona geen bezoek kon ontvangen. En dat Theo eerder ging dan zij. Maar haar familie memoreerde vooral de mooie momenten uit haar leven en haar onvoorwaardelijke liefde. We vertrouwen haar toe aan een liefdevolle God.

## † **In Memoriam Wim de Gooijer**

Wim was al lange tijd ziek. Hij leefde in blessure tijd. En dat was veel langer dan verwacht. Kerstmis 2018 zou hij naar verwachting nog maar net hebben gehaald. Maar hij brak alle records. In die blessuretijd bleek Wim een man die makkelijk in de omgang was, hartelijk, met veel humor en goedlachs. Hij was dankbaar voor de zorg en de nabijheid van zijn vrouw over wie hij met veel genegenheid sprak, net als over zijn twee zoons en hun partners en gezinnen. De band met de familie was goed, zei hij, en dat was heel fijn voor hem en belangrijk. Eigenlijk was Wim al heel lang klaar om het leven los te laten. Ook al had hij wel pijn, hij klaagde er maar weinig over en bleef opgewekt, opgeruimd. Uiteindelijk is het einde toch nog snel gekomen en is Wim daarbij eerder gegaan dan verwacht. Met alle mooie herinneringen in het hart heeft de familie afscheid genomen van Wim op 17 oktober. We vertrouwen hem toe aan zijn Schepper.

## † **In Memoriam Jaap Balvert**

Jaap Balvert, geboren in 1926 in Duivendrecht, kwam meer dan tien jaar gelden met zijn vrouw in Ouderkerk in Theresia terecht toen ze vanwege hun gezondheid niet meer op zichzelf konden blijven wonen. Toen acht jaar geleden zijn vrouw overleed was Jaap helaas al in een ver gevorderd stadium van dementie. Uiteindelijk is hij 94 jaar geworden. Hij overleed op 16 november. Jaap Balvert was, zo zeggen zijn dochters, een lieve hard werkende man, en ook: een buitenmens, iemand die van de natuur hield. Na de oorlog werkte hij acht jaar als militair, maar moest vanwege verwondingen in 1954 met groot vervolg. Hij was trots op de onderscheidingen die hij ontving vanwege zijn verdienste. In kleine kring namen we op 20 november afscheid vanuit de St. Urbanuskerk. Moge hij rusten in vrede.

## In gesprek met Trudy de Ruiter-Jansen

*Trudy de Ruiter-Jansen is sinds een half jaar voorzitter van de Locatieraad van onze locatie St. Urbanus Ouderkerk. In de Brug van februari heeft ze zich al wat aan ons voorgesteld, toen vooral over haar opleiding theologie en werk in de kerk. Maar door alle beperkingen rond de kerkgang en het niet kunnen koffie drinken na de viering kennen veel parochianen haar nog niet zo goed. Reden om opnieuw wat over haar te publiceren, op grond van een interview in het laatste nummer van NieuwStroom.*



‘Op 16 oktober 1952 ben ik geboren in Amsterdam. Ik ben in een echt gelovig, katholiek gezin opgegroeid. We baden altijd voor en na het eten, een ochtend- en een avondgebed. In de Mariamaanden, mei en oktober, baden we dagelijks de rozenkrans, op onze knieën bij een stoel. In de vasten hadden we een vastentrommeltje waar de traktaties van schoolkinderen in gingen. Het enige huiswerk dat mij moeder overhoorde was de catechismus. Dat geeft aan hoe belangrijk zij onze geloofsopvoeding vond.

In 1976 ontmoette ik Coos op een vakantiereis naar Rusland. Vanaf het begin had hij iets speciaals voor mij. Coos belde af en toe. Zo zijn we samen in 1977 naar Best geweest. Daar woonde zijn vriend waarmee hij naar Rusland was geweest. Toen is onze liefde echt begonnen. Met name mijn vader vroeg zich of ik, als Katholiek meisje, wel mocht trouwen met een Gereformeerde jongen. Het gezegde was niet voor niets: Twee geloven op één kussen, daar slaapt de duivel tussen. Op 20 september 1978 zijn we oecumenisch getrouwd, nadat de pastoor mijn vader overtuigd had.

Hoewel Coos en ik beiden een andere vorm van geloven hebben meegekregen, merk ik dat we in de loop der jaren steeds meer naar elkaar toegegroeid zijn op dit vlak. We hebben jarenlang samen meegedaan in een bijbelgespreksgroep o.l.v. een hervormde predikant.

Coos heeft in een klooster in Chevetogne tijdens een retraite een icoon van Maria gekocht die nu in onze woonkamer hangt, net als een Mariabeeldje van ons thuis. Coos gaat liever naar de Amstelkerk, ik liever naar de Urbanus. Als ik eerlijk ben dan vind ik dat er in de protestantse kerken te veel gezongen wordt. Ook mis ik de eerbied bij het Avondmaal. Zelf heb ik toch altijd een speciaal gevoel als je een katholieke kerk binnen komt en je ziet daar de Godslamp branden. Dit is een lamp die altijd brand als teken van Gods aanwezigheid. Wat ik wel mooi vind is dat in de Amstelkerk ook gedachteniskruisjes hangen van overledenen en dat mensen hier een kaarsje bij aansteken. Ook de Paaskaars geeft mij toch een aandachtspunt voordat de dienst begint.

Wat ik mooi vind in Ouderkerk is het wekelijkse ochtendgebed. Een moment van rust op de helft van de week. In Winterswijk hadden we dat ook, maar dat was een katholieke aangelegenheid. Als uitgangspunt hadden we daar het getijdengebed.

Coos heeft meer vrijzinnige opvattingen over geloof en leerstellingen, waar ik meer aansluiting houd bij de Rooms Katholieke traditie. We respecteren elkaar in ieders standpunt en het stimuleert ons beide na te denken over eigen en andermans opvattingen. De kritiek op hedendaagse ontwikkelingen kunnen we vaak delen, doch als puntje bij paaltje komt eindigen we toch weer op onze protestantse of katholieke principes.

Ik ben blij dat ik me ook hier verdienstelijk kan maken in het kerkelijk werk. Zo ben ik voorzitter van de locatieraad. Ook heb ik mij aangesloten bij de groep lekenvoorgangers. Het geloof blijft voor mij belangrijk. Het is de bron van waar ik uit leef.

Hoewel ik oecumenisch getrouwd ben en ook onze kinderen zo zijn opgevoed, voel ik mij nog steeds katholiek. Het fijne hiervan vind ik bijvoorbeeld dat je overal in iedere katholieke kerk de H. Mis kan volgen. Bijzonder was deze ervaring Palmzondag 1980 op het St. Pietersplein. Voor de viering werd er in allerlei talen gesproken, maar toen de Mis begon bad iedereen in het Latijn mee.

Wij gaan iedere zondag naar de kerk. Zonder kerk is het geen zondag. De ene week naar de Amstelkerk en de andere week naar de Urbanuskerk. Soms zit er een onregelmatigheid in omdat ik soms deurwacht heb in deze coronatijd en in normale tijden Coos soms mensen naar de kerk rijdt. Toen er in vanwege de corona epidemie geen kerkdiensten meer mochten worden bijgewoond keken we meestal gescheiden. Coos volgde via de computer de onlinedienst vanuit de Amstelkerk, ik via de televisie een dienst vanuit een van de kerken van ons parochieverband. We kijken er naar uit dat het weer mogelijk wordt na de vieringen koffie te drinken, zodat je weer in gesprek kunt komen met mede gelovigen. Het samen kerkzijn wordt op die manier beter beleefd.'



## Contactpersonen locatie Sint Urbanus Ouderkerk

### Werkgroepen

Raad van Kerken	Mw. Elise Stronkhorst	020- 496 8184
Parochiële Caritas/PCI	Dhr. Paul Liesker	06- 1418 1919
Bezoekgroep	Mw. Hélène van Huizen	020- 496 1243
Jongerengroep	Dhr. Paul Liesker	06- 1418 1919
1° Communiewerkgroep	Via secretariaat	020- 496 1320
Vormsel	Via secretariaat	020- 496 1320
Kerkhofbeheer	Via secretariaat	020- 496 1320
Websitebeheer	Dhr. Ron Korrel	0297- 582258
Bloemengroep	Mw. Bets Harte	020- 496 4941

### Koren

Dirigent	Dhr. Laurens de Boer	06- 24226 872
Koor Elckerlyc (di-avond)	Dhr. Marcel v/d Velde	06- 1211 9204
Sint Caeciliakoor (di-ochtend)	Dhr. Wim Compier	020- 496 3146
Gezinsviering	Mw. Bets Harte	020- 496 4941

Ledenadministratie	Dhr. Jan de Jong	06-2991 3881 jongj@upcmail.nl
Bezorging parochieblad	Dhr. Marcel Schwegler	020- 4965733
Interkerkelijk Stencilbureau	R.K. Gezellenhuis	020- 496 1255 Interkerkelijkstencil bureau@gmail.com

### Redactie 'De Brug': [redactieurbanusouderkerk@gmail.com](mailto:redactieurbanusouderkerk@gmail.com)

'De Brug' is een communicatieblad van geloofsgemeenschap locatie Sint Urbanuskerk in Ouderkerk a/d Amstel welke onderdeel is van RK parochie Amstelland. 'De Brug' komt 5x per jaar uit, gelijk met het parochieblad 'Spirit' van RK parochie Amstelland. U vindt in 'De Brug' aanvullende informatie over lokale activiteiten. De redactie van de Brug geeft de voorkeur aan berichten vanuit de eigen geloofsgemeenschap en is daarom graag bereid om bijdragen van parochianen op te nemen, maar behoudt zich het recht om teksten te weigeren of te veranderen.

**Volgende Brug**

**Kopij datum: 16 februari 2021**

**Verspreiding: 9 maart 2021**

