

de brug



parochieblad st. urbanus
ouderkerk aan de amstel
december 2011/januari 2012

St. URBANUSPAROCHIE

Rondehoep Oost 31
1191 KC OUDERKERK AAN DE AMSTEL
Tel.: 020 496 13 20
E-mail: urbanusparochie [at] xs4all.nl
website: www.kerkenouderkerk.nl/urbanus



Ouderkerk aan de Amstel, december 2011.

Geachte parochianen,

Om u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen met betrekking tot de Urbanusparochie willen wij u het volgende laten weten.

Om de Urbanusparochie en kerk voor de toekomst te kunnen behouden wil de parochie een deel van haar grond verkopen. Het gaat hierbij om het Gezellenhuis en een gebied ten noorden van de Schoolweg.

Voor de ontwikkeling van dit gebied heeft het parochiebestuur na een zorgvuldig proces en gesteund door het bisdom een intentie overeenkomst met projectontwikkelaar van Amt gesloten. De parochie gaat dus niet zelf ontwikkelen. De ontwikkelaar is de enige partij die risico's draagt. Van alle partijen waarmee gepraat is, biedt de ontwikkelaar de hoogste netto grondprijs.

Er is sprake van een intentieovereenkomst, het gaat hierbij niet om de concrete bouw maar om het ontwikkelen van een visie op het gebied van gronden die de parochie kan en wil afstoten. De ontwikkelaar tracht de plannen met het gemeentebestuur concreet uit te werken en voor de parochie kwalitatief en financieel het meest gunstige resultaat te bereiken en daardoor de toekomst van de parochie veilig te stellen.

Verkoop van de grond, inclusief het Gezellenhuis, aan van Amt, levert de parochie aanzienlijk meer op dan door anderen is aangeboden, waardoor er in de toekomst niet alleen verder gerestaureerd kan worden maar er voldoende middelen over blijven om het kerkhof uit te breiden, een nieuw parochiehuis kan ontstaan en een reserve wordt opgebouwd waarvan de parochie in de toekomst gefinancierd kan worden. U zult begrijpen dat het parochiebestuur voor deze optie gaat. Ook het bisdom steunt met raad en daad deze optie.

Indien de verkoop aan van Amt niet door gaat zijn de consequenties voor de parochie eenduidig. Er is dan onzekerheid of de parochie financieel zelfstandig kan voortbestaan. Thans zijn de inkomsten lager dan de kosten.

De parochie zal opgaan in de regio Amstelland, geen eigen pastor hebben, alle activiteiten zullen zich concentreren in Amstelveen en mogelijk wordt de kerk aan de eredienst onttrokken. Dat wil zeggen dat er geen

Eucharistievieringen meer zullen worden gehouden. Bovendien zal er geen geld zijn om de kerk en de parochie in stand te houden.

Nu denkt u wellicht "het zal zo'n vaart niet lopen". Echter, nu al moeten er beslissingen worden genomen over de situatie van 2014 waarin pastoraal werkster mevrouw Kiki Kint afscheid neemt en het pastoraat door de regio moet worden overgenomen.

De regio neemt ook samen met het bisdom, vooral op financiële gronden, de beslissing over welke kerken er in de toekomst open blijven, en ook dat speelt momenteel. Met andere woorden, de regiovorming heeft grote invloed op hoe het er in Ouderkerk aan toe zal gaan. Willen wij zelfstandig blijven en niet geheel afhankelijk worden van de regio, dan is het van groot belang dat wij over een sterke financiële positie beschikken. De beoogde en benodigde gezonde financiële positie is alleen bij handhaving van de waarde van onze gronden en door de realisatie van de plannen te bereiken.

De afgifte van de bouwvergunning aan Ons Tweede Thuis op een historisch moment, waarop het voor de parochie belangrijke planconcept van Van Amt waarde aan onze gronden toevoegt, maar dat nog niet door de gemeente is geaccepteerd, is voor ons niet aanvaardbaar. Een gevolg van dit standpunt is dat het parochiebestuur bezwaar aangetekend heeft tegen vergunningverlening van de bouw van het nieuwe Ons Tweede Thuis. Wij willen best meewerken aan realisatie van de bouwplannen van Ons Tweede Thuis. Wij dragen de doelgroep zeer beslist een goed hart toe, maar op dit moment kunnen wij helaas niet anders dan bezwaar maken tegen de realisatie van haar bouwplannen. Onze bezwaar is gericht op de door de gemeente gevolgde procedure en op het beschermen van de waarde van ons grondgebied.

Ondertussen trachten wij samen met de projectontwikkelaar het gemeentebestuur en haar ambtelijke adviseurs te overtuigen dat realisatie van het conceptplan van vitaal belang is. Daarbij wordt geprobeerd visies en uitwerking van de plannen op elkaar af te stemmen.

Zodra er vorderingen zijn in het overleg met de gemeente zal er een bijeenkomst voor alle parochianen en omwonenden worden georganiseerd. Er zal de komende tijd aan het kerkhof gewerkt worden. Op de begraafplaats wordt het aantal graven uitgebreid omdat er nu reeds te weinig ruimte is. Er

vindt tevens herbepanting plaats: het kerkhof blijft een groen gebied.

Het restauratie proces van het kerkgebouw dat grotendeels wat exterieur betreft doorlopen is, wordt voltooid met het resterende, nog af te maken voegwerk. Het vervolg van de restauratie is ervan afhankelijk of de ontwikkeling van het onroerend goed kan worden geëffectueerd.

Wij gaan ervan uit, dat ook u het als parochiaan belangrijk vindt dat onze monumentale kerk en onze parochiegemeenschap voor Ouderkerk aan de Amstel behouden blijft.

Wij kunnen niet sterker benadrukken dan dat de toekomst van de parochie en de kerk ons ter harte gaat. Dit is leidend in de beslissingen die wij nemen en waar wij ons graag over verantwoorden. Wij hopen en bidden dat met het vieren van het 145 jarig bestaan in 2012, we de toekomst van de parochie financieel zeker hebben gesteld.

Met vriendelijke groet,

het parochiebestuur van de St. Urbanusparochie te Ouderkerk aan de Amstel,

A. Schwegler

N. Wolffenbuttel

P. Theeuwes

H. Brummelhuis

H. van Huizen

Adressen St. Urbanus Parochie

Pastoraal Werkster Mw. K. Kint- van Os **4961320**
E-mail adres : Urbanusparochie [at] xs4all.nl

Parochiebestuur Vice-voorzitter Dhr. A. Schwegler **4965894**
Penningmeester Dhr. N. Wolffenbuttel **4967078**
Regiozaken/kerkgebouw
Hélène van Huizen **4961243**
Regiozaken Hanneke Brummelhuis **4967561**
Secretaris Dhr. P. Theeuwes **6790774**

Beheer Gebouwen Dhr. F. Assendelft **06-20302388**

Parochiesecretariaat Rondehoep Oost 31 **4961320**

Secretariaat bereikbaar maandagmiddag 14.00 uur tot 16.00 uur
woensdagochtend 09.30 uur tot 11.30 uur
donderdagochtend 09.00 uur tot 11.30 uur

Ledenadministratie Jan de Jong jongj [at] upcmail.nl **4964608**

Website www.kerkenouderkerk.nl
www.rkamstelland.nl

Stichting Urbanus Ouderkerk a.d. Amstel

Rabobank 3518.21.872

Stichting Vrienden Vollebregt Orgel Ouderkerk

Rabobank 3005.89.786

Urbanus-Parochie Bestuur- Ouderkerk a/d Amstel.

Rabobank 3518.01.855
t.n.v. Urbanus Parochie Bestuur
Ouderkerk aan de Amstel

Kerkbijdrage: Rabobank: 3518.06.210

Overige adressen: Zie binnenzijde achter in de Brug

Beste Parochianen,

In November werd tijdens een gezinsviering het Bijbelverhaal (Matteus 25, 1-13) verteld van de vijf domme en vijf verstandige bruidsmeisjes. De vijf domme meisjes hadden verzuimd olie voor hun lampjes mee te nemen, zodat op het cruciale moment -het binnenhalen van de bruidegom (Jezus)- hun licht was uitgegaan en ze voor een gesloten deur stonden. Het feest was begonnen zonder hen..... Heel jammer dat er maar weinig jonge gezinnen waren, want het verhaal werd heel mooi besproken.

De essentie van hetgeen wat ons als parochiebestuur ook in 2011 weer bezig heeft gehouden werd doeltreffend naar voren gebracht:

“er voor zorgen dat het kleine lichtje dat je bij je geboorte van God hebt gekregen, niet uitgaat.....”

Het brandend houden en doorgeven van dat kleine lichtje aan onze kinderen, achterkleinkinderen, aan de parochie, aan de leefgemeenschap in Ouderkerk en in de regio; daar zijn we als parochiebestuur in alle oprechtheid mee bezig en dat is zeker in het afgelopen jaar beslist niet mee gevallen.

Onze persoonlijke levensolie is tegelijk onze individuele verantwoordelijkheid en kan niet worden overgedragen of gedeeld met anderen. Onze olie kan alleen via een ontstoken licht iets voor de ander betekenen. We zullen profetische fakkeldragers moeten zijn zoals de bruidsmeisjes in het Bijbelverhaal.

Zijn wij in Ouderkerk een gemeenschap geworden van “domme” bruidsmeisjes, waarin ‘domme’ geen verwijzing is naar intellect, maar naar het niet openstaan voor het Licht dat over de aarde straalt en staat voor vreugde, vrede, gerechtigheid en liefde? Door de zending van zijn Geest doet Jezus een appèl op ons om zijn aanwezigheid aan het licht te laten komen.

In onze dorpsgemeenschap blijkt het vooruitzien erg moeilijk. Er is zeker onwetendheid, misschien zelfs apathie, grenzend aan vijandigheid terwijl juist dynamische actie noodzakelijk is. Dat vraagt van ons als gedoopte mensen

openheid, ontvankelijkheid, bewogenheid en gedrevenheid om de toekomst van kerk en parochiegemeenschap veilig te stellen.

Zijn we door onze materiële comfort in slaap gevallen, door het oppervlakkige, door de mooie woorden en beloftes in slaap gesust en zijn tijdens onze diepe slaap onze lampjes gedoofd? Leggen we ons niet te gemakkelijk neer bij de feiten, denkend dat er toch niets aan te doen is?

We moeten gezamenlijk zorgen dat we niet te laat komen en voor een gesloten deur komen te staan! Iedereen heeft een individuele verantwoordelijkheid om zijn eigen aandeel te leveren. Allemaal moeten we uiteindelijk ooit verantwoording afleggen voordat de deur opengaat.

Binnen de regio zijn er 3 belangrijke criteria gesteld om een lokale geloofsgemeenschap te behouden:

- 1) Aanwezigheid van pastorale zorg.
- 2) Aanwezigheid van een vitale geloofsgemeenschap.
- 3) Financiële haalbaarheid.

Het is een feit dat op korte termijn er binnen de Regio Amstelland van de huidige 6 kerken er maximaal maar 3 kerken zullen overblijven. Na de sluiting van de Annakerk is inmiddels ook besloten de H. Geestkerk te sluiten die een personele unie aangaat met de nog te restaureren kerk in Bovenkerk. (zie “regionieus” laatste bladzijde) Een vierde kerk -Ouderkerk- heeft alleen recht tot bestaan als **nú** actie wordt ondernomen. Als niet nu, wanneer dan wel?

In 2012 zullen er diepgaande veranderingen plaats moeten vinden met het perspectief dat de Urbanusparochie in Ouderkerk over een lange tijdsperiode kan blijven bestaan: niet alleen het gebouw, maar zeker ook de gemeenschap! Deze veranderingen kunnen niet meer op de lange baan geschoven worden.

Wij moeten “wijs” worden, voor het te laat is. Laten we als parochiegemeenschap elkaar in dit proces intern uiterst kritisch, maar extern krachtig ondersteunen. We zullen dus een wakkere gemeenschap moeten zijn! Vanwege de toekomst!

Wij nodigen U van harte uit om gezamenlijk het Kerstfeest te vieren. Zoals altijd is er ruimte voor iedereen om mee te doen of gewoon om even binnen te lopen. Wij wensen U een mooi Kerstfeest toe met een reserve kruikje olie bij de hand om uw vlam brandend te houden.....

Zalig Kerstfeest en een gelukkig nieuw jaar.

namens het Parochie bestuur,

Alfred Schwegler, vicevoorzitter.



Lees vooral ook het gekleurde binnenblad!

Beste Parochianen,

Als onderdeel van de feestelijkheden rondom het 140 jarige bestaan van ons kerkgebouw is in 2008 “de club van 140” opgericht.

De club van 140 steunt financieel onze jonge parochianen om een band te houden met de Urbanus Parochie en met het katholieke geloof.

Op dit moment hebben we naast de groep kinderen rondom het Kwetternest, binnen de parochie 3 jongerengroepen die onder leiding van Pastor Kint en Paul Liesker samen komen.

Deze verantwoording is dan ook samen met Paul geschreven.

Het afgelopen jaar hebben de activiteiten voornamelijk in de immer gastvrije pastorie plaats gevonden.

Jongerengroep I (JG 1): er zijn voornamelijk (soms pittige) discussieavonden georganiseerd maar ook een bijbelquiz en filmavond welke altijd stof tot nadenken geven.

Jongerengroep II (JG 2): meer sprake van eigen initiatief. Bij deze groep hebben de jongeren vaak zelf iets georganiseerd, zoals een discussieavond met vooraf zelf bedachte geloofsstellingen, bezoek van het Anne Frank huis en een dagje Maastricht met o.a. bezoek aan kerk en boottocht met geschiedenis over Maastricht. Tevens is er door hen een High Tea georganiseerd voor een aantal parochianen. u

Jongerengroep III (JG 3): In deze groep waren de activiteiten o.a. discussie- en spelletjesavonden. Inmiddels zijn ze naar de Rock-Solidgroep in Bovenkerk geweest voor een leuke avond waar weer diverse regionale initiatieven werden besproken.

Hoe we met Jongerengroep IV(JG4) verder gaan is nog niet besloten. Pastor Kint en Paul Liesker zijn hierover nog in overleg. Het organiseren van drie tot vier groepen plus regionale jongerenzaken is eigenlijk veel te veel werk voor één persoon. **De hulp van een paar enthousiaste ouders met affiniteit voor jongeren zou zeer welkom zijn. Constructieve uitbouw van aandacht voor jongeren behoort dan tot de mogelijkheden.**

Voor 2012 staan een paar activiteiten gepland die regionaal worden georganiseerd. Het is een begin van een regionaal jongerenpastoraat dat al een Jongerenstartviering kent, een regionale vormelingsdag en een regionaal DiaconAction. In Ouderkerk gaan we daarnaast verder met het organiseren

van de reguliere bijeenkomsten. Wat wilde ideeën die nog in de komende maanden besproken zullen worden:

JG 1: Kevelaer; Westerbork. Rome (met audiëntie??)

JG 2: filmavond, een reis naar Lourdes, en misschien ook wel met en aantal jongeren uit de regio; Ark van Noah (is nagebouwd en bijna klaar), Heilige Land Stichting

JG 3: met deze groep zullen we eerst nog overleggen, maar de Stille Omgang zal er wel bij zitten.

Ouderkerk was organisator en gastkerk bij de regionale Jongerenstartviering van 10 september jl. waaraan zo'n veertig jongeren hebben deelgenomen aan de gezamenlijke maaltijd en 50 jongeren in de kerk (jammer genoeg weinig ouders en/of andere belangstellenden). Zo'n dertig jongeren op het feest daarna in het Gezellenhuis. Ook aan de actie Diaconaction - doe eens iets goeds voor een ander- gehouden op zondag 28 november jl. – namen enkele jongeren uit Ouderkerk deel. (zie regioblad)

De bijeenkomsten van de jongerengroepen Ouderkerk beginnen altijd met een gezamenlijke, zelfbereide maaltijd. Dit werkt saamhorigheid onderling in de hand.

In de komende weken zal ons penningmeester u benaderen voor de jaarlijkse bijdrage of de afgegeven machtiging gebruiken.

Wij danken alle Club 140 leden voor hun welkome bijdrage.

Aspirant leden voor de club van 140 worden verzocht contact op te nemen met Dhr. N. Wolffenbuttel.

Zalig Kerstfeest en een gelukkig nieuw jaar.

Namens de club van 140

de Jongerengroepen

Alfred Schwegler

Paul Liesker

Niet indommelen

Terwijl ik dit stuk schrijf ligt er een dikke mist over Nederland en ook over Ouderkerk. Ik ruik de bakkerij meer dan dat ik deze zie achter de witte flarden mist. Heerlijke geuren van speculaas drijven richting pastorie. Sinterklaas is weer veilig aangekomen in Ouderkerk en pepernoten en kerstballen liggen overal gemoedelijk langs elkaar. Maar het blijft echt wennen dat er al zo vroeg en nadrukkelijk de nadruk ligt op een vooral zo bling-bling mogelijk kerstmis. December.....stressmaand: cadeautjes, vliegen en rennen, boodschappenlijstjes, diner uitstippelen, wie vragen we, wie komen er, gaan we naar familie, naar de kerk of toch maar op wintersport?

Ook in de kerk wordt achter de schermen gewerkt aan Kerstmis. Koren repeteren, liturgieën worden besproken en gedrukt, de kerk wordt vlak voor het kerstfeest weer fraai versierd en natuurlijk wordt de grote kerststal in de pastorietaan weer opgebouwd.

Gelukkig mogen we ons in de kerk ook rustig voorbereiden op Kerstmis in de Advent, de tijd van voorbereiding op het kerstfeest, de tijd waarin de komst en wederkomst van Jezus Christus wordt verwacht. Tijdens de Advent wordt licht in de duisternis verwacht. Terwijl het buiten steeds donkerder wordt en als de natuur haar meest doodse kant laat zien, leven gelovige mensen toe naar de komst van Jezus Christus, het 'Licht der wereld'.

Het naderen van het licht wordt in de Advent symbolisch zichtbaar gemaakt met behulp van de adventskrans met vier kaarsen, die in alle kerken opgehangen en soms ook thuis. Voor elke zondag van de Advent één kaars. Op www.geloventhuis.nl kunnen ouders met jonge kinderen ontzettend leuke en goede tips vinden om je als gezin rustig op het kerstfeest voor te bereiden. De moeite waard om eens een kijkje te nemen op deze fleurige website met liedjes, een advent-kijktafel, advent -en kerstverhaaltjes en nog veel meer.

Kerst roept ons op om het licht te zoeken, in het licht te gaan staan en het mee te dragen. In het heden, hier en nu, vandaag en voor de toekomst. De vicevoorzitter schreef er al over in zijn treffende voorwoord. We moeten fakkeldragers zijn, niet zwijgen en genoegzaam achterover leunen maar een wakkere gemeenschap zijn.

Dat vraagt van ons openheid, ontvankelijkheid, actie, dynamiek, beweging en gedrevenheid om Gods rijk van vreugde, vrede en saamhorigheid gestalte te geven. Daartoe worden wij als gedoopte mensen steeds weer opgeroepen.

De vonk die God in ons gezaaid heeft bij onze geboorte, mogen we niet laten doven. Soms krijg ik de indruk dat wij, christenen, ingedommeld zijn. We laten onze stem te weinig horen. We zijn te weinig verontwaardigd over de vele misstanden in onze samenleving: de bankencrisis, de graaicultuur, de bonussenexcessen, de neoliberale economie die meer op welvaart is bedacht dan op welzijn, de verharding en de verkillig van de maatschappij. Leggen we ons, -ook met betrekking tot alle ontwikkelingen in de kerk en in de regio - niet al te makkelijk neer bij de feiten omdat we denken dat we er toch niets aan kunnen doen? Want ook de kerk zwijgt, omdat ze langzamerhand naar de rand van de samenleving verdwenen is. Ze zwijgt omdat ze druk bezig is met binnenkerkelijke problemen, waaraan ze de handen vol heeft. Het christendom is niet meer triomfantelijk groots en machtig. Echter, klein geworden, blijft het wel spreken over het wezenlijke: de Blijde Boodschap, gebracht in de persoon van Jezus die een appèl op ons doet om zijn aanwezigheid aan het licht te laten komen.

Straks is het Kerstmis, het weerbarstige geloof tegen alles in, dat het licht niet te vernietigen is. Niet het Licht in de wereld, maar ook niet ons eigen licht. Laten we niet afwachten, maar zelfbewust ons eigen licht, ons eigen heilige vuur mét en voor elkaar aanwakkeren vanuit de geest van Jezus. Want als niet nu, wanneer dan wel?

Ik wens u van harte een mooie, inspirerende voorbereiding op Kerstmis toe en hoop u te mogen begroeten in een van de Adventvieringen of in de kerstvieringen. Tevens wens ik u veel leesplezier met dit parochieblad, maar ook met het nieuwe regioblad!

Een hartelijke groet
Kiki Kint, pastoraal werkster.

Tussen Kerstmis en Oudjaar is K. Kint, p.w. een paar dagen vrij. Voor noodgevallen en overlijden zal zij wél zo veel mogelijk bereikbaar zijn. De dames van het secretariaat zijn dan ook afwezig. U kunt natuurlijk altijd het antwoordapparaat van de pastorietelefoon inspreken voor bijzonderheden.

Geboorte

Het gaat hier over de geboorte van een kind, niet over de revolutionaire daad van een sterke man, niet over de gedurfde ontdekking van een wijze, niet over het vrome werk van een heilige.

Wat koningen en staatslieden, filosofen en kunstenaars, godsdienstenstichters en moraalpredikers vergeefs proberen te bewerkstelligen, gebeurt nu door een pasgeboren kind.

Als om de geweldigste menselijke inspanningen en prestaties te beschamen wordt hier een kind in het middelpunt van de wereldgeschiedenis geplaatst.

**Een kind, uit mensen geboren,
een zoon, door God gegeven.
Dat is het geheim
van de verlossing van de wereld;**

**De oneindige barmhartigheid
van de almachtige God daalt tot ons af
in de gestalte van een kind, van zijn Zoon.**

*Dietrich Bonhoeffer
Uit: Bonhoeffer Brevier*

Pakistan Boven Water?

Missie, Ontwikkeling en Vrede (of kortweg MOV) krijgen vanouds in onze parochies volop aandacht. Dat gebeurt veelal op verschillende manieren. Parochianen voelen zich betrokken bij - en verbonden met hun parochiezonen en -dochters die in de Derde Wereld zo veel goed werk verrichten, allerlei grote projecten komen via ontwikkelingsorganisaties (Missio, Cordaid) onder onze aandacht en daarnaast heb je nog diversie acties die vooral aansluiten bij ons geloof en ons kerkelijk leven in bepaalde periodes van het jaar. Daar is de Vastenactie een goed voorbeeld van. Maar juist ook in de Advent en met de Kersttijd zijn wij solidair en voelen wij ons verbonden met mensen die het in de wereld bepaald minder hebben getroffen dan wij. Jarenlang was daar de actie Solidaridad voor Latijns-Amerika, maar sedert een paar jaar is er gekozen voor verbreding en een nieuwe vorm en opzet. Ook andere delen van de wereld komen nu in beeld. En dan is het niet verwonderlijk dat gekeken wordt naar gebieden, waar Nederlandse missionarissen en congregaties actief zijn, soms al decennialang, of gebieden waar speciale banden mee bestaan en waar men voor de ontwikkeling van de bevolking en de opbouw van het land hulp goed kan gebruiken.



De provincie Sindh in Pakistan is een gebied waar Nederlandse Franciscanen en Mill Hillers al een lange geschiedenis hebben. Mede hierdoor is ons bisdom Haarlem-Amsterdam ooit in het verleden met het bisdom Hyderabad (de Pakistaanse provincie Sindh) een vriendschapsband aangegegaan. Dit heeft geleid tot goede wederzijdse contacten, waarbij sommige van onze parochies een eigen rol hebben vervuld.

De contacten zijn echter flink toegenomen toen vorig jaar de rivier de Indus alom in Pakistaan buiten haar oevers trad en er zich enorme overstromingen voordeden, met name in de lager gelegen regio's van het land (provincie Sindh). Er is toen ook vanuit regio Amstelland hulp geboden om de gevolgen van de ramp te bestrijden en voorts ook bij de hoogst noodzakelijke wederopbouw. Maar of al de ellende nog niet groot genoeg was, werd Sindh medio september getroffen door de ergste moessonregens in haar geschiedenis. Dit leidde er zelfs toe dat bijna $\frac{3}{4}$ van het onmetelijke land onder water kwam, de oogsten werden vernietigd, allerlei besmettelijke ziektes uitbraken en mensen (gezinnen met kinderen) wederom onder tentzeilen op openbare wegen hun heil zochten, wachtend op uitkomst. Op hulp van wie?

In deze adventtijd willen wij als christenen van regio Amstelland stil staan bij de grote nood in het bisdom Hyderabad. Wij willen dat doen door voor de slachtoffers van de watersnoodramp te bidden en daarnaast proberen wij ook op een structurele wijze hulp te verlenen. In de Adventperiode en/of in de Kerstperiode wordt daarom gecollecteerd voor twee schoolprojecten (meisjes en jongens) in Tando Allah Yar, voor het onderwijs van kinderen uit gezinnen die zo zeer zijn getroffen door de watersnood, en die ook om hun sociale positie in de toekomst te verbeteren onze hulp zo hard nodig hebben.

Hieronder treft u het projectvoorstel aan:

Tando Allah Yar is de centrale parochie in het bisdom Hyderabad voor het tribale apostolaat onder de Kutchi Kolhi's. Er zijn daarnaast nog uitvalscentra in Kotri en Tando Adam. De Kutchi Kohli's werken traditioneel als een soort van horige/lijfeigene, als landloze boeren, voor groot grondbezitters. In Pakistan worden ze geassocieerd als 'scheduled caste', wat in werkelijkheid kastelozen betekent. Veel van de ouders kunnen niet lezen of schrijven en wonen wijdverbreid over het platteland van Sindh. Om hun kinderen de mogelijkheid op onderwijs te bieden zijn er in Tando Allah Yar twee

internaten: een voor meisjes en een voor jongens. Beide zijn voornamelijk voor kinderen van lagere school leeftijd. Ze gaan naar school in Tando Allah Yar en verblijven op het internaat waar ze kost en inwoning hebben, maar waar daarnaast ook huiswerkondersteuning en begeleiding wordt gegeven. Om de kinderen te bevrijden van de armoedeval, worden hen via het onderwijs mogelijkheden voor de toekomst gegeven.

Als de ouders ertoe in staat zijn, dragen zij bij in de kosten van het internaat, maar deze bijdragen zijn bij lange na niet voldoende om de kosten te dekken. Daarom vragen wij uw steun. Voor het huidige jaar wordt gestreefd naar een minimale steun voor het meisjesinternaat van 4.100 Euro en voor het jongensinternaat van 6.300 Euro.

Misschien is het goed om verder te weten dat giften gestort kunnen worden op de rekening van het PCI te Ouderkerk a/d Amstel op rekeningnummer: 3518.01.162 o.v.v. Adventactie Pakistan.

Als u speciaal de noodhulp wilt bedenken, kan dat ook door uw giften over te maken op het genoemde rekeningnummer, maar dan o.v.v. Hulp Watersnood Sindh.

Wij zullen u verslag doen van alle hulp die vanuit onze regio aan Pakistaan wordt verstrekt.

Phil Kint

pastor De Goede Herder, verantwoordelijk voor de regionale M.O.V.

Kerstcollecte voor Stichting Derde Wereld Hulp en de Allochtonenparochie Nossa Senhora de Fatima in Amsterdam

De PCI heeft besloten om de opbrengst van de diaconale collecte tijdens beide Nachtmissen en op Eerste Kerstdag gelijk te verdelen over de Stichting Derde Wereld Hulp ("SDWH") van onze dorpsgenoot Margreet van Coeverden en de Portugees sprekende Allochtonen Parochie in Amsterdam. Met dit bericht willen wij deze doelen nader onder uw aandacht brengen in de hoop dat u ook in economische moeilijke tijden door uw bijdrage aan de collecte beide projecten financieel te ondersteunen.

Stichting Derde Wereld Hulp

Wat kan SDWH bijvoorbeeld met uw bijdrage realiseren?

Bijdrage salaris leerkrachten op de scholen: €1500,- per leerkracht per jaar;

Bijdrage lesmaterialen, pennen, schriften etc.: €5,- per kind per jaar;

Bijdrage voor kleding voor de 340 kinderen: €18,- per set per kind;

Feestelijke maaltijd (met vis/vlees en Indiase yoghurt): per tehuis €50,-

Fruit voor de 60 kinderen in Tulip garden of Asha Jyothi: €10,- per keer;

Vervanging van het open riool in tehuis Asha Jyothi: € 3000,- (restant bedrag)

U kunt ook een vast bedrag per jaar doneren, waarmee u er voor zorgt dat het een jaar lang naar school gaat, gevoed wordt en zo nodig kan rekenen op medische verzorging; afhankelijk van de plek kost dat €200,- of €415,- (voor de kinderen in het tehuis voor HIV geïnfecteerde kinderen)per jaar .

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de coördinator sponsorkinderen Mw. Marrie Versluis , tel. 020 6451013 of per e-mail j.versluis [at] kpnplanet.nl

Uiteraard worden er permanent ook kosten gemaakt voor het onderhoud of voor aanpassingen c.q. uitbreidingen van de verschillende gebouwen waarin de kinderen zijn gehuisvest of aan de scholen waar zij naar toe gaan.

De website van SDWH (www.SDWH.nl) geeft een compleet beeld van het werk van de Stichting in Andhra Pradesh in India.

Indien u verhinderd bent om de vieringen tijdens de kerstdagen te bezoeken, kunt u mogelijk uw bijdrage overmaken naar rekeningnummer 3518.89.086 bij RABO of nummer 43.46.90.325 bij ABN AMRO t.n.v. Stichting derde Wereld Hulp te Amstelveen.

Nossa Senhora de Fatima in Amsterdam

Tijdens het laatste regionale diaconale overleg ontmoette penningmeester Martin den Blanken Pastoor Jacques Hetsen van deze Spaanstalige allochtonenparochie in Amsterdam.

Deze pastoor vertelde hem over zijn wekelijks zeer druk bezochte diensten door Spaans/Portugees sprekenden, waarvan velen onder zeer zware omstandigheden in Amsterdam moeten overleven.

Deze pastoor smeekte om hulp om enige financiële middelen om in bepaalde noodsituaties iets voor zijn parochianen te kunnen betekenen.

De PCI wil om die reden zijn parochie 50% van de opbrengst doen toekomen. Indien u hiervoor een bijdrage wil overmaken dan kan dat op de bankrekening van de PCI (rekening nummer 3518.01.162 van uw PCI bij de RABO te Ouderkerk), waarna Martin den Blanken zal zorgen dat het aan pastoor Jacques Hetsen wordt overgemaakt.

Bij voorbaat dank voor uw bijdragen. Namens de PCI wens ik u een zalig kerstfeest en een fijne jaarwisseling,

Nico van Wieringen

Kerstconcert in de S^t Urbanus te Ouderkerk aan de Amstel



Op zondag 11 december 2011 wordt in de S^t Urbanus te Ouderkerk aan de Amstel het *Urbanus Concerten Seizoen 2011* afgesloten met een Kerstconcert, aanvang 15.30 uur.

Het wordt gelijk als in 2009 verzorgd door *De Choralen van de Grote of O.L.V. Kerk* uit Breda o.l.v van Henri de Graauw m.m.v. Jelena Bazova (orgel en piano). Twee jaar geleden was hun optreden spraakmakend. Alom werd hen veel lof toegezwaaid.

Dit jaar zal in het Kerstconcert ook het zestienjarige pianotalent Cherron Chen te beluisteren zijn.

Op het veelzijdige en klankrijke Kerstprogramma worden werken vertolkt van een breed scala componisten uit verschillende perioden, onder andere J.S. Bach, F. Couperin, F.J. Haydn, J.F. Wade,

J Brahms, J.C. Vodnansky en S. Rachmaninov.

In deze composities worden diverse klankcombinaties samengebracht: koor met orgel dan wel piano, koor a capella, zangsolo's begeleid op orgel of piano, twee piano's en orgelsolo.

Dit Kerstevènement wordt afgesloten met een receptie aangeboden door *Bakkerij Hans Out, Keurslager Wim Stronkhorst* en *Plus Ingrid van der Neut*.

De Choralen van de Grote of O.L.V. Kerk behoren in zijn genre in



Nederland tot de absolute top. Het koor bestaat uit 20 jongens (sopranen en alten) en 14 heren (contratenoren, tenoren en bassen). *De Choralen van de O.L.V. Kerk* nemen samen met de *Cantorij van de St. Bavo Kathedraal* in Haarlem en het *Roder Jongenskoor* deel aan het *Drie Koren Festival*. In 2006 en in 2010 maakten de *Choralen* een tournee door Engeland. Ze zongen tijdens die tour in de S^t Paul's Cathedral, Westminster Abbey, Canterbury Cathedral, het Windsor Castle en de S^t John's College Chapel in Cambridge.

De dirigent **Henri de Graauw** studeerde koordirectie aan het *Instituut Dirigenten Educatie* te Gorinchem. In Engeland volgde hij masterclasses. Als dirigent van het *Sacramentskoor* en de *Choralen van de O.L.V. kerk* werkte hij met o.a. Daan Manneke, Ton Koopman en Ricardo Chailly.

Jelena Bazova studeerde aan het staatsconservatorium van Kazan (Rusland) orgel en piano. Zij werd in 1980 bekroond met zowel het Solistendiploma als de Prix d'Excellence. In 1991 werd zij laureaat van de Russische nationale orgelcompetitie.

In de jaren 1980-1997 was Bazova docente piano en orgel aan de staatsconservatoria van Astrakhan en Kazan. Zij is thans docente hoofdvak piano aan het *Fontys Conservatorium* te Tilburg. Tevens is zij organiste van het *Sacramentskoor* te Breda. Zij gaf vele concerten in Rusland en in West-Europa.

De 16-jarige **Cherron Chen** is een jong-talentleerlinge van Jelena Bazova. In 2008 won zij de eerste prijs in haar categorie van het *Prinses Christina Concours* in Den Bosch, alsook de eerste prijs in haar categorie van de *49^{ste} Muziekweek* te Maassluis. Tijdens de *Dag van de Genomineerden van het Prinses Christina Concours* kreeg Cherron de Publieksprijs alsook een Eervolle Vermelding.

Kerst Sing-in Ouderkerk aan de Amstel

Vorig jaar is door de Lionsclub Ouderkerk aan de Amstel een kerstwensboom op 't Kampje in Ouderkerk opgericht. Doel van de actie is om geld in te zamelen om wensen die de gemeenschap zelf kan inbrengen, te vervullen. De actie was een groot succes en er er een aantal mooie wensen van de Ouderkerkse gemeenschap opgepakt:

- een beachvolleybalveld + -net en een warmtepomp voor Het Amstelbad;
- de oprichting van de Stichting vrienden van het Muziekcollectief;
- een verwenmiddag voor de bewoners van woonzorgcentrum Theresia; en
- een mooi bankje op een prominente plaats in het dorp.

Ook dit jaar wordt er weer een kerstwensboom opgericht. **Op zondag 18 december a.s. zal er vanaf 12.00 een bio-boeren markt worden georganiseerd op 't Kampje met om 15.00 een Kerst Sing-in.** Een aantal koren (o.a. het Elckerlyk koor) zullen dan kerstliederen zingen met vollop gelegenheid voor het publiek om mee te zingen. Iedereen (ook koren) zijn welkom om van deze samenzang een bijzondere gebeurtenis te maken.

Voor de koren zal er door de Lions warme chocolademelk worden geschonken.

Meer informatie is te vinden op: www.ouderkerkwent.nl

Inleverdata kopij parochieblad 2012

<u>voor de maand</u>	<u>inleverdatum</u>	<u>verspreiding</u>
februari	17 januari	25 januari
maart	14 februari	25 februari
april (= Paasnummer)	20 maart	28 maart
mei	17 april	25 april
juni	15 mei	23 mei
juli/aug. (=dubbelnummer!)	19 juni	27 juni
september	14 augustus	22 augustus
oktober	18 september	26 september
november	16 oktober	24 oktober
december/jan. (=dubbelnummer!)	20 november	28 november

E-mailadres: [bernyvanw \[at\] hotmail.com](mailto:bernyvanw@hotmail.com)

Vieringen rond Kerstmis



24 december: 18.00 uur kerstviering in zorgcentrum Theresia met Ds. J. de Heer en K. Kint, p.w.

19.30 uur: gezinskerstviering met K. Kint, p.w. en zang van kinderkoor 't Kwetternest o.l.v. Laurens de Boer. Kinderen mogen verkleed als herder, engel of koning naar de kerk komen.

22.00 uur: kerstnachtmiss met pastor G. van Tillo en K. Kint, p.w.

De zang wordt verzorgd door het Caciliakoer o.l.v. Laurens de Boer en begeleid door Johan Vos aan het orgel.

25 december: 10.00 uur, Hoogfeest van Kerstmis met Pastor G. van Tillo en K. Kint, p.w. De zang wordt verzorgd door koor Elckerlyc o.l.v. Laurens de Boer en Edwin Saan aan de vleugel.

15.00 uur: Kindje Wiegen voor de allerkleinsten, hun ouders en grootouders. Bij goed weer drinken we buiten warme chocolademelk bij de kerststal in de tuin. Ook hier mogen de kinderen verkleed naar de kerk komen.

31 december: 19.00 uur: Woord-en Communieviering om het jaar 2011 af te sluiten en Gods zegen te vragen voor het nieuwe jaar.

1 januari 2012: 10.30 uur Woord - en Communieviering met K. Kint, p.w. en samenzang



KERSTMIS

Gezinsviering

Op zaterdag 24 december
'Kerstavond'

is er om 19.30 uur een gezinsviering.

K.Kint-van Os p.w. gaat in deze
viering voor en het Kwetternest

o.l.v. Laurens de Boer verzorgt de muziek.

Alle kinderen mogen verkleed als herder
of koning naar de viering komen.



* * Kindje Wiegen * *

* Voor de allerkleinsten is er
op 1^e kerstdag om 15.00 uur
weer het traditionele kindje wiegen. *

LITURGIE AGENDA		
Datum Tijd	Voorganger	Plaats
03-12 19.00 uur	Pastor G.van Tillo	St. Urbanuskerk
04-12 10.00 uur	Pastor G.van Tillo/K.Kint p.w.	St. Urbanuskerk
10-12 18.30 uur	Pastor G.van Tillo	Zorgcentrum Theresia
11-12 10.00 uur	Pastor G.van Tillo	St. Urbanuskerk
17-12 19.00 uur	Pastor G.van Tillo	St. Urbanuskerk
18-12 10.00 uur	Pastor G.van Tillo	St. Urbanuskerk
24-12 18.00 uur	K.Kint p.w./Ds.J. de Heer	Zorgcentrum Theresia
24-12 19.30 uur	K.Kint, p.w.	St. Urbanuskerk
24-12 22.00 uur	Pastor G.van Tillo/K.Kint	St. Urbanuskerk
25-12 10.00 uur	Pastor G.van Tillo/K.Kint	St. Urbanuskerk
26-12	geen viering	
31-12 19.00 uur	K.Kint p.w	St. Urbanuskerk
01-01 10.30 uur	K.Kint p.w	St. Urbanuskerk
07-01 19.00 uur	Pastor G.van Tillo	St. Urbanuskerk
08-01 10.00 uur	Pastor G.van Tillo	St. Urbanuskerk
14-01 18.30 uur	Pastor G.van Tillo	Zorgcentrum Theresia
15-01 10.00 uur	K.Kint p.w./Ds.J. de Heer	St. Urbanuskerk
21-01 19.00 uur	K.Kint p.w	St. Urbanuskerk
22-01 10.00 uur	K.Kint p.w	St. Urbanuskerk
28-01 18.30 uur	Pastor G.van Tillo	Zorgcentrum Theresia
29-01 10.00 uur	Pastor G.van Tillo	St. Urbanuskerk
04-02 19.00 uur	Pastor G.van Tillo	St. Urbanuskerk
05-02 10.00 uur	Pastor G.van Tillo	St. Urbanuskerk

DECEMBER 2011 / JANUARI 2012	
Bijzonderheden	Muzikale invulling
2 ^e zondag van de Advent/ koffiedrinken/gezinsviering	't Kwetternest
3 ^e zondag van de Advent/eucharistie	Koor Elckerlyc
4 ^e zondag van de Advent/eucharistie	St.Ceciliakoor
Oec.Kerstviering	
Gezinsviering	't Kwetternest
Kerstnachtviering	St.Ceciliakoor
Hoogfeest van Kerstmis	Koor Elckerlyc
Woord- en Communieviering	Samenzang
Eucharistieviering	Samenzang
Eenheid Christenen	St.Ceciliakoor/Capella Nova
Gezinsviering	't Kwetternest
Eucharistieviering	Koor Elckerlyc

2012

de eerste

Gezinsviering

in het nieuwe jaar
zal zijn op

Zondag 22 januari



2012

2012

Wij wensen u allen
een

Voorspoedig Nieuwjaar

De volgende maand staan we weer aan het begin van een nieuw jaar en wensen wij elkaar in alle opzichten een voorspoedig en gelukkig jaar toe. Wij hopen dan dat veel van onze voornemens die we voor het nieuwe jaar van plan zijn uit te voeren, gerealiseerd kunnen worden.

Ook het bestuur van de St. Urbanusparochie waarvan u lid bent, hoopt dat. Van 15 t/m 29 januari 2012, worden parochianen benaderd voor de jaarlijkse bijdrage 2012. Deze bijdrage is geheel bestemd voor onze eigengeloofsgemeenschap. Daarom vragen wij u een financiële bijdrage om het kerkenwerk mogelijk te maken, want onze kerk is van blijvende waarde.

- De kerk is de plaats waar je samenkomt om God te ontmoeten, zoals vele generaties vóór ons ook al deden. Waar het niet gaat om wat je bezit of wat je presteert, maar om wie je bent. Een plaats waar iedereen welkom is. Dat is iets van blijvende waarde.
- De kerk is vaak letterlijk een baken: een markant herkenningspunt in de stad of in het dorp. Als het goed is dan is de kerkelijke gemeenschap ook daadwerkelijk een houvast in het leven. Een geestelijk thuis en een onbetaalbaar sociaal vangnet voor mensen die dat nodig hebben.
- De kerk is ook voor mensen die geen speciale binding met onze kerkelijke gemeente hebben een plek van ontmoeting en inspiratie. We komen er samen voor de grote momenten in het leven, zoals doop en huwelijk, en voor momenten van rouw en verdriet.

Kerkbalans, daar geef je voor!

Als christenen en kerkelijk meelevendenden willen wij dat alles behouden en kunnen doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen. Uw bijdrage aan Kerkbalans 2012 is daarom hard nodig, want die maakt het mede mogelijk dat onze kerkelijke geloofsgemeenschap haar unieke en onmisbare functie kan blijven vervullen. Dat is van waarde. Van blijvende waarde!

Schenk naar vermogen, wanneer men straks bij u aanklopt voor de Actie Kerkbalans. Geef, jong en oud,

want een kerk is van blijvende waarde,
zeker onze prachtige St. Urbanuskerk

Misintenties

U helpt de administratie enorm indien u op een maandagmiddag contact opneemt met mevrouw Riet Hilhorst die op deze middagen in de pastorie aanwezig is en wel van 14.00 tot 16.00 uur. U kunt dan voor het komende jaar 2012 de misintenties opgeven die u wilt laten lezen voor uw dierbare overleden(n). Met haar kunt u dan afspreken op welke datum -bijvoorbeeld iedere derde zondag van de maand – u een intentie wilt laten lezen. Ook kunt u dan uw voorkeur uitspreken voor koor en voorganger. Zij zal er dan voor zorg dragen dat alle intenties worden ingeboekt.

Voor een eenmalige intentie kunt u natuurlijk gebruik maken van het formulier achter in het parochieblad.

Misintenties voor de maand December 2011

Zaterdag 03 december 19.00 uur en Zondag 04 december 10.00 uur

Wim Pappot, overleden ouders van Beek-Boelrijk, Gerrie en Sannie van Beek, overleden ouders v.d.Meer-Verkerk, overleden ouders Boom-Driehuis, Sophie Kea, overleden ouders Schwegler-Epskamp.

Rinie Helsloot-de Groot, Jan van Hensbergen, Loes Witmond –van Leeuwen, Ina Wijfjes.

Zondag 11 december 10.00 uur

Voor degenen die het moeilijk hebben,
Sophie Kea, Kors van Tol en Maria van Tol-v.d.Nes, Rien Verlaan, Margaretha Dellelijn-Honselaar, Lenie Meesters-van Riel, Ben Meijer, Annie Nelis-van Rijn, Cornelia Feddema-van As, Anton van Beek, Dirk de Jong, Jos Schrama, Dora v.d. Maagdenberg-Jansen, Catharina Droog-van Tol.

Zaterdag 17 december 19.00 uur en Zondag 18 december 10.00 uur

Mijnie Dorrestein-de Lange, Agatha te Beek-Broodbakker, Sophie Kea, Rie van Veen-Emous, Kees Bon, Alice Neeven-Hekker, overleden fam. Van Wees-Kolk, Ton Tetteroo, Riet Copier-Baas, Tonny v.d.Velde-Ronday, Jo de Jong-van Rijn, Jan Dekker, Miep de Zwart-Braat.

Zaterdag 24 december 22.00 uur en Zondag 25 december 10.00 uur

Henny Compier, overleden ouders de Jong-Al, Riet Zeldenthuis-Flierboom, Overleden ouders v.d.Kroon-Kemphorst, overleden fam.Brummelhuis-Jansen, Sophie Kea, Lenie Lakerveld-Broodbakker, Rien Verlaan, Piet de Jong, Margaretha Keizer-Schalkwijk, Cornelia Feddema-van As, Jan Compier, Catharina Timmer-Konijn, Niek en Jos Stuyt, overleden familie Kouwenhoven-Verburg, overleden ouders Schwegler-Epskamp.

Misintenties voor de maand Januari 2012

Zaterdag 31 december 2011 19.00 uur en Zondag 01 januari 2012 10.30 uur

Overleden ouders van Beek-Boelrijk, Gerrie en Sannie van Beek, Overleden ouders v.d.Meer –Verkerk, Overleden ouders Boom-Driehuis, Sophie Kea, Rinie Helsloot –de Groot, Dirk de Jong

Zaterdag 07 januari 19.00 uur en Zondag 08 januari 10.00 uur

Voor degenen die het moeilijk hebben.

Sophie Kea, Kors van Tol en Maria van Tol-van Nes, Margaretha Dellelijn-Honselaar, Ben Meijer, Tonny v.d.Velde-Ronday, Ina Wijfjes.

Zondag 15 januari 10.00 uur

Agatha te Beek-Broodbakker, overleden ouders v.d.Kroon-Kemphorst, Sophie Kea, Lenie Meesters-van Riel, Annie Nelis-van Rijn, Anton van Beek, Jos Schrama, Dora v.d.Maagdenberg-Jansen.

Zaterdag 21 januari 19.00 uur en Zondag 22 januari 10.00 uur.

Sophie Kea, Lenie Lakerveld-Broodbakker, Alice Neeven-Hekker, Ton Tetteroo, Jan van Hensbergen, Loes Witmond-van Leeuwen, Jan Dekker.

Zondag 29 januari 10.00 uur.

Riet zeldenthuis-Flierboom, Sophie Kea, Kees Bon, Riet Copier-Baas, Jo de Jong-van Rijn, Cathrien Droog-van Tol, Miep de Zwart-Braat, Niek en Jos Stuijt.

Nieuws uit Het Kofschip.

Door wat lastige inleverdata heeft U ons even moeten missen.
 In de herfstvakantie heeft een grote verhuizing plaatsgevonden..
 Na een flinke opknopbeurt was de lokatie Wilhelminalaan 2 klaar om te betrekken.
 Na jaren in de noodgebouwen de Hekgolf en het Golfje gezeten te hebben, zitten de groepen 5-6-7 en 8 weer bij elkaar in een echt schoolgebouw. Hopelijk zal het nog eens gebeuren dat we weer met z'n allen bij elkaar kunnen zitten!
 De locatie werd feestelijk geopend door de burgemeester en de wethouder, de leerlingen hadden een feestelijke dans ingestudeerd.
 Het weer werkte mee zodat alles op de speelplaats kon plaatsvinden.
 Het was werkelijk een spetterend begin. Wel even wennen maar iedereen heeft nu zijn plekje gevonden zo midden in het dorp.
 Er is al weer hard gewerkt! De EHBO lessen zijn achter de rug en veel leerlingen zijn weer een diploma rijker.
 Door de hele school is het eerste rapport uitgedeeld met aansluitend de oudergesprekken.
 En dan nu op naar Sinterklaas en de kerst.
 De werkgroepen van de ouderraad zijn hard aan de slag gegaan om de kinderen spannende en mooie feesten te bezorgen. De Sint heeft al laten weten dat hij ook dit jaar op 5 december een bezoek zal brengen aan Het Kofschip zowel bij de onder-als bovenbouw.
 De versiergroep heeft de gangen en het ruim in sintstemming gebracht en zodra dit achter de rug is volgt de kerstversiering.
 Bij de groepen 1 t/m 5 wordt het sintjournaal gevolgd en daar gebeuren toch spannende dingen !!! De hele school heeft zijn schoen mogen zetten en werden verrast met leuke cadeautjes.
 De kerstviering speelt zich af rond het kerstverhaal waarbij alle groepen muzikaal van zich zullen laten horen. Aansluitend volgt dan het jaarlijkse kerstdiner.

Het team van Het Kofschip wenst U een gezellige en mooie decembermaand toe en in januari 2012 zult U weer van ons horen.

Team Het Kofschip.

REKENING VAN BATEN & LASTEN OVER 2010.

	Boekjaar 2010	Boekjaar 2009
<u>LASTEN</u>		
Persoonskosten	44.381	46.503
Kosten Onroerend goed:		
- kerkelijke gebouwen	80.080	82.034
- overige Kerkelijke onroerende goederen met bijzondere bestemming	24.084	27.485
Kosten Eredienst	9.055	9.447
Kosten Pastoraal	5.613	5.357
Verplichte & vrijwillige bijdragen	28.838	25.107
Beheerkosten	6.026	6.129
	<u>198.077</u>	<u>202.062</u>
<u>BATEN</u>		
Parochiebijdragen	49.185	52.248
Collecten incl. bloemenoffer	20.079	23.806
Stipendia	5.103	2.816
Huwelijken, Uitvaarten, Doop	11.246	12.502
Offerblokken en -kaarsen	3.263	3.689
Ontvangen collecten voor derden	4.961	5.232
Opbrengst uit bezittingen	74.939	79.326
Incidentele baten en giften	677	693
Nadelig resultaat	28.624	21.750
	<u>198.077</u>	<u>202.062</u>

Toelichting op de jaarexploitatie 2010

De persoonskosten zijn ten opzichte van 2009 afgenomen met € 2.100 door een lagere afdracht aan het bisdom die op basis van draagkracht de personeelskosten aan de parochies in de regio doorbelast.

De kosten onroerende zaken zijn gedaald door lagere energiekosten van het Gezellenhuis waar minimaal wordt verwarmd. In het algemeen stijgen echter de energiekosten en een strengere winter kan het gasverbruik voor de kerk aanmerkelijk verhogen.

De verplichte en vrijwillige bijdragen zijn toegenomen met € 3.700 door een stijging in de kosten van de Regio Amstelland.

De bijdrage parochianen, dus de baten exclusief opbrengst uit bezittingen, is gedaald met €6.400 door een lagere opbrengst uit kerkbijdragen, collecten en uitvaarten. De stijgende trend van de jaren 2005 t/m 2009 is hiermee onderbroken.

Ook de opbrengst uit bezittingen is gedaald; met €5.400 door een lagere opbrengst uit rente deposito's en spaarrekeningen. Door de restauratie zijn er minder geldmiddelen terwijl ook de rentes zeer laag zijn.

De rekening van baten en lasten sluit in 2010 met een nadelig saldo van €28.624. In 2009 was het nadelig saldo €21.750,- Dat kan geen huishouden en ook geen kerk op den duur volhouden. Omdat wij menen dat het behoud van de monumentale kerk en de parochie voor Ouderkerk als dorp en gemeenschap als zeer waardevol wordt ervaren, is het parochiebestuur bereid het Gezellenhuis en grond aan de Schoolweg te verkopen en de opbrengst te gebruiken voor een fonds waaruit de instandhouding kan worden gefinancierd.

De regiovorming van parochies die in heel Nederland door de bisschoppen wordt doorgevoerd gaat gepaard met een drastische vermindering van het aantal kerkgebouwen en parochies. Twee criteria om te beslissen welke kerken kunnen blijven bestaan zijn: een **gezonde financiële positie** en de aanwezigheid van een **actieve gemeenschap**.

Velen werken reeds aan deze uitdagingen mee. Sluit u aan bij de vele activiteiten en initiatieven van de Urbanus kerk

Nico Wolffenbuttel, penningmeester.

Week van Gebed voor de Eenheid van de Christenen

Winnen met gevouwen handen – dat is het thema van de Week van Gebed voor de Eenheid van de Christenen in 2012.

Het thema is gebaseerd op de Bijbeltekst uit 1 Korintiërs 15:57. Dit Bijbelgedeelte is aangedragen door Poolse christenen van de Rooms - Katholieke Kerk, de Orthodoxe Kerk, de Oud - Katholieke Kerk en de Protestantse kerken van Polen.



“Wij zullen allemaal veranderd worden door de overwinning van onze Heer Jezus Christus’ (1 Korintiërs 15, 51 - 58)”

Na lange discussie werd gekozen voor een thema waarin de herscheppende kracht van het geloof in Christus zichtbaar wordt, in het bijzonder door het gebed om zichtbare eenheid van de Kerk, het Lichaam van Christus.

Wij vieren samen met onze broeders en zusters van de Amstelkerk de week van Gebed voor de eenheid van de Christenen **op zondag 15 januari 2012** in de St. Urbanuskerk, muzikaal ondersteund door Capella Nova en het Caeciliakoor. Christus is ons gezamenlijk fundament. Laten wij onze theologische verschillen overbruggen door écht samen te vieren, samen te zijn en oprecht te tonen aan elkaar dat we streven naar eenheid.



*God heeft je vandaag weer
86400 seconden cadeau gedaan.
Heb je er al een gebruikt
om “dank U” te zeggen?*

Gesprek bij de koffie.



De maand december vervalt het geloofsgesprek
maar op

donderdag 26 januari om 10.00 uur

bent U weer van harte welkom bij de pastor op de koffie.

Rondom dit samenzijn gaan we met elkaar in gesprek over geloof, ongelooft
en ons eigen leven.

Plaats: de werkkamer van pastor Kint op de pastorie.

Bijbelwerkplaats

De maand december is er geen bijbelwerkplaats.

Op dinsdagavond 10 januari om 20.00 uur start de nieuwe bijbelwerkplaats.

Wie geïnteresseerd is in de betekenis van de bijbel verhalen in het 'hier en
nu', het boeiend vindt daar enige achtergrondinformatie over te krijgen en het
gesprek met anderen erover aan te gaan, is van harte welkom.



Denkt u niet dat het alleen voor hele serieuze mensen is.

De bijbel staat voor humor en we lachen ook heel wat af.

De toegang is vrij, aanmelding niet nodig.

Wanneer u via e-mail werkmateriaal wilt ontvangen, graag een mailtje naar:

[jos.de.heer \[at\] hetnet.nl](mailto:jos.de.heer[at]hetnet.nl)

Plaats: Pastorie Urbanuskerk, Ronde Hoep Oost 31.

Schoonmaken kerk.



Woensdagmiddag 4 januari om 13.00 uur

gaan we de kerk weer schoonmaken

Daarna gezellig koffiedrinken

U bent van harte welkom om mee te helpen.!!!

KERSTTENTONSTELLING MET BIJZONDER KARAKTER BIJ ABDIJKAARSEN IN EGMOND

Samen met 'Adopteer een vroedvrouw'

De tentoonstelling van kerststallen en -groepen, afkomstig uit alle werelddelen, trekt ieder jaar weer een groot aantal bezoekers naar Abdijskaarsen in Egmond. De komende expositie onderscheidt zich extra van de voorgaande jaren door de bijzondere samenwerking met de stichting Adopteer een Vroedvrouw die zich inzet voor de opleiding van verloskundigen in Ethiopië. Het thema van de tentoonstelling luidt dan ook niet voor niets 'Verwondering'.

De tentoonstelling van kerstgroepen uit zeer uiteenlopende culturen is inmiddels een zeer gewaardeerde traditie in Egmond. Dat blijkt niet alleen uit de grote aantallen bezoekers, maar ook uit de enthousiaste reacties die de organisatoren elk jaar weer dankbaar in ontvangst mogen nemen.

Dit jaar wordt echter niet alleen aandacht gevraagd voor de kerstfiguren, maar ook voor een project dat werd opgezet door Roos Ament, vroedvrouw in Castricum.

Abt Gerard Mathijssen: 'Roos Ament heeft jarenlang gewerkt voor Artsen Zonder Grenzen in Uganda en Ethiopië. Een paar jaar geleden, in 2009, heeft zij de stichting 'Adopteer een vroedvrouw' opgericht die fondsen inzamelt waarmee mannen en vrouwen, in Ethiopië, in staat worden gesteld om de opleiding tot verloskundige te volgen. En zo'n opleiding is bepaald geen luxe als je bedenkt dat er jaarlijks nog duizenden vrouwen overlijden in het kraambed terwijl dat in de meeste gevallen, met adequate medische hulp en verzorging, voorkomen had kunnen worden.'

De opleidingen die 'Adopteer een vroedvrouw' financieel mogelijk maakt, vinden plaats aan het St. Luke Hospital and College in Wollisso, een plaats die 150 kilometer ten zuidwesten van de hoofdstad Addis Abeba gelegen is. Het ziekenhuis verzorgt een plattelandsgebied met maar liefst 1,5 miljoen inwoners.

De opleiding tot verloskundige kost 3.500,- euro en op dit moment financiert de stichting de studie van dertig mensen. De verloskundigen die met de hulp van de stichting zijn opgeleid, verplichten zich ertoe om na hun studie een

aantal jaren in de regio te blijven werken zodat de moedersterfte er effectief kan worden teruggedrongen.

Verwondering

Tijdens de kersttentoonstelling bij Abdijkaarsen worden bezoekers in de gelegenheid gesteld om kennis te maken met het werk van 'Adopteer een vroedvrouw' en kunnen ze, op een bijzondere plek, een kaars aansteken waarmee, op een symbolische manier, extra licht in de wereld wordt gebracht. De kaarsen kosten 1,- euro per stuk en de opbrengst wordt gebruikt voor het bekostigen van zogenaamde verloskoffers. In deze koffers zitten alle middelen die een verloskundige nodig heeft om de vrouwen op het platteland of in de dorpen te helpen bevallen.

Abt Mathijsen: 'We hebben de tentoonstelling dus niet voor niets de titel 'Verwondering' meegegeven. Die verwijst natuurlijk naar de verwondering om de geboorte van de Christus, maar iedereen die een geboorte meemaakt of op kraamvisite gaat weet en ervaart dat verwondering om het nieuwe leven zich als het ware automatisch aandient. Als je dan bedenkt dat dankzij het werk van 'Adopteer een vroedvrouw' zoveel vrouwen en kinderen kunnen worden gered, worden de verwondering en de blijdschap alleen maar groter.'

Bijzondere opening

De opening van de kersttentoonstelling vindt plaats op vrijdag 11 november om 15.00 uur en kent bij deze gelegenheid ook een bijzonder karakter. Zij zal worden verricht door vader Petros Berga, Ethiopiër en priester in het bisdom Haarlem. Onderdeel van de opening is ook een Ethiopische koffiecereemonie.

Meer informatie over de stichting 'Adopteer een vroedvrouw' is te vinden op www.adopteereenvroedvrouw.org.

KERK EN JODENDOM

Chanoeka

Vanaf 21 december begint voor Joden het achtdaagse Chanoeka ('Feest der lichten'). Tijdens Chanoeka wordt de herovering gevierd van de tempel in Jerusalem op de Syriërs. Dit gebeurde in 164 v. Chr. Toen de Joden de tempel opnieuw wilde inwijden, bleek er net genoeg olie te zijn om de lampen één dag te laten branden. Tot ieders verbazing bleven de lampen toch acht dagen branden op dit kleine beetje olie.

Tijdens Chanoeka wordt een chanoekia (9-armige kandelaar) op tafel gezet. Hierin staat voor elke dag een kaars en een negende, de middelste (sjamasj), om de anderen aan te steken. Elke dag wordt er zodra het donker wordt één kaars meer aangestoken (meestal door de jongste van het gezin). De nieuwe kaars wordt hierbij als eerste aangestoken. Deze traditie is een directe verwijzing naar de inwijding van de tempel. Volgens de traditie realiseerden de mensen zich dat er een wonder was gebeurd toen de olie langer dan 1 dag bleef branden.

Als de kaarsen branden, wordt er zo weinig mogelijk gewerkt. Men zingt liedjes en doet spelletjes. Het traditionele spel is Dreidl (een houten tol met Hebreeuwse letters erop, die samen de zin 'Hier gebeurde een groot wonder' vormen). De inzet bij dit spel is chocoladegeld. Tegenwoordig worden ook andere spelletjes gespeeld. Bij Chanoeka horen gerechten die zijn gemaakt met olie. Voorbeelden zijn 'latkes' (gefrитуurde aardappelpannenkoeken) en 'soevganiot' (gevulde oliebollen).

Een Chanoekagedachte is: een mens moet niet tevreden zijn met het spirituele niveau dat hij/zij intussen heeft bereikt. Hoe bevredigend het bereikte ook moge zijn, men moet proberen op een nog hoger niveau te komen. We leren dit van de kaarsen. De eerste dag wordt één licht aangestoken en dat is alles wat nodig is. Maar op de tweede avond, als we ouder en wijzer geworden zijn, steken we twee Chanoeka lichten aan. En zo steeds één licht meer. Chanoeka is een symbool van voortdurende geestelijke ontwikkeling en spirituele groei.

Elizabeth Boddens Hosang, Katholieke Raad voor Israël



Amstelveen Zuid wordt één parochie.

Amstelveen-Zuid wordt één parochie en die parochie zal, na verloop van tijd, zijn onderdak vinden in de St. Urbanuskerk in Amstelveen-Bovenkerk. Dit was de mededeling die de parochianen van de twee RK kerken in Amstelveen-Zuid, de Heilige Geestkerk en de St. Urbanus van Amstelveen-Bovenkerk in het weekend van 26 en 27 november tijdens verschillende bijeenkomsten te horen hebben gekregen.

De twee kerkbesturen zullen per 1 januari 2012 samengaan in een personele unie. Er komt dus één bestuur voor de huidige twee parochies. Het Bisdom Haarlem – Amsterdam is akkoord. De naam van de parochie is RK Parochie Amstelveen – Zuid. Het advies dat de twee kerkbesturen van de Heilige Geest en de St. Urbanus aan het regiobestuur van de gezamenlijke RK kerken in Amstelveen, Amsterdam – Buitenveldert en Ouderkerk aan de Amstel zullen geven, is dat de parochie Amstelveen – Zuid als kerkgebouw de St. Urbanus wil gaan gebruiken. Dit kan uiteraard pas nadat de restauratie is voltooid en het gebouw veilig. Het regiobestuur zal dit advies dan voorleggen aan het Bisdom, die het formele besluit moet nemen.

De twee kerkbesturen benadrukken dat zorgvuldigheid in het proces tot besluitvorming steeds uitgangspunt is geweest. Alle argumenten om tot een keuze voor één van de twee gebouwen te komen hebben de revue gepasseerd. Algemeen is bekend dat parochies meer moeten gaan samenwerken. De terugloop van het aantal gelovigen en daarmee de teruggang in inkomsten, gevoegd bij de kosten voor onderhoud en restauratie, nopen besturen er toe kerkgebouwen te sluiten. Er is goed gekeken naar de mogelijkheden van gebruik van beide gebouwen afzonderlijk, dus de Heilige Geest en de St. Urbanus. Vervolgens is gekeken naar de kosten van restauratie en renovatie van de St. Urbanus en de Heilige Geest. Ook aan de Heilige Geest moet, na zo'n vijftig jaar, het nodige gebeuren. De kosten voor restauratie van de St. Urbanus zijn hoog, maar daar staat tegenover dat het een rijksmonument is en er dus subsidies te verwachten zijn. Door het rijk en de provincie zijn op dit moment zo'n vijftig procent van de benodigde kosten toegezegd.

In de komende periode zal een werkgroep de integratie begeleiden. Er zullen met alle betrokkenen gesprekken worden gevoerd zodat een goede en volledige samenwerking ontstaat. Te denken valt aan de koren, de pastoraatsgroepen, de parochiebulletins enzovoort. Over een eventuele datum van sluiting van de Heilige Geestkerk kunnen nog geen mededelingen worden gedaan. Ook over een eventuele datum van heropening van de St. Urbanus, die vanwege bouwtechnische redenen tijdelijk gesloten is, kunnen nog geen mededelingen worden gedaan.

Actie DiaconAction Amstelland

Zondag 27 november stonden de jongeren van 5 parochies uit de regio Amstelland al om 8 uur 's morgens in de Goede Herderkerk klaar om te starten met de actie Diaconaction: doe eens iets goeds voor een ander. Zelf hadden ze gekozen om te gaan 'zwarte pieten' in diverse verpleeghuizen in Amstelveen. Vaardige handen stonden klaar met schmink en kleding om de jongeren om te toveren tot de hulpjes van Sinterklaas, die het deze dagen heel erg druk heeft met het bezoeken van heel veel mensen. Bovendien had hij die dag zin om uit te slapen.

Na de grote verkleedpartij stapten rond haf 11 ruim dertig Pieten in een bus waarop met grote letters stond aangegeven dat het hier om DiaconAction ging. De Hoofdpiet gaf in de bus nog de laatste instructies aan de muziekieten, cadeautjespieten, EHBO-piet en nog veel andere pieten met ieder een eigen taak. Het eerste huis wat werd bezocht was Belmonte en daar zaten de bewoners natuurlijk al in spanning te wachten. Een uur lang vermaakten de Hoofdpiet en alle andere pieten de mensen met een memoryspel, zang, heuse ochtendgym en natuurlijk ontbraken cadeautjes en de pepernoten niet. Maar.....voor de cadeautjes moest nog wel gedubbeld worden. Afscheid werd genomen met een heuse, zelfgeschreven DiaconActionPietenMedley welke hogelijk werd gewaardeerd.

Piet spelen maakt hongerig en de magen knorden volop. Tijd om te lunchen in het bedrijf van de Hoofdpiet waar de broodjes wachtten, koffie, thee en fris en de pieten vermaakt werden door een straatgroep die via pallets en tafels allerlei capriolen uithaalden en de pieten uitdaagden om mee te springen en mee te hopen. Na deze vermakelijke pauze snel de bus weer in om her en

der voedselpakketten rond te brengen voor de actie 'mee-eten op afstand' Een rondje Amstelveen/Bovenkerk bracht de bus uiteindelijk weer bij verpleeghuis Groenelaan om daar in groepjes naar de p.g. afdelingen te gaan. Ook hier werden de bewoners verrast met een cadeautje en zang. Het is bijzonder om te zien hoe bewoners die in hun eigen wereldje leven een verandering ondergaan als je voor hen herkenbare sinterklaasliedjes zingt. Een bijzondere en ook ontroerende ervaring. In de grote hal van de Groenelaan werd enthousiast afscheid genomen met het meezingen van de pietenmedley. Daarna naar Klaasje Zevenster waar de algemene zaal vol was met bewoners en bezoekers die vol verwachting uitkeken naar het bezoek van de Pieten. Hier werd goed mee gegymd en uiteraard goed meegezongen. Verwachtingsvol wilde men de cadeautjes uitpakken, maar daarvoor moest natuurlijk eerst weer gedobbeld worden. Zingend vertrokken de pieten weer na een uurtje vermaak en mochten als dank van Klaasje Zevenster een fotolijstje ontvangen!

Weer terug in de Goede Herderkerk wachtte het grote werk: omkleden, afschminken, dorst en honger lessen en vermoeid maar heel tevreden naar huis.....doe eens iets goeds voor een ander! Het is een superfeest geweest voor jong en oud. Met een giga-organisatie op de achtergrond van pietenpakken organiseren, cadeautjes inkopen en inpakken (gebeurde zondag 20 november), contacten leggen met de verzorgingsinstellingen, jongeren enthousiasmeren, bus organiseren, sponsors zoeken, broodjes inkopen en smeren, muziek en liedjes kopiëren en nog véél meer.



Dank aan heel veel mensen van het jongerenpastoraat Amstelland die zich belangeloos en enthousiast hebben ingezet. Dank aan de Goede Herderkerk voor de geboden gastvrijheid, dank aan de jongeren die hebben meegedaan. Heel veel dank en hulde aan de Hoofdpiet en zijn vrouw -ja, Pieten mogen tegenwoordig getrouwd zijn!- voor hun niet aflatende inzet, dank aan de sponsoring door Stichting R.C.O.A.K. Het was grandioos en na het regionale Vormsel, de regionale vormelingsdag, de jongerenstartviering en de vele initiatieven van de enthousiaste werkgroep van het jongerenpastoraat in de regio Amstelland mogen we zeggen: het jongerenpastoraat stáát!!!

KK, coördinatrice Jongerenpastoraat Amstelland.

Lees vooral ook het gekleurde binnenblad!

STILLE ONGANG JONGERENPROGRAMMA 2012

PERSBERICHT // NOVEMBER 2011 // PERSBERICHT // NOVEMBER 2011 //

DURF!

Pak je agenda erbij want dit mag je niet missen! Op 17 maart 2012 vindt voor de zesde maal het jongerenprogramma van de Stille Omgang plaats. Het SO-jongerenprogramma is uitgegroeid tot een Katholiek jongerenevenement van nationale omvang. Ook dit jaar worden er weer honderden jongeren in de hoofdstad verwacht. Het thema voor dit jaar is DURF!. In verre landen als Egypte, Irak en Iran staan Christenen vierkant achter hun geloof, ondanks een direct levensgevaar dat dit vaak oplevert. In Nederland daarentegen voelen wij ons op andere vlakken onder druk om uit te komen voor het geloof; het stuit op onbegrip en een negatief oordeel.

Tijdens het Stille Omgang jongerenprogramma staan we hierbij stil, door middel van muziek en/of theater, een spreker van formaat en in de liturgie: een H. Mis en een Eucharistische aanbidding.

Kortom, gezamenlijk het geloof vieren: dat is het hoofd-ingredient van het SO-Jongerenprogramma. Het hoogtepunt van de avond is het gezamenlijk lopen van de Stille Omgang.

Houd de komende tijd www.stille-omgang.nl/jongeren in de gaten voor updates over het programma!

WANNEER?

De Stille Omgang vindt plaats op zaterdag 17 maart 2012.

WAAR?

Het SO-jongerenprogramma vindt plaats in de Sint Nicolaaskerk, Prins Hendrikkade 73 in Amsterdam. De kerk is recht tegenover Amsterdam CS. Het programma begint om 20:00 uur en is rond 00:30 afgelopen.

MEER INFO

Heb je vragen over het SO-jongerenprogramma? De organisatie helpt je graag verder.

Kijk op www.stille-omgang.nl/jongeren of neem contact op met het Jongerenpastoraat van het bisdom Haarlem-Amsterdam, 023 5112 635. Je kunt ook bellen met Jochem Oor: 06 2341 0593. Flyers en posters van het SO-jongerenprogramma kunnen aangevraagd worden via

[info \[at\] jongbisdomhaarlem.nl](mailto:info@jongbisdomhaarlem.nl)

Aanmelding gewenst via [aanmelding \[at\] stille-omgang.nl](mailto:aanmelding@stille-omgang.nl).

OVER DE STILLE ONGANG

Steeds meer jongeren trekken jaarlijks vanuit het hele land naar 'Mirakelstad' Amsterdam om daar het eucharistisch wonder van 1345 te herdenken en een krachtig signaal van geloof af te geven, temidden van de grote stad Amsterdam. In gebed lopen zij door de binnenstad en laten zo zien hoezeer God bij ons mensen betrokken is. Het is indrukwekkend en bijzonder om 's nachts met een grote groep jongeren in stilte en gebed te lopen, in een stad waar het nooit stil is!

TOT ZIENS OP 17 MAART IN AMSTERDAM

Adressen St. Urbanus Parochie

Parochiële Caritas	Mw.W.Out Rekeningnummer 3518.01.162 t.n.v. P.C.I. Ouderkerk aan de Amstel.	4964469
Gezinsdiensten 't Kwetternest	Mw.. J. van Meerveld - Kouwenhoven	
Vormselwerkgroep/ Jongerengroep	Dhr. P. Liesker 06-14181919	6448097
Communiewerkgroep	Mw. K. Lötters	4965733
Koor Elckerlyc	Dhr.H.Out	4964469
St. Caeciliakoor	Dhr.M.v.d.Linden	4961635
Muzikaal begeleider alle koren	Laurens de Boer	06-24226872
Bezoekgroep	Hélène van Huizen	4961243
Raad van Kerken	Secretariaat Linda den Hertog	4964759
Lay-out parochieblad	Berny van Wieringen bernyvanw [at] hotmail.com	4964175
Bezorging parochieblad	Dhr.M.Schwegler	4965733
Klachten adm.parochieblad	Dhr. J. de Jong (na 18.00)	4964608
Stencilbureau	R.K.Gezellenhuis Dhr. A.van de Vall	4961255 4961749
Verhuur parochiehuis (kosterwoning):	via secretariaat	4961320
Kerkhof	Dhr.R.Cerpentier.	4961853
Uitvaartleiders	R.v.d.Velde v.h. J Bouwens Vinkeveen	0297-583448

Opgave intenties

Intentie voor :.....

Intentie tijdens de viering van: dag, .../.../..... uur

2^e intentie tijdens de viering van: dag, .../.../..... uur

Opgegeven door: Tel.:.....

Het is gebruikelijk om bij een misintentie ook een "stipendium" aan te bieden.

In onze parochie wordt daarbij uitgegaan van €10,- per intentie.

Dit formulier en wellicht uw bijdrage kunt u afgeven bij het parochiesecretariaat

Rondehoep oost 31 of in de brievenbus aldaar. (betaling via de bank is ook mogelijk).

Gelieve op de enveloppe te vermelden: **Misintentie.**

Laat je kennen

Verhuizing of verandering in uw gezin ? Help onze administratie !!

Naam: _____

Huidige adres: _____

Verhuisdatum: _____

Nieuwe adres: _____

Postcode en plaats: _____

Telefoon nr. _____

E-mail _____

Gezinsleden:

Voorn. Achternaam geboorteplaats / -datum - godsdienst

1. _____ m/v - -

2. _____ m/v - -

3. _____ m/v - -

4. _____ m/v - -

5. _____ m/v - -