

de brug



parochieblad st. urbanus
ouderkerk aan de amstel
december 2010

Adressen Urbanusparochie

Pastoraal Werkster Mw. K. Kint- van Os **4961320**
E-mail adres : Urbanusparochie@xs4all.nl

Parochiebestuur Vice-voorzitter Dhr. A. Schwegler **4965894**
Penningmeester Dhr. N. Wolffenbuttel **4967078**
Secretaris Dhr. P. Theeuwes **6790774**

Bouwzaken Dhr. T. Tetteroo **4961300**

Parochiesecretariaat Rondehoep Oost 31 **4961320**

Secretariaat bereikbaar
maandagmiddag 14.00 uur tot 16.00 uur
woensdagochtend 09.30 uur tot 11.30 uur
donderdagochtend 09.00 uur tot 11.30 uur

Website: www.kerkenouderkerk.nl

Stichting Urbanus Ouderkerk a.d. Amstel

Rabobank 3518.21.872

Stichting Vrienden Vollebregt Orgel Ouderkerk

Rabobank 3005.89.786

Urbanus-Parochie Bestuur- Ouderkerk a/d Amstel.

Rabobank 3518.01.855
t.n.v. Urbanus Parochie Bestuur
Ouderkerk aan de Amstel

Kerkbijdrage: Rabobank: 3518.06.210

Overige adressen: Zie binnenzijde achter in de Brug

Beste Parochianen,

Buiten is de straat bedekt met enkele centimeters sneeuw, maar binnen is het behaaglijk warm. Sinterklaas is het land weer uit richting Spanje. De voorbereidingen voor het zetten van de stal in de tuin worden weer gemaakt en de kerstverlichting brandt zelfs al in het dorp.

We hebben allemaal een beetje kerst nodig, de geboorte van Jezus die we het Licht noemen, om binnen ons geloof steun en kracht te vinden op de weg van het vaak weerbarstige leven.

In het jaar 2010 is binnen het PB veel gesproken over hoe we nu verder moeten gaan met alle problemen die op ons afkomen. Hoe kunnen we het geloof blijven doorgeven? We hebben grote financiële verplichtingen en minder bezoekers op zondag, maar wel duizenden bezoekers aan onze kerk via de website.

Sustainability en het geloof. Volgens het woordenboek “*combineert sustainability aspecten van duurzaamheid en potentie voor verzelfstandiging. Het is de mogelijkheid om een geëigend niveau van voordelen te verwezenlijken over een lange tijdsperiode nadat een aanzienlijke mate van financiële, institutionele en technische steun van een externe donor is beëindigd*”.

Een goede Nederlandse vertaling heb ik niet gevonden. De begrippen houdbaar, uit te houden, bewaarbaar, conserveerbaar, handhaafbaar geven gezamenlijk het juiste gevoel aan.

In deze context zien wij als PB 3 belangrijke criteria om een geloofsgemeenschap in Ouderkerk te behouden:

- 1) Aanwezigheid van pastorale zorg.
- 2) Aanwezigheid van een geloofsgemeenschap.
- 3) Financiële haalbaarheid.

Binnen een steeds belangrijk wordende regiostructuur is er hard gewerkt om de Urbanusparochie te handhaven voor de toekomst. De aanwezigheid van pastorale zorg is in eerste instantie in handen van het bisdom. Op de andere criteria kunnen we zelf grote invloed uitoefenen. De komst van Pastor Kiki Kint heeft veel kracht en stabiliteit in onze parochie gebracht. Of er over 31/2 jaar opvolging voor haar zal komen is zeer onzeker.

De laatste fase van de restauratie is in 2010 overgegaan in een proces van instandhouding. In 2011/12 zal het gebied rondom de kerk worden aangepakt. Er zullen veranderingen plaatsvinden met het perspectief dat de parochie over een lange tijdsperiode kan blijven bestaan. Een ontmoetingsruimte waarin we als parochie ook buiten de kerk samen kunnen komen zal gecreëerd worden. Ook zal er aandacht zijn voor uitbreiding van het kerkhof.

Het parochiebestuur hopen we in 2011 uit te breiden met leden die actief zullen werken om de aanwezigheid van een levende en levendige geloofsgemeenschap in Ouderkerk te handhaven en uit te breiden teneinde de zelfredzaamheid te vergroten.

Het geloof in essentie is duurzaam. Het doorgeven van waarden en normen gebaseerd op christelijke uitgangspunten is duurzaam. Geloof is geen nieuwe waarde voor een wereld gekenmerkt door overvloed, maar een fundamentele waarde welke opnieuw erkend en herkend zal moeten worden en een sterke gemeenschap zal brengen.

Daarom nodigen wij U van harte uit om het Kerstfeest te komen vieren. Zoals altijd is er ruimte voor iedereen om mee te doen of gewoon om even binnen te lopen. Wij wensen u een mooi Kerstfeest toe met vredige geborgenheid.

***Zalig Kerstfeest en een gelukkig, inspirerend nieuw jaar,,
namens het Parochie bestuur,***

Alfred Schwegler, vicevoorzitter.

Kerstmis



*Licht
dat ons aanraakt
en kleur geeft
aan de wolken
alsof een
onzichtbare hand
de hemel
heeft open geritst.*

*Straks is het
weer nacht
en morgen
pakken de wolken
zich misschien
wel weer samen
tot een grauw
aaneengesloten dek.*

*Maar onze dromen
hebben kleur gekregen.*

Kerstallerhande

Buiten is het grauw en de mist ligt als een deken over Ouderkerk. De stilte wordt doorbroken door het irritante geluid van een motorzaag die al weken aan het werk is om alle prachtige oude bomen op de Joodse begraafplaats te kappen. Het zal beslist noodzakelijk zijn voor vernieuwing van de beschoeiing, maar oh wat jammer van al die bomen. Het uitzicht vanuit de pastorie is treurig en kaal.

Binnen proberen we het gezellig te maken met de gordijnen dicht, veel kaarsen, muziek en de voorbereidingen op Kerstmis. De koren zijn hier ook druk mee bezig. De digitale vieringen vliegen om mijn oren om gecontroleerd te worden. Over twee weken staat er weer een hele versierploeg klaar om de kerk in kerstsfeer te brengen en zijn we er klaar voor om de vele mensen die de kerstvieringen bezoeken te ontvangen. Want het is dáár waar we met elkaar de geboorte van Gods liefste kind vieren. Hij is zeer welkom: in de kerk, maar vooral in ons hart. In de voorbereidingstijd, de Advent, proberen we ruimte te maken voor Hem. Hij mag onze dromen kleuren, onze verwachtingen, onze visioenen van een betere wereld waar het goed leven is met elkaar. Waar de sterke krachten niet zullen winnen maar uiteindelijk zullen buigen.....ooit! Jezus is dus een geschenk, een gratis gave van God. Zijn hele bestaan onder ons is hét kerstgeschenk bij uitstek. De kracht van God deed hem mens worden onder de mensen. Wat hij van Godswege onder ons doet, kan geen mens ons geven. Hij is 'Licht uit Licht, God uit God', zoals wij het in onze geloofsbelijdenis telkens opnieuw uitspreken. Als we deze goddelijke dynamische stuwkracht een kans geven kan een nieuwe dageraad oplichten in al wat 'duister' is.

In de lange avonden bezorgen we u veel leesstof. Buiten dit dubbeldikke parochieblad, ontvangt u ook een regionaal kerstnummer met vele wetenswaardigheden over de diverse geloofsgemeenschappen in de regio Amstelland en de diverse vieringen in de verschillende kerken. Het uitbrengen van een regionaal kerstblad is nieuw en veel werk geweest. In Ouderkerk heeft men er echter voor gekozen om naast dit regioblad toch een eigen kerstnummer uit te brengen, omdat we zo veel te melden hebben wat niet kon worden opgenomen in het regioblad, zoals de jaarlijkse

Kerkbalans in januari, de oecumenische viering in de Week van de eenheid voor de Christenen, de kerstwens van de vicevoorzitter, een stukje over onze Club van 140 enz. enz. Maar ook om de band met de eigen parochianen te behouden. Wel zijn we erg benieuwd wat u van het regioblad vindt. Praktisch als we zijn, willen we graag uw mening weten. Vandaar dat u midden in dit kerstnummer op het groene binnenblad een enquête aantreft. Als u dit zou willen invullen en met Kerstmis bij een van de vieringen die u bezoekt zou willen deponeren in de daarvoor bestemde bus, zou u ons een zeer groot plezier doen. In de brievenbus van de pastorie kan natuurlijk ook.

In dit kerstblad kunt u informatie vinden over de misintenties. Na het overlijden van een parochiaan wordt zijn of haar naam twee maanden lang iedere week genoemd. Daarna tot aan de sterfdatum nog een maal per maand. Men kan op maandagmiddag met mevrouw Hilhorst afspreken in welk weekend u dit het liefste zou willen. Na dit eerste jaar, kunt u telefonisch of via het invulformuliertje te kennen geven wanneer u een intentie wilt. Alle intenties kunt u vinden achterin de kerk. Maar vanaf nu gaan we ook de intenties in het parochieblad opnemen. De ervaring leert dat we heel vaak namen noemen zonder dat er nabestaanden en of familieleden in de kerk aanwezig zijn. En dat is natuurlijk heel jammer. Vandaar dus het initiatief om de intenties maandelijks op te nemen in het blad.

Dan wens ik u, ook mede namens mijn man, een goede voorbereiding op Kerstmis toe. Mogen wij straks met elkaar in het stralende Licht staan en inspiratie opdoen voor het nieuwe jaar 2011. Laten we in deze donkere dagen ook niet de mensen vergeten voor wie de feestelijke decembermaand vaak erg zwaar valt vanwege eenzaamheid of ziekte.

Een hartelijke groet

Kiki Kint, pastoraal werkster.

Familieberichten

Tijdens de gezinsviering van 28 november jl. werd door het doopsel in onze gemeenschap opgenomen:

Thijs Jooren

Zoon van Esther en Jan Jooren,
Hoofdenburg 3.



In memoriam



Op 1 december jl. overleed zeer onverwacht Kees Bon, woonachtig Waverdijk 1. Kees was geboren en getogen in de Waver. Hij werd slechts 66 jaar. 7 December vond de uitvaart plaats in de St. Urbanuskerk waarna de begrafenis op ons kerkhof. Moge hij verenigd zijn met Zijn Schepper en geborgen zijn in de palm van Zijn hand. Wij wensen zijn vrouw Tilly, kinderen en kleinkind veel kracht toe om dit grote en onverwachte verlies te dragen.

In memoriam



Op 5 december overleed thuis aan de Overweg 139 in haar eigen vertrouwde omgeving Alice Neeven - Hekker, echtgenote van Piet Neeven op de leeftijd van 84 jaar. Alice was een zorgzame moeder die haar kinderen en echtgenoot warmte en geborgenheid bood. De laatste jaren van haar leven werden getekend door ziekte, maar door de liefdevolle aandacht van haar gezin en de inzet van vele zorgende handen kon zij tot het laatst betrokken worden bij het leven. Op 10 december werd in besloten kring tijdens een kerkelijke viering afscheid van haar genomen, waarna zij werd begraven op Karsenhof. Moge de Heer voltoeien wat Hij eens met Alice begonnen is. Haar echtgenoot, kinderen en kleinkinderen wensen wij veel sterkte toe dit verlies te dragen.

Beste Parochianen,

Als onderdeel van de feestelijkheden rondom het 140 jarige bestaan van ons kerkgebouw is in 2008 “de club van 140” opgericht. De club van 140 steunt financieel onze jonge parochianen om een band te houden met de Urbanus Parochie en met het katholieke geloof.

Op dit moment hebben we naast de groep kinderen rondom het Kwetternest, binnen de parochie 3 jongerengroepen:

Groep 1: rond de 20 jaar, komt één keer per 6 weken bij elkaar op de pastorie. Vanuit een gezamenlijke maaltijd worden maatschappelijke en sociale thema's behandeld waar de jongeren in zijn geïnteresseerd. Vaak naar aanleiding van een film of spel gaan we in discussie met elkaar. Altijd verdiepend en rakend aan hoe en op welke wijze geloof in hun leven een rol speelt.

Groep 2: jongeren rond de 17/18 jaar. Zij komen 8 keer per jaar bij elkaar. Ook hier wordt gestart met een gezamenlijke maaltijd die ze zelf klaarmaken. Samen eten versterkt de onderlinge band. Hun programma stellen zij zelf samen en varieert van een bezoek aan het putje van Heiloo, een diaconale actie zoals kerststukjes maken of kerstpakketten samenstellen voor minderbedeelden tot een avond waarop zij zelf (religieuze) stellingen poneren om deze gemotiveerd te verdedigen.

Groep 3: jongeren rond de 14/15 jaar. (een groepje van de vormelingen van afgelopen jaar) Ook in overleg met hen is een programma gemaakt dat altijd start met een gezamenlijke maaltijd. Zij komen 4 keer per jaar bij elkaar met een gevarieerd programma. Ook voor hen geldt o.a een bezoek aan het putje van Heiloo. De ervaring heeft de begeleiding geleerd dat de religieuze belevenis daar ervaren op hen een enorme indruk maakt.

Pastor Kiki Kint en Paul Liesker verzorgen de begeleiding van de groepen. De begeleiding zorgt ervoor dat ze waarden en normen

kunnen ontwikkelen in de geest van ons historische verworvenheden gebaseerd op de christelijke uitgangspunten die we met elkaar delen.

De club van 140 heeft de werkgroepen in 2010 ondersteund door middel van:

- Ondersteuning van de reis naar Lourdes;
- Ondersteuning voor de bezoeken aan het putje van Heiloo, waar Paul en/of een jongerenwerker aldaar een programma voor hen voorbereiden dat altijd eindigt in een wandeling langs de kruisweg in de tuin naar het putje en bezoek in de schaarverlichte Mariakapel waar dan in stilte gelegenheid is voor het opsteken van kaarsen;
- Ondersteuning voor de huur van films, sprekers, maaltijden;
- Ondersteuning bij de diaconiedag met de ouderen van Theresia in samenwerking met De Zonnebloem;
- Ondersteuning bij de strandwandeling waarbij de jongeren hun mobieltje moeten afgeven en de stilte van de natuur ervaren. Zij wandelen met als opdracht een religieus gegeven, rakend aan hun leven. Met betrekking tot natuur ook bezoek aan Artis om achter de schermen aldaar op \pm 1 meter afstand oog in oog te staan met een brullende leeuw of tijger;
- Begeleiding bij bezoek van een Tridentijnse viering, het Bijbels Museum en het Historisch Museum.
- Ondersteuning en begeleiding bij de jaarlijkse Stille Omgang.

Voor 2011 staan er ook weer nieuwe activiteiten op het programma zoals bezoek aan het Anne Frank huis en het bezoek van een andere kerk/kerkdienst.

De activiteiten worden niet alleen goed ontvangen door onze jongeren, maar ook door jongeren uit de regio die zich af en toe bij ons aansluiten. Vanwege de beoogde regionale samenwerking, wordt zoveel mogelijk in regionaal verband gecoördineerd o.a. jongerenvieringen, Diaconaction en andere activiteiten. Daar in veel parochies jongeren ontbreken, wil Ouderkerk hun knowhow aanbieden om activiteiten met, door en voor jongeren te stimuleren.

Ouderkerk heeft het enthousiasme van Paul Liesker, ondersteund door pastor Kiki Kint, maar heeft een groter behoefte aan structurele ondersteuning van enthousiaste, stimulerende ouders met jongeren in de leeftijd van 14 tot 21 jaar.

Het is in 2010 niet gelukt om vooruitgang te kunnen boeken met een laagdrempelige locatie, binnen de kerk, voor en door jongeren. Wij zullen dit in 2011 nogmaals op ons programma zetten.

In 2011 zullen wij met de jongeren brainstormen over het structureel betrekken van de jongeren bij de kerk. Wij denken dat we rondom de kerk een groep oudere mensen hebben, die iets kunnen doorgeven aan de jongeren wat interessant is voor de jongeren.

Structureel doorgeven van ervaring en daarnaast structureel ondersteunen van de parochie door de jongeren. Jongeren zouden een maatschappelijke stage kunnen lopen binnen het bestuur. Hierdoor maken we de drempel veel en veel lager.

Initiatieven van de jongeren tot gebruik van nieuwe communicatiemiddelen (twitter, hyves) zullen ook ondersteuning van de Club van 140 krijgen.

In de komende weken zal ons penningmeester u benaderen voor de jaarlijkse bijdrage of de afgegeven machtiging gebruiken. Wij danken alle leden voor hun bijdragen.

Aspirant leden voor de club van 140 worden verzocht contact op te nemen met Dhr. N. Wolffenbuttel.

***Zalig Kerstfeest en een gelukkig nieuw jaar.
Namens de club van 140,***

Alfred Schwegler, vicevoorzitter

Feestelijke bekroning restauratie St. Urbanuskerk **exterieur 29 oktober 2010**

toespraak door Alfred Schwegler, vicevoorzitter Parochiebestuur

Dames en Heren, bestuur van de Stichting Urbanus Ouderkerk, ik feliciteer u namens het Parochie Bestuur van harte met de mijlpaal die u bereikt heeft.

Dit kerkgebouw, de pastorie en het orgel zijn in de tweede helft van de 19e eeuw in drie fases gebouwd. Wij hebben deze wijsheid van de bouwpastoor Conradus Rijk overgenomen en het gebouw in het begin van de 21ste eeuw ook in 3 fases gerestaureerd.

Vandaag sluiten we de restauratie van het exterieur af met het terugplaatsen van de Fleuron. De Fleuron is een ornament, een versiersel zoals veel door Cuijpers gebruikt werd. Met een hoogte van 2,20m en een gewicht van 85 kilo, moet dit met de nodige hulpmiddelen terug geplaatst worden. Dat gaan wij straks gezamenlijk doen.

De buitenkant is klaar. Binnen moeten wij nog het nodige werk doen. Alle muren tot 6 meter hoogte moeten nog aangepakt worden. Het priesterkoor zal weer in de oorspronkelijke staat worden terug gebracht, de witte verf zal verwijderd worden.

Daarnaast moet ook de pastorie nog gerestaureerd worden.

Als de restauratie volbracht is, zal er een bedrag van bijna 4 miljoen euro zijn uitgegeven.

Deze investering in Ouderkerk had nooit kunnen slagen als de vorige parochiebesturen niet de visie en volharding hadden gehad om dit proces in gang te zetten. Deze besturen hebben ook gezorgd dat er voldoende eigen vermogen was om met de uitvoering van de restauratie te starten. Een eigen vermogen dat in de loop van de eeuwen met centen en stuivers bij elkaar is gebracht door de parochianen.

Dit legt een grote verantwoordelijkheid op het huidige bestuur; we moeten heel voorzichtig met de nalatenschap om blijven gaan.

Wij bedanken alle besturen vóór ons door het noemen van de heer Sanders die in 2003 als vicevoorzitter van het Parochiebestuur na een aanvankelijke afwijzing toch de eerste subsidie bij de provincie veilig stelde.

Wij zijn ook zeer erkentelijk voor de samenwerking met de vakmensen die zo duidelijk een passie hebben voor restauratie:

Architect Paul van Vliet, onze adviseur en begeleider,

Pronk Bouwbedrijf, Anthonie Koolen glazeniers, H.M. Engelberts leidekker-loodgieter, Lolle Schakel, restaurator van de schilderijen.

Natuurlijk bedanken wij ook de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, het Bouwbureau van het Bisdom Haarlem, de Gemeente Ouder-Amstel en de Provincie Noord Holland,

de Stichting Urbanus Ouderkerk, de Stichting Vrienden van het Vollebregt Orgel en de

vele vrijwilligers die met hun inzet deze kerk helpen in stand te houden.

Er zijn vele grote en kleine subsidiegevers geweest naast de Rijksdienst, met name noem ik het Prins Bernhard Cultuurfonds, de Rabobank Amstel en Vecht, het Schipholfonds, de ABN AMRO Bank en de donaties van vele particuliere schenkers.

Zoals we in 2009 tijdens de startviering hebben gepresenteerd, zijn we druk bezig met de plannen die het gebied rondom de kerk omvatten.

Bij de realisatie van die plannen hebben wij te maken met vele belanghebbenden in dit gebied en met de visie van de gemeente Ouder-Amstel. We zijn er echter van overtuigd dat er in samenwerking tussen de partijen iets goeds gerealiseerd zal worden. Iets waarmee we de nalatenschap van al die parochianen, die ooit deel uitmaakten van deze parochie, recht doen.

De Sint Urbanus kerk en de directe omgeving blijven in hoge mate het historisch karakter van ons dorp bepalen. Met onze plannen voor het gebied rondom de kerk willen wij de middelen verwerven om de langdurige exploitatie te garanderen.

Wij verwachten dat ook in de komende decennia mensen steeds meer een plek nodig zullen hebben waar men tot rust kan komen.

Een gebouw waar mensen samen komen voor inspiratie, om te bidden en te vieren. Hier bevestigt men elkaar in geloof en geeft men het geloof door.

In eerbied voor anderen zullen wij open en gastvrij zijn. Wij zullen verder gaan met onze concerten en het gebruik van het gebouw aanmoedigen.

Nogmaals dank ik, namens de gehele parochie, allen die hebben meegeholpen aan de restauratie en ik bedank ook allen die met elkaar zullen meehelpen de gehele restauratie te volbrengen.

Het is mooi weer, laten we naar buiten gaan om de kroon op het werk te gaan zetten!

Door middel van een applaus verzoek ik u om allen die de restauratie hebben mogelijk gemaakt hartelijk te danken.



“GOD VOOR ‘DUMMY’S’

ontmoet de joodse, katholieke en protestantse traditie van Ouderkerk op 13, 20 en 27 januari 2011

Drie ontmoetingsavonden op de mooiste en oudste historische locaties van ons dorp Ouderkerk: de Portugeesjoodse begraafplaats ‘Beth Haim’, de RK St. Urbanuskerk en de Protestantse Amstelkerk. We willen u de plaatsen laten zien waar sinds eeuwen gelovige mensen samenkomen en u de verhalen daarachter vertellen. We leggen u de symboliek van de gebouwen en de begraafplaats uit. Zo willen we u laten kennis maken met het Jodendom, de katholieke en de protestantse kerk en heeft u gelegenheid al uw vragen te stellen.

Om alle misverstanden te vermijden: met ‘dummy’s’ bedoelen we alleen de mensen die weinig of niets van de bestaande geloofstradities hebben meegekregen, maar wel willen weten wat die tradities vanouds te vertellen hebben en voor gelovigen van nu betekenen. Als het om geloof in God gaat, blijven er altijd vragen, omdat dit een levenslange zoektocht is en geen absoluut zeker weten van feiten. Wat ons bezielt willen we delen met geïnteresseerde dorpingen (ook mensen van buiten het dorp zijn uiteraard welkom), zodat ‘de stenen’ voortaan meer gaan spreken en u iets meer weet over de geschiedenis en het heden van uw dorp.

Op **13 januari** beginnen we in de ontvangstruimte van de Joodse begraafplaats ‘Beth Haim’, Kerkstraat 10, waar assistent-rabbin, dhr. Avraham Rosenberg het verhaal vertelt.

Op **20 januari** komen we bijeen in de St. Urbanuskerk, waar pastoraal werkster, mw Kiki Kint het verhaal vertelt.

Op **27 januari** komen we bijeen in de Amstelkerk, waar dominee Jos de Heer het verhaal vertelt.

Aanvang: 20 uur (tot ongeveer 21.30)

Opgave: via e-mail: jos.de.heer@hetnet.nl of Urbanusparochie@xs4all.nl of Kikikint@xs4all.nl of telefonisch bij het secretariaat van de Urbanusparochie: 4961320 (maandagmiddag en woensdag en donderdagochtend). Er zijn geen kosten aan verbonden.

Geloven dat je mag bestaan

Adventsactie is een jaarlijkse actie van de katholieke kerk in Nederland. We vragen daarmee uw aandacht en financiële steun voor het kerkelijk ontwikkelingswerk in de tijd voor Kerstmis. Tot vorig jaar verzorgde Solidaridad de adventsactie, maar zij hebben de samenwerking met de Nederlandse bisschoppen verbroken. De Nederlandse bisschoppen hebben nu een eigen adventsactie opgezet onder het motto **GROOT DENKEN, klein doen.**

De actieperiode loopt van **28 november tot en met 24 december.** Geen gelikte folders, uitgewerkte liturgieën of zakjes in de parochiebladen maar collectes gedurende de Advent en aandacht in de gebeden voor het gekozen project. Ouderkerk kiest voor gemeenschapsopbouw onder de Kutchi Kohli in het bisdom Hyderabad in Pakistan, het land dat door de overstromingsramp flink onder de aandacht is gebracht.

Gemeenschapsopbouw onder Kutchi Kohli (Pakistan)



Ze beginnen – heel voorzichtig – te geloven in eigen kracht. Kutchi Kohli zijn een van oorsprong Hindoestaanse stam in het zuiden van Pakistan en leven in armzalige lemen hutten in een situatie van lijfeigenschap. Door schulden gebonden aan de grootgrondbezitters van het gebied werken de Kutchi Kohli om deze af te betalen, maar verdienen zo weinig dat de schulden van vader op zoon overgaan. Zij leven en werken feitelijk als slaven. Sinds 1978 is een team van paters en zusters onder hen werkzaam met als doel de christenen onder hen pastoraal te ondersteunen maar vooral om bij te dragen door vorming en

scholing aan hun emancipatie. Een snel succesverhaal is het bepaald niet. Pakistan is een harde samenleving die weinig rechtszekerheid biedt aan de hindoestaanse en christelijke minderheid. De Kutchi Kohli verdienen het om uit hun fatalisme opgewekt te worden en ze laten zich meer en meer aanspreken. Nog beroerder is de situatie van vrouwen. Zij tellen in de Pakistaanse stammensamenleving nergens volwaardig mee, maar onder de Kutchi Kohli leven zij een leven van rechtelozen. Door bijeenkomsten, voorlichting over gezondheid en mensenrechten worden de vrouwen bewust gemaakt van hun waardigheid. Zuster Norris Nawab zegt daarover: “De ontmoeting met de vrouwen zijn de basis voor een verandering in de levensomstandigheden van de Kutchi Kohli. Ze hebben een krachtige politieke component omdat de vrouwen erkennen dat er diepingrijpende veranderingen in hun samenleving nodig zijn. De vrouwen zien dat zij invloed hebben op hun eigen situatie en de samenleving kunnen veranderen en zijn gemotiveerd om actieve leden van hun samenleving te zijn.”

Pater Domingo Arnaiz ziet dat de sleutel tot emancipatie en verandering in vorming en scholing ligt. “Wij geloven, dat alleen door scholing de mensen hier de duivelskring van armoede, uitbuiting en onderdrukking waarin ze geboren zijn kunnen doorbreken. Door scholing worden zij hun menselijke waardigheid bewust, worden ze moediger, zelfbewuster.”

Wat kunnen wij doen? De vraag van het pastorale team daar is om een gemeenschapscentrum te bouwen in Tando Allah Yar. Deze plaats ligt redelijk centraal. Het centrum is een vrijheidshuis waarin de groeiende parochiegemeenschap kan vieren, maar vooral de Kutchi Kohli (hindoes en christenen samen) met de hulp van mensen als pater Domingo en zuster Norris elkaar kunnen sterken dat er ook voor hen een andere toekomst is dan die van slaven. Met 25.000 euro hebben zij hun gemeenschapshuis, dat in al zijn eenvoud een teken van hoop is!

Voor meer informatie: www.adventsactie.org

De collectes worden gehouden op 12 en 19 december.

Lourdes 2010: vervolg van het verslag in het novemberblad

Met de jongerengroep zijn wij afgereisd naar Lourdes waar de heilige maagd Maria in 1858 verschenen zou zijn aan de 14-jarige Bernadette. Maria wees Bernadette een plek aan waar zij moest graven, en tot op de dag van vandaag stroomt daar nog steeds een bron met "heilig" water.

Vooraf wist ik niet goed wat ik mij ervan moest voorstellen, het water zou genezende krachten hebben en mensen komen van ver om de "magie" van Lourdes te ervaren. Persoonlijk geloof ik niet verschijningen en water met genezende krachten dus was het aan Lourdes mij te overtuigen van mijn ongelijk.

In Lourdes aangekomen zijn wij vanuit het hotel richting het heiligdom gegaan; na door een straat met tl-verlichte winkels die uitsluitend Lourdes souvenirs verkochten (ze zijn niet gek daar in Frankrijk) te zijn gelopen, kwamen we aan in het heiligdom om de processie te lopen. De processie is een tocht met duizenden mensen die met kaarsen vanaf de grot (waar de bron is) naar het grote kerkplein lopen, terwijl er in (veel) verschillende talen het Ave Maria gezongen wordt.

In deze tocht (wat een prachtig gezicht was) werd mij langzaam duidelijk dat Lourdes niet gaat om water met genezende krachten of verschijningen van Maria; de kaarsen gaan namelijk niet vanzelf aan, de mensen gaven het licht van hun kaars door aan anderen en hierdoor had iedereen al snel een brandende kaars in zijn hand wat een soort saamhorigheidsgevoel gaf terwijl je eigenlijk niemand kende.

Na de processie toen iedereen weer richting hotel ging, begonnen mensen de rolstoelen -de voor rolstoelen net iets te steile heuvel- op te duwen en zo ook de jongerengroep die wildvreemden naar boven duwden. Ik geloof nog steeds niet in verschijningen en water met genezende krachten, maar ik geloof wel dat alle mensen die in Lourdes geweest zijn met een goed gevoel naar huis gaan en er iets moois van maken ook al zit je in een rolstoel of ben je ernstig ziek. Lourdes is iets wat je niet snel vergeet en ik raad iedereen aan, gelovig of niet, Lourdes een keer te bezoeken.

Tommy Bindels



Lourdes heeft een grote indruk bij ons achtergelaten. Het was fascinerend om te zien hoe sterk het geloof van mensen kan zijn. Ondanks dat het een toeristenplaats is geworden, kwam de essentie van Lourdes en het geloof toch duidelijk naar voren. Lourdes bezoeken is zeker de moeite waard! Wij willen het bestuur, de begeleiders en de parochianen bedanken voor deze kans!

Vanessa en Angela Schwegler



De 'bekroonde' koepel van de kerk op het heiligdom.



Gezamenlijk de lichtprocessie lopen, verbondenheid ervaren door gebed en saamhorigheid.



De kaarsjes die we hebben opgestoken in Cité de St. Pierre. Kaarsjes voor de vrede: licht dat we in Nederland verder mochten doorgeven.

LITURGIE AGENDA

Datum Tijd	Voorganger
18-12 19.00 uur	Pastor G. van Tillo St. Urbanuskerk
19-12 10.00 uur	Pastor G. van Tillo St. Urbanuskerk
24-12 18.00 uur:	K. Kint/Ds.J.de Heer zorgcentrum Theresia
24-12 19.30 uur	Pastor Reuzenaar / K. Kint St. Urbanuskerk
24-12 22.00 uur	Pastor G. van Tillo /K. Kint St. Urbanuskerk
25-12 10.00 uur	Pastor G. van Tillo /K. Kint St. Urbanuskerk
26-12	Geen viering
31-12 19.00 uur	Pastor K.Kint p.w.

DECEMBER 2010

Bijzonderheden	Muzikale invulling
Eucharistieviering	
Eucharistieviering 4 ^e zondag van de Advent	Elckerlyc
Kerstavond	
gezinsviering	't Kwetternest
Eucharistieviering Nachtmis	Elckerlyc
Eucharistieviering Hoogfeest van Kerstmis	Caeciliakoor
Geen viering 2 ^e Kerstdag	
Korte meditatieve gebedsviering	

LITURGIE AGENDA

Datum Tijd	Voorganger	Plaats
01-01	geen viering	
02-01 10.00 uur	Pastor K. Kint p.w.	St. Urbanuskerk
08-11 18.30 uur	Pastor G. van Tillo	Theresia Zorgcentrum
09-01 10.00 uur	Pastor G. van Tillo	St. Urbanuskerk
15-01 19.00 uur	Pastor K. Kint p.w.	St. Urbanuskerk
16-01 10.00 uur	Pastor K. Kint /Ds.J.de Heer	Amstelkerk
22-01 18.30 uur	Pastor G. van Tillo	Theresia Zorgcentrum
23-01 10.00 uur	Pastor K. Kint p.w.	St. Urbanuskerk
29-01	geen viering	
30-01 10.00 uur	Pastor G. van Tillo	St. Urbanuskerk
05-02 19.00 uur	Pastor K. Kint p.w.	St. Urbanuskerk
06-02 10.00 uur	Pastor K.Kint p.w.	St. Urbanuskerk

JANUARI 2011

Bijzonderheden	Muzikale invulling
geen viering	
Woord en Communie (Koffiedrinken)	Samenzang
Eucharistieviering	Caeciliakoor
Woord en Communie	
Week van de eenheid	Capella Nova/ Caeciliakoor
gezinsviering	' t Kwetternest
geen viering	
Eucharistieviering	Elckerlyc
Woord en Communie	
Woord en Communie (koffiedrinken)	Caeciliakoor

Nieuws uit het Kofschip.

Na de rapporten en de daarbijhorende oudergesprekken, zijn we op weggegaan naar Sinterklaas. Een reuze gezellige maar heftige periode. Een verliefde piet, een verdwenen babypiet, allemaal te volgen in de school. Sinds de pietenochtend was er een verliefde piet in beeld, die op zoek was naar een juf. Maar welke? De oplossing kwam op 3 december. Ook werd veelvuldig het sintjournaal gevolgd op de prachtige digitale schoolborden die sinds het nieuwe schooljaar in gebruik zijn genomen. Een ware aanwinst bij het geven van vernieuwd onderwijs. Alle leerkrachten zijn nu hard bezig om een kerstmusical in te studeren, om die bij de kerstviering voor de leerlingen te spelen. Aansluitend is er dan een gezellig kerstdiner. Sinterklaas weer naar Spanje, kerstbomen in de klas. Alles is snel omgetoverd want er is maar een korte periode tussen sinterklaas en de kerstviering op 15 december.

Op vrijdagmorgen 10 december gaan de kinderen van de groepen 2 op kerstbezoek bij de bewoners van zorgcentrum Theresia. Ook zijn er in de laatste schoolweek voor de kerstvakantie nog schooladviesgesprekken voor leerlingen en ouders van de groepen 8.

Leerkrachten en leerlingen van Het Kofschip wensen U allen hele mooie kerstdagen en een voorspoedig 2011.

Team Het Kofschip.

Inleveren voor februari:	dinsdag 18 januari
Inleveren voor maart:	dinsdag 15 februari
Inleveren voor april: paasnummer	dinsdag 22 maart
Inleveren voor mei:	maandag 18 april
Inleveren voor juni:	dinsdag 17 mei
Inleveren voor juli/augustus	dinsdag 21 juni
Inleveren voor september	dinsdag 23 augustus
Inleveren voor oktober	dinsdag 23 september
Inleveren voor november	dinsdag 18 oktober
Inleveren voor december/januari	dinsdag 22 november

Tussen Kerstmis en Oud/Nieuwjaar is Kiki Kint, pastoraal werkster een paar dagen vrij. Voor noodgevallen en overlijden zal zij wél bereikbaar zijn via haar mobiele telefoon **06-24603829**. U kunt natuurlijk altijd bij calamiteiten haar voice-mail inspreken of het antwoordapparaat van de pastorie.

Ook het secretariaat is in die dagen niet bereikbaar. In het nieuwe jaar 2011 staan we weer voor u klaar!

Gesprek bij de koffie.



U bent op **donderdag 27 januari** om **10.00 uur** weer van harte welkom bij de pastor op de koffie. Rondom dit samenzijn gaan we met elkaar in gesprek over geloof, ongelooft en ons eigen leven.
Plaats: de werkkamer van pastor Kint op de pastorie.

Bijbelwerkplaats

maandagmiddag en –avond 10 januari 2011

Wie geïnteresseerd is in de betekenis van de bijbel verhalen in het 'hier en nu', het boeiend vindt daar enige achtergrondinformatie over te krijgen en het gesprek met anderen erover aan te gaan, is ook deze maand weer van harte welkom in de Bijbelwerkplaats. Denkt u niet dat het alleen voor hele serieuze mensen is. De bijbel staat voor humor en we lachen ook heel wat af.

De toegang is vrij, aanmelding niet nodig. Wanneer u via e-mail werkmateriaal wilt ontvangen, graag een mailtje naar: jos.de.heer@hetnet.nl

Aanvang: 14.00 (-16.00) en 20.00 (-22.00) uur (zelfde programma).
Plaats: Pastorie Urbanuskerk, Ronde Hoep Oost

Oecumenisch Woensdagochtendgebed

Midden in de week, midden in de dagelijkse drukte en volte van het bestaan, midden in ons mooie dorp en ons vaak goede, maar drukke leven, is er vanaf nu **iedere woensdagmorgen** in onze fraaie kerken een moment voor u speciaal. Tijd en ruimte om te leven, om op te ademen, om tot jezelf, om tot de ander en God te komen:

De kerk is open om 8.30 uur.
De gebedsviering duurt van 8.45 tot 9.00 uur.

In de Amstelkerk

Schoonmaken kerk.

Woensdagmiddag 5 januari
om **13.00 uur**

gaan we de kerk weer schoonmaken
Daarna gezellig koffiedrinken
Je bent van harte welkom.!!!



Bericht van de redactie.

De kopij voor het Parochieblad **februari** kunt u inleveren
t/m dinsdag 18 januari

bij : Berny van Wieringen,
E-mailadres:
bernyvanw@hotmail.com

Kerkbalans 2011



Eind december staan we weer bijna aan het begin van een nieuw jaar en wensen wij elkaar in alle opzichten een voorspoedig en gelukkig jaar toe. Wij hopen dan dat veel van onze voornemens die we voor het nieuwe jaar van plan zijn uit te voeren, gerealiseerd kunnen worden.

Ook het bestuur van de

Urbanusparochie waarvan u lid bent, hoopt dat. Van 16 t/m 30 januari 2011, worden de parochianen benaderd voor de jaarlijkse bijdrage 2011. Deze bijdrage is geheel bestemd voor onze parochie. Daarom vragen wij u een financiële bijdrage om het kerkenwerk mogelijk te maken, want onze

kerk is van blijvende waarde.

Ⓢ De kerk is de plaats waar je samenkomt om God te ontmoeten, zoals vele generaties vóór ons ook al deden. Waar het niet gaat om wat je bezit of wat je presteert, maar om wie je bent. Een plaats waar iedereen welkom is. Dat is iets van blijvende waarde.

Ⓢ De kerk is vaak letterlijk een baken: een markant herkenningspunt in de stad of in het dorp. Als het goed is dan is de kerkelijke gemeenschap ook daadwerkelijk een houvast in het leven. Een geestelijk thuis en een onbetaalbaar sociaal vangnet voor mensen die dat nodig hebben.

Ⓢ De kerk is ook voor mensen die geen speciale binding met onze kerkelijke gemeente hebben een plek van ontmoeting en inspiratie. We komen er samen voor de grote momenten in het leven, zoals doop en huwelijk, en voor momenten van rouw en verdriet.

Kerkbalans, daar geef je voor!

Als christenen en kerkelijk meelevendenden willen wij dat alles behouden en kunnen doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen. Uw bijdrage aan Kerkbalans 2011 is daarom hard nodig, want die maakt het mede mogelijk dat onze kerkelijke parochiegemeenschap haar unieke en onmisbare functie kan blijven vervullen.

Schenk naar vermogen, wanneer men straks bij u aanklopt voor de Actie Kerkbalans. Geef, jong en oud,

want een kerk is van blijvende waarde!

Oproep Kerkbalans 2010 de laatste loodjes

Om van het jaar 2010 net zo'n goed jaar te maken als 2009 hebben wij nog €5.000,- aan kerkbijdragen nodig.

De stand is nu €47.200,-. In 2009 zijn we geëindigd op €52.200,-.

Diegenen die nog niet hebben betaald verzoeken wij vriendelijk de bijdrage vóór 31 december 2010 over te maken.

Als u al wel heeft bijgedragen, wilt u misschien overwegen nog in dit jaar een extra bijdrage 2010 te doen. Voor uw steun willen wij u bij voorbaat hartelijk danken!

Namens het parochiebestuur,
Nico Wolffenbittel, penningmeester

KERK  BALANS

Misintenties

U helpt de administratie enorm indien u op 'n maandagmiddag contact opneemt met mevrouw Riet Hilhorst die op deze middagen in de pastorie aanwezig is en wel van 14.00 tot 16.00 uur. U kunt dan voor het komende jaar 2011 de misintenties opgeven die u wilt laten lezen voor uw dierbare overleden(n). Met haar kunt u dan afspreken op welke datum - bijvoorbeeld iedere derde zondag van de maand - u een intentie wilt laten lezen. Ook kunt u dan uw voorkeur uitspreken voor koor en voorganger. Zij zal er dan voor zorg dragen dat alle intenties goed worden ingeboekt.

Voor een eenmalige intentie kunt u natuurlijk altijd gebruik maken van het formulier achter in het parochieblad.

MISINTENTIES voor de maand DECEMBER 2010

Za. 18 dec. om 19.00 uur en Zo. 19 dec. om 10.00 uur

Agatha te Beek-Broodbakker, Sophie Kea, Overleden familie van Wees-Kolk, Ali v.d.Lee, Kees Leeftang, Jannie Persoon-van 't Schip, Rien Verlaan, Wim Pappot, Johan Berndsen, Riet van Veen-Emous, kees Bon, Piet Leurs en Alice Neeven-Hekker.

Vrij. 24 dec. 19.30 en 22.00 uur en Zat. 25dec. 10.00 uur

Familie Beke-Poggeman, Familie Meijer-Baars, Kees Jansen, Piet Boomars, Herman Lodder, Riet van Veen-Emous, Riet Zeldenthuis-Flierboom, Johannes v.d.Kroon en Catharina Kempforst, Hennie Compier, Sophie Kea, Overleden familie Brummelhuis-Jansen, Jan Kea, Piet de Jong, Jan Compier, Margaretha Keizer-Schalkwijk, Lenie Lakerveld-Broodbakker, Cornelia Feddema-van As, Catharina Timmer-Konijn, Catharina Blom-Hesseling, Overleden ouders Bomars-Kouwenhoven, Overleden ouders Vestering-Knijjn, Kees Bon, Wim Leurs, Riet de Wit-de Wit, overleden ouders Cerpentier-Smits en Alice Neeven - Hekker.

Vrijdagavond 31 december: Piet Leurs.

MISINTENTIES voor de maand JANUARI 2011

Zondag 02 januari om 10.00 uur

Overleden ouders van Beek-Boelrijk, Gerrie en Sannie van Beek, Overleden ouders v.d.Meer-Kolk, Overleden ouders Boom-Driehuis, Sophie Kea, Cornelia Feddema -van As, Rini-Helsoot de Groot, Kees Bon en Alice Neeven-Hekker.

Zondag 09 januari 2011 om 10.00 uur

Frederik Timmer en Woutera Timmer-Stut, Sophie Kea, Jan Kea, Catharina Blom-Hesseling, Jannie Persoon- van 't Schip, Kees Bon en Alice Neeven-Hekker.

Za. 15 jan.om 19.00 en Zo. 16 jan. Om 10.00 uur

Johannes v.d.Kroon en Catharina Kempforst, Sophie Kea, Jopie Bunnik-v.d.Heide, Ali v.d Lee, Kors van Tol en Maria van Tol-van Nes, Herman van Veen, Riet van Veen-Emous, Kees Bon en Alice Neeven-Hekker.

Zondag 23 jan. om 10 uur

Sophie Kea, To de Graaff-Kuijper, Kees Leeftang, Wim Pappot, Johan Berndesen, Lenie Lakerveld-Broodbakker, Kees Bon en Alice Neeven-Hekker.

En voor degenen die het moeilijk hebben.

Zondag 30 jan. om 10.00 uur

Riet Zeldenthuis-Flierboom, Sophie Kea, Kees Jansen, Rien Verlaan, Corrie de Wit-Kooyman, Kees Bon en Alice Neeven-Hekker

Vieringen rond Kerstmis



24 december: 18.00 uur kerstviering in zorgcentrum Theresia met Ds. J. de Heer en K. Kint, p.w.

19.30 uur: gezinsviering met pastor N. Reuzenaar K. Kint, p.w. en zang van kinderkoor 't Kwetternest o.l.v. Laurens de Boer

22.00 uur: kerstnachtmiss met pastor G. van Tillo en K. Kint, p.w. De zang wordt verzorgd door koor Elckerlyc o.l.v. Laurens de Boer en begeleid door Edwin Saan aan de vleugel.

25 december: 10.00 uur, kerstviering met Pastor G. van Tillo en K. Kint, p.w. De zang wordt verzorgd door het Caeciliakoor o.l.v. Laurens de Boer met Johan Vos aan het orgel. Het koor zingt de Mis in C van Bruckner.

15.00 uur: Kindje Wiegen voor de allerkleinsten, hun ouders en grootouders. Bij goed weer drinken we buiten chocolademelk bij de kerststal in de tuin.

31 december: 19.00 uur: korte gebedsviering om het jaar 2010 af te sluiten en Gods zegen te vragen voor het nieuwe jaar.

1 januari: geen viering

2 januari 2011: 10.00 uur Woord - en Communieviering met K. Kint, p.w. en samenzang. Na deze viering gelegenheid om met elkaar koffie te drinken en elkaar alle goeds te wensen voor het nieuwe jaar.



De goede doelen voor de kerstcollecte 2010

Het is inmiddels een goede gewoonte om in het kerstnummer van het parochieblad een vooraankondiging te doen van de diaconale kerstcollecte tijdens de nachtmissen en op eerste kerstdag. Dit jaar is de eerste collecte tijdens deze missen bestemd voor deze diaconale projecten.

Voor Kerstmis 2010 heeft uw PCI twee doelen uitgekozen waaraan de opbrengst van deze collecte zal worden overgemaakt.

De Stichting Derde Wereld Hulp van onze dorpsgenoten Margreet en Peter van Coeverden heeft meerdere projecten in de armste staat van India, Andhra Pradesh .

Mogelijk is uw eerste reactie "al weer?" Het antwoord op die vraag is "uiteraard", want met uw giften worden daar fantastische zaken gerealiseerd. In 2010 is er op het complex een huisje voor opa's en oma's van in de tehuizen verblijvende kinderen gebouwd.

De beste impressie van het werk dat Margreet en Peter daar verrichten geeft de website www.sdwh.nl

Indien u direct een bijdrage wilt overmaken is het bankrekeningnummer 3518.89.086 t.n.v. Stichting Derde Wereld Hulp te Amstelveen.

Het tweede project is ook bekend bij u bekend want dat is de Stichting Hayat-e-Nau in Hyderabad in Pakistan.

Deze Stichting heeft na de gigantische overstromingen waardoor 20 miljoen inwoners dakloos raakten in de periode Juli-September een mobiele kliniek opgezet om de ontheemden van minderheidsgroepen van medische zorg te voorzien.

Deze groepen waren veelal zeer slecht bereikbaar en waren ook bang om hulp te zoeken in de kampen waar de meerderheidsgroeperingen waren ondergebracht. Wie denkt dat de daklozen na 4 maanden wel vervangende huisvesting hebben gevonden, heeft het volstrekt het verkeerd. De meerderheid van de daklozen verblijft nog steeds in tenten met de winter in aantocht.

Voor 2011 heeft Hayat-e-Nau o.a. de navolgende doelstellingen:

- Doorgaan met de mobiele kliniek in ieder geval tot mei 2011;
- Hulp geven aan dakloze families met gehandicapte kinderen;

- Nieuwe fondsen werven voor het revalidatiecentrum waar op dit moment 35 kinderen worden begeleid;
- Het opstarten van een tweede revalidatie centrum in het district Hyderabad.

De noden in Pakistan zijn zo groot dat wij daar tijdens deze kerstperiode nogmaals uw bijdrage voor willen vragen.

Indien u niet in staat bent tijdens de kerstdagen bij de vieringen aanwezig te zijn, maar bovengenoemde doelen spreken uw wel aan om een bijdrage te doen, dan kunt u die overmaken op de bankrekeningnummer 3518.01.162 van uw PCI bij de RABO te Ouderkerk onder verwijzing van “kerstcollecte” of het specifieke doel dat u wilt ondersteunen.

Uw PCI zal er dan voor zorgen dat uw bijdrage daaraan zal worden overgemaakt zonder dat er ook maar “iets aan enige strijkstok” blijft hangen want die bestaan niet bij beide projecten).

Bij voorbaat dank voor uw bijdragen.

Namens de PCI wens ik u een zalig kerstfeest en een voorspoedige start in 2011,

Nico van Wieringen

Week van Gebed voor de Eenheid van de Christenen

De Raad van Kerken en de Evangelische Alliantie (EA) hebben voor de Week van Gebed in 2011 een gezamenlijk thema vastgesteld. Het thema ‘**Trouw & Toegewijd**’ verwoordt heel kernachtig de houding die de christelijke gemeenschap nastreeft. De gebedsweek van beide organisaties vindt in 2011 plaats van 16 tot 23 januari. Honderdduizenden christenen nemen hier deel aan.

Het thema is gebaseerd op de Bijbeltekst uit Handelingen 2: 42 waar staat: ‘Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed’. In dit Bijbelvers worden vier belangrijke kenmerken genoemd van een missionaire gemeente: trouw aan het woord en aan elkaar, het breken van het brood en toewijding aan gebed. Gebed is

niet alleen een ‘spirituele ervaring met God’, het is ook een kwestie van toewijding en volharding. Dat was de kracht en het geheim van de vroege kerk. Dit Bijbelgedeelte is aangedragen door een groep Palestijnse christenen.

De aan de Raad van Kerken verbonden kerken kennen al meer dan honderd jaar een Week van gebed voor de eenheid van de christenen. In evangelische kringen bestaat al ruim 160 jaar een traditie om het nieuwe jaar met de Week van Gebed in Gods hand te leggen.

Wij vieren samen met onze broeders en zusters van de Amstelkerk de week van Gebed voor de eenheid van de Christenen **op zondag 16 januari** in de Amstelkerk, muzikaal ondersteund door Capella Nova en het Caeciliakoor. Christus is ons gezamenlijk fundament. Laten wij onze theologische verschillen overbruggen door écht samen te vieren, samen te bidden en oprecht te tonen aan elkaar dat we streven naar eenheid.



‘Kijken in verwondering’

TENTOONSTELLING KERSTGROEPEN BIJ ABDIJKAARSEN IN EGMOND

Abdijkaarsen in Egmond opent dit jaar haar deuren voor de jaarlijkse tentoonstelling van kerstgroepen op 20 november november. Het Bethlehem-dorp vormt traditiegetrouw het hart van de druk bezochte expositie. En dit jaar is, bij de presentatie van het dorp, gekozen voor een uitdagende, nieuwe vorm. Het is namelijk geplaatst in een levensgrote kijkdoos.

Op deze manier, zo vertelt abt Gerard Mathijssen van de abdij van Egmond, krijgt het thema vorm waar men dit jaar de aandacht op wil vestigen.

Abt Mathijsen: 'En dat thema is 'verwondering'. Kerstmis wordt terecht gezien als een feest van licht, van de hoop. Alleen, we hebben het – bij wijze van spreken – al zo vaak gevierd, dat we een belangrijk element over het hoofd zien en dat is de verwondering. Verwondering over de stap die God zet, over de mogelijkheid om het schijnbaar onveranderbare te kunnen doordringen en transformeren. Door het Bethlehemdorp in een kijkdoos te plaatsen, hopen we dan ook iets van die verwondering over te brengen die kinderen – of volwassenen – vaak ervaren wanneer ze in een mooie ouderwetse kijkdoos kijken. Je wordt meegevoerd door wat je ziet en het laat je vervolgens met een andere blik naar de 'gewone' wereld kijken.'

Andere culturen

Naast het dorp, dat zoals gezegd het hart van de tentoonstelling vormt, dankt de expositie zijn grote aantrekkingskracht ook aan het feit dat er kerstgroepen worden getoond uit diverse landen en culturen en ze de bezoeker een kleine, verrassende, reis om de wereld laten maken.

Abt Mathijsen: 'Ook hierbij geldt dat verwondering een belangrijke rol speelt. Wanneer we even proberen om met andere ogen te kijken naar wat we voor ons zien, ontstaat de verwondering als vanzelf. Dan kunnen we geraakt worden op een manier die we vantevoren misschien amper voor mogelijk hielden. De verhalen over de pasgeboren Jezus en over de herders, engelen en wijzen die hem hulde komen brengen, inspireerde en inspireert kunstenaars van alle tijden. Wat zij maken is niet zelden uit verwondering ontstaan en het roept die vervolgens ook weer op.'

De expositie van de kerstgroepen is te zien van 20 november 2010 tot en met 6 januari 2011 alle dagen van de week, ook zondag, van 10.30 tot 16.30 uur.

1^e kerstdag en nieuwjaarsdag gesloten Abdijkaarsen is gelegen aan de Vennewaterweg 27, 1935 AR Egmond-Binnen. Er is ruime parkeergelegenheid.

Dag van het Jodendom 2011

Tijd is heilig – feesten en gedenkdagen



Op zondag 17 januari 2011 vindt in de Nederlandse kerkprovincie de derde Dag van het Jodendom plaats.

Op de Dag van het Jodendom 2010 stonden religieuze rituelen thuis centraal, in 2011 volgen we de jaarlijkse cyclus van de feesten en gedenkdagen. Welke feesten kent het Jodendom? Wanneer worden die gevierd? Waar worden ze gevierd – thuis of juist in de synagoge?

Hoe zit het met de relatie tussen het christelijke Pasen en het Joodse Pesach? Vinden we in de christelijke liturgie andere verbanden met de Joodse feesten?

Voor meer informatie: www.dagvanhetjodendom.nl

Zesde Landelijke Parochiedag op 22 januari 2011

Het thema van de zesde Landelijke Parochiedag is "Lokale kerk in moeilijke tijden". Deze dag gaat het om onderwerpen waar iedere lokale geloofsgemeenschap mee te maken krijgt. Alle vragen daarbij rond PR en Communicatie komen aan bod en worden behandeld in verschillende workshops.

RKK-programmamakers als Wilfred Kemp, Antoine Bodar, Roderick Vonhögen, Mirjam Brouwer, Gerard Klaasen, Tom Dirks, Pauline Kuijper, Teun Jan Tabak en Leo Fijen en perschefs van verschillende bisdommen geven een unieke blik achter de schermen en bieden tips voor communicatie.

Op het programma staan onder meer workshops over:

1. Hoe bereik je jongeren, ook in relatie met de Wereld Jongerendagen?
2. Hoe ga je om met de actualiteit van de kerk, die vaak negatief is?
3. Wat doe je om toch positief met de lokale kerk in het nieuws te komen?
4. Hoe ga je als lokale kerk om met regionale en landelijke thema's zoals schaalvergroting en Kerkbalans en hoe kun je dit beter onder de aandacht brengen?
5. Hoe stem je het parochieblad af op de website van de parochie?

Ook wordt de Parochie van het jaar gekozen. Dit jaar wordt de parochie met de meest aantrekkelijke website gekozen.

Aanmelding voor de Landelijke Parochiedag kan tot 25 december 2011 via

RKK Parochiedag 2011

Antwoordnummer 234

1202 VB Hilversum

LET OP: Vanwege de beperkte ruimte kunnen er maximaal 300 deelnemers worden toegelaten!

Er wordt een kleine bijdrage gevraagd van €10,00 pp, waarvoor u een leuke maar vooral inspirerende en informatieve dag terugkrijgt met koffie, thee en een voortreffelijke lunch.

Dit bedrag kan worden voldaan bij binnenkomst.

Met de rug naar het volk

Liturgie in het spanningsveld van restauratie en vernieuwing door Gerard Lukken

Met de rug naar het volk laat zien dat de recente ontwikkelingen in de liturgie bijzonder spannend zijn. Gerard Lukken schreef een boek

waarin onder meer de rol van de huidige paus ten aanzien van de liturgiehervorming geschetst wordt. Een boek dat leest als een thriller. Op 7 juli 2007 publiceerde paus Benedictus XVI het *Motu Proprio Summorum pontificum* waarin hij de oude, buiten werking gestelde Tridentijnse liturgie weer over de volle breedte toestaat. Dit roept de vraag op of deze ingrijpende beslissing niet afbreuk doet aan de liturgische vernieuwing in de geest van het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965). Dit boek schetst de context van de genomen beslissing en beschrijft hoe gaandeweg na het Tweede Vaticaans Concilie een restauratieve beweging op gang kwam. Tegelijkertijd werd aan de basis van de kerk de nieuwe liturgie breed geaccepteerd en wordt nog steeds verder gezocht naar een geloofwaardige gestalte van de liturgie in onze cultuur.

Gerard Lukken houdt in dit boek een pleidooi onverkort vast te houden aan de grondbeginselen van de liturgische vernieuwingen van Vaticanum II. Hij pleit voor een open en kritische dialoog over de liturgie in het spanningsveld van restauratie en vernieuwing.

ISBN 978-90-8972-023-8

Omvang 184 pagina's

Prijs €19,50

Voor meer informatie: www.berneboek.com



GELOOF IN BEELD

Kerstboom

De kerstboom heeft niets met het traditionele kerstfeest te maken. Hij is oorspronkelijk geen christelijk symbool. Misschien is er een achtergrond te vinden in de Germaanse godsdienst. De Germanen, onze verre voorouders, vereerden heilige bomen en bossen.

Wanneer ze eind december het Joel- ofwel midwinterfeest vierden, versierden ze hun woningen met groene takken.

Maar veel later, pas in de 16e eeuw, begint de eigenlijke geschiedenis van de kerstboom en wel te Straatsburg in Duitsland. In de volgende eeuwen verschenen er in heel Duitsland vooral in protestantse gezinnen versierde kerstbomen met cadeautjes voor kinderen. Wellicht was het een tegenhanger van het rooms-katholieke sinterklaasfeest. In Nederland deed de kerstboom onder invloed van Duitse immigranten pas in de 19e eeuw zijn intrede.

Dominee Heldring, predikant te Hemmen, beschreef de boom in 1836. Volgens hem was hij verlicht en voorzien van vruchten en snoep voor de kinderen. Halverwege die eeuw was hij het symbool van Kerstmis in protestantse gezinnen, scholen en verschillende winkels. De Nederlandse katholieken stelden zich aanvankelijk terughoudend op. Het Vaticaan keurde de kerstboom zelfs af als een heidens verschijnsel. Pas vanaf 1945 werd hij langzamerhand algemeen erkend en aanvaard, het laatst in het katholieke zuiden. Het bijbehorende lied dat evenmin met christelijk Kerstmis te maken heeft, is eveneens van Duitse oorsprong 'O dennenboom, o dennenboom, wat zijn uw takken wonderschoon!'

Hoewel heidens of profaan, wordt er tegenwoordig toch een symboliek aan de kerstboom gegeven. Sinds 1982 wordt er op het Sint-Pietersplein te Rome een grote, verlichte kerstboom geplaatst, ieder jaar afkomstig uit een ander land. Het vorig jaar kwam hij uit de Ardennen. In een toespraak van de paus tot Belgische pelgrims in december 2009 dankte hij hen voor de geweldige boom en noemde hem 'een getuigenis van het ware licht dat in deze wereld komt', waarmee de geboorte van Christus wordt bedoeld. Volgens de Volendamse zanger, Jan Smit, verwijst de kerstboom naar het tegendeel van haat, dus naar liefde en vrede: 'O dennenboom, o dennenboom, waar ik het hele jaar van droom. Want als jij in de huizen staat, is in de wereld minder haat.'

Toon Brekelmans, *Kerkhistoricus*

Adressen St. Urbanus Parochie

Parochiële Caritas	Mw.W.Out Rekeningnummer 3518.01.162 t.n.v. P.C.I. Ouderkerk aan de Amstel.	4964469
Gezinsdiensten 't Kwetternest	Mw.. J. van Meerveld - Kouwenhoven	
Vormselwerkgroep/ Jongereengroep	Dhr. P. Liesker	6448097
Communiewerkgroep 4961320	Mw. K. Lötters	
Koor Elckerlyc	Dhr.H.Out	4964469
St. Caeciliakoor	Dhr.M.v.d.Linden	4961635
Muzikaal begeleider alle koren	Laurens de Boer	06-24226872
Bezoekgroep	Hélène van Huizen	4961243
Raad van Kerken	Secretariaat Linda den Hertog	4964759
Lay-out parochieblad	Berny van Wieringen bernyvanw@hotmail.com	4964175
Bezorging parochieblad	Dhr.M.Schwegler	4961320
Stencilbureau	R.K.Gezellenhuis Dhr. A.van de Vall	4961255 4961749
Verhuur parochiehuis (kosterwoning):	via secretariaat	4961320
Kerkhof	Dhr.R.Cerpentier.	4961853
Uitvaartleiders	R.v.d.Velde v.h. J Bouwens Vinkeveen	0297-583448
	Spierings, Kok en Lemkes Amsterdam	6184771