

de brug



parochieblad st. urbanus
ouderkerk aan de amstel
december 2008

Adressen Urbanusparochie

Pastoraal Werkster Mw. K.Kint- van Os **4961320**
E-mail adres : Urbanusparochie [at] xs4all.nl

Parochiebestuur Vice-voorzitter Dhr.A.Schwegler **4965894**
Penningmeester Dhr.N.Wolffenbuttel **4967078**
Secretaris Dhr..P.Theeuwes **6790774**

Bouwzaken Dhr. T. Tetteroo **4961300**

Parochiesecretariaat Rondehoep Oost 31 **4961320**

Secretariaat bereikbaar
maandagmiddag 14.00 uur tot 16.00 uur
woensdagochtend 09.30 uur tot 11.30 uur
donderdagochtend 09.30 uur tot 11.30 uur

Website: www.kerkenouderkerk.nl

Stichting Urbanus Ouderkerk a.d. Amstel

Postbank 4401198
Rabobank 35.18.21.872

Stichting Vrienden Vollebregt Orgel Ouderkerk

Postbank 4400643
Rabobank 30.05.89.786

Overige adressen: Zie achterzijde van de Brug.

Vanuit de pastorie.....

« In dit dubbeldikke nummer december/januari 2009 vindt u een extra gekleurd binnenblad met een pastoraal kerstwoordje van mijn kant en alle vieringen die er in de zeven kerken van de regio plaatsvinden rond Kerstmis.

« U treft ook in dit blad een envelop voor de jaarlijkse adventsactie van Solidaridad. Wij hopen van harte dat u in deze decembermaand ook hen gedenkt voor wie het leven vaak veel moeilijker en moeizamer is dan voor ons. In dit nummer kunt u er een en ander over lezen.

« U zult vast wel gemerkt hebben dat we zijn overgegaan op drie lezingen tijdens de vieringen (uitgezonderd de gezinsvieringen). Pastor van Tillo motiveert deze keuze: de moeite waard om te lezen.

« Uiteraard ook een stuk over de komende actie Kerkbalans die weer start in januari 2009.

« EN NIET TE VERGETEN: EEN ZEER DRINGENDE OPROEP VOOR TWEE KOSTERS. ZEER NOODZAKELIJK INDIEN WE ÉN OP ZATERDAG ÉN OP ZONDAG WILLEN BLIJVEN VIEREN!!!!!!!

« De vieringen met Kerstmis in onze eigen kerk nog eens op een rijtje. De restauratie 2^e fase zal dan beëindigd zijn, dus kunt u ook genieten van een prachtig plafond, gerestaureerde ramen en een lekvrij dak. Een feest na zoveel maanden steigers. Met dank dat u trouw bent blijven komen ondanks her en der rommel. Fijn!

« Op 15 december geven we de 2^e middag kindercatechese. Bij de eerste catechese op 15 november gingen we met 23 kinderen al knutselend en vertellend met de kinderen in op de feestdagen en de Advent. Op 15 december gaan we in op het kerstverhaal.

« In de week van 29 december t/m 4 januari 2009 is het secretariaat niet bezet. Buiten de voorbereiding op de vieringen doet pastor Kint het ook wat rustiger aan en is alleen bereikbaar voor noodgevallen. U kunt hiervoor het antwoordapparaat inspreken of haar mobiel bellen: **06-24603829**. « Dan wens ik u vanaf deze plek een mooie en goede voorbereiding op kerstmis toe en hoop u met velen te mogen begroeten in onze kerk.

Met hartelijke groet, K. Kint, p.w.

Beste Parochianen.

Met Kerstmis vieren we het feest dat het licht weer terug komt na de donkere dagen die we nu door maken. De geboorte van Jezus symboliseert het nieuwe leven in onze jaarlijkse cyclus.

Ons kerkgebouw heeft het afgelopen jaar in de steigers gestaan en we ronden nu de tweede fase van de restauratie af.

De steigers worden op dit moment van schrijven afgebroeken en ons kerkgebouw begint er steeds fraaiër uit te zien. De architect, de aannemer en alle vaklieden hebben heel hard gewerkt om een mooi resultaat neer te zetten. Ook de oude Cuypers versieringen zijn hersteld.

Hierna gaan we de volgende fasen van de restauratie in. De subsidies van de derde fase zijn al aangevraagd en daarna komt de vierde en laatste fase. De zaken die niet subsidiabel zijn zoals het liturgisch centrum, het geluid en de voorzieningen voor het licht komen dan aan de orde.

Om met elkaar het Kerstmis te vieren zal alles ‘aan kant zijn’ maar nog niet helemaal af.

Het is wel goed om een tussenbalans op te maken. Het jaar 2008 kunnen we kenmerken als een jaar waarin door velen hard gewerkt is om ons kerkgebouw weer op orde te krijgen. Onze kerk kan weer de functie krijgen om ontmoetingen met elkaar te hebben. We zijn een gemeenschap met elkaar en we delen in deze gemeenschap lief en leed met elkaar.

Als geloofsgemeenschap zullen we ook met elkaar het kerstfeest vieren en daarna kunnen we in onze kerk een nieuw jaar tegemoet gaan met extra activiteiten waar de kerk oorspronkelijk ook voor bedoeld is.

Het orgel is reeds eerder gerestaureerd en we zullen in het nieuwe jaar vaker bij elkaar kunnen komen om van hiervan te kunnen genieten.

We hopen dat we op de ingeslagen kunnen doorgaan om de volgende fasen van de restauratie en de nieuwe activiteiten van onze parochie voort te kunnen zetten.

Kerstmis wordt door iedereen op hun eigen wijze ingevuld. Velen gaan naar de kerk, hebben een mooi versierde kerstboom in huis, er wordt samen gegeten en er wordt feest gevierd ter ere van de nieuw geborene Jezus Christus. Kerstmis is op de eerste plaats ook het feest van Liefde.

Deuren gaan open en we staan weer in contact met de mensen om ons heen. We vergeten even de materiële zaken en stellen ons weer extra open voor de mensen, voor elkaar en voor onszelf om ook het Licht in ons hart opnieuw geboren te laten worden.

Ook dit jaar nodigen wij u weer van harte uit om het Kerstfeest met elkaar te komen vieren in een deels vernieuwd kerkgebouw. U mag zich ‘welkom thuis’ voelen ook als u geen regelmatige kerkganger bent.

Wij wensen u voor dit bijzondere Kerstfeest veel vrede, licht en moge uw innerlijke warmte en liefde uitstraling hebben naar uw naasten en allen om u heen. En uiteraard een goede voorbereiding op dit bijzondere feest.

Vanaf deze plek willen wij ook de vrijwilligers van harte danken die het steeds weer mogelijk maken dat het parochiële werk doorgang kan vinden. Voor hun inzet zijn wij zeer dankbaar.

Zalig Kerstfeest en een gelukkig nieuw jaar. Dat laatste willen wij u graag persoonlijk wensen in de viering van zondag 11 januari na welke viering wij samen koffie drinken in de kerk.

namens het Parochie bestuur,
Alfred Schwegler, vice-voorzitter

Familieberichten

Doopsel

Door het doopsel zijn in onze geloofsgemeenschap opgenomen



Quinten

zoon van

Marieke van den Akker en Rico Fasel,
Goudplevier 6



Siena en Lois

dochters van

Sander en Martine van Hulssen – Hachmang,
Aard v/d Neerweg 37



Gijs

zoon van

Vincent en Carlijn Allaert - Geijssel,
Reinier Noomsstraat 1.



In memoriam



Op 24 oktober jl. overleed onverwacht op de leeftijd van 86 jaar Rie Bosman - de Jong. Rie werd geboren in de schaduw van de St. Urbanuskerk aan de Rondehoep Oost 29, waar zij tot haar huwelijk met Cees Bosman inwoonde bij broer Piet en diens vrouw Truus. Rie verzorgde daar heel lang haar ouders. Door haar huwelijk met Cees kreeg zij de zorg voor zeven jonge kinderen, welke taak zij moederlijk op zich heeft genomen. Samen met Cees kreeg Rie nog een dochter, Tine, maar alle kinderen waren haar gelijk. Door haar inzet en zorg heeft ze het gezin bij elkaar gehouden. Met veel liefde sprak ze altijd

over hen. Op 57-jarige leeftijd overleed haar man, waardoor ze alleen stond voor het gezin. De dood van zoon Paul heeft haar altijd erg verdriet. Rie was een actieve vrouw die veel bezigheden buitenshuis vond. Ze was er trots op dat ze nog zelfstandig woonde, maar het ouder worden viel haar niet gemakkelijk.

Op 29 oktober hebben wij in een druk bezochte viering afscheid van haar genomen, waarna zij begraven werd in het familiegraf op ons kerkhof. Moge de Heer haar in Zijn liefde en Licht hebben opgenomen en moge zij in vrede rusten, samen verenigd met haar man en zoon.

In memoriam



Op 15 november overleed op 75-jarige leeftijd Tiny Tetteroo – van Duuren in het joods hospice Immanuel te Amsterdam. Tiny werd geboren in Leiden, maar woonde samen met haar man Ton al 48 jaar in Ouderkerk. Samen kregen zij drie kinderen en zette Tiny zich in voor kerk en maatschappij o.a. voor de wereldwinkel en voor het Caeciliakoor in de St. Urbanuskerk waar zij ruim 40 jaar heeft gezongen, voor welk feit zij door de Gregoriusvereniging werd onderscheiden met een gouden speld. Twee jaar geleden werd Tiny ziek en begon een tijd van chemokuren, oplevingen, terugvallen en vechten om te overleven. In die twee jaar kon zij gelukkig met haar man nog genieten van enige vakanties. De laatste drie maanden werd Tiny zieker en zieker en moest onder ogen worden gezien dat de aangegane strijd langzaam werd verloren. Temidden van degenen die haar lief waren, is zij naar haar Schepper teruggekeerd. Op 20 november was de gezongen uitvaart in de Amstelkerk, waarna Tiny werd begraven op ons kerkhof. Moge Ton, Hans, Rick en Tineke de kracht krijgen dit grote verlies te dragen.

Dringend gevraagd! Kusters

Wat doet een koster?

In het **weekend** zorgt de koster ervoor dat de vieringen probleemloos verlopen. Hij opent de kerk, legt boekjes klaar en draagt zorg voor de paramenten. Daarnaast zorgt hij o.a. voor de verwarming, de verlichting, het geluid en zet hij beker en kelk klaar voor de voorganger. Kortom een koster doet zeer veel werk, vaak achter de schermen, maar hij is een onmisbare figuur bij het liturgisch gebeuren en is medebepalend voor het 'welkom' van de kerk.

Wij zouden dolgraag minimaal twee personen willen die graag ingewerkt willen worden tot koster om de huidige kusters minder te belasten.

Overigens mag een koster ook van het vrouwelijke geslacht zijn.

Wij vragen dit nu al een paar jaar, maar tot nu toe is er geen adequate oplossing gevonden. Het moet toch niet mogelijk zijn, dat we af en toe de kerkdeuren moeten sluiten, omdat er NIEMAND bereid is deze belangrijke functie te vervullen? Of dat de pastores zélf moeten gaan 'kosteren'? Of de viering van zaterdagavond afschaffen?

Hoeveel tijd kost het U?

Per viering bent u twee uur kwijt en bij toerbeurt met de andere kusters 1 a 2 weekenden per maand. Zouden we over VIER kusters kunnen beschikken dan komt het neer op één weekend per maand. Uiteraard wordt u goed ingewerkt en mag u erop rekenen dat u er de eerste keren niet alleen voor staat. Echt, het is zeer dringend. Wilt u er eens over nadenken. **Wat zouden wij hiermee gelukkig zijn!**

Iets voor U?

Hebt u wat met 'liturgie', een beetje gevoel voor schoonheid en wilt u dienstbaar zijn aan onze parochie?

Meldt u dan zo spoedig mogelijk bij

Dhr. van de Vall, tel: 020-4961749 of pastor Kint, 4961320

Kom haastig

'Kom haastig, Jezus!' bidt de predikant.

'Ja, Amen', zegt de boer, 'wil spoedig komen!

Maar na de oogst, want van mijn nieuw stuk land heb ik nog nooit de opbrengst waargenomen.'

'Ja, Amen', zegt mevrouw, 'maar mag ik voor de bontjas die ik gisteren zag hangen eerst sparen en hem aandoen als het Koor een avond geeft in "Christelijke belangen"?'

'Ja, Amen', zegt het kind, 'maar nu nog niet, ik moet nog met vakantie naar de bossen maar ik zal zwaaien, zodat U het ziet, als U ons onder schooltijd komt verlossen'.

'Kom haastig, Jezus', bidt de predikant.

'Maar mag ik eerst die nieuwe lezing lezen Die ik heb gemaakt voor het Jeugdverband over "Gij zult het wel verstaan na dezen?"

De beden komen in de hemel aan.

De cherubijnen zwijgen, die ze brachten/

En Jezus vraagt: "Kan Ik vandaag al gaan?"

Zijn Vader zucht: 'je moet nog even wachten'.

Okke Jager

Actie Solidaridad

Francisca's verhaal over

EERLIJKE HANDEL, VAN DROOM NAAR WERKELIJKHEID

Solidaridad is een ontwikkelingsorganisatie met een droom. De droom dat wie arbeid verricht een rechtvaardig loon ontvangt. En dat het milieu en de cultuur wordt gespaard bij de productie van de goederen die onderdeel vormen van ons dagelijkse consumptiepatroon.

Twintig jaar al werkt Solidaridad aan het verwezenlijken van die droom door concrete initiatieven op het gebied van eerlijke handel en duurzame economie. De eerste stap werd gezet in 1988 met Max Havelaar, het fair trade keurmerk voor koffie. In de jaren daarna volgden initiatieven op het gebied van onder andere fruit, kleding en meer recent cacao.

Het zijn de verhalen van mensen die duidelijk maken dat eerlijke handel werkelijk het verschil maakt in hun leven. Het verhaal van doña Francisca uit Peru, die dankzij Solidaridad al twintig jaar een eerlijke prijs ontvangt voor haar koffie. Haar coöperatie heeft de tussenhandelaren uitgeschakeld en al haar kinderen gaan naar school. Een waardig bestaan waarvan ze vroeger alleen maar droomde en nu werkelijkheid is geworden.

Solidaridad laat zien dat de droom van eerlijke handel geen bedrog is, maar ook dat voor de verwezenlijking van die droom veel inspanningen vereist zijn. Scholing, voorlichting en organisatie van boeren en boerinnen in het zuiden zijn noodzakelijk. Maar ook het omschakelen op milieuvriendelijkere productiemethoden en het creëren van een afzetmarkt voor duurzame producten in Europa. Het zijn allemaal bouwstenen voor een nieuwe wereld waarin een waardige plaats is voor iedereen, voor een markt waarin niemand wordt weggedrukt of over het hoofd gezien.

Traditiegetrouw presenteert Solidaridad zijn werk tijdens de Adventsperiode. In de weken die voorafgaan aan kerstmis klinken in de kerken prachtige verhalen over nieuwe tijden voor de armen, over steppes die gaan bloeien en kromme paden die recht worden gemaakt. Het Bijbelse visioen van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde wil Solidaridad dichterbij brengen door concreet handelen. Door kromme verhoudingen in de economie om te buigen en de markt te maken tot een plek waar recht wordt gedaan door een faire relatie tussen consument en producent.

Steun Solidaridad omdat er is veel geld en tijd nodig is om de droom van een eerlijke markt waar te maken. In dit parochieblad treft u een envelop die u kunt deponeren in de grote bus achter in de kerk. U kunt natuurlijk ook geld storten op onderstaand gironummer.

Solidaridad

info@solidaridad.nl, www.solidaridad.nl, giro 180 4444

Misintenties

U helpt de administratie enorm indien u op 'n maandagmiddag contact opneemt met mevrouw Riet Hilhorst die op deze middagen in de pastorie aanwezig is en wel van 14.00 tot 16.00 uur. U kunt dan voor het komende jaar 2009 de misintenties opgeven die u wilt laten lezen voor uw dierbare overleden(n). Met haar kunt u dan afspreken op welke datum -bijvoorbeeld iedere derde zondag van de maand – u een intentie wilt laten lezen. Ook kunt u dan uw voorkeur uitspreken voor koor en voorganger. Zij zal er dan voor zorg dragen dat alle intenties worden ingeboekt.

Voor een eenmalige intentie kunt u natuurlijk gebruik maken van het formulier achter in het parochieblad.

Waarom drie lezingen?

Parochianen die in het weekend naar de kerk gaan zullen opgemerkt hebben dat we sinds kort in de woorddienst van de vieringen drie lezingen houden. Tussen de eerste lezing, die meestal uit het oude testament afkomstig is, en het evangelie, wordt nu als tweede lezing ook het zogenaamd epistel gelezen, dat niet uit de evangeliën afkomstig is, maar uit andere geschriften van het nieuwe testament. Vanwaar deze toevoeging? We hebben daar meerdere redenen voor. Deze argumenten zijn deels historisch, maar voor een deel ook juridisch, liturgisch en pastoraal van aard.

Historisch

Al in de eerste eeuwen van de kerk ontwikkelde zich een liturgische jaarorde en werd gewerkt met een zogenaamde perikopenlijst, waarin de lezingen van de vieringen waren vastgelegd. In 1570 verscheen het *Missale Romanum*, waarin voor iedere misviering een epistel en een evangelielezing stonden aangegeven, dus nog geen lezing uit het oude testament. In 1969 kwam de *Ordo Lectionum Missae* uit, gebaseerd op de liturgische uitgangspunten van het Tweede Vaticaans Concilie. Deze voorzag in het driejarig rooster van het A-, B- en C-jaar, een systeem dat wij nu nog hanteren. Daarin staat voor elke viering van de zondagsliturgie ook een lezing uit het oude testament aangegeven, zodat de huidige weekendvieringen drie lezingen kennen: de eerste lezing uit het oude testament, de tweede lezing uit het nieuwe testament, en een evangelieperikoop. Voor de vieringen door de week gelden twee lezingen, waarbij de evangelielezing voorafgegaan wordt door een eerste lezing uit het oude of nieuwe testament.

Kerkjuridisch

Hoewel *kerkjuridisch* in verband met liturgie een zwaar woord is, is het toch zo, dat destijds de liturgie van het *Missale Romanum* voor de hele Kerk bindend werd voorgeschreven. Dat geldt nog steeds voor het aangepaste *Missale Romanum* dat nu in gebruik is. Wel kunnen er zwaarwegende redenen zijn om van de voorgeschreven liturgie af te wijken, bijvoorbeeld bij bijzondere vieringen voor bv. kinderen, of als

een bijzonder feit of gebeurtenis herdacht wordt. Voor familie-aangelegenheden zoals uitvaarten, huwelijks- en doopvieringen kan een keuze worden gemaakt uit passende schriftuurteksten, die daarvoor worden aangeboden.

Liturgisch

In de liturgie vormen teksten en liederen één geheel. Ook de liederen die tussen de lezingen worden gezongen, worden dus tot de woorddienst gerekend. De speciale functie ervan is, dat de verzamelde gemeente antwoordt op het gehoorde Woord, en dat ook zelf in de mond neemt. Reeds in de tweede eeuw heet de psalm die na de eerste lezing gezongen wordt *graduale* (trapzang), omdat de zangers bij dit lied op de trede (*gradus*) van de *ambo* (lezenaar) gingen staan. Een andere naam is *graduale responsum* of *responsorium*, omdat het volk het lied met een keervers (*responsum*) beantwoordde. Na de tweede lezing, of in de tijd dat er slechts 2 lezingen waren, na de eerste lezing wordt het *alleluia* gezongen. Dit groeide uit tot het alleluia-vers voorafgaand aan het evangelie. Onder de lang aangehouden slotklinker van het *alleluia* plaatste men sinds de 19^{de} eeuw teksten, aanvankelijk in proza, later in strofe-vorm. Deze gezangen worden *sequensen* genoemd, afgeleid van *pro sequentia*, wat betekent: *als vervolg* (op het alleluia). In deze liederen wordt een feestdag of heilige bezongen. Ze werden op het Concilie van Trente verboden op vijf na, n.l.: *Victimae pascali*, *Veni Sancte Spiritus*, *Lauda Sion*, *Dies Irae* en *Stabat Mater*. Wel zijn op de sequensen veel liederen gemaakt in de volkstaal. In de vastentijd werd het *graduale* vervangen door de zogenaamde *tractus*, van het latijnse *tractim* (aan één stuk). Het lied wordt gezongen zonder onderbreking door een respons. *Graduale*, *tractus* en *alleluia* komen het best tot hun recht als er drie lezingen zijn. Bij slechts twee lezingen sluit het alleluia aan op de *graduale*, waarvoor met name in gezongen vieringen meestal niet gekozen wordt, zodat het dan komt te vervallen.

Pastoraal

De herinvoering van de tweede lezing heeft ook een pastorale bedoeling. Want de teksten die ervoor gebruikt worden, zoals

gedeelten uit de brieven van sint Paulus, gaan over het geloofsleven in de eerste christengemeenten. De aanwijzingen die daarin worden gegeven, zijn nog steeds van kracht, en kunnen in voorkomende gevallen een rol spelen bij de verkondiging.

Als er zoveel argumenten zijn voor drie lezingen in de weekendviering, waarom hebben we dan zo lang met twee gedaan? Destijds was de redenering, dat het allemaal teveel zou kunnen worden en teveel van de aanwezige gelovigen zou vragen. Maar een geloofsgemeenschap kan ook groeien. En nu we de liturgie met een vernieuwd orgel, en straks in een volledig gerestaureerde kerk kunnen vieren, wordt het ook tijd dat we overgaan op een volledige liturgie, waaraan niets ontbreekt en waaruit niets wordt weggelaten.

Pastor Gérard van Tillo

De goede doelen voor de kerstcollecte 2008.

Het is inmiddels een goede gewoonte om in het kerstnummer van het parochieblad een vooraankondiging te doen van de diaconale kerstcollecte tijdens de nachtmissen en op eerste kerstdag.

Voor Kerstmis 2008 heeft uw PCI opnieuw 3 doelen uitgekozen waaraan de opbrengst van deze collecte zal worden overgemaakt.

Dringende noden van de medemensen zijn er vrijwel overal: dichtbij, nabij en veraf.

De gekozen doelen zijn ook zo te categoriseren, dus laat ik die ook in deze volgorde nader toelichten

“Dichtbij”: uw eigen PCI krijgt in toenemende mate verzoeken voor individuele ondersteuning; dat is niet uitsluitend geestelijke ondersteuning, maar soms is er ook een klein financieel gebaar noodzakelijk om de meest dringende nood te lenigen. Met de economische ontwikkelingen in de laatste maanden ligt het in de verwachting dat in 2008 eerder meer dan minder van dergelijke verzoeken zullen worden gedaan. Een derde deel van de collecte is derhalve voor het “noodfonds van uw PCI”.

“Nabij”: uit de contacten van uw PCI met de Amsterdamse parochies

blijkt telkens weer dat het Noodfonds voor het Allochtonen Pastoraat in Amsterdam bijzondere individuele hulp moet verlenen die van uw PCI in het vredige Ouderkerk a/d Amstel zelden wordt gevraagd. Gezien de bijzondere noden die zij moeten lenen en de beperkte middelen die zij daarvoor ter beschikking hebben, zijn zij opnieuw een doel voor de kerstcollecte 2008.

“Veraf”: in dit geval betreft het opnieuw Vijjayawada in India ofwel de Stichting Derde Wereld Hulp van onze dorpsgenote Margreet van Coeverden.

Mogelijk is uw eerste reactie “al weer?” Het antwoord op die vraag is niet alleen bevestigend, maar eerder “uiteraard”, en vooral vanwege het feit dat daar met uw giften fantastische zaken worden gerealiseerd. Voor 2009 staat op het verlanglijstje om bij een tehuis een grote groentetuin aan te leggen, zodat de kinderen ook gedeeltelijk met eigen groeten kunnen worden gevoed.

Daarnaast is er voor de tehuizen continue geld nodig om die draaiende te houden en soms ook te kunne verbeteren; dat geldt niet alleen voor de accommodaties, ook voor de opleidingen van de kinderen en voor de medische zorg aan de kinderen in de tehuizen.

Indien u niet in staat bent tijdens de kerstdagen bij de vieringen aanwezig te zijn, maar bovengenoemde doelen spreken uw wel aan om een bijdrage te doen, dan kunt u die overmaken op de bankrekeningnummer 3518.01.162 van uw PCI bij de RABO te Ouderkerk onder verwijzing van “kerstcollecte” of het specifieke doel dat u wilt ondersteunen.

Uw PCI zal er dan voor zorgen dat uw bijdrage daaraan zal worden overgemaakt.

Bij voorbaat dank voor uw bijdragen.

Namens de PCI wens ik u een zalig kerstfeest en een voorspoedige start in 2009, Nico van Wieringen.

Bijbelwerkplaats

Kom naar de bijbelwerkplaats om met andere mensen samen je te verdiepen in de betekenis van de Bijbel voor jouw leven hier en nu!
De toegang is vrij, aanmelding niet nodig.

Maandag 8 december van 20.00 uur – 22.00 uur
Plaats: Pastorie Urbanuskerk, Ronde Hoep Oost 31



Gesprek bij de koffie.

25 december vervalt het gesprek bij de koffie.
Op **donderdag 29 januari** bent u om **10.00 uur** weer van harte welkom. Rondom dit samenzijn gaan we met elkaar in gesprek over geloof, ongelooft en ons eigen leven.
Plaats: de werkkamer van pastor Kint op de pastorie.

Inleverdata kopij parochieblad 2009

dinsdag 20 januari voor februari
dinsdag 17 februari voor maart
dinsdag 24 maart voor april (paasnummer)
dinsdag 21 april voor mei
dinsdag 19 mei voor juni
dinsdag 23 juni voor juli/augustus
dinsdag 21 augustus voor september
dinsdag 22 september voor oktober
dinsdag 20 oktober voor november
dinsdag 17 november voor december/januari 2010



Zondag 7 december Gezinsdienst

Pastor K. Kint
gaat in deze viering voor.

en o.l.v.

Laurens de Boer



zingt het Kwetternest weer vrolijke noten

Licht ò Water ò Leven



Iedereen is hierbij weer van harte welkom

LITURGIE AGENDA

Datum	Tijd	Voorganger	
29-11	19.00 uur	Pastor K. Kint	Woord en Communie
30-11	19.00 uur	Pastor K. Kint	Woord en Communie
06-12	19.00 uur	Pastor K. Kint	Woord en Communie
07-12	10.00 uur	Pastor K. Kint	Woord en Communie
13-12	19.00 uur	Pastor G. van Tillo	Eucharistieviering
14-12	10.00 uur	Pastor G. van Tillo	Eucharistieviering
20-12	19.00 uur	Pastor G. van Tillo	Eucharistieviering
21-12	10.00 uur	Pastor G. van Tillo	Eucharistieviering
24-12	19.30 uur	Pastor K. Kint	Woord en Communie
	22.30 uur	Pastor v.Tillo/Pastor Kint	Eucharistieviering
25-12	10.00 uur	Pastor v.Tillo/Pastor Kint	Eucharistieviering
26-12		GEEN VIERING	
27-12	19.00 uur	Pastor K. Kint	Woord en Communie
28-12	10.00 uur	Pastor K. Kint	Woord en Communie
31-12	19.00 uur	pastor K. Kint	korte gebedsviering

DECEMBER 2008

Bijzonderheden	Muzikale invulling
1e zondag van de advent	Caeciliakoor
2e zondag van de Advent Gezinsviering	't Kwetternest
3e zondag van de Advent	Caeciliakoor
4e zondag van de Advent	Caeciliakoor
Gezinsviering Nachtmis	't Kwetternest Koor Elckerlyc
1e Kerstdag 2e Kerstdag	Caeciliakoor
Heilige Familie	Caeciliakoor

LITURGIE AGENDA

Datum Tijd	Voorganger	
01-01 10.30 uur	Pastor K.Kint	Woord en Communie
03-01 19.00 uur	Pastor K. Kint	Woord en Communie
04-01 10.00 uur	Pastor K. Kint	Woord en Communie
10-01 19.00 uur	Pastor G. van Tillo	Eucharistieviering
11-01 10.00 uur	Pastor G. van Tillo	Eucharistieviering
17-01 19.00 uur	Pastor K. Kint	Woord en Communie
18-01 10.00 uur	Pastor K. Kint ?Ds. de Heer	Amstelkerk
24-01 19.00 uur	Pastor G.van Tillo	Eucharistieviering
25-01 10.00 uur	Pastor K. Kint	Woord en Communie
31-01 19.00 uur	Pastor K. Kint	Woord en Communie
01-02 10.00 uur	Pastor K. Kint	Woord en Communie

JANUARI 2009

Bijzonderheden	Muzikale invulling
Moederschap van Maria	Caeciliakoor
Driekoningen	Caeciliakoor
Nieuwjaarswensen na de viering Doop van de Heer	Caeciliakoor
week voor de eenheid van de christenen	Caeciliakoor/Capella Nova
Gezinsviering 3 ^e zondag dor het jaar	't Kwetternest
4 ^e zondag door het jaar	Caeciliakoor

Kerstmis

Kerstavond 24 december
om 19.30 uur

Kerstgezinsdienst

In deze viering gaat pastor K. Kint voor.
Het Kwetternest o.l.v. Laurens de Boer
verzorgt de muziek.



Voor de allerkleinste is er crèche
in het parochiehuis .
vanaf 19.15 uur is er iemand aanwezig.



Vieringen rond Kerstmis



24 december: 18.00 uur kerstviering in zorgcentrum Theresia met Ds. J. de Heer en K. Kint, p.w.

19.30 uur: gezinsviering met K. Kint, p.w. en zang van kinderkoor 't Kwetternest o.l.v. Laurens de Boer

22.30 uur: kerstnachtmis met pastor G. van Tillo en K. Kint, p.w. De zang wordt verzorgd door koor Elckerlyc o.l.v. Laurens de Boer

25 december: 10.00 uur, Hoogmis met Pastor G. van Tillo en K. Kint, p.w. De zang wordt verzorgd door het Caecilikoer o.l.v. Laurens de Boer. Johan Vos zal het orgel bespelen.

15.00 uur: Kindje Wiegen voor de allerkleinsten, hun ouders en grootouders. Bij goed weer drinken we buiten warme chocolademelk bij de kerststal in de tuin.

31 december: 19.00 uur: korte gebedsviering om het jaar 2008 af te sluiten en Gods zegen te vragen voor het nieuwe jaar.

1 januari 2009: 10.30 uur Woord –en Communieviering met K. Kint, p.w. en zang van het Caecilikoer.



Kerkbalans 2009

Eind december staan we weer bijna aan het begin van een nieuw jaar en wensen wij elkaar in alle opzichten een voorspoedig en gelukkig jaar toe. Wij hopen dan dat veel van onze voornemens die we voor het nieuwe jaar van plan zijn uit te voeren, gerealiseerd kunnen worden.

Ook het bestuur van de Urbanusparochie waarvan u lid bent, hoopt dat. Van 18 januari t/m 1 februari 2009, worden de parochianen benaderd voor de jaarlijkse bijdrage 2009. Deze bijdrage is geheel bestemd voor onze parochie.

Daarom vragen wij u een financiële bijdrage om het kerkenwerk mogelijk te maken, want onze kerk is van blijvende waarde.

Ⓜ De kerk is de plaats waar je samenkomt om God te ontmoeten, zoals vele generaties vóór ons ook al deden. Waar het niet gaat om wat je bezit of wat je presteert, maar om wie je bent. Een plaats waar iedereen welkom is. Dat is iets van blijvende waarde.

Ⓜ De kerk is vaak letterlijk een baken: een markant herkenningspunt in de stad of in het dorp. Als het goed is dan is de kerkelijke gemeenschap ook daadwerkelijk een houvast in het leven. Een geestelijk thuis en een onbetaalbaar sociaal vangnet voor mensen die dat nodig hebben.

Ⓜ De kerk is ook voor mensen die geen speciale binding met onze parochiegemeenschap hebben een plek van ontmoeting en inspiratie. We komen er samen voor de grote momenten in het leven, zoals doop en huwelijk, en voor momenten van rouw en verdriet.

Kerkbalans, daar geef je voor!

Als christenen en kerkelijk meelevende willen wij dat alles behouden en kunnen doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen. Uw bijdrage aan Kerkbalans 2009 is daarom hard nodig, want die maakt het mede mogelijk dat onze kerkelijke parochiegemeenschap haar unieke en onmisbare functie kan blijven vervullen.

Schenk naar vermogen, wanneer men straks bij u aanklopt voor de Actie Kerkbalans. Geef, jong en oud,

want een kerk is van blijvende waarde!



Op 8 november hadden we in ons kerkcafé een groepje dames van de linedanceclub. Zij hebben ons een aantal dansen gedemonstreerd maar we konden ook zelf meedoen. En dat hebben we gedaan. Iedereen heeft minstens één keer meegedanst. Het was ook heel leuk om naar het dansen te kijken. De dansen werden

uitgevoerd op countrymuziek natuurlijk.

Wie weet doen we het nog eens.

Het volgende kerkcafé is op 5 december a.s. We houden dan een Sinterklaas Surprise. We hopen dat we veel mensen een gezellige avond kunnen geven. Ik kan er verder niet zo erg over uitwijden want dan is de 'surprise' weg.

De deuren zijn open om 19.45 uur. Toegang is gratis. Een vrijwillige bijdrage is welkom natuurlijk.

En... de avond is voor alle leeftijden.

Graag tot dan. Hartelijke groet namens Huibertje, Peter en Jan, Marja

Nieuws uit het kofschip.

Als U gewend bent ons stukje te lezen, dan heeft U ons de vorige maand gemist.

De dead line was in de herfstvakantie en daardoor is het de herfstmist ingegaan.

We kijken nog even terug.

Vlak voor de herfstvakantie zijn alle fietsen van de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 gecontroleerd.

Veel fietsen waren prima in orde maar bij sommigen moest er wat aan gesleuteld worden.

Iedereen kreeg een formulier mee naar huis waarop stond of alles in orde was of dat er nog iets gemaakt moest worden.

Een heel belangrijk item want al deze leerlingen komen op de fiets naar school en het zijn donkere dagen.

We hadden een zeer geslaagde kinderboekenweek.

Er is van klein tot groot gedicht en als we op het niveau af mogen gaan, dan zitten er misschien wel toekomstige dichters bij ons op school.

We hebben ook meegedaan aan het nationaal schoolontbijt.

De leerlingen werd weer duidelijk gemaakt, hoe belangrijk het is om 's morgens gezond te eten.

Bakker Out en Jacqueline hadden weer voor heerlijke broodjes gezorgd en kwamen ook nog even in de groepen langs.

De onderbouw koppelde daar direct een voedselproject aan vast zodat de jongsten nu allemaal weten wat belangrijk en gezond voor ze is.

Alle kinderen hebben inmiddels hun eerste rapport gehad en de ouders hebben gesproken met de betreffende leerkrachten.

Nu op naar Sinterklaas en Kerstmis. Bij het maken van dit stuk is het nog te vroeg om daar al over te schrijven.

Dat leest U in het parochieblad van januari.

Team Het Kofschip.

2009

de eerste
Gezinsdienst
in dit nieuwe jaar
zal zijn op

Zondag 25 januari
waarbij iedereen weer van harte welkom is.



2009

2009

Wij wensen u allen
een
Voorspoedig Nieuwjaar

Jarig Katholiek Nieuwsblad trakteert.....

Dit jaar bestaat Katholiek Nieuwsblad 25 jaar. Wekelijks brengt KN actueel nieuws uit Kerk & samenleving. Dit feestjaar is een mooie aanleiding u te verdiepen in dit interessante weekblad. KN is jarig en trakteert u op een **gratis proefnummer**. Met onderstaande bon kunt u ook een proefabonnement voor maar €15,- nemen.

Katholiek Nieuwsblad

Gratis proefnummer of proefabonnement

Ja, ik ontvang graag een **gratis proefnummer** van Katholiek Nieuwsblad

Ja, ik wil vrijblijvend kennismaken en ontvang graag 'n **proefabonnement**

van 8 weken op Katholiek Nieuwsblad **voor €15,-**

Naam:m/

Straat:

Postcode: Plaats:

Tel.: Geb. datum:.....

Stuur de bon nu op in een gefrankeerde envelop aan:

Katholiek Nieuwsblad, Postbus 1270, 5200 BH 's-Hertogenbosch

of bel 073 - 750.23.15 / www.katholieknieuwsblad.nl

pb08



De restauratie toegelicht

In aansluiting op de Gezinsviering van **zondag 7 december a.s.** zal de restauratie door architect Paul van Vliet in woord en beeld worden toegelicht.

Vanaf ca. 11.00 uur zal hij in de kerk laten zien, ook aan de hand van een diaprojectie, wat er in de tweede fase is gerestaureerd en waarom dat nodig was. De steigers worden eind november uit de kerk verwijderd. U kunt dus onbelemmerd genieten van onder andere de gerestaureerde vensters en schilderijen van gewelven en triforium. De restauratie is nog niet klaar. Voor de volgende fase is de subsidieaanvraag ingediend. Hierbij komt vooral de buitenzijde van priesterkoor, sacristie en de gang naar de pastorie aan de beurt. Ook de binnenmuren van de kerk tot zes meter hoogte worden dan aangepakt. Wind en regen zijn dan de komende vijftig jaar buiten gesloten.

U bent allen van harte uitgenodigd.
Het parochiebestuur.

Actie Kerkbalans

De ontvangen kerkbijdrage tot half november 2008 is: € 43.326,-
In 2007 bedroeg de kerkbijdrage € 46.250,-

Als wij dit bedrag willen evenaren betekent dit voor de laatste zes weken van het jaar nog €2.924,- te gaan.

Als u nog niet heeft overgemaakt verzoeken wij u vriendelijk dit alsnog te doen.

Nico Wolffenbuttel, penningmeester.

Week van Gebed voor de Eenheid van de Christenen

'Eén in Gods hand' –

dat is het thema van de Week van Gebed voor de Eenheid van de Christenen in 2009.

De gebedsweek voor de eenheid onder de Christenen 2009 is gemaakt door de christenen in Korea. Vanzelfsprekend sluiten ze aan bij de ervaringen van de kerken in hun eigen land. Korea kenmerkt zich de laatste decennia door een scheiding tussen noord en zuid. De kerken herkennen hun eigen situatie met de situatie zoals die bekend is uit Israël ten tijde van de profeet Ezechiël. Deze profeet leefde ook in een tragisch verdeeld land en hij verlangde naar eenheid voor zijn volk

De Koreaanse kerken zijn geïnspireerd door eenheid als Bijbels thema. Ze herkennen eenheid als de bedoeling van God voor zijn volk, eenheid als gave van God die om bekering en vernieuwing vraagt, eenheid als nieuwe schepping en de hoop dat Gods volk ooit één mag zijn.

Tijdens de Week van Gebed voor de Christelijke Eenheid in 2009 wordt aan christenen gevraagd te bidden voor de bevordering van de eenheid en de vrede. Dat is een belangrijke taak en verantwoordelijkheid van christenen in de wereld. De hoop die dit gebed inspireert is, dat alle mensen in de wereld Gods volk zullen worden; God zal hun God zijn; en het volk zal geluk, vreugde en voorspoed ontvangen als confrontatie, conflict en verdeeldheid overwonnen worden en eenheid bereikt. Christenen moeten bidden met geduld totdat de 'nieuwe hemel en de nieuwe aarde' aanbreken: 'Dan zullen zij mijn volk zijn, en Ik zal hun God zijn' (Ez. 37:23).

Wij vieren samen met onze broeders en zusters van de Amstelkerk de week van Gebed voor de eenheid van de Christenen **op zondag 18 januari 2009** in de Amstelkerk, muzikaal ondersteund door Capella Nova en het Caeciliakoor.

Christus is ons gezamenlijk fundament. Laten wij onze theologische verschillen overbruggen door écht samen te vieren, samen te zijn en oprecht te tonen aan elkaar dat we streven naar eenheid.



BEDANKT -BEDANKT- BEDANKT- BEDANKT -BEDANKT



Vanaf deze plek wil ik, mede namens het parochiebestuur, de schoonmaakploeg van harte bedanken voor het vele, vele werk dat zij de afgelopen maanden verzet hebben in de kerk, met name Dhr. en mevr. Meekel. Vanwege de steigers en de restauratie was het iedere week zeer noodzakelijk dat er werd schoongemaakt. Zij hebben dat zeer trouw wekelijks gedaan om u, parochianen, in ieder geval op schone banken te laten zitten en ervoor te zorgen dat het priesterkoor ook toonbaar was. Het lijkt zo gewoon om in een schone kerk te komen, maar het zijn de werkers achter de schermen die dit iedere keer weer mogelijk maken en daar mogen we best wel eens bij stil staan. Dus nogmaals heel hartelijk dank!

Bezoekgroep 20 jaar jong!

In december van dit jaar is het 20 jaar geleden dat de bezoekgroep is opgericht door pastoor van Ombergen. Al die jaren hebben de leden trouw zieken bezocht, jubilarissen, eenzamen en nog veel meer mensen. Mevr. R. van der Linden is vanaf de oprichting aanwezig geweest. Zij vindt dit een goede gelegenheid om na 20 jaar te stoppen. Vanaf deze plek bedanken wij haar heel hartelijk voor zoveel jaren trouwe inzet. Afgelopen jaar zijn ook Mevr. Meester en Mevr. Miltenburg gestopt met het bezoekwerk. Zij geven het stokje graag door aan anderen.

En dat is dus wat wij vragen: nieuwe mensen in de bezoekgroep die het prettig vinden om zieken, ouderen te bezoeken en in het bezit bent van een goed luisterend oor. Hoeveel tijd het u gaat kosten, bepaalt u zelf. De ervaring is dat de mensen heel dankbaar zijn en dat er prettige contacten door ontstaan. Met het werk van de Bezoekgroep laten wij ook zien, dat wij een dienende kerk willen zijn. Echt, u doet er heel veel mensen een plezier mee. Dhr. Schreurs draagt zijn voorzitterschap over aan mevr. Hélène van Huizen, tel: 4961243. Bij haar kunt u zich opgeven, maar uiteraard ook bij pastor Kint.

Kerstviering voor- en door verstandelijk gehandicapten

Op zondag 21 december a.s. zal om 14.30 uur de Kerstviering voor- en door mensen met een verstandelijke beperking plaatsvinden in het: Kerkelijk Centrum “De Bron”, Middenweg 74 te Amsterdam-Watergraafsmeer. (kerk open om 14.00 uur.)

Deze bijzondere Kerstviering wordt gehouden onder de leiding van: mevr. pastor M.A. van Gaalen- van Veen.

Medewerking wordt verleent door: “De Huisband H.J. Smit”, het “Geuzenborgkoor” en het Jongerenkoor van “De Bron”.

De band en koren bestaan uit enthousiaste muzikanten en zangers, die met hun spel en zang blijheid en warmte verspreiden en uitstralen. Dit jaar willen we weer op een “aangepaste” wijze, de Bijbelse Kerstboodschap volgen, met als hoogtepunt het Kerstspel:

- Het mooiste Kerstcadeautje...•

waarmee wij de geboorte van de Here Jezus gaan her-beleven.

Het wordt een vredevolle Kerstdienst, waarin veel te zien, te horen en te zingen is. Deze dienst zal een uitloop hebben tot ca. 16.30 uur. Natuurlijk is er na afloop van de viering nog gelegenheid om gezellig na te praten en een kopje koffie, thee, fris o.i.d. met een lekkere sneetje Kerst-brood te nuttigen:

U bent en jullie zijn hartelijk welkom !

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:

mevr. M.A. van Gaalen, tel.: 023 565 77 43
mevr. H. Peereboom, tel.: 020 665 56 28

Kerstconcert KLM “Mannenkoor”

Het KLM Mannenkoor geeft op zondag **21 december** 2008 een kerstconcert met samenzang.

Aanvang : **14.30** en duurt tot ongeveer 16.00

Locatie: **Amstelkerk**

Dirigent: Piet de Reuver

Voorganger: Ds. Jos de Heer

Het KLM Mannenkoor geniet in de regio en in het buitenland grote bekendheid. Het koor is opgericht in 1949. Het repertoire is veelzijdig en bestaat gewoonlijk uit Hollandse liederen, opera, operette en liederen in Frans, Duits, Italiaans, Russisch en Latijn.

Tijdens het Kerstconcert zullen er diverse Kerstliederen gezongen worden, van traditionele liederen als: “Komt allen tezamen” tot Christmas Carols en “Die Nacht” van Schubert. Natuurlijk wordt er ook samen met U gezongen.

Het programma wordt o.a. aangekondigd op het raambiljet op het kerkerf van de Amstelkerk en bij diverse winkeliers in het dorp.

U bent allen van harte uitgenodigd tot het bijwonen van dit concert.

De toegang is vrij.

Bij de uitgang zal er een collecte voor de gemaakte onkosten gehouden worden.

Het koor hoopt U te mogen begroeten op zondag 21 december en wenst u vanaf deze plek alvast:

“Gezegende Kerstdagen”

Namens het KLM Mannenkoor,
Roel de Haan.

Kerstconcert.

Op zondagmiddag **14 december a.s.** zal het **Ouderkerks Kleinkoor** een kerstconcert geven in de **Amstelkerk** te Ouderkerk a.d. Amstel.

Het koor zingt werken van o.a. Victoria, Palestrina, Dowland en Britten. Ook zullen vele Christmas Carols ten gehore worden gebracht.

Eric Jan Joosse zorgt voor de begeleiding van het koor en speelt ook enkele solostukken op het orgel. Het geheel staat onder leiding van dirigent Ton Gerlof.

Aanvang van dit concert: 15.30 uur.

Toegang vrij. Collecte bij de uitgang.



Geboorte van God

*wanneer ik weer tot mezelf kom
en het uiterlijk loslaat
wanneer het lawaai wegebt
en mijn gedachten tot rust komen
wanneer ik overga van praten tot luisteren
van handelen naar zijn
wanneer ik de confrontatie aanga
en niet langer vlucht
dan pas kan God ter wereld komen
in mij door mij
bij de mensen*

meester Eckhart.

Parochiële Caritas	Mw.W.Out	4964469
Gezinsdiensten 't Kwetternest	Mw.W.Bentinck-van Wieringen	4967466
Jongereengroep	Mw..Jansen & Dhr. Ph.Kint	4722220 4961320
Communiewerkgroep	Mw.B.Harte-Keizer	4964941
Vormselwerkgroep	Mw.Jansen	4722220
Koor Elckerlyc	Dhr.H.Out	4964469
St. Caeciliakoor	Dhr.M.v.d.Linden	4961635
Bezoekgroep	Dhr.W.Schreurs	4961890
Raad van Kerken	Secretariaat: Mw.H.Alberts	4964139
Lay-out parochieblad	Berny van Wieringen Bernyvanw [at] hotmail.com	4964175
Bezorging parochieblad	Dhr.M.Schwegler	4965733
Stencilbureau	R.K.Gezellenhuis Dhr. .A.van de Vall	4961255 4961749
Verhuur Elckerlyc gebouwtje	Dhr. en mevr. Kouwenhoven	4961288
Verhuur parochiehuis (kosterwoning):	via secretariaat	4961320
R.k.Begraafenisvereniging	“Antonius de Kluizenaar”	
Kerkhof	Dhr.R.Cerpentier.	4961853
Uitvaartleiders	R.v.d.Velde v.h. J Bouwens Baambrugge Spierings, Kok en Lemkes Amsterdam	0297-583448 6184771
Urbanus-Parochie Bestuur- Ouderkerk a/d Amstel.	Bankrekening 35.18.01.855 Postrekening 6259845 t.n.v.	
Kerkbijdrage:	Bankrekening: 35.18.06.210 / giro: 290535	