

de brug



parochieblad st. Urbanus
Ouderkerk aan de Amstel
december en januari 2006

Adressen Urbanusparochie.

Pastoraal Werkster	Mw. K.Kint-van Os	4961320
Emailadres	Urbanusparochie@xs4all.nl	
Website H.Urbanus	www.kerkenouderkerk.nl/urbanus	
Parochiesecretariaat	Ronde Hoep Oost 31	4961320
en	1191 KC Ouderkerk ad Amstel	
Coördinator	dagelijks van 11.00 tot 12.00	
	Dhr.C.J.Broers privé	4961422
Parochiebestuur	Vice-voorzitter Dhr.A.Schwegler	4965894
	Penningmeester Dhr.L.Boersma	4964936
	Secretaris Vacant	
	Gebouwen Dhr.D.Wessel	4964082
Stichting Vrienden Vollebregt Orgel Ouderkerk	Postbank 4400643	
	Rabobank 300589786	
Stichting Urbanus Ouderkerk a.d. Amstel	Postbank 4401198	
	Rabobank 351821872	
Parochiële Caritas	Mw.W.Out	4964469
Kerkhof	Dhr.R.Cerpentier.	4961853
Werkgroep Liturgie	Vacant.	
Gezinsdiensten 't Kwetternest	Mw.W.Bentinck-van Wieringen	4967466
Jongereengroep	Mw.Jansen&	4722220
	dhr.Ph.Kint	4961320
Communiewerkgroep	Mw.B.Harte-Keizer	4964941
Vormselwerkgroep	Mw.Jansen	4722220
Koor Elckerlyc	Dhr.H.Out	4964469
St.Caeciliakoor	Vacant	
Bezoekgroep	Dhr.W.Schreurs	4961890
Raad van Kerken	Secretariaat: Mw.H.Alberts	4964139
Redactie parochieblad	Mw.J.Straatman-van Muijen	4964225
Lay-out parochieblad	Mw.J.Wessel-Duivenvoorden	4964082
Bezorging parochieblad	Dhr.M.Schwegler	4965733
Stencilbureau	Gezellenhuis	4961255
	Dhr.A.van de Vall	4961749
R.K.Gezellenhuis	Fam.Post	4963090
Parochiehuis beheerder	Dhr.D.Wessel	4964082
afspraken	Dhr.D.Wessel/Mw.Wessel	4964082
R.k.Begrafenisvereniging	"Antonius de Kluizenaar"	
Uitvaartleiders	R.v.d.Velde v.h. J Bouwens Baambrugge	0294-293063
Spierings,Kok en Lemkes Amsterdam		6184771
Bankrekening 35.18.01.855	Postrekening 6259845t.n.v. Urbanus-Parochie	
Bestuur Ouderkerk ad Amstel.		

Op weg naar Kerstmis

Op het moment dat ik dit voorwoordje schrijf, is Sinterklaas net in Ouderkerk aangekomen. Pepernoten en kerstballen liggen door elkaar in de winkels. Je realiseert je dat in het kerkelijk jaar de Advent nog moet beginnen, terwijl er ook iets over Kerstmis moet worden geschreven in dit parochieblad. Het is allemaal een beetje verwarrend, zoals de natuur buiten in de war lijkt te zijn. De hortensia's in de pastorietuin verrassen af en toe nog met een verse bloem. De philondendron heeft nieuwe knoppen en andere struiken lopen ook weer uit. Ook de wereld rondom ons lijkt in de war te zijn en toont zich via de media dagelijks in al haar gebrokenheid aan ons, gebrokenheid die ook ons in het leven raakt. Binnen in huis proberen we het gezellig te maken en sluiten we de gordijnen om de donkerte buiten niet te zien. We maken het knus met kaarsjes en de meeste van ons verheugen zich op de gezellige, sfeervolle decembermaand. We zoeken in deze donkere decembermaand meer dan anders huiselijkheid en verbondenheid met elkaar. Wij wensen elkaar heil en zegen toe via de vele kerstkaarten waarop knuffelbeertjes en rendieren de kerststal hebben verdrongen. We mogen ook best genieten van deze speciale dagen. Maar dat dit niet voor iedereen geldt, moge duidelijk zijn. Zieken, de eenzamen thuis onder ons, ouderen in verzorgings- en verpleeghuizen zien dikwijls op tegen de decembermaand. Dat geldt ook voor de vele vluchtelingen, de dak -en thuislozen, asielzoekers en gevangenen.

En toch (want geloven is 'en toch' en heeft te maken met het leven zélf, met welzijn) zijn de komende weken op weg naar Kerstmis bedoeld om tot ons zelf te komen. De voorbereidende tijd, de Advent, is vanouds een tijd van bezinning, **een tijd van in de spiegel zien** en jezelf afvragen: Waar sta ik in het leven? Wie ben ik? Waar ben ik mee bezig? Waar droom ik van? Waar verlang ik naar? Advent is een tijd van verlangen en van wachten op een Kind ons geboren: Immanuël, God met ons. Een ons van God gezonden mens met een onverwoestbare boodschap van vrede, vertrouwen, liefde en gerechtigheid. Maar vooral een boodschap van hoop. Een boodschap die moet blijven klinken en

doorgegeven moet worden soms tegen alle wanhoop, hardheid, vervlakking en schijnheiligheid in. Zijn inspirerende boodschap is bedoeld voor ons mensen die de hoop niet mogen verliezen. God nodigt altijd uit, om niet, eeuwigdurend. **Wat zegt de spiegel u?**
Wat is uw antwoord? God, hier ben ik.....Dán is het kerst!

Ik wens u een goede en zinvolle voorbereiding op Kerstmis en voor het nieuwe jaar oprecht veel heil en zegen,

Pastor Kiki Kint



Beste Parochianen

November is nog niet ten einde, maar toch zijn we reeds druk bezig met de voorbereidingen voor Kerstmis met de koren en vrijwilligers. Het worden ongetwijfeld weer mooie en hopelijk goed bezochte vieringen. Ieder jaar wordt het echter moeilijker om priesters/pastores te vinden die samen met de vrijwilligers kunnen zorgdragen voor de vieringen rond Kerstmis. Alle vieringen rond Kerstmis hebben hun eigen waarde, met invullingen van verschillende voorgangers en koren. De gezinsviering valt dit jaar op 1e Kerstdag en heeft als reden dat we de koren zoveel mogelijk willen laten rouleren. Omdat we willen voorkomen dat in deze drukke periode overbelaste mensen afhaken voor de toekomst, hebben we besloten om het zgn. “kindje wiegen” te laten vervallen. Uiteraard is dit jammer, maar we zullen er alles aan doen om dit in 2006 weer plaats te laten vinden.

In deze periode willen wij als Parochiebestuur terugblikken op het afgelopen jaar waarin veel is gebeurd. Binnen het PB is er bestuurlijke rust geweest tot 13 oktober van dit afgelopen jaar. Het onverwachte overlijden van Cor Jansen en het gelijktijdige ziekteverlof van Pastor Kint hebben diepe sporen achtergelaten. Voor zijn vrouw Riet en de kinderen, is het gemis van Cor, echtgenoot en vader, onherstelbaar. Maar ook in de parochie wordt zijn tomeloze energie, grote inzet, deskundigheid en betrokkenheid op velerlei gebied enorm gevoeld. De vele taken die Cor op zich had genomen, worden op dit moment zo goed mogelijk opgevangen door de overige bestuursleden, de parochiecoördinator Dhr. Cor Broers (die eigenlijk zou moeten afbouwen) en het Caeciliakoor. Het zijn echter incidentele oplossingen en naar een meer structurele oplossing zal gezocht moeten worden naar de juiste mensen op de juiste plek.

Ons vrijwilligersbestand is weer kleiner geworden. We hebben afscheid moeten nemen van Jos Stuijt en Dhr. Piet de Jong, mensen die zich met hart en ziel hebben ingezet voor de parochie. Ook andere, dierbare parochianen zijn ons het afgelopen jaar ontvallen. Hun namen zijn

genoemd in de goedverzorgde en waardige Allerzielenviering van 2 november.

Het aantrekken van nieuwe, actieve vrijwilligers is de grootste uitdaging voor 2006. De laatste jaren zijn we als kerk meer en meer een ‘service-instituut’ geworden. Men komt voor een doopplechtigheid, het inzegenen van een huwelijk of een Eerste Communieviering. De mensen “vragen” en de parochie “zorgt en draait”. Hoe het kan en wat er voor nodig is, vraagt men zich niet altijd af. Het hebben van een prachtig kerkgebouw is niet voldoende om als parochie zelfstandig te blijven. Onverschilligheid maakt zelfs het prachtigste gebouw/gemeenschap/geloof stuk.

Persoonlijke verzorging lijkt geestelijke verzorging uit te sluiten. Wanneer ik zondag na de viering naar huis rijd, staan er meer auto’s op de parkeerplaats bij het sportcentrum dan bij de kerk.....

We moeten terug naar “wij dragen sámen de parochie”. Het is bijna onmogelijk om met steeds minder mensen méér te gaan doen. Om een levende en levendige gemeenschap te worden, blijven nieuwe initiatieven nodig om ons geloof te verdiepen en onze gemeenschap te versterken. We moeten echter voorzichtig zijn met onze pastores en onze vaste kern van vrijwilligers. Dit zijn mensen die onbaatzuchtig, met hart en ziel, goed willen en proberen te doen. Natuurlijk maken zij en wij fouten, maar bedenk: kerkenwerk is mensenwerk. Laten we alstublieft proberen in 2006 deze “fouten” te relativiseren, te vergeven en te zorgen dat we als gemeenschap met en aan elkaar groeien. We hebben iedereen en elkaar hard nodig en we zouden moeten proberen elkaar minder pijn te doen.

We hebben besloten om binnen het PB een bestuurslid te benoemen die verantwoordelijk zal zijn voor het verbreden van de actieve draagkracht binnen onze parochie.

We zijn oprecht dankbaar voor de inzet van onze pastores Van Tillo en Kint tezamen met de vrijwilligers. We mogen gelukkig ook terugkijken op de vele goede activiteiten die in de afgelopen 2 ½ jaar al zijn gerealiseerd en ook weer in 2005 tot een goed einde zijn gebracht.

In 2005 was er de opening van het (goed bezochte) stiltecentrum, de brunch en het feest op de “pastorieparkeerplaats” voor alle

vrijwilligers, de jaarlijkse startviering, het opnieuw kunnen luiden van de klokken en het plaatsen van de haan, het schitterend herstelde raam boven het koorgedeelte, een druk bezochte eerste Communieviering, een sfeervolle Allerzielenviering, de vele activiteiten van de financiële commissie om geld voor de restauratie te verwerven enz. enz. De eerste fase van de restauratie is beëindigd. In 2006 zullen we verder gaan met het uitwerken van de verdere restauratieplannen. Het PB zal ook zijn visie op de gebouwen en landerijen in eigendom van de kerk naar voren brengen.

Wij herhalen onze boodschap van vorig jaar: onze deur staat altijd open. Wij verwelkomen graag uw commentaar en advies. Wij nodigen u van harte uit om naar de parochievergaderingen te komen om als parochiaan uw bijdrage te leveren en uw stem te laten horen. Bovenal spreken wij de verwachting uit dat heel veel mensen in het stralende licht van het Kerstkind willen staan, om in innerlijke vrede met elkaar actief de parochie verder te dragen.

Zalig Kerstfeest en een gelukkig nieuw jaar

namens het Parochie bestuur,



Alfred Schwegler, vice-voorzitter.

OP WEG NAAR KERSTMIS.....EN DAN VERDER

Op de woorden van Alfred Schwegler, de vice-voorzitter wil ik graag ingaan. Zoals hij schrijft is het plotselinge verlies van Cor Jansen enorm. De dood is hard en wreed voor hen die achterblijven. Je realiseert je als pastor op zo'n moment des te meer dat we als parochie niet meer zonder de broodnodige vrijwilligers kunnen. Als gelovigen zijn we zelf verantwoordelijk voor het wel en wee in de parochie en moeten we het met elkaar doen. Wij zelf zijn dragers van het pastoraat. Het onverwachte overlijden van Cor kwam op het moment dat bij mij het potje enigszins een beetje leeg raakte: het potje van optimisme, inspiratie, dromen en verlangen. Lijf en geest zeiden duidelijk "nee" en op doktersadvies moest ik er een paar weken rust houden. In een dienstwoning waar werk en privé alsmaar tezamen vallen, valt dat evenwel niet mee. Cor was er immers niet meer om mij af te schermen en een en ander op te vangen.

In de stilte van het klooster Berne-Heeswijk kon ik even op adem komen. Ondergedompeld in de gastvrijheid van de Norbertijnen mocht ik meedraaien in het ritme van de kloostergemeenschap van ochtendgebed tot avonddienst. En iedere gezongen psalm leek wel op mijzelf van toepassing. Ook ik keek in de spiegel om mij te bezinnen op mijn eigen wensen, verlangens, dromen en niet in de minste plaats op de toekomst: wie ben ik en wat wil ik, wat wil God van mij? Ook gebruikte ik deze stille week om weer na te denken waar het in het pastoraat nu wezenlijk om draait. Want hoe je het ook wendt of keert, ik ervaar dat er tijden zijn dat ik niet toekom aan het pastor-zijn, (samen met mensen onderweg zijn) maar bezig ben met rennen en regelen. Er blijft altijd werk liggen en daarover voel ik me dan schuldig. Ik ben dankbaar voor de collega's die mijn afwezigheid pastoraal opvingen. De H. Geestparochie hield mij in de maand november uit de wind en de vieringen in de eigen parochie konden gelukkig worden opgevuld door de inzet en bereidheid van collega/echtgenoot Phil. Intussen ben ik weer aan de slag gegaan. Ik mis Cor Jansen als altijd aanwezige helpende hand en ons gezin mist hem als aanwezige, vertrouwde 'huisgenoot.' Hoe groot moet zijn gemis dan wel niet voor Riet, Alex en Karin zijn.

Als parochiegemeenschap moeten en willen we verder, maar de toekomst baart mij en het bestuur soms zorgen. We zijn heel blij met de vaste kern ongelooflijk trouwe vrijwilligers, mensen die zich al jaren (soms 30 jaar of meer!) met hart en ziel inzetten. Maar we moeten ook realistisch zijn en kijken naar de werkelijkheid, niet alleen naar de eigen parochie maar ook wat er op regionaal, dekenaal en diocesaan gebied gebeurt. Door het gebrek aan gewijde priesters en andere beroepskrachten is het beleid van het bisdom Haarlem (nota Nieuwe Tijden Nieuwe Wegen) dat parochies samen een regio vormen en zo veel mogelijk samenwerken met als uitgangspunt dat we weer een missionaire en sacramentele kerk (lees: priesterkerk) moeten worden, waar in ieder geval de zondagse Eucharistie veilig gesteld dient te worden. Gemakshalve wordt dan over het hoofd gezien, dat juist t.a.v. dit laatste het instrument daartoe (priesters) veelal ontbreekt. De regio Amstelland breekt zich het hoofd om de wekelijkse liturgie rond te krijgen, waardoor de inhoudelijke kant zelden ter sprake komt. Kerk-zijn houdt meer in dan één uur vieren per week! De ervaring leert ook dat regiovorming onder de parochianen geen hot item is. De door het bisdom toegezegde benoeming van een opvolger van pastor Adolfs in de H. Geestkerk werd ingetrokken. Voor de voortgang van het pastoraat aldaar een ongunstige ontwikkeling. En laten we eerlijk zijn, ik kan in m'n eentje geen 'team' zijn voor Amstelland Zuid. Gelukkig blijft pastor Adolfs inzetbaar voor de bediening van de sacramenten en uitvaarten, maar wanneer deze laatste soms oplopen tot 3 á 4 per week, dan mogen wij hopen dat hij nog lang en gezond leeft. Ook voor onze eigen administrator, pastor Van Tillo geldt dat steeds meer parochies een beroep op hem doen voor de sacramentele bediening. Ben ik somber gestemd en ziet het bestuur het niet meer zitten? Nee, want ook al is er sprake van schaalvergroting, dekenale herindeling, centralisatie en uniformering, dan wil dat niet zeggen dat we gaan doemdenken. De geschiedenis van de Kerk heeft meer dalen vertoond. We willen graag geloofsgemeenschap blijven met elkaar. We willen niet alleen een mooi gerestaureerd kerkgebouw als leeg omhulsel, maar kerk-zijn als levende stenen met elkaar. Wij dromen van onze kerk als een plek waar iedereen zich welkom voelt en zich thuis weet, een plek waar we voetsporen van God mogen ervaren al is het 'zien, soms even'. Daarvoor zullen we ons moeten inzetten, nú en in de toekomst, om een

plek te zijn waar mensen zich geïnspireerd weten. Waar wij elkaar in lief en leed dragen als Gods volk onderweg. We mogen ook best trots zijn op ons geloof en de hoop niet verliezen. Laat varen die onverschilligheid en laten wij die lauwheid doorbreken. Laat ons ook positief kijken naar wat er de afgelopen jaren is gerealiseerd met elkaar! In 2006 zullen we ons –zoals de vice-voorzitter al schreef - actief gaan richten op het werven van nieuwe vrijwilligers, daar nu te weinig mensen teveel moeten dragen en we op deze manier niet toe komen aan het ontwikkelen van nieuwe plannen en het uitvoeren hiervan, laat staan het continueren van bestaand werk. Bestuur en parochie hebben hun eigen belangen bij het werven van vrijwilligers. Zoals vrijwilligers ook hun eigen belangen hebben om aan een werkgroep deel te nemen zoals de behoefte om te leren, de beleving van gemeenschap, sfeer of voor anderen iets te doen. U hoeft bijvoorbeeld geen praktiserend katholiek te zijn om de helpende hand te bieden in het onderhouden van pastorietuin en kerkhof, maar wel dit mooie stukje Ouderkerk willen behouden! Kunt u boekhouden en hebt u wellicht 2 à 3 uur in de week tijd? Het Interkerkelijk Stencilbureau vraagt al meer dan een half jaar om iemand die de financiële administratie wil verzorgen.....Zo vraagt de Raad van Kerken al ruim een jaar om versterking van R.K. zijde. We hebben heel veel nieuwe initiatieven op de plank liggen. En willen deze graag verwezenlijken. Wat kost u dit aan tijd? Enkele uren per maand! Ga eens bewust bij uzelf na of u kunt/wilt helpen of tijd hebt.

We vragen het komend jaar doeners en denkers, mensen voor eenmalige projecten en voor vaste functies. Wij zijn er als kerk voor U: komt u in beweging voor ons? Gaat u in op onze uitnodiging en de eeuwige uitnodiging van God die nooit zal laten varen het werk van Zijn handen?

Pastor K. Kint



Recept voor brooddeeg (niet eetbaar):

500 gram meel

250 gram zout

ongeveer 250 ml water

1 eetlepel slaolie.

Knead alle ingrediënten tot een soepel deeg dat van de handen loslaat.

Maak het deeg een dag van

tevoren en bewaar het in aluminiumfolie. Het is aan te raden de

figuurtjes, waar al een gat in zit

voor het lintje, eerst te bakken waarna ze aan een lintje in de boom
gehangen kunnen worden.

Bakken: 2 tot 4 uur in de oven op ongeveer 100 gr

Uitnodiging

KINDERKERSTFEEST 2005

VRIJDAG 23 DECEMBER

OM 19.00 UUR IN DE

"Nieuwe Kerk"

We spelen de musical:

"De bovenbouw redt het Kerstfeest".

Wij: 25 Kinderen, zijn al 6 weken bezig deze musical voor jullie in te studeren. We oefenen iedere donderdag vanaf 15.30 uur in de leegstaande kerk bij de brug.

Het is hard werken, veel uit je hoofd leren en proberen goed samen te werken.

Dat is best moeilijk, maar het gaat ons lukken!

Schrijf de datum alvast in je agenda of op de kalender.

En.....het kost niets!

Er wordt wel gecollecteerd voor een goed doel.

Welk doel dat gaat worden weten we nog niet.

Het wordt in ieder geval een doel, waarbij het geld voor kinderen wordt gebruikt!

Namens alle spelers:

Bets Harte, Bets van Stegeren, Theresia Paulides.



Zondag 25 december

KERSTMIS

om 10.00 uur

Gezinsdienst



een viering waarbij we iedereen van harte
uitnodigen

☆☆☆☆☆

Crèche

☆☆☆☆☆



voor de allerkleinste is er
crèche in het Rehoboth



vanaf 9.45 uur is er iemand aanwezig.

- 13 -

Tijd en Engelenklokken

Is het u ook opgevallen: Dat onze kerkklok weer de tijd aangeeft en dat de klokken weer kunnen luiden ?

Donderdag 20 oktober schreef ik in mijn agenda **FEEST** want op die dag begon het uurwerk weer te lopen en de tijd werd ook door het aantal slagen van de klok aangegeven en de klok sloeg vijf uur. Ik sprong een gat in de lucht.

Wat was het toch stil in Ouderkerk. **Negen** maanden lang hebben we het zonder ons vertrouwde uurwerk en luidklokken moeten doen, maar wat kan er na negen maanden toch iets moois te voorschijn komen. Nu de steigers rondom de toren zijn verdwenen en de haan weer fris ronddraait op het kruis van de St. Urbanus ziet het er weer feestelijk uit. De wijzerplaten zijn van een nieuwe verflaag voorzien en ook de wijzers, de verlichting van de cijfers en wijzers branden weer en de juiste tijd wordt weer aangegeven. Onze kerkklok loopt dan ook exact en staat in verbinding met de atoomklok in Mainfligen, bij Frankfort, via een antenne die een radiografisch signaal doorgeeft. Het geheel wordt door een speciale computer aangestuurd waardoor alles automatisch gaat.

30 Oktober toen de wintertijd inging hoefde ik niet naar boven om de klok een uur terug te zetten. Het terugzetten gebeurde automatisch door de atoomklok en alle klokken die daarmee in verbinding staan, volgen de verrichtingen van deze atoomklok.

Als het schemer wordt gaat de verlichting van de cijfers en wijzers vanzelf aan dankzij het plaatsen van een schemerschakelaar.

In de toren heeft men ook verlichting aangebracht. Het voordeel daarvan is dat je niet meer in het donker hoeft te lopen, met alle risico's, als je naar boven moet. Het eerste deel ging nog wel maar verderop liep je op de tast en dat was niet altijd prettig. Na 18 jaar ga ik nu gerustvoller de toren in.

Ook stuurt deze computer het luiden van de grote klok aan.

Zaterdagavond's om 18.45u en zondag's om 9.45u. U leest het, de techniek staat voor niets. Om het geheel wat feestelijker te laten klinken wordt de kleinere klok met de hand meegeluid.

Het klinkt fantastisch en het is fantastisch!!!!

Vrijdag 21 oktober heeft de Firma Eijsbouts de laatste hand aan het geheel gelegd en ingeregeld.

Op deze dag kreeg ik ook instructie voor de bediening. Als de klok geluid moet worden op een andere dag of tijd moet dit ook handmatig ingesteld worden, want het mooie geluid wil je toch laten horen.

Vrijdag hebben we dus de grote klok laten luiden via de motor en het klonk **welluidend!!!!**

Maar.....wat gebeurt er?

Zaterdag, toen de klok automatisch om 18.45 moest gaan luiden gebeurde er niets dus werd met de hand de kleine klok geluid. Bij nader onderzoek bleek dat de motor, **die al ruim 23 jaar oud is**, het had begeven.

De grote klok is niet met de hand te luiden dus geen geluid.

Maandagmorgen, met toestemming van het bestuur, telefonisch contact opgenomen met de Fa. Eijsbouts en het probleem aan hen voorgelegd.

De motor is niet meer te maken dus.....een nieuwe motor. De volgende dag lag de offerte in de pastorie met het prijskaartje van **€ 2785.00 ex. BTW.** Incl. electra werkzaamheden.

BTW € 529,15 Totaal 3314,15

Nu het probleem : De restauratie van klok, wijzerplaat en uurwerk valt **buiten de subsidieregeling** en moet door de parochie betaald worden. De portemonnee van de kerk, voor deze onverwachte uitgaven, is leeg. Ik doe dus, op persoonlijke titel, een oproep op uw vrijgevigheid om, na dit gelezen te hebben, uw bank of postbank opdracht te geven om een mooi bedrag over te maken op Postbank **4401198**

t.n.v. Stichting Urbanus, Ouderkerk a/d. Amstel,

o.v.v.

Gift Luidmotor

om onze klok weer gauw te laten luiden.

U weet toch dat giften voor de kerk aftrekbaar zijn voor de belasting?

Misschien is er wel een sponsor die dit geheel steunt????!!

Van buiten is de toren nu mooi, laat het ook van binnen weer **klankvol** worden.

Bij voorbaat wil ik u heel hartelijk danken. **Ton van de Vall.**

Ritme van de hoop

Armoede en geweld maken het leven in Braziliaanse sloppenwijken donker en zwaar. Jongeren worden mee gezogen in criminaliteit en drugsgebruik. Maar steeds meer jongeren stellen zich teweer en daarbij putten ze hoop uit sport, muziek, dans, gedichten en schilderkunst. Het biedt hen lichtpunten in een hard bestaan. Kunst, cultuur en spel laten zien dat er een ander leven mogelijk is: een uitweg uit onrecht en uitbuiting. Tegen de stroom in werken jongeren met steun van Solidaridad aan een betere toekomst voor henzelf en hun gemeenschap.

Rodrigo de Maceda Perpetuo (20 jaar) woont in de krottenwijk Morrinhos in Rio Janeiro: 'In deze wijk is niets te doen voor jongeren.

We verveelden ons pletter.



Kinderen in de krottenwijk Terra Encantada

Zes jaar geleden hebben we met een groep kinderen een maquette gebouwd van onze wijk, om mee te spelen. In Morrinhos zien we veel geweld.

Onze gesprekken daarover zetten we om in spel. Met bakstenen, poppetjes van legoblokjes en speelgoedautootjes spelen we situaties na uit het dagelijkse leven. We filmen die verhalen nu ook. Ze worden uitgezonden op de lokale televisie: TV Morrinhos. Dankzij ons project hebben we nu een camera met driepoot kunnen kopen, en hebben we een training gehad over het gebruik ervan. We kunnen nu nieuwsreportages maken over onze eigen wijk.'

TV Morrinhos is slechts een voorbeeld van een cultureel jongerenproject in een krottenwijk.

Zo bezocht Solidaridad projectmedewerker Jan Gilhuis in 2004 de krottenwijk Terra Encantada (Betoverde Land) in Rio de Janeiro. Daar recyclen jongeren afval tot gebruiksartikelen en kunstnijverheid. Het was voor hem een schok om de invloed van het geweld op het leven van jongeren in die krottenwijk te zien. Aan de andere kant was het hartverwarmend om de moed van jongeren te ervaren die ondanks alles toch proberen alternatieven te bieden aan kinderen en andere jongeren.



In de vernieuwende projecten in Morrinhos en Terra Encantada staat de zorg voor jongeren in krottenwijken centraal, en voor kunst in al zijn vormen als manier om jongeren te inspireren hun leven in eigen hand te nemen en een uitweg te zoe-

ken uit de armoede en

Bakfietsen voor het ophalen van afval

het geweld van de grote steden.

Lever ook uw bijdrage aan een betere toekomst voor jongeren in krottenwijken en word donateur van Solidaridad.

Ga naar www.solidaridad.nl,

bel: 030-2720313

of stort uw bijdrage op **giro 180 4444 t.n.v. Solidaridad in Utrecht.**

Solidaridad, Goedestraat 2, 3572 RT Utrecht,

(030) 27 20 313, info@solidaridad.nl,

www.solidaridad.nl

Rozenkrans bidden

Het bidden van de rozenkrans is een oud gebruik en stamt al uit de vroege Middeleeuwen.

Basis hiervoor waren de 150 psalmen uit de bijbel, waarbij eerst alleen het Onze Vader werd gebeden. Pas later is daar het Wees Gegroet bijgekomen.

De krans bestond in eerste instantie uit 150 kleine en 10 grote kralen, later is daar het kruis, één grote en drie kleine kralen bijgekomen. De huidige rozenkrans bestaat uit 5 keer 10 kleine kralen (de zogenaamde "tientjes"), afgewisseld door 5 grote kralen, het kruis en nog één grote en drie kleine kralen. Het complete rozenkransgebed kent 150 Weesgegroetjes en 15 Onze Vaders. Eén maal de krans rond is een rozenhoedje.

Voor het bidden van een "tientje" overweegt men een Geloofsgeheim. Vijf blijde, vijf droevige en vijf glorievolle geheimen zijn door Paus Johannes Paulus II aangevuld met de vijf Geheimen van het Licht.

De woensdagavonden in oktober was er gelegenheid onder de inspirerende (bege)leiding van Bernadette Stronkhorst de rozenkrans te bidden. De laatste avond (26 oktober jl.) mocht ik daar bij zijn. De kapel stroomde voller en voller tot er echt niemand meer bij kon. Het was een prachtige bijeenkomst waarbij naast de Geheimen ook voor persoonlijke overwegingen werd gebeden.

De grote opkomst gaf mij tevens een enorm gevoel van saamhorigheid. Een prima initiatief van Bernadette, bedankt daarvoor! Ik hoop dan ook dat in mei 2006 de rozenkrans in onze kapel wederom gezamenlijk wordt gebeden. Wellicht ook weer onder jouw (bege-) leiding.

Een parochiaan

2006

de eerste
Gezinsdienst

in dit nieuwe jaar
zal zijn op

Zondag 29 januari



waarbij iedereen weer van welkom is.

2006



2006

*wij wensen u allen
een
voorspoedig nieuwjaar*

- 23 -

Stichtingen Urbanus en Vollebregt

Nabij het einde van jaar 2005 willen de Stichtingen een status bericht aan u voorleggen.

- Stichting Urbanus. De steigers rond de kerk zijn verdwenen als teken dat de restauratie in zijn eerste fase is voltooid. De poreuze voegen zijn gedicht, de torenspits is in- en uitwendig vernieuwd, een uiterst modern torenuurwerk is geïnstalleerd dat bij licht en donker de exacte tijd aanwijst, nieuwe leien zijn gelegd op het dak, het Caecilia venster is in al zijn kleurrijke luister terug in de voorgevel. De voor de restauratie van de kerk benodigde middelen, in totaal zo'n € 650.00 en uit eigen portemonnee € 250.00, alleen al in de eerste fase, zijn zeer aanzienlijk. De Stichting Urbanus heeft tot op vandaag ruim € 40.000 aan inkomsten gegenereerd. Het is duidelijk dat nog een zware taak voor ons ligt. Onderhoud en vernieuwing zijn voor de instandhouding van het monumentale maar oude gebouw met hier en daar zijn complexe installaties noodzakelijk. Het relaas van Ton van de Vall, zie elders in nummer, illustreert de rampen waardoor men plotseling wordt getroffen wanneer tijdige renovatie achterwege blijft.
- Stichting Vollebregt. De restauratie van het orgel bij Firma Verschuieren Orgelbouw is in volle gang. Op 12 december zal het bestuur een excursie ondernemen naar Heythuysen om de vorderingen te aanschouwen. Met enig optimisme kan men stellen dat we met de door de Stichting bijeengebrachte middelen voor herstel van het orgel een schema volgen dat tot en met jaar 2007 het vereiste bedrag kan opleveren. We hebben een tamelijk realistisch financieringsplan kunnen opstellen. Het geeft een beeld van hoe we ons de toekomst zouden willen voorstellen. Op verzoek zenden we het financieringsplan graag aan u toe. Bij de overschrijving in 2004 schreef een vriendelijke donatrice: "Geen Kerstfeest zonder muziek". Misschien dat dit motto u inspireert tot (nog eens) een bijdrage aan de orgel restauratie.
- Tenslotte, in de maand december geniet de bijzondere vorm van periodieke schenking, ook wel lijfrente genoemd, speciale

belangstelling vanwege de aantrekkelijke fiscale aspecten die in het dan nog lopende jaar zijn te benutten. De optie van periodieke schenking biedt de donateur gelegenheid een schenking te doen zonder de voorwaarde dat minimum drempels overschreden moeten worden. Het volledige bedrag is aftrekbaar. De praktische regeling van zo'n schenking vraagt niet meer dan het invullen van een formulier, waarvan u een exemplaar als bijlage bij het Parochieblad aantreft. De begunstigde stichting draagt zorg voor de verdere notarieel correcte afhandeling.

C.A.J. Ammerlaan, secretaris Stichtingen Urbanus en Vollebregt

Kerstconcert.

Op zondagmiddag 11 december a.s. zal het Ouderkerks Kleinkoor een kerstconcert geven in de Nieuwe Kerk te Ouderkerk a.d. Amstel. In het begin van dit concert zullen werken worden gezongen van o.a. William Byrd, Thomas Tallis en Orlando Gibbons. Het laatste gedeelte van het concert bestaat uit Christmas Carols, getoontzet door o.a. John Rutter en David Willcocks. Als organist zal vanmiddag optreden: Eric Jan Joosse en de algehele leiding is in handen van dirigent Ton Gerlof
Aanvang: 15.30 uur.

Collecte bij de uitgang.

Kerkbalans 2006

Kerkbalans is een landelijk samenwerkingsverband, waarin vijf kerkgenootschappen elk jaar actie voeren om geld te werven voor alle onkosten die het onderhouden van de plaatselijke geloofsgemeenschappen met zich meebrengt.

De kerken die aan de actie Kerkbalans deelnemen dragen de zorg voor de instandhouding van meer dan 5.000 kerkgebouwen. **“Een kerk is heel wat waard”** is het motto van de actie Kerkbalans die in januari 2006 gehouden wordt. Voor de plaatselijke parochie en voor onze monumentale St. Urbanuskerk vragen wij u om uw bijdrage.

Die bijdrage is onmisbaar voor de voortgang van het kerkelijk werk in onze geloofsgemeenschap en het behoud van de kerk.

Al eeuwenlang is de kerk een plaats van vieren, inspiratie, ontmoeting en omzien naar elkaar. Iedereen is er welkom. Dat is heel wat waard! Mensen vinden in de kerk bemoediging en ondersteuning. Het is een plek waar mensen tot rust komen. Waar we komen om God te eren, om er samen te bidden, om lief en leed met elkaar te delen. Maar dat kan alleen zo blijven als we de kerk samen in stand houden als plek van inspiratie en bezinning.

De Kerkbalans-lopers gaan de komende januari bij de parochianen langs om de bijdrage voor onze eigen geloofsgemeenschap te vragen. Mogen wij op uw steun rekenen zodat onze St. Urbanuskerk blijft en wij samen als levende stenen gemeenschap blijven vormen?

Uw inbreng hiervoor is onontbeerlijk!

Bericht van de redactie

De kopij kunt u t/m donderdag 19 januari inleveren bij José Wessel, Jonge Linde 18, e-mail adres: wesse136@planet.nl

Aktie Kerkbalans.

Stand van zaken Kerkbalans per 15 november 2005

Totaal toegezegd:	€ 43.068,64
Totaal ontvangen	€ 36.197,75
Nog te ontvangen	€ 6.870,89

Girorekeningnummer: **290535**

Bankrekeningnummer: **3518.06.210**

Zoals u ziet staat er nog een bedrag open om in november en december 2005 te ontvangen!

In januari 2006 starten we weer met een nieuwe actie kerkbalans!

Het motto voor 2006 is:

**“EEN KERK IS HEEL WAT WAARD;
DAAR GEEF JE VOOR”.**

Marita Melchers

Schoonmaken kerk.

De kerk wordt weer schoongemaakt op
woensdagmiddag 14 december om 13.00 uur

en

18 januari 2006.

Mogen wij weer een beroep op u doen, om de kerk weer te laten stralen in de komende kersttijd.

Bij voorbaat bedankt voor uw inzet .

Kerstconcert 18 december 2005 ACCORDIANA.

**Het kerstconcert wordt gegeven in de R.K. Kerk Urbanus,
Achterdijk in Ouderkerk ad Amstel.**

Vanaf heden kunt u bestellen bij de voorzitter en de secretaresse van de vereniging. Op het programma staan natuurlijk de optredens van de drie orkesten. Elk orkest met zijn eigen kerstmedley en daarnaast nog een paar prachtige nummers.

We zijn momenteel heel hard aan 't werk en het resultaat zult u 18 december horen. Verder hebben we voor die middag Cora Greevenbosch uitgenodigd. Cora Greevenbosch is een virtuoos op de dwarsfluit. Jelle en ik hebben haar Bach horen spelen tijdens een optreden bij de muziekschool in Hoofddorp, het klonk geweldig. Cora is als meisje van 10 jaar begonnen met dwarsfluitles.

Heeft gestudeerd bij Marieke Schneemann en is in 2003 afgestudeerd aan het conservatorium als master of music. Nu treedt ze veel op met gitarist Marijn Vlijm. Ze heeft op podia gestaan van de Doelen in Rotterdam tot in Kopenhagen. Heeft prijzen gewonnen bij jeugdkampioenschappen, de 1e prijs gehaald op het Prins Alexander festival, de dwarsfluit partij vertolkt bij Peter en de Wolf, enz. Cora vindt het leuk om allerlei genres te spelen. Sinds kort is ze zich gaan verdiepen in de Indiaanse muziek. Ze studeert nu bij Pandit (grootmeester) Hariprasad Chaurasia en leert van hem om te improviseren. Voor ons kerstconcert zoekt ze een paar muziekstukken uit die een beetje in de sfeer van die middag passen, maar misschien worden we ook wel verrast met muziek waar wij (nog) weinig van weten.

Of het allemaal nog niet genoeg is, heeft ook Belinda (schoondochter van Wim en Adri) belooft te zullen komen en de presentatie voor haar rekening te nemen. Ook dit is een geweldige vakvrouw, die heel goed de sfeer voelt en daar op inspeelt. Kortom het wordt een geweldig concert waar een ieder van zal genieten. Ik hoop u allen te kunnen begroeten en te trakteren op een heerlijke middag met natuurlijk ook een kopje koffie of thee met iets lekkers.

Inlichtingen: 023-5641730

Zondagmiddag-inloop Dienstencentrum.

De eerstvolgende inloopmiddag is op
zondag 19 december.

De tijd is van
14.00 uur tot 16.00 uur
in het Dienstencentrum.

Koffie en thee zijn gratis, het drankje moet worden betaald.

ùùùùù

www.kerkenouderkerk.nl/urbanus

Voor vragen en/of suggesties m.b.t. de website kunt u per e-mail contact opnemen met Ron Korrel (r.korrel@planet.nl) of maak gebruik van het contactformulier van onze website.

- Heeft u de laatste **nieuwsberichten** al gelezen?
- U kunt ons parochieblad altijd "on line" raadplegen
- Tip: raadpleeg de **agenda** op onze website en blijf op de hoogte van alle activiteiten en vieringen.

De bijbel en de bijbelwerkplaats

Misschien hebt u zelf ook gestemd op de Nieuwe Bijbelvertaling en bent u al op de hoogte dat deze bijbelvertaling de publieksprijs van 2005 heeft gewonnen. Met een grote voorsprong, 71,6 % van de stemmen, koos het publiek voor dit niet genomineerde boek. In verschillende edities zijn er inmiddels ongeveer 600.000 exemplaren over de toonbank gegaan. Het moge duidelijk zijn: de bijbel staat weer in de belangstelling. Er was een bijbel10daagse van 21 oktober tot 2 november welke manifestatie een breed aanbod had van activiteiten voor bibliotheken, boekhandels, scholen en groepen. Misschien deed u mee met de Nationale Bijbeltest op de tv (afgelopen 28 oktober) om tezamen met bekende Nederlanders, protestanten, katholieken (als voorlaatste geëindigd!?!?) Barmhartige Samaritanen en Ongelovige Thomassen uw kennis te testen. De bijbel is en blijft een veelkleurig en boeiend boek.

Wie geïnteresseerd is in de betekenis van de bijbelverhalen in het 'hier en nu' en het boeiend vindt hier achtergrondinformatie over te vernemen, is van harte welkom in de Bijbelwerkplaats. De Bijbelwerkplaats is een activiteit van de Raad van Kerken en de inleidingen worden gegeven door ds. Jos de Heer. De toegang is vrij en er is volop gelegenheid om met elkaar over de geboden stof in gesprek te gaan. Er wordt ook heel wat afgelachen dus van harte aanbevolen!

Plaats: Pastorie Urbanuskerk 14.00-16.00 uur en 20.00-22.00 uur (zelfde programma)

Wanneer: 12 december, 16 januari, 13 februari, 13 maart, 10 april

Mocht u via de mail werkmateriaal willen ontvangen, dan graag een mailtje naar: jos.de.heer@hetnet.nl

Gezinsvieringen in de komende maanden

Voor alle ouders met kinderen, voor de communicantjes van afgelopen jaar en de kinderen die zich het komende jaar gaan voorbereiden op hun Eerste Communie, voor allen die deze vieringen met jong en oud een warm hart toedragen, voor Kofschippers, leerkrachten, opa's en oma's en eigenlijk alle parochianen! Noteert u maar in uw agenda.....

29 januari: o.l.v. pastor Kint

5 maart: idem

9 april: Palmпасen

en natuurlijk de gezinsviering op kerstochtend om 10.00 uur.

De vieringen worden muzikaal ondersteund door de kinderen van 't Kwetternest onder de bezielende en inspirerende leiding van Irene Westgeest. En reken maar dat de kinderen plezier hebben in het oefenen en zingen.

Gesprek bij de koffie

Op de eerste donderdag van elke maand bent u welkom bij de pastor op de koffie. Rondom dit samenzijn gaan we met elkaar in gesprek over geloven en ons eigen leven. De maand december is voor 'kerkemensen' een drukke maand.

Ik zou graag deze gesprekken in het nieuwe jaar 2006 weer op willen starten, en wel op **donderdag 5 januari** om 10.00 uur in de pastorie. Mocht de 1^e donderdag door onverwachte omstandigheden NIET doorgaan, dan verschuift de bijeenkomst automatisch naar de 2^e donderdag van de maand.

Weet u welkom! Pastor Kint

De goede doelen van de Kerstcollecte 2005

Hoewel Kerstmis nog ver weg lijkt willen wij u al vast informeren over de bestemming van de Kerstcollecte 2005 die zal worden bestemd voor diaconale doelen.

Dit jaar willen wij de opbrengst van de Kerstcollecte opnieuw bestemmen voor de meerdere doelen namelijk het werk van de Voedselbank Amsterdam waarvoor 2/3 van de opbrengst zal worden bestemd; het overige geld zal worden verdeeld over de Stichting Hayat-E-Nau in Pakistan en een bijdrage voor Bushat Albanie, het voor u bekende project van Mw. De Kuiper.

De Voedselbank Amsterdam verzamelt voedsel van bedrijven in de regio die, om welke reden dan ook, voedsel over hebben dat zij anders ter vernietiging zouden aandragen.

Dit voedsel wordt uitgedeeld onder een groep mensen die leven onder het bestaansminimum. Dat zijn zeker niet alleen de daklozen op straat, maar net zo goed eenoudergezinnen met meerdere kinderen, ouderen, of ernstig zieke mensen.

Dit is de groep die hard wordt getroffen door een terugtrekkende overheid en door de hedendaagse maatschappij waar steeds meer nadruk op het eigen persoonlijke welzijn lijkt te liggen. Ook uw PCI wordt geconfronteerd met de noodzaak om dergelijke hulpverlening goed te structureren, want er blijkt zeker een toenemende behoefte aan te bestaan.

De Stichting Hayat-E-Nau in Pakistan heeft meerdere projecten voor directe hulp aan invalide kinderen. U moet bedenken dat u met uw bijdrage aan deze collecte een aantal kinderen een nieuw en menselijk leven kunt geven (bijv. door de aanschaf van prothesen)...

Wij bevelen de 2^{de} collecte tijdens de Kerstvieringen zeer dringend bij u aan; onze kerstgedachten moeten toch ook vooral uitgaan naar onze behoeftige medemens?

De PCI wil u bij voorbaat danken voor uw bijdrage en wenst u een vredig en gelukkig Kerstfeest en een voorspoedig 2005.

Namens de PCI, Nico van Wieringen

*Liturgie-agenda.**26-11. t/m 01-01-06.*

<i>Datum.</i>	<i>Tijd.</i>	<i>Voorganger.</i>	<i>Bijzonderheden.</i>		
26-11	19.00	Pastor K. Kint p.w.	Woord-en comm.viering.	Elckerlyc.	
27-11	10.00	Pastor K. Kint p.w. Gezinsviering	Woord-en comm.viering.	't Kwetternest	1^{ste} zon.v.d.Advent
03-12	19.00	Pastor K. Kint p.w.	Woord-en comm.viering.	Piano en zang.	
04-12	10.00	Pastor K. Kint p.w.	Woord-en comm.viering	Caeciliakoor.	2^{de} zon.v.d.Advent
10-12	19.00	Pastor G. v. Tillo.	Eucharistieviering.	Piano en zang.	
11-12	10.00	Pastor G. v. Tillo.	Eucharistieviering.	Caeciliakoor.	3^{de} zon.v.d.Advent
17-12	19.00	Pastor K. Kint p.w.	Woord-en comm.viering.	Piano en zang.	
18-12	10.00	Pastor K. Kint p.w.	Woord-en comm.viering.	Caeciliakoor.	4^{de} zon.v.d.Advent
24-12	19.30 22.00	Pastor K. Kint p.w. Pastor G. v. Tillo.	Woord-en comm.viering. Eucharistieviering.	Elckerlyc. Caeciliakoor.	Kerstavond Kerstavond
25-12	10.00	Pastor K. Kint p.w.	Woord-en comm.viering.	't Kwetternest.	1^{ste} Kerstdag
26-12		geen viering			
31-12	19.00	Pastor K. Kint p.w.	Woord-en comm.viering.	Piano en zang.	Oudjaarsavond
01-01-06	10.30	Pastor K. Kint p.w.	Woord-en comm.viering.	Caeciliakoor.	Nieuwjaarsdag

*Liturgie-agenda.**07-01-06. t/m 05-02-06.*

<i>Datum.</i>	<i>Tijd.</i>	<i>Voorganger.</i>	<i>Bijzonderheden.</i>		
07-01	19.00	Pastor G. v. Tillo.	Eucharistieviering.	Piano en zang.	
08-01	10.00	Pastor G. v. Tillo.	Eucharistieviering.	Caeciliakoor.	Openbaring des Heren
14-01	19.00	Pastor K. Kint p.w.	Woord-en comm.viering.	Piano en zang.	
15-01	10.00	Pastor K. Kint p.w.	Woord-en comm.viering.	Caeciliakoor.	2 ^{de} zon.d.h.jaar
21-01	19.00	Pastor K. Kint p.w.	Woord-en comm.viering.	Piano en zang.	
22-01	10.00	Pater E. Bolsius SJ & Ds.J. de Heer Oecumenische viering	Urbanuskerk.	Oecumenisch koor.	3^{de} zon.d.h.jaar
28-01	19.00	Pastor K. Kint p.w.	Woord-en comm.viering.	Piano en zang.	
29-01	10.00	Pastor K. Kint p.w.	Woord-en comm.viering.	't Kwetternest.	4 ^{de} zon.d.h.jaar
04-02	19.00	Pastor K. Kint p.w.	Woord-en comm.viering.	Piano en zang	
05-02	10.00	Pastor K. Kint p.w.	Woord-en comm.viering.	Caeciliakoor.	5 ^{de} zon.d.h.jaar