

# de brug



**parochieblad st. urbanus  
ouderkerk aan de amstel  
april 2013**

## Adressen St. Urbanus Parochie

**Pastoraal Werkster** Mw. K. Kint- van Os **4961320**  
E-mail adres : Urbanusparochie [at] xs4all.nl

**Parochiebestuur** Vice-voorzitter Dhr. A. Schwegler **4965894**  
Penningmeester Edwin Saan  
Regiozaken/kerkgebouw  
Hélène van Huizen **4961243**  
Regiozaken Hanneke Brummelhuis **4967561**  
Secretaris Dhr. P. Theeuwes **6790774**

### **Beheer Gebouwen**

**Parochiesecretariaat** Rondehoep Oost 31 **4961320**

Secretariaat bereikbaar maandagmiddag 14.00 uur tot 16.00 uur  
woensdagochtend 09.30 uur tot 11.30 uur  
donderdagochtend 09.00 uur tot 11.30 uur

**Ledenadministratie** Jan de Jong jongj [at] upcmail.nl **4964608**

**Website** www.kerkenouderkerk.nl  
www.rkamstelland.nl

### **Stichting Urbanus Ouderkerk a.d. Amstel**

Rabobank 3518.21.872

### **Stichting Vrienden Vollebregt Orgel Ouderkerk**

Rabobank 3005.89.786

### **Urbanus-Parochie Bestuur- Ouderkerk a/d Amstel.**

Rabobank 3518.01.855  
t.n.v. Urbanus Parochie Bestuur  
Ouderkerk aan de Amstel

**Kerkbijdrage:** Rabobank: 3518.06.210

**Overige adressen:** Zie binnenzijde achter in de Brug

## De Goede Week

Woensdag 27 maart: versper 19.30 uur in de Amstelkerk

Witte Donderdag: Eucharistie 19.30 uur, zang koor Elckerlyc

Goede Vrijdag: Kinderkruisweg 15.00 uur, zang 't Kwetternest  
Kruishulde 19.30 uur, zang St. Caeciliakoor

Paaszaterdag: Paaswake 18.30 uur in zorgcentrum Theresia  
Paaswake 22.00 uur, zang koor Elckerlyc

Hoogfeest van Pasen: Eucharistie, zang St. Caeciliakoor.

2<sup>e</sup> Paasdag: geen viering

## Pastor G van Tillo: 50 jaar priester

23 maart was het 50 jaar geleden dat onze administrator, pastor Van Tillo, tot priester werd gewijd. Priester ben en blijf je in eeuwigheid en vijftig jaar is natuurlijk niet niks. Als parochie willen we niet voorbijgaan aan deze gouden gebeurtenis. Daar de Goede Week en Pasen niet echt goede gelegenheden zijn om dit jubileum in de parochie te vieren, willen we in de viering van **zondag 7 april** hier aandacht aan besteden. Het wordt erg gewaardeerd als u dit met pastor Van Tillo wilt vieren. Van harte welkom!

## Witte rook.....een frisse wind

---

Woensdag 13 maart was het zo ver.....witte rook op het St. Pietersplein. Een nieuwe paus! Helaas moest ik die avond weg, maar men zou me op de hoogte houden op wie de keuze was gevallen. En ja hoor, er werd vrolijk gebeld en er kwamen diverse enthousiaste sms'jes. Een kardinaal uit Zuid-Amerika, een Jezuiet die koos voor de naam Franciscus, naar de meest wonderlijke heilige die er ooit is geweest, onbevreesd en vernieuwend. Herstel mijn kerk! klonk het in 1205 in het kerkje van San Damiano.

Veel later op die avond kon ik via 'uitzending gemist' alle beelden bekijken. Het eerste wat dan opviel was de enthousiaste menigte op het St. Pietersplein met heel veel jonge mensen: hartverwarmend. En dan de balkon-scène.....de nieuwe paus nog onwennig in zijn witte werkkleding, maar zonder pompeuze rode mantel, nederig vragend om zegen en gebed en die zelf de zegen uitsprak over alle mensen van goede wil. Een bescheiden man, die zich niet presenteerde als de nieuwe paus, maar als bisschop van Rome. Mag je in deze over 'een goede gevoel' spreken, dan was er bij mij in ieder geval sprake van. Ik raakte zelfs ontroerd.

De dagen daarna kreeg ik heel wat informatie toegestuurd uit diverse buitenlandse kranten en wat ik las stemde me vreugdevol: een pastorale man, wars van uiterlijk vertoon met als wapenspreuk 'gekozen uit barmhartigheid'. Iemand met een warm en hartelijk hart voor mensen en speciaal voor de armen. Een stukje viel me op. Dat was tegenover leken: 'huur een garage, praat met mensen, geef catechese en als de mensen om de Communie vragen, dan reik je die uit'. Dát is mensen op basis van het algemeen priesterschap stimuleren en enthousiasmeren! Verfrissend om te lezen.

Dat zijn blijheid een begin moge zijn om het evangelie te (her)ontdekken en dit waarachtig te beleven. Voor mij kan deze paus met zijn menselijke gezicht in ieder geval niet stuk. Vandaar dat we op de dag van de inauguratie een kwartier

lang de klokken hebben geluid en een geelwit vaandel de dagkapel sierde. Ik hoop - en met mij vele anderen - dat er een frisse wind zal waaien, een wind die vooral ook het menselijke gezicht van de kerk mag laten zien en de vreugde van geloof en geloven laat ervaren. Wat dat betreft kunnen we in Nederland nog wat leren van het geloof in Zuid-Amerika waar geloven nog vanzelfsprekend is en heel het leven ervan is doortrokken. En wie weet gaan we er in de Nederlandse Kerkprovincies ook wat van merken. De Geest waait ten slotte waar zij wil.....

Die bezielende kracht van de Geest wens ik ook onze parochie toe. Op het moment dat ik voor het parochieblad schrijf, realiseer ik me dat ik in april tien jaar werkzaam ben in Ouderkerk en tevens dat ik mijn laatste werkjaar inga. Dat betekent voor het komende jaar in ieder geval dat het bestuur en ik er de schouders onder moeten zetten om bijvoorbeeld de bloedarmoede in diverse werkgroepen op te heffen. Er zal geïnvesteerd moeten worden in het opzetten van een liturgische werkgroep en interesse gekweekt moeten worden voor de Raad van Kerken. We zouden toch niet willen dat het prachtige jaarlijkse programma van de Raad van Kerken ophoudt met mijn vertrek?

Kortom: er valt nog veel te doen het komende jaar. En dat kunnen we alleen mét elkaar en voor elkaar. Alleen op deze manier kunnen we samen-kerk zijn gestalte geven. God schenkt zijn Geest opdat wij Hem door ons laten werken ten dienste van elkaar. Wie zich laat inspireren door de Geest geeft stem, handen en voeten aan de God van Jezus.

Een hartelijke groet en ik hoop velen van u te mogen begroeten tijdens het paastriduüm en zeker op 7 april wanneer we het 50-jarig priesterfeest van pastor Van Tillo vieren.

Kiki Kint, pastoraal werkster

Op 2 maart jl. overleed in op de leeftijd van 90 jaar Lucia Copier - van der Heide. Als meisje, geboren in de Haarlemmermeer leerde zij haar Henk kennen toen zij al in Ouderkerk woonde, in de 1<sup>e</sup> boerderij over de Benninghbrug. De verkering ging niet zonder slag of stoot: Henk was katholiek en Lucia protestant. Maar de liefde overwon en ter wille van die liefde werd Lucia katholiek. Uit haar huwelijk met Henk werd dochter Mariëlle geboren. Deze schetste haar moeder als een lieve, zorgzame vrouw, gastvrij en met een groot hart. Een hart niet alleen voor haar gezin, maar ook voor de zaak van haar man Henk, een loodgieterbedrijf achter de echtelijke woning aan de Amstelzijde. Ze deed er de boekhouding, nam de telefoon op, regelde van alles en nog wat en stak ook indien nodig in het bedrijf de handen uit de mouwen. Samen hebben zij het bedrijf opgebouwd. De dood van Henk heeft zij moedig gedragen en ze vond het heerlijk om in het grote huis aan de Amstel te blijven wonen. Alles herinnerde haar daar aan haar man die -hoewel niet meer lijfelijk aanwezig - tóch aanwezig was. De band met dochter Mariëlle was heel hecht en dit werd alleen maar sterker in de laatste jaren toen met de ouderdom ook de gebreken kwamen. Afgelopen november kreeg Lucia te horen dat ze ongeneeslijk ziek was. Er was niet veel meer aan te doen dan langzaam afscheid gaan nemen van het leven, in alle rust, terugkijkend op haar leven, foto's bekijken en herinneringen ophalen.

Een lelijke val in huis leek haar ziekteproces te versnellen en werd zij opgenomen in hospice Immanuel waar zij snel achteruitging. Na het ontvangen van de ziekenzalving gaf zij zich over aan Licht die over de grenzen wenkten. Op 7 maart namen wij afscheid van haar in de kerk, waarna een crematie volgde. Moge haar Schepper voltooien wat Hij 90 jaar geleden met Lucia is begonnen.



---

## Urbanus Zondagmiddag Concert: *Organ meets Jazz*

---

Op zondagmiddag 14 april (15.30 uur) wordt in de S<sup>t</sup> Urbanus in Ouderkerk aan de Amstel het eerstvolgende Urbanus Zondagmiddag Concert getiteld *Organ meets Jazz* gegeven.

Ilse van Wuijckhuijse (sopraan), Jan Willems (organist) en Antoine Trommelen (sopraan-, alt- en tenorsaxofoon) spelen werken uit de 17<sup>de</sup>, 18<sup>de</sup>, 19<sup>de</sup> en 20<sup>ste</sup> eeuw van J.S. Bach, L-J. Lefébure-Wély, E. Chausson, C. Franck, G. Fauré, P. Fletcher. N. Ogden, G. Gershwin, C. Porter, A. Piazzolla en R. Parker & H. Charles.

Aan het begin van het concert wordt een programmaboekje uitgereikt met een toelichting op de composities en de teksten van de ten gehore gebrachte liederen.

Na het concert wordt een receptie aangeboden door *Bakkerij Out, Keurslager Wim Stronkhorst* en *Plus Ingrid van der Neut*.

De toegang is gratis. Na afloop wordt een deurcollecte gehouden om de onkosten te bestrijden.

**Ilse van Wuijckhuijse (sopraan)** volgde haar eerste zanglessen bij Jan Douwes aan het Conservatorium te Rotterdam. Zij vervolgde haar opleiding bij Judith Bouwman in Schiedam. Na haar studie nam ze zangles bij Jerry Korsmit (Breda). Ilse zingt in diverse koren. Daarbij treedt zij ook als solist op (o.a. het *Weihnachtsatorium* van J.S. Bach). Samen met haar echtgenoot Jan Willems geeft zij regelmatig concerten.

**Jan Willems (organist)** studeerde bij Bram Beekman het Hoofdvak Orgel & Kerkmuziek aan het *Brabants Conservatorium*. Deze opleiding sloot hij in het voorjaar van 2008 met succes af. Daarnaast volgde hij bijvakken voor improvisatie bij Henco de Berg (vrije improvisatie) en Geert Bierling (liturgisch orgelspel). Hij was organist van de Sint-

Paulusabdij te Oosterhout en de Sint-Bavokerk te Raamsdonk. Sinds 2007 is hij hoofdorganist van de Basiliek Sint-Jan-de-Doper te Oosterhout.

**Antoine Trommelen (sopraan-, alt- en tenorsaxofon)** is autodidakt. Hij is internationaal bekend musicus in het Dixieland-, Swing- en Mainstream repertoire. Hij is leider van diverse (jazz)bands, heeft verschillende (solisten)prijzen gewonnen en is met vele internationale jazz-grootheden opgetreden. Hij heeft op nagenoeg alle Nederlandse Jazzfestivals opgetreden (inclusief het *North Sea Festival*) en met nationale jazzgrootheden gespeeld (o.a. Pim Jacobs, Thijs van Leer, Greetje Kauffeld, Denise Jannah). Vijf maal is Antoine de leider geweest van de internationale *Philips World Stars Jazz Band*. Ook is hij diverse malen lid geweest van de *Euro Top 8*. Buiten de jazzmuziek maakte Antoine 13 jaar deel uit van de begeleidingsband van Guus Meeuwis.

**ghgh**

### Meditatie met Tulku Sonam Choedup Rinpoche

De afgelopen maanden heb ik elke woensdag deelgenomen aan de avondmeditatie.

De ene maand in de Amstelkerk de andere maand in de Urbanuskerk. Verschillende vormen van meditatie heb ik in die periode geleerd. De schitterende zangmeditatie, de meditatie op het Latifagebed, de loopmeditatie. ja, die gebruik ik nog wel eens als ik te druk op mijn werk ben. In het AMC hangt er op een afdeling een poster van 'Loesje' met de tekst: 'wat loop je snel, je lijkt wel een verpleegster'...

Langzaam lopen helpt om bij jezelf te komen, dat heb ik gemerkt. Ook de iconmeditaties waren indrukwekkend. Het waren allemaal heel bijzondere avonden!

Vaak ging ik er 'vol' heen, met nog alle indrukken van die dag in mijn hoofd. Om daar op Adem te komen. Om leeg te worden. In mijn omgeving wist men dat ik aan deze avonden meedeed. En dan, zomaar ineens, is het toeval, of het valt je toe....

Eind oktober werd ik gevraagd of ik zin had om bij mensen thuis, in kleine kring, een meditatie met een echte Tibetaanse Lama bij te wonen. Tulku Sonam Choedup Rinpoche is een directe leerling van de Dalai Lama. Op 9-jarige leeftijd werd hij herkend. Na afronding van zijn studie boeddhistische filosofie in een klooster, keerde hij op 23 jarige leeftijd terug naar zijn geboortedorp. Drie jaar lang mediteerde hij daar in een hoge afgelegen grot. Ruim tien jaar geleden vluchtte hij uit Tibet via het Himalayagebergte naar India. Hier kreeg hij onderwijs en inwijdingen van de Dalai Lama.

Wat een mooie uitnodiging, met liefde betaalde ik de 10 euro die gevraagd werd. Dat geld ging naar zijn stichting die een kostschool bouwt in Oost Tibet voor nomadenkinderen die geen onderwijs krijgen.

Tulku Sonam Choedup Rinpoche sprak heel rustig in het Engels. Met zijn vriendelijke zachte uitstraling vertelde hij eerst iets over zijn stichting. Daarna vertelde hij over het mediteren. De zithouding, de ademhaling, de gedachten die zich aandienen. Wat je allemaal 'tegen kunt komen' als je mediteert. Dat het je de ene dag veel beter lukt dan de andere. Daarna hebben we een kwartier gemediteerd en dat is heel lang voor een beginner.

Na afloop verteld Tulku Sonam dat westerlingen ook rustig op een stoel kunnen gaan zitten om te mediteren.

Oosterlingen oefenen het al vanaf hun jeugd om gehurkt in meditatiehouding te zitten. Je moet jezelf niet pijn doen met een moeilijke houding. Ga gerust op een stoel zitten.

Dát zei hij nadat ik al een uur met kramp op een kussentje zat... Ik was heel blij dat ik deze avond mee heb mogen maken.

Toen ik hoorde dat Tulku Sonam in april weer naar Nederland zou komen, dacht ik, wat zou het mooi zijn, als wij hier in Ouderkerk, de mogelijkheid zouden krijgen om hem eens te ontmoeten en een meditatie met hem te doen.

Ik ben dan ook heel blij dat die mogelijkheid er is:

**Woensdagavond 24 april 2013 om 20.00 uur tot 21.00 uur.**

**Komt Tulku Sonam Choedup Rinpoche in de Amstelkerk een Engelstalige meditatie met ons doen.**

**De kerk is open om 19.45 uur.**

Nee, niet op kussentjes, dat hoeft helemaal niet, gewoon in kerkbanken. Maar, als je gewend bent om op een klein krukje of kussentje te mediteren, neem het gerust mee! Voel je daarin vrij. En die 10 euro hoeft hopelijk geen bezwaar te zijn.

Het geld gaat in zijn geheel naar het goede doel: kostschool voor de nomaden kinderen in Tibet.

Dit initiatief wordt gesteund door de werkgroep Vacare Ouderkerk. Namens beide kerken zijn Ds. Jos de Heer en Pastor Kiki Kint op deze avond aanwezig.

Hartelijke groet,  
Dianne Duncker

## Misintenties voor de maand April 2013

---

**Zaterdag 06 april 19.00uur en Zondag 07 april 10.00 uur**

Lucia Copier-v.d.Heide, Leo van Dijk, Theo Kouwenhoven, Wim van Beek, Jos en Niek Stuyt, André Caminada, Agatha te Beek-Broodbakker, Overleden ouders van Beek-Boelrijk, Gerrie en Sannie van Beek, Overleden ouders v.d.Meer-Verkerk, Overleden ouders Boom-Driehuis, Sophie Kea, Rinie Helsloot-de Groot, André Bremmers en Kitty Bremmers-Geisler, Overleden fam. van Wieringen-v.d.Salm, Rien Verlaan, Jan Out en To Out-Fritschij

**Zondag 14 april 10.00 uur**

Lucia Copier-v.d.Heide, Leo van Dijk, Gerard de Jong, Ben van Dijk, Sophie Kea, Overleden fam. Meijer-Baars en een speciale intentie, Elena Kruishaar-Demtschenko, Maria van Rijn Pappot, Ben Vergouw, Wes Korrel en Riet Korrel-Papôt, Sophia Jooren-Timmer

**Zondag 21 april 10.00 uur**

Voor degenen die het moeilijk hebben.

Lucia Copier-v.d.Heide, Overleden ouders v.d.Kroon-Kemphorst, Jo Vergouw-Neelink, Sophie Kea, Kors van Tol en Maria van Tol-van Nes, Overleden fam. Van Wees-Kolk, Rie van Blokland-de Waal, Elisabeth Baetings-Bunnik, Jan v.d.Lee, Jo Balvert-v.d.Weijgert, André Bremmers en Kitty Bremmers-Geisler.

**Zondag 28 april 10.00 uur**

Lucia Copier-v.d.Heide, Riet Zeldenthuis-Flierboom, Sophie Kea, Lenie Lakerveld-Broodbakker, Hans Lokhoff, Jo Bohncke-v.d.Maagdenberg, Ben van Dijk, Riet Groen in 't Woud-Bosman, Corrie Timmer-v.d.Zwaan, Grada Dekker-v.d.Lugt, Nelly de Kort-Massingh.

*Eerste Communie  
Zondag 14 april a.s. 10.30 uur  
in de St. Urbanuskerk*

*In deze feestelijke viering zullen 5 kinderen  
de Heilige Communie ontvangen.  
Pastor J. Adolfs en K. Kint, p.w.  
gaan in deze viering voor en het Kwetternest  
o.l.v. Laurens de Boer zal de muzikale bijdrage verzorgen.*



*In acht bijeenkomsten zijn de kinderen op een speelse wijze 'door de poort' naar het land van God gegaan waar iedereen welkom is, waar niemand wordt buitengesloten en waar om vergeving wordt gevraagd. Een land waar samen wordt gegeten en samen wordt gedeeld en waar nog veel meer wordt beleefd. Ook de ouders zijn een paar keer 'door de poort' gegaan om zich samen met hun kinderen voor te bereiden op de Eerste Communie.*

*U bent van harte uitgenodigd deze viering bij te wonen.*

*Jasper, Eva, Koen, Fionn, Wesley en hun ouders wensen wij  
een mooie en fijne dag toe.*

Gesprek bij de koffie.

Donderdag 25 april om 10.00 uur  
bent U weer van harte welkom bij de pastor op de koffie.  
Rondom dit samenzijn gaan we met elkaar in gesprek over  
geloof, ongeloof en ons eigen leven.  
Plaats: de werkkamer van pastor Kint op de pastorie.

Oecumenisch Woensdagochtendgebed.

Midden in de week,  
midden in de dagelijkse drukte en volte van het bestaan,  
midden in ons mooie dorp en ons vaak goede,  
maar drukke leven, is er iedere woensdagmorgen  
in een van onze fraaie kerken een moment voor u speciaal.  
(april in de St. Urbanuskerk)  
Tijd en ruimte om te leven, om op te ademen,  
om tot jezelf, om tot de ander en God te komen.  
De kerk is open om 8.30 uur.  
De gebedsviering duurt van 8.45 tot 9.00 uur.

Bijbelwerkplaats.

Dinsdagavond **9 april om 20.00 uur Bijbelwerkplaats**  
Wie geïnteresseerd is in de betekenis van de bijbel verhalen  
in het 'hier en nu', het boeiend vindt daar enige  
achtergrond informatie over te krijgen en het gesprek met  
anderen erover aan te gaan, is van harte welkom.  
Denkt u niet dat het alleen voor hele serieuze mensen is.  
De bijbel staat voor humor en we lachen ook heel wat af.

De toegang is vrij, aanmelding niet nodig.  
Wanneer u via e-mail werkmateriaal wilt ontvangen, graag  
een mailtje naar: jos.de.heer [at] hetnet.nl  
Plaats: Pastorie Urbanuskerk, Ronde Hoep Oost 31.

## LITURGIE AGENDA

<u>Datum</u>	<u>Tijd</u>	<u>Voorganger</u>	<u>Plaats</u>
28-03	19.30 uur	Pastor G.van Tillo/Kint	St. Urbanuskerk
29-03	15.00 uur	Pastor K.Kint p.w.	St. Urbanuskerk
29-03	19.30 uur	Pastor K.Kint p.w.	St. Urbanuskerk
30-03	<b>18.30 uur</b>	Pastor K.Kint p.w.	Theresia Zorgcentrum
30-03	22.00 uur	Pastor G.van Tillo/Kint	St. Urbanuskerk
31-03	10.00 uur	Pastor G.van Tillo/Kint	St. Urbanuskerk
01-04	<b>geen viering</b>		
<hr/>			
06-04	19.00 uur	Pastor G.van Tillo	St. Urbanuskerk
07-04	10.00 uur	Pastor G.van Tillo /Kint	St. Urbanuskerk
<hr/>			
13-04	<b>18.30 uur</b>	Pastor K.Kint p.w.	Theresia Zorgcentrum
14-04	10.00 uur	Pastor K.Kint p.w./J.Adolfs	St. Urbanuskerk
<hr/>			
20-04	<b>geen viering</b>		
21-04	10.00 uur	Pastor K.Kint p.w.	St. Urbanuskerk
<hr/>			
27-04	<b>géén viering in zorgcentrum Theresia</b>		
28-04	10.00 uur	Pastor G.van Tillo	St. Urbanuskerk
<hr/>			
04-05	19.00 uur	Pastor K.Kint p.w.	St. Urbanuskerk
05-05	10.00 uur	Pastor K.Kint p.w.	St. Urbanuskerk

## April 2013

<u>Bijzonderheden</u>	<u>Muzikale invulling</u>
<b>Witte Donderdag</b>	Elckerlyc
<b>Kinderkruisweg Goede Vrijdag / kruishulde</b>	't Kwetternest St.Caecilliakoor
<b>Paaswake Paaswake</b>	St.Caecilliakoor Elckerlyc
<b>Hoogfeest van Pasen</b>	St.Caecilliakoor
<b>2<sup>e</sup> Paasdag</b>	
<hr/>	
Pastor Van Tillo 50 jaar priester	Elckerlyc
<hr/>	
1e communie	't Kwetternest
<hr/>	
	samenzang
<hr/>	
	St. Caeciliakoor
<hr/>	
	Nog niet bekend



## DiaconAction:

### Doe iets voor een ander - optreden bij de Schakel

Wat een feest! Zoals elk jaar doen de katholieke jongeren van de regio Amstelland mee met het project DiaconAction: 'doe iets voor een ander'! Dit jaar wisten de jongeren meteen wat ze wilden: een musical maken om kinderen, ouderen en gehandicapten op te vrolijken!

Afgelopen vrijdag (8 maart 2013) hebben de jongeren van de vijf verschillen de kerken in de regio\* zich ingezet voor de gehandicapten van de Schakel in Amstelveen. Met een heuse Disney Sing-along Musical wisten de jongeren het publiek met zich mee te nemen naar een wereld van een heleboel Disneyfiguren. Er mochten drie wensen vervuld worden van de geest uit de lamp. Vooral de wens van een heel groot feest is uitgekomen! Al tijdens de voorstelling kon het publiek lekker meezingen met alle bekende Disneyliedjes, de armen en benen werden losgeschud, de trommels en sambaballen werden uit de kast gehaald en uiteindelijk danste het publiek lekker mee.

Ook na de voorstelling was het feest nog niet afgelopen. Tijd voor een gezellige disco! Lekker samen dansen op muziek als Gangnam Style die al snel en geheel in stijl omgedoopt werd tot 'Hakuna Matata' Style, de gehandicapten die ontzettend graag met hun favoriete Disneyfiguur op de foto wilden en een korte show van gehandicapten en jongeren die zijn of haar dansje wilden laten zien. En ook de sambaballen bleven de hele avond goed hoorbaar! Het was een feest dat tot in de late uurtjes door had kunnen gaan, maar rond een uur of 10 stonden de busjes voor de gehandicapten klaar. Iedereen ging met een lach op zijn gezicht naar huis! Missie geslaagd: wat een prachtig feest!

Op 21 april zijn zieke kinderen van het VU Ziekenhuis aan de beurt om opgevrolijkt te worden met deze musical. En ook u mag hierbij zijn! Het optreden van de jongeren zal 's middags plaatsvinden in VU Kinderstad, de uitnodiging volgt.

Groetjes,

Annette, Dimitri, Diana, Richard, Sarah, Bianca en Patricia.

*\*Augustinus, De Goede Herder, Heilige Geest, St. Urbanus Bovenkerk en de St. Urbanus Ouderkerk*

### Ergens gelezen: Erfstukken van de paus emeritus

De aftredende paus zocht de dialoog, met alle kwetsbaarheid en risico's van dien. Jezuiet Ben Stoffels staat in Ignis webmagazine stil bij de ongekende erfenis van Benedictus XVI. Geen pontificale uitvaart, geen marmeren grafmonument, maar een erfenis van boeken, artikelen en toespraken en nog veel meer commentaren, oordelen en meningen - in Nederland vaak kritisch en onwelwillend, maar met weinig kennis van zaken, daarbuiten doorgaans genuanceerder en ook met meer waardering. Benedictus XVI, een paus die vrijwillig zijn ambt neerlegt, voor het eerst sinds Celestinus V (13e eeuw). In The Tablet heet het een ontmythologisering van het Petrusambt. Het is een taak die iemand toegewezen krijgt en die zo goed mogelijk moet worden volbracht.

De structurele hervorming van een massief en weerbarstig bestuursapparaat bleef uit, maar is nu met een persoonlijk voorbeeld radicaal in praktijk gebracht. Het verschil met het pausschap van Johannes Paulus II kon nauwelijks groter zijn en de gevolgen voor de toekomst zijn nauwelijks te overzien. Ze konden wel eens ingrijpend zijn. Het gezegde verbeter de wereld - begin bij jezelf wordt hier wel heel indringend toegepast. Benedictus heeft ons een Kerk nagelaten, die hij zelf geërfd had van zijn voorganger, en waar hij ook weer zijn eigen stempel heeft gedrukt, schijnbaar niet zo spectaculair maar wel fundamenteel.

Opvallend aan dit pausschap is de dialoog, met alle kwetsbaarheid en dus de risico's van dien. Zijn antwoord was geen machtswoord, maar een argumentatie. Dat is nieuw.

Uit de nalatenschap van Jozef Ratzinger als paus wil ik enkele erfstukken bewaren die in mijn ogen karakteristiek voor hem zijn en een verandering van het pausschap laten zien.

#### **De kern van de zaak**

Zijn encyclieken laten alle drie een nieuw geluid horen. De eerste, *Deus caritas est* (2005), zegt onomwonden waar het in het christelijk geloof wel en niet om gaat. Zo bondig was het nog niet gezegd. De tweede, *Spe salvi* (2007), onderstreept de reële kracht die van de hoop uitgaat. De derde, *Caritas in veritate* (2009), geeft een kritisch commentaar op de ontwikkelingen in techniek, economie, migratie en milieu, waarin de mens zijn menselijke waardigheid moet zien te behouden. Benedictus gaat naar de kern van de zaak en sluit daarbij aan bij zijn voorgangers en met name het Tweede Vaticaanse Concilie.

#### **Bescheidenheid**

Het Woord vooraf bij zijn trilogie Jezus van Nazareth tekent de schrijver: Het [boek] is enkel en alleen een uitdrukking van mijn persoonlijk zoeken naar het gelaat van de Heer [..].

Iedereen is daarom vrij mij tegen te spreken. Ik vraag de lezeressen en lezers alleen om het voorschot aan sympathie dat altijd nodig is om iets te kunnen verstaan en begrijpen. Iemand zou waarschijnlijk tevergeefs zoeken naar een vergelijkbare opmerking in de kerkgeschiedenis.

#### **Verantwoording**

Zelden is zoveel onwelwillendheid, maar ook gebrek aan informatie, getoond bij de reacties op de opheffing van de excommunicatie (geen rehabilitatie!) van het Pius-X-broederschap. De preciezere toedracht en motivering zijn te lezen in het antwoord op de felle reacties en de schitterende toelichting die Benedictus naderhand schreef (10 maart 2009). De paus geeft uitleg en verantwoording aan zijn broeders in het bisschopsambt in die brief die bewust verspreid is tot in de kring van allen die er kennis van willen nemen. Bovendien geeft hij inzage in wat hem in zijn hele werk ten diepste beweegt. Niet lezen en wel oordelen komt meer voor. Maar het is revolutionair, dat een paus - of bisschop, of zelfs maar pastoor - verantwoording wil afleggen voor zijn beleid.

#### **Collegialiteit**

Paus Paulus VI had in 1963 afstand gedaan van zijn tiara, de drievoudige kroon van de paus en symbool van zijn wereldlijke macht. Johannes Paulus heeft er nooit een gedragen. Maar Benedictus XVI heeft de tiara ook op de pauselijke vlag vervangen door de bisschopsmijter. Want collegialiteit moest een kenmerk zijn van het Petrusambt. Aan deze vorm van leiderschap zijn we noch in de kerk, noch in de samenleving gewend geweest.

## Nieuws uit de bezegroep

Afgelopen maand hebben twee dames afscheid genomen van de bezegroep.

Afra Vogel heeft na 10 jaar besloten dat zij haar aandacht wil gaan geven aan andere uitdagingen. Afra heeft in die 10 jaar heel veel mensen bezocht en een enorme kennis opgebouwd over de Ouderkerkse gemeenschap. We zullen haar inbreng en zorgzaamheid erg missen.

Hedwig van Alphen heeft wat korter deel uitgemaakt van de bezegroep maar was zeer trouw naar de mensen die zij bezocht. Met haar brede visie op het bezekwerk heeft zij de bezegroep menig keer aan het denken gezet. Dames, bedankt voor jullie grote inzet.

Gelukkig hebben wij twee nieuwe dames gevonden die de bezegroep willen versterken: Ria Rijntjes-Snellen en Agnetha Scheltinga. We zijn heel blij dat zij zich willen inzetten voor de bezekjes aan jubilarissen en mensen die om een of andere reden aandacht nodig hebben. Ria en Agnetha: welkom! We hopen dat jullie veel inspiratie opdoen en veel mensen kunnen bezoeken.

Zoals al vaker in dit blad geschreven heeft de bezegroep altijd behoefte aan nieuwe leden. Ook al zijn er twee dames bij, het blijft een klein groepje voor de vele bezoeken die worden afgelegd. En we nodigen vooral ook heren uit om eens na te denken over deelname aan de bezegroep. Wij kunnen u zeggen dat het zeer bevredigend werk is waarvoor iedereen geschikt is die kan luisteren.

De komende tijd gaat de bezegroep nadenken over hoe zij zichzelf in de toekomst ziet functioneren. Aanleiding zijn het afscheid van pastor Kiki Kint volgend jaar en de kleine groep mensen die een steeds grotere groep mensen moet bezoeken. Er zal dus wat gaan veranderen en misschien hebben sommige

van u al gemerkt dat er wat meer kaarten worden gestuurd naar jubilarissen en wat minder "feest" bezoeken zijn. Helaas, wij kunnen niet anders.

Voor alle vragen over de bezegroep, lid worden of bezoek krijgen, kunt u contact opnemen met pastor Kiki Kint of voorzitter H el ene van Huizen (tel. 0204961243).

### Betreft: Koffiedrinken zondag 28 april.

Het Oranjecomit  wil graag, in samenwerking met de exploitant van de poffertjeskraam de kerkgangers op zondag 28 april een kop koffie en portie poffertjes aanbieden.

Aansluitend aan de mis zijn de kerkgangers welkom voor een gezellig samenzijn op het kermisterrein bij de poffertjesalon, welke voorzien is van een terras met tafels, stoelen en banken. Op dit tijdstip draait de kermis nog niet, deze opent om ongeveer 13.00 uur.

**Wij hopen van harte u te mogen begroeten op zondag 28 april!**

Met vriendelijke groeten,  
Bestuur stichting Oranjecomit  Ouderkerk a/d Amstel

## Nieuws uit Het Kofschip

---

Onze inzameling voor het goede doel van dit schooljaar ,De Voedselbank , is wederom een groot succes geworden . Kratten vol levensmiddelen ,schoonmaakmiddelen en dit jaar ook kleding ,zijn door de vrijwilligers van de voedselbank met groot enthousiasme in ontvangst genomen. Het is hartverwarmend om te zien hoe vele leerlingen met tassen vol ingezamelde spullen op school kwamen. Het begon al in de week voor de inzameling . In alle groepen werden affiches gemaakt ,slogans bedacht om de actie onder de aandacht te brengen. In de plaatselijke supermarkt hadden leerlingen een winkelwagentje mogen plaatsen om spullen in te zamelen. Al met al een zeer geslaagde actie waarbij de leerlingen duidelijk het belang van deze actie hebben begrepen.

In de week van bovenstaande actie ,hebben de leerlingen van de groepen 1 t/m 5 ook nog palmpaasstukken versierd en een klein aardigheidje meegebracht voor de bewoners van zorgcentrum Theresia. Op de vrijdagochtend voor palmpasen hebben de oudste kleuters samen met een kleine afvaardiging uit de groepen 3 - 4 en 5 dit alles naar het zorgcentrum gebracht en daar enkele gezellige Paasliedjes gezongen. Alle aanwezigen kregen een presentje en konden een praatje maken met de leerlingen. Een reuze gezellige ochtend voor zowel de bewoners als de leerlingen.

Het schoolvoetbal is ook weer begonnen. Nog niet alle teams zijn in actie geweest maar de jongens van de groepen 8 hebben zich geplaatst voor de volgende ronde.

De uitslag van de cito heeft weer een goede score laten zien. De leerlingen hebben hun best gedaan en gaan nu op zoek naar een school ,die bij ze past. De kleutergroepen hebben dit jaar meegedaan aan een muziekproject van het Concertgebouw. Niet naar het

Concertgebouw maar ze komen op school via het digibord. De kinderen hebben 5 liedjes van Annie M.G.Schmidt ingestudeerd en op maandagochtend met z'n allen gezongen begeleid via het digibord. Het is een ware happening geworden.

Voorlezen is voor kinderen erg belangrijk en ontzettend leuk. De leerlingen van de groepen 6 hebben een aantal weken ,wekelijks voorgelezen aan de leerlingen van de kleutergroepen. Ieder kind had een vast leesvriendje. Er werd niet alleen voorgelezen maar ook over nagepraat en een blad ingevuld. Wat een genot om de leerlingen van groep 6 samen te zien met zo n kleine kleuter.

Op vrijdag 26 april wordt er een feestelijke dag georganiseerd vanwege de kroning op 30 april. Tijdens het schrijven van dit stukje ,is de organisatie nog volop bezig om er iets fantastisch van te maken ,zodat we nog niet weten wat het gaat worden. De afloop leest u in het volgende blad. Hoewel op 30 april de feestelijkheden voor de kinderen iets anders gaan ,mogen de oudste kleuters wel op de mooi versierde karren.

Dit was het weer tot de volgende keer.

Team Het Kofschip

## Liturgiekalender

---

De twee grootste feesten van het jaar zijn Pasen en Kerstmis. Maar gedurende heel het jaar wordt in de liturgie uitdrukking gegeven aan feestdagen ter ere van Christus en de heiligen. Het liturgische jaar begint met de Advent.

### Kerst- en Paastijd

De liturgische tijd rond Kerstmis en Pasen noemt men wel de 'sterke tijden'. Deze omvatten:

- de Advent, die begint met de vierde zondag vóór 25 december en drie of vier weken duurt, naargelang de dag waarop 25 december valt
- de Kersttijd van 25 december tot en met het feest van de Doop van de Heer (tweede zondag van januari)
- de Veertigdagentijd van aswoensdag (zevende woensdag vóór Pasen) tot aan het Paastriduüm
- de Paastijd van Pasen tot en met Pinksteren.

### Tijd door het jaar

De 'tijd door het jaar' (maximaal 34 weken) beslaat de twee perioden tussen de 'sterke tijden', dus zowel de periode tussen Kerst en Aswoensdag, als de periode vanaf Pinksteren tot de Advent.

### Christusfeesten

Over het hele jaar gespreid zijn er bijzondere Christusfeesten:

- Sacramentsdag (tweede donderdag na Pinksteren)
- Heilig Hart van Jezus (derde vrijdag na Pinksteren)
- Lichtmis (2 februari)
- Aankondiging van de Heer (25 maart)
- Gedaanteverandering van de Heer (6 augustus)
- Kruisverheffing (14 september)

## Maria- en heiligenfeesten

Verder zijn er op vaste dagen in het jaar Mariafeesten, Apostelfeesten, gedenkdagen van heiligen uit alle eeuwen en ten slotte Allerheiligen op 1 november.

## Schoonmaken kerk.

---

Woensdagmiddag 3 april om 13.00 uur gaan we de kerk weer schoonmaken

Daarna gezellig koffiedrinken

U bent van harte welkom om mee te helpen.!!!

## kopij De Brug

---

Inleveren voor parochieblad mei: uiterlijk dinsdag 23 april

e-mail : Bernyvanw [at] hotmail.com

## Adressen St. Urbanus Parochie

**Parochiële Caritas** Mw.W.Out **4964469**  
Rekeningnummer 3518.01.162  
t.n.v. P.C.I. Ouderkerk aan de Amstel.

### Gezinsdiensten 't Kwetternest

**Vormselwerkgroep/  
Jongerengroep** Dhr. P. Liesker **06-14181919** **6448097**

**Communiewerkgroep** Mw. K. Lötters **4965733**

**Koor Elckerlyc** Dhr.H.Out **4964469**

**St. Caeciliakoor** Dhr.M.v.d.Linden **4961635**

**Muzikaal begeleider alle koren** Laurens de Boer **06-24226872**

**Bezoekgroep** Hélène van Huizen **4961243**

**Raad van Kerken** Secretariaat Linda den Hertog **4964759**

**Lay-out parochieblad** Berny van Wieringen **4964175**  
bernyvanw [at] hotmail.com

**Bezorging parochieblad** Dhr.M.Schwegler **4965733**

**Administratie parochieblad** Dhr. Jan de Jong **4964608**

**Stencilbureau** R.K.Gezellenhuis **4961255**  
Dhr. A.van de Vall **4961749**

**Verhuur parochiehuis (kosterwoning):** via secretariaat **4961320**

**Kerkhof** Dhr.R.Cerpentier. **4961853**

**Uitvaartleiders** R.v.d.Velde v.h. J Bouwens **0297-583448**  
Vinkeveen

## Opgave intenties

Intentie voor : .....

Intentie tijdens de viering van: ..... dag, .../.../..... ..... uur

2<sup>e</sup> intentie tijdens de viering van: ..... dag, .../.../..... ..... uur

Opgegeven door: ..... Tel.: .....

Het is gebruikelijk om bij een misintentie ook een "stipendium" aan te bieden.

In onze parochie wordt daarbij uitgegaan van €10,- per intentie.

Dit formulier en wellicht uw bijdrage kunt u afgeven bij het parochiesecretariaat  
Rondehoop oost 31 of in de brievenbus aldaar. (betaling via de bank is ook  
mogelijk). Gelieve op de enveloppe te vermelden: **Misintentie.**

## Laat je kennen

### Verhuizing of verandering in uw gezin ? Help onze administratie !!

Naam: \_\_\_\_\_

Huidige adres: \_\_\_\_\_

Verhuisdatum: \_\_\_\_\_

Nieuwe adres: \_\_\_\_\_

Postcode en plaats: \_\_\_\_\_

Telefoon nr. \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_

### Gezinsleden:

**Voorn. Achternaam** **geboorteplaats / -datum** **- godsdienst**

1. \_\_\_\_\_ m/v - -

2. \_\_\_\_\_ m/v - -

3. \_\_\_\_\_ m/v - -

4. \_\_\_\_\_ m/v - -

5. \_\_\_\_\_ m/v - -