

Pasen



**parochieblad st. urbanus
ouderkerk aan de amstel
april 2012**

Adressen St. Urbanus Parochie

Pastoraal Werkster Mw. K. Kint- van Os **4961320**
E-mail adres : Urbanusparochie [at] xs4all.nl

Parochiebestuur Vice-voorzitter Dhr. A. Schwegler **4965894**
Penningmeester Dhr. N. Wolffenbittel **4967078**
Regiozaken/kerkgebouw
Hélène van Huizen **4961243**
Regiozaken Hanneke Brummelhuis **4967561**
Secretaris Dhr. P. Theeuwes **6790774**

Beheer Gebouwen Dhr. F. Assendelft **06-20302388**

Parochiesecretariaat Rondehoep Oost 31 **4961320**
Secretariaat bereikbaar maandagmiddag 14.00 uur tot 16.00 uur
woensdagochtend 09.30 uur tot 11.30 uur
donderdagochtend 09.00 uur tot 11.30 uur

Ledenadministratie Jan de Jong jongj [at] upcmail.nl
4964608

Website www.kerkenouderkerk.nl
www.rkamstelland.nl

Stichting Urbanus Ouderkerk a.d. Amstel

Rabobank 3518.21.872

Stichting Vrienden Vollebregt Orgel Ouderkerk

Rabobank 3005.89.786

Urbanus-Parochie Bestuur- Ouderkerk a/d Amstel.

Rabobank 3518.01.855
t.n.v. Urbanus Parochie Bestuur
Ouderkerk aan de Amstel

Kerkbijdrage: Rabobank: 3518.06.210

Overige adressen: Zie binnenzijde achter in de Brug

“Ja, de Heer is waarlijk verrezen”

Een van mijn bijzondere herinneringen uit mijn oude seminarietijd voor de priesteropleiding, eind jaren vijftig, begin jaren zestig, betreft de ochtend van Pasen. In afwijking van alle andere dagen, wanneer we om 6.15 uur door een klasgenoot met een grote bel gewekt werden, begon de Paasmorgen met een luide roep: “De Heer is verrezen, Alleluja”. En allen, hoe slaperig ook nog, antwoordden in koor: “Ja, de Heer is waarlijk verrezen, Alleluja”.

In de Oosterse kerken bestaat tot op de dag van vandaag een dergelijke traditie. Waar wij elkaar een “zalig Pasen”wensen, begroeten zij elkaar met “Christus is verrezen”.

Intussen zijn we een halve eeuw verder en er is veel veranderd. Misschien hebt u, net als ik, ervaren dat er aan die blijde, haast kinderlijke paaservaring flink geknabbeld is. Mogelijk bent u gaan twijfelen: hoe moet ik me dat nu allemaal voorstellen? Zijn het eigenlijk geen sprookjes? Wat kunnen we hier nog mee?

We bevinden ons met onze twijfels in goed gezelschap. Als we de verschillende evangelisten lezen, hadden ook de eerste leerlingen van Jezus op de ‘derde dag’ grote moeite met het idee van de verrijzenis. Toen enkele vrouwen met het verhaal kwamen dat de Heer was verrezen, reageerden de apostelen met: ‘beuzelpraat’ (Lc. 24, 11). Ook de Emmaüsgangers, die meenden Jezus te hebben herkend bij het breken van het brood, werden niet geloofd (Mc. 16, 13). Op hun beurt werden de apostelen niet geloofd door Thomas (Joh. 20, 25). En zelfs Maria Magdalena kon in Hem aanvankelijk alleen een tuinman zien, omdat ze alleen een dode Jezus kende (Joh. 20,15).

De eerste Paasmorgen lijkt eerder een dag van twijfel en verwarring dan van een robuust ‘ik geloof’. Ook voor ons lijkt het idee van verrijzenis zo onbegrijpelijk. Het botst met al onze kennis over de wereld. We moeten Pasen misschien ook niet te gemakkelijk omarmen. Het spreekt niet vanzelf dat de liefde sterker is dan de dood. Het is – ook voor ons – niet altijd eenvoudig om op te staan en opnieuw te beginnen. Het vraagt gelovige ogen om te zien en te

ervaren dat Goede Vrijdag vooraf gaat aan Pasen: alleen wie bereid is zijn eigen kruis werkelijk op te nemen, dat wil zeggen zijn problemen in het leven, inclusief zijn eigen schaduwkanten te aanvaarden, kan op weg gaan naar Pasen. Pasen, het feest van bevrijd worden en opstaan, van liefdevol op weg gaan naar elkaar in het besef dat je geliefd bent bij God. Hij zal ons niet loslaten, dat mogen we geloven.

Namens de pastores van de Regio Amstelland: een Zalig Pasen.
Paul Koopman, diaken



Lente.....Pasen, nieuw leven

Buiten borrelt het nieuwe leven onder de aarde en in de vroege ochtend wordt men welkom geheten door uitgebreid vogelgezang. Het is voelbaar, hoorbaar en zichtbaar dat de lente in aantocht is. De lange winter ligt achter ons en we zijn op weg van een donkere periode naar licht en warmte.

De afgelopen weken hebben we ons voorbereid op Pasen. Ieder op zijn of haar eigen wijze, alleen of in groepsverband. Er is goed gebruik gemaakt van het programma dat in het kader van de veertig dagen door de Raad van Kerken was samengesteld. Heel bijzonder is en blijft het dat wij de Aswoensdag samen met onze protestantse broeders en zuster vieren. Dat scheidt verbondenheid en versterkt het besef dat Christus het fundament is van ons geloof. In de Cuyperskamer werd de jaarlijkse Sobere maaltijd genoten waarin aandacht voor het onderwerp van de Vastenactie: Ethiopië.

Het passieconcert door de Amstellandse Cantorij o.l.v. Eric Jan Joosse en Laurens de Boer ontroerde menig een in een sfeervolle urbanuskerk. Een dergelijk concert is voor herhaling vatbaar en past uitstekend in de voorbereiding naar Pasen. De wekelijkse bijeenkomsten op de woensdagavond zijn een goede en zinvolle manier om je op deze wijze met elkaar op Pasen voor te bereiden. In de liturgievieringen van de Goede Week worden wij nog eens aangespoord om Jezus ook in zijn lijden te volgen en trouw te blijven. De Goede Week is de tijd waarin de Kerk haar beste verhaal te vertellen heeft. De gebeurtenissen rond lijden, sterven en opstanding van Jezus horen in de Goede Week bij elkaar.

Met Kerstmis wordt de kerk nog goed bezocht, maar met Pasen wordt het steeds stiller en stiller en de betekenis van Pasen als belangrijkste christelijke feest is bij rand- en buitenkerkelijke mensen zelfs helemaal weggefallen.

De Goede Week kent diverse vieringen waar we stilstaan bij de laatste dagen van Jezus welke begint met Palmpasen, met de feestelijke intocht in Jeruzalem. Traditiegetrouw is dit in Ouderkerk een gezinsviering, We horen dan reeds het 'kruisig hem'. Vooral voor

jonge kinderen en jong-volwassenen vinden we het belangrijk om in deze palmpasenviering de Goede Week uit te leggen. Anders blijft voor hen de Goede Week beperkt tot de leuke palmpasestok van Palmpasen en de chocolade eieren van Pasen.

De volgende gelegenheid brengt ons bij een meditatieve boeteviering op dinsdag 3 april om ons voor te bereiden op Pasen. Dan de viering van het laatste avondmaal op Witte Donderdag. Het is een maaltijd vol tegenstrijdige gevoelens, een maaltijd waar één van zijn vrienden wegloopt om Jezus over te leveren.

Daarna de kille en koude stop van Goede Vrijdag: Jezus in de hof van Getsemane, zijn veroordeling en kruisdood. Een uur waarin dag en nacht verschillen, het uur van de dood waarna het stil wordt rondom Jezus. Een stilte die uitloopt op de paasnacht: de viering van de Paaswake in een nacht vol geheimen. Licht overwint het duister en het leven overwint de dood. Aan het paasvuur wordt de nieuwe paaskaars ontstoken en aan dit vuur mogen wij ons warmen. Dit vuurtje mogen we ook met ons meedragen als teken dat leven sterker is dan de dood. Dat vuur moeten we koesteren en aanwakkeren! In de Paaswake horen we verhalen uit de Bijbel die uitzicht en toekomst bieden. In de Paaswake hernieuwen we ook onze doopbelofte als het nieuwe doopwater is gezegend en wij hiermee worden getekend. Onze eindbestemming van de Goede Week is de zondagmorgen van Pasen, de dag van Zijn verrijzenis uit de dood en een uitnodiging om te gaan staan in Zijn levenskracht. Jezus Christus, de Gekruisigde-Verrezenen is onze vaste HOOP op LEVEN. De Goede Week is dus een reis van donker naar licht.

Bij de vieringen in de Goede Week, hoop ik van harte veel parochianen te mogen begroeten. Niet in de eerste plaats om zo met elkaar de Goede Week te vieren, maar ook om onze saamhorigheid met elkaar op een gelovige manier gestalte te geven.

Mede namens het parochiebestuur en mijn gezin wens ik U allen van harte een mooi en zalig Pasen toe.

Met hartelijke groet

Kiki Kint, pastoraal werkster

Familieberichten

In Memoriam

V

Op 22 februari jl. overleed op 89-jarige leeftijd

Elena Kruishaar-Demtschenko

Zij werd in haar slaap door de dood vervallen in de woning aan het Gezellenplein 3 waar zij met haar echtgenoot woonde.

Elena werd in 1922 in de Oekraïne geboren. Zij leerde haar man Bertus kennen in een verwarrende en moeilijke tijd, maar de liefde bleek zo sterk en groot dat Elena via allerlei vreemde en soms onbarmhartige omwegen samen met Bertus naar Nederland vertrok na het beëindigen van die wrede oorlog: "Waar jij gaat, ga ik, waar jij blijft, blijf ik, jouw volk wordt mijn volk, jouw God is mijn God", lazen we in de afscheidsviering uit het boek Ruth.

Het boek Ruth leert ons dat God werkzaam kan zijn via elke mens, ook via vrouwen en vreemdelingen die onder zijn vleugels een toevlucht zoeken. Elena was een positief ingestelde vrouw en een echt, zorgzaam familiemens, genietend van het gezinsleven, de kinderen, de kleinkinderen, de achterkleinkinderen, de natuur en alles wat zich voordeed in het leven. Een gastvrije, zeer gelovige vrouw en een écht thuis voor haar gezin.....een mama met een Russische ziel. Veertien jaar geleden werd Elena getroffen door een ernstige hersenbloeding. Deze veertien jaar is Elena liefdevol verzorgd door haar man en kon zij thuisblijven in hun woning aan het Gezellenplein. Boven de tafel de vele iconen, vensters naar de eeuwigheid, doorverwijzend naar een andere realiteit. Jaren met ups en downs, jaren van héél veel liefde, zorg en aandacht voor elkaar, gesteund door elkaar en de kinderen. In een sfeervolle afscheidsviering hebben we op 27 februari het leven van Elena herdacht en haar daarna begraven op het kerkhof. Moge de Schepper voltooien wat Hij eens met Elena begonnen is en haar eeuwig even schenken. Dhr. Kruishaar en de kinderen en kleinkinderen wensen we de kracht toe dit verlies te dragen.

In Memoriam

V

Op 23 februari jl. overleed onverwacht in haar slaap

Maria Catharina van Rijn-Pappot

woonachtig Badelochstraat 15, weduwe van Cor van Rijn. Zij werd 80 jaar geleden geboren in Bussum, een kleine vrouw met een sterkte eigen wil. De afscheidsviering was op 29 februari, waarna zij begraven werd op ons kerkhof.

Rie kwam met haar man Cor naar Ouderkerk waar 7 kinderen werden geboren. Een goed huwelijk, verliefd tot op het laatst, zo zeiden de kinderen. Vandaar dat de keuze voor de afscheidsviering viel op de lezing van Paulus aan de Korintiërs over de liefde, een stevige lezing die onomwonden spreekt van geloof, hoop en liefde. Want zonder geloof, hoop en liefde is het moeilijk staande te blijven in het leven, waarvan de liefde, zo zegt ook Paulus – de belangrijkste is. Liefde kan niet sterven. En liefde was er, blijvende liefde. In de eerste plaats natuurlijk voor haar man Cor, de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Na een kort ziekbed overleed haar man Cor in 1993. Een moeilijke periode voor Rie. Maar met haar sterkte wil bouwde ze haar leven weer op. Op eigen wijze heeft Rie haar leven geleefd, een leven dat zich bewogen heeft tussen haar geboorte en haar onverwachte dood.

Boven de rouwkaart stond: "Waar jij ook heengaat, daar ben ik. Jouw liefde blijven we voelen. Eindelijk weer bij papa". Vanuit ons geloof mogen we weten dat zij nu weer met elkaar verenigd zijn, in vrede en liefde. Geborgen in de palm van Gods hand die zal voltooien wat Hij eens met Rie begonnen is, ruim 80 jaar geleden.

In Memoriam

V

Na enkele weken van ziekte en zware tegenslag overleed op 12 maart

Ben Vergouw

woonachtig Rembrandt van Rijnweg 10. Ben mocht slechts 66 jaar worden. Ben was een lieve, zorgzame echtgenoot, vader en opa en een betrokken vrijwilliger van zorgcentrum Theresia. Een mensenmens dus. Godsdienstig zijn is mensdienstig zijn. De zaak van Jezus en de zaak van de mens zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. In wezen is dienstbaarheid aan de mensen dienstbaarheid aan God, ook al toont men zich niet altijd belijdend religieus.

Sinds enkele weken was hij de trotse opa van eerste kleinzoon Stijn. Samen met zijn vrouw Ellen waren er plannen om volop opa en oma te zijn. Helaas mocht het niet zo zijn.

Te vroeg werd Ben uit het leven weggenomen.

In een zeer druk bezochte uitvaartplechtigheid werd op zaterdag 17 maart afscheid genomen van Ben, waarna hij begraven werd op ons kerkhof. Moge hij rusten vrede.

Zijn vrouw Ellen en de kinderen en schoonkinderen wensen we heel veel kracht toe dit grote verlies te dragen.



Oecumenisch Woensdagochtendgebed.

Midden in de week,
midden in de dagelijkse drukte en volte van het bestaan,
midden in ons mooie dorp en ons vaak goede,
maar drukke leven, is er iedere woensdagmorgen
in een van onze fraaie kerken een moment voor u speciaal.
(april in de St. Urbanuskerk)

Tijd en ruimte om te leven, om op te ademen, om tot jezelf, om tot de
ander en God te komen:

De kerk is open om 8.30 uur.

De gebedsviering duurt van 8.45 tot 9.00 uur.

Actie Kerkbalans 2012

Voor het jaar 2012 is de door u toegezegde kerkbijdrage in totaal € 44.498. Deze toezegging is nagenoeg gelijk aan vorig jaar. Het aantal machtigingen voor automatische incasso neemt elk jaar gestaag toe. Het zijn er nu 181 en dat betekent een hoop minder werk voor onze vrijwilligers.

Wij bedanken alle parochianen die met hun toezegging of machtiging hun steun aan de Urbanus kerk kenbaar hebben gemaakt. Een vitale gemeenschap en een gezonde financiële positie zijn de basiswaarden om de kerkelijke activiteiten te kunnen voortzetten. De opbrengst uit de actie Kerkbalans is daarin een belangrijke pijler.

De vele vrijwilligers die aan het slagen van de actie hebben meegewerkt, willen wij hartelijk danken voor hun inzet.

Namens het parochiebestuur, Nico Wolffenbuttel, penningmeester



Vieringen in de Goede Week

-Voor de viering van Palmzondag op 1 april worden alle kinderen uitgenodigd om met een feestelijk versierde palmpaasstok naar de kerk te komen. Op deze wijze vieren we de intocht van Jezus in Jeruzalem. Uiteraard worden er palmtakjes gewijd en zullen deze door de kinderen worden uitgedeeld. Ook zullen de zes communicantjes *van dit jaar zich voorstellen*. Tevens drinken we na die viering van Palmzondag in de kerk koffie en is er limonade voor de kinderen. Normaal gesproken krijgt u de koffie, maar deze keer vragen wij een vrijwillige bijdrage voor de Vastenactie waarvan de opbrengst gaat naar het project van de Vastenactie: Ethiopië en met name voor

kinderen in de slopenwijken van Addis Abeba, de hoofdstad. .

-In de Eucharistie van de Witte Donderdag, 5 april, aanvang 19.00 uur, gedenken we het laatste avondmaal van Jezus met zijn leerlingen en de instelling van de Eucharistie. De liturgische kleur van Witte Donderdag is dan ook wit. Tijdens het Gloria luiden de klokken waarna deze niet meer gebruikt mogen worden tot Pasen. Het Allerheiligste wordt na het lezen van de afscheidsrede uit het Johannesevangelie het heilig brood plechtig weggedragen, de godslamp gedoofd en blijft het tabernakel leeg. Er is overigens geen wegzending en zegen op het einde van de Mis. In deze Eucharistie gaan pastor Van Tillo en K. Kint, p.w. voor en zingt het koor Elckerlyc

-Op Goede Vrijdag, 6 april 's middags om 3 uur is er een kinderkrusweg met medewerking van 't Kwetternest. 's Avonds om 19.30 uur is er een Goede Vrijdagviering met kruishulde en kunnen er bloemen bij het kruis worden gebracht. Wij komen zowel 's middags als 's avonds in stilte bijeen om te gedenken en wij verlaten de kerk ook weer in stilte. Het Caeciliakoor zal de zang verzorgen.

-Op Stille zaterdag, 7 april, begint de Paaswake 's avonds om 22.00 uur. Bij goed weer beginnen we buiten op het kerkplein met het ontsteken van het paasvuur om zingend en met onze eigen brandende kaarsjes naar binnen te trekken in een spaarzaam verlichte kerk. Onder het Gloria luiden de klokken weer voor de 1e keer. In deze Eucharistie gaat pastor Van Tillo voor samen met K. Kint, p.w. De zang zal verzorgd worden door koor Elckerlyc onder leiding van Laurens de Boer en Edwin Saan aan de vleugel.

-Zondag 8 april vieren we het Hoogfeest van Pasen en begint de Eucharistie om 10.00 uur waarin de pastores Van Tillo en Kint zullen voorgaan. De zang wordt verzorgd door het Caecilakoor onder leiding van Laurens de Boer en begeleid door Johan Vos aan het orgel.

**-Op maandag 2e Paasdag is er geen viering.
Een dankzegging: in het licht**

Om de eerste dag van de rest van ons leven,
om het licht dat telkens weer doorbreekt,
om de warmte die de kilte verdrijft,
om de geuren van groen om ons heen.
Om de mensen die wél worden bevrijd,
om wie zich niet neerleggen bij onrecht,
om wie opstaan tegen leugen en bedrog,
om wie werken aan een andere toekomst.

Om wie zich geven aan het welzijn van
mensen,
om wie verzorgen, verbinden en genezen,
om wie een toevlucht zijn voor
ontheemden,
om wie vertroosten, verzachten en
sterken.

Om alle kinderen die ons leven versieren,
om alle momenten van vrolijk plezier,
om alle vriendschap, gemeenschap en
liefde
om alle verrukking van kunst en cultuur.

Om alle getuigen wier woorden nog
spreken,
om alle opwekkende mooie verhalen,
om alle goede gebaren en wenken,
om alle dromen en daden van hoop.
Om de laatste der dagen, het diepste geheim,
als alle tranen zullen worden afgewist
en alle ogen zullen worden geopend
in het zoete licht van de morgen:
Halleluja.



Zondag 1 april
Palmzondag
Gezinsviering

om

10.00 uur

In deze viering stellen
de Eerste Communicanten zich voor.
Pastor K.Kint (p.w.) gaat in deze viering
voor en o.l.v. Laurens e Boer verzorgt
het Kwetternest weer de muziek.



**Wij vragen alle kinderen om met
hun palmpaasstok naar de kerk te komen
en mee te lopen in een palmprocessie.**

LITURGIE AGENDA

Datum	Tijd	Voorganger	Plaats
31-03		geen viering	
01-04	10.00 uur	Pastor K.Kint p.w.	St. Urbanuskerk
03-04	19.30 uur	Pastor K.Kint p.w.	St. Urbanuskerk
05-04	19.00 uur	Pastor G.van Tillo	St. Urbanuskerk
06-04	15.00 uur	Pastor K.Kint p.w.	St. Urbanuskerk
06-04	19.30 uur	Pastor K.Kint p.w.	St. Urbanuskerk
07-04	18.30 uur	Pastor K.Kint p.w.	Theresia Zorgcentrum
07-04	22.00 uur	Pastor G.v.Tillo/K.Kint p.w.	St. Urbanuskerk
08-04	10.00 uur	Pastor G.v.Tillo/K.Kint p.w.	St. Urbanuskerk
09-04		geen viering	
14-04	18.30 uur	Pastor G.van Tillo	Theresia Zorgcentrum
15-04	10.00 uur	Pastor J.Adolfs	St. Urbanuskerk
21-04	19.00 uur	Pastor J.Adolfs	St. Urbanuskerk
22-04	10.30 uur	Pastor J.Adolfs /K.Kint p.w.	St. Urbanuskerk
28-04	18.30 uur	Pastor G.van Tillo	Theresia Zorgcentrum
29-04	10.00 uur	Pastor G.van Tillo	St. Urbanuskerk
05-05	19.00 uur	Pastor G.van Tillo	St. Urbanuskerk
06-05	10.00 uur	Pastor G.van Tillo	St. Urbanuskerk

APRIL 2012

Bijzonderheden	Muzikale invulling
Palmpasen Boeteviering	Gezinsviering 't Kwetternest
Witte donderdag Kinderkruisweg Viering met kruishulde Paaszaterdag, Paaswake Paaszaterdag, Paaswake Hoogfeest van Pasen 2 ^e Paasdag	Elckerlyk 't Kwetternest St. Caeciliakoor St. Caeciliakoor Elckerlyk St. Caeciliakoor
Beloken Pasen	Samenzang
1^e Communieviering	't Kwetternest
4 ^e zondag van Pasen	Gregoriaans
5 ^e zondag van Pasen	Elckerlyc

Goede Vrijdag

Op Goede Vrijdag 6 april om 15.00 uur herdenken wij het lijden en sterven van Jezus, speciaal voor kinderen in een

kinderkruisweg

Ouders en kinderen zijn hierbij van harte welkom om in dit half uurtje de lijdensweg van Jezus te gedenken.



Kruishulde

Om 19.30 uur is er een viering met kruishulde om het lijden van Jezus te gedenken

Het Ceaceliakoor verzorgt hierbij de zang.

Er is gelegenheid om bloemen bij het kruis te



Zondag 22 april a.s. in de St.
Urbanuskerk

Eerste Communie

10.30 uur

In deze feestelijke viering zullen 6 kinderen de Heilige Communie ontvangen.

Pastor J. Adolfs en K. Kint, p.w. gaan in deze viering voor en het Kwetternest o.l.v. Laurens de Boer zal de muzikale bijdrage verzorgen.

In acht bijeenkomsten zijn de kinderen op een speelse wijze 'door de poort' naar het land van God gegaan waar iedereen welkom is, waar niemand wordt buitengesloten en waar om vergeving wordt gevraagd. Een land waar samen wordt gegeten en samen wordt gedeeld en waar nog veel meer wordt beleefd. Ook de ouders zijn een paar keer 'door de poort' gegaan om zich samen met hun kinderen voor te bereiden op de Eerste Communie.



U bent van harte uitgenodigd deze viering bij te wonen.

Maribella, David, Mariëlle, Rosalie, Carina, Timo en hun ouders wensen wij een mooie en fijne dag toe.

Misintenties voor de maand april 2012

Zondag 01 april 10.00 uur

Voor degenen die het moeilijk hebben.

Hennie Compier, Overleden ouders v.d. Meer-Verkerk en overleden ouders Boom-Driehuis, Sophie Kea, Piet Timmer, Elena Kruishaar-Demtschenko, Maria van Rijn-Pappot, Ben Vergouw.

Zaterdag 07 april 22.00 uur en Zondag 08 april 10.00 uur.

Overleden ouders v.d. Kroon-Kemphorst, Overleden familie Brummelhuis-Jansen, Ab en Martijn van Unen, Overleden ouders van Beek-Boelrijk, Gerrie en Sannie van Beek, Sophie Kea, Rinie Helsloot-de Groot, To Out-Fritschij en Jan Out, André Caminada, Overleden ouders de Jong-Al, Rien Verlaan, Elena Kruishaar-Demtschenko, Maria van Rijn- Pappot, Margaretha Keizer-Schalkwijk, Ben Vergouw, Nellie Kooter-Ursem.

Zondag 15 april 10.00 uur

Agatha te Beek-Broodbakker, Sophie Kea, Ton Tetteroo, Riet Copier-Baas, Tonny v.d.Velde-Ronday, Jo de Jong-van Rijn, Jan van Hensbergen, Jos Schrama, Dora v.d. Maagdenberg-Jansen, Overleden familie van Wees-Kolk, Elena Kruishaar-Demtschenko, Maria van Rijn-Pappot, Ben Vergouw, Jan Goldewijk.

Zaterdag 21 april 19.00 uur en Zondag 22 april 10.00 uur

Nellie Kooter-Ursem, Sophie Kea, Lenie Lakerveld-Broodbakker, Kos van Tol en Maria van Tol-van Nes, Loes Witmond-van Leeuwen, Ina Wijffjes, Dirk de Jong, Overleden familie Schreurs-v.d.Wurff, Ben Vergouw, Gerard v/d Linden.

Zondag 29 april 10.00 uur

Overleden ouders Alberts-Alberts, Riet Zeldenthuis-Flierboom, Sophie Kea, Anton van Beek, Jan Dekker, Cathrien Droog-van Tol, Miep de Zwart-Braat, Ben Vergouw.

JEUGD EN JONGEREN



The Passion brengt Paasverhaal live op tv vanuit Rotterdam

Op donderdag 5 april 2012 vindt onder de titel The Passion in Rotterdam weer een groot muzikaal evenement plaats, waarin het paasverhaal wordt gebracht. Het betreft een unieke samenwerking tussen de omroepen EO en RKK, Protestantse Kerk en Rooms-Katholieke Kerk, het Nederlands Bijbelgenootschap en de gemeente Gouda. Het evenement wordt live uitgezonden op Nederland 3 en internet. Vorig jaar werd voor de eerste keer de Passion uitgezonden vanuit Gouda. De samenwerkende organisaties zien in dit evenement een prachtige missionaire kans om mensen te laten zien wat de betekenis van Pasen is. Op het Willemsplein in Rotterdam wordt het bijbelverhaal verbeeld en bezongen aan de hand van bekende Nederlandstalige popnummers. De scènes uit het lijdensverhaal spelen zich af op verschillende plekken in de stad en er is ook dit jaar weer een groots opgezette processie die door de stad heentrekt.

Missionair doel
Bijna 75% van de Nederlandse jongeren tussen de 12 en 28 jaar weet niet wat de betekenis van Pasen is. Vooral christenen zijn bekend met de boodschap van Pasen. Maar buiten de kerken zijn steeds minder mensen op de hoogte van de inhoud van het paasverhaal. Dat is de reden dat omroepen en kerken besloten hebben om samen vanuit missionair oogpunt dit grote Paasevenement te organiseren.

Crossmediaal project

The Passion speelt zich niet alleen af in Rotterdam Ook via internet en televisie kan alles gevolgd worden. Nederland 3 brengt op twee avonden op primetime het verhaal van The Passion: live op Witte Donderdag 5 april om 20.30 uur op Nederland 1 Daarnaast komt er

een speciale site, zodat het evenement ook via internet te volgen is en worden sociale media, zoals Twitter en Facebook, ingezet. Ook op radio wordt aandacht besteed aan The Passion. Musical)acteur en zanger Danny de Munk zal tijdens het unieke muziekevenement The Passion de rol van Jezus vertolken. Zangeres Berget Lewis neemt de rol van Maria op zich.

Maak The Passion live mee in Rotterdam en sluit je aan bij enkele jongeren uit de regio Amstelland! Geef je wel zo snel mogelijk op voor deze unieke gebeurtenis.

Ria de Bruijn-Zaal, Bruijn_zaal@ziggo.nl

020-6436599 06-49954956

Stille omgang

In de nacht van 17 op 18 maart liepen 21 jongeren uit de regio Amstelland mee met de Stille Omgang in Amsterdam. Voor hen was er vooraf een bijeenkomst georganiseerd in de Goede Herderkerk in Buitenveldert. Daar vertelde Patricia ten Rouwelaar over haar plannen, om in april voor 2 maanden te gaan werken in een weeshuis, Tulip Garden Vijayawada, voor kinderen die besmet zijn met het H.I.V. virus. Tulip Garden is een project van de Stichting Derde Wereld van Margreet van Coeverden. Spontaan werd besloten om de collecte van de Eucharistie voorafgaande aan de Stille Omgang te bestemmen voor het werk dat Patricia daar gaat doen. (De collecte bracht ruim € 150,- op)

Na haar inleiding volgde een korte uitleg over de Stille Omgang, een toch onbekend fenomeen voor de jongeren en een uitleg over het thema van de tocht: passie voor de Eucharistie.

Fris, chips en een Bijbelquiz waarin iedere groep om het juiste antwoord vocht sloten deze avond af, waarna de Eucharistie volgde. Pastor Buitendijk ging hierin voor en hij had een aansprekende uitleg over de Eucharistie. Jongeren baden de voorbede en Jeffrey de Bruijn completeerde de viering met twee muzikale bijdragen.

Daarna de bus in richting Amsterdam om op het Rokin de tocht in stilte aan te vangen, te midden van 8000 andere mensen. Hoewel Amsterdam ieder jaar lawaaiiger lijkt te worden, liepen we zwijzaam door de drukke binnenstad. Sommigen met een speciale intentie. Een bijzondere ervaring en de uitspraak van de heer Bouwens aan het einde van de Eucharistie was een regelrecht compliment aan de jongeren.

“Deze jongeren zijn een inspiratie voor ons ouderen.”

Mochten er nog jongeren c.q. ouders zijn die een bedrag willen overmaken om het werk van Patricia ten Rouwelaar te steunen, dan kan dat op de bankrekening van De Goede Herder Amsterdam onder vermelding van

Tulip Garden (ABN AMRO 45.93.20.040)

Jesus Christ Superstar

Tienerkoor Vivace zingt delen uit de musical

‘Jesus Christ Superstar’ van Andrew Lloyd Webber

Goede Vrijdag 6 april 2012 - 19.30 uur in de Augustinuskerk

(Amstelveenseweg 965 - Amsterdam Buitenveldert - hoek Amstelveenseweg/Kalfjeslaan)

In deze viering gedenken we de laatste dagen van Jezus.

Muzikale leiding: Magda Lesiak, dirigente/piano

Met medewerking van:

Melcher de Vries, elektrische gitaar

Laurens Knoop, basgitaar

Sarah Nieuwenhuizen, piano

Kom luisteren en meevieren.

Neem familie en vrienden mee!



De kopij voor het Parochieblad Mei kunt u inleveren

t/m dinsdag 17 april

E-mailadres: bernyvanw@hotmail.com

Gesprek bij de koffie.



Op donderdag 26 april om 10.00 uur bent U weer van harte welkom bij de pastor op de koffie. Rondom dit samenzijn gaan we met elkaar in gesprek over geloof, ongelooft en ons eigen leven. Plaats: de werkkamer van pastor Kint op de pastorie.

Bijbelwerkplaats.

Op dinsdagavond 10 april om 20.00 uur bijbelwerkplaats. Wie geïnteresseerd is in de betekenis van de bijbel verhalen in het 'hier en nu', het boeiend vindt daar enige achtergrondinformatie over te krijgen en het gesprek met anderen erover aan te gaan, is van harte welkom.



Denkt u niet dat het alleen voor hele serieuze mensen is. De bijbel staat voor humor en we lachen ook heel wat af.

De toegang is vrij, aanmelding niet nodig. Wanneer u via e-mail werk materiaal wilt ontvangen, graag een mailtje naar: jos.de.heer@hetnet.nl Plaats: Pastorie Urbanuskerk, Ronde Hoep Oost 31.

Schoonmaken kerk.



Woensdagmiddag 4 april om 13.00 uur gaan we de kerk weer schoonmaken. Daarna gezellig koffiedrinken. U bent van harte welkom om mee te helpen.!!!

Nieuws uit het Kofschip.

Direct na de krokusvakantie kregen de leerlingen uit groep 8 de uitslag van de cito-toets.

De uitslagen waren uitstekend zodat iedereen vol vertrouwen zich kan opgeven bij de uitgekozen school. Nu maar hopen dat er van uitloten geen sprake zal zijn. Daarna volgden de rapporten en gesprekken. De week van ons goede doel is net afgelopen. De voedselbank heeft weer kratten vol bruikbare artikelen weg kunnen halen. De leerlingen waren zó enthousiast dat binnen een paar dagen alle kratten vol waren en er nieuwe kratten aangesleept moesten worden. Al met al weer een fantastisch geslaagde inzameling, waarmee weer veel mensen blij gemaakt kunnen worden.

De groepen 1 t/m 5 gaan nu weer aan de slag om de bewoners van zorgcentrum Theresia op vrijdag 30 maart te verrassen met lekkers en palmpaasstokken. Op de woensdagmiddagen in maart en april doen weer veel jongens- en meisjesteams mee aan het schoolvoetbaltoernooi. Veel groepen brengen een bezoek aan het concertgebouw. De kleutergroepen zijn naar de muziekschool in Amstelveen geweest. Nu het voorjaar is begonnen gaan weer veel groepen de natuur in. Naar de plas, naar de boerderij of zomaar rondkijken in de buurt. Als je bij de kleuters de school binnenkomt, komt het voorjaar je tegemoet. Op de woensdag voor Pasen worden in alle groepen een Paasontbijt gehouden waarbij de leerlingen voor elkaar een ontbijt verzorgen. De groepen 7 brengen een bezoek aan de kerk om kennis te maken met de prachtige schilderijen van de kruisweg en andere mooie dingen die in de kerk te zien zijn.

Wij wensen U allen fijne paasdagen.

Team Het Kofschip.

RUSSISCH-ORTHODOX PAASCONCERT IN DE BOOMKERK

Op tweede paasdag 9 april geeft het internationaal bekende kamerkoor Oktoich een bijzonder concert in de Boomkerk in Amsterdam West. Aliona Ovsiannikova, dirigente en oprichtster van het koor, heeft speciaal voor dit concert een feestelijk programma samengesteld met Russisch-orthodoxe muziek voor Pasen.

Het repertoire van Oktoich weerspiegelt de ontwikkelingen in de Russisch-orthodoxe kerkmuziek door de eeuwen heen: van de eenstemmige Byzantijnse zang (10e eeuw) en de zogenaamde Russische polyfonie (14e/15e eeuw), tot muziek waarbij Westerse invloeden zich doen gelden (2e helft 17e eeuw) en werken van hedendaagse componisten.

Traditiegetrouw wordt uitsluitend a capella gezongen.

Op tweede Paasdag kunt u in de mooie akoestiek van de Boomkerk aan de Admiraal de Ruijterweg genieten van de pracht van deze muziek.

Aanvangstijd: maandag 9 april om 15:30 uur

Entree: € 10,- (stadspas / 65+: € 8,-)

De Boomkerk is gelegen aan de Admiraal de Ruijterweg 406 en is bereikbaar met tram 12 en bus 64, halte Wiltzanghlaan. Nadere informatie vindt u op

www.rkamsterdamwest.nl en www.oktoich.nl.

Inspiratiedag 'Abdijliturgie in de Nicolaas'

Bij gelegenheid van 125 jaar St. Nicolaaskerk Amsterdam

Dit jaar bestaat de Amsterdamse St. Nicolaaskerk 125 jaar. Dat wordt op feestelijke wijze herdacht en gevierd. Speciale aandacht is er daarbij voor de liturgie in de Nicolaas. Deze liturgie, Abdijliturgie genoemd, kenmerkt zich door stilte en contemplatie. De wijze van vieren bindt mensen met verschillende achtergronden en heeft zich een vaste plaats verworven in hartje Amsterdam. Dankzij deze liturgie is de Nicolaaskerk voor velen een thuis.

Tijdens een inspiratiedag abdijliturgie op zaterdag 21 april worden korte inleidingen verzorgd, waarbij vanuit eigen achtergrond of vakgebied kenmerken van de abdijliturgie worden toegelicht. De dag begint, zoals gebruikelijk in een abdij, met het getijdengebed (lauden) en de uitleg daarvan. Er wordt verteld over Benedictijnse spiritualiteit en haar liturgie, over het gebruik en het zingen van psalmen en over liturgische houdingen en gebaren, alsook over gebruiksvoorwerpen en gewaden in de liturgie. De dag wordt afgesloten in de kerk met de vespers.

Datum: 21 april, 09.45-17.30 uur

Locatie: St. Nicolaaskerk en -pastorie, Prins Hendrikkade 73 in Amsterdam

Aanmelden: Secretariaat St. Nicolaaskerk, tel. 020-6248749 of via e-mail: info@nicolaas-parochie.nl

Geloof in beeld: Kruisteken.

De vroegste gegevens over het kruisteken als gebaar komen uit het begin van de derde eeuw. Toen beschreef de kerkvader Tertullianus op een overdreven manier een veelvuldig gebruik: 'Bij iedere stap, bij iedere beweging, thuiskomend en uitgaand, wanneer we onze kleding en schoeisel aandoen, in bed en aan tafel, wanneer we de lampen aansteken en naar bed gaan, wanneer we gaan zitten en bij iedere bezigheid tekenen wij ons voorhoofd met het kruis.' Oorspronkelijk werd het kruisteken maar met één vinger, wijsvinger of duim op het voorhoofd gemaakt. In de volgende eeuwen gebeurde het met twee en drie vingers.



Paus Innocentius III (1108-1216) schreef dat het kruisteken met drie vingers gemaakt moest worden onder aanroeping van de heilige Drievuldigheid, de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Deze wordt gesymboliseerd door die drie vingers. Het gebaar van het kruisteken wordt volgens de paus van het hoofd naar de borst en van de linker- naar de rechterschouder gemaakt. Ook hier geldt volgens Innocentius een symboliek. Van boven naar beneden verwijst naar Christus die van de hemel neerdaalde naar de aarde. Links heeft een negatieve en rechts een positieve betekenis. Links betekent ellende en dood, maar rechts leven en glorie, zoals Christus overging van dood naar verrijzenis.

Wanneer het kruisteken in de volgende eeuw met de volle hand werd gemaakt, betekenden de vijf vingers de vijf wonden van Christus aan het kruis. In deze tijd ontstond dus het gebaar, waarmee we tegenwoordig het kruisteken maken. De middeleeuwse symboliek, waarvan de gewone gelovige zich waarschijnlijk nauwelijks bewust was, lijkt ons vergezocht, maar wellicht is het interessant om hiervan kennis te nemen. Het gebaar van het kruis, niet over het lichaam, kwam en komt nog talrijk voor in zegeningen en wijdingen door de priester of bisschop. Ze staan in het Rituale Romanum dat in 1999 verschenen is, maar minder zegeningen bevat dan de oudere edities.

Toon Brekelmans
Kerkhistoricus

Pasen en Pesach

Wat vieren christenen op Pasen? Wanneer je die vraag voorlegt aan Nederlanders die enige affiniteit hebben met de christelijke traditie – en dus niet alleen maar denken aan het voorjaar en aan kuikens en paashazen –, zullen ze waarschijnlijk antwoorden: de verrijzenis of, wanneer ze een protestantse achtergrond hebben, de opstanding van Christus.

Maar waarom noemen wij Pasen dan 'Pasen'? Waarom niet gewoon feest van de verrijzenis of van de opstanding? De naam 'Pasen' herinnert christenen aan iets dat ze allicht dreigen te vergeten: Pasen (afkomstig van het Hebreeuwse woord 'Pesach') is een van oorsprong joods feest waarop de Joden de bevrijding uit de slavernij in Egypte vieren. Die slavernij kan veel vormen aannemen en veel gezichten hebben. Dat is de reden waarom Joden elk jaar Pesach blijven vieren. Voor de christenen is die slavernij zonder meer een universeel menselijk gegeven dat mensen, mannen en vrouwen, sinds de dagen Adam en Eva, in haar ban heeft gehouden en steeds dreigt te houden. Die slavernij houdt in dat mensen hun leven laten bepalen door de angst voor de dood die iedereen op de knieën krijgt, door hebzucht en de neiging om medemensen te onderdrukken. Pasen, Pesach, herinnert ons aan de bevrijding uit die onderdrukking: God wil de mensheid bevrijden. Dat is voor christenen door de verrijzenis, de opstanding van Christus, op een heel bijzondere manier zichtbaar geworden. Laten wij als christenen Pasen dus 'Pasen' blijven noemen. Dat kan helpen voorkomen dat wij onze verbondenheid met de joodse traditie uit het oog verliezen. Het kan ons ook helpen om het christelijke paasfeest beter te begrijpen en om aan de dynamiek en de diepste betekenis ervan meer en beter recht te doen.

Gerard Rouwhorst,
Werkgroep Liturgie en Pastoraat, Katholieke Raad voor Israël.

Adressen St. Urbanus Parochie

Parochiële Caritas	Mw.W.Out Rekeningnummer 3518.01.162 t.n.v. P.C.I. Ouderkerk aan de Amstel.	4964469
Gezinsdiensten 't Kwetternest	Mw.. J. van Meerveld - Kouwenhoven	
Vormselwerkgroep/ Jongerengroep	Dhr. P. Liesker	06-14181919 6448097
Communiewerkgroep	Mw. K. Lötters	4965733
Koor Elckerlyc	Dhr.H.Out	4964469
St. Caeciliakoor	Dhr.M.v.d.Linden	4961635
Muzikaal begeleider alle koren	Laurens de Boer	06-24226872
Bezoekgroep	Hélène van Huizen	4961243
Raad van Kerken	Secretariaat Linda den Hertog	4964759
Lay-out parochieblad	Berny van Wieringen bernyvanw [at] hotmail.com	4964175
Bezorging parochieblad	Dhr.M.Schwegler	4965733
Klachten adm.parochieblad	Dhr. J. de Jong (na 18.00)	4964608
Stencilbureau	R.K.Gezellenhuis Dhr. A.van de Vall	4961255 4961749
Verhuur parochiehuis (kosterwoning):	via secretariaat	4961320
Kerkhof	Dhr.R.Cerpentier.	4961853
Uitvaartleiders	R.v.d.Velde v.h. J Bouwens Vinkeveen	0297-583448

Opgave intenties

Intentie voor :

Intentie tijdens de viering van: dag, .../.../..... uur

2^e intentie tijdens de viering van: dag, .../.../..... uur

Opgegeven door: Tel.:

Het is gebruikelijk om bij een misintentie ook een "stipendium" aan te bieden.

In onze parochie wordt daarbij uitgegaan van €10,- per intentie.

Dit formulier en wellicht uw bijdrage kunt u afgeven bij het parochiesecretariaat

Rondehoep oost 31 of in de brievenbus aldaar. (betaling via de bank is ook

mogelijk). Gelieve op de enveloppe te vermelden: **Misintentie.**

Laat je kennen

Verhuizing of verandering in uw gezin ? Help onze administratie !!

Naam: _____

Huidige adres: _____

Verhuisdatum: _____

Nieuwe adres: _____

Postcode en plaats: _____

Telefoon nr. _____

E-mail _____

Gezinsleden:

Voorl.	Achternaam	geboorteplaats /	-datum	- godsdienst
---------------	-------------------	-------------------------	---------------	---------------------

1.	m/v	-	-	-
----	-----	---	---	---

2.	m/v	-	-	-
----	-----	---	---	---

3.	m/v	-	-	-
----	-----	---	---	---

4.	m/v	-	-	-
----	-----	---	---	---

5.	m/v	-	-	-
----	-----	---	---	---