

de brug



**parochieblad st. urbanus
ouderkerk aan de amstel
april 2011**

Adressen Urbanusparochie

Pastoraal Werkster Mw. K. Kint- van Os **4961320**
E-mail adres : Urbanusparochie [at] xs4all.nl

Parochiebestuur Vice-voorzitter Dhr. A. Schwegler **4965894**
Penningmeester Dhr. N. Wolfenbuttel **4967078**
Regiozaken/kerkgebouw
Hélène van Huizen **4961243**
Regiozaken Hanneke Brummelhuis **4967561**
Secretaris Dhr. P. Theeuwes **6790774**

Bouwzaken Dhr. T. Tetteroo **4961300**

Parochiesecretariaat Rondehoep Oost 31 **4961320**
Secretariaat bereikbaar
maandagmiddag 14.00 uur tot 16.00 uur
woensdagochtend 09.30 uur tot 11.30 uur
donderdagochtend 09.00 uur tot 11.30 uur

Website: www.kerkenouderkerk.nl
www.rkamstelland.nl

Stichting Urbanus Ouderkerk a.d. Amstel

Rabobank 3518.21.872

Stichting Vrienden Vollebregt Orgel Ouderkerk

Rabobank 3005.89.786

Urbanus-Parochie Bestuur- Ouderkerk a/d Amstel.

Rabobank 3518.01.855
t.n.v. Urbanus Parochie Bestuur
Ouderkerk aan de Amstel

Kerkbijdrage: Rabobank: 3518.06.210

Overige adressen: Zie binnenzijde achter in de Brug

PASEN: NIEUW LEVEN

In het stille duister ging ze naar zijn graf; vroeg in de morgen op de eerste dag van de week. Ze trilde na van verdriet en verwrongen pijn om Zijn huiveringwekkende dood; die Vrijdag, de vooravond van de Grote Sabbat. Toch wil ze naar Hem toe, naar de plaats waar Hij is neergelegd. Hoe kon dit alles gebeuren? Waarom? Verraden, overgeleverd en in de steek gelaten door bijna allen voor wie Hij GOED is geweest! Een miskende, een slaaf, een veroordeelde op het kruis geslagen. Hij stierf een eenzame dood, zo verlaten en alleen. En Zijn Vader? Heeft die hem ook niet in de steek gelaten?

Maar dan ziet ze dat de steen voor het graf is weggerold! Ze rent naar Petrus en de andere leerling om haar zorg om het dode lichaam van Jezus uit te roepen.

De andere leerling snelt vooruit en Petrus volgt, maar gaat toch als eerste het graf binnen. Hij komt tot geloof en dan gaat de andere leerling naar binnen. Zij zien de waden die Jezus hebben omhuld en de doek die zijn gezicht heeft bedekt. De doodsklederen, de zichtbare tekenen van de dood, getuigen dat Jezus door de dood is heengegaan. Maar ze verstaan nog niet wat de Schrift bedoelt met de woorden: 'dat Hij uit de doden moest opstaan'. Ze gaan naar huis terug, maar Maria Magdalena blijft buiten bij het graf achter. Zij wil Hem niet in de steek laten, niet bij Zijn kruis op Golgotha en ook nu niet. Ze huilt en ze ziet door haar tranen heen twee in het wit geklede engelen, die haar proberen te troosten.

Zij draait zich om bij het verschijnen van een derde. Hij vraagt ook waarom ze huilt? Zou het deze tuinman zijn die Hem heeft weggehaald? Ze spreekt haar zorg en verdriet om Jezus uit. En Hij wil zich niet verschuilen en roept haar bij haar naam: 'Maria'. Ze keert zich naar Hem toe en Maria ziet Hem aan. Ze herkent Hem en zegt tot Hem: 'Rabboeni'. 'Houdt me niet vast', zegt Jezus, 'want ik moet nog opgaan naar de Vader, maar ga naar mijn broeders en zeg hen: Ik stijg op naar mijn Vader die ook jullie Vader is, naar mijn God die ook jullie God is'. En Maria Magdalena is de eerste die ziet, dat het donker

van de dood in Zijn Licht is overwonnen, en die ervaart dat Zijn liefde, gerechtigheid en vrede doorgaan en tot NIEUW LEVEN komen. Hij is het in wie dit alles gebeurt. Dit is PASEN. Ze gaat naar de leerlingen en – bevrijd en verlicht – zegt ze: ‘Ik heb de Heer gezien’ en ze vertelt wat Hij tegen haar heeft gezegd.

’s avonds zijn de leerlingen bijeen en ineens staat Hij in hun midden. ‘Vrede’, zegt Hij en Hij laat Zijn handen en Zijn zijde zien. En Hij zegt opnieuw ‘Vrede’, ‘zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo zend ik jullie’. Dit Pasen, deze opstanding van Jezus gaat niet alleen de leerlingen aan. Ze krijgen de opdracht om Zijn Blijde Boodschap uit te dragen naar ieder die wil horen. En Hij ademde over hen en sprak: ‘Ontvang de Heilige Geest’.

In de liturgievieringen van de Goede Week, van de Paaswake en van Paaszondag worden wij de grote mysteries van donker naar licht en van dood naar leven gewaar. Het is Jezus zelf die ons mag raken, ons mag troosten, ons met Hem en elkaar mag verzoenen en binnenvoeren in Zijn geheim van Pasen, de vaste Hoop op Nieuw Leven.

Dat het ook voor ons allen Pasen moge worden, het Feest van de Verrijzenis, het Feest van het Licht, dat alle Leven vernieuwt. De Paasliturgie zegt ons: ‘de Heer is waarlijk opgestaan’.

Mede namens alle pastores en parochiebesturen van onze zeven kerken wens ik u goede vieringen toe in de Goede week en met Pasen en vanzelfsprekend van harte een Zalig Pasen.

Pastor Phil Kint (de De Goede Herder, Buitenveldert)

Familieberichten



Op zondag 13 maart werd door het doopsel in onze geloofsgemeenschap opgenomen

Olaf Steven Marcus Janick

Zoon van Alex Revenberg en Ronnie Wesseling,
Jacob van Ruijsdaelweg 6

Op zondag 20 maart werd door het doopsel in de geloofsgemeenschap opgenomen

Daan Lucas Erik

zoon van Arthur van Schie en Veronica van Beek,
Cuilensmeer 62 te Vinkenveen



In Memoriam

V

5 Maart jl. overleed ***Riet Copier-Baas*** in het Zonnehuis op de leeftijd van 86 jaar. Korte tijd daarvoor woonde zij nog aan het Theresiahof 9 in Ouderkerk waar zij trouw de vieringen bezocht in zorgcentrum Theresia. In de Eucharistie op 10 maart, waarin pastor J. Adolfs voorging, werd haar leven herdacht waarna zij begraven werd op het kerkhof, verenigd met haar man. Mog God voltoeien wat Hij eens met haar begonnen is. De nabestaanden wensen wij veel sterkte toe.

V

Tonny van der Velde-Ronday overleed thuis op 10 maart in het bijzijn van haar echtgenoot André. Zij is 78 jaar oud geworden. Hoewel Tonny van huis uit niet gelovig was, heeft zij door haar man, de katholieke rituelen en symbolen leren waarderen. Samen met haar man heeft zij gewerkt in hun kapperszaak aan de kerkweg. Deze Amsterdamse vrouw met het hart op de tong was een zorgzame, lieve moeder voor zoon Rob. De laatste jaren van haar leven heeft Tonny veel ziek en zeer gekend. Haar gezondheid nam zienderogen af. Tot op het laatste moment is zij liefdevol verzorgd door haar man. Na de gebedsviering op 15 maart - die zij zelf nog mee heeft voorbereid - werd Tonny gecremeerd. Moge zij rusten in vrede. André, Rob en Gerda wensen wij veel sterkte dit grote verlies te dragen.

Paastriduüm

Kort

Het Paastriduüm is de periode die begint met de avondmis van Witte Donderdag en loopt tot en met de vespers van Paaszondag, waarin lijden, dood en verrijzenis van Christus worden herdacht.

Driedaags Paasfeest

Bij de Avondmis van Witte Donderdag begint het zogenoemde *Paastriduüm*, oftewel het *Driedaagse Paasfeest*, waarin lijden, dood en verrijzenis van Christus worden herdacht. Het hart van het Driedaagse Paasfeest wordt gevormd door de Paaswake. Het triduüm wordt besloten met de Vespers van Paaszondag.

Geschiedenis

Historisch gezien vallen er in de paasviering verschillende perioden te onderscheiden. In de eerste drie eeuwen bestond de viering uit een periode van Vasten, die werd besloten door een nachtwake. Het paasfeest was met name lijdensherdenking, waarin de viering van de Verrijzenis echter niet ontbrak. Van een Driedaags Paasfeest was nog geen sprake.

Ontstaan Paastriduüm

Vanaf de 4e eeuw nam de belangstelling voor de gebeurtenissen in de laatste dagen van Jezus' leven toe. Het Paasfeest werd uitgelegd tot een driedaagse viering, het zogeheten Paastriduüm. Het Driedaagse Paasfeest besloeg Goede Vrijdag, Paaszaterdag en Paaszondag. De Paaswake werd voortaan als een samenvatting van het driedaagse feest gezien, en de Paaszondag werd tot hoogtepunt van het kerkelijk jaar verheven.

Paaszondag geïsoleerd

Vanaf de middeleeuwen tot ver in de twintigste eeuw werd de Paaszondag in toenemende mate geïsoleerd van de voorafgaande dagen. Het Paastriduüm ging Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paaszaterdag omvatten, en werd vooral gezien als een gedegen voorbereiding op de Paaszondag. De Paaswake werd van de nacht van

zaterdag op zondag verschoven naar de zaterdagmorgen of -middag. Daarmee werd de eenheid van het Paasfeest enigszins uit het oog verloren.

Liturgische beweging

In de tweede helft van de twintigste eeuw ging de Liturgische Beweging zich inzetten voor herstel van de eenheid van het Paasfeest. Van groot belang voor dit herstel werd het Tweede Vaticaans Concilie.

Tweede Vaticaans Concilie

Het Tweede Vaticaans Concilie gaf opdracht tot een algehele herziening van de paasliturgie, die in 1970 werd voltooid met het verschijnen van het nieuwe *Missale Romanum*. De Paaswake moest voortaan weer na het invallen van de duisternis plaatsvinden en het Paastriduüm werd bepaald op een periode die begint met de avondmis van Witte Donderdag en loopt tot en met de vespers van Paaszondag.

Paastriduüm in de Urbanuskerk

Viering van *Witte Donderdag* 21 april: met koor Elckerlyc: 19.30 uur
Goede Vrijdag 22 april kinderkrusweg met 't Kwetternest: 15.00 uur
Goede Vrijdag kruishulde met het Caeciliakoor: 19.30 uur
Stille Zaterdag 23 april: Paaswake met koor Elckerlyc: 22.00 uur
Hoogfeest van Pasen 24 april: Hoogmis met het Caeciliakoor en orgel: 10.00 uur.

U bent van harte welkom om dit gehele triduüm mee te vieren!

Misintenties voor de maand april 2011

Zaterdag 02 april 19.00 uur en Zondag 03 april 10.00 uur

Tonny van der Velde-Ronday, Riet Copier-Baas, Hennie Compier, Overleden ouders van Beek-Boelrijk, Gerrie en Sannie van Beek, Ab en Martijn van Unen, Overleden ouders v.d.Meer-Verkerk en overleden ouders Boom-Driehuis, Sophie Kea, Rinie Helsoot-de Groot, Antoon van Beek.

Zondag 10 april 10.00 uur

Tonny van der Velde-Ronday, Riet Copier-Baas, Petrus Hendrikus Meijer en overleden ouders, Sophie Kea, Kees Leeftang, Kors van Tol en Maria van Tol-van Nes, Wim Pappot, Janny Persoon-van 't Schip, Corrie de Wit-Kooyman, Lenie Meesters-van Riel, Ben Meijer, Annie Nelis-van Rijn, Antoon van Beek

Zaterdag 16 april 19.00 uur en Zondag 17 april 10.00 uur

Tonny van der Velde-Ronday, Riet Copier-Baas, Agatha te Beek-Broodbakker, Frederik Timmer en Woutera Timmer-Stut, Herman van Veen, Riet van Veen Emous, Kees Bon, Overleden familie van Wees-Kolk, Margaretha Dellelijn-Honselaar, Antoon van Beek.
En voor degenen die het moeilijk hebben.

Zaterdag 23 april 22.00 uur en Zondag 24 april 10.00 uur

Tonny van der Velde-Ronday, Riet Copier-Baas, Overleden ouders de Jong-Al, Riet Zeldenthuis-Flierboom, Ouders van de Kroon-Kemphorst, Sophie Kea, Overleden familie Brummelhuis-Jansen, Leny Lakerveld-Broodbakker, Rien Verlaan, Johan Berndsens, Gerard v.d.Linden, Ton Tetteroo, Margaretha Keizer-Schalkwijk, Cornelia Feddema-van As, Antoon van Beek.

Zondag 17 april Palmpasen Gezinsviering 10.00 uur

In deze viering worden de kinderen die hun Eerste Communie gaan doen voorgesteld. K.Kint, p.w. gaat voor en het Kwetternest zingt o.l.v. Laurens de Boer.



Alle kinderen zijn van harte welkom om met hun zelfgemaakte palmpaasstok mee te lopen in de palmprocessie.

Goede vrijdag

Op Goede Vrijdag 22 april om 15.00 uur
herdenken wij het lijden en sterven van Jezus,
speciaal voor kinderen in een
Kinderkruisweg

Ouders en kinderen zijn hierbij van harte
welkom om in dit half uurtje de lijdensweg
van Jezus te gedenken.



Kruishulde



'sAvonds is er om 19.30 uur een meditatieve
viering omtrent de lijdensweg van Jezus.
Het Caeciliakoor verzorgt hierbij de muziek.

Er is gelegenheid om bloemen bij het kruis te
leggen.



Urbanus Zondagmiddag Concert op 17 april 2011

Het eerstvolgende Urbanus Zondagmiddag Concert in de S^t-Urbanus van Ouderkerk aan de Amstel vindt plaats op 17 april 2011, 15.30 - 16.30 uur.

Het wordt gegeven door Elma van den Dool (sopraan) en Cees van der Poel (orgel). Beide musici waren vorig jaar al in een indrukwekkend en zeer geapprecieerd Urbanus Lunchtijd Concert te beluisteren.

Uitgevoerd worden werken voor orgel alsook voor zang en orgel, te weten:

- Composities van Georg Friederich Händel (1685–1759) o.a uit de Messiah;
- Composities van Hendrik Andriessen (1892–1981);
- Delen uit de Mattheüs- en Johannespassion van Johann Sebastian Bach (1685-1750).

Na afloop van het concert zal een receptie worden aangeboden door Bakkerij Hans Out, Keurslager Wim Stronkhorst en Plus Ingrid van der Neut.

De toegang tot het concert is gratis. Om de onkosten te bestrijden, wordt er na afloop een deurcollecte gehouden.

Elma van den Dool, sopraan, volgde haar zangopleiding aan het Sweelinck Conservatorium te Amsterdam en de Hogeschool van de Kunsten te Utrecht waar zij het diploma Uitvoerend Musicus behaalde.

Haar repertoire omvat oratorium, opera en liederen, zowel klassiek als modern.

Zij treedt op in zowel binnen- als buitenland.

Zij zong met vele dirigenten, o.a. Jaap van Zweden, Hans Vonk, Peter Eötvös en Mariss Janssons.

Regelmatig geeft zij liedrecitals met haar echtgenoot Corné Mooibroek als pianist.

Tevens werkt ze regelmatig mee aan radio- en cd-opnames voor diverse omroepen.

Cees van der Poel studeerde orgel aan het Sweelinck Conservatorium Amsterdam en piano aan het Maastrichts Conservatorium.

Van der Poel is werkzaam als uitvoerend musicus, docent en koordirigent.

In 2008 kwam de cd-opname *Italian Masterpieces* uit van het ensemble 'La Barca Leyden' waarvan Van der Poel de vaste continuospeler is.

Sinds 1998 is Van der Poel als organist verbonden aan 'De Morgenster' in Hilversum.

Daarnaast werkt hij als zelfstandig adviseur op orgelbouwgebied.

Op vrijdag 27 mei 2011 (12.30 - 14.00 uur) wordt het eerstvolgende Urbanus Lunchtijd Concert gegeven door Claudia Clerq (sopraan) en Laurens de Boer (piano).

Verslag van kort bezoek aan Tulip Garden in Vijayawada

Eind Februari had ik (helaas) slechts voor 1 dag de gelegenheid om tijdens een werkbezoek in India ook Tulip Garden te bezoeken en omdat de PCI regelmatig aandacht vraagt voor het werk van de Stichting Derde Wereld Hulp hierbij een kort verslag.

De Stichting zet zich in kinderen in Vijayawada een stad in de Indiase deelstaat Andhra Pradesh. Kinderen uit de allerarmste gezinnen: straat en weeskinderen (in Korukollu), gehandicapten (Asha Jyothi) en HIV-pos/met Aids besmette kinderen (Tulip Garden).

Vijayawada ligt in het midden-oosten van India, grofweg halverwege Calcutta en Madras. Deze regio is heel erg arm en de helft van de bevolking kan niet lezen en schrijven. Er is nauwelijks industrie, geen toerisme en waardevolle grondstoffen ontbreken, waardoor het verbouwen van rijst verreweg de belangrijkste bron van inkomsten is. Ruim 70 % van de bevolking werkt dan ook in de landbouw.

In de stad wonen nu al ruim 1 miljoen mensen maar omdat Vijayawada een belangrijk knooppunt van spoorwegen uit alle windrichtingen is, komen daar per trein, week in week uit, vele honderden mensen bij, afkomstig uit heel India. Daaronder bevinden zich vooral heel veel kinderen, welke als wees of door andere uitzichtloze omstandigheden op drift zijn geraakt.

Al die kinderen blijven hangen op en rond het grote station in de hoop er te kunnen overleven.

Voor de opvang van deze kinderen bouwt de Stichting scholen en huizen. Daarnaast verleent de Stichting ook hulp aan de veelal uitzichtloze situatie van de gezinnen in de sloppenwijken.

Margreet en Peter van Coeverden waren tijdens mijn bezoek ook in Vijayawada; tot mijn grote verbazing verwelkomden zij mij op het kleine vliegveld in gezelschap van 40 kinderen uit Tulip Garden.

Met een vrijwel volle schoolbus waren wij binnen 20 minuten in Tulip Garden waar in totaal 65 jongens en meisjes in de leeftijd van ca. 3 tot 21 jaar wonen. De kinderen lieten mij eerst trots hun slaapzalen zien

en brachten mij ook naar mijn kamer uiteraard op de jongensafdeling. Inmiddels was het 1 uur in de middag geworden en werd in de grote zaal de middagmaaltijd opgediend, waar de kinderen per slaapzaal ook aan vaste tafels eten.

De grotere kinderen helpen de jongere kinderen. Na de maaltijd (met eigen rijst en tomaten) met Peter een ronde langs alle gebouwen op het complex Tulip Garden: het grote huis met de geneeskundige afdeling en de keuken en afwasruimte, de afdeling voor de opa's en oudere jongens, het naaischooltje, het huisje voor verpleegster Mary, de wasruimte, de stal met daarin ook de (door KBO Amstelveen geschonken) melkkoe, het kippenhok met 70 kippen, de afvaloven en de groentekas in de tuin en het land met de zelf verbouwde rijst en blackgram.

Een zeer goed onderhouden complex met zeer goede eigen water- en energievoorzieningen waar zowel de medewerkers als de kinderen van Tulip Garden terecht zeer trots op zijn.

In de namiddag toonden de kinderen met veel plezier hun dans- en muziektalenten, waarbij er op blokfluit, saxofoon en elektrisch orgel werd gespeeld.

Na het avondeten met 45 kinderen naar de medicijnruimte om de aidsremmers (2 maal daags) in te nemen; en voor het naar bed gaan van de jongste kinderen de voorbereidingen voor de 6 daags schoolweek treffen en het laatste huiswerk doornemen.

In een cricket gek India de avond afgesloten met het in India gespeelde WK Cricket, waar helaas het thuisland nipt haar partij tegen Engeland verloor.

De volgende ochtend om half negen met de schoolbus de jongste kinderen naar de lagere school gebracht en de kinderen hun klaslokalen laten zien en vervolgens de volle schooltassen gebracht naar de middelbare school voor de oudere kinderen die op de fiets naar hun school gaan.

Hoewel een flitsbezoek hebben de ervaringen een grote indruk gemaakt:

de trots en het plezier van kinderen die AIDS hebben of HIV positief zijn en de wil om met elkaar alles van hun jeugdige leven te maken; de eigen voorzieningen op het complex die allen hun waarde bewijzen van tuin, land, tot koe, kippen e.d.

hoe doelmatig alle bijdragen die aan de Stichting worden gedaan worden besteed; voor €400,- per jaar kan een kind volledig worden onderhouden en de medische begeleiding krijgen. Met andere woorden, hoe iedere Euro perfect wordt besteed.

Ik kan u in deze Vastentijd dan ook slechts aanbevelen om het werk van de Stichting te blijven steunen en u verwijzen naar de website www.sdwh.nl of de bankrekeningnummers 35.18.89.086 of 43.46.90.325 t.n.v. Stichting Derde Wereld Hulp te Amstelveen aan u door geven.

Er bestaan nog meerdere wensen voor de verschillende complexen van de Stichting die noodzakelijk zijn om te realiseren; zeker niet van de categorie 'nice to have' maar 'must to have' – geen luxe voorzieningen maar noodzakelijke voorzieningen.

Namens de PCI – Nico van Wieringen



LITURGIE AGENDA

Datum Tijd	Voorganger/celebrant	Plaats
26-03 18.30 uur	Pastor G.van Tillo	Theresia Zorgcentrum
27-03 10.00 uur	Pastor G.van Tillo	St. Urbanuskerk
02-04 19.00 uur	Pastor G.van Tillo	St. Urbanuskerk
03-04 10.00 uur	Pastor G.van Tillo	St. Urbanuskerk
09-04 18.30 uur	Pastor G. van Tillo	Theresia Zorgcentrum
10-04 10.00 uur	Pastor G.van Tillo	St. Urbanuskerk
16-04 19.00 uur	Pastor K.Kint p.w.	St. Urbanuskerk
17-04 10.00 uur	Pastor K.Kint p.w.	St. Urbanuskerk
21-04 19.30 uur	Pastor G.van Tillo	St. Urbanuskerk
22-04 15.00 uur	Pastor K. Kint p.w.	St. Urbanuskerk
22-04 19.30 uur	Pastor K. Kint p.w.	St. Urbanuskerk
23-04 18.30 uur	Pastor K. Kint p.w.	Theresia Zorgcentrum
23-04 22.00 uur	Pastor v.Tillo/K.Kint p.w.	St. Urbanuskerk
24-04 10.00 uur	Pastor v.Tillo/K.Kint p.w.	St. Urbanuskerk
25-04	geen viering	
30-04	geen viering	
01-05 10.00 uur	Pastor K.Kint p.w.	St. Urbanuskerk

APRIL 2011

Bijzonderheden	Muzikale invulling
Eucharistie	
3 ^e zondag veertigdagentijd	Gregoriaans koor De duif
Eucharistie	
4 ^e zondag veertigdagentijd	St.Caeciliakoor met orgel
Eucharistie	
5 ^e zondag veertigdagentijd	Samenzang
Woord en communieviering	
Palmpasen: Gezinsdienst	't Kwetternest
Witte Donderdag/Eucharistie	koor Elckerlyc
Kinderkruisweg	t Kwetternest
Goede Vrijdag, Kruishulde	St. Caeciliakoor
Paaswake	St. Caeciliakoor
Paaswake/Eucharistie	koor Elckerlyc
Hoogfeest van Pasen/Eucharistie	St.Caeciliakoor met orgel
Woord en Communieviering	Samenzang

Bedankt!

Dhr. **Wim Schreurs** heeft afscheid genomen van zijn vele jaren kerkschoonmaak en eveneens vele jaren lopen van het parochieblad. We kennen Wim als een zeer trouwe parochiaan die zich al heel veel jaren met hart en ziel inzet voor onze parochie. Problemen met zijn gezondheid dwingen hem echter enkele van zijn vele werkzaamheden voor de kerk af te stoten.

Wim, heel hartelijk bedankt voor al die trouwe jaren.

Veel beterschap en een spoedig herstel van je gezondheid. Opdat we jou weer spoedig in ons midden mogen hebben

De vele vrijwilligers die aan het slagen van de actie hebben meegewerkt, willen wij heel hartelijk danken voor hun inzet. Namens het parochiebestuur,
Nico Wolffenbuttel, penningmeester.

Ergens gelezen.....

Jezus is op de hoofdlijn bel Hem op en vertel Hem wat je wilt

Als je verdriet hebt, bel Joh.14
Als mensen je teleurstellen, bel Psalm 27
Als je vruchtbaar wilt zijn, bel Joh.15
Als je hebt gezondigd, bel Psalm 51
Als je je zorgen maakt, bel Matth.6:19-34
Als je in gevaar bent, bel Psalm 91
Als God ver weg lijkt, bel Psalm 139
Als je je geloof wakker geschud moet worden, bel Hebr.11
Als je eenzaam en bang bent, bel Psalm 23
Als je bitter en kritisch bent, bel 1 Cor.13
Voor het geheim tot geluk volgens Paulus, bel Col.3:12-17
Om het christendom te begrijpen, bel 1 Cor.5:15-19
Als je je down en teneergeslagen voelt, bel Rom.8:31
Al je vrede en rust wilt, bel Matth.11:25-30
Als de wereld groter lijkt dan God, bel Psalm 90
Als je zekerheid in Christus wilt, bel Rom.8:1-30:
Als je voor werk of recreatie op reis gaat, bel Psalm 121
Als je gebeden eng worden of egoïstisch, bel Psalm 67
Voor grote vindingrijkheid, bel Jes.55
Als je moed nodig hebt voor een taak, bel Jozua 1
Hoe je met je naaste moet omgaan, bel Rom.12
Als je aan investeringen en winst denkt, bel Marcus 10
Als je depressief bent, bel Psalm 27
Als je portemonnee leeg is, bel Psalm 37
Als je het vertrouwen in mensen verliest, bel 1 Cor.13
Als mensen onvriendelijk lijken, bel Joh.15
Als je ontmoedigd bent over je werk, bel Psalm 126

Actie Kerkbalans 2011



Voor het jaar 2011 is de door u toegezegde kerkbijdrage in totaal € 44.685.

Een 5% hogere toezegging dan het vorig jaar toen voor € 42.528 werd ingeschreven.

We bedanken alle parochianen die op deze wijze reeds hun steun aan de Urbanuskerk kenbaar hebben gemaakt. Een vitale gemeenschap en een gezonde financiële positie zijn de basisvoorwaarden om de kerkelijke activiteiten te kunnen voortzetten

De opbrengst uit de actie Kerkbalans is daarin een belangrijke pijler.

ALTERNATIEVE NUMMERS:

Om met angst om te gaan, bel Psalm 34:7

Voor veiligheid, bel Psalm 121:3 Voor zekerheid, bel Marcus 8:35

Voor nog meer zekerheid, bel Psalm 145:18

ALLE LIJNEN NAAR DE HEMEL ZIJN 24 UUR PER DAG OPEN!

VOED JE GELOOF, DAN ZAL TWIJFEL VERDWIJNEN

(auteur onbekend)

Gesprek bij de koffie.



U bent op
donderdag 28 april om 10.00 uur
weer van harte welkom bij de pastor op de koffie.

Rondom dit samenzijn gaan we met elkaar in gesprek over geloof,
ongeloof en ons eigen leven.

Plaats: de werkkamer van pastor Kint op de pastorie.

Oecumenisch Woensdagochtendgebed

Midden in de week, midden in de dagelijkse drukte en volte van het bestaan, midden in ons mooie dorp en ons vaak goede, maar drukke leven, is er **iedere woensdagmorgen**

in een van onze fraaie kerken een moment voor u speciaal.
**(April in de St. Urbanuskerk en tot en met 22 april ook op
maandag-en vrijdagochtend)**

Tijd en ruimte om te leven,
om op te ademen, om tot jezelf,
om tot de ander en God te komen:

De kerk is open om 8.30 uur.

De gebedsviering duurt van 8.45 tot 9.00 uur.

Schoonmaken kerk.



Woensdagmiddag **6 april** om **13.00 uur**

gaan we de kerk weer schoonmaken

Daarna gezellig koffiedrinken

Je bent van harte welkom.!!!

Bijbelwerkplaats

maandagmiddag en -avond 11 april

Wie geïnteresseerd is in de betekenis van de bijbel verhalen in het 'hier en nu', het boeiend vindt daar enige achtergrondinformatie over te krijgen en het gesprek met anderen erover aan te gaan, is ook deze maand weer van harte welkom in de Bijbelwerkplaats.

Denkt u niet dat het alleen voor hele serieuze mensen is.
De bijbel staat voor humor en we lachen ook heel wat af.



De toegang is vrij, aanmelding niet nodig. Wanneer u via e-mail werkmateriaal wilt ontvangen, graag een mailtje naar:

[jos.de.heer \[at\] hetnet.nl](mailto:jos.de.heer@hetnet.nl)

Aanvang: 14.00 (-16.00) en 20.00 (-22.00) uur (zelfde programma).

Plaats: Pastorie Urbanuskerk, Ronde Hoep Oost 31



Bericht van de redactie.

De kopij voor het Parochieblad **mei**
kunt u inleveren
t/m dinsdag 18 april

bij : Berny van Wieringen,
E-mailadres: bernyvanw [at] hotmail.com

Inleveren voor juni:	dinsdag 17 mei
Inleveren voor juli/augustus	dinsdag 21 juni
Inleveren voor september	dinsdag 23 augustus
Inleveren voor oktober	dinsdag 17 september
Inleveren voor november	dinsdag 18 oktober
Inleveren voor december/januari	dinsdag 22 november

De maand maart heeft in het teken gestaan van “het goede doel”. Dit jaar was dat de voedselbank, om de kinderen bewust te maken van het feit dat gezinnen om hen heen het niet altijd zo goed hebben dan zij. We hebben erover gesproken, geknutseld, getekend, een d.v.d gekeken en er zijn twee vrijwilligers en een klant geweest om alles nog duidelijker te maken. De laatste week konden de producten worden meegenomen en dat het heeft aangesproken bleek wel uit de fantastische opbrengst. De vrijwilligers waren sprakeloos en veel gezinnen kunnen hiermee aan aantal weken worden blijgemaakt. Het voorjaar is begonnen, veel groepen gaan naar de boerderij, kaasboerderij, kinderboerderij of gewoon naar buiten om de natuur op de voet te volgen. Het ontluiken van de bomen, de jonge dieren, alles geeft weer een nieuwe kijk op de natuur. De rapporten zijn weer uitgedeeld en de daarop aansluitende oudergesprekken zijn ook weer gevoerd. Nu op naar het 3^e en laatste rapport. De catechese staat in het teken van het komend paasfeest. Vasten, palmpasen en de Goede week. De vrijdag voor palmpasen gaan de oudste kleuters én twee leerlingen uit de groepen 3 t/m 5 weer in optocht de versierde palmpaasstokken en de ingezamelde Paas verrassingen brengen aan de bewoners van zorgcentrum Theresia. Op de woensdag voor Pasen verzorgen de kinderen voor elkaar een paasontbijt. Daarna volgen 2 weken vakantie voordat we aan de laatste maanden van het schooljaar beginnen.

Heel fijne paasdagen.
Team Het Kofschip.



Vision Board in het Kerkcafé

Het kan niet genoeg benadrukt worden maar het is géén grap! Het eerstvolgende Kerkcafé is op vrijdag 1 april en staat in het teken van het maken van je eigen –VISION BOARD-. Na de succesvolle workshop vorig jaar, hebben we AEdske van Steenberg en gevraagd een vervolg workshop op te zetten. De bedoeling van de avond is om op een leuke, creatieve en ontspannen manier te werken aan je eigen toekomst.

Bij het werken aan je Vision Board visualiseer je je eigen levensdoelen door Creatief Schilderen. In dat proces worden eigen idealen en doelen zichtbaar gemaakt in een Groot Collage. Deze manier van uitbeelden is bij uitstek geschikt om doelen in je leven meer helder te krijgen, richting te geven en concreet te maken. Deze techniek helpt vooral als je nog onzeker bent over wat je eigenlijk wilt. Het maken van een Vision Board zal je dan ervaren als een duw in de goede richting en een steun in de rug.

Het is sterk aan te raden thuis van te voren zoveel als mogelijk beeldmateriaal en teksten uit bv tijdschriften te verzamelen die je op een of andere manier aanspreken. Je kan dan gelijk aan de slag.

Een groot tekentalent is niet nodig, wel een open houding en enthousiasme om met jezelf aan de slag te gaan. Na afloop wordt er een nabespreking gehouden over het gemaakte werk en kunnen ervaringen met elkaar worden gedeeld wie daar prijs op stelt.

Er is materiaal aanwezig, maar het is aan te bevelen om eigen materialen en spullen mee te nemen.

We heten iedereen van harte welkom op deze alweer laatste avond van het Kerkcafé van dit seizoen in de Amstelstroom.

De deur is open vanaf 19:45.

Paul Kösters, 06 30390676

WETENSWAARDIGHEDEN

Johannes Paulus II op 1 mei zalig

‘Iedereen die hem heeft gekend en geliefd, verheugt zich’

Paus Benedictus XVI tekende het decreet waardoor zijn voorganger Johannes Paulus II zalig kan worden verklaard. De zaligverklaring zal op 1 mei gaan gebeuren in Rome.

In het decreet bevestigt paus Benedictus XVI dat op voorspraak van zijn voorganger een wonder is geschied. **Twee dagen eerder** stelde de Congregatie voor de Zalig- en Heiligverklaringen vast dat op voorspraak van Karol Wojtyla een wonder is gebeurd. Kort na de dood van Johannes Paulus II in april 2005 deden Frans kloosterzusters een novene tot Johannes Paulus II om de genezing van medezuster Marie Simon-Pierre te vragen. Op 2 juni stelde de zuster vast dat ze genezen was van de ziekte van Parkinson, hetgeen bevestigd werd door het medisch korps. Johannes Paulus leed zelf ook aan die ziekte.

Vrijwel gelijktijdig met de aankondiging van de zaligverklaring in Rome riep de hulpbisschop van Madrid, Cesar Franco, coördinator van de Wereldjongerendagen, paus Johannes Paulus II uit tot patroon van de Wereldjongerendagen die in augustus in de Spaanse hoofdstad Madrid plaatsvinden. De aankondiging vond plaats tijdens de ontmoeting van verantwoordelijken van de jongerenpastoraal en afgevaardigden van verenigingen en bewegingen uit 86 landen, ter voorbereiding van de Wereldjongerendagen. Kardinaal Rylko herinnerde bij deze gelegenheid aan de speciale band van de Poolse paus met de Wereldjongerendagen, die in 1985 voor het eerst op zijn initiatief plaatsvonden.

Paus Benedictus XVI verheugt zich op de zaligverklaring van zijn voorganger Johannes Paulus II op 1 mei van dit jaar, zo zei hij. “Iedereen die hem gekend, gewaardeerd en geliefd heeft, verheugt zich samen met de Kerk over deze gebeurtenis”, zei Benedictus XVI,

die vervolgde dat als datum voor de zaligverklaring bewust is gekozen voor 1 mei. “Zo vindt zij plaats op de eerste zondag na Pasen, door Johannes Paulus II zelf tot Zondag van de Barmhartigheid uitgeroepen.”

Volgens Poolse media willen een miljoen Polen naar Rome afreizen om de ceremonie bij te wonen. Voor de uitvaart van Johannes Paulus II in 2005 trokken volgens schattingen tussen de 3 en 4 miljoen pelgrims naar Rome.

Begin dit jaar meldde een kerkelijk persbureau dat de tombe van paus Johannes Paulus II in de St. Pieter wordt verplaatst van de crypte naar de kapel van de heilige Sebastianus, naast de kapel waar de Pietá van Michelangelo te bewonderen is.

Ton Baeten: Geloven in het visioen

Emiritus abt Ton Baeten schreef 25 jaar lang columns in het kerkblad van de Abdijkerk van de norbertijnen in Heeswijk. Zijn columns laten een geschiedenis zien van 25 jaar kerk-zijn.

Tegelijkertijd zijn de thema's die hij behandelt nog steeds verrassend actueel. Ton Baeten legt in zijn columns getuigenis af van zijn geloof in het visioen: kerk-zijn is mogelijk en is de moeite waard.

Uit de columns is een selectie gemaakt rond verschillende thema's. Het resultaat is een inspirerend boek voor mensen die geloven in een hartelijke kerk en zich hiervoor willen inzetten, nu en in de toekomst.

<i>Uitgeverij</i>	<i>Abdij van Berne</i>
<i>ISBN</i>	<i>9789089720290</i>
<i>Prijs</i>	€14,50
<i>Aantal pagina's</i>	120

JEUGD EN JONGEREN

The Passion brengt Paasverhaal live op tv vanuit Gouda

Op **donderdag 21 april 2011** vindt onder de titel *The Passion* in Gouda een groot muzikaal evenement plaats, waarin het paasverhaal wordt gebracht. Het betreft een unieke samenwerking tussen de omroepen EO en RKK, Protestantse Kerk en Rooms-Katholieke Kerk, het Nederlands Bijbelgenootschap en de gemeente Gouda. Het evenement wordt live uitgezonden op Nederland 3 en internet. Deze uitvoering van *The Passion* is gebaseerd op de Manchester Passion, in 2006 live uitgezonden door de BBC, waarin miljoenen kijkers het verhaal van Jezus lijden en opstanding konden volgen. De samenwerkende organisaties zien in dit evenement een prachtige missionaire kans om mensen te laten zien wat de betekenis van Pasen is.

Missionair doel

Bijna 75% van de Nederlandse jongeren tussen de 12 en 28 jaar weet niet wat de betekenis van Pasen is. Vooral christenen zijn bekend met de boodschap van Pasen. Maar buiten de kerken zijn steeds minder mensen op de hoogte van de inhoud van het paasverhaal. Dat is de reden dat omroepen en kerken besloten hebben om samen vanuit missionair oogpunt dit grote Paasevenement te organiseren.

Crossmediaal project

The Passion speelt zich niet alleen af op de markt in Gouda. Ook via internet en televisie kan alles gevolgd worden. Nederland 3 brengt op twee avonden op primetime het verhaal van *The Passion*: live op Witte Donderdag 21 april om 20.30 uur en de herhaling op Stille Zaterdag 23 april om 21.55 uur. Daarnaast komt er een speciale site, zodat het evenement ook via internet te volgen is en worden social media, zoals Twitter en Facebook, ingezet. Ook op radio wordt aandacht besteed aan *The Passion*.

Maak The Passion live mee in Gouda!

Op **donderdag 21 april 2011** is Gouda the place to be. Want daar wordt op Witte Donderdag tijdens een groot muzikaal TV-evenement het paasverhaal verteld. *The Passion* zal live worden uitgezonden op Nederland 3 en internet. Maar je kunt er natuurlijk ook zelf bij zijn op de Markt in Gouda.

Manchester Passion

De uitvoering van *The Passion* is gebaseerd op de Manchester Passion die in 2006 live is uitgezonden door de BBC. Miljoenen kijkers konden toen het verhaal van Jezus' lijden en opstanding volgen.

Boodschap van Pasen

Christenen zijn bekend met de boodschap van Pasen. Maar 75% van de Nederlandse jongeren tussen de 12 en 28 jaar weet niet Pasen inhoudt. Dat is de reden dat omroepen en kerken besloten hebben om samen dit grote Paasevenement te organiseren.

Meemaken

Kom op 21 april naar Gouda, bezoek de Startbijeenkomst, maak *The Passion* live mee en praat na tijdens de Afterparty, speciaal voor jongeren. Ook via internet en televisie kun je alles volgen. Op Nederland 3 wordt live op Witte Donderdag 21 april om 20.30 uur en in herhaling op Stille Zaterdag 23 april om 21.55 uur het event uitgezonden. Daarnaast is er een speciale site en zal *The Passion* op Twitter en Facebook onder de aandacht komen. Via www.jongkatholiek.nl/the Passion vind je alle informatie over de Startbijeenkomst en Afterparty én vervoersmogelijkheden.

Samenwerking

The Passion wordt geproduceerd door Eye2Eye Media voor de omroepen RKK en EO. Daarnaast werken het Nederlands Bijbelgenootschap, de Protestantse Kerk Nederland, de Rooms-Katholieke Kerk, de gemeente Gouda en culturele fondsen samen aan dit unieke evenement.

GELOOF IN BEELD

De kruisweg

De ons bekende kruisweg, gewoonlijk aanwezig in kerken en kapellen, bestaat uit veertien staties. Het woord 'statie' (statio, station) is afkomstig uit het Latijn en betekent 'stilstaan'. Hij werd en wordt dan ook gaande afgelegd om bij iedere statie stil te staan. De basis is de historische en eigenlijke kruisweg die Jezus te Jeruzalem ging vanaf het paleis van Pilatus waar hij veroordeeld, naar de Calvarieberg of Golgotha waar hij gekruisigd werd.

Na de vierde eeuw, toen de christenen vrijheid van godsdienst hadden gekregen, ontstonden er bedevaarten naar het Heilig Land en met name naar Jeruzalem. Bijzondere belangstelling had de basiliek van het heilig graf die onder keizer Constantijn de Grote (gest. 327) op de Calvarieberg was gebouwd. Pelgrims bezochten en volgden ook de vermoedelijke lijdensweg die Jezus was gegaan. In de 13e eeuw kregen de Franciscanen het beheer (custodia) over de heilige plaatsen in Palestina. Ze hadden een grote devotie voor de lijdende Christus en nodigden de pelgrims uit zijn lijdensweg te volgen. Deze weg kreeg vanaf 1250 de naam en heet nog steeds 'Via Dolorosa' (smartelijke weg) en had in volgende eeuwen acht staties, die met inschriften of kapellen werden aangegeven. Via een ingewikkelde geschiedenis is het aantal tenslotte op veertien gekomen.

Onder invloed van de Franciscanen en pelgrims uit het Heilig Land werden er vooral vanaf ongeveer 1700 in Europa de ons bekende kruiswegen in kerken en kapellen aangebracht. Eerst waren dit uitzonderingen zoals in het Achterhoekse Aalten. Hier bevond zich de oudste bewaarde kruisweg uit Nederland van rond 1530. Het was een reliëf op een buitenmuur van de Helenakerk, thans in het museum Catharijneconvent te Utrecht. Pas in 1741 heeft paus Benedictus IV de kruisweg voor alle kerken verplicht gesteld, ook in de vorm van houten kruisjes. De franciscaan Leonardo a Porto Maurizio liet in 1759 een kruisweg in het Colosseum te Rome oprichten. Daar doet de paus tegenwoordig met veel gelovigen de kruisweg op Goede Vrijdag, meestal de enige dag waarop dit ook in katholieke kerken gebeurt.

Toon Brekelmans *Kerkhistoricus*



Regionieuws

MET DE GIDEONSBENDE TEGEN ONRECHT

In het Oude Testament, in Richteren 6, wordt het verhaal verteld van Gideon die met een klein leger en veel lawaai de Midjanieten verslaat. Vaak is er zoveel onrecht in de wereld dat je niet weet waar je beginnen moet. En ook kun je niet alle ellende van de hele wereld op je nek nemen, want dan bezwijk je. Toch kun je met een kleine groep mensen wel degelijk iets bereiken, net als Gideon die met een klein leger de Midjanieten versloeg.

Het zijn dat soort overwegingen die groepen parochianen in Maarssen of Wijk bij Duurstede geïnspireerd hebben om een Gideonsbende op te richten. Een Gideonsbende is een groep betrokken mensen die via e-mail met elkaar in verbinding staat. De bende doet een beroep op elkaar als iemand zorg nodig heeft, als er strijd gevoerd moet worden om situaties te verbeteren, als overmacht en verdriet ons overkomt. Alle acties bewegen zich op het gebied van kerk en samenleving. Persoonlijke betrokkenheid staat voorop.

Concreet betekent dit dat de Gideonsbende via de mail een oproep doet als iemand hulp nodig heeft. Voorbeelden: een zoon of dochter van een vluchtelingengezin heeft een fiets nodig om naar school te fietsen. Een lid van de Gideonsbende kent dat gezin en laat via de Gideonsbende vragen of iemand een tweedehands fiets over heeft. Ander voorbeeld: een parochielid is getroffen door het onrecht asielzoekers aangedaan en wil naar een wake. Via de mail van de Gideonsbende zegt ze dat ze naar de wake wil gaan en vraagt wie er mee wil. Nog een voorbeeld: door omstandigheden heeft een middenstander een partij eten over. Via de Gideonsbende wordt de partij verdeeld over gezinnen die het nodig hebben. En dan zijn er nog de verhuis- en opknapklassen, sneeuwruimers en noem maar op.



De Gideonsbende kan dus intermediair zijn tussen vraag en aanbod of hij roept mensen bij elkaar als er in de samenleving iets gebeurt dat allen aangaat. Sommige Gideonsbendes pakken het groot aan en organiseren bijeenkomsten over onderwerpen die breed in de samenleving leven, hebben een site met het 'verhaal van de maand', hebben een jaarthema en houden speciale vespervieringen. Andere 'bendes' houden het wat compacter. Belangrijk voor het oprichten van een Gideonsbende is dat er voldoende mensen op de e-mail lijst staan; mensen die in zijn om af en toe daadwerkelijk hulp te verlenen. Ook is er een kerngroep die snel bekijkt of de vraag doorgespeeld kan worden en die vraagt of het resultaat heeft opgeleverd. Groot voordeel van de Gideonsbende is dat wie op de e-mail lijst staat per keer kan bekijken of hij of zij mee wil doen. Je hoeft je niet schuldig te voelen wanneer je geen tijd of gelegenheid hebt. Beschouw het als een soort uitzendbureau voor diaconale vrijwilligers. En is een geval naar de mening van de kerngroep niet geschikt voor de Gideonsbende (bijvoorbeeld omdat het langer aandacht nodig heeft), dan kan het ter bespreking doorgespeeld worden naar een PCI of diaconale groep.

Op de jaarvergadering van het DKPA (Diaconie Katholieke Parochies Amstelland) is uitgebreid over de Gideonsbende gesproken. De intentie is uitgesproken om een Gideonsbende in onze regio op te richten, uiteraard op voorwaarde van voldoende deelname. De diaconale zondag (5 juni) zal in enkele parochies van de regio in het teken staan van de Gideonsbende. Bij voldoende enthousiasme zal de Gideonsbende Amstelland in september van dit jaar van start gaan. Wie zich nu alvast op de lijst wil laten plaatsen kan een e-mail sturen naar: [gideonsbendeamstelland \[at\] gmail.com](mailto:gideonsbendeamstelland[at]gmail.com) U krijgt uiteraard nog bericht wanneer de bende van start gaat!

Namens het DKPA: Theo den Blanken

Adressen St. Urbanus Parochie

Parochiële Caritas	Mw.W.Out Rekeningnummer 3518.01.162 t.n.v. P.C.I. Ouderkerk aan de Amstel.	4964469
Gezinsdiensten 't Kwetternest	Mw.. J. van Meerveld - Kouwenhoven	
Vormselwerkgroep/ Jongereengroep	Dhr. P. Liesker	6448097
Communiewerkgroep	Mw. K. Lötters	4961320
Koor Elckerlyc	Dhr.H.Out	4964469
St. Caeciliakoor	Dhr.M.v.d.Linden	4961635
Muzikaal begeleider alle koren	Laurens de Boer	06-24226872
Bezoekgroep	Hélène van Huizen	4961243
Raad van Kerken	Secretariaat Linda den Hertog	4964759
Lay-out parochieblad	Berny van Wieringen bernyvanw [at] hotmail.com	4964175
Bezorging parochieblad	Dhr.M.Schwegler Paul Liesker	4961320 06-14181919
Stencilbureau	R.K.Gezellenhuis Dhr. A.van de Vall	4961255 4961749
Verhuur parochiehuis (kosterwoning):	via secretariaat	4961320
Kerkhof	Dhr.R.Cerpentier.	4961853
Uitvaartleiders	R.v.d.Velde v.h. J Bouwens Vinkeveen	0297-583448

Opgave intenties

Intentie voor :.....

Intentie tijdens de viering van: dag, .../.../..... uur

2^e intentie tijdens de viering van: dag, .../.../..... uur

Opgegeven door: Tel.:.....

Het is gebruikelijk om bij een misintentie ook een "stipendium" aan te bieden.

In onze parochie wordt daarbij uitgegaan van €10,- per intentie.

Dit formulier en wellicht uw bijdrage kunt u afgeven bij het parochiesecretariaat Rondehoep oost 31 of in de brievenbus aldaar. (betaling via de bank is ook mogelijk). Gelieve op de enveloppe te vermelden: **Misintentie.**

Laat je kennen

Verhuizing of verandering in uw gezin ? Help onze administratie !!

Naam: _____

Huidige adres: _____

Verhuisdatum: _____

Nieuwe adres: _____

Postcode en plaats: _____

Telefoon nr. _____

E-mail _____

Gezinsleden:

Voorn. Achternaam **geboorteplaats /** **-datum** **- godsdienst**

1. m/v - -

2. m/v - -

3. m/v - -

4. m/v - -

5. m/v - -