

de brug



parochieblad st. urbanus
ouderkerk aan de amstel
april 2010

Adressen Urbanusparochie

Pastoraal Werkster Mw. K.Kint- van Os **4961320**
E-mail adres : Urbanusparochie [at] xs4all.nl

Parochiebestuur Vice-voorzitter Dhr.A.Schwegler **4965894**
Penningmeester Dhr.N.Wolffenbittel **4967078**
Secretaris Dhr..P.Theeuwes **6790774**

Bouwzaken Dhr. T. Tetteroo **4961300**

Parochiesecretariaat Rondehoep Oost 31 **4961320**

Secretariaat bereikbaar
maandagmiddag 14.00 uur tot 16.00 uur
woensdagochtend 09.30 uur tot 11.30 uur
donderdagochtend 09.30 uur tot 11.30 uur

Website: www.kerkenouderkerk.nl

Stichting Urbanus Ouderkerk a.d. Amstel

Rabobank 3518.21.872

Stichting Vrienden Vollebregt Orgel Ouderkerk

Rabobank 3005.89.786

Urbanus-Parochie Bestuur Ouderkerk a/d Amstel

Rabobank 3518.01.855
t.n.v. Urbanus Parochie Bestuur
Ouderkerk aan de Amstel

Kerkbijdrage: Rabobank 3518.06.210

Overige adressen: Zie achterzijde van de Brug.

PASEN

NIEUW LEVEN IN NIEUW LICHT

Velen zien verlangend uit naar de komst van de lente. Het licht dat het wint van de duisternis. De zon die de koude verdrijft, de natuur die weer ontluikt en de vogels die hun lied weer aanheffen. Ieder jaargetijde heeft zijn charme, maar naar het voorjaar wordt door velen reikhalzend uitgekeken. Bij dit uitzien naar nieuw leven, hoort ook het Paasfeest, gevierd op de eerste zondag na de eerste volle maan: 4 april as. De oude Germanen vierden al de terugkeer van het licht na de donkere winter en het ontluiken van de natuur. De seizoenen in de natuur en de opkomst en ondergang van het menselijk leven hebben alles met elkaar te maken. Ook voor mensen van de 21^e eeuw. In de natuur zien we onze eigen levenservaringen weerspiegeld. In het leven van alledag sta je daar niet steeds bij stil, maar leven en dood horen bij elkaar.

Met Pasen vieren we in de christelijke kerken de verrijzenis van Jezus: het mysterie van Zijn opstanding en kern of hart van ons geloof. De Heer, Bron van waaruit wij leven, heeft de dood overwonnen. Zo is ook onze dood niet het einde, maar de poort naar eeuwig leven. Eeuwig leven dat ons is toegezegd. Voor heel veel mensen, ook voor gelovigen, is een leven na de dood niet vanzelfsprekend. Voor hen houdt het na de dood gewoon op. Het is ook zo moeilijk te geloven in 'leven' dat je niet kunt zien noch berekenen. Dat is voor de moderne mens moeilijk te vatten. Misschien is het ook wel een stukje armoede in ons eigen leven. We kunnen ons nog maar zo weinig verwonderen over het leven, over ons eigen leven of over het leven in gezinsverband of daarbuiten. Moeilijke en ingewikkelde zaken vallen ons wel op. We kunnen ons boos maken over de ontwikkelingen in de politiek. Ons opwinden over het uitsluiten van mensen: individueel of groepen mensen.

We kunnen ons boos maken of verdrietig worden over alles waarin de kerk op dit moment onder vuur ligt. En dan vergeten we wel eens oog

te hebben voor onverwachte momenten. Kunnen we bijvoorbeeld nog wel onbekommerd genieten van de natuur met al z'n variaties van nieuw leven? De geboorte van een kind, het ontluiken van een bloem? Pas als we die verwondering weer kunnen en durven toelaten, kan ook ons geloof in Pasen, in de opstanding –verrijzenis – van Jezus Christus en van ons zelf, weer groeien. En straks met Pinksteren vieren wij dat de Geest, de helper, ons geloof in Pasen levend wil houden. Dat kan uiteraard alleen maar als wij er voor open staan. Niet alleen in ons eigen leven, maar ook in ons leven met elkaar. En natuurlijk ook in ons Samen-Kerk-zijn.

Na veertig dagen van voorbereiding, van inkeer en bezinning, klinkt straks weer in alle kerken overal ter wereld: “De Heer is verrezen, Hij leeft, Hij heeft de dood overwonnen, Hij is waarlijk opgestaan”. Het Alleluja wordt uit volle borst gezongen wanneer wij in de Paasnacht, - de mooiste liturgische viering die wij hebben- , samenkomen om zó uiting te geven aan ons geloof in Hem die de dood heeft overwonnen.

Van harte hoop ik dat wij hier in Ouderkerk in de Paasnacht en op Paasmorgen mogen ervaren dat alles wat ons mensen gevangen kan houden, alles wat ons verdeelt en uit elkaar drijft, net als die loodzware grafsteen weggerold mag worden. Van harte hoop ik dat er voor ieder van ons nieuw leven mag stralen en dat wij elkaar dit leven en licht ook gunnen. Dat de vreugde van Pasen ons weer opnieuw bezielt en verwarmt. In het vertrouwen dat we het allemaal niet alleen hoeven te doen. Hij is er immers altijd voor ons!

Mede namens pastor G. van Tillo en het parochiebestuur wens ik U allen alvast een Zalig Pasen,

Met hartelijke groet

Kiki Kint, pastoraal werkster

***Wanneer de natuur ontwaakt uit haar winterslaap,
als de kale takken weer groen worden,
wanneer de dagen lichter worden
en de lucht vol is van vogels,
dan is het tijd om Pasen te vieren.***

***Schijnbaar was alles dood.
Maar diep onder de grond
en in het verborgene
bloeit nieuw leven op.
Overwinning op de dood,
nieuwe schepping.***

***Zo was het ook met Jezus van Nazareth.
Schijnbaar was het met Hem afgelopen
en was alles grondig mislukt,
maar toch, tot op vandaag
leeft Hij opnieuw
bij God en temidden van ons,
en Hij leidt alles naar zijn vervulling.***

***En zo is het uiteindelijk met alles en allen:
wat echt is en goed, overleeft,
ondanks de schijn van het tegendeel.
PASEN: feest van nieuw leven***

Korte berichten m.b.t de Goede Week

In de week voor Pasen vertellen we het verhaal van het lijden en sterven van Jezus weer eens helemaal. En natuurlijk wordt het vanzelf Pasen, maar om het écht te beleven zou u toch eens de hele Goede Week moeten meemaken, een week met bijzondere liturgische elementen. In alle vieringen bent u van harte welkom. Een stukje over het Paastriduum vindt u elders in het parochieblad.



-In het weekend voor Pasen, 28 maart, vieren we Palmzondag.

Voor de viering van Palmzondag worden alle kinderen uitgenodigd om met een feestelijk versierde palmpaastok naar de kerk te komen. Op deze wijze vieren we de intocht van Jezus in Jeruzalem. De kinderen zullen ook de palmtakken uitdelen. Het Kwetternest verleent muzikaal zijn medewerking aan deze viering.

-Op **Witte Donderdag**, 1 april, beleven we met Jezus het Laatste Avondmaal waar Hij zijn leerlingen op het hart drukte om de gedachtenis aan hem levend te houden door het breken van het brood en het drinken uit de beker. Daarna werd hij verraden door een van zijn eigen vrienden, gevangen genomen en uiteindelijk ter dood veroordeeld. Aan het eind van de viering wordt er een stukje uit het Johannesevangelie gelezen, het geconsacreerde brood wordt plechtig weggedragen en de Godslamp gedoofd.

De viering begint om 19.30 uur en het koor Elckerlyc zal deze Eucharistie muzikaal ondersteunen.

-Op **Goede Vrijdag** beleven we de lijdensweg van Jezus mee met Hem; hoe hij stierf aan het kruis en werd begraven.

's middags om 15.00 uur is er een Kruisweg speciaal voor kinderen, maar uiteraard is iedereen welkom in deze sobere viering.



's Avonds om 19.30 wederom een sobere gebedsviering met kruishulde. U kunt dan bloemen meebrengen en bij het kruis leggen. We komen in stilte bijeen om te gedenken en verlaten de kerk ook weer in stilte.

-De **Paaswake** is op zaterdagavond 3 april en begint om 22.00 uur in een donkere kerk.



Augustinus zegtde Paaswake is 'de heiligste van alle waken', de mooiste en de belangrijkste viering van het jaar. Persoonlijk vind ik dit ook de mooiste vieringen met een keur aan lezingen en rijke symbolen en rituelen. De Paaskaars wordt plechtig binnengedragen, het nieuwe doopwater wordt gewijd en hiermee worden we gezegend. Bovendien hernieuwen wij onze eigen doopbelofte met een speciale geloofsbelijdenis.

We vieren dat God in de donkere en stille nacht Zijn Zoon uit de dood heeft opgewekt. Daarmee heeft Hij onze menselijke angst voor de dood gedeeld en overwonnen. We vieren dat het leven sterker is dan de dood.

Koor Elckerlyc zal deze bijzonder Eucharistie muzikaal opluisteren.

-Zondag 3 april om 10.00 vieren we het hoogfeest van **Pasen**. Het Cacialikoor onder begeleiding van Laurens de Boer met Johan Vos aan het orgel zal deze plechtige Eucharistie feestelijk opluisteren. Onder het zingen van het Vidi Aquam worden we met het nieuwe doopwater besprenkeld.

Ik nodig u van harte uit om de laatste week van Jezus' leven ook zelf weer eens bewust mee te maken. Doet u mee en daar waar kan met uw kinderen?

Kiki Kint, p.w.



Wensenlijstje

Hoewel Sinterklaas zich al lang in Spanje bevindt, waag ik het om een wensenlijst voor te leggen aan de parochianen en lezers van dit blad. Natuurlijk in de hoop dat deze wensen vervuld kunnen worden. Niet zozeer vanuit mijn eigen verlangens, maar ook mede namens de parochie.

-Op de eerste plaats is er de wens om met ouders van jonge gezinnen 'n gesprek, of misschien wel meerder gesprekken, aan te gaan over geloven in en met gezinnen. Wat vinden zij belangrijk? Waar liggen hun wensen m.b.t. de parochie? Wat is hun verwachtingspatroon? Wil men kindernevendiensten op zondag, crèche, meedenken over de gezinsvieringen? Heel veel vragen die bij mij leven, maar welke vragen leven er bij jonge ouders?

-Dhr. Ton Tetteroo heeft in verband met zijn gezondheid zijn functies als koster en lector neer moeten leggen. Wij bedanken hem van harte voor zijn inzet en wensen hem beterschap.

Zijn vertrek betekent echter dat het kostersteam dringend aangevuld moet worden. De functie van koster is zeer verantwoordelijk en gewoon onmisbaar. Zonder koster gaat de kerk niet eens open en kunnen de vieringen niet eens plaatsvinden.

Met een team van vier kosters komt u maar één weekend in de maand aan de beurt. Overigens kan en mag een koster óók een vrouw zijn. Ter aanvulling van het team en voor de verandering zou dat best aantrekkelijk zijn.

U wordt goed ingewerkt. Inlichtingen worden verstrekt door Ton van de Vall (4961749) en/of Kiki Kint, p.w. (4961320)

-Ook de lectorengroep heeft dringend aanvulling nodig. Het liefst van wat jongere mensen. Ook hier geldt: hoe meer lectoren er zijn, des te minder u aan de beurt komt. Beschikt u over een goede spreekstem en hebt u affiniteit met liturgie dan bent u méér dan welkom. U kunt zich aanmelden bij Kiki Kint, p.w. of bij haar informatie krijgen.

-Als lector vervult men ook de taak van 'misdienaar'. In Ouderkerk heb ik ze nog nooit meegemaakt.....heel jammer. En ik mis hen, niet zo zeer bij een woord -en communieviering, maar zeker bij de Eucharistie. Misdienaars dragen er toe bij dat de vieringen een veel verzorgdere indruk maakt. Ik kan me niet voorstellen dat er geen kinderen, jongeren of jonge mensen zijn die dit niet eens zouden willen proberen. Wie, o wie, durven?

Wie, o wie durft het aan om dit mede op te zetten?

-We hebben 'n Bezoekgroep in de parochie. Gelukkig wel! En ze doen goed werk, maar ook hier geldt dat de vergrijzing toeslaat in de Bezoekgroep. De afgelopen jaren hebben we van een paar trouwe mensen afscheid moeten nemen. Maar de groep heeft wel een grote behoefte aan aanvulling. Zeker omdat het aantal ouderen en eenzame mensen toeneemt. Houdt u van mensen? Hebt u wekelijks een uurtje over? Vindt u het leuk om mensen een bloemetje te brengen vanwege een verjaardag of jubileum? Durft u het aan om een ziek medemens te bezoeken. Dan bent ook u méér dan welkom. Voor informatie hierover kunt u terecht bij Hélène van huizen, tel: 4961243.

Eigenlijk heb ik nog veel meer wensen, wensen die liggen op het gebied van uitbreiding van de werkgroepen, nieuwe koorleden, mensen die zich willen gaan bekwamen op het gebied van liturgie en uitvaarten. Zeker met het oog op de toekomst, als er over een paar de meeste pastores in de regio met pensioen zijn. Dan zullen veel taken gedragen moeten worden door de parochianen zelf. Het alternatief is dat de laatste het licht uitdoet. En ik heb de overtuiging dat men dit juist niet wil. De komende jaren moeten we heel hard investeren in een toekomst waarin het pastoraat gedragen zal moeten worden door de gemeenschap zelf.

Een hartelijke groet, Kiki Kint p.w.

Familieberichten

In Memoriam

V

V

27 februari overleed op de leeftijd van 63 jaar, Kees Leeftang. Hij woonde met zijn vrouw aan de Rondehoep West 49a, de plek waar Kees was geboren en zijn hele leven heeft gewoond. Samen met Els zijn vrouw kregen ze in hun huwelijk twee dochters en kees was de trotse opa van kleindochter Sophie.

Kees was een rustige, opgewekte man die op zijn eigen manier genoot van het leven, een leven dat vooral verweven was met de mooi plek aan de Amstel. Zijn tuin en moestuin waren zijn lust en leven. Naast zijn werk en gezin was hij ook een behulpzaam mens en stond hij altijd klaar voor een ander. Nadat hij was gestopt met zijn werk in een rozenkwekerij te Aalsmeer, was het plan om samen met zijn vrouw te gaan genieten van het leven. Helaas mocht deze periode niet lang duren. Een fatale hersenbloeding maakte te vroeg een eind aan zijn leven. Voor de nabestaanden een zeer groot verlies.

Op 4 maart werd in een afscheidsviering het leven van Kees herdacht, waarna hij begraven werd op Karsenhof. Wij wensen zijn vrouw, kinderen en schoonzoon veel sterkte toe met het verwerken van dit zware verlies.

Liturgisch jaar

Het paastriduum: een eigen liturgische periode

Om in de loop van het liturgisch jaar de eucharistie goed te kunnen vieren, worden er in het vernieuwde Romeins missaal, voorafgaand aan de liturgisch teksten, drie documenten gegeven. Een daarvan is de Apostolische Brief 'De viering van het paasmysterie'. Met deze beginwoorden maakt paus Paulus VI direct duidelijk wat de kern is van iedere eucharistieviering. Aan deze brief zijn de algemene normen voor het liturgisch jaar gehecht. Deze algemene normen bevatten o.a. een korte omschrijving van de verschillende liturgische tijden die samen de jaarkring vormen van het liturgisch jaar. In deze jaarkring wordt het mysterie van Christus in al zijn aspecten herdacht.

Opvallend is dat er naast de vijf bekende liturgische tijden sprake is van een nieuwe liturgische tijd: het paastriduum. Dit blijkt thans gezien te worden als een *eigen* en *aparte* liturgische periode van het liturgisch jaar, zoals ook verder op in het missaal tot uiting komt in de indeling en de lay-out van het missaal zelf. Zo wordt tot expressie gebracht dat het paastriduum vanwege de grote betekenis van het centrale geloofsmysterie dat dan gevierd wordt, een eigen geheel vormt in de beleving van het liturgisch jaar.

Geloofsinhoud van het paastriduum

Om deze centrale betekenis van het paasmysterie te onderstrepen begint de bespreking van het liturgisch jaar met het paastriduum en *niet* met de advent, zoals wellicht velen veronderstellen. Dit wordt aldus verduidelijkt: 'Daar Christus het werk van de verlossing der mensen en van de volmaakte verheerlijking van God bovenal heeft voltrokken door zijn paasmysterie, waarin Hij onze dood heeft teniet gedaan door te sterven en ons leven hersteld door te verrijzen, is het paastriduum van het lijden, de dood en de verrijzenis van de Heer het stralende hoogtepunt van het gehele liturgische jaar. Evenals de zondag het hoogtepunt van de week vormt, is het hoogfeest van Pasen het hoogtepunt van het liturgisch jaar.'

Betekenis van de paaswake

Deze driedaagse van Pasen begint met de avondmis van Witte Donderdag; het hart ervan is de paaswake en het wordt besloten met het avondgebed van Paaszondag. De plechtige wake in de paasnacht - naar een woord van de heilige Augustinus 'de moeder' van alle heilige nachtwaken - heeft een bijzondere betekenis. Daarin ziet de kerk wakend uit naar Christus' verrijzenis en viert zij deze in de sacramenten van de christelijke initiatie. Tegelijkertijd vernieuwt het volk van God door de hernieuwing van de doopbelijdenis zijn verbond met Christus die als de Heer verrijst. 'Derhalve moet de viering van deze heilige wake geheel in de nacht plaats hebben, d.w.z. zij moet beginnen na het invallen van de duisternis of eindigen vóór de dageraad van de zondag.'

E. de Jong

Actie Kerkbalans 2010

De actie Kerkbalans 2010 heeft een totaal aan toegezegde parochiebijdrage opgeleverd van €42.528,00. Nagenoeg hetzelfde bedrag als vorig jaar, toen voor €42.696,00 werd ingetekend. Een stabiele situatie die grond onder de voeten geeft.

We bedanken alle parochianen die op deze wijze structureel willen bijdragen aan de activiteiten en het behoud van onze parochie.

Onze zeer gemeende waardering willen wij uitspreken voor de vrijwilligers die aan de actie hebben meegewerkt. Hartelijke dank voor uw enthousiaste inzet.

Namens het parochiebestuur,

Nico Wolffenbuttel.

De berichten over het seksueel misbruik van kinderen en jongeren door priesters en religieuzen zijn afschuwelijk en verdrietig voor de slachtoffers en voor betrokken gelovigen. Wij achten seksueel misbruik zonder meer laakbaar en af te keuren.

De bisschop van Haarlem-Amsterdam, mgr. dr. J.M. Punt, heeft een herderlijke brief geschreven aan de gelovigen in zijn bisdom over het

seksuele misbruik van kinderen in instellingen van de katholieke Kerk. Deze brief is in het weekeind van 13 en 14 maart in alle kerken van het bisdom voorgelezen, zo ook in onze Urbanuskerk.

We realiseren ons goed dat er op dit moment veel mensen pijn lijden aan de kerk door het misbruik, het uitsluiten van homo's, de recnte ontwikkelingen op het gebied door het verbod van veel liederen van Oosterhuis.

Mocht u behoefte hebben aan een gesprek, dan ben ik hiertoe graag bereid.

Kiki Kint

Bisdom van Haarlem-Amsterdam

Haarlem 10 maart 2010

Aan de katholieke gelovigen in het bisdom Haarlem
– Amsterdam



Dierbare broeders en zusters,

De afgelopen weken hebben de media uitvoerig bericht over gevallen van seksueel misbruik in de katholieke Kerk van Nederland. Graag wil ik met u mijn gevoelens aangaande deze ernstige problematiek delen. Met u voel ik mij, zeker als bisschop, geschokt en beschaamd. Natuurlijk weten u en ik dat zwakheid en zonde van alle mensen is, en ook onze eigen rijen van geestelijken, opvoeders en leerkrachten niet voorbij gaat. Maar de feitelijke situatie, vooral in vroegere katholieke internaten, heb ik zo niet vermoed. Tienduizenden kinderen hebben hier hun vorming gekregen. Op het moment dat ik dit schrijf zijn er 360 meldingen binnengekomen uit het hele land, waarvan 15 formele klachten. Bijna alle meldingen zijn uit de periode tussen 1950 en 1975. Het was de tijd waarin veel in onze samenleving begon te schuiven, ook in seksuele zin.

Het heeft ook Kerk en geestelijkheid niet onberoerd gelaten.

Uit wat tot nu toe naar boven is gekomen moeten wij erkennen dat er structureel ernstige fouten hebben gezeten in het toenmalige opvoedingssysteem. De grote afstand tussen leraar en leerling, de geringe controle en het verregaand ontbreken van sensibiliteit voor deze gevaren, heeft het mogelijk gemaakt dat een - weliswaar kleine - groep paters, broeders en zusters met een verstoorde seksualiteit,

jarenlang toch vele slachtoffers heeft kunnen maken, en kinderen voor hun leven heeft getekend. In de bisschoppenvergadering hebben wij besloten

alle meldingen door te leiden naar de betreffende orde, congregatie of bisdom, waar het misbruik heeft plaatsgevonden, opdat de slachtoffers daar gehoor vinden en geholpen worden.

Onze bijzondere zorg geldt daarbij degenen, van wie het leed soms nooit door de Kerk is gezien en erkend, en waarbij de daders vaak al zijn overleden. Wij willen hen alsnog de volle erkenning geven van de vaak levenslange geestelijke wonden die hen zijn toegebracht, en van de schuld die de Kerk in haar geheel hiervoor draagt.

Weliswaar bereiken ons uit het buitenland, en inmiddels ook uit eigen land, steeds meer berichten dat ook in niet-kerkelijke jeugdinstellingen in die tijd dezelfde mistoestanden hebben bestaan, maar dat pleit ons niet vrij van een bijzondere verantwoordelijkheid. Juist als Kerk stellen wij hoge morele eisen aan onszelf en aan anderen. Wij accepteren dan ook volledig dat de samenleving haar verontwaardiging nu eerst met name op de katholieke Kerk richt. Wel hoop ik dat in een tweede fase ook een herbezinning tot stand komt op de gehele breedte van dit afschuwelijke kwaad. Kindermisbruik is in onze tijd een maatschappelijk drama geworden met een enorme omvang. Elk jaar zijn er in Nederland duizenden klachten.

Men vermoedt dat het slechts het topje van de ijsberg is. Ook al deze slachtoffers hebben er recht op dat hun leed wordt gezien en hun stem gehoord. Vele gezinnen zijn ontwricht. De samenleving extreem geseksualiseerd. Wat doet dit met onze jeugd? Waar vinden we remedies en nieuwe wegen? Maar nu eerst terug naar de huidige situatie in onze Kerk.

Deze is gelukkig sterk verbeterd. Katholieke internaten in de oude vorm zijn er al tientallen jaren niet meer. Wel zijn er nog voorbeelden van misbruik in pastorale relaties, die variëren van ongewenste aanraking tot verkrachting. Meestal betreft het geen kinderen. De Kerk krijgt gemiddeld 10 tot 20 klachten per jaar. Om hier een adequaat antwoord op te geven hebben wij als eerste land ter wereld vijftien jaar geleden al de onafhankelijke kerkelijke Stichting Hulp en Recht opgericht. Wij hebben dit nodig geacht om slachtoffers een discrete en gemakkelijke weg te bieden om hun klacht aanhangig te

maken. Waar het recht dat vereist en het slachtoffer dat wenst wordt aangifte gedaan of een juridische procedure gestart.

Met de medewerk(st)ers van Hulp en Recht zijn wij nu in gesprek om te bezien waar de procedures nog kunnen worden verbeterd, opdat het grote kwaad van seksueel misbruik tot het uiterste kan worden teruggedrongen. In de katholieke opleidingsinstellingen is aandacht voor deze problematiek inmiddels al praktijk. Experts verzekeren ons dat het celibaat hierbij geen beslissende factor is. Niettemin hebben wij ons voorgenomen om bij de toelating tot het gewijde ambt nog sterker te laten toetsen of kandidaten de geestelijke en affectieve rijpheid bezitten om het celibaat op zich te kunnen nemen. Samen met de huidige oversten van de betrokken congregaties hebben wij besloten tot een diepgaand onafhankelijk onderzoek van verleden en heden. De niet-katholieke oud-minister Deetman is gevraagd dit voor te bereiden.

Het is onze oprechte intentie om volledige openheid te bereiken over wat er precies is gebeurd, hoe het heeft kunnen gebeuren, en welke lessen voor de toekomst wij hieruit moeten trekken.

Het is mijn vurige wens dat al deze maatregelen allereerst de slachtoffers zullen helpen om tot genezing en vergeving te komen, en voor de hele kerk een echte reiniging zullen zijn. Juist de Veertigdagentijd is bij uitstek de tijd om ons hart en ons handelen open te leggen voor God en voor elkaar. Ter bescherming van de overgrote meerderheid van onze priesters, broeders en zusters, die zich met hun hele leven inzetten voor God en mensen, hoop ik dat u mij toch ook veroorlooft te zeggen dat het percentage van hen dat misbruik heeft gepleegd klein is.

Onverminderd blijft evenwel het verdriet en de schaamte over deze zwarte bladzijde in onze Nederlandse Kerk. Het is mijn bede, dat zij gezuiverd en gesterkt uit dit drama tevoorschijn mag komen. Maar bovenal bid ik met u voor de slachtoffers, dat zij kracht vinden om hun pijnlijke ervaring te verwerken. Voor hen en ons allen vraag ik de bescherming van de heilige Maagd Maria, en Gods bijzondere Zegen.

Jozef Marianus Punt

Bisschop van Haarlem – Amsterdam

LITURGIE AGENDA			
Datum	Tijd	Voorganger	
27-03	19.00 uur	Pastor Reuzenaar	Eucharistieviering
28-03	10.00 uur	Pastor Reuzenaar/Kint	Eucharistieviering
01-04	19.30 uur	Pastor G. van Tillo	
02-04	15.00 uur	K. Kint, p.w.	Kinderkruisweg
02-04	19.30 uur	K. Kint, p.w.	gebedsviering/kruishulde
03-04	22.00 uur	Pastor G.van Tillo/K.Kint	Eucharistieviering
04-04	10.00 uur	Pastor G.van Tillo/K.Kint	Eucharistieviering
05-04			Geen viering
10-04	19.00 uur	Pastor Adolfs	Eucharistieviering
11-04	10.00 uur	Pastor Adolfs	Eucharistieviering
17-04	19.00 uur	Pastor G.v.Tillo	Eucharistieviering
18-04	10.30 uur	Pastor Adolfs/K. Kint	Eucharistieviering
24-04	19.00 uur	Pastor G.vanTillo	Eucharistieviering
25-04	10.00 uur	Pastor G.van Tillo	Eucharistieviering
01-05	19.00 uur	K. Kint, p.w.	Woord en Communie
02-05	10.00 uur	K. Kint, p.w.	Woord en Communie

APRIL 2010	
Bijzonderheden	Muzikale invulling
Palmzondag	Caeciliakoor
Witte Donderdag	Koor Elckerlyc
Goede Vrijdag	't Kwetternest
Goede Vrijdag	Caeciliakoor
Paaswake	Koor Elckerlyc
Pasen	Caeciliakoor
2 ^e Paasdag	
	Caeciliakoor
1 ^e Communie	't Kwetternest
	Caeciliakoor
	Caeciliakoor



Urbanus Voorjaarsconcerten

Het Cultuur Platform Ouder-Amstel heeft voor 2010 het thema 'Water' op de agenda geplaatst. Op dat thema heeft de *Stichting Vrienden Vollebregt Orgel Ouderkerk* in april 2010 twee concerten georganiseerd in de S^t Urbanuskerk te Ouderkerk a/d Amstel: een Zondagmiddag Concert en een Lunchtijd Concert.

Het **Zondagmiddag Concert** heeft als thema '*Tussen Jordaan en Amstel*' en vindt plaats op zondag 11 april (aanvang 15.30 uur). Het concert wordt verzorgd door Jan Hage (orgel) en Anton Weeren (trompet). Zij brengen een gevarieerd programma: klassieke werken - G.P. Telemann, J.S. Bach en L. Vierne -, hedendaagse composities - H. Badings en P. Eben - alsook een tweetal improvisaties rondom het thema 'water'. Na afloop van het concert wordt een drankje en een hapje aangeboden.

Jan Hage (geb. 1964) behaalde de diploma's Docerend Musicus en Uitvoerend Musicus Orgel, het praktijkdiploma Kerkelijk Orgelspel – alle drie met onderscheiding- en het doctoraal diploma Muziekwetenschap. Na deze opleidingen studeerde hij orgel bij André Isoir aan het Conservatoire National de Région te Boulogne-Billancourt. Hij won eerste prijzen tijdens concoursen te Leiden, Bolsward, Schaffhausen en Poitiers. In 1995 werd hij benoemd als organist van de Kloosterkerk in Den Haag.

Anton Weeren (geb. 1976) studeerde cum-laude af aan het Rotterdams Conservatorium als trompettist. Hij behaalde daarna aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag zijn 2e fase diploma trompet klassieke muziek en vervolgens de diploma's harmonie- en fanfaredirectie 1^e en 2^e fase.

Als trompettist is hij verbonden aan de David Kweksilber Bigband. Daarnaast speelt hij met vele toonaangevende Nederlandse

ensembles. Hij is ook als solist regelmatig te horen. Zo speelde hij in in september 2009 tijdens een lunchpauzeconcert in de S^t Urbanuskerk samen met Jaco van Leeuwen. Naast dirigent en trompettist is Anton Weeren een succesvol componist en arrangeur.

Het **Lunchtijd Concert** met als thema '*Toetsen en Riet aan de Amstel*' vindt plaats op vrijdag 23 april (aanvang 12.30 uur). Op dit concert musiceren Eric-Jan Joosse (orgel) en Sandra Simón Monje (hobo). Het programma biedt werken van J. Seger, G.F. Händel, A. Guilmant; B. Britten en E.J. Joosse. Na afloop wordt er koffie geschonken.

Sandra Simón Monje (1985, Madrid) begon op 8 jarige leeftijd hobo te spelen. In 2002 werd zij toegelaten aan het Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Na het behalen van haar Bachelor diploma in 2006 ging zij in Amsterdam studeren. Zij sluit juni dit jaar haar Master studie af. In 2008 en 2009 was zij hoboïste van het Jong Nederlands Blazers Ensemble en in het seizoen 2008/2009 maakte zij deel uit van The Ligeti Academy. In 2009 viel zij met het J.O.N.G. ensemble in de prijzen op het OnWings concours.

Eric Jan Joosse studeerde aan het Sweelinck Conservatorium Amsterdam, waar hij in 1983 het Praktijkdiploma Kerkmuziek en in 1985 zijn orgeldiploma behaalde. Daarna studeerde hij koördirectie aan het Utrechts Conservatorium.

Eric Jan Joosse is cantor-organist van de Amstelkerk in Ouderkerk aan de Amstel, vaste repetitor van COV Amicitia Uithoorn en onder meer dirigent van Chorus Ad Hoc, de Amstellandse Cantorij en het Franz Liszt Kamerkoor. Naast zijn didactische werkzaamheden als privé docent orgel, piano en improvisatie, verzorgt hij bij verschillende instanties muziek cursussen en workshops.

De toegang tot beide concerten is gratis. Na afloop van het concert wordt door **Bakker Out**, **Keurslager Wim Stronkhorst** en **Plus van der Neut** een drankje en een hapje aangeboden.

Concertagenda Urbanus Concerten 2010

Datum Aanvang	Type concert	Musici	Thema
11 april 15.30 uur	Zondagmiddag Concert	Jan Hage (orgel) en Anton Weeren (trompet)	Variaties op het thema water
23 april 12.30 uur	Lunchtijd Concert	Eric Jan Joose (orgel) en een hoboïst	(Programma wordt op een later tijdstip bekend gemaakt)
4 juni 12.30 uur	Lunchtijd Concert	Laurens de Boer (piano) en Matthijs Berger (viool)	Hongaarse melodieën
24 september 12.30 uur	Lunchtijd Concert	De musici en de programma's worden op een later tijdstip gemaakt	
29 oktober 12.30 uur	Lunchtijd Concert		
12 december 15.30 uur	Zondagmiddag Concert	Kerstconcert De musici en de programma's worden op een later tijdstip bekend gemaakt	

Gesprek bij de koffie.



U bent op **donderdag 29 april** om **10.00 uur**
weer van harte welkom bij de pastor op de koffie.
Rondom dit samenzijn gaan we met elkaar in gesprek
over geloof, ongeloof en ons eigen leven.
Plaats: de werkkamer van pastor Kint op de pastorie.

Oecumenisch Woensdagochtendgebed.

Midden in de week, midden in de dagelijkse drukte en volte van het bestaan, midden in ons mooie dorp en ons vaak goede, maar drukke leven, is er vanaf nu **iedere woensdagmorgen** in onze fraaie kerken een moment voor u speciaal. Tijd en ruimte om te leven, om op te ademen, om tot jezelf, om tot de ander en God te komen:

De kerk is open om 8.30 uur.

De gebedsviering duurt van 8.45 tot 9.00 uur.

De even maanden in de Urbanuskerk, de oneven in de Amstelkerk.

Dus in april in de Urbanuskerk.

De Bijbelwerkplaats.

12 april,

over de grensoverschrijding van het evangelie van Israël naar de
(heiden)volken, Handelingen 8,1-11,19.

Plaats: Pastorie Urbanuskerk, Ronde Hoep Oost 31

Tijd: maandag van 14.00-16.00 en van 20.00 – 22.00 uur

(zelfde programma).

info: ds.Jos de Heer, Kerkstraat 20, 4965767 of jos.de.heer@hetnet.nl

Op de website van de kerk staat meer info en is het materiaal
verkrijgbaar.

Schoonmaken kerk.



Woensdagmiddag **31 maart**
om 13.00 uur gaan we de kerk weer schoonmaken
Daarna gezellig koffiedrinken
Je bent van harte welkom.!!!



Bericht van de redactie.



De kopij voor het Parochieblad mei kunt u inleveren
t/m dinsdag 20 april

bij : Berny van Wieringen,
E-mailadres:
bernyvanw @hotmail.com



Nieuws uit het Kofschip.

Er is weer veel bedrijvigheid in en rond Het Kofschip.
Na de krokusvakantie kregen de groepen 8 de uitslag van de Cito-toets.
Ondanks dat de leerlingen hun schooladvies al hadden gehad brengt dit toch ook nog wel enige spanning teweeg.
Iedereen is al op zoek geweest naar de juiste school en hopelijk kan een ieder daar geplaatst worden.
De groepen 4 hebben een bezoek gebracht aan het concertgebouw.
Na enige voorbereiding op school geeft dit de leerlingen veel muzikale voldoening. Ook gingen zij naar een kaasboerderij.
Daar mochten ze zelf kaas maken en konden de kaasjes na 2 weken rijpen opgehaald worden. Een waar feest.
De leerlingen van de groepen 2 kregen eind februari hun rapport, de hogere groepen kregen hun rapport op 26 maart.
Daaraan gekoppeld volgden de oudergesprekken.
De groepen 5 zijn de boer opgeweest en hebben een zeer leerzame ochtend gehad op de boerderij bij Annemiek Korrel.
De catechese is nu gericht op Pasen. Voor palmzondag is er het jaarlijkse bezoek gebracht aan zorgcentrum Theresia door de oudste kleuters en wat afgevaardigden uit de hogere groepen.
De palmpaasstokken, de verrassingen en het paasgezag maakte het voor oud en jong weer een gezellige ochtend.
Ook is het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi weer van start gegaan maar hiervan zijn bij het schrijven van dit stukje nog geen resultaten bekend.
Na pasen starten we met de laatste schoolperiode waarin iedereen van 30 april tot 16 mei nog van een fijne vakantie kan genieten.

Tot de volgende keer.
Team Het Kofschip.

Zondag 18 april
Eerste Communie
10.30 uur

**In deze feestelijke viering zullen 16 kinderen
hun 1^e H. communie ontvangen.
Pastor J. Adolfs en K.Kint p.w.
gaan in deze viering voor.
Het Kwetternest
o.l.v. Laurens de Boer
verzorgt de muziek.**



We wensen **Lindsey, Irene,**
Thomas, Stijn,
Daan, Robynn, Kira, Joeki, Martijn, Kasper,
Lars, Tirsa, Clea, Sam, Giel en Jayson
en hun ouders een hele fijne dag toe.

ROCK THE CHURCH

De tijd dat we met een beatmis jongeren naar de kerk probeerden te lokken ligt al weer ver achter ons. Soms zou je denken dat er tegenwoordig helemaal geen jongeren meer bij de kerk betrokken zijn, maar niets is minder waar. In de regio Amstelland, waar uw parochie deel van uit maakt, zijn diverse jongerengroepen actief. Zo bestaan er nu drie groepen die zich voorbereiden op het vormsel, is er in Bovenkerk een 'Rock Solid' groep actief, is er in de Augustinus parochie sprake van maar liefst drie verschillende jongerengroepen en ook in Ouderkerk aan de Amstel bestaat een zeer actieve groep. We hebben het dan nog niet gehad over bijvoorbeeld de tienerkoren. Eén ding is zeker: de activiteiten vinden nog wel in een parochie plaats, maar ze staan nadrukkelijk open voor iedere jongere uit katholiek Amstelland. Parochiegrenzen bestaan niet als het om jongeren gaat. Onlangs zijn alle regionale vrijwilligers uit het jongerenpastoraat bij elkaar geweest. Eén van de simpele afspraken die werd gemaakt, was om elkaar goed op de hoogte houden. Jongeren moeten een activiteit kunnen kiezen die bij hen past en hoeven dan niet afhankelijk te zijn van toevallig de dichtstbijzijnde parochie. Maar dat wil nu ook weer niet zeggen dat de regio uit z'n voegen barst van de jongerenactiviteiten. Initiatieven zijn welkom, bijvoorbeeld van ouders die mee willen helpen of zelf iets willen beginnen. Wanneer u enthousiast bent geworden, dan vindt u de pastores aan uw zijde. Maar het kan niet zonder de inzet van ouders of vrijwilligers.

Wilt u weten bij wie u meer informatie kunt verkrijgen over de mogelijkheden, stuur dan een mailtje naar:

rkkerkamstelland@gmail.com. Zet in de onderwerpregel aub: jongerenpastoraat.

Guido Smit, pastor H. Geestparochie

ENKELE JONGERENACTIVITEITEN:

10 April Bavodag:

De Bavodag in de Bavokathedraal in Haarlem (www.bavodag.nl) is een dag voor vormelingen uit het Bisdom Haarlem. Er is van alles te beleven: theater, spellen, een gewelventocht en noem maar op. Zowel vanuit de Urbanus in Ouderkerk als de Augustinus in Amsterdam Buitenveldert gaan er jongerengroepen naar toe. Informatie bij Diana Nieuwenhuizen diana.nieuwenhuizen@xs4all.nl (voor de Augustinus) en Paul Liesker paul.liesker@zonnet.nl (voor de Urbanus Ouderkerk).

11 April Rock Solid Bovenkerk

De Rock Solid club is een club waar tieners vanaf 11/12 jaar zich thuis voelen. Naast pittige discussies over onderwerpen als alcohol en pesten op school is er volop gelegenheid om spelletjes te doen en natuurlijk zijn er frisdrank en chips. Op 11 april luidt het thema: Wie is God? Hoe overleef ik de kerk? De club komt bij elkaar van 14.00 tot 16.00 uur in de parochie van de Urbanus Bovenkerk.

Op **zondag 9 mei** vindt de gezamenlijke vormselviering plaats in de Urbanus in Ouderkerk aan de Amstel. De viering begint om 10.30 uur. Het zal er ongetwijfeld vol worden, want er zijn nu drie vormselgroepen die zich voorbereiden: één in de Augustinus, één in de Titus Brandsma en één in de Urbanus Ouderkerk.

PASSIE EN ZOMERHITTE

Niet iedereen ligt hartje zomer aan de Costa del Sol of verblijft op een camping in Zeeland. Vanuit de Titus Brandsmaparochie wordt in de zomer een bezoek aan de Passiespelen in Tegelen georganiseerd. Daarmee krijgen ook de mensen die hartje zomer niet op vakantie zijn, de gelegenheid een bijzonder evenement te bezoeken. De Passiespelen, dat is een vijfjaarlijks religieus en cultureel evenement dat het verhaal over de laatste dagen uit het leven van Jezus uitbeeldt. Het stuk wordt gespeeld in het schitterende décor van Openluchttheater De Doolhof in Tegelen. Het stuk ontstond in 1931 en is uitgegroeid tot een theatergebeurtenis van internationale allure.

De dagreis vindt plaats op zondag 8 augustus en iedereen uit de regio Amstelland wordt van harte uitgenodigd mee te gaan. De kosten zijn 65 euro en dat betekent: busreis heen en terug, toegang tot de spelen en aansluitend diner. Vertrek Amstelveen 11.30 uur, thuiskomst 21.30 uur. De reis gaat alleen door bij voldoende belangstelling. Daarom worden geïnteresseerden gevraagd zich zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk **1 juni** te melden bij Arthur Onderstal, e-mail a.onderstal@planet.nl of telefoon (020) 6453080. Wanneer de reis definitief doorgaat, krijgt u nader bericht. Wij hopen op massale belangstelling want echt, het is een belevenis!

Voor meer informatie over de Passiespelen, kijk op www.passiespelen.nl.

Arthur Onderstal (Titus Brandsmaparochie)



VERSLAG DIACONALE INFO-AVOND

rond de speel-o-theek “San Miguel”, Chili.

Dinsdagavond 16 februari luisterden zo'n 55 belangstellenden aandachtig naar het verhaal achter de Speel-o-theek “San Miguel” in Chili.

Onder hen veel vrijwilligers van de Wereldwinkel, parochianen van de St. Urbanusparochie en zeer weinig gemeenteleden van de Amstelkerk.

Nadat de avond door Ida Stamhuis namens de diaconie werd geopend met het lezen uit een Kinderbijbel van het verhaal waarin Jezus de nadruk legt op de kinderen, kreeg Afra Vogel het woord.

Afra, onze dorpsgenote, is een van de oprichtsters van de Stichting Speel-o-theek “San Miguel”. Een stichting, die in Chili én in Nederland officieel staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel en notarieel is vastgelegd.

Sylvia, is de Chileense motor achter de speel-o-theek “San Miguel”.

In de jaren tachtig vluchtte zij naar Nederland. De vriendschap tussen Sylvia en Afra ontstond op de taalschool. En tijdens hun vele gesprekken is bovenstaand project ontstaan.

De speel-o-theek doet het goed. Veel kinderen leren op deze manier te spelen, maar ook al spelend te leren. Zelfs is er tegenwoordig een mogelijkheid om kinderen die hulp bij hun schoolwerk nodig hebben die te geven via deze speel-o-theek. Het verhaal maakt duidelijk dat dit project aan het uitgroeien is tot een sociaal gebeuren rond kinderen van 0 - 12 jaar. Op de film, die getoond werd, was te zien, hoe gretig de kinderen zijn naar puzzels, spellen enz.

De speel-o-theek lijkt zelf wel een speelgoedwinkel. Je moet eerst eens goed rond kijken voordat een keus gemaakt kan worden.

En alles wordt gecatalogiseerd, gecodeerd, moet ingevoerd worden in de computer, moet schoongemaakt en hersteld worden. Dit houdt in dat elk puzzelstukje ook het codenummer krijgt van de puzzel. In de film ging het om puzzel nr. 816 en dan te bedenken dat men bij nr. 1 begonnen is. Al zullen er al vele puzzels gesneuveld zijn in de loop der jaren.

Wat wordt daar veel werk verricht!

Inmiddels zijn er meerdere speel-o-theken opgericht en is zelfs de achtste geopend. Spelmateriaal wordt met elkaar gedeeld: heeft de ene locatie meerdere exemplaren van bv. een spel, dan gaat er een naar een andere speel-o-theek.

Jarenlang werd het materiaal in Nederland verzameld. In de loop der jaren is ruim 4800 kilo's spel- en speelmateriaal naar Chili verstuurd. Nu er ook mogelijkheden zijn om dit materiaal in Chili zelf te kunnen kopen (ja, u leest het goed), hoeft er niet meer vertaald te worden, want de spelregels zijn immers nu in het Spaans.

Tegenwoordig helpt de stichting vanuit Nederland met b.v. het betalen van de huisvesting voor de laatst geopende speel-o-theek.

Hierdoor heeft men geen zorgen rond de betaling van de huur en kunnen de inkomsten worden gebruikt voor de inrichting van het pand.

Zo worden deze speel-o-theken financieel ondersteund vanuit Nederland. Zelf vragen zij bij de uitleen een klein bedrag, maar zelfs dat is vaak niet mogelijk. Als wij te horen krijgen dat de speel-o-theek staat in de armste wijken van Santiago, wijken waar meer mensen wonen dan in de stad zelf, snappen wij dat zelfs die hele kleine bijdrage die gevraagd wordt bij uitleen, vaak niet eens betaald kan worden. Fijn, dat de speel-o-theek "San Miguel" tegenwoordig een financiële ondersteuning ontvangt van de burgelijke gemeente.

Zo breidt de eerste speel-o-theek "San Miguel" zich steeds verder uit als kringen in een waterplas, die steeds groter worden en daardoor meer kinderen bereiken.

Voor ons als westerlingen onbegrijpelijk, dat daar zo'n behoefte aan is. Dat kinderen moeten leren spelen en al spelenderwijs kunnen leren, doordat deze speel-o-theken hun de mogelijkheid bieden.

Na afloop was er gelegenheid om onder het genot van een drankje met elkaar na te praten. De drankjes waren gratis, maar in de doos waarin een bijdrage gedeponerd kon worden die bestemd was voor de speel-o-theek, bleek maar liefst €225.-- te zitten. Er zijn nog toezeggingen onderweg.

Deze avond heeft de aanwezigen aan het denken gezet. Weer kom je er achter hoe goed wij het hebben, hoe goed onze kinderen en kleinkinderen het hebben en hoe dankbaar we mogen zijn in dit deel van de wereld te wonen.

Op verzoek van de Diaconie, Rineke Alberts.

GELOOF IN BEELD

Paaseieren

In verschillende oude culturen gold het ei als een symbool van de vruchtbaarheid. Er werd een magische kracht aan toegekend.

Boeren stopten eieren in hun akkers en boomgaarden in de hoop op nieuw leven of op een goede oogst.

Bij de kerkvader Augustinus is het ei een christelijk symbool van hoop en



nieuw leven geworden, van de heerlijkheid of verrijzenis die de gelovigen te wachten staat, maar nog niet zichtbaar is. Hij zegt: ‘Het ei is een voorbeeld van hoop, want het leven van een kuiken is er nu nog niet, maar in de toekomst. Dit wordt wel gehoopt, maar nog niet gezien (Brief 130).’

We vinden verder in de oude kerk nauwelijks toepassingen op de verrijzenis van Christus. De kerkvader, Ephraïm de Syrier, (gest. 373) zegt een keer over het graf van Christus: ‘Als een ei sprong het graf open.’ Met deze uitspraak bedoelt hij het volgende. Wanneer een kuiken uit het ei wil komen, breekt het op een gegeven ogenblik de schaal open. Zo zou Jezus zelf de steen van zijn graf hebben weggeschoven en levend te voorschijn zijn gekomen.

Toch is het ei als symbool van de verrijzenis van Christus meer gangbaar geworden. Reeds in de oude kerk werd de veertigdagen- ofwel vastentijd vóór Pasen ingevoerd. Dit betekende het verbod van vlees, melkproducten en eieren. Om het einde van de vasten uit te drukken vond er vanaf de 12e eeuw tijdens de Eucharistieviering op paasdag een zegening van de verboden spijzen plaats. Later werden het alleen hardgekookte eieren die de gelovigen in mandjes meebrachten en die door de kippen op Witte Donderdag waren gelegd. Die eieren (ova paschalia) konden ze dan thuis eten of weggeven. Dit is het wijdingsgebed dat in het Romeinse Rituale van begin 17e eeuw staat, maar een veel oudere oorsprong moet hebben: ‘Heer, wij vragen U, deze eieren die U geschapen hebt, te zegenen, zodat ze een gezond voedsel voor uw trouwe dienaars worden die ze in dankbaarheid en tot herinnering aan de verrijzenis van de Heer tot zich nemen.’

Het beschilderen van paaseieren gebeurde vanouds in de Oosterse kerk, hetgeen zich tot een specifieke schilderkunst heeft ontwikkeld. Aanvankelijk kregen ze daar een rode kleur die Christus’ lijden symboliseerde dat aan zijn verrijzenis is voorafgegaan.

Toon Brekelmans, *Kerkhistoricus*

KERK EN JODENDOM

Matzes, eieren en het lam

Het is algemeen bekend dat Joden met hun Paasfeest (Pèsach) matzes eten. We kunnen matzes in fraai gekleurde verpakking in elke supermarkt kopen. Ze worden gebakken van meel, gemengd met water. Een eenvoudig recept. Joden noemen het: ‘*Het ongezuurde brood van de ellende*’. Het **herinnert** aan hun slavernij. Het **herinnert** aan de Exodus, de Uittocht uit die ellende. Daarom eet men ook van het ei, gedoopt in zout water. Het is vandaag wel feest, maar **weet wel**: ... er waren vroeger tranen om alle ellende. **Herinner** het je! Dat **herinneren** heeft een belangrijke betekenis. Het heeft een waarschuwend en bewustmakende dimensie. **Weet** dat jij zelf eens in een zeer vervelende situatie hebt gezeten. Voel dus mee als dat een ander (volk) overkomt. Dat die ander daarom hulp nodig heeft. Zeker van jou.

Hét Pèsach-symbool bij uitstek op de tafel was het lamsboutje. Maar na de verwoesting van de tempel te Jeruzalem heeft de matzes die plek overgenomen. Daarmee waren de dierenoffers ten einde. Het lamsboutje ligt nog wel op de pèsach-schotel, maar is zwart geblakerd... zoals eens de tempel werd platgebrand. Het is echt Joods om dat lam-symbool te handhaven. **Om nooit te vergeten.**

Dat lam komt van het lamsoffer in de tempel. Eén lam werd eens per jaar, met de zonden van de gemeenschap beladen, de woestijn in gestuurd. Het was daarmee ten dode opgeschreven. De gemeenschap mocht weer met een schone lei beginnen. Het andere lam werd ritueel geslacht en als brandoffer aan God opgedragen.

Joden eten met Pésach het lamsboutje omdat dat **herinnert** aan de 10^e plaag in Egypte. Het bloed (van het geslachte lam) aan de deurpost deed de engel des doods voorbijgaan aan hun deur.

Het lam **herinnert** ook aan het offer van Izaak. In Groenlo staat dit tafereel afgebeeld onder het hoofdaltaar van de Calixtus. De engel houdt de hand van Abraham tegen, die zijn zoon wil doden. God wil de dood van een menskind niet. In plaats van het kind werd een lam

geofferd. Het is een centraal verhaal in de Joodse Tora en daarmee tevens in de christelijke Bijbel. Ook in de Koran speelt dit lamsoffer een belangrijke rol.

En de christenen? Wij identificeren datzelfde lam met Christus. Hij is *'Het Lam van God, dat wegdraagt de zondenlast van de wereld'*. Hij stierf de offerdood aan het kruis. Zoals Izaak werd gered, werd ook Christus gered uit de dood. Hij stond op uit de dood om eeuwig te leven bij zijn Vader. Nee, God wil de dood van een mensenkind nog steeds niet. Het kwaad mag nooit winnen. Het leven wint. **Herinner je dat, altijd opnieuw!**

Simon Nagelmaeker, Lid van de Werkgroep Liturgie & catechese KRI

Parochiële Caritas	Mw. W. Out Rekeningnummer 3518.01.162 t.n.v. P.C.I. Ouderkerk aan de Amstel	4964469
Gezinsdiensten 't Kwetternest	Mw. J. van Meerveld-Kouwenhoven	
Vormselwerkgroep Jongerengroep	Dhr. P. Liesker	06-14181919
Communiewerkgroep	Mw. K. Lötters	4965733
Koor Elckerlyc	Dhr. H. Out	4964469
St. Caeciliakoor	Dhr. M. v.d. Linden	4961635
Bezoekgroep	Hélène van Huizen	4961243
Raad van Kerken	Secretariaat: Linda den Hertog	4964759
Lay-out parochieblad	Berny van Wieringen Bernyvanw [at] hotmail.com	4964175
Bezorging parochieblad	Dhr. M. Schwegler	4965733
Stencilbureau	R.K. Gezellenhuis Dhr. .A. van de Vall	4961255 4961749
Verhuur parochiehuis (kosterwoning):	via secretariaat	4961320
Kerkhof	Dhr. R. Cerpentier	4961853
Uitvaartleiders	R.v.d.Velde v.h. J. Bouwens Vinkeveen	0297-583448
	Spierings, Kok en Lemkes Amsterdam	6184771