

de brug



parochieblad st. urbanus
ouderkerk aan de amstel
april 2009

Adressen Urbanusparochie

Pastoraal Werkster Mw. K.Kint- van Os **4961320**
E-mail adres : Urbanusparochie [at] xs4all.nl

Parochiebestuur Vice-voorzitter Dhr.A.Schwegler **4965894**
Penningmeester Dhr.N.Wolffenbuttel **4967078**
Secretaris Dhr..P.Theeuwes **6790774**

Bouwzaken Dhr. T. Tetteroo **4961300**

Parochiesecretariaat Rondehoep Oost 31 **4961320**

Secretariaat bereikbaar
maandagmiddag 14.00 uur tot 16.00 uur
woensdagochtend 09.30 uur tot 11.30 uur
donderdagochtend 09.30 uur tot 11.30 uur

Website: www.kerkenouderkerk.nl

Stichting Urbanus Ouderkerk a.d. Amstel

Postbank 4401198
Rabobank 35.18.21.872

Stichting Vrienden Vollebregt Orgel Ouderkerk

Postbank 4400643
Rabobank 30.05.89.786

Overige adressen: Zie achterzijde van de Brug.

PASEN

**‘U zoekt Jezus van Nazareth die gekruisigd is.
Hij is tot leven gewekt. Hij is niet hier.’**

Met deze woorden sprak de jongeman in het wit gekleed de drie vrouwen in het graf toe.

Maria van Magdala, Maria van Jacobus en Salome waren toen de sabbat voorbij was naar het graf gegaan. De zon was net opgegaan en zij haastten zich. Onmiddellijk na de verschrikkelijke marteldood van Jezus op vrijdag en na zijn graflegging was de sabbat ingegaan. Maar nu op de eerste dag van de week mochten zij volgens de wet doen, wat zij wilden doen: het zwaar mishandelde lichaam van hun rabbi zalven. Zij hadden daartoe de kruiden gekocht. Zij wensten Hem niet in de steek te laten. Met slechts enkele vrienden en vriendinnen waren zij Hem tot het bittere einde trouw gebleven. Wat konden zij nog voor Hem doen, voor de man die als Messias en redder was rondgetrokken, die zich voor anderen had gegeven, die De HOOP was geweest van zeer velen, die aan God, Zijn Vader, zo nabij was? Waarom was het zo gegaan en niet anders?

De vrouwen vroegen zich af wie voor hen de buitengewoon grote steen voor het graf zou wegnemen. De steen weggrollen ging hun krachten te boven. Toch gingen zij voort door hun eigen pijn en verdriet heen, zij wilden van geen opgeven weten. Maar dan aangekomen bij het graf, zien zij dat de steen is weggerold en toen zij binnengingen, schrokken zij hevig. Niet hun dode Jezus lag daar in het graf, maar zij zagen een in het wit geklede jongeman zitten. Ze zijn ontsteld en door schrik en vrees bevangen. Zij kunnen dit niet aan. Waar is hun Jezus? Ze zouden Hem nog een keer willen zien, Hem nog een keer willen vasthouden. Wie kan dit aan, die zo is bemind en zo heeft lief gehad? De plaats waar ze hem hebben neergelegd is leeg. Hier houdt alles op.....

Horen zij nog wel wat de engel, de in het wit geklede jongeman, tot hen zegt? Ja, de hemel spreekt, maar zij kwamen om Jezus en zij

kunnen nog niet loslaten, al zouden ze het zelfs met al hun krachten willen..... De vrouwen horen als eersten dat Jezus is opgestaan, zij zijn de eerste getuigen, maar zij zien in het graf alleen een plaats die leeg is.....

‘Schrikt niet’, zegt de jongeman, maar de vrouwen weten zich verslagen door alles wat zij al hebben meegemaakt. ‘Hij is tot leven gewekt, Hij is niet hier’ en dan wordt hun ook nog gevraagd om aan de medeleerlingen en aan Petrus te zeggen, dat Jezus hen voorgaat naar Galilea en dat ze Hem daar zullen zien, zoals Hijzelf gezegd heeft.

De vrouwen vluchten naar buiten, weg van het graf waar hun Jezus niet is. Ze beven van angst en zijn buiten zichzelf. En ze zijn zo bang dat ze nog niemand iets zeggen.

Toch zal Maria van Magdala haar opgestane Heer als eerste zien - vroeg in de ochtend nog - en zij gaat het vertellen aan zijn metgezellen die om Hem rouwen en wenen. Maar ze geloven haar niet. Ze zullen pas geloven, als zij zelf zien, als de twee van Emmaus zien, als de Elf zien, als.....wij geloven.....en dan worden wij als zijn volgelingen gezonden om Zijn Blijde Boodschap uit te dragen, om Zijn Blijde Boodschap waar te maken.

De afgelopen weken hebben we ons voorbereid op Pasen. Ieder op zijn of haar eigen wijze, alleen of in groepsverband. Er is goed gebruik gemaakt van het programma dat in het kader van de veertig dagen door de Raad van Kerken was samengesteld. Heel bijzonder is en blijft het dat wij de Aswoensdag samen met onze protestantse broeders en zuster vieren. Dat scheidt verbondenheid en versterkt het besef dat Christus het fundament is van ons geloof. In de Cuyperskamer waren alle stoelen bij de Sobere maaltijd bezet en drie kwam de profeet Elia voorbij waarvan men zegt: komt hij drie keer, dan kan men gauw de Messias verwachten! Heel leuk was dat er ook twee gezinnen met kinderen aangeschoven waren.

De lijdensmuziek die Esther Kuiper zong, voortreffelijke begeleid door Peter van de Kamp, ontroerde menigeen in een sfeervol met kaarsen verlichte kerk. Een dergelijk concert is voor herhaling

vatbaar. Het Passieverhaal van Lucas werd met een klein, gemengd gezelschap gelezen en becommentarieerd. Bij het schrijven van dit parochieblad, moeten we nog twee woensdagavonden gaan. Maar toch wil ik nu al graag opmerken dat de wekelijkse bijeenkomsten op de woensdagavond een goede en zinvolle manier zijn om je op deze wijze met elkaar op Pasen voor te bereiden.

In de liturgievieringen van de Goede Week worden wij nog eens aangespoord om Jezus ook in zijn lijden te volgen en trouw te blijven. En in de Paaswake en op Paaszondag mogen wij zien dat Zijn Licht, Zijn Verrijzenis alle duisternis en dood verdrijft. Jezus Christus, de Gekruisigde-Verrezen is onze vaste HOOP op LEVEN.

Voor mij persoonlijk is de viering van de Paaswake de mooiste liturgie die er is. We gaan dan -letterlijk- van het duister naar het Licht met het binnendragen van de Paaskaars en via de aloude verhalen die dan klinken: van de schepping, via bevrijding naar het licht van de opstanding. We mogen in die nacht onze doop opnieuw bevestigen met een bijzonder geloofsbelijdenis en we worden gezegend met het nieuwe doopwater.

Bij de vele vieringen in de Goede Week, hoop ik van harte veel parochianen te mogen begroeten. Niet in de eerste plaats om zo op weg naar Pasen te gaan, maar ook om onze saamhorigheid met elkaar op een gelovige manier gestalte te geven.

Mede namens het parochiebestuur en mijn gezin wens ik U allen van harte een mooi en zalig Pasen toe.

Met hartelijke groet
Kiki Kint, pastoraal werkster.



Vieringen in de Goede Week

-Voor de viering van Palmpasen op 5 april worden alle kinderen uitgenodigd om met een feestelijk versierde palmpaasstok naar de kerk te komen. Op deze wijze vieren we de intocht van Jezus in Jeruzalem. Uiteraard worden er palmtakjes gewijd en zullen deze door de kinderen worden uitgedeeld. Tevens drinken we na die viering van Palmpasen in de kerk koffie en is er limonade voor de kinderen. Normaal gesproken krijgt u de koffie, maar deze keer vragen wij een vrijwillige bijdrage voor de 'koffiestop' waarvan de opbrengt gaat naar het project van de Vastenactie: Bangladesh.

-In de Eucharistie van de Witte Donderdag, 9 april, gedenken we het laatste avondmaal van Jezus met zijn leerlingen. De liturgische kleur van Witte Donderdag is dan ook wit. Het tabernakel is bij aanvang van de H. Mis leeg en de godslamp gedoofd. Tijdens het Gloria luiden onophoudelijk de klokken waarna deze niet meer gebruikt mogen worden tot Pasen. Het Allerheiligste wordt na de communie in een ciborie weggebracht waarna de Mis is afgelopen. Er is overigens geen wegzending en zegen op het einde van de Mis. In deze Eucharistie gaat pastor Van Tillo voor en zingt het koor Elckerlyc

-Op Goede Vrijdag, 10 april 's middags om 3 uur is er een kinderkrusweg met medewerking van 't Kwetternest.

's Avonds om 19.30 is er een meditatieve Goede vrijdagviering met kruishulde en kunnen er bloemen bij het kruis worden gebracht. Wij komen zowel 's middags als 's avonds in stilte bijeen om te gedenken en wij verlaten de kerk ook weer in stilte.

-Op stille zaterdag begint de Paaswake 's avonds om 22.00 uur. Onder het Gloria luiden volop de klokken. In deze Eucharistie gaat pastor Van Tillo voor samen met K. Kint, p.w. Het orgel wordt bespeeld door Johan Vos en het Caeciliakoor staat onder leiding van Laurens de Boer.

-Zondag 12 april is het hoogfeest van Pasen en begint de Eucharistie om 10.00 uur waarin de pastores Van Tillo en Kint zullen voorgaan. De zang wordt wederom verzorgd door het Caecilakoor onder leiding van Laurens de Boer en op het orgel begeleid door Johan Vos.

-Op maandag 2^e Paasdag is er geen viering.

KROONJAARCONCERT

Ter gelegenheid van haar zestigste verjaardag wordt aan pastor Kiki Kint op maandag Tweede Paasdag, 13 April, uit dankbaarheid en genegenheid een 'Kroonjaarconcert' aangeboden in onze Sint Urbanuskerk van Ouderkerk. Dit concert bestaat uit verschillende werken van F. Schubert die door Laurens de Boer worden vertolkt en uit liederen gezongen door Esther Kuiper. Op speciaal verzoek van Kiki zal Laurens de Boer ook Gerschwin's Rhapsody in blue ten gehore brengen, terwijl de mezzo-sopraan Esther liederen zingt van G. Fauré, G. Bizet, G. Händel, H. Purcell en W. Mozart. Esther zal worden begeleid door de pianiste Violaine Delplanque. Het concert begint om 15.00 uur en eenieder is van harte welkom.

Tot ziens op maandag Tweede Paasdag,

Phil, Ward en Globis, Fons en Esther

Nieuwe koster!

Wij heten van harte Martin van de Kwartel welkom als nieuwe koster. Wij zijn erg verheugd dat hij zich bereid heeft verklaard het kostersteam te versterken. Ton van de Vall werkt hem op dit moment in en we hopen van harte dat Martin met veel plezier het prachtige werk van koster in de nabije toekomst zelfstandig op zich kan nemen. Vanaf deze plek heten wij hem van harte welkom.

Familieberichten

Door het doopsel zijn in onze geloofsgemeenschap opgenomen



Christine Helen Ilse Yvonne

dochter van Natascha Baron en Marcel van Westerloo,
Gijsbrecht van Aemstelstraat 10

Jort-Jan Jacques Hendrick

Zoon van Alex en Ronnie Revenberg-Wesseling,
Jacob van Ruisdaelweg 6

In memoriam



Op 16 februari overleed in Zorgcentrum Theresia op 81-jarige leeftijd ***Anna de Jong-Kooiman***, voorzien van het sacrament van de zieken. Zij was de echtgenote van Dirk de Jong met wie zij samen in het zorgcentrum verbleef.



In het Zonnehuis, waar zij al enkele jaren verbleef, overleed op 19 februari ***Margarethe Lek-Berrens*** op de leeftijd van 90 jaar. Voor haar verblijf in het Zonnehuis woonde zij met drie van haar kinderen in de Theresiastraat 8. Samen met haar man Gert kregen ze twaalf kinderen, waarvan er helaas drie al jong overleden.

In de afscheidsviering die plaatsvond op 24 februari werd Greet Lek herdacht, waarna zij op ons kerkhof werd begraven. Haar kinderen zullen haar erg missen, maar zij zal voortleven in hun hart. Moge Greet nu verenigd zijn met haar man en eeuwig voortleven bij haar Schepper die zal voltooien wat Hij eens met haar begonnen is.



Op 25 februari overleed op 85-jarige leeftijd ***Jan de Koning*** in verpleeghuis Beth Sjalom in Osdorp. Voor zijn opname in Beth Sjalom woonde Jan de Koning aan het Gezellenplein. Ieder weekend bezocht hij trouw de Urbanuskerk. Zijn leven lang was Jan een gelovig mens en heeft hij geleefd vanuit een dienstbaarheid naar zijn gezin en mensen. In alles wat Jan deed was hij nauwgezet en trouw. Veertig jaar lang was hij lid van de accordeonvereniging Concordia. De laatste maanden ging zijn gezondheid achteruit. Voorzien van het sacrament der zieken liet Jan het leven los in vertrouwen op de Heer. Moge hij rusten in vrede bij de Heer, verenigd met zijn geliefde vrouw Corrie Vermeulen.

Sabbatical.

Om nog gezond en met veel plezier mijn werk hier als pastoraal werkster tot mijn pensioen te mogen doen, heb ik van het bisdom permissie gekregen om een sabbatperiode op te nemen. Nu ik per 1 april mijn zevende werkjaar inga, had ik behoefte aan een periode van bezinning, reflectie en verdieping. In overleg met pastor Van Tillo en het bestuur neem ik dit sabbatverlof op in de maanden mei, juni en juli. Het is niet uitsluitend een periode van rust, maar er zal ook worden gestudeerd. Uiteraard draag ik diverse zaken over aan de werkgroepen, het secretariaat en nemen de pastores Van Tillo en Adolfs waar. In het volgende parochieblad zal ik uitgebreider over deze periode schrijven, maar ik wilde u alvast op de hoogte stellen van mijn afwezigheid in die drie maanden (plus nog een staartje vakantie!)

Met hartelijke groet
Kiki Kint, pastoraal werkster

LITURGIE AGENDA

Datum	Tijd	Voorganger	
28-03	19.00 uur	Pastor G. van Tillo	Eucharistieviering
29-03	10.00 uur	Pastor G. van Tillo	Eucharistieviering
04-04	19.00 uur	Pastor K. Kint	Woord en Communie
05-04	10.00 uur	Pastor K. Kint	Woord en Communie
09-04	19.30 uur	Pastor G. van Tillo	Eucharistieviering
10-04	15.00 uur 19.30 uur	Pastor K. Kint pastor K. Kint	Kinderkruisweg
11-04	22.00 uur	Pastor van Tillo/ Kint	Eucharistieviering
12-04	10.00 uur	Pastor van Tillo/ Kint	Eucharistieviering
18-04	19.00 uur	Pastor K. Kint	Woord en Communie
19-04	10.00 uur	Pastor Adolfs / Kint	Eucharistieviering
25-04	19.00 uur	Pastor G. van Tillo	Eucharistieviering
26-04	10.00 uur	Pastor G. van Tillo	Eucharistieviering
02-05	19.00 uur	Pastor Reuzenaar	Eucharistieviering
03-05	10.00 uur	Pastor Reuzenaar	Eucharistieviering

APRIL 2009

Bijzonderheden	Muzikale invulling
	Elckerlyc
5 ^e zondag van de veertigdagentijd	Caecilia
Palmpasen /Gezinsviering	't kwetternest
Witte Donderdag	Elckelyc
Goede Vrijdag meditatieve viering	't Kwetternest piano: Laurens de Boer
Paaswake	
Pasen	Caeciliakoор
1 ^e Communie	't kwetternest
3 ^e zondag van Pasen	Caeciliakoор
4 ^e zondag van Pasen	Caeciliakoор

Zondag 5 april Palmpasen Gezinsdienst

In deze gezinsviering gaat K. Kint, p.w. voor.
o.l.v. Laurens de Boer
zingt het Kwetternest weer vrolijke noten.



Kom jij ook?

Wij vragen alle kinderen om met een palmpaasstok
mee te lopen in de palmprocessie

PalMZondag.

De Franse kloosterzuster Egeria ondernam rond 400 een bedevaart naar het Heilig Land.

Ze vertelt dat ze op Palmzondag te Jeruzalem een processie meemaakte onder leiding van de bisschop. Er werden hymnen gezonden met het refrein: 'Gezegend die komt in de naam des Heren.' Al het volk ging voor de bisschop uit. Kinderen die nog niet konden lopen, werden door hun ouder op de arm meege dragen. Allen droegen takken in de hand, sommigen van palmen, anderen van olijfbomen.

In de westerse kerk verschijnt de viering van Palmzondag pas in de zevende eeuw, het eerst in Spanje en later in andere landen. Het is de liturgische viering van de intocht van Jezus in Jeruzalem. Na de palmwijding in kerk werd er vroeger, ook in Nederland, een processie gehouden in de open lucht.

De palmen, bij ons gewoonlijk buxus, hebben een bijzondere betekenis. Kerkvaders zoals Hieronymus en Augustinus hebben de palmtakken van het bijbelverhaal geïnterpreteerd als een teken van hulde en overwinning. Dit heeft een antieke basis. Wanneer de oude Romeinen van een gewonnen oorlog in Rome terugkeerden, werden ze onderscheiden met de overwinningspalm. Van de martelaars en martelaressen in de oude kerk werd overdrachtelijk gezegd dat ze de krans of palm van de overwinning hadden behaald. In de christelijke kunst worden ze dan ook vaak met een palmtak afgebeeld. Eenzelfde betekenis geldt voor de palmen van Palmzondag. Rond 800 zegt een wijdingsgebed in het sacramentale van Bobbio: 'Heer, op deze dag herdenken wij dat de kinderen van Israël U met takken van olijven en palmen tegemoet liepen om U te huldigen, zodat alle volken mogen erkennen dat U de overwinning hebt behaald op de wereld en de duivel... Dat deze takken, in vroom geloof naar huis meegenomen, ziekten en aanvallen van de vijand afweren.'

Zo symboliseren de palmtakken dat Jezus door zijn lijden, dood en verrijzenis de overwinning heeft behaald op de duivel en het aan hem toegeschreven kwaad. Het oude gebed van de palmwijding getuigt reeds van een oud volksgebruik. Het palmtakje in huis, in de stal of in een akker gestoken, werd gezien als een middel om het kwade te overwinnen of af te weren.

Toon Brekelmans
Kerkhistoricus

Waarom Jezus?

Al drie jaar bestaat de katholieke internetcursus 'WaaromJezus?-rk'. Zo'n 500 mensen deden mee en 40 katholieke coaches gingen met de cursisten op weg. Begin dit jaar ging een geheel vernieuwde site het web op. Mgr. dr. E. de Jong, hulpbisschop van Roermond en verantwoordelijk bisschop voor de catechese, zei bij de lancering blij te zijn met "deze eigentijdse mogelijkheid om het geloof te verkennen". De cursus is dankzij nieuwe technische mogelijkheden nu nog toegankelijker voor deelnemers en e-coaches. Nieuw zijn ook de afbeeldingen en de korte citaten uit het Compendium van de Catechismus van de Katholieke Kerk. Het geheel biedt een heldere beginuitleg van het christelijk geloof. Het succes van de cursus wijten de organisatoren vooral aan het persoonlijk contact tussen deelnemer en e-coach. Wekelijks kunnen deelnemers beginnen.

Het WaaromJezus?-project is een initiatief van de EO en vindt inmiddels navolging in onder meer Frankrijk, Polen, Bulgarije en India. De katholieke versie in Nederland wordt gecoördineerd door Stichting Katholiek Alpha Centrum. Info: 070 3563373

Voor meer informatie:

info [at] rk-alphacentrum.nl en www.waaromJezus-rk.nl

Goede Vrijdag



Verraden en met spijkers aan
het kruis geslagen....



**Op Goede Vrijdag 10 april om 15.00 uur
herdenken wij de weg die Jezus moest gaan
voor Hij stierf aan het kruis.**

**Op deze middag zijn alle kinderen en hun ouders
van harte welkom.**



**Stap voor stap gaan we langs
de 14 staties van Jezus' lijdensweg.**



Kruishulde



**'s avonds is er om 19.30 uur een meditatieve viering
omtrent de lijdensweg van Jezus met pianobegeleiding
door Laurens de Boer.**

Er is gelegenheid bloemen te leggen bij het kruis.



Zondag 19 april 10.30 uur Eerste H. Communie

In deze feestelijke viering ontvangen
7 kinderen voor het eerst hun
Eerste H. Communie .
Pastor J. Adolfs en K. Kint, p.w.
gaan in deze viering voor.
De muziek wordt verzorgd door het Kwetternest
o.l.v. Laurens de Boer.



Wij wensen Sara, Donna, Rens, Jort-Jan,
Willem, Hervé en Marijn
samen met hun ouders een hele fijne dag toe.



Gesprek bij de koffie.

Op donderdag 23 april
bent u om **10.00 uur** weer van harte welkom
bij de pastor op de koffie.

Rondom dit samenzijn gaan we met elkaar in gesprek over geloof,
ongeloof en ons eigen leven.
Plaats: de werkkamer van pastor Kint op de pastorie.

Schoonmaken kerk.

Woensdag 1 april om 13.00.uur gaan we de kerk weer schoonmaken
Daarna gezellig koffiedrinken



Je bent van harte welkom!!!



Bericht van de redactie:

De kopij voor het nummer van **mei**
kunt u inleveren t/m

dinsdag 21 april

bij : Berny van Wieringen, Rondehoep Oost 16.
E-mailadres: bernyvanw [at] hotmail.com
Kopij het liefst inleveren per mail.



Kerkcafé van 6 maart jl.

Er stond een lange gedekte tafel klaar voor het houden van de maaltijd voor sjabbat. Omdat we met ruim 40 mensen waren moesten er

tafels worden aangeschoven.

De maaltijd werd geleid door Chaja Italiaander. Zij had nog twee kennissen meegebracht die ook het een en ander vertelden. Nadat de 2 grote kaarsen waren aangestoken aan het begin van de tafel werd het licht doorgegeven door alle andere lichtjes aan te steken.

Er werden gebeden opgezegd, en brood en wijn rondgedeeld. Er was genoeg voor iedereen, terwijl we niet wisten op hoeveel mensen we zouden rekenen. Er zijn stukjes uit de Tora voorgelezen en we hebben met elkaar gezongen. Want zo gaat dat tijdens de Het was een bijzondere avond in het sjabbatmaaltijd.

Er was een fijne sfeer waarin ook onze gasten zich prettig hebben gevoeld. We hebben gemerkt dat de Joodse mensen heel veel gelegenheden aangrijpen om feest te vieren.

In de wandelgangen horen we dat het een prachtige avond is geweest. En dat doet goed!

Onze volgende en laatste avond van dit seizoen ziet er heel anders uit. Zo proberen we zoveel mogelijk afwisseling te brengen. We willen een feestelijk tintje aan deze avond geven. Er zal muziek worden gedraaid uit de jaren 70 en 80, waarop gedanst kan worden.

Alleen kijken of luisteren en praten is natuurlijk ook goed. Want het gaat om de inspiratie en de ontmoeting met elkaar.

Zoals altijd is het kerkcafé geopend om 19.45 uur, voor iedereen en van alle leeftijden.

Van harte welkom.

Namens Huibertje, Jan en Peter,
Marja de Boer.

Parochiële Caritas	Mw.W.Out	4964469
Gezinsdiensten 't Kwetternest	Mw.W.Bentinck-van Wieringen	4967466
Jongereengroep	Mw..Jansen & Dhr. Ph.Kint	4722220 4961320
Communiewerkgroep	Mw.B.Harte-Keizer	4964941
Vormselwerkgroep	Mw.Jansen	4722220
Koor Elckerlyc	Dhr.H.Out	4964469
St. Caeciliakoor	Dhr.M.v.d.Linden	4961635
Bezoekgroep	Dhr.W.Schreurs	4961890
Raad van Kerken	Secretariaat: Mw.H.Alberts	4964139
Lay-out parochieblad	Berny van Wieringen Bernyvanw [at] hotmail.com	4964175
Bezorging parochieblad	Dhr.M.Schwegler	4965733
Stencilbureau	R.K.Gezellenhuis Dhr. .A.van de Vall	4961255 4961749
Verhuur Elckerlyc gebouwtje	Dhr. en mevr. Kouwenhoven	4961288
Verhuur parochiehuis (kosterwoning):	via secretariaat	4961320
R.k.Begraffenisvereniging	“Antonius de Kluizenaar”	
Kerkhof	Dhr.R.Cerpentier.	4961853
Uitvaartleiders	R.v.d.Velde v.h. J Bouwens Baambrugge Spierings, Kok en Lemkes Amsterdam	0297-583448 6184771
Urbanus-Parochie Bestuur- Ouderkerk a/d Amstel.	Bankrekening 35.18.01.855 Postrekening 6259845 t.n.v.	
Kerkbijdrage:	Bankrekening: 35.18.06.210 / giro: 290535	