

de brug



parochieblad st. urbanus
ouderkerk aan de amstel
april 2008

Adressen Urbanusparochie

Pastoraal Werkster Mw. K.Kint- van Os **4961320**
E-mail adres : Urbanusparochie [at] xs4all.nl

Parochiebestuur Vice-voorzitter Dhr.A.Schwegler **4965894**
Penningmeester Dhr.N.Wolffenbuttel **4967078**
Secretaris Dhr..P.Theeuwes **6790774**

Bouwzaken Dhr. T. Tetteroo **4961300**

Parochiesecretariaat Rondehoep Oost 31 **4961320**

Secretariaat bereikbaar
maandagmiddag 14.00 uur tot 16.00 uur
woensdagochtend 09.30 uur tot 11.30 uur
donderdagochtend 09.30 uur tot 11.30 uur

Website: www.kerkenouderkerk.nl

Stichting Urbanus Ouderkerk a.d. Amstel

Postbank 4401198
Rabobank 35.18.21.872

Stichting Vrienden Vollebregt Orgel Ouderkerk

Postbank 4400643
Rabobank 30.05.89.786

Overige adressen: Zie achterzijde van de Brug.

Kerk in de steiger, toekomst in de steigers.

Bij het schrijven van dit april nummer, realiseer ik me dat het precies vijf jaar geleden is dat ik als pastoraal werkster in Ouderkerk met een zending van de bisschop kwam werken. Op 1 april mag ik dus mijn 1^e lustrum vieren! Het is een vreselijke cliché-uitdrukking om te zeggen: de tijd vliegt. Maar verder is de uitdrukking gewoon wel realistisch. De afgelopen vijf jaren zijn omgevlogen.

Tijdens mijn installatie in een zeer feestelijke viering, werd mij een boompje overhandigd, een bloeiend tulpenboompje. Als we het boompje als symbool zouden mogen zien van mijn ervaringen hier, dan klopt het wellicht een beetje. Samen met man en kinderen plantten we de boom midden op het grasveld. Daar gedijde hij echter niet en werd dus verplaatst naar een zonniger stuk op welke plek de boom wel bladeren kreeg maar geen bloemen. Ondanks extra mest en zorg werd ons boompje ziek en werd –op advies van een kenner – weer verplaatst. Nu heeft hij zijn plekje definitief gevonden en zie.....voor het eerst sinds vijf jaar geeft hij zowaar bloemknoppen. Symbolisch voor **mijn** vijf jaren? Misschien, want ik wortelde aanvankelijk niet zo goed, ben ziek geweest, kwam terug en heb het nu uitstekend naar mijn zin.

Ik kijk zelf terug en weet nog goed hoeveel heimwee ik in het begin had naar mijn oude woonplaats, mijn vriendinnen, zomaar even bij iemand binnen vallen en heimwee naar het huis waar we 28 jaar met zoveel plezier hadden gewoond. En eerlijk gezegd overvalt die heimwee me nog wel eens, zeker in een periode dat het druk is in en rond de pastorie. En natuurlijk waren die vijf jaar niet altijd even makkelijk. Ouderkerk is mijn eerste parochie en daar sta je dan als nieuweling. Je wordt als het ware in het diepe gegooid. Ja, ik had uiteraard zwemmen geleerd tijdens mijn studie en de twee stages, maar dat was bij wijze van spreken nog met bandjes om. Nu moesten de bandjes af en er liep er ook niemand langs de kant met een haak. Gelukkig heb ik van heel veel mensen het vertrouwen gekregen waardoor de afgelopen jaren goed en waardevol waren. Natuurlijk overkomen je dingen waarvan je tijdens je studie nooit hebt gehoord: een verwarmingsketel die ontploft, een orgel wat gedemonteerd moet worden en een jaar later weer opgebouwd, de kerk in de steigers en dat nu voor de tweede keer! Het hoort er allemaal bij en levert ook

spannende momenten op zoals het terugzetten van de haan op de toren. Het wonen in de pastorie kost een stuk vrijheid en dat is niet altijd prettig, want in wezen ben je zeven dagen en nachten bereikbaar. Het is en blijft moeilijk om je vrije tijd goed te bewaken. Af en toe trek ik me dus even terug in een klooster of elders om even op adem te komen. Met zo nu en dan een stukje bezinning kan ik er iedere keer weer tegen en geniet ik van de persoonlijke contacten en ontmoetingen en de openheid waarmee mensen met mij in gesprek gaan, van de 1^e communicantjes, hun ouders, jonge mensen, ouderen. Dat maakt het beroep zo rijk en gevarieerd.

Ik hoef het uiteraard niet alleen te doen en mag en kan ik rekenen op bestuur en vrijwilligers. Zonder hen is het kerkenwerk eenvoudig onmogelijk. Dat maakt het werken rijk en sterk, maar baart soms ook zorgen, zeker voor de toekomst. Uit de ouderen komen de vrijwilligers voort en de meeste kerkgangers. Maar over pakweg tien jaar? Wie zijn er dan nog en neemt het vele werk over? In welke richting moet het pastoraat gaan en op welke wijze. Hierover wordt in regionaal verband nagedacht nu wij met zeven kerken samen de regio Amstelland vormen. Verderop in het parochieblad staat hierover een stukje. De regiovorming zal ook ter sprake komen op de parochieavond die we 11 juni houden. Omdat het die avond ook over onze toekomst gaat als geloofsgemeenschap hopen we uiteraard op een grote opkomst: de toekomst bent u immers zelf!

U hebt het inmiddels gezien en gemerkt: we staan weer in de steigers en nog wel van binnen én buiten. Uiteraard geeft het enige overlast, maar laat dat geen reden zijn om weg te blijven. Laten we ons gewoon aanpassen. Per slot komen we naar de kerk om God te danken, te eren en te loven en steigers kunnen en mogen per saldo ons geloof toch niet in de weg staan? Stiekem hoop ik erop dat juist die malle steigers onze saamhorigheid zullen vergroten. Dat ze reden zijn tot nadenken: waarom willen wij eigenlijk een gerestaureerde kerk, wat zoeken wij in dat monumentale gebouw, spreekt de boodschap die wij daar horen ons nog wel aan? Allemaal vragen die wellicht opgeroepen worden tussen en door de steigers en de bijbehorende rommel en overlast. Voor de ouderen moet het toch geweldig zijn dat hún kerk wordt gerestaureerd en jongeren zouden toch supertrots moeten zijn op dit culturele erfgoed.

Mag ik op u allen blijven rekenen op mijn weg naar tien jaar pastoraat? En met 'u' hoop ik van harte dat dit jong én oud is. De ouderen omdat wij veel van hen kunnen leren en zij ons tot voorbeeld zijn, de jongeren omdat

zij op onze schouders moeten staan om geloof, spiritualiteit, aandacht en zorg weer door te geven.

Met hartelijke groet

Kiki Kint, pastoraal werkster.

Hoe moet het nu eigenlijk wel en wanneer?

Tijdens een van de ouderavonden (1^e communievoorbereiding) kwam ter sprake dat men eigenlijk niet goed (meer) wist, wat gebruikelijk is tijdens een Eucharistieviering c.q. communieviering. Wanneer moest men nu knielen of staan? Ik moest wel even in mijn geheugen graven naar álle regels hieromtrent, maar moest ook toegeven dat er soms wel enige ergernis is vanuit het priesterkoor gezien: mensen die rustig sms-en, praten tijdens de Consecratie, blijven zitten wanneer men dient te knielen, niet goed weten hoe men de communie moet ontvangen en meer. Dus nu even over de geldende regels.....

Persoonlijk ben ik er tegen om dit soort regels voor de gelovigen al te absoluut te stellen. Toch valt er wel wat over te melden, omdat elke houding zijn eigen betekenis heeft. Zo zal het sommige mensen verbazen dat in het Oosten (Griekenland, Rusland, etc. het *staan* als de meest eerbiedige houding wordt beschouwd. Voor ons in het Westen hebben onderstaande regels altijd gegolden. Het Tweede Vaticaans Oecumenisch Concilie is ook wel bekend als **Vaticanum II**, werd van 1962 tot 1965 gehouden, en is bekend geworden als de kerkvergadering van het 'aggiornamento': het 'bij de tijd brengen' (moderniseren) van de Kerk; Vaticanum II heeft een grote invloed op het kerkelijk en gelovig leven gekregen en derhalve ook op de regels die men daarna niet meer zo nauwkeurig nam.

Onderstaand waren de regels vóór 1962.

Staan: Belijden, ontvangen.

Knielen: Summum van eerbied, onderwerping, overgave, boete

Zitten: Rust, beschouwing

De meest correcte volgorde is dan.....

***Kruisteken en begroeting: staan**

***Schuldbelijdenis: Knielen**

***Gebed na de schuldbelijdenis: staan**

***Epistel: Zitten**

***Psalm: zitten**

***Alleluia: staan**

***Evangelie: staan**

***Geloofsbelijdenis: staan**

***Voorbeden: knielen**

***Offerande: zitten**

***Prefatie: staan**

***Sanctus: staan**

***Canon (=Eucharistisch gebed) knielen**

***Onze Vader en vredeswens: staan**

***Agnus Dei: knielen**

***Communie: knielend en op de tong**

***Na de Communie knielen tot en met het gebed.**

***Zegen: staan.**

***Slotzang: zitten of staan, al naar gelang het gebruik**

De ouderen onder ons zullen deze regels beamen!

Maar zoals gezegd zijn, zeker in de Novus Ordo (de vorm van de mis na het 2^e Vaticaans Concilie), zijn deze regels niet absoluut.

Wél absoluut op dit moment:

-Staan onder het Evangelie en de geloofsbelijdenis.

-knielen onder het Eucharistisch gebed na het Sanctus

-na de communie knielen als overgave

-staan onder de zegen.

En hoe de communie te ontvangen?

Je rechterhand vouw je onder de linkerhand als ‘kommetje’ men beaamt het ontvangen van de communie na de woorden “het lichaam van Christus/het bloed van Christus” met een welgemeend Amen (het zei zo!). Op de plek van uitreiking zélf, nuttigt men de communie en niet al lopende. Een kruisteken daarbij maken misstaat niet.

Wanneer we ons samen aan bovenstaander vier regels houden (uitgezonderd ouderen die wellicht moeilijk kunnen knielen) tonen we eerbied en respect voor God in Zijn huis.

Kiki Kint, pastoraal werkster.

Beste Parochianen,

De Sint Urbanus staat in de steigers. Letterlijk en figuurlijk. De tweede fase van de restauratie is in volle gang. Gedurende deze fase wordt er aan de buitenkant en de binnenkant van de kerk gewerkt. Het oude wordt weer hersteld wat door de tand des tijds is aangetast: verwerking en slijtage worden aangepakt.

“We plegen geen 'nieuwbouw' en we schrijven ook het oude niet af. Een kerk die in de steigers staat is een kerk die het waard is om te behouden. Sommige dingen moeten vervangen worden, andere dingen moeten juist hersteld worden. Een 'kerk in de steigers' verbindt het waardevolle van het verleden met de uitdagingen van de toekomst”, las ik op het internet inzake de restauratie van kerken.

Dit is ook toepasbaar op de St. Urbanuskerk.

De uitvoering van de 2^e fase is begonnen en dit heeft verregaande consequenties voor de kerkgangers. Het orgel is ondertussen ingepakt door de firma Verschuren en het koor is verzegeld met plastic en onder overdruk gezet om te voorkomen dat er stof binnen kan dringen.

In overleg met architect en aannemer wordt er een ‘vals’ plafond geïnstalleerd waardoor de aannemer veilig kan werken aan de binnenkant van het dak. De steigers in de kerk worden afgesloten en bekleed met plastic.

Na het opbouwen van de steigers zullen modificaties gemaakt worden om de circulatie van kerkgangers in het gebouw te faciliteren.

Het Parochiebestuur heeft na een diepgaande evaluatie besloten om niet uit te wijken naar het Gezellenhuis, maar om de diensten doorgang te doen verlenen in ons kerkgebouw. Er kan met de nodige veiligheidsaanpassingen veilig ‘gekerkt’ worden. Ook de 2^e fase van de restauratie is een proces dat we als gemeenschap samen kunnen en mogen delen. Het delen van deze gezamenlijke ervaringen en het beleven van de restauratie van onze kerk mogen ons sterken om de uitdagingen van de toekomst mét elkaar tegemoet te treden.

Met vriendelijke groet,
namens het Parochie Bestuur. Alfred Schwegler

Actie Kerkbalans.

Het toegezegde bedrag van de parochiebijdrage in 2008 is totaal € 40.312,-.

Wij bedanken alle parochianen die door het invullen van het formulier hun steun voor de eigen kerk reeds op voorhand hebben toegezegd.

Veel waardering gaat uit naar de medewerkers van de actie Kerkbalans die door weer en wind zijn gegaan om in het dorp en in de buitengebieden de formulieren weg te brengen en weer op te halen.

Namens het parochiebestuur, Nico Wolffenbittel.

Beste Parochianen,

Vorig jaar hebben wij in het kader van de festiviteiten van de verjaardag van onze parochie ‘**De Nacht van Ouderkerk**’ georganiseerd voor de jongeren van 16 tot 30 jaar. Dat was een doorslaand succes. Op veler verzoek komt er een vervolg op en wel op

19 april aanstaande in het Gezellenhuis.

Daarnaast zal er ook een avond georganiseerd worden voor de leeftijdsgroep 30+. De datum van deze activiteit zal nader bekend worden gemaakt.

Beide activiteiten versterken de sociale cohesie in onze parochie/geloofsgemeenschap, maar ook in de samenleving. Dat was ook het thema van ons feest vorig jaar.

Het parochiebestuur gaat er van uit dat met deze activiteiten wordt voorzien in de behoefte bij beide doelgroepen. Het voordeel is dat deze bijeenkomsten georganiseerd worden door jongeren van de parochie zelf en daarmee wordt de betrokkenheid met onze parochie vergroot.

In de volgende uitgave kunt meer lezen over de ‘Nacht(en) van Ouderkerk 2008’

Met vriendelijke groet,

Het parochiebestuur

Onze Communicantjes



Quinsey, Daphne, Rianne, Juna, Frederique,
Kasper, Rinke, Britt, Julian, Wouter.
zittend: Heleen, Julian en Julia.
Brittany en Pauline (niet op foto)

15 vrolijke kinderen die elke maandagmiddag bij elkaar komen om zich voor te bereiden op hun Eerste H. Communie op 27 april. Gezellige en leerzame middagen waarin veel verteld en geknutseld wordt. Wij wensen de kinderen en hun ouders een fijne, mooie voorbereiding toe.

Zondag 27 april Eerste Communie

In deze feestelijke viering zullen
15 kinderen
hun Eerste H. Communie ontvangen.
Pastor J. Adolfs en pastor K. Kint
zullen in deze viering voorgaan.

Het kwetternest
o.l.v. Laurens d. Boer
verzorgt de muziek.



Een Jaar lang op Reis in het Land van Geloven

Je geloof verdiepen in de ontmoeting met tochtgenoten

In het Bisdom van Haarlem is twee jaar geleden een nieuwe cursus ontwikkeld, speciaal gericht op mensen die geloofsverdieping zoeken.

In september start opnieuw de cursus 'Een Jaar lang op Reis in het Land van Geloven' op verschillende plaatsen in het bisdom Haarlem. De cursus wordt verzorgd vanuit de dekenale centra. Voor onze regio is dat in Amsterdam.

Amsterdam

Cursuslocatie: het Houten Huys, Begijnhof 34 Amsterdam-Centrum

Cursusavond: Donderdagavond (onder voorbehoud)

Informatieavond: Dinsdag 15 april aanvang 20.00 uur

Locatie: het Houten Huys (vlak bij het Spui),

Aanmelden en vragen: tel. (020) - 6278544, e-mail:
elsenaar@dekenaat-amsterdam.nl

De cursus is opgezet als een reis door de mooiste streken in het Land van Geloven, waarbij een bezoek gebracht wordt aan de belangrijkste monumenten en plaatsen. In elke etappe van de reis vindt verkenning en verdieping plaats en staan we stil bij persoonlijke ervaringen.

Deze cursus is opgezet als een groepsreis waarin ieder zijn of haar eigen bagage meebrengt. Het doel is bekend te raken met de fascinerende geschiedenis, de intrigerende ideeën, de bijzondere rituelen, de centrale plaatsen. U ontmoet een reeks tot de verbeelding sprekende personen in het Land van Geloven, uit de katholieke geloofstraditie en de geloofsactualiteit.

Het cursusboek dat bij de prijs is inbegrepen bevat meer dan in de cursus kan worden gedaan. Elk hoofdstuk heeft een titel naar de reisbestemming

die in die periode wordt bezocht.

Zo heet de eerste bestemming De Vallei van de Verhalen. Na een Panorama (overzicht) waarin het gat over verhalenvertellers, de manier waarop mensen verhalen vertellen en verschillende genres hierin, gaan we Op Verkenning. Dat betekent dat we als in een reisgids een keuze maken uit verschillende mogelijke excursies. In de Vallei van de verhalen gaan we op verkenning naar ons eigen ,levensverhaal, verhalen uit het Oude en Nieuwe Testament en verdiepen ons in de betekenissen die deze verhalen voor ons kunnen hebben. Aan het einde van een bestemming zitten wij neer op de Pleisterplaats waar we voor onszelf nagaan wat we van deze bestemming meenemen. Zo is elk hoofdstuk opgebouwd uit Panorama, Op Verkenning en de Pleisterplaats. Dit cursusboek is alleen beschikbaar voor cursisten.

In totaal bestaat de cursus uit 33 bijeenkomsten die verdeeld worden over de maanden september tot juli. Er is een vaste cursusavond per cursusplaats. Een enkele keer wordt een zaterdag besteed aan de cursus, ook in verband met mogelijke excursies.

De **kosten** van deze cursus zijn € 295. Dit is inclusief lesmateriaal, koffie/thee en excursies. Voor een gehele of gedeeltelijke tegemoetkoming in de kosten is veelal een regeling te treffen met het eigen parochiebestuur.

LITURGIE AGENDA

Datum Tijd	Voorganger	
29-03 19.00 uur	Pastor G. van Tillo	Eucharistieviering
30-03 10.00 uur	Pastor G. van Tillo	Eucharistieviering
05-04 19.00 uur	Pastor K. Kint	Woord en Communie
06-04 10.00 uur	Pastor K. Kint	Woord en Communie
12-04 19.00 uur	Pastor G. van Tillo	Eucharistieviering
13-04 10.00 uur	Pastor G. van Tillo	Eucharistieviering
19-04 19.00 uur	Pastor K. Kint	Woord en Communie
20-04 10.00 uur	Pastor K. Kint	Woord en Communie
26-04 19.00 uur	Pastor J. Adolfs	Eucharistieviering
27-04 10.30 uur	Pastor J. Adolfs/Kint	Eucharistieviering
01-05 10.00 uur	Pastor G. van Tillo	Eucharistieviering
03-05 19.00 uur	Pastor G. van Tillo	Eucharistieviering
04-05 10.00 uur	Pastor G. van Tillo	Eucharistieviering

APRIL 2008

Bijzonderheden	Muzikale invulling
Beloken Pasen	Caeciliakoor
3 ^e zondag van Pasen	Caeciliakoor
4 ^e zondag van Pasen	Caeciliakoor
5 ^e zondag van Pasen	Caeciliakoor
1 ^e Communie	't kwetternest
Hemelvaart	
7 ^e zondag van Pasen	Caeciliakoor

Familieberichten

Doopsel

In onze geloofsgemeenschap
werden door het doopsel opgenomen



Julian en Rosalie

zoon en dochter van
Bob en Arienne van Pol Kooter,
Coen van Boshuizenlaan 48

Noteert u vast in uw agenda! Parochieavond op 11 juni.

Het is al weer behoorlijk lang geleden dat er een parochieavond is georganiseerd, maar nu is het dan zover. Op 11 juni willen bestuur en pastor u informeren over o.a. de regiovorming, de voortgang van de restauratie van onze kerk, maar vooral over de toekomst van onze parochie aan de hand van stellingen. Naast de serieuze onderwerpen is er uiteraard gelegenheid voor een drankje en een hapje.

Voor wie is deze avond bedoeld? Voor alle parochianen, jong en oud en voor alle vrijwilligers/werkgroepen. Het zou geweldig zijn als ook jonge ouders en de jongeren uit de parochie acte de presence zouden willen geven: zij zijn immers de toekomst van de kerk. Zij kunnen het beste aangeven wat zij nu en de toekomst van de kerk als geloofsgemeenschap verwachten.

Schrijf deze datum nu al op in uw agenda, het is immers voor uzelf!

Afscheid van de bezoekgroep.

Mevrouw. Jo Meester en mevrouw Truus Miltenburg hebben sinds kort afscheid genomen van hun werk in de Bezoekgroep. Vanaf het begin hebben zij samen met anderen zieken, ouderen, jubilarissen en allen die een bezoekje vanuit de kerk op prijs stelden, bezocht. Soms met een bloemetje, maar altijd met belangstelling en vriendelijkheid naar de ander toe. Vanaf deze plek willen wij beide dames heel hartelijk danken voor hun jarenlange inzet voor het bezoekwerk en hoe lang dat is, is bijna niet meer te achterhalen, maar het moeten toch zo'n 20 jaren zijn. Waarvoor hulde! We zullen ze missen, want mensen bezoeken behoort tot de kerntaak van een parochie. Het is immers dienstbaar werk en een kerk die niet dient, dient nergens voor.



Een en ander betekent dat de Bezoekgroep héél graag nieuwe mensen zou verwelkomen ter ondersteuning van de andere leden en de pastor. Iedereen is welkom: jong en oud ! Wat kost het u aan tijd? Een paar uur per maand en een 6 à 8 keer per jaar bijeenkomen voor overleg met elkaar. Houdt u van mensen? Hebt u wat tijd over? Wilt u op een zinvolle manier wat doen voor de geloofsgemeenschap? Wilt u meer informatie hierover?

Meld u dan bij pastor Kint, tel: 4961320

“Wat geloven katholieken?”

Godsdienst is weer gespreksonderwerp van alledag. De discussies over de Islam roepen ook vragen op over het christendom. Weten we echt wel zo goed wat anderen geloven? Wat we zelf ‘van huis uit’ geloven? ‘Katholieken mogen geen bijbel lezen’. ‘Katholieken aanbidden Maria’. Deze uitspraken kun je nogal eens horen. Zijn ze ook juist? Er is weer belangstelling voor wat het geloof inhoudt. Er is behoefte aan algemene kennis. Dat brengt niet perse tot geloven. Kennis helpt wel misverstanden op te ruimen. En dat is vaak nodig.

De pastores van Amstelland bieden vier informatieve avonden aan. Op die avonden geven we als het ware als ‘openbare lessen’.

Die avonden zijn bedoeld voor iedere belangstellende die iets meer wil weten over het katholiek geloof. Met name voor jonge mensen/ouders bij wie wel de interesse is, maar de kennis niet aanwezig of weggeëbd. Het zijn geen bekeringsavonden of gespreksavonden over uw geloof. Het gaat om informatie die nodig is om zonder vooroordeel en misverstand tegen het katholiek geloof aan te kijken.

“Katholiek van huis uit! Wat geloven we ?”

Vier informatieve lezingen over het katholiek geloof.

- 2 april : **pastor Phil Kint**, De katholieke kerk.
Een gemeenschap met een geschiedenis.
Klein begonnen, nu wereldwijd.
- 9 april : **pastor Tom Buitendijk**, Zeven tekens van
**Gods aanwezigheid bij kernmomenten van ons
leven: de Sacramenten.**
- 16 april: **pastor Kiki Kint**, God die nabij komt.
In Jezus komt God ons tegemoet.
Menselijke ervaring van God die zich te kennen
geeft.

- 23 april: **pastor Guido Smit**, De praktijk van alledag.
Richtingwijzers in het dagelijks leven:
de Tien geboden en de Bergrede.
- Plaats: parochiezaal Titus Brandsmakerk
Westelijk Halfgrond 1
1183 HN Amstelveen
- Tijd: 20.00 – 20.15 uur ontvangst met koffie.
20.15 – 21.00 uur lezing.
21.00 – 21.30 uur gesprek
21.30 – 22.30 uur ontmoeting bij een glas en een
hapje.
- Kosten : 15 euro voor vier avonden
5 euro per avond.
- Opgave Pastorie Titus Brandsma-kerk.
Westelijk Halfgrond 1
1183 HN Amstelveen
of:
tom.buitendijk@hetnet.nl.

Ik/wij komen op: 2, 9, 16, 23 april

Naam.....

Adres.....

Telefoon.....

Email.....

Bezinningsdag 19 april 2008.

Voor leden van parochiebesturen en parochievergaderingen.

Vele malen bent u al geïnformeerd over het gegeven dat uw parochie opgenomen is in groter verband. Het is het beleid van het bisdom van Haarlem om alle parochies samen te voegen tot regio's. Ze gebruiken in hun beleidsstukken nog niet het woord 'regionale parochie of regioparochie' De beleidsmakers van het bisdom gaan slim te werk. Ze suggereren een mate van vrijwilligheid. Parochies hebben zelf met elkaar gekozen samen op te trekken: parochies kiezen elkaar als partners op weg naar een hoopvol perspectief voor het pastoraat en voor de missionaire taak van de kerk. Op een gegeven moment zijn er de feiten; in een proces van naar elkaar toegroeien en van elkaar afgroeien, van elkaar aftasten en van elkaar nader willen leren kennen, zijn de zeven parochies van Amstelland aan elkaar verbonden geraakt. De 'beleidsmakers' van het bisdom hebben de vaak moeizame processen hun gang laten gaan, maar wel de eindconclusie geformuleerd: in het jaarboek 2007 van het bisdom heten de zeven parochies samen regio Amstelland.

Hoe nu invulling geven aan het samen optrekken van zeven parochies: de H. Augustinus, de De Goede Herder, de H. Anna, de H. Geest, de Z. Titus Brandsma, de H. Urbanus te Bovenkerk en de St. Urbanusparochie van Ouderkerk aan de Amstel? Een regioraad (in oprichting) waarin de zeven parochies zitting hebben, geeft enige sturing aan dit samen gaan. Toch blijft de verantwoordelijkheid voor de parochies berusten bij de parochiebesturen en parochie-vergaderingen. Zij zijn de eerst verantwoordelijken voor de opzet en planning en de uitvoering van het kerkelijk leven in Amstelland. Op hen ligt de schone taak om 'katholiek Amstelland' vorm te geven. Hoezeer de leden van deze colleges zich bewust zijn van die taken, toch stemmen hun gedachten, wensen, toekomstperspectieven niet geheel met elkaar overeen. Dat mag ook niet verwacht worden. Maar wel is dit op zeer korte termijn zeer noodzakelijk. De korte termijn die wij hebben om "katholiek Amstelland" een gezicht te geven ligt in het pure feit dat we binnen tien jaar een kwart aantal katholieken minder zullen hebben in deze regio. De katholieken die er dan zijn, zijn allen tien jaar ouder geworden. Nu reeds zijn de ouderen de

meest vitale parochianen. Uit hen komen de vrijwilligers voort en de kerkgangers. Zij zijn de tochtgenoten in ons kerkelijk optrekken de toekomst in. Het vrijwilligerskader zal op natuurlijke wijze sterk slinken. Over zes jaar zijn uw pastores allen 65+. Onze opvolgers staan nog niet te trappelen van ongeduld om ons op te volgen. Dit is geen doenscenario: dit zijn de pure gegevens. De vraag komt op: hoelang nog kunnen we ons permitteren door te gaan met te doen alsof zó doorgaan nog gaat? Een wat ingewikkelde zin die desondanks volstrekt helder is. Het is de hoogste tijd!

De kracht van samenwerking zal liggen in het gezamenlijk overleg hoe we samen de toekomst tegemoet kunnen gaan. De pastores bieden aan de besturen een praatstuk aan: Pastoraat in Amstelland, zorgen en kansen. Uw pastores willen hun krachten bundelen ten dienste van het geheel. Nieuwe initiatieven van de kant van de pastores zullen regionaal van opzet zijn. De pastores hebben als uitgangspunt voor hun werk gekozen: de geestelijke gezondheid van de mensen (individueel en groepsgewijs) in hun relatie tot God. Dit vraagt om het gaan van een geestelijke weg waarop mensen de werking van God in hun leven ontdekken. Heel veel andere zaken zijn dan van ondergeschikt belang. Parochiebesturen en –vergaderingen gaan het de pastores mogelijk maken zich daaraan toe te wijden.

Op 19 april zullen we met een flinke groep mensen ons bezinnen. Juist als mensen die werkzaam zijn binnen de kerk willen we ons eigen geestelijk leven voeden. Het zal een bezinningsdag worden waarin we ons dieper bewust zullen worden van de opdracht "katholiek Amstelland" een gezicht te geven. Tegelijk beseffen we dan ook dat het een voorrecht is om samen aan het begin te staan van een nieuwe ontwikkeling die het kerkelijk leven vitaliseert en de verbondenheid van God en mens versterkt.

Pastor Tom Buitendijk.

Gesprek bij de koffie.



Op de donderdagen **27 maart en 24 april**
bent u om **10.00 uur** weer van harte welkom
bij de pastor op de koffie.

Rondom dit samenzijn gaan we met elkaar in gesprek over geloof,
ongeloof en ons eigen leven.

Plaats: de werkkamer van pastor Kint op de pastorie.

Schoonmaken kerk.



In verband met de restauratie van de kerk

is er voorlopig geen vaste datum bekend voor de schoonmaak.

Bericht van de redactie:



De kopij voor het Parochieblad **mei** kunt u
inleveren t/m
dinsdag 22 april

bij : Berny van Wieringen, Rondehoep Oost 16.
E-mailadres: bernyvanw @hotmail.com

Kopij het liefst inleveren per mail

Kerkcafé



Onze tweede avond in het kerkcafé had een
thema dan de eerste avond.

Stond op die eerste avond de gospel
centraal, deze keer was dat het thema van de
Wereldgebedsdag: Wijsheid en Inspiratie.

We zaten met een klein groepje aan de koffie toen de
bezoekers aan die dienst zich bij ons voegden.

Er was ons genoeg aangereikt om over te praten.

Om kwart voor elf was het tijd om het café te sluiten. We denken dat ook
op deze avond het doel , de ontmoeting, is gehaald.

Het café gaat weer open op vrijdag 4 april a.s.

Dan komt *Noor Geurts*, beeldend kunstenaar , vertellen over haar werk en
waardoor zij zich laat inspireren.

Iedereen is weer van harte uitgenodigd. Neem gerust iemand mee: een
buur, familie, een kennis, goede vriend of vriendin.

De koffie en thee zijn gratis. En met een vrijwillige bijdrage van de
bezoekers hopen we de kosten te kunnen opvangen.

Voor vragen kunt u terecht bij

Jan en Huibertje Koningen,
tel. 496 1875

of

Peter en Marja de Boer
tel. 496 1278.

ander

KERK EN JODENDOM

Pesach, het joodse Paasfeest, in een bijzonder jaar.

De viering van het joodse Paasfeest is dit jaar van 19 april, de avond van het Pesachmaal, tot en met 27 april. Alles zal zich richten op de herdenking van de bevrijding uit Egypte en het besef geroepen te zijn tot vrijheid, en tot het volbrengen van de opdracht van de Allerhoogste: het onderhouden van Zijn geboden, de Tora.

Gezamenlijke viering

Als gemeenschap, als volk, is die opdracht aanvaard; als gemeenschap, als volk, zal die opdracht moeten worden voortgezet. Juist de viering van Pesach met het bijzondere ritueel van de maaltijd thuis in de kring van de familie en mogelijk enkele gasten benadrukt dat besef van gemeenschap. Gezamenlijke viering van generatie op generatie van de dank om de bevrijding en de aanvaarding van de opdracht.

Een maand later, op 8 mei, is de herdenking van de Onafhankelijkheidsdag, 60 jaar de Staat Israël en op 1 mei de Sjoa-herdenking. Alle gedenken en vieren zal daarom in 2008 een indringend en intens gebeuren zijn. De continuïteit van het volk is een ware zorg, zowel in religieus opzicht als ten aanzien van de zelfstandigheid van de joodse Staat.

Het is te hopen, dat wij als christenen dit bijzondere jaar met oprechte aandacht zullen meevoelen. Dit jaar 2008, waarin ons Pasen een maand eerder werd gevierd, zou 'afstand' kunnen oproepen. Dat zou heel kwalijk zijn. Bij velen roepen de ontwikkelingen in en rond Israël gemengde gevoelens op. Het antisemitisme blijft een actieve dreiging, die in de gedachten binnensluipt door gevoelens en vragen over Israël en de joden.

Permanente uitnodiging

Het is daarom van grote betekenis dat de Nederlandse bisschoppen op 17 januari de 'Dag van het Jodendom' in de R.-K. Kerk hebben opgenomen als een vast punt, een permanente uitnodiging om ons op basis van de bijbelse wortels te verdiepen in de relatie tot de joden en het levende jodendom. Meerdere parochies hebben al initiatieven genomen om daar vorm aan te geven met bezinningsavonden en zo mogelijk ontmoetingen met joden. Christenen delen naar het getuigenis van het Nieuwe Testament in Gods beloften van het uiteindelijk heil voor allen en evenzo in de fundamentele opdracht van de kern van Gods geboden tot gerechtigheid, eerbied en liefde van mens tot mens.

De Katholieke Raad voor Israël heeft daarom samen met de Protestantse Kerk in Nederland op 24 april een symposium belegd met het motto 'Tekens van hoop'. Het doel is om aandacht te geven aan die plekken van solidariteit zowel in Israël als daarbuiten, waar joden, Israëli's, kerken, Palestijnen – zowel christenen als moslims – werken aan een gezamenlijke vreedzame samenleving. Zo zal het joodse Pesach 2008 opnieuw een appèl zijn tot bevrijding voor allen uit onrecht en tot vertrouwen op gerechtigheid.

Meer informatie:

www.dagvanhetjodendom.nl en
www.kri-web.nl.

Frans Zwarts

KRI, werkgroep Liturgie en Pastoraat

Open Kloosterdag / Roepingenzondag op zondag 13 april.

Ruim zestig kloosters verspreid over heel Nederland zetten op zondag 13 april 2008 hun deuren open. Een vierde landelijke 'Open Kloosterdag' kon na het overweldigende succes in voorgaande jaren (2000, 2003 en 2006) niet uitblijven. Met dit initiatief willen de kloostergemeenschappen laten zien hoe religieus leven in deze tijd wordt vormgegeven. Men hoopt op een inspirerende en respectvolle ontmoeting, waarin bezoekers en kloosterlingen op informele wijze met elkaar in contact kunnen komen. Vandaar het motto: 'Wat beweegt jou?' Hieruit spreekt de uitnodiging tot een open en vrijmoedig gesprek.

Kloosters staan bekend als 'stilteplekken'. De monastieke gemeenschappen en hun gebouwen beantwoorden aan een verlangen naar stilte, rust en spiritualiteit in deze tijd. Maar stilte en religieus leven zijn niet synoniem. De kloosters van actieve religieuzen werden en worden juist gekenmerkt door een constante bedrijvigheid. Naast stiltemomenten en verdieping kenmerkte het leven van zusters en broeders die werkzaam waren in de gezondheidszorg en het onderwijs zich veelal door dynamiek en activiteiten. In 2008, het 'Jaar van het Religieus Erfgoed', kan stil worden gestaan bij de in kunst en architectuur vertaalde inspiratie en leefwijze van generaties van religieuzen. Daarnaast kunnen bezoekers – onder meer op 13 april – kennismaken met de inspiratie en leefwijze van eigentijdse religieuzen.

Het tijdstip van de Open Kloosterdag, de derde zondag na Pasen, is niet toevallig. Deze zondag wordt in heel de Kerk gevierd als Roepingenzondag. Vandaar dat religieuzen dan graag willen laten zien hoe zij hun roeping beleven.

Op www.openkloosterdag.nl staat een overzicht van het programma-aanbod in de verschillende kloosters. NB: Vermelding in dit overzicht garandeert geen onbeperkte toegang. Zowel qua tijd als qua ruimte zijn de mogelijkheden begrensd. Om teleurstellingen te voorkomen wordt bezoekers geadviseerd van tevoren te informeren over de mogelijkheden van het klooster dat men wenst te bezoeken.

Parochiële Caritas	Mw.W.Out	4964469
Gezinsdiensten 't Kwetternest	Mw.W.Bentinck-van Wieringen	4967466
Jongereengroep	Mw..Jansen & Dhr. Ph.Kint	4722220 4961320
Communiewerkgroep	Mw.B.Harte-Keizer	4964941
Vormselwerkgroep	Mw.Jansen	4722220
Koor Elckerlyc	Dhr.H.Out	4964469
St. Caeciliakoor	Dhr.M.v.d.Linden	4961635
Bezoekgroep	Dhr.W.Schreurs	4961890
Raad van Kerken	Secretariaat: Mw.H.Alberts	4964139
Lay-out parochieblad	Berny van Wieringen Bernyvanw [at] hotmail.com	4964175
Bezorging parochieblad	Dhr.M.Schwegler	4965733
Stencilbureau	R.K.Gezellenhuis Dhr. .A.van de Vall	4961255 4961749
Verhuur Elckerlyc gebouwtje	Dhr. en mevr. Kouwenhoven	4961288
Verhuur parochiehuis (kosterwoning):	via secretariaat	4961320
R.k.Begravenisvereniging	"Antonius de Kluizenaar"	
Kerkhof	Dhr.R.Cerpentier.	4961853
Uitvaartleiders	R.v.d.Velde v.h. J Bouwens Baambrugge Spierings, Kok en Lemkes Amsterdam	0297-583448 6184771
Urbanus-Parochie Bestuur- Ouderkerk a/d Amstel.	Bankrekening 35.18.01.855 Postrekening 6259845 t.n.v.	
Kerkbijdrage:	Bankrekening: 35.18.06.210 / giro: 290535	