

# Herderstocht 2018

## Wandel mee met de herder en beleef het Kerstverhaal

Kerst is het gezelligheidsfeest bij uitstek. In de koude en donkere wintermaanden is het de ideale tijd om als familie en vrienden bij elkaar te zijn. Kerst is alleen niet altijd een gezelligheidsfeest geweest. De afgelopen eeuwen hebben christenen tijdens de kerstdagen de geboorte van Jezus Christus gevierd. Voor christenen is Kerst het feest van de komst van Jezus naar onze aarde. Wist je dat ongeveer 2000 jaar geleden Jezus Christus werd geboren in een stal. Er was geen wieg voor Hem, het enige dat gebruikt kon worden was een voederbak.....

Voor christenen betekent Kerst de komst van Christus. Hij is de langverwachte Messias en redder. De diepste betekenis van Kerst is dat God zelf de moeite nam om als mens naar deze aarde te komen. Kerst is het feest van het Licht. Jezus noemde zichzelf het Licht van de Wereld. In een vaak zo donkere wereld vol oorlog, pijn en verdriet brengt Hij licht en vrede met God.

Deze Herderstocht is een initiatief van de Raad van Kerken in Ouderkerk aan de Amstel en voor iedereen, jong en oud, toegankelijk. Kinderen mogen verkleed komen en/of hun lampion meenemen. Tijdens deze herderstocht wandel je met de herder door het dorp en kom je verschillende scènes uit het kerstverhaal tegen. Uiteindelijk vinden we Jezus in de stal en zingen we samen kerstliedjes.

Datum: Zaterdag 22 december  
Tijd: tussen 18.00 en 20.00 uur  
Vertrek: Amstelkerk, Kerkstraat 11, Ouderkerk a/d A.  
Eindpunt: De kerststal bij de Sint Urbanuskerk Rondehoop Oost 31 Ouderkerk a/d A.

De wandeling is op eigen risico en (groot)ouders zijn zelf verantwoordelijk voor hun kind(eren).

Een fijne wandeling gewenst!

Meer informatie?  
Of meld je aan



[www.herderstocht-ouder-amstel.nl](http://www.herderstocht-ouder-amstel.nl)  
[herderstochtouderamstel@gmail.com](mailto:herderstochtouderamstel@gmail.com)

Voor jong en oud(er)

