



'Bruggetje'

Informatiebulletin geloofsgemeenschap
Sint Urbanus Ouderkerk aan de Amstel
Rondehoep Oost 31,
1191 KC Ouderkerk a/d Amstel,
Tel. 020-4961320
www.kerkenouderkerk.nl/urbanus
14-06-2019



Diaconale zondag

Tijdens de viering van zondag 16 juni houden we een diaconale collecte. De opbrengst van deze collecte wordt gereserveerd voor de activiteiten van de werkgroep binnen Ouderkerk.

Daaronder valt onder andere de ondersteuning van de bezoekgroep van onze Urbanuskerk. De vrijwilligers van deze groep bezoeken medeparochianen die ziek zijn of met andere tegenslagen kampen en parochianen met bijzondere (huwelijks)jubilea en in die situaties is een bos bloemen of "een ander klein opkikkertje" de normale geste. De diaconie is er voor om dergelijke activiteiten dan financieel te ondersteunen en het is van groot belang dat dit in de toekomst wordt gecontinueerd. Hartelijk dank voor uw gaven.

Uit: De naaste als jezelf

Waar je een arm om iemand slaat
Een stap of twee mee gaat
Waar je een zieke bezoekt
Iemand die een eenzame opzoekt
Vreemdelingen in nood wenkt
Een overledene herdenkt
Om te delen in wat je kunt geven
Om samen verder te leven
Daar wordt Gods Naam levend.

H. Crijns

VIERING IdentiTijd

Hoe geloven de tieners van nu?
DOOR DE JEUGD VAN TEGENWOORDIG VOOR IEDEREEN



Zondag 23 juni 2019

10:00 uur

St. Urbanuskerk Ouderkerk aan de Amstel

Mededelingen:

- 16 juni : 1ste collecte Caritas voor onze geloofsgemeenschap, 2de voor eigen pastoraat.
- Bent u beschikbaar als deurwacht en wilt u ons team komen versterken, geef u dan op via urbanusparochie@xs4all.nl t.a.v. deurwacht.
- Op zondag 30 juni om 15.00 uur is het Amsteler zomerconcert. Dit keer achter de Amstelkerk. Toegang is gratis
- Kloosterdag: 5 juli. Opgeven is nog mogelijk. Kijk voor meer informatie in de Brug op blz. 10.

Intenties

Zondag 16 juni

Ans van Putten-Marjot, Cor Backer, Alida Bakker-van den Broek, Nel Drubbel-van 't Schip, overleden familie van Wees-Kolk, overleden familie van Thienen, Theo Kouwenhoven, Ton v.d.Vall, Nol Bleumink, Annie v.d. Klauw-Jooren, overleden ouders van Wieringen-van der Salm, Henk Smit, Wim Pappot en familie, Coen Lötters en Jan Splinter.

Zondag 23 juni

Ans van Putten-Marjot, Cor Backer, Alida Bakker-van den Broek, Nel Drubbel-van 't Schip, Gijsbertus Keizer en Margaretha Keizer-Schalkwijk, Lenie Lakerveld-Broodbakker, Nel Bomars.

Zondag 30 juni

Ans van Putten-Marjot, Cor Backer, Alida Bakker-van den Broek, overledenen van de familie Caminada-Werners, André Bremmers en Kitty Bremmers-Geijsler, Nel Drubbel-van 't Schip, Riet Zeldenthuis-Flierboom, Luc Bos, Arie Schrama, Wim de Jong. Voor degenen die het moeilijk hebben.

Van dag tot dag

| | | | |
|----|---------|-----------|--|
| Wo | 19 juni | 08.45 uur | Woensdagochtend gebed in de Urbanuskerk |
| | | 11.00 uur | Eucharistieviering in Theresia. Voorganger: Pastor G. van Tillo |
| Do | 20 juni | 19.30 uur | Eucharistieviering met Stille Aanbidding Voorgangers: Pastoor E. Jongerden/ E. Brussee |
| Zo | 23 juni | 10.00 uur | Oecumenische jongerenviering voor jong en ouder, zie flyer. Voorgangers: Pastor E. Brussee en ds. B. Bos |
| Wo | 26 juni | 08.45 uur | Woensdagochtend gebed in de Urbanuskerk |
| Zo | 30 juni | 10.00 uur | Eucharistieviering met de Duif. Voorganger: Pastoor E. Jongerden |
| | | 15.00 uur | Amstelzomer concert achter de Amstelkerk. Toegang is gratis |
| Wo | 03 juli | 08.45 uur | Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk |
| | | 10.45 uur | Zanguurtje in Theresia |
| | | 13.30 uur | Kerkschoonmaken met na afloop koffie |
| Vr | 05 juli | 09.00 uur | Oecumenische Kloosterdag. Aanmelden via e.brussee@rkamstelland.nl |
| Zo | 07 juli | 10.00 uur | Gezinsviering met kinderkoor. Voorganger: Pastor E. Brussee |

Voor de grap surfte ik eens naar de website van God. Zoals ik wel gedacht had, kon ik die niet vinden. "Wat doe je?" vroeg mijn vader. Ik vertelde het hem. Toen zei pa: "Om God te bereiken, heb ik geen website nodig, of een vel papier. En mijn telefoon heeft ook geen nut. Ik kan God altijd bereiken, zeven op zeven, vierentwintig uur op vierentwintig, jaar in, jaar uit." Ik denk nu nog vaak aan wat mijn vader me toen zei: "Praten met God mag en kan altijd, trouwens, Jezus gaf het de mensen mee. Hij sprak heel veel met Zijn Vader." Toch goed om te weten hé, als Jezus het deed, dan mag ik het ook...