



'Bruggetje'

Informatiebulletin geloofsgemeenschap
Sint Urbanus Ouderkerk aan de Amstel
Rondehoep Oost 31,
1191 KC Ouderkerk a/d Amstel,
Tel. 020-4961320
www.kerkenouderkerk.nl/urbanus
19-04-2019



Pasen

Op Palmzondag werd Jezus nog als een koning ingehaald. Maar Hij voldeed niet aan de verwachtingen. Hij wilde geen machtige koning zijn met veel rijkdom en een sterk leger. Hij wilde geen oorlog met de Romeinen. Daarom werd Hij in de nacht van Witte Donderdag gevangen genomen. Daarom werd Hij naar het Romeins recht veroordeeld als een oproerkraaier, een revolutionaire onrustzaaier. Op Goede Vrijdag is Hij gestorven, aan een kruis. Een teken van schande? De dood van de schande? Begraven! En vergeten?

Jezus leerde ons van elkaar te houden, zoals God van Hem heeft gehouden.

Met Pasen, kunnen wij geloven dat God echt van ons houdt, dat Hij niet wil dat mensen lijden en verdriet hebben, maar dat wij leven in geluk en vrede.

Dit moet ons moed geven om verder te doen met elkaar, om ons in te zetten voor het goede. Daarom willen wij vieren dat Jezus uit de dood is opgewekt! Zalig Pasen!

Inventarisatie: Open kerken dag

Parochie RK Amstelland is voornemens om op 22 juni een open kerken dag te houden om zo kennis te maken met de kerklocaties binnen onze parochie. Gedurende deze openstelling zullen er diverse activiteiten, zoals koorzang, een lezing of een rondleiding plaatsvinden. Ook willen we kijken of er vervoer nodig is naar diverse locaties. Aan u de vraag of u hieraan zou willen deelnemen. U kunt dit voor 1 mei kenbaar maken via urbanusparochie@xs4all.nl. Alvast hartelijk dank voor uw reactie.

Let op! Stille aanbidding

In de maanden mei en juli zal er geen Eucharistie met Stille aanbidding plaatsvinden.

Vooraankondiging: Vrijwilligersdag 2019

Op zaterdag 25 mei zal er traditiegetrouw weer een vrijwilligersdag georganiseerd worden om alle vrijwilligers binnen onze locatie te bedanken. Dit keer met als thema: Ambassadeurschap.

In de week na Pasen zullen de uitnodigen in de bus vallen.

We zijn nog wel op zoek naar een paar extra handen bij het klaarzetten van de tafels en stoelen en bij het opruimen ervan. Dit horen wij graag via urbanusparochie@xs4all.nl of laat het weten aan Hélène of Yvette. Tot ziens.

Intenties

Pasen 2019

Uit dankbaarheid en zegen voor de toekomst.

Voor het huwelijk van Elise Stronkhorts en Robert Hulst op 9 mei.

Herman Compier, Henk Smit, overleden familie Kouwenhoven-Vesting, Nel Drubbel-van 't Schip, overleden familie van Wees-Kolk, overleden familie van Thienen, Theo Kouwenhoven, Hanneke Brummelhuis-Jansen, overleden familie Brummelhuis, Ton v.d. Vall, overleden ouders de Jong-Al, Nico Spaansen, Hein van Tol en Rie van Tol-Roeleveld, Luc Bos, Riek Bakker-Klarenbeek, Jan Snel, Nol Bleumink, Nel Kea-Pronk, Nel van Wieringen-v.d. Salm, Gijsbertus Keizer en Margaretha Keizer-Schalkwijk, Wim Leurs, Martien v.d. Linden, overleden ouders Alberts-Alberts, René Schroeders, overleden familie Rijntjes-Snellen, Gerard v.d. Linden, Coen Lötters, overleden familie Schwegler Epskamp, Rien Verlaan.

Zondag 28 april

Herman Compier, Henk Smit, Lenie Lakerveld-Broodbakker, André Bremmers en Kitty Bremmers-Geijsler, Nel Drubbel-van't Schip, Riet Zeldenthuis-Flierboom, Arie Schrama, Wim de Jong, Annie v.d. Klauw-Jooren, overledenen van de familie Caminada-Werners, Voor degenen die het moeilijk hebben.

Van dag tot dag

Wo	24 apr	08.45 uur	Woensdagochtend gebed in de St. Urbanuskerk
		11.00 uur	Oecumenische paasviering in Theresia. Voorgangers: Pastor Brussee en ds. Bos
Do	25 apr	19.30 uur	Eucharistie/ Stille aanbidding Voorgangers: Pastoor E. Jongerden/ pastor E. Brussee
Zo	28 apr	10.00 uur	Eucharistieviering met De Duif. Voorganger: Pastor G. van Tillo
Wo	01 mei	08.45 uur	Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk
		10.45 uur	Zanguurtje Theresia
		13.30 uur	Kerkschoonmaken met na afloop koffie
		19.30 uur	Rozenkransgebed in de Dagkapel
Zo	05 mei	10.00 uur	Eucharistieviering met samenzang. Voorganger: Pastor G. van Tillo

Meimaand, Mariamaand

Moeder zijn: is liefhebben, geloven in het leven en het goede, antwoorden op vele vragen en dromen kunnen raden, bewonderen, begeesteren, zien groeien en ontluiken.

Moeder zijn: is veel zien en nog meer zwijgen, vertrouwen op de toekomst jong heimwee kunnen verbergen en goede wegen kennen.

Moeder zijn: is kinderen grootbrengen, bevrijden uit angst en kleinheid.

Moeder zijn: is loslaten, op weg zetten en laten gaan.

Moeder zijn: is een stukje van de schepping weer bij de Schepper brengen.

Rozenkransgebed: alle woensdagen in mei om 19.30 uur in de Dagkapel. Wees welkom!

**Christenen geloven dat dood geen punt is, maar een komma.
Daarna gaat het leven verder, maar wel niet meer zoals vroeger.**