



# ‘Bruggetje’

Informatiebulletin geloofsgemeenschap  
Sint Urbanus Ouderkerk aan de Amstel  
Rondehoep Oost 31,  
1191 KC Ouderkerk a/d Amstel,  
Tel. 020-4961320  
[www.kerkenouderkerk.nl/urbanus](http://www.kerkenouderkerk.nl/urbanus)  
08-03-2019



## Ter bezinning

Wat heb ik nog aan jou?  
Je holt maar door  
van afspraak naar afspraak.  
Je bent steeds maar bezig  
met een overvolle agenda.  
Flitsen hier en daar,  
maar nergens diepgang.  
Je fles is vol. Overvol....

... en toch ben je leeg van  
binnen.  
Ik kijk zo dwars door je heen.  
Waar is jouw vrede,  
waar is jouw liefde,  
waar is jouw inspiratie  
gebleven?

Je moet dringend eens halt  
houden.  
Plaats maken in je binnenste.  
Ruimte scheppen voor het  
onverwachte  
voor Die Onverwachte



## Veertigdagentijd 2019: “Kom, adem ons open”

In het begin, zegt de Bijbel, zweefde Gods ruach, Gods adem, over het water. Ruach betekent: wind die in beweging zet, adem die leven doet ontstaan.

De aarde was nog woest, doods en duister. Alles moest nog beginnen, overal lagen kansen. Toen schiep God de mens naar Zijn beeld en gelijkenis en blies hem de geest, de levensadem in. En Hij gaf ons, mensen, de opdracht om, gedragen door die adem te leven. God wil ons deze levensadem blijven geven, in een wereld waar mensen verstikt worden door zorgen, waarin regeringsleiders kortademig de eer voor zichzelf zoeken, waarin mensen hijgend deadlines op hun werk moeten halen. In die wereld, ònze wereld, zoeken we in de veertigdagentijd weer naar rust, naar adem, naar opstanding uit wat een doods bestaan lijkt. Inkeer, bezinning, verstillings, reflectie, zoveel woorden en begrippen zijn er om het wezen, de intentie en de sfeer van de veertigdagentijd te omschrijven. We hopen dat u ook dit jaar de tijd neemt om op adem te komen op weg naar Pasen, geholpen door het aanbod dat de Raad van Kerken voor u samenstelde.

Pastor Eugène Brussee en dominee Benedikte L. Bos .

### Woensdag 13 maart van 20.00- 20.45 uur: Zangmeditatie in de Amstelkerk,

Een zangmeditatie onder de bezielende leiding van sopraan Susanne Brussee. Opgave niet nodig.

### Woensdag 20 maart van 20.00-21.30 uur: Meditatief schilderen in de Kosterwoning

Deze speciale manier van meditatie staat onder leiding van Anneke Broertjes met als thema ‘Het Licht’.  
Kosten: 5 euro. Opgeven bij: Anneke Broertjes: [ann.brothar@gmail.com](mailto:ann.brothar@gmail.com)

### Woensdag 27 maart van 20.00-20.45 uur: Woordmeditatie rond de Schrift in de Amstelkerk

Dominee Benedikte Bos zal deze vorm van meditatie begeleiden op grond van de lezingen van de komende zondag. Opgave niet nodig.

## Intenties

### Zondag 10 maart

Henk de Koning, Nel van Wieringen-van der Salm, Nel Kea-Pronk, overledenen van de familie Caminada-Werners, overleden ouders Schreurs-v.d. Wurff, Nel Drubbel-van 't Schip, Nel Bomars, Wim de Jong, André Bremmers en Kitty Bremmers-Geijsler, Gijsbertus Keizer en Margaretha Keizer-Schalkwijk.

### Zondag 17 maart

Henk de Koning, Nel van Wieringen-van der Salm, Nel Kea-Pronk, Ruud Oud, Nel Drubbel-van 't Schip, overleden fam. van Wees-Kolk, overleden familie van Thienen, Arie Schrama, Jan Snel, Nol Bleumink, Annie v.d. Klauw-Jooren, Co Klarenbeek.

### Zondag 24 maart

Henk de Koning, Nel van Wieringen-van der Salm, Nel Kea-Pronk, Lenie Lakerveld-Broodbakker, Nel Drubbel-van 't Schip, Theo Kouwenhoven, Ton v.d. Vall, Rie van Tol-Roeleveld en Hein van Tol, Luc Bos.

## Van dag tot dag

Zo	10 ma	10.00 uur	Woord&Communieviering met samenzang. Voorganger: Pastor E. Brussee 1 <sup>ste</sup> zondag van de Veertigdagentijd
Wo	13 ma	08.45 uur	Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk
		11.00 uur	Eucharistieviering in Theresia, grote zaal. Voorganger: Pastor G. van Tillio
		20.00 u	Zangmeditatie in de Amstelkerk
Zo	17 ma	10.00 uur	Woord&Communieviering met De Duif. Voorganger: Pastor P. Koopman 2 <sup>e</sup> zondag van de Veertigdagentijd
			In de Titus Brandsma kerk is er een gezinsviering met kinderkoor om 10.15 uur
Wo	20 ma	08.45 uur	Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk
		20.00 uur	Meditatief schilderen in de Kosterwoning na opgave
D0	21 ma	19.30 uur	Eucharistie met stille aanbidding. Voorgangers: Pastoor Jongerden en pastor Brussee
Zo	24 ma	10.00 uur	Woord&Communieviering met koor Elckerlyc. Voorganger: Pastor E. Brussee 3 <sup>e</sup> zondag van de Veertigdagentijd

## Vastenactie 2019: Schoon water verandert alles!

Zoals bekend steunt de MOWA het ene jaar de landelijke Vasten- en Adventsactie-projecten en het daaropvolgende jaar "eigen projecten". Dit jaar betreft het wederom de landelijke Vastenactie die is gericht op het oplossen c.q. verminderen van de watercrisis. Gedurende de Veertigdagen/Vastentijd zal er iedere zondag een tweede collecte zijn om deze actie te ondersteunen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het februarinummer van parochieblad Spirit.



**Je hoeft geen somber gezicht op te zetten, vasten is juist mooi!**

**Jezuïet Nikolaas Sintobin**