

'Bruggetje'

Informatiebulletin

Sint Urbanus Ouderkerk aan de Amstel

Rondehoep Oost 31, 1191 KC Ouderkerk a/d Amstel

Tel. 020-4961320

Email: urbanusparochie@xs4all.nl

www.kerkenouderkerk.nl/urbanus

09 februari 2019



Mensen vangen: hoezo?



Heb je al eens vissers bezig gezien.

Of ben je misschien zelf al eens gaan vissen? Dan weet je waarschijnlijk dat je dikwijls niets vangt, en dat je veel

geduld moet hebben... De eerste leerlingen van Jezus waren vissers. Hoe zij leerling van Jezus werden, vertelt Lucas in zijn evangelie in een bijzonder verhaal. Jezus spreekt het volk toe aan de oever van het meer. Omdat er zoveel volk is, vraagt Jezus aan visser Simon of Hij de mensen vanuit zijn boot mag toespreken. Jezus begint dus met aan Simon een dienst te vragen. Daarna zegt Hij tegen Simon: 'Vaar nu naar diep water en werp daar de netten uit!' 'We hebben de hele nacht niets gevangen,' antwoordt Simon, 'maar als U het zegt, zal ik het doen.' Vreemd, vind je niet, dat een beroepsvisser zich zomaar laat zeggen wat Hij moet doen door iemand die geen visser is? Maar, o wonder: ze vangen volop vis. Een andere boot moet komen helpen. Simon is helemaal ontdaan, hij vermoedt dat hier iets bijzonders aan de hand is, iets dat van God komt. 'Ik ben een zondig mens...' stamelt hij. 'Niet bang zijn,' zegt Jezus, 'voortaan zul je mensen vangen.' Dat moeten we goed verstaan. Letterlijk staat er: 'mensen opvissen' (uit het bedreigende water, waarin je

verdrinkt), mensen reddend. Simon en zijn vrienden worden door Jezus opgeroepen tot een nieuwe taak. Ze laten alles achter en volgen Hem! (P. Kevers) © C. Leterme

Wie in de Bijbel leest over de roeping van een of andere persoon, kan er zich over verbazen dat God zomaar rechtstreeks praat met mensen en hen roept, zoals een juf of een meester op de speelplaats naar kinderen roept, of zoals iemand thuis roept om te komen eten. Bovendien spreekt God in de Bijbel in een droom of spreekt er een engel tot de mensen in de plaats van God. Zo'n soort verhalen in de Bijbel worden roepingsverhalen genoemd. Zo'n verhalen willen niet vertellen wat er toen precies gebeurd is, maar willen duidelijk maken dat mensen, die door God geroepen zijn, in hun leven doen wat in de lijn ligt van wat God wil. En dat wat ze doen niet zomaar een ideetje van henzelf is. God spreekt nog steeds tot mensen, maar niet zoals mensen met elkaar spreken. Meestal ontdekt men pas later dat een bepaalde gebeurtenis in het leven te maken had met wat God voor iemand voor ogen had. Meestal wordt iemand geroepen via radio, tv, internet, kranten ... en misschien een goede vriend die stimuleert om een keuze te maken. (C. Leterme)

Mededelingen:

- In verband met de actie 'Behoud Urbanus Ouderkerk, geef Urbanus Ouderkerk een nieuwe vloer', zal actie Kerkbalans' later in het jaar plaatsvinden.
- Op woensdag 13 februari is de verspreiding van de parochiebladen i.p.v. 27 februari.
- De vieringen in het Theresia zullen voortaan om 11.00 uur op de 2^e en 4^e woensdag van de maand zijn.

Intenties

Zondag 10 februari.

Nel Kea, Annie v.d.Klauw-Jooren, Nel Drubbel-van 't Schip, overleden familie van Beek-Boelrijk en Gerrie en Sannie, Anneke Sluijs-Tijssen, Luc Bos, Arie Schrama, Nel Bomars, Wim de Jong.

Zondag 17 februari

Nel Kea, Martien v.d. Linden, André Bremmers en Kitty Bremmers-Geijsler, Nel Drubbel-van 't Schip, overleden fam. van Wees-Kolk, overleden fam. van Thienen, Atie v.d. Weijden-Compier, overleden ouders Meijer-Baars, Riek Bakker-Klarenbeek, Co Klarenbeek, Jan Snel, Nol Bleumink, voor diegenen die het moeilijk hebben.

Zondag 24 februari

Nel Kea, Nico Spaansen, André Caminada, Lenie Lakerveld-Broodbakker, Nel Drubbel-van 't Schip, André Bremmers en Kitty Bremmers-Geijsler, Jos en Arie Schrama, Theo Kouwenhoven, Riet Zeldenthuis-Flierboom, Ton v.d. Vall, Rie van Tol-Roeleveld en Hein van Tol.

Van dag tot dag

Zo	10 feb	10.00 uur	Woord&Communie/gezinsviering met kinderkoren 't Kwetternest en de Boventoontjes. Voorganger: Pastor E. Brussee
Di	12 feb	20.00 uur	Bijbelwerkplaats in de Amstelstroom
Wo	13 feb	08.45 uur	Woensdagochtend gebed in de St. Urbanuskerk
		11.00 uur	Eucharistieviering in Theresia, woonkamer 1. Voorganger: Pastor G. van Tillo
		20.00 uur	Op Adem komen in de St. Urbanuskerk: Zangmeditatie
Zo	17 feb	10.00 uur	Eucharistieviering met het Caecilia koor Voorganger: Pastor G. van Tillo
Wo	20 feb	08.45 uur	Woensdagochtend gebed in de St. Urbanuskerk
		20.00 uur	Op Adem komen in de St. Urbanuskerk: Woordmeditatie
Do	21 feb	19.30 uur	Eucharistie/ Stille aanbidding Voorgangers: Pastor G. v. Tillo/ pastor E. Brussee
Zo	24 feb	10.00 uur	Woord&Communieviering met koor Elckerlyc Voorganger: Pastor G. van Tillo
Wo	27 feb	08.45 uur	Woensdagochtend gebed in de St. Urbanuskerk
		11.00 uur	Eucharistieviering in Theresia, woonkamer 1. Voorganger: Pastor G. van Tillo
		20.00 uur	Op Adem komen in de St. Urbanuskerk: Loopmeditatie
Zo	03 ma	10.00 uur	Eucharistieviering met samenzang Voorganger: Pastor G. van Tillo

