

# 'Bruggetje'

Informatiebulletin

Sint Urbanusparochie Ouderkerk aan de Amstel  
Rondehoep Oost 31, 1191 KC Ouderkerk a/d Amstel

Tel. 020-4961320

Email: [urbanusparochie@xs4all.nl](mailto:urbanusparochie@xs4all.nl)

[www.kerkenouderkerk.nl/urbanus](http://www.kerkenouderkerk.nl/urbanus)

23 november 2018



## Caritas

Naastenliefde: Liefde heb je in soorten en maten. Ouderliefde, huwelijksliefde, vriendschapsliefde, liefde voor je poes, beroep, hobby. Er is echter nog een andere vorm waar een normaal mens van weg zou lopen: naastenliefde. Voor het christendom is naastenliefde de liefde waar het eigenlijk om draait! Dé enige vorm van liefde, die het christendom zo eigen is, die de wereld ook aan het christendom te danken heeft en waaraan het zijn bekendheid ontleent. Het gebod de naaste lief te hebben maakt het christendom tot christendom. Maar naastenliefde gaat zoveel verder dan de meeste -gelovige- mensen denken.

Om als kleine christenmensen voor deze liefde toch een leidraad te hebben, zijn in de loop van de kerkgeschiedenis een paar lijsten van werken van barmhartigheid ontstaan die bij ons levendig houden waartoe we vanuit ons geloof geroepen zijn: de zeven lichamelijke werken van barmhartigheid- hongerige spijzigen, dorstige laven, naakten kleden, vreemdelingen herbergen, zieken bezoeken, gevangenen bevrijden en doden begraven. En de lijst met de geestelijke werken van barmhartigheid: Onwetenden onderrichten, twijfelaars raadgeven, bedroefden troosten, lastige verdragen, beledigingen vergeven, voor levenden en doden bidden.

Waar gaat het met de wereld heen? Wij hebben daar dus zelf invloed op, door de keuze die wij maken. Door de manier waarop we zelf in het leven staan, door de manier waarop wij met onze naasten omgaan.

Afgelopen zondag, 18 november, stond in het teken van de caritas, naastenliefde waarbij het gaat om oog en hart te hebben voor je medemens, vooral als die het niet meer alleen redt. Een bewogenheid vanuit je hart. En als je dat voelt, ga je bijna als vanzelf iets doen en kom je in actie. Dit keer werd er geen geld gevraagd maar wordt ons gevraagd naar onszelf te kijken. Wat kan ik doen? Kan ik meehelpen?

Praat er eens over en vraag er naar bij de pastor of bij de contactpersoon van de PCI of bezoekersgroep. U vindt deze informatie in De Brug, welke komende week weer op de mat valt.

\*\*\*\*\*



Afgelopen zondag stonden ook twee mensen van het Sint Caeciliakoor in het zonnetje. Zij kregen van pastor E. Brussee een oorkonde en een speldje opgespeld. Mevrouw van der Linden omdat zij 25 jaar lid van het koor is en meneer Compier al 60 jaar! Van harte gefeliciteerd.

## Zondag 25 november.

Jan Snel, Wim de Jong, Riek Bakker-Klarenbeek, familie Werners, Ruud Oud, Lenie Lakerveld-Broodbakker, André Bremmers en Kitty Bremmer-Geijsler, Nel Drubbel-van 't Schip, Theo Kouwenhoven, Riet Zeldenthuis-Flierboom, Ton v.d. Vall, Mies Smit- van Dijk, Hein en Rie van Tol-Roeleveld

## Zondag 2 december.

Jan Snel, Wim de Jong, Riek Bakker-Klarenbeek, overleden ouders v.d. Meer-Verkerk, overleden ouders Boom-Driehuis, Agatha te Beek-Broodbakker, Rinie Helsloot-de Groot, Corrie Kahmann-Verstegen, Nel Drubbel-van't Schip, Elena Kruishaar-Demtschenko, Harold v.d. Voort, Atie v.d. Weijden-Compier.

## Van dag tot dag

Wo	21 nov	08.45 uur	Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk
		20.00 uur	Op Adem komen in de Amstelkerk: Ignatiaanse meditatie
Do	22 nov	19.30 uur	Eucharistieviering met Stille aanbidding
Za	24 nov	18.30 uur	Eucharistieviering in Theresia. Voorganger: Pastor G. van Tillo
Zo	25 nov	10.00 uur	Christus Koning; Eucharistieviering met koor Elckerlyc Voorgangers: Pastor G. van Tillo en E. Brussee

Wo	28 nov	08.45 uur	Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk
		09.00 uur	Verspreiding parochiebladen
		20.00 uur	Op Adem komen in de Amstelkerk: Woordmeditatie
Zo	02 dec	10.00 uur	Eucharistieviering met Caeciliakoor. Voorganger: Pastor G. van Tillo 1 <sup>e</sup> zondag van de Advent

Wo	05 dec	08.45 uur	Woensdagochtend gebed in de St. Urbanuskerk
		13.30 uur	Kerkschoonmaken met na afloop koffie
		20.00 uur	Op Adem komen in de St. Urbanuskerk: Beeldmeditatie
Za	08 dec	16.00 uur	Open repetitie kinderkoor in de Urbanuskerk tot 17.00 uur.
		18.30 uur	Eucharistieviering in Theresia. Voorganger: Pastor G. van Tillo
Zo	09 dec	10.00 uur	Woord&Communieviering met 't Kwetternest en Bovoentootjes uit Bovenkerk. Voorganger: Pastor E. Brussee. 2 <sup>e</sup> zondag van de Advent

## In de mail: Inzamelingsactie van tasjes voor vluchtelingenkinderen

Mijn naam is Esther Bakker, samen 2 Ouderkerkse zamel ik regelmatig kleding etc in, voor de vluchtelingen in kamp Moria Lesbos. Het is echt geweldig hoe de mensen in Ouderkerk elke keer weer enthousiast deelnemen. Dagelijks heb ik contact met de organisaties op Lesbos en weet ik precies waar en wanneer de spullen aankomen op Lesbos. Elke dag komen er weer veel nieuwe kindjes aan op het eiland. In kamp Moria op Lesbos hebben gevluchte kindjes geen speelgoed. Ze 'spelen' met een takje, een dop, een steen en een lege chipszak.

De gevulde tasjes zullen worden uitgedeeld aan deze kindjes, zodra ze in kamp Moria komen. Hierbij stuur ik u een linkje van de inzamelingsactie van de tasjes voor de vluchtelingenkinderen kamp Moria Lesbos, van Christian Refugee Relief. U kunt er voor kiezen om zelf een tasje te vullen of anders te laten vullen. [www.christianrefugeerelief.com](http://www.christianrefugeerelief.com)

Daniel van Leer is de contactpersoon: tel 06-83570727. Jullie kunnen hem altijd bellen.

Dank u wel.

