



'Bruggetje'

Informatiebulletin
Sint Urbanusparochie Ouderkerk aan de Amstel
Rondehoep Oost 31, 1191 KC Ouderkerk a/d Amstel
Tel. 020-4961320
Email: urbanusparochie@xs4all.nl
www.kerkenouderkerk.nl/urbanus
09 november 2018



'n Duik in de kerkgeschiedenis

Met Sint-Maarten begint de donkere periode voor Kerstmis. Veertig dagen na de elfde dag van de elfde maand is het 21 december, de kortste dag van het jaar. Op de dag na het Sint-Maartensfeest begon rond de vijfde eeuw de Sint-Maartensvasten, een tijd van soberheid, vasten en bezinning. Later bracht de kerk die periode van voorbereiding op het kerstfeest terug tot de periode die begint met de 4e zondag voor Kerstmis (Advent). Vasten maakt nu geen deel meer uit van de advent die nu vooral een tijd geworden is van inkeer, gebed en inzet voor meer welzijn. Zoals carnaval voorafgaat aan de Veertigdagentijd voor Pasen, zo was het feest van Sint-Maarten vroeger een soort carnavalsdag die vooraf ging aan de voorbereiding op Kerstmis. Nu nog start carnaval op 11 november met de verkiezing van prins Carnaval. © C. Leterme



Ter overweging

Martinus, een bedelaar heeft u de ogen geopend.
 Zo hebt gij ontdekt dat Gods liefde voor ieder mens
 uitnodigt tot menselijke zorg voor hongerigen langs de weg.
 Martinus, met u gaan wij in de stilte op zoek naar God.
 Uw gebed werkte aanstekelijk voor velen die u in geloof volgden.
 Martinus, wij komen naar u toe met de vraag om onze gids te zijn.
 Toon ons de weg die van ontmoeting naar dienstbaarheid leidt
 Richt onze ogen, in ieder stil moment, naar God die liefde is.

Te koop: Adventskalenders voor Urbanus Bovenkerk

'Kinderen hebben de toekomst', is een bekende uitspraak. Hoe mooi is het dan als je aan de toekomst van de kerk zelf een steentje bij kunt dragen? Met het oog op de adventsperiode is speciaal voor dit doel een leuke adventskalender ontworpen. Een leuke kalender voor jong en oud. Zo wordt het aftellen naar Kerstmis nog veel leuker én het is een leuke manier om bij te dragen aan de wederopbouw van de Sint Urbanuskerk Bovenkerk! De kalenders kosten € 10,- per stuk; de opbrengst is bestemd voor de wederopbouw van de kerk. Verkrijgbaar na de viering op zondag 18 en 25 november.



Intenties

Zondag 11 november.

Riek Bakker-Klarenbeek, Nel Bomars, André Caminada, Ruud Oud, André Bremmers en Kitty Bremmer-Geijsler, Nel Drubbel-van 't Schip, Anneke Sluijs-Tijssen, Cornelia Noordeloos, Luc Bos, Arie Schrama, Harold van der Voort, Wim de Jong.

Zondag 18 november

Riek Bakker- Klarenbeek, Nel Bomars, Siem Bouwman, Nel Drubbel-van 't Schip, Co Klarenbeek, overleden familie van Beek-Boelrijk en Gerrie en Sannie, overleden fam. van Wees-Kolk, overleden fam. van Thienen, Atie v.d. Weijden-Compier, Wim Pappot en familie, voor degene die het moeilijk hebben.

Van dag tot dag

Zo	11 nov	10.00 uur	Eucharistieviering met de Duif. Voorganger: Pastoor E. Jongerden
Di	13 nov	20.00 uur	Bijbelwerkplaats in de Amstelstroom
Wo	14 nov	08.45 uur	Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk
		20.00 uur	Op Adem komen in de Amstelkerk
Do	15 nov	19.45 uur	Bèta cursus in de Amstelstroom
Zo	18 nov	10.00 uur	Samen tegen armoede; Caritas Zondag; Eucharistieviering met Caeciliakoор Voorgangers: Pastor G. van Tillo en pastor E. Brussee
Wo	21 nov	08.45 uur	Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk
		20.00 uur	Op Adem komen in de Amstelkerk
Do	22 nov	19.30 uur	Eucharistieviering met stille aanbidding
Za	24 nov	18.30 uur	Eucharistieviering in Theresia, locatie woonkamer 1. Voorganger: Pastor G. van Tillo
Zo	25 nov	10.00 uur	Christus Koning; Eucharistieviering met koor Elckerlyc Voorgangers: Pastor G. van Tillo en pastor E. Brussee

Hulp gevraagd bij de Herderstocht op 22 december 2018

Vanuit de Raad van Kerken is er een initiatief ontstaan om in onze dorpskern een herderstocht te organiseren. Tijdens deze herderstocht wandel je met de herder door het dorp en kom je verschillende scenes uit het Kerstverhaal tegen. Uiteindelijk vinden we Jezus in de stal en sluiten we af met samenzang. Alle drie de kerken doen mee. We zijn op zoek naar enthousiaste mensen (m/v) die op deze avond tussen 18.00 en 20.00 uur willen helpen. Misschien wilt u een van de wijzen uit het Oosten vertolken, of als herder meedoen die met een groepje mensen/kinderen de wandeling wilt begeleiden. Graag uw reactie naar urbanusparochie@xs4all.nl, ter attentie van de Herderstocht. Uiteraard bent u van harte welkom om mee te lopen, verdere informatie volgt snel.

Concert Harmonie Orkest Bovenkerk

Op zaterdagavond 17 november om 20.00 uur is er in onze kerk een concert van het Harmonie Orkest uit Bovenkerk. Dit jaar staat hun concert in het teken van de romantiek: **Aventura Romantica**.

Door de brand in de Urbanuskerk aldaar moesten zij uitwijken naar een andere locatie en maken zij gebruik van onze gastvrijheid. Kaarten à € 15,00 (inclusief een drankje in de pauze) zijn verkrijgbaar aan de deur of via www.ticketkantoor.nl. De deur is open vanaf 19.30 uur. Meer informatie zie flyer achterin de kerk of op www.hamonieorkestamstelveen.nl

Tijd is een mooi iets, niemand heeft het, maar iedereen kan het maken!