



‘Bruggetje’

Informatiebulletin
Sint Urbanusparochie Ouderkerk aan de Amstel
Rondehoep Oost 31, 1191 KC Ouderkerk a/d Amstel
Tel. 020-4961320
Email: urbanusparochie@xs4all.nl
www.kerkenouderkerk.nl/urbanus
26 oktober 2018



Matteüs 5, 1-12a Zalig niet zij die hebben, maar zij die zich geven!

Wat een geluk dat men niet vastgeroest zit aan zijn bezit.

Wat een geluk wanneer men niet oppervlakkig leeft maar dieper durft graven.

Wat een geluk als men kan meeleven en de anderen de moeite waard vindt.

Wat een geluk als men een goed mens is en bereid is vergeving te geven én te ontvangen.

Wat een geluk wanneer je hart eenvoudig is en je jezelf niet anders voordoet dan je bent.

Wat een geluk als men vrede brengt daar waar het mogelijk is.

Wat een geluk wanneer men - ondanks pijn en moeite - voor zijn overtuiging durft uit te komen.

Ja wat een geluk zo'n mensen zijn een zaligheid. Zij lijken op Jezus van Nazaret. (© C. Leterme)

- **Graag nodigen we u uit op donderdag 1 november om 10.00 uur voor de viering van Allerheiligen, bij ons in de Urbanuskerk. Het pastoraal team zal voorgaan.**

Allerzielen 2018

Op vrijdagavond 2 november vieren we het hoogfeest van Allerzielen. Op deze avond herdenken wij de overledenen. Na afloop van de viering wordt u uitgenodigd om mee te gaan naar het kerkhof en worden de graven gezegend; Met een herinnering aan hun naam, hun gezicht, hun zorg, hun hartelijkheid, hun verdriet en onvolkomenheid.

Bij het uitgaan van de kerk wordt u tevens de mogelijkheid geboden om een kaars voor op het graf van uw dierbare aan te schaffen voor €2,-. Graag contant betalen.

Ter overweging Matteüs 22, 34-40: Het eerste gebod

Op een dag zei een man tegen rabbi Hillel: 'Als je me de hele Wet van Mozes kunt leren terwijl ik op één been sta, dan word ik jood.' Toen vatte de wijze Hillel de hele Wet van Mozes samen.

Hij zei: 'Wat je zelf niet graag hebt, doe dat niet aan je medemens. Dat is de hele Wet.

Al de rest is bijzaak.' En hij voegde eraan toe: 'Ga en leer.'

Intenties

Zondag 28 oktober

Nel Bomars, Elena Kruishaar-Demtschenko, familie Caminada, Lenie Lakerveld-Broodbakker, Nel Drubbel-van 't Schip, Theo Kouwenhoven, Riet Zeldenthuis-Flierboom, Ton v/d Vall, Mies Smit-van Dijk, Anneke Sluijs-Tijssen, Hein en Rie van Tol-Roeleveld, Luc Bos, Harold v/d Voort.

Vrijdag 2 november Allerzielen

Mies Smit-van Dijk, Anneke Sluys-Thijssen, Alida van der Weijden-Compier, Nico Spaansen, Rie van Tol-Roeleveld, Cornelia Noordeloos, Ko van Thienen, Harold van der Voort, Adrianus Schrama, Willy Nagel-Kiers, Nel Bomars, Riet Bakker, Henk Copier en Lucia Copier-v/d Heide

Zondag 4 november

Riet Bakker, Nel Bomars, Nico Spaansen en overleden ouders de Jong-Al, overleden ouders v/d Meer-Verkerk, overleden ouders Boom-Driehuis, Agatha te Beek-Broodbakker, Rinie Helsloot-de Groot, Corrie Kahmann-Verstegen, Nel Drubbel-van 't Schip, Elena Kruishaar-Demtschenko, Harold v/d Voort.

Van dag tot dag

Wo	31 okt	08.45 uur	Woensdagochtend gebed in de Urbanuskerk
		20.00 uur	Op Adem komen in de Urbanuskerk
Do	01 nov	10.00 uur	Allerheiligen. Eucharistieviering met pastoraal team
Vr	02 nov	19.30 uur	Allerzielen viering met Caeciliakoor. Voorganger: Pastor E. Brussee
Zo	04 nov	10.00 uur	Eucharistieviering met samenzang. Voorganger: Pastor G. van Tillo
			Laatste mogelijkheid tot inleveren kopij voor parochieblad de Brug of Spirit.
Wo	07 nov	08.45 uur	Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk
		10.45 uur	Zanguurtje in Theresia, locatie woonkamer 1.
		13.30 uur	Kerkschoonmaken met na afloop koffie
		20.00 uur	Op Adem komen in de Amstelkerk
Za	10 nov	18.30 uur	Eucharistieviering in Theresia. Voorganger: Pastor G. van Tillo
		16.00 uur	Open repetitie Kwetternest i.s.m. de Bovoentootjes locatie Urbanus in Bovenkerk. Gezinsviering is op 11 nov. in Bovenkerk
Zo	11 nov	10.00 uur	Eucharistieviering met samenzang of de Duif Voorganger: Deken A. Bakker

Wie durft het aan?

Op zaterdag 3 november is er in de **Augustinuskerk** een **Halloweenfeest en griezeltocht** door verborgen ruimtes van de kerk..... Iedereen tussen de **11** en **23** jaar die dapper genoeg is om mee te doen is welkom!

Vanaf **18.01** uur beginnen we met een monsterlijke maaltijd, om ons voor te bereiden op een griezelige kerkdienst om **19.00** uur, vanaf **20.02** uur barst een verschrikkelijk feest los en kunnen zij die dapper genoeg zijn een poging wagen de griezeltocht te doorstaan....

Heb jij de meest monsterlijke ideeën en kan je niet wachten te beginnen? Doe mee in de voorpret en kom op zondag **28 oktober** van **14.00** tot **17.00** uur alvast in de griezelstemming....

Er zijn maar **80** plekken op het Halloweenfeest, dus laat snel weten of je mee komt spoken!

Nodig ook je vrienden uit die wel een gokje durven wagen en geef ze op!

Laat razendsnel weten wat je doet! Stuur je antwoord per mail naar: sarah@actiefmetmuziek.nl

Griezelige groetjes, Sarah en het geheimzinnige "Halloween team".