

'Bruggetje'

Informatiebulletin

Sint Urbanusparochie Ouderkerk aan de Amstel

Rondehoep Oost 31,

1191 KC Ouderkerk a/d Amstel,

Tel. 020-4961320

www.kerkenouderkerk.nl/urbanus

28 september 2018



Oktober: maand van de Rozenkrans

Oktober is in de RK-Kerk de maand van de Rozenkrans. Dit gebruik stamt uit de 19e eeuw en werd vooral gepropageerd door paus Leo XIII. Het is een uitbreiding van het liturgische feest van Maria Koningin van de Rozenkrans op 7 oktober.

De rozenkrans is een gebedssnoer. Tijdens het bidden worden de zogeheten Blijde, Droevige en Glorievolle Geheimen en Geheimen van het Licht overwogen, een korte samenvatting van het levensverhaal van Jezus en Maria. De rozenkrans dankt zijn ontstaan aan het herhalend gebed, dat we bij de oude Egyptische kluisenaars aantreffen. Dit herhalend gebed leeft nog steeds in de oosterse kerken, maar ook in andere godsdiensten zoals het hindoeïsme, boeddhisme en de islam. Door de herhaling van een gebed, ontstaat rust ter verdieping van hetgeen uitgesproken wordt en overweging van de gedachten die het oproept. Daarnaast wordt Maria uitgenodigd om mee te bidden, in het gebed tot God de Vader.

In feite bidden we dus samen met Maria de rozenkrans.

Woensdag 3, 10, 17, 24 en 31 oktober om 19.30 uur in de Mariakapel. Wees welkom!



Uitnodiging voor de Bijbelwerkplaats

In oktober gaat ook de Bijbelwerkplaats weer van start. De Bijbelwerkplaats is een project van de Raad van Kerken te Ouderkerk. Iedereen die nieuwsgierig is naar de inhoud van de Bijbel of die meer hierover te weten wil komen, is van harte welkom. Dit keer richten we onze aandacht op het evangelie van Johannes hoofdstukken 5, 7 en 11. Op de eerste bijeenkomst beginnen we gewoon bij hoofdstuk 5, vers 1 en gaan dan vers voor vers verder. U hoeft zich niet voor te bereiden of enige voorkennis te hebben. Kom vooral met uw vragen; we gaan gezamenlijk op zoek naar antwoorden. Bij deze dus een uitnodiging om met mij en met andere belangstellenden mee te denken en mee te praten over wat er in het evangelie van Johannes staat en hoe we hiermee om kunnen gaan. Tot ziens, Martin de Boer

Plaats: Amstelstroom, Kerkstraat 12, Ouderkerk aan de Amstel

Data: Dinsdagavond 9 oktober, 13 november, en 11 december. (Tijd: 20:00-21:30 uur)

Leider: Martin de Boer, van de Amstelkerkgemeente

Intenties

Zondag 30 september

Arie Schrama, André Bremmers en Kitty Bremmers-Geijsler, Nel Drubbel-van 't Schip, overleden familie van Beek-Boelrijk en Gerrie en Sannie, Mies Smit-van Dijk, Theo Kouwenhoven, Riet Zeldenthuis-Flierboom, Ton v/d Vall, Nico Spaansen, Hein en Rie van Tol-Roeleveld, Ben Fakkeldij en dochter. Uit dankbaarheid bij het 50 jarig huwelijk van Theo en Martha Barlag

Zondag 7 oktober

Arie Schrama, Henny Compier, overleden ouders v/d Meer-Verkerk, overleden ouders Boom-Briehuis, Agatha te Beek-Broodbakker, Rinie Helsloot, André Bremmers en Kitty Bremmers-Geijsler, Corrie Kahmann-Verstegen, Nel Drubbel-van't Schip, Elena Kruishaar-Demtschenko, Cornelia Noordeloos

Van dag tot dag

Zo	30 sept	10.00 uur	Eucharistieviering met koor Elckerlyc. Voorganger: Pastor G. van Tillo
Wo	03 okt	08.45 uur	Woensdagochtend gebed in de Urbanuskerk
		10.45 uur	Zanguurtje in Theresia, locatie woonkamer 1.
		13.30 uur	Kerkschoonmaken met na afloop koffie
		19.30 uur	Rozenkrans gebed in de Mariakapel
		20.00 uur	Op Adem komen in de Urbanuskerk; beeldmeditatie
Zo	07 okt	10.00 uur	Eucharistieviering met samenzang Voorganger: Pastor G. van Tillo
Di	09 okt	20.00 uur	Bijbelwerkplaats in de Amstelstroom
Wo	10 okt	08.45 uur	Woensdagochtend gebed in de Urbanuskerk
		19.30 uur	Rozenkrans gebed in de Mariakapel
		20.00 uur	Op Adem komen in de Urbanuskerk; zangmeditatie
Za	13 okt	16.00 uur	Open repetitie kinderkoor 't Kwetternest in de kerk
		18.30 uur	Eucharistieviering in Theresia, locatie woonkamer 1. Voorganger: Pastor G. van Tillo
Zo	14 okt	10.00 uur	Woord&Communieviering met 't Kwetternest Voorganger: Pastor E. Brussee



De gehele maand oktober staat in het teken van de missie.

De voorlaatste zondag van oktober, 21 oktober, is 'missiezondag', een dag met extra aandacht voor de missionarissen die over de hele wereld de blijde boodschap van Jezus willen brengen.

Missionaris ben je ...

Missionaris ben je als je oren geïnteresseerd luisteren naar wie anders is en denkt.

Missionaris ben je als je ogen het goede ontdekken in de anderen en in de wereld.

Missionaris ben je als je handen open staan om te geven en te ontvangen.

Missionaris ben je als je hart lijkt op dat van Jezus, die goed nieuws is voor kleinen en armen.

Missionaris ben je als je bidt en weet dat je niet alles in handen hebt,

maar dat een God van liefde met mensen begaan is.