



'Bruggetje'

Informatiebulletin
 Sint Urbanusparochie Ouderkerk aan de Amstel
 Rondehoep Oost 31,
 1191 KC Ouderkerk a/d Amstel,
 Tel. 020-4961320
www.kerkenouderkerk.nl/urbanus
 4 mei 2018



Ter overweging

Die zachte fluistering, was jij dat God?
 Heel zacht, heel stil, haast ongemerkt?
 Zó dat ik het eerst niet hoorde?

Luisterde ik niet goed?
 Sprak jij te stil?
 Of hoorde ik je niet
 omdat jouw aanwezigheid zo vanzelf spreekt
 en jouw fluistering er altijd is?

Net als de wind,
 die door de bomen ruist,
 die mijn gezicht streelt,
 en die pas opvalt als hij zwijgt. Zoals de lucht
 die ik in- en uitadem
 er altijd is.
 Ongemerkt.
 Gewoon.
 Onmisbaar.

Ik mocht je gaan ervaren, God,
 in de warmte van mens tot mens,
 in een blik, een handdruk, een gebaar.
 En gaandeweg de rit,
 langzamerhand, op kousenvoeten,
 ben ik het gaan horen:
 jouw roep naar mensen en naar mij.
 Blijf ons altijd roepen, God!

Tienerkamp Break-out

Jong bisdom Haarlem-Amsterdam organiseert
 in 2018 een tienerkamp speciaal voor jou!
 Van 21 t/m 25 juli gaan we met 35 tieners op
 kamp bij de blauwe zusters in Heiloo.
 Beleef vijf dagen lang met leeftijdsgenoten en
 vrienden een onvergetelijk programma vol
 sport en spel, natuur, een speciale activiteit,
 bonte avond en nog veel meer. Natuurlijk
 nemen we ook tijd met God. Vind jouw unieke
 talenten, stel je vragen aan God, over het
 geloof en de kerk!

Info: www.jongekerk.nl
 Waar: Julianaklooster Heiloo
 Wie: 12 t/m 15 jaar
 Wanneer: 21 t/m 25 juli
 Prijs: €85,-

Organisatie:
 *Heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood
 *Blauwe Zusters
 *Jong Bisdom Haarlem-Amsterdam



Intenties

Zondag 06 mei

Rie van Tol, Cornelia Noordeloos, overleden ouders v/d Meer-Verkerk, overleden ouders Boom-Driehuis, Agatha te Beek-Broodbakker, Rinie Helsloot-de Groot, Corrie Kahmann-Verstegen, Nel Drubbel-van 't Schip, Elena Kruishaar-Demtschenko.

Zondag 13 mei

Rie van Tol-Roeveld, Cornelia Noordeloos, André Bremmers en Kitty Bremmers-Geijsler, Nel Drubbel-van 't Schip, Herman de Koning, Annie Eijtjes-Houweling, Betty van Slingerland-Meijer, Anneke Sluijs-Tijsen, Voor degenen die het moeilijk hebben.

Van dag tot dag

Zo	06 mei	10.00 uur	Woord Gebedsviering met samenzang Voorganger: Pastor D. Boersma
Wo	09 mei	08.45 uur 19.30 uur	Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk Rozenkransgebed in de Mariakapel
Do	10 mei	10.00 uur	Hemelvaart Eucharistieviering met Sint Caeciliakoor Voorgangers: Pastor G. van Tillo en pastor E. Brussee
Zo	13 mei	10.00 uur	Woord&Communieviering met 't Kwetternest Voorganger: Pastor E. Brussee
Wo	16 mei	08.45 uur 19.30 uur	Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk Rozenkransgebed in de Mariakapel
Zo	20 mei	10.00 uur	Hoogfeest van Pinksteren Eucharistieviering met Sint Caeciliakoor Voorganger: Pastor G. van Tillo

Lector/lectrice gezocht!

Het woord lector komt van de Latijnse woord 'legere' = lezen. Dus een lector is 'degene die leest'. Bij ons in de kerk is het gewoon dat een lector/lectrice de eerste en tweede lezing leest maar ook de voorbeden en de mededelingen. Tevens wordt er gevraagd om de communie uit te delen. Stilzwijgend wordt een aantal zaken van een lector gevraagd; hij/zij moet representatief gekleed zijn en op een technisch duidelijke wijze het bijbel gedeelte voorlezen. Een lector spreekt niet zijn eigen woord, maar het woord van God.

In onze kerk hebben we een constante groep van zes dames en heren die per toerbeurt op zon- en feestdagen lezen. De wens is om deze groep uit te breiden zodat we de beurten beter kunnen spreiden. Kort komt het er op neer dat er 5x per half jaar een beroep op je/u gedaan wordt. Mocht u/jij graag actief deelnemen aan de liturgie als lector en geen probleem hebben met spreken voor een grote groep mensen, of wil u/je meer informatie, dan kunt u zich/kan je je vrijblijvend aanmelden bij Marita Melchers (06-47069421 of melchersm98@gmail.com).