



# 'Bruggetje'

Informatiebulletin  
 Sint Urbanusparochie Ouderkerk aan de Amstel  
 Rondehoep Oost 31,  
 1191 KC Ouderkerk a/d Amstel,  
 Tel. 020-4961320  
[www.kerkenouderkerk.nl/urbanus](http://www.kerkenouderkerk.nl/urbanus)  
 20 april 2018



## Meimaand Mariamaand

Stil en onopvallend, bescheiden op de achtergrond,  
 een beetje vergeten, vind je haar toch overal terug.  
 In kerken en kapellen, op hoeken van straten,  
 verkleurd door regen en wind, in huiskamers, oud of modern  
 Maria, de vrouw zo menselijk nabij.



Op de woensdagavonden in mei, om 19.30 uur in de Mariakapel, bidden wij het rozenkrans gebed.  
 Het bidden van de rozenkrans geeft veel kracht en genade voor ons menszijn. Wees welkom.

## Mis je de mis?

Mijn dochtertje Sara en ik lopen de kerk uit. De mis is afgelopen. - Als ik voor het eerst in een kerk zou komen, zegt Sara nadenkend, zou ik zo'n mis toch maar een rare bedoening vinden. Eerst al dat gepraat en daarna dat gedoe met brood en wijn. Behoorlijk gek allemaal! Ik haal mijn schouders op. - Als je niet weet waarom mensen iets doen, ziet het er altijd vreemd uit. Van een gebedsdienst in een moskee snappen wij ook niet veel. Sara trekt nog een denkrimpel. - Doen christenen dat al lang, de mis vieren? - Meteen na Jezus' dood en verrijzenis zijn ze ermee begonnen, zeg ik. Op de eerste dag van de week, de dag dat Jezus uit de dood was opgestaan, kwamen ze samen, voordat ze begonnen te werken. Ze verzamelden nu eens bij de ene thuis, dan weer bij iemand anders. Ze vertelden elkaar herinneringen of verhalen over Jezus. Ze baden samen. En ze aten brood en dronken wijn, zoals Jezus dat met zijn vrienden had gedaan op het laatste avondmaal. Als ze dat deden, wisten ze dat Jezus bij hen was. - Als je dat zo vertelt, lijkt het meer een vriendengroepje dat samenkomt, zegt Sara. Dat is wel iets anders dan onze mis nu. - Toch is het hetzelfde, antwoord ik. Na een poosje begonnen ze in hun samenkomsten teksten voor te lezen. Een brief van Paulus bijvoorbeeld of een stuk uit een evangelie. En dat doen we nog steeds. Door te luisteren naar de boodschap van Jezus en samen het brood te eten en te bidden, krijgt ons geloof telkens weer nieuwe vitamines. - Maar je kunt toch ook alleen in de bijbel lezen en alleen bidden, merkt Sara op. Daarvoor hoef je toch niet naar de mis te komen? - Natuurlijk! zeg ik. Maar geloven doe je ook samen. Niemand houdt het vol om een heel leven lang in zijn eentje te geloven. Mensen hebben elkaar nodig om hun idealen wakker te houden. We steunen elkaar. Daarom is het fijn om bij een parochie te horen en mee te doen met de mis. - Misschien zou het helpen als de mensen in de mis zich wat meer zouden gedragen als elkaars vrienden, zegt Sara. Maar ze zitten allemaal met dooernstige gezichten naar het altaar te staren. Volgens mij zien ze elkaar niet eens zitten! Ik trek lachend aan haar haar. - Je overdrijft, maar eigenlijk heb je wel gelijk!

© C. Leterme Kolet Janssen (Zonneland 1995)

## Intenties

### Zondag 22 april

Ko van Thienen, Cornelia Noordeloos, Rie van Tol-Roeleveld, Nico Spaansen, André Caminada, Ruud Oud, Lenie Lakerveld-Broodbakker, Theo Kouwenhoven, Ton v/d Vall, Mies Smit-van Dijk, Nel Drubbel-van 't Schip, Gerard v/d Linden en Rien Verlaan.

### Zondag 29 april

Ko van Thienen, Cornelia Noordeloos, Rie van Tol-Roeleveld, André Bremmers en Kitty Bremmers-Geijsler, overleden familie van Beek-Boelrijk, Gerrie en Sannie, Riet Zeldenthuis-Flierboom, Joop de Jong, Anneke Sluijs-Tijssen, Atie v/d Weijden-Compier, Nel Drubbel-van 't Schip.

## Van dag tot dag

Zo	22 apr	10.00 uur	Eucharistie viering met koor Elckerlyc. Voorgangers: Pastoor E. Jongerden en pastor E. Brussee
Wo	25 apr	08.45 uur	Woensdagochtend gebed in de Urbanuskerk
Do	26 apr	19.30 uur	Eucharistieviering met Stille aanbidding. Voorganger: Pastoor-deken A. Bakker
Zo	29 apr	10.00 uur	Eucharistie viering met gastkoor de Duif Voorganger: Pastor G. van Tillo
Wo	01 mei	08.45 uur	Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk
		09.00 uur	Uitkomen van de parochiebladen
		13.30 uur	Kerkschoonmaken met na afloop koffie
		19.30 uur	Rozenkransgebed in de Mariakapel
Zo	06 mei	10.00 uur	Woord&gebedsdienst met samenzang Voorganger: Pastor D. Broersen



### Bloem evenement De Nieuwe Bavo Bloeit 19 t/m 27 april

De Haarlemse Nieuwe Bavo Kathedraal staat in de bloemen, onder het motto 'Een Hemels Onthaal'. Meer dan honderd studenten van diverse scholen laten onder leiding van Meesterbinder Ingeborg Kemperman de Nieuwe Bavo bloeien. U kunt zich laten onderdompelen in een romantisch versierde kathedraal, die net als vorig jaar sprookjesachtig zal zijn. Een prachtige cocon in de 40 meter hoge toren, het hoogaltaar versierd met wel duizend bloemstelen, prachtige kransen vormen een bloemrijk welkom in de Haarlemse Kathedraal.

Er zijn toren- en koepelrondleidingen en demonstraties bloemstikken.

Voor meer informatie over de activiteiten in de periode van 20 t/m 27 april.

Dagelijks geopend van 10.00 tot 16.30 (behalve op zondag, dan vanaf 12.00) De nieuwe Bavo, de op een na grootste kerk van Haarlem en gebouwd in de periode 1894-1930, is een uniek bouwwerk en wordt door sommigen in een adem genoemd met bekende buitenlandse kerken zoals de Sacre Coeur in Parijs en de Sagrada Familia in Barcelona. Na een lange periode van restauratie is de kathedraal nu op fantastische wijze in zijn oude luister hersteld. Met nieuwe glas-in-lood ramen van de hand van Jan Dibbets, een vernieuwd Kathedraal Museum onder het hoogkoor, nieuwe kunstwerken en religieuze symbolen is een bezoek meer dan de moeite waard. Tijdens De Nieuwe Bavo Bloeit zullen er rondleidingen door het prachtige gebouw gegeven worden, waarbij u nog mooier zicht zult hebben op zowel het bloemwerk als de details van onze mooie kerk.