



'Bruggetje'

Informatiebulletin
 Sint Urbanusparochie Ouderkerk aan de Amstel
 Rondehoep Oost 31,
 1191 KC Ouderkerk a/d Amstel,
 Tel. 020-4961320
www.kerkenouderkerk.nl/urbanus
 06 april 2018



De Vijftigdagentijd

Naar analogie van de veertigdagentijd wordt de tijd tussen Pasen en Pinksteren ook wel de Vijftigdagentijd genoemd. Wanneer de veertigdagentijd een tijd is van voorbereiding op Pasen, dan is de Vijftigdagentijd één groot feest, waarbij men verschillende facetten van de verrijzenis van Christus viert. De gehele periode voor en na Pasen wordt de paaskring genoemd. Dat dit de belangrijkste periode in het kerkelijk jaar is, is af te leiden aan het groot aantal weken van die periode. De zondagen van de Vijftigdagentijd worden paaszondagen genoemd, omdat ze doortrokken zijn van de typische sfeer van Pasen. Daarom wordt deze tijd ook de paastijd genoemd. Merk op dat in de liturgie van die periode vaak het woord 'halleluja' klinkt. Dit Hebreeuwse woord betekent 'Loof de Heer' en is een uiting van de vreugde om de verrijzenis.



Tijdens periode worden er drie belangrijke feesten gevierd: Pasen, Hemelvaart en Pinksteren. Als men de inhoud van die feesten van nabij bekijkt, blijken ze stil te staan bij verschillende facetten van de 'verrijzenis', zoals die ook aan bod komen in de geloofsbelijdenis: PASEN 'De derde dag verreezen uit de doden' Jezus leeft over de dood heen. Hij is uit de dood opgestaan. Hij is verreezen. HEMELVAART 'Die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader' Jezus leeft bij God. PINKSTEREN 'Ik geloof in de heilige Geest' Jezus' Geest is werkzaam onder zijn volgelingen. © C. Leterme



Eerste Communiefeest op 15 april om 10.30 uur

In deze feestelijke viering zullen Daan, Gabriëlle, Jelle, Thomas, Tim en Uraixa de Eerste Heilige Communie ontvangen.

Pastoor E. Jongerden en pastor E. Brussee gaan in deze viering voor.

O.l.v. Laurens de Boer zal 't Kwetternest de muzikale bijdrage verzorgen.

U bent allen van harte uitgenodigd deze viering bij te wonen.

SAM's Kledingactie voor Mensen in Nood op zaterdag 21 april a.s. 9.30 – 12.00 uur

Graag nemen we uw oude kleding, schoenen en huishoudtextiel in ontvangst, in gesloten zakken of dozen. Ook brillen zijn welkom (apart afgeven). Inzamelpunten zijn: Sint Urbanuskerk Bovenkerk, Augustinuskerk, Titus Brandsmaparochie. Voor eventuele vragen of informatie: Wim Kea, telefoon 020 – 645 24 19.

Intenties

Zondag 8 april

Ko van Tienen, Cornelia Noordeloos, mevrouw van Tol-Roeleveld, Nico Spaansen, André Bremmers en Kitty Bremmers-Geijsler, Herman de Koning, Annie Eitjes-Houweling, Betty van Slingerlandt-Meijer, Nel Drubbel-van 't Schip, voor diegenen die het moeilijk hebben.

Zondag 15 april

Ko van Thienen, Cornelia Noordeloos, mevrouw van Tol-Roeleveld, Nico Spaansen, overleden familie Meijer-Baars, Theo Kouwenhoven, overleden familie van Wees-Kolk, overleden familie Van Thienen, overleden ouders Schreurs-v/d Wurff, Nel Drubbel-van 't Schip.

Van dag tot dag

Zo	08 apr	10.00 uur	Eucharistieviering met samenzang. Voorganger: Pastoor-deken A. Bakker
Wo	11 apr	08.45 uur	Woensdagochtend gebed in de Urbanuskerk
Zo	15 apr	10.30 uur	Eerste Communieviering met 't Kwetternest Voorgangers: Pastoor E. Jongerden en E. Brussee.
		12.00 uur	Laatste mogelijkheid tot inleveren kopij voor de parochiebladen 'De Brug' en 'Spirit'
Wo	18 apr	08.45 uur	Woensdagochtend gebed in de Urbanuskerk
Vr	20 apr	12.30 uur	Lunchtijdconcert door Jurray Illes (viool) en Peter Ligtermoet (piano)
Za	21 apr	09.30 uur	Kledingactie Mensen in Nood inleveren mogelijk tot 12.00 uur bij o.a. de Titus Brandsmakerk.
Zo	22 apr	10.00 uur	Eucharistie viering met koor Elckerlyc. Voorgangers: Pastoor E. Jongerden en E. Brussee.

Beloken Pasen:

Vredesgebed (Sint Franciscus)

Heer, maak me tot een werktuig van uw vrede
Waar haat is, laat me liefde zaaien.
Waar onrecht is, vergiffenis.
Waar twijfel is, geloof.
Waar wanhoop is, hoop.
Waar duisternis is, licht.
Waar droefheid is, vreugde.
O goddelijke Meester,
geef me dat ik eerder verlang te troosten,
dan getroost te worden,
te begrijpen dan begrepen te worden,
te beminnen dan bemind te worden.
want het is door te geven dat we krijgen,
door vergeving aan te bieden
dat we vergeving ontvangen
en door te sterven
dat wij voor de eeuwigheid geboren worden.
Amen

