

'Bruggetje'

Informatiebulletin
 Sint Urbanusparochie Ouderkerk aan de Amstel
 Rondehoep Oost 31,
 1191 KC Ouderkerk a/d Amstel,
 Tel. 020-4961320
www.kerkenouderkerk.nl/urbanus
 26 januari 2018



De kracht van woorden

Marcus 1, 21-28, zondag 28 januari

Woorden hebben **kracht**. Ze kunnen je tot tranen toe bewegen, brengen **vreugde** en zetten je **in beweging**. Woorden kunnen je aanmoedigen, brengen sympathie, **liefde & bewondering**. De juiste woorden kunnen je **kracht** geven, je vertrouwen en geloof brengen, geven je **vleugels** om je **dromen waar te maken**. Woorden kunnen je **inspireren** en weer met twee benen op de grond zetten. Ze troosten je in tijden dat je het nodig hebt. Woorden **voeden jouw ziel**, creëren je **gedachten**, je **acties** en uiteindelijk je **resultaat**. **Kies** je woorden **met zorg**. Voor jezelf en voor anderen.

© Powerfullpeople.com

Passend lezen

In de Bijbel wordt ouderdom gezien als een bron van wijsheid. Ouderen hebben veel levenservaring op kunnen doen. Ne een leven lang werken, is er eindelijk tijd voor verdieping en ontspanning in ook christelijke boeken, kranten en tijdschriften.

Maar ja, net nu gaan de ogen achteruit. Denk dan aan passend lezen.

De collectie bevat vele soorten genres; van algemeen tot christelijk, van streekroman tot informatieve boeken. Geniet dus van de mooiste gesproken boeken.

Kijk op www.passendlezen.nl voor meer informatie.

Intenties

Zondag 28 januari

Anneke Sluijs-Tijssen, Atie van der Weijden-Compier, Nel Drubbel-van't Schip, Lenie Lakerveld-Broodbakker, André Bremmers en Kitty Bremmers-Geijsler, jaarmis Annie Schrama-Kooijman. Theo Kouwenhoven, Ton v/d Vall, Truus de Jong-de Dood, Mies Smit – van Dijk, Riet Zeldenthuis-Flierboom, Nic en Jos Stuijt, uit dankbaarheid voor een 50-jarig huwelijk.

Zondag 04 februari

Atie van der Weijden-Compier, Anneke Sluijs-Tijssen, overleden ouders v/d Meer-Verkerk, overleden ouders Boom-Driehuis, Agatha te Beek-Broodbakker, Rinie Helsloot-de Groot, Corrie Kahmann-Verstegen, Nel Drubbel-van't Schip, Elena Kruishaar-Demtschenko, Henny Compier, Joop Brockhoff, Frits van der Ven sj., Annie Mansfelder, uit dankbaarheid bij een 30-jarig huwelijk., voor degenen die het moeilijk hebben.

Van dag tot dag

Zo	28 jan	10.00 uur	Eucharistieviering met koor Elckerlyc. Voorgangers: pastor G. van Tillo en pastor E. Brussee
		11.15 uur	het schrijven voor Politieke Gevangen in de Amstelstroom (11.15-11.45 uur)
Ma	29 jan	12.00 uur	Laatste mogelijkheid tot insturen kopij voor de Brug
Wo	31 jan	08.45 uur	Woensdagochtend gebed in de Urbanuskerk
		20.00 uur	Op adem komen; meditatie in de Urbanuskerk
Zo	04 feb	10.00 uur	Eucharistieviering met samenzang. Voorganger: Pastor J. Adolfs
Wo	07 feb	08.45 uur	Woensdagochtend gebed in de Urbanuskerk
		13.30 uur	Kerkschoonmaken met na afloop koffie
		20.00 uur	Op adem komen; loopmeditatie in de Urbanuskerk
Zo	11 feb	10.00 uur	Gezinsviering met kinderkoor 't Kwetternest Voorganger: Diaken E. Brussee

Ter overdenking: ga jij ook de uitdaging aan?

De Vastentijd komt er weer aan. En vanuit Vastenactie geven ze daaraan dit jaar een eigentijdse invulling. We nodigen mensen uit om deel te nemen aan onze 40 Dagen Challenge met als het thema: even minderen, om méér te helpen. Bepaal je zélf de invulling van uw/jouw 40 Dagen Challenge. Welke uitdaging ga je aan, en welk bedrag ga je daarvoor doneren? Drink bijvoorbeeld 40 dagen geen frisdrank en doneer daarvoor 40 x € 1 aan de Vastenactie. Kijk op www.vastenactie.nl. of <https://40-dagen.nl/>.

Vasten is niet slechts jezelf allerlei dingen onthouden, zoals voedsel, roken, t.v. kijken of andere materiele zaken. Vasten kan ook zijn het doen van die dingen, die je anders niet doet, die erbij inschieten of waar je al zo lang tegenop ziet. Het gaat niet om het precies op de juiste manier vasten, maar waarom je het doet en voor wie.

HIJ PAKTE ZE BIJ DE HAND EN DEED HAAR OPSTAAN (Marcus 1, 29-39)