



'Bruggetje'

Informatiebulletin
 Sint Urbanusparochie Ouderkerk aan de Amstel
 Rondehoep Oost 31,
 1191 KC Ouderkerk a/d Amstel,
 Tel. 020-4961320
www.kerkenouderkerk.nl/urbanus
 3 november 2017



Sint Maarten

11 november 397. De doods klokken van de stad Tours luidden het droevige nieuws van het overlijden van bisschop Martinus. Het maakte iedereen verdrietig, want de bisschop was een heilig man. Ook christenen buiten Tours en omgeving vonden dat. Zo kwam het dat Martinus heel snel na zijn overlijden officieel heilig werd verklaard. Toen Martinus geboren werd in wat nu Hongarije is, wees niets erop dat hij een belangrijke heilige zou worden. Zijn vader was een officier in het grote Romeinse leger en de kleine Martinus zette al heel vlug stappen in zijn voetsporen. Zo werd hij op jonge leeftijd soldaat in het leger van de keizer. Bovendien waren zijn ouders geen christenen. Al had de keizer twee jaar voor zijn geboorte officieel gezegd dat de christenen in zijn rijk niet meer vervolgd mochten worden... Toch was christen-zijn niet vanzelfsprekend en al helemaal niet in het leger. Op een dag kwam Martinus via een vriend in contact met het christendom en met wat over Jezus verteld werd in het evangelie.

Zo hoorde hij zeker over de parabel van het laatste oordeel.

Daarin wordt duidelijk dat al wie goed doet, door Jezus goed beoordeeld wordt.

Omdat dit nogal vaag was, vertelde Jezus er een parabel bij die dit duidelijk maakte: als je iemand tegenkomt die honger heeft, geef hem dan eten. Zie je iemand die dorst heeft, geef die dan te drinken. Bezorg kleding aan wie geen kleren heeft. Wees gastvrij voor wie uit een ander land is. Bezoek wie ziek is. Laat de gevangenen niet in de steek. Dit woord van Jezus inspireerde Martinus toen hij in de winter een arme bedelaar de helft van zijn soldatenmantel gaf. Want eerlijk was Martinus wel: die kostbare mantel was voor de helft betaald door het leger, de andere helft van het bedrag had hij betaald. Dat deel kon hij dus weggeven. Het bleef bij Martinus niet bij dat ene feit. Heel zijn leven hielp hij veel mensen in nood. Het verhaal hierbij maakt met een droom duidelijk dat Martinus deed wat Jezus zijn volgelingen voorhield: 'Wat je aan de minsten der mijnen hebt gedaan heb je aan Mij gedaan.'

Vanmiddag, zondagmiddag 5 november 15.00-17.00 uur

Na 150 jaar keert Pierre Cuypers terug naar zijn kerk.... tenminste zijn achterkleinzoon die dezelfde naam draagt. Hij komt een lezing houden over zijn overgrootvader de architect

Pierre Cuypers, de beroemdste architect van ons land. Alle reden dus om een dag rond deze markante persoon te organiseren in ons jubileumjaar. Tevens is er een rondgang door de kerk mogelijk en kunt u een kijkje nemen in de pastorie waar het trapportaal en de Cuyperskamer pronkstukken zijn van Pierre Cuypers. Uiteraard wordt ook aan de inwendige mens gedacht. Wees van harte welkom, de toegang is vrij, dit keer wel met een vrijwillige bijdrage na afloop om de kosten te dekken.



Intenties

Zondag 5 november

Mies Smit-van Dijk, Truus Miltenburg-v/d Linden
Elena Kruishaar-Demtschenko, overleden ouders
v/d Meer-Verkerk, overleden ouders Boom-
Driehuis, Agatha te Beek-Broodbakker, Rinie
Helsloot-de Groot, André Bremmers en Kitty
Bremmers-Geijsler, Corrie Kahmann-Verstegen,
Nel Drubbel-van't Schip, overleden ouders de

Jong-Al, Theo Kouwenhoven, Ton v/d Vall, Truus
de Jong-de Dood.

Zondag 12 november

Mies Smit-van Dijk, Truus Miltenburg-v/d Linden,
Nel Drubbel-van't Schip, Jim Scheidegger, Ruud
Oud, Miep Sanders-Weerdenburg, Annie Eitjes-
Houweling, voor degenen die het moeilijk hebben.

Van dag tot dag

Zo	05 nov	10.00 uur	Eucharistieviering met koor Elckerlyc. Voorganger: Pastor G. van Tillo
		15.00 uur	Jubileumactiviteit: Lezing Pierre Cuypers
Wo	08 nov	08.45 uur	Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk
		20.00 uur	Op adem komen; zangmeditatie in de Amstelkerk
Za	11 nov	18.30 uur	Eucharistieviering in Theresia met pastor G. van Tillo
Zo	12 nov	10.00 uur	Gezinsviering met kinderkoor 't Kwetternest. Voorganger: Pastor E. Brussee
Ma	13 nov	24.00 uur	Laatste mogelijkheid tot inleveren kopij voor parochiebladen Spirit en De Brug
Di	14 nov	20.00 uur	Bijbelwerkplaats in de Amstelstroom
Wo	15 nov	08.45 uur	Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk
		20.00 uur	Op adem komen; meditatie in de Amstelkerk
Zo	19 nov	10.00 uur	Eucharistieviering met samenzang. Voorganger: Pastoor E. Jongerden

SAMEN AAN TAFEL

VOOR WIE

Voor iedereen die, om wat voor reden
dan ook, liever eens samen aan tafel zit

WAT

Een eenvoudig driegangendiner

WANNEER

Elke 2e zaterdag van de maand

Zaal open 17:15 uur
Aanvang maaltijd 17:30 uur

WAAR

Ontmoetingsruimte Elimkerk
1e verdieping, traplift aanwezig

Koningin Julianalaan 24, Ouderkerk aan de Amstel
(naast Bindelwijk)

VAN HARTE WELKOM!

KOSTEN

Per maaltijd wordt er per per-
soon een bijdrage van € 5,- ge-
vraagd.

INFORMATIE EN AANMELDEN

Uiterlijk de maandag van tevo-
ren telefonisch of per e-mail
aankomen bij Elly Piet:

maaltijd@cgkouderkerk.nl

020-4965646

06-21850001

VERVOER

Is vervoer een probleem? Wij
kunnen daarbij helpen. De kos-
ten bedragen € 2,- per keer
voor een retour, af te rekenen
met de chauffeur. Graag door-
geven bij aanmelding.



EERSTVOLGENDE DATA

11 november / 9 december /
13 januari / 10 februari /
10 maart / 14 april / 12 mei /
9 juni