



'Bruggetje'

Informatiebulletin
Sint Urbanusparochie Ouderkerk aan de Amstel
Rondehoep Oost 31,
1191 KC Ouderkerk a/d Amstel,
Tel. 020-4961320
www.kerkenouderkerk.nl/urbanus
17 november 2017



Ik was bang en ben uw talent in de grond gaan verbergen

Matteüs 25, 14-30: De talenten

Met talenten bedoelde Jezus wellicht de boodschap van het Rijk Gods die aan mensen toevertrouwd wordt. Tegenover die boodschap kan men twee houdingen aannemen: zijn verantwoordelijkheid opnemen en deze boodschap verder doorgeven en realiseren of angstig en 'kleingelovig' zijn en niets doen met deze boodschap. Matteüs laat aanvoelen dat de man in de parabel Jezus is, die voor lange tijd op reis gaat. Zijn dienaars krijgen alles van hem: zijn geloof in de Vader, zijn goede gezindheid, zijn vertrouwen in het Rijk van God. Matteüs vertelt deze parabel om de christenen op te roepen actief 'hun talenten' te doen renderen, de wil van de Vader te doen, en concrete daden van liefde en rechtvaardigheid te realiseren. Wat dit kan zijn, wordt duidelijk in de parabel van het Laatste Oordeel (Mt. 25, 31-56).

Iedereen heeft iets waar hij/zij goed in is. Dat noemen we een talent. Die talenten kan men goed, niet of slecht gebruiken. Slecht gebruiken is uiteraard fout, maar niet gebruiken is ook niet goed! Wie zijn talenten gebruikt om goed te doen voor anderen, heeft de opdracht van Jezus begrepen. Als iedereen zo zijn steentje bijdraagt, doet wat hij kan, wordt gebouwd aan een betere wereld, zoals God die voor de mensen droomt.

Copyright: C. Leterme

Dansmeditatie

In stilte binnenkomen, loskomen van dagelijkse beslomeringen. Door te bewegen je lichaam warm laten worden en je bewegingsmogelijkheden verkennen. Dansen naar aanleiding van een psalmtekst en proeven wat dat in je teweeg brengt. Gebaren tot een gebed laten worden. Wat je ervaren hebt meedragen je dagelijkse leven in. Maak kennis met dansmeditatie!

Op woensdag 29 november hebben wij een speciale meditatie. Wij hebben Riette Beurmanjer bereid gevonden om ons te begeleiden bij een dansmeditatie. Om genoeg ruimte te hebben wijken wij voor één keer uit naar Amstelstroom. Daar bent u (net als bij de gewone meditaties) vanaf 19.45 uur welkom. We starten om 20.00 uur en sluiten rond 20.45 uur af.

Namens de werkgroep Vacare,
Adri Burger, E-mail: a.burger-degeus@planet.nl
Diana Berendsen, E-mail: berendsenvangelderen@hetnet.nl



Intenties

Zondag 19 november

Mies Smit-van Dijk, Truus Miltenburg-v/d Linden, overleden familie van Wees-Kolk, overleden familie van Thienen, Nel Drubbel-van 't Schip, André Bremmers en Kitty Bremmers-Geijsler, overleden familie van Beek-Boelrijk, Gerrie en Sanny, Betty van Slingerlandt-Meijer.

Zondag 26 november

Mies Smit-van Dijk, Lenie Lakerveld-Broodbakker, Nel Drubbel-van't Schip, Martien v/d Linden, Co Klarenbeek, Riet Zeldenthuis-Flierboom, Herman de Koning, Joop de Jong, Truus Miltenburg-v/d Linden

Van dag tot dag

Zo	19 nov	10.00 uur	Eucharistieviering met samenzang. Voorganger: Pastoor E. Jongerden
Wo	22 nov	08.45 uur	Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk
		20.00 uur	Op adem komen; meditatie in de Amstelkerk
Do	23 nov	19.30 uur	Eucharistie met stille aanbidding. Voorganger: Pastoor-deken A. Bakker
Za	25 nov	18.30 uur	Eucharistieviering in Theresia met pastor G. van Tillo
Zo	26 nov	10.00 uur	Hoogfeest Christus Koning Eucharistieviering met alle koren. Afsluiting van ons jubileumjaar. Voorgangers: Pastor J. Stam en pastor E. Brussee
Wo	29 nov	08.45 uur	Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk
		12.00 uur	Uitkomen van de parochiebladen 'De Brug' en 'Spirit'
		20.00 uur	Op adem komen; dansmeditatie in de Amstelstroom
Zo	03 dec	10.00 uur	1 ^{ste} zondag van de Advent Eucharistieviering koor Elckerlyc. Voorganger: Pastor G. van Tillo

ADVENTSPROJECT 2017

De werkgroep Missie OntwikkelingsWerken Amstelland sluit zich aan bij het project 'Bestrijding en preventie van ondervoeding bij moeders met hiv en hun kinderen in Malawi' van de landelijke ADVENTSACTIE.

In het komende nummer van het parochieblad Spirit treft u hierover informatie aan.

U wordt vriendelijk verzocht om uw financiële bijdrage voor deze actie te deponeren in de daarvoor bestemde bus achterin de kerk, of over te maken naar bankrekening

NL72 RABO 0382 3326 01 t.n.v. MOWA Amsterdam o.v.v. 'Adventsactie'.

Werkgroep Missie OntwikkelingsWerken Amstelland

Laatste jubileumactiviteit

Zondag 26 november, tijdens de viering van Christus Koning, sluiten we niet alleen het kerkelijk jaar af, ook ons jubileumjaar zullen we in deze viering feestelijk afsluiten.

De viering wordt opgeluisterd door onze drie koren, het Sint Caeciliakoor, koor Elckerlyc en kinderkoor het Kwetternest.

Pastor Joop Stam en pastor Eugène Brussee zullen ons voorgaan in deze viering.

U bent van harte uitgenodigd. We zien uit naar uw komst.

Na afloop kunnen we napraten onder het genot van een kopje koffie/thee met wat lekkers.

