



'Bruggetje'

Informatiebulletin
 Sint Urbanusparochie Ouderkerk aan de Amstel
 Rondehoep Oost 31,
 1191 KC Ouderkerk a/d Amstel,
 Tel. 020-4961320
www.kerkenouderkerk.nl/urbanus
 08 september 2017



't Vollebregtorgel klinkt & er is 'Jazz in de kerk'

Vandaag 10 september is het Open monumentendag. Onze Urbanuskerk is dan opengesteld voor belangstellende en bezoekers tot ± 16.30 uur. Speciaal voor deze middag zal Johan Vos het Vollebregt orgel laten klinken en is er 'Jazz in de kerk'. Het combo van Tata Steel Big Band "The Swing Masters" zal tussen 13.00 en 15.00 uur voor de muzikale omlijsting zorgen. U herkent wellicht een aantal muzikanten die ook tijdens de Passion meegespeeld hebben in 'de Passionband'. Om 15.30 uur wordt er ter afsluiting met alle aanwezigen en belangstellenden een vesper gezongen.

Tevens is het Jubileumboek verkrijgbaar voor een feestelijke prijs van € 10,00.

Mocht u in de gelegenheid zijn, u bent van harte welkom om langs te komen en te luisteren.

Schrijven voor Amnesty International

Vandaag, 10 september, aansluitend aan de zondagse viering is er gelegenheid om mee te doen met het schrijven voor politieke gevangenen. Dit vindt plaats in de Amstelstroom.

De kunstschilder Ton Albers, uit Duivendrecht heeft speciaal voor Amnesty International aquarel kaarten geschilder, die voor dit doel worden verkocht. Laat U stem horen voor gerechtigheid aan mensen die hun nek uitsteken voor onderdrukten en daardoor in de problemen komen.

Bijbelwerkplaats weer van start; Openbaring van Johannes: visioenen voor alle tijden?

Op dinsdag 12 september gaat de bijbelwerkplaats weer van start. We gaan ons bezighouden met het laatste boek van het Nieuwe Testament, meestal bekend onder rooms-katholieken als 'de Apokalyps van Johannes' (kortweg: de Apokalyps) en onder protestanten als 'de Openbaring van Johannes' (kortweg: Openbaring). Dit boek staat bekend om zijn kleurrijke beeldspraak en geheimzinnige taal, uitgedrukt in een aantal visioenen aan een zekere Johannes. Het is misschien wel van belang om erop te wijzen dat het boek met de volgende woorden begint: 'Openbaring van Jezus Christus'. Dat wil zeggen: Jezus Christus is de inhoud van de openbaring aan Johannes. Hoe dat precies zit gaan we met elkaar uitzoeken, evenals de relevantie van dit boek voor gelovigen vandaag. De Bijbelwerkplaats vindt dit jaar plaats onder leiding van oud-hoogleraar Nieuwe Testament Martin de Boer van de Amstelkerkgemeente en ondergetekende.

Voor de bijeenkomst van 12 september, wordt u gevraagd ter voorbereiding de eerste drie hoofdstukken van de Openbaring van Johannes lezen. U bent van harte welkom.

Plaats: Amstelstroom, aanvang 20.00 uur.

Hartelijke groet, mede namens Martin de Boer, Eugène Brussee

Intenties

Zondag 10 september

Joop de Jong, Gijsbertus Keizer en Margaretha Keizer-Schalkwijk Nel Drubbel-van't Schip, Piet Schweiger, overleden familie van Beek-Boelrijk en Gerry en Sanny, Jim Scheidegger, Jopie van Raak-de Koning, Martien v/d Linden, Ton v/d Vall, Co Klarenbeek, Truus de Jong-de Dood, overleden ouders Schwegler-Epskamp.

Zondag 17 september

Joop de Jong, Ruud Oud, André Caminada, Corrie Kahmann-Verstegen, André Bremmers en Kitty Bremmers-Geijsler, overleden familie van Wees-Kolk, overleden familie van Thienen, Nel Drubbel-van 't Schip, Herman de Koning en voor diegenen die het moeilijk hebben.

Van dag tot dag

Za	09 sept	18.30 uur	Eucharistieviering in Theresia met pastor G. van Tillo
Zo	10 sept	10.00 uur	Eucharistie/startviering met zang van het St. Caecilia-koor, koor Elckerlyc en 't Kwetternest. Voorgangers: Pastoor E. Jongerden en diaken E. Brussee
		12.00 uur	Kerk geopend i.v.m. Openmonumentendag
Di	12 sept	20.00 uur	Bijbelwerkplaats in de Amstelstroom
Wo	13 sept	08.45 uur	Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk
		12.00 uur	Uitkomen van de parochiebladen 'De Brug' en 'Spirit'
		20.00 uur	Op adem komen; zangmeditatie in de Amstelkerk
Do	14 sept	20.00 uur	Openrepetitie St. Caecilia-koor in de kosterwoning
Zo	17 sept	10.00 uur	Eucharistieviering met gastkoor De Duif. Voorganger: Pastor J. Stam
Wo	20 sept	08.45 uur	Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk
		20.00 uur	Op adem komen; meditatie in de Amstelkerk; Lectio divina
Vr	22 sept	12.30 uur	Lunchtijdconcert in de Urbanuskerk
Za	23 sept	18.30 uur	Eucharistieviering in Theresia met pastor G. van Tillo
Zo	24 sept	10.00 uur	Oecumenische viering met St. Caecilia-koor in de Amstelkerk. Voorganger: Diaken E. Brussee
		15.00 uur	Jubileumactiviteit: Joods-katholieke dialoog in de Urbanuskerk

Open repetitie van het St Caecilia koor op donderdag 14 september

U bent deze avond van harte uitgenodigd om van kwart voor acht tot negen uur een repetitie van ons koor bij te wonen in de kerk. Waarom een openbare repetitie? Wel, u hoort ons zondags in de kerk 4 stemmige muziek zingen. Maar hoe komt zo'n stuk tot stand? Hoe leer je je partij te zingen?

U krijgt deze avond een kijkje in de keuken van ons koor en hoort hoe een 4-stemmig lied tot stand komt. Speciaal voor u beginnen we met een nieuw stuk en u hoort onze inzingoefeningen. Op deze avond mogen wij fouten maken en u mag ze horen. Maar ook zult u meemaken hoe het wél moet en waar het naar toe gaat. Hoe gebruik je je stem? Tijdens ons inzingen hoort u hoe je een klank maakt en gebruikt.

Moet je noten kunnen lezen voor een koor? Er zijn verscheidene koorleden die nooit noten hebben leren lezen maar na wat ervaring er toch steun aan ondervinden. Bent u bang dat u mee moet zingen of zoiets? Nee, beslist niet. Het mag natuurlijk wel maar er wordt niets van u verwacht. We houden u niet vast. We bellen u niet op. U komt gewoon lekker relaxed een uurtje luisteren en het enige wat wij hopen is, dat u wat inzicht krijgt in hoe een en ander in zijn werk gaat en dat u het leuk vindt.

Tja en je weet maar nooit of er één van u bij zichzelf denkt: nou ik wil best nog een keertje terugkomen! Dan zijn we natuurlijk helemaal blij. **Plaats: Kosterwoning, aanvang 19.45 uur.** Hartelijke groet, Cor Gravestein

24^e zondag: "Zonden worden door God vergeven als men ook de naaste vergeeft."