



'Bruggetje'

Informatiebulletin
 Sint Urbanusparochie Ouderkerk aan de Amstel
 Rondehoep Oost 31,
 1191 KC Ouderkerk a/d Amstel,
 Tel. 020-4961320
www.kerkenouderkerk.nl/urbanus
 07 juli 2017



We oogsten wat we zaaien

Er was eens een boerenzoon die een stuk land kreeg van zijn vader. Hij was er heel blij mee: de zwarte vruchtbare aarde die op het land lag, de geur, het gevoel als hij de aarde door zijn handen liet glijden. Het deed hem beseffen hoe groot het potentieel van het land was.

En hij keek er maar naar en keek er maar naar. **Hij werd er bijna emotioneel van, zo mooi vond hij het.** Het voorjaar was aangebroken en de eerste fietsers reden langs zijn land. En ze riepen tegen hem: "wat verbouw je op het land"? "Mais", antwoordde hij trots! "Het zal een goede oogst worden dit jaar", schreeuwde hij de fietsers trots na.

Het was inmiddels juli en vele fietsers die in het voorjaar langs kwamen, reden weer langs het land. En tot hun verbazing was het land nog steeds leeg. **Niet één sprietje was zichtbaar.** Ze vroegen de boerenzoon ernaar en hij antwoordde: "ja, slechte seizoen denk ik". Ik weet het ook niet.

En zo ging een jaar voorbij en opnieuw was het voorjaar en weer reden de fietsers langs. En weer vroegen ze hem naar de stand van zaken op het land. Wederom antwoordde hij trots: "Mais, het wordt een goede oogst dit jaar". Dit wordt echt een heel goed seizoen. Ik voel het aan alles. Het hangt gewoon in de lucht. Maar toen het zomer werd en weer niemand een sprietje zag doorkomen, kreeg men toch bedenkingen.

Zijn vader, die snapte er ook niets van. **Hoe kon het nou zijn dat dit vruchtbare land geen mais gaf?** En hij ging in gesprek met zijn zoon. Hij vroeg aan hem: "wanneer heb je de zaadjes geplant dan?" En de zoon antwoordde verbaasd: "**geplant**"? "Zaadjes?" Dat heb ik helemaal niet gedaan! Waarop zijn vader in lachen uitbarstte: "Dus je wilt me zeggen dat je al die tijd roept en verwacht dat er een goede oogst aan komt, maar je heb niet eens de zaadjes geplant?"

Het moraal van het verhaal: hoe kan je nou resultaten verwachten zonder de zaadjes te planten? Is het niet zo dat we vaak ook zo handelen in ons dagelijks leven?

15^e zondag door het jaar: Matteüs 13, 1-23



Intenties

Zondag 09 juli

Ruud Oud, Nel Drubbel-van't Schip, overleden familie van Beek-Boelrijk en Gerry en Sanny, Alie Mouris-Barlag, Jim Scheidegger

Zij, die wij liefhebben,
lopen naast ons elke dag.
Ongezien, ongehoord,
maar altijd daar.

Zondag 16 juli

André Bremmers en Kitty Bremmers-Geijsler, overleden familie van Wees-Kolk, overleden familie van Thienen, Nel Drubbel-van 't Schip, Ton v/d Vall, Truus de Jong-de Dood, Theo Kouwenhoven, Henny Compier Wim Pappot en familie.

Van dag tot dag

Wo	12 juli	08.45 uur	Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk
Zo	16 juli	10.00 uur	Eucharistieviering met koor Elckerlyc met KND Voorganger: Pastoor E. Jongerden
Wo	19 juli	08.45 uur	Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk
		12.00 uur	Parochiebladen De Brug en Spirit verzendklaar
Za	22 juli	18.30 uur	Eucharistieviering in Theresia met pastor G. van Tillo
Zo	23 juli	10.00 uur	Eucharistieviering met samenzang Voorganger: Pastor J. Adolfs
Wo	26 juli	08.45 uur	Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk
Zo	30 juli	10.00 uur	Eucharistieviering met samenzang Voorganger: Pastor G. van Tillo

Collecte:

Opbrengst 2^e collecte t.b.v. het restaureren van de Mariakapel in de kerk betreffende de maand juni bedroeg € 658,56. Hartelijk dank voor uw gaven.

