



'Bruggetje'

Informatiebulletin
 Sint Urbanusparochie Ouderkerk aan de Amstel
 Rondehoep Oost 31,
 1191 KC Ouderkerk a/d Amstel,
 Tel. 020-4961320
www.kerkenouderkerk.nl/urbanus
 25 mei 2017



Vrijwilligersdag 2017 met een goudentintje

Afgelopen Hemelvaartsdag was het ook Sint Urbanusdag, de dag waarop alle 150 vrijwilligers werden bedankt voor hun inzet en werk wat ze zichtbaar en onzichtbaar voor onze kerk en parochie doen. In de tuin van de pastorie werd een door vrijwilligers gemaakte High Tea geserveerd. Daniel speelde voor ons trompet en er werd een quiz gespeeld rondom het Jubileumboek 'Urbanus in Ouderkerk', Herman won uiteindelijk de paaskaars, na verloting ervan, daar hij aan de winnende tafel zat, die de meeste quizvragen goed had.



Uitnodiging: Oecumenische kloosterdag

De Sint Urbanuskerk en de Amstelkerk organiseren op zaterdag 10 juni een dagtocht naar de benedictijnerabdij van Egmond. We krijgen een gesprek met de abt van het klooster, een rondleiding in de abdij, maken verschillende vieringen mee, er is ruime gelegenheid voor momenten van bezinning en inkeer, we genieten samen van de lunch en bezoeken de indrukwekkende religieuze boekwinkel die ook kaarsen en andere hele mooie dingen verkoopt. U kunt zich opgeven bij pastor Eugène Brussee. Zie voor meer informatie bladzijde 21 van parochieblad de Brug.

Intenties

Zondag 28 mei

Herman de Koning, Rolf Hofmann, Ruud Oud, Riet Zeldenthuis-Flierboom, Lenie Lakerveld-Broodbakker, Nel Drubbel-van't Schip, Ton v/d Vall, Miep Sanders-Weerdenburg, Theo Kouwenhoven, overleden familieleden en voor een ernstig zieke, fam. van Wieringen-v/d Salm, Gijsbertus Keizer en Margaretha Keizer-Schalkwijk.
Uit dankbaarheid bij een 50-jarig huwelijk.

Zondag 4 juni

Annie Eitjes-Houweling, Elena Kruishaar-Demtschenko, overleden ouders v/d Meer-Verkerk, overleden ouders Boom-Driehuis, Agatha te Beek-Broodbakker, Rinie Helsloot-de Groot, André Bremmers en Kitty Bremmers-Geijsler, Corrie Kahmann-Verstegen, Nel Drubbel-van 't Schip, Hanneke Brummelhuis-Jansen, overleden familie Brummelhuis-Jansen, Martien v/d Linden, Co Klarenbeek, overleden ouders de Jong-Al, René de Jong, Rob Horstman.

Van dag tot dag

Za	27 mei	18.30 uur	Eucharistieviering in Theresia met pastor G. van Tillo
Zo	28 mei	10.00 uur	Woord&Communieviering met koor Elckerlyc Voorganger: Diaken E. Brussee. Kindernevendienst
Wo	31 mei	08.45 uur	Woensdagochtend gebed in de Urbanuskerk
		19.30 uur	Rozenkransgebed in de Mariakapel
Zo	04 juni	10.00 uur	Hoogfeest van Pinksteren Eucharistieviering met Sint Caeciliakoor Voorgangers: Pastor G. van Tillo en diaken E. Brussee
Wo	07 juni	08.45 uur	Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk
		10.45 uur	Zorgcentrum Theresia: zanguurtje
		13.30 uur	Kerkschoonmaken met na afloop koffie

Op weg naar Pinksteren..... Wie is dat, de Heilige Geest?

Christenen spreken over God als over de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Van deze drie is de Geest de meest ongrijpbare, de meest onzichtbare. Van Hem wordt gezegd dat Hij de kracht van liefde is die van God komt. Over de Heilige Geest wordt gesproken als wind. Wind zie je niet, maar je kunt die wel voelen: hij verfrist en brengt in beweging. Zoals wind je in de rug kan vooruit duwen, zo duwt de Geest je vooruit. Over de Heilige Geest wordt ook gesproken als over adem. Adem zie je niet, toch zorgt je adem ervoor dat je in leven blijft. Zoals de lucht die de mens in en uitademt, zo werkt de Geest van God bij de mensen. Hij brengt bezieling, spirit, begeestering. Zoals je de kracht van de wind kunt zien aan huizen en bomen, en de kracht van de levensadem in het leven van de mensen, zo kun je de kracht van de Heilige Geest zien in die mensen die er vol van waren: Jezus en alle mensen die heilig genoemd worden. Waar liefde, vreugde, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtheid en ingetogenheid zijn, daar is Hij werkzaam.